

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 16 oktober 2023
U kunt bij voorkeur via email aanleveren: hoeksteen@rkkerkschagen.nl

INHOUD

- Van de kapelaan
- Oktobermaand - Mariamaand
- Van de bestuurstafel (2x)
- Wat een verrassing!
- Kerkbalans 2023
- Kinderclub
- Familiezondagen
- Ziekenzondag
- Pater Toon in Schagen
- Missio
- Parochieagenda
- Lectoren / Misdienaars
- Kusters / Collectanten
- Misintenties
- Kerkvervoer
- In Memoriam
- De Bijbel en zijn verhalen (63)
- Taakgroep Leren en Doen
- Verborgten Verleden (2)
- Storm
- Kleurplaat
- Wolf en Lam
- YoungSeven
- Impulsdagen vrouw & geloof NH
- Raad van Kerken Schagen e.o.
- Nieuwtjes

Maak ons wakker
en open onze ogen
zodat wij de kracht
van uw trouw ontdekken
en herkennen.
Beziel ons met het vuur
van uw Geest.
En laat ons
tot het einde toe
de lamp brandend houden.

Draag hen die alleen gaan op de vleugels van Uw liefde.

Verlies hen niet uit Uw oog en schrijf hun naam in de palm van Uw hand.

VAN DE KAPELAAN

Beste parochianen!

Ik hoop van harte, dat het met jullie allemaal goed gaat. Wij zijn nu in de maand september, de zomer, dus de vakantieperiode, is snel voorbijgegaan en wij zijn allemaal weer begonnen met onze gewone activiteiten. Hopelijk hebt u zich in deze tijd tenminste wel een beetje kunnen ontspannen, u met bijzondere dingen bezig

kunnen houden, meer tijd kunnen doorbrengen met familie en vrienden, enz. Kortom, hopelijk hebben wij in de afgelopen tijd de mogelijkheid gehad om uit te rusten. Rust is ongetwijfeld heel belangrijk en zelfs noodzakelijk voor ons allemaal. Iedereen heeft vroeg of laat rust nodig, zelfs diegenen die heel veel werken en altijd bezig zijn. Men moet soms een beetje rust nemen om te kunnen doen wat goed en nodig is.

Helaas is het vaak zo, dat er niet genoeg tijd is om uit te rusten. Er komen steeds nieuwe dingen op je af, weer nieuwe problemen die je moet oplossen en vaak zijn ze heel ingewikkeld. Het kan ook zijn, en dat is heel vervelend, dat iemand wel tijd vindt om uit te rusten, maar dat hij, zelfs in die vrijgemaakte tijd niet echt kán uitrusten. In zijn hoofd blijft hij altijd bezig met allerlei zaken. Wij hebben het allemaal wel eens meegemaakt, dat wij de innerlijke rust, de vrede niet zomaar konden vinden. Misschien waren wij op een rustige plek, in een mooie omgeving, maar binnen hadden wij geen rust, geen vrede.

In het evangelie lezen wij de woorden van Jezus Christus: 'Komt allen tot mij en ik zal u rust en verlichting schenken' (Mt 11,28). Deze woorden van Jezus zijn bijzonder mooi en vol van troost. Dit zijn woorden, die Christus tot ons allemaal richt. Wij kunnen dus altijd hopen, dat wij in alle moeilijke situaties wel de innerlijke rust en vrede bij Jezus zouden kunnen vinden, dat wij deze van Hem zullen kunnen ontvangen. Deze innerlijke vrede is het allerbelangrijkste. Als iemand deze innerlijke vrede heeft, kan hij ook in onzekere en onrustige situaties en omstandigheden altijd zeker en rustig zijn. Van de andere kant als er binnen ons geen vrede is en geen rust, is ook de rustige omgeving niet genoeg om te kunnen uitrusten.

Zeker voor sommigen van ons begint nu (of deze is al begonnen) een drukke periode, voor anderen is het misschien minder druk, maar vol van zorgen over b.v. de gezondheid.

Jezus wil zeker aan ons allemaal de ware innerlijke vrede schenken in alle situaties die ons te wachten staan. Het is ongetwijfeld zo, dat wij deze vrede in onze vieringen in de kerk en in het persoonlijke gebed zullen kunnen vinden.

Ik wens u dus toe dat u in het midden van de drukte van het leven van iedere dag de ware vrede en rust niet verliest.

Gods zegen!

Maciej Grądzki, kapelaan

Als u een gesprek wenst met pastoor Ivan, kapelaan Maciej, diaken Hans Bruin of catechiste Monica Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkerkschagen.nl en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt.

Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Ivan, 06-17129642 of kapelaan Maciej 06-25574966.

OKTOBERMAAND - MARIAMAAND



De Oktobermaand is in de Katholieke Kerk, net als de Meimaand, de Mariamaand. Naast vele feestdagen waarop een aspect of gebeurtenis uit het leven van Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk jaarlijks ook twee hele maanden aan de Moeder Gods toegewijd: oktober en mei. In deze maanden besteden parochies extra aandacht aan de devotie tot Maria o.m. door het bidden van de rozenkrans. Ook in onze parochie wordt in de maand oktober de rozenkrans gebeden en wel steeds op vrijdag na de Eucharistieviering. En u kunt de rozenkrans natuurlijk ook gewoon thuis bidden. Het bidden van de rozenkrans wordt in de Kerk gezien als een krachtig middel voor het verkrijgen van vrede en gerechtigheid. Gerechtigheid betekent dat aan eenieder recht wordt gedaan en dat onderdrukte en hulpbehoevende mensen worden geholpen en beschermd. 'Vrede en gerechtigheid', daar heeft de wereld grote behoefte aan.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Beste Parochianen,

De R is alweer in de maand en langzaam gaan we afscheid nemen van de zomer. Het is een relatief rustige periode geweest hoewel lopende zaken gewoon zijn doorgegaan, net als in elk ander bedrijf. Op dit moment loopt nog een zaak over de heischade die onze kerk en pastorie heeft opgelopen.

Maar het belangrijkste wat wij met u willen delen is dat op zondag 3 september Mw. Lies de Vries, wie kent haar niet, een Pauselijke onderscheiding heeft ontvangen. De Bene Merenti. Welverdiend. Lies werd totaal verrast in de kerk toen ze vanuit het dameskoor naar voren werd geroepen en nog meer verrast dat haar man Bert ook aanwezig was.



Na de herdenking van Tanja Groen die al 30 jaar wordt vermist was dit een heel andere wending, maar wij hadden van tevoren hierover overleg gevoerd met de familie. Verdriet en vreugde, heel dicht bij elkaar.

Hieronder in het kort de voordracht zoals die naar De Heilige Stoel is gegaan en gehonoreerd.

Na ruim 15 jaar intensief vrijwilligerswerk op het secretariaat heeft het parochiebestuur je voorgedragen voor de Pauselijke onderscheiding, de Bene Merenti (*De onderscheiding Bene Merenti wordt verleend aan personen die zich op verdienstelijke wijze in lokaal verband inzetten voor Kerk en samenleving*).

- Lies is voor onze parochie, in de gemeente Schagen, van ruim 5000 parochianen, een enorme kracht en

persoonlijkheid. In al deze jaren wijst zij ons de weg hoe te handelen met inkomende- en uitgaande post, zowel op papier als digitaal. Zij houdt het archief bij. Tevens de afhandeling van binnenkomende telefoongesprekken. Bij problemen, van welke aard dan ook, ziet zij kans deze zelfstandig op te lossen. Zij heeft in dit kader een groot netwerk ontwikkeld om mensen gemakkelijk en snel te bereiken. Zij is de 'spin in het web'. Tevens is zij een wegwijzer voor alle werkgroepen van de parochie.

- Zij assisteert de pastoor met het maken van boekjes voor uitvaarten en/of jubilea en alle kerkelijke Hoogfeesten. Zij is de vraagbaak voor iedereen en het geheugen van de pastoor!

- Wekelijks assisteert zij de voorganger met het maken van het inlegvel voor het zondagsmissaaltje.

- Voorafgaande aan haar functie in het secretariaat, 2011, deed zij typewerk voor het parochieblad De Hoeksteen. Momenteel coördineert zij het parochieblad De Hoeksteen.





Zij ontvangt gasten voor de pastoor en maakt zo nodig afspraken. Zij maakt deel uit van de werkgroep Communicantjes en familieviering. Zij zingt in het dameskoor bij 'rouw- en trouwdiensten'. *Dus vandaag een goed moment je te verrassen!*

- Lies werkt geheel zelfstandig maar kan daarnaast goed presteren voor het pastorale team. Zij is multi inzetbaar. Zij heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en werkt consciëntieus.

- Een voorbeeldfunctie voor velen. Dankzij haar onvolprezen plichtsbetrachting en onvermoeibare inzet functioneert het secretariaat in de

pastorie voortreffelijk.

- Voor calamiteiten is Lies nagenoeg 24/7 beschikbaar en het visitekaartje van onze parochie.

Voor al het werk dat zij al die jaren voor de parochie heeft gedaan zijn wij dankbaar en we prijzen ons gelukkig met haar in ons midden.

Lies, we hopen dat je nog lang bij ons op de pastorie actief kunt blijven.

Na de viering hebben we gezellig samen in de tuin van de pastorie koffie gedronken.

Dit is het wat betreft mijn aandeel van de Bestuurstafel.



Hartelijke groet, Co Wiskerke

OVERIG BESTUURSTAFEL

Tijdens de tien West-Friese donderdagen was de Sint Christoforuskerk open en onze vrijwilligers mochten daar honderden mensen uit binnen- en buitenland verwelkomen. Er werden kaarsjes opgestoken en intenties geschreven die in de houten wensboom bij het altaar werden opgehangen. Bijzondere, mooie en gezellige ontmoetingen vonden plaats waarbij soms ook verdrietige momenten werden gedeeld. De rust, ruimte en sfeer in onze kerk heeft mensen tijdens deze donderdagen goed gedaan en samengebracht.

N.B. De termijn van vicevoorzitter Co is officieel verlopen en het bestuur is op zoek naar iemand die deze functie kan overnemen. Gelukkig is Co bereid gevonden om nog even door te gaan en bij het bisdom is hiervoor dispensatie aangevraagd. Mocht u in onze parochie uw steentje willen bijdragen, dan is het bestuur op zoek naar u.

WAT EEN VERRASSING!

Zondag 3 september werd ik compleet verrast met de toekenning van een pauselijke onderscheiding. Het is heel bijzonder om zo, aan het eind van een viering, opeens naar voren te worden geroepen en in het zonnetje te worden gezet.

Ook al had ik het helemaal niet verwacht, het is toch wel heel speciaal om het lintje en de oorkonde in ontvangst te mogen nemen.

Ik wil iedereen die in het complot zat om mij zo te verrassen heel hartelijk danken.

Ik hoop nog een tijdje in de parochie actief te mogen zijn.

En dan werd ik ook nog verrast met veel berichtjes, kaarten en felicitaties. Ook hiervoor hartelijk dank!

Hartelijke groet,
Lies de Vries

KERKBALANS 2023

De actie Kerkbalans 2023 heeft tot nu toe € 39.545,86 opgeleverd.

Een mooi bedrag, maar het streefbedrag van € 50.000 wordt nog lastig te realiseren. We blijven helaas nog achter bij de voorgaande jaren, hoewel dat bijzondere jaren waren vanwege corona.

Daarom is het parochiebestuur zo vrij u te vragen om na te gaan of u al een financiële bijdrage heeft overgemaakt. Zo niet, dan stellen wij het zeer op prijs als u dat alsnog zou willen doen. Ook een extra gift is uiteraard van harte welkom.

In ieder geval bedanken wij alle parochianen heel hartelijk voor hun bijdrage!



U kunt uw bijdrage overmaken naar

rekeningnummer NL 75 RABO 0146 1050 52

t.n.v. Kerkbalans Christoforus

U kunt ook de QR-code scannen,
eventueel het bedrag aanpassen,
en op die manier geld overmaken.

Scan en doneer

Het Parochiebestuur

KINDERCLUB

Beste kinderen van groep 4 t/m groep 8 en beste ouders,

Aankomend schooljaar gaan we op de pastorie met iets nieuws beginnen: een kinderclub! Deze club willen we starten om de kinderen van de parochie vriendschap te laten krijgen met elkaar en met God. Elke week op dinsdagmiddag na school gaan we met elkaar ons verdiepen in het verhaal van Abraham. Wat was zijn motivatie om zijn stam en familie te verlaten en Gods stem, die hij eigenlijk helemaal niet kende, te vertrouwen en te volgen?

Dit prachtige verhaal zet ons aan het denken: wie is God en is hij nog steeds met ons mensen bezig?

Maar... dit is niet alles wat we gaan doen, er is zeker ook veel tijd voor actie op het kerkplein, in de tuin van de pastorie, met spannende en grappige spellen, gezellige tafelspelletjes als het echt te slecht weer is om naar buiten te gaan. Ook is er tijd om lekker met elkaar te kletsen en om elkaar goed te leren kennen, en willen we mooie knutsels maken die met het thema van het verhaal te maken hebben.

Kortom, verdieping, actie en, we laten ons hart spreken...

Ben je benieuwd naar onze club?

Stuur dan maar een mailtje naar stephanie.keuning@gmail.com Dan krijg je een uitnodiging om naar de eerstvolgende Club te komen. De club is voor iedereen toegankelijk, gelovig of niet, zoals paus Franciscus zei: De Kerk is voor iedereen!

Hopelijk tot ziens op de eerste Carlo en Thérèse* Clubmiddag!

Deze zal zijn vanaf dinsdag 19 september 2023 (en daarna elke week op dinsdag):

14:00 inloop met limo en koek en vrij spelen in de tuin van de pastorie

14:30 starten we de Club

16:30 Einde van de Club

Groetjes van Rafaela, Dilani, Corina, Stephanie en kapelaan Maciej

*Carlo Acutis en Thérèse van Lisieux (kijk maar op internet); deze twee jonge heiligen gaan ons helpen om vriendschap met elkaar en met God nog beter te maken

FAMILIEZONDAG

Wat houdt het in?

Vanaf 10.30 uur ben je welkom om te starten met een kopje koffie of thee met wat lekkers. Hierna gaat Pastoor Ivan Garcia Ferman ons om 11.00 uur voor in de Eucharistie viering. Na deze gezellige viering gaan we samen om tafel voor de gezamenlijke lunch. Rond 13.00 gaan we ons geloof wat verdiepen en ook dat hebben we in een nieuw jasje gestoken. Voor het gemak hebben wij voor drie leeftijdsgroepen gekozen (0 tot 12 jaar, 13 tot 20 jaar en 20 jaar en ouder), maar je bent hierin vrij om te kiezen wat jij wilt.

Gezamenlijke lunch!

In het kader van 'samen werken, samen vieren' gaan we dit keer met zijn allen om tafel voor de lunch. We vragen jullie om hiervoor wat mee te nemen om met elkaar te kunnen delen. Jullie kunnen in de aanmeldingse-mail aangeven wat er meegenomen wordt.

De volgende Familiezondagen zijn gepland op 26 november 2023 en 28 januari 2024. Dus zet deze data alvast in jullie agenda en meld je dan een week van tevoren aan via e-mail: familie.zondagen@gmail.com.

We hopen jullie welkom te heten.

Werkgroep Familiezondagen.

ZIEKENZONDAG 10 SEPTEMBER 2023

De Christoforus Bezoek Groep heeft op ziekenzondag rozen rondgebracht.



Hieronder een reactie van iemand die een roos mocht ontvangen.

Een roos

Een roos straalt warmte, liefde, begrip, empathie, inleving en kracht uit
Je geliefde verras je met rozen
Bij verjaardag schenk je rozen
Bij overlijden breng je een boeket of slechts 1
De kleur maakt niet uit de roos bepaalt wat het wil zeggen
Rozenzondag in onze kerk, wat een mooi gebaar
Mensen lopen naar voren om een roos op te halen
En nemen de moeite om hem aan iemand te brengen
Ze geven deze roos als teken van sterkte, kracht, liefde, hart onder de riem
Voor wie het nodig heeft in moeilijke tijd bij verdriet, ziekte of zwakte

Wij mochten er beide 1 ontvangen voor wat we hebben doorgemaakt
De een als 'onderwerp' de ander als partner die ook veel op zijn bordje kreeg
Samen zijn we door een proces gegaan
Het gaat gelukkig heel goed
En wij mogen gelukkig samen van de twee rozen genieten die in de vaas staan.

PATER TOON IN SCHAGEN

Was zondag 9 juli een zondag zoals alle andere? Deze vraag moet met een "nee" beantwoord worden! Op deze zondag was namelijk pater Toon bij ons als gast in de viering aanwezig. Velen van u kennen pater Toon waarschijnlijk wel, want eens in de zo veel tijd brengt hij een bezoek aan onze parochie. Hij is al vele jaren missionaris in Suriname. Daar werkt hij in het in Paramaribo gelegen Christoforusinternaat, waar ongeveer 70 inlandse jongeren (nazaten van gevluchte, tot slaaf gemaakte en oorspronkelijke oerwoud bewoners) verblijven en onderwijs krijgen.



Wanneer hij in Nederland is, bezoekt hij verschillende parochies. Via "een bedelpreek" wil hij dan geld ophalen voor zijn levenswerk. Om alles te kunnen betalen is veel geld nodig. Subsidie vanuit de regering krijgt hij niet of nauwelijks. Natuurlijk wordt er aan de ouders van de jongeren een bijdrage gevraagd voor kost en inwoning. De ouders zijn - helaas - vaak te arm om dit te kunnen betalen. Ook het onderwijs kost veel geld. Gevolg: bijna alles moet betaald worden uit giften en donaties.

Om de toekomst van het tehuis te waarborgen heeft pater Toon een deel van die donaties en giften belegd en op spaarrekeningen gezet. De hierdoor verkregen opbrengsten zijn nu een welkome financiële aanvulling en een zekerheid om in de toekomst, wanneer pater Toon niet meer in hun midden is, het voortbestaan te waarborgen.



Op zondag 9 juli ging hij voor in de Eucharistieviering, samen met pastoor Ivan, pastor Eduard en catechiste Monica Wildeboer. In zijn preek vertelde hij hierover, maar ook over het zeer arme Suriname en over de jongeren die dankzij hun verblijf in het internaat de kans krijgen te werken aan hun toekomst en zo ook aan de toekomst van Suriname.

Na de viering is er nog een uurtje gezellig koffie gedronken. Intussen werd door twee leden van de MOV (de missiewerkgroep) de opbrengst van de collecte geteld. De toen aanwezige parochianen hebben samen € 375,- gegeven aan het goede doel van pater Toon. Dit mooie bedrag is daarna meteen aan pater Toon gegeven, die daar niet alleen erg blij mee was, maar ook erg dankbaar voor.

Ron de Ruijter,
(lid van de MOV.)

P.S. Wanneer u ook nog iets wilt schenken aan pater Toon, dan kunt u dit storten op de rekening NL77 RABO 0357 3034 07 onder vermelding van "Pater Toon".

Zondag 22 oktober MISSIEZONDAG, dit jaar staat Libanon centraal

Libanon was voor christenen in de regio lange tijd een veilige haven. Het enige land in het Nabije Oosten waar christenen geen minderheid vormen en waar geen staatsgodsdienst is. Circa 30 % van de bevolking is christen. Maar de laatste jaren is het land in een ongekende crisis beland. De Libanese munteenheid heeft 98 procent van haar waarde verloren. Een groot deel van de middenklasse kwam onder de armoedegrens terecht. De staat is nog slechts een façade, overal is corruptie en dagelijks verlaten veel Libanezen het land.



Maar veel Syriërs zijn vanwege de burgeroorlog naar Libanon gevlucht. Ze leven veelal in opvangkampen, zoals in Deir el-Ahmar, de Bekavallei. De zusters van 'De Goede Herder' geven in hun sociaal centrum les aan kinderen van Syrische vluchtelingen. Voor de kinderen is het de enige kans op onderwijs, want ze mogen niet naar de Libanese staatsscholen. Ook krijgen de kinderen psychologische hulp. Meisjes lopen gevaar al op heel jonge leeftijd uitgehuwelijkt te worden. In een arme wijk van Beiroet staat het Huis van 'Licht en Hoop' (Beit el-Nour). De mensen in dit centrum bekommeren zich om gemarginaliseerde jonge mensen in de wijk. Vooral meisjes en jonge vrouwen vinden hier steun. In de kleine school van het huis zijn twee schoolklassen. De meeste kinderen zijn Syrische vluchtelingen, maar ook Libanese kinderen uit arme gezinnen. Zo krijgen zij een kans op een betere toekomst.

Zondag 2 oktober is de collecte voor MISSIO.

U kunt natuurlijk ook uw bijdrage voor MISSIO overmaken op bankrekening

NL93 INGB 0000 0087 25 t.n.v. Missio.

Voor meer informatie kijk op www.missio.nl

WAT DOET MISSIO EIGENLIJK ?

Wat is er gedaan met 1.220.000 euro inkomsten in 2022? Daarvan is 86% besteed aan de doelen (dat is een hoog percentage).

Missio was actief in 130 landen!



Daar ondersteunt **Missio** de armste geloofsgemeenschappen in de Derde Wereld bij het verkondigen van het evangelie, het gezamenlijk vieren van de eucharistie, het geven van pastorale zorg aan armen en zieken, aan kinderen en ouderen.

Missio zorgt ervoor dat kinderen uit kinderslavernij, kinderprostitutie, honger en ziekte worden bevrijd, een dak boven hun hoofd hebben, te eten, te drinken krijgen en onderwijs. **Missio** investeert in onderwijs en de opleiding van priesters, religieuze zusters, catechisten en andere gelovigen die zich inzetten om het Woord van God te verspreiden, de ontmoeting met Jezus Christus mogelijk te maken en het rijk van God dichterbij te brengen.

In 2022 in het bijzonder: opleidingen in India, Sri Lanka, Indonesië en Zambia, Kinderprojecten in Nigeria, Guinee en Burkina Faso en speciale aandacht voor de sloppenwijken in Nairobi (Kenia).

En voor 2023: speciaal hulp voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije/Syrië.

Uw bijdrage wordt dus echt goed besteed!!

Kent u het tijdschrift "Kerk Wereldwijd"? Daar staat veel nieuws in. (kijk op www.missio.nl/wereldwijd). Er is ook een digitale nieuwsbrief. (www.missio.nl/nieuws)

Zondag 22 oktober is de Missiecollecte.

Werkgroep Missie & Ontwikkeling

PAROCHIEAGENDA

Vr.	22 sept.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	24 sept.	11.00 uur 15.30 uur	25^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering, familiezonntag Orgelconcert Tjeerd van der Ploeg
Di.	26 sept.	14.00 uur	Kinderclub, Pastorie
Wo.	27 sept.	10.45 uur	Eucharistieviering in De Bron
Vr.	29 sept.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	01 okt.	10.00 uur	26^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor Rozenzonntag en uw eventuele gave voor de voedselbank
Di.	03 okt.	14.00 uur	Kinderclub, Pastorie
Vr.	06 okt.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Rozenkransgebed tijdens de Aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	08 okt.	10.00 uur 16.00 uur	27^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met Samenzang Tamilviering
Di.	10 okt.	08.15 uur 14.00 uur	Kerkwerken Groep 1 Kinderclub, Pastorie
Woe.	11 okt.	10.45 uur	Eucharistieviering in De Bron
Vr.	13 okt.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Rozenkransgebed tijdens de Aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	15 okt.	10.00 uur	28^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor. Na de viering is er gelegenheid om achter in de kerk met elkaar koffie of thee te drinken, verzorgd door Jan en Ageeth Spruijt en Solveg Steur
Di.	17 okt.	15.30 uur 14.00 uur	Orgelconcert Tjeerd van der Ploeg Kinderclub, Pastorie
Vr.	20 okt.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Rozenkransgebed tijdens de Aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	22 okt.	10.00 uur	29^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met Samenzang
Woe.	25 okt.	10.45 uur	Eucharistieviering in De Bron
Vr.	27 okt.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Rozenkransgebed tijdens de Aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	29 okt.	10.00 uur	30^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor
Di.	31 okt.	14.00 uur	Kinderclub, Pastorie
Wo.	01 nov.	19.00 uur	Allerheiligen: Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor
Do.	02 nov.	19.00 uur	Allerzielen: Gedachtenis van alle overleden gelovigen. Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor

Vr. 03 nov. 09.30 uur Eucharistieviering in de dagkapel
10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel

Zo. 05 nov. 10.00 uur **31^e Zondag door het jaar:** Eucharistieviering met Samenzang
Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank

Di. 07 nov. 14.00 uur Kinderclub, Pastorie

Vr. 10 nov. 09.30 uur Eucharistieviering in de dagkapel
10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel

Zo. 12 nov. 10.00 uur **32^e Zondag door het jaar:** Eucharistieviering m.m.v. het
Gregoriaans koor
16.00 uur Tamilviering/ Allerzielen

LECTOREN / MISDIENAARS

Vr.	22 sept.	09.30 uur	Ans de Ruijter	
Zo.	24 sept.	11.00 uur	Dilani Anthiresu	Denisshan, Jershan, Jenosha, Prithiska
Vr.	29 sept.	09.30 uur	Piet Steur	
Zo.	01 okt.	10.00 uur	Ans de Ruijter	Solveg, Ashley, Nithish, Sharwin
Vr.	06 okt.	09.30 uur	Saskia Forrester	
Zo.	08 okt.	10.00 uur	Janny v/d Zee	Lia, Ravin, Jones, Kabelesh
Vr.	13 okt.	09.30 uur	Saskia Forrester	
Zo.	15 okt.	10.00 uur	Saskia Forrester	Renod, Prinshika, Jerusqa, Evie
Vr.	20 okt.	09.30 uur	Ans de Ruijter	
Zo.	22 okt.	10.00 uur	Lebina	Rajihven, Kevin, Jeson
Vr.	27 okt.	09.30 uur	Piet Steur	
Zo.	29 okt.	10.00 uur	Chris van Lint	Ruchita, Renoshan, Dishan
Wo.	01 nov.	19.00 uur	Kitta Hogervorst	Antony, Lia, Kala
Do.	02 nov.	19.00 uur	Frans Wildeboer	Lia, Solveg, Kala
Vr.	03 nov.	09.30 uur	Piet Steur	
Zo.	05 nov.	10.00 uur	Dilani Anthiresu	Denisshan, Ashley, Dishan
Vr.	10 nov.	09.30 uur	Ans de Ruijter	
Zo.	12 nov.	10.00 uur	Janny v/d Zee	Saskia, Michael, Evie

KOSTERS / COLLECTANTEN

Vr.	22 sept.	09.30 uur	Theo Zuurbier	
Zo.	24 sept.	11.00 uur	Denisshan, Rajihven	Jim, Ageeth
Vr.	29 sept.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	01 okt.	10.00 uur	Antony Anthonippillai	Coen, Dilani
Vr.	06 okt.	09.30 uur	Saskia Forrester	
Zo.	08 okt.	10.00 uur	Gerard Blom	Riet, Gerard
Zo.	08 okt.	16.00 uur	Anthony, Denisshan en Rajihven	
Vr.	13 okt.	09.30 uur	Saskia Forrester	
Zo.	15 okt.	10.00 uur	Saskia, Michael	Ruud, Ageeth
Vr.	20 okt.	09.30 uur	Theo Zuurbier	
Zo.	22 okt.	10.00 uur	Denisshan, Rajihven	Ineke, Coen
Vr.	27 okt.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	29 okt.	10.00 uur	Theo Zuurbier	Riet, Ineke
Wo.	01 nov.	19.00 uur	Gerard Blom	Ageeth, Ruud
Do.	02 nov.	19.00 uur	Antony Anthonippillai	Dilani, Jim
Vr.	03 nov.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	05 nov.	10.00 uur	Denisshan, Rajihven	Riet, Ruud
Vr.	10 nov.	09.30 uur	Theo Zuurbier	
Zo.	12 nov.	10.00 uur	Antony, Denisshan, Rajihven	Ineke, Gerard

MISINTENTIES

Vr.	22 sept.	09.30 uur	Annie Sinnige-Schagen, Riet Ruijter-Koopman
Zo.	24 sept.	11.00 uur	Gerard Aarts, Jan Heddes, Rob de Vet en zegen over zijn gezin en familie, Stella Thayalan-Emmanuel, Riet Ruyter-Koopman, Sandra Kox, Petra van Hees-Kroon en zegen over haar gezin
Vr.	29 sept.	09.30 uur	Riet Ruyter-Koopman
Zo.	01 okt.	10.00 uur	Stella Thayalan-Emmanuel, Joop Bakker en zegen over het gezin, Riet Ruyter-Koopman, Sandra Kox
Vr.	06 okt.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	08 okt.	10.00 uur	Kees van Dongen voor altijd in ons hart, Annie Burger-van Stein en zegen over haar gezin, kinderen, kleinkinderen en familie, Sandra Kox, Petra van Hees-Kroon en zegen over haar gezin
Vr.	13 okt.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	15 okt.	10.00 uur	Voor de overleden fam.leden Bos en Van Lochem, Jan Heddes, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Jeanne en Joop Hendriks-van de Winkel, John Pruijsen, Stella Thayalan-Emmanuel, Sandra Kox
Vr.	20 okt.	09.30 uur	Gerard Aarts en zegen over zijn gezin
Zo.	22 okt.	10.00 uur	Jan en Leon van der Poel en zegen over hun gezinnen, Annie van Hees-de Blok en zegen over haar gezin, Petra van Hees-Kroon en zegen over haar gezin
Vr.	27 okt.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	29 okt.	10.00 uur	Sophie Johanna Manuel-Wouters, Met liefde herdenken wij Sjaak Schilder
Wo.	01 nov.	19.00 uur	Intentie nog open
Do.	02 nov.	19.00 uur	Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak en Leny van Nimwegen, Arie Blokker, overleden ouders Waij-Kos, Sjon Poelsma, overleden ouders Blokker-Klaver, Jan en Afra Rotteveel en zegen over het gezin, in gedachten met onze ouders Ans en Henk Vroons, Jan Heddes, Gunther Arnold en zoon Detlef en zegen over de familie, Jeanne en Joop Hendriks-van de Winkel, Theo Waij en zegen over zijn gezin, Petra van Hees-Kroon en zegen over haar gezin
Vr.	03 nov.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	05 nov.	10.00 uur	Stella Thayalan-Emmanuel
Vr.	10 nov.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	12 nov.	10.00 uur	In gedachten met onze ouders Ans en Henk Vroons, John Pruijsen, Sjaak Schilder in liefde herdacht

KERKVERVOER

De 60plusbus

De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur, in het weekend tot 18.00 uur en op feestdagen tot 17.00 uur.

Men dient de bus een dag van tevoren te reserveren, op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 15.30 uur op tel.nr. 0224-272888.

Kosten: een euro per rit (dus heen en terug, twee euro), contant aan de chauffeur te betalen en een tien-rittenkaart kost 10 euro.

De vaste lijst: wil men b.v. wekelijks op dezelfde dag en tijd naar de kerk, dan kan men, op verzoek, op deze vaste lijst worden gezet en dan hoeft men dus alleen maar te bellen, als men een keer niet gaat of een periode niet gaat, b.v. door vakantie.

Aanvraag voor deze vaste lijst kan bij de telefonist worden gedaan op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur.

N.B. De chauffeur van de 60plusbus kan natuurlijk ook weer gebruik maken van de vaste, met witte lijnen aangegeven, parkeerplaats op het kerkplein!

IN MEMORIAM

ANNELIES SETTELS-DE WAARD

* 17-08-1940

† 01-07-2023

Op donderdag 29 juni vulden wij, Wim en de 5 kinderen, het kleine kamertje van Annelies in Oudtburgh. De palliatieve zorg werd ingezet nadat Annelies al een paar dagen niet meer uit bed kwam en niet meer at en dronk. Annelies stierf in de nacht van 1 juli, in het bijzijn van Wim en zoon René.

Annelies was een bijzondere vrouw met voor iedereen, ook voor volslagen onbekenden, een gulle lach en een praatje.

Ze werd geboren in 1940 in Bussum en groeide na de oorlog op in Amsterdam. Op de kweekschool leerde zij René Nuchelmans kennen. Ze trouwden in 1961 en gingen wonen in Waarland in de onderwijzerswoning aan de Volleringweg.

Niet lang na de geboorte van de tweeling in 1963 verhuisde het gezin met 3 kinderen naar Spanbroek. In zeer korte tijd verwierven zij de sympathie van alle inwoners van Spanbroek en was de klap in deze gemeenschap dan ook immens groot toen op 11 juni 1965 haar man omkwam ten gevolge van een auto-ongeval in Duitsland. Ook Annelies, hoogzwanger, zat in de auto maar is wonder boven wonder ongedeerd gebleven. Een dag later werd hun 4e kindje geboren.

In de tijd die volgde werd Annelies als jonge weduwe met 4 kinderen opgevangen door de hechte gemeenschap in Spanbroek. Ze zat niet bij de pakken neer en gaf zich vol overgave aan de opvoeding van haar 4 kinderen en werkte als onderwijzeres.

Annelies genoot, ondanks haar verdriet, van het leven en zocht langzamerhand ook weer gelegenheden op waar ze heerlijk kon dansen. In "het Karrewiel" in Spierdijk organiseerde ze op enig moment zelf een dansavond voor vrijgezellen waar, door toedoen van vriend Henk Kok, Wim ook kwam en de eerste ontmoeting tussen Wim en Annelies was die avond een feit. Op 25 oktober 1968 trouwden ze en zowel in Spanbroek als in Schagen werd intens meegeleefd met dit heugelijke feit. Een jaar later, op 26 oktober 1969, werd nog een dochter geboren en was het "nieuwbakken gezin" compleet.

Annelies was de spil van het gezin en de gezelligheid die er heerste trok ook anderen aan. Vriendjes en vriendinnetjes kwamen graag over de vloer om te spelen. En 1 dag in de week werkte ze nog als onderwijzeres op de Klimopschool.

Annelies zorgde voor het gezin en zette zich daarnaast ook in voor gemeenschap en parochie in Schagen. Ze was lid van het ritmisch koor en later van het gemengd koor.

Als bestuurslid van Christoffelhof ijverde ze voor een stiltecentrum in het nieuw te bouwen verzorgingshuis "De Bron" en verzorgde met Pim van Dijk (kerkelijk kunstenaar) de inrichting ervan.

Ze zat jaren in het parochiebestuur van onze kerk, maar ook in de Raad van Kerken, wat zich bij haar uiteindelijk uitte in een vurig aanhangster van de 8-mei beweging. En al jaren geleden liet ze zich ontvallen dat op haar begrafenis, het 8-mei lied "De steppe zal bloeien" zou klinken.

Door haar blijheid en stralende lach kon ze veel bereiken. Ze kreeg ook het beheer over het kerkhofje (achter de kerk) en was dolenthousiast toen het Jaap Broers en zijn mannen lukte het bijna armzalige begraafplaatsje na maanden werk op te pimpen.

Na het vervroegde pensioen van Wim zijn ze meer gaan reizen met Italië als favoriete bestemming. Daar kwam zo'n 10 jaar geleden een einde aan toen de diagnose Alzheimer bij Annelies werd gesteld. De zorgrol kwam vanaf die tijd bij Wim te liggen. De sluipmoordenaar Alzheimer deed zijn werk en Annelies ging achteruit maar door de voortdurende aanwezigheid van Wim kon zij nog tot lang thuis blijven wonen. Tot anderhalf jaar geleden Wim zo ziek werd van Corona dat hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. In de daaropvolgende dagen werd voor Annelies een crisisplek in Oudtburgh in Bergen gevonden. Een fijne plek voor haar waar ze vervolgens kon blijven wonen. Annelies had inmiddels zoveel zorg nodig dat thuis wonen geen optie meer was.

Ze begreep de wereld om haar heen al lang niet meer en angst beheerste haar leven. Eind juni vond ze het zelf genoeg en stopte met eten en drinken. Haar laatste woorden waren "het is goed zo" en dat is het! Rust zacht lieve mam.

De kinderen

DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (63)

We gaan verder met het verhaal van Jozef in gevangenschap in Egypte. In het verhaal van Jozef zien we enkele bijzondere parallellen met de latere geschiedenis en gebeurtenissen in het leven van Jezus. Onze Jozef uit het OT is een 'dromer'; ook de aardse vader van Jezus is een dromer; tot drie maal toe verschijnt een engel van de Heer aan Jozef in een droom. Jezus wordt verraden door Judas, een broeder, en verkocht voor dertig zilverlingen. De broers van Jozef verkopen hem voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten, die hem daarop voor een handvol zilverstukken doorverkopen als slaafgemaakte aan Potifar.

In onze geloofsbelijdenis spreken wij uit: "En in Jezus Christus onze Heer (.....), die geleden heeft onder Pontius Pilatus (.....), die nedergedaald is ter helle...." In Egypte gaat het eerst heel goed met Jozef maar de vrouw van Potifar heeft hem, nadat hij hoog gestegen was, diep laten vallen. Daar heeft Jozef onder geleden, hij 'daalde neder' naar een ondergrondse kerker, van God en alleman verlaten; als dat geen hel is! Maar Jozef is een 'gezegende van de Heer', hij blijft zijn roeping trouw, neemt zijn 'kruis' op zich en hij zal het gaan redden.

In de gevangenis wint Jozef het vertrouwen van de bewakers en van zijn medegevangenen. Op een dag begaan zowel de schenker als de bakker van de Farao een misstap tegen de Farao en ook zij komen in de ondergrondse kerker terecht. De overste van de lijfwachten stelt Jozef aan om voor hen te zorgen. Na een lange tijd krijgen zowel de schenker als de bakker in dezelfde nacht een droom. Als Jozef de volgende morgen bij hen komt ziet hij dat ze ontdaan zijn. Als Jozef vraagt wat hen scheelt vertellen ze dat ze beiden een droom hebben gehad, maar dat niemand hen deze kan uitleggen. "Alleen God kan uitleg geven", zegt Jozef hen, maar vertel mij jullie dromen eens.

De opperschenker vertelt Jozef zijn droom: *"Ik zag in mijn droom een wijnstok, en aan die wijnstok drie ranken. Zodra hij begon uit te lopen, zette hij bloesem en droegen zijn trossen rijpe druiven. Ik had Farao's beker in mijn hand, plukte de druiven, perste ze uit in de beker en reikte hem die aan"* (Gen 40: 9-11). Dan legt Jozef de droom uit: De drie ranken zijn drie dagen. Over drie dagen zal de Farao je in ere herstellen en zul je hem opnieuw de beker aanreiken zoals je voorheen deed toen je zijn schenker was. Maar als het weer goed met je gaat, vergeet mij dan niet, en doe een goed woordje voor mij bij de Farao en zorg ervoor dat ik weg kan uit deze kerker. *"Want ik ben met geweld weggesleept uit het land van de Hebreëen, en ik heb ook hier niets misdaan, waarvoor men mij in deze kerker moest opsluiten"* (Gen. 40: 15). Wordt vervolgd.....

Monica Wildeboer
Catechiste

TAAKGROEP LEREN EN DOEN

Taizé-liederen zingen

Zondag 15 oktober 2023 gaan we weer Taizé-liederen zingen. We zingen onder leiding van Paul Sanders - voormalig dirigent van het gemengd koor - Annelies Koomen aan de piano en een gelegenheidskoor. We kennen allemaal wel enkele liederen uit de rijke traditie van Taizé maar er zijn er veel meer. Ik noem er een paar: 'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft', 'Ubi caritas', 'Bless the Lord' en zo is er nog veel meer.

Paul Sanders neemt ons mee in de liederenwereld van Taizé en licht het een en ander toe. Iedereen hartelijk welkom.

Zondag 15 oktober om 15.00 uur in de Grote Kerk op de Markt in Schagen.

Toegang is vrij. Na afloop een collecte.

Tischreden

De jaarlijkse Tischreden houden we op woensdag 1 november 2023 in de HL-zaal in de Grote Kerk in Schagen. Noteert u de datum vast. In het volgende kerkblad volgt uitgebreidere informatie.

Elvisdienst

Zondag 3 december 2023 een bijzondere kerkdienst. Ds. Fred Omvlee, liefhebber en kenner van het oeuvre van Elvis Presley, is dan de voorganger (en voorzanger) in deze dienst. Noteert u de datum alvast en geeft het door aan belangstellenden. Uitgebreidere informatie volgt.

Nog een laatste activiteit in december. Een kerstmiddag in de HL-zaal waar we onder leiding van Margot van der Pol weer kerststukjes kunnen maken.

Terugblik

Op dinsdag 4 juli heeft Bart Verheggen ons bijgepraat over de klimaatverandering en de gevolgen die dat heeft. Het onderwerp leeft, dat bleek uit de behoorlijke opkomst.

Een zeer boeiende avond, die smaakt naar meer. We kijken hoe we dit een goed vervolg kunnen geven.

VERBORGEN VERLEDEN (2)

Een nieuwe serie rubrieken voor de lezers van de Hoeksteen met de titel 'Verborgen verleden'. Over de tijd van de eerste kerkbouw, de invloed van de graven van Holland; met veel interessante verhalen rond een kerkgebouw van toen naar nu.

Nr. 2 Friezen vertragen Kerkbouw

De eerste kerkbouw werd begonnen voor de Karolingische tijd toen het Christendom hier zijn intrede deed vanaf 700 na Christus. De naam Holland bestond nog niet. In het zuiden waar de Franken zich gevestigd hadden, dateert het Christendom van een oudere datum dan in het noordelijk deel, waar de Friezen het voor het zeggen hadden. De Friezen stonden niet te dringen om zich te laten dopen, vooral Koning Radboud wist te voorkomen dat predikers door drongen. De op vrijheid gestelde vissers en landbouwers hadden hun eigen Godsdienst. Het kerkgebouw met zijn statige naar boven wijzende toren was voor de Friezen onbekend. Bij hen nam de oude eik, eveneens statig naar boven wijzend,





een centrale plaats in als heiligdom. Willibrord, een Angelsaksisch kloosterling afkomstig uit Engeland, landde met een bootje in 690 met 11 gezellen op het Katwijkse strand. De Friese Koning Radboud werd juist in dat jaar verslagen en moest zich terugtrekken. Door deze nederlaag werden de Friezen gedwongen Christelijke predikers toe te laten. Een groot welkom heeft Willibrord en zijn gevolg echter nooit gehad. De 'eikenveller' Bonifatius werd zelfs nabij Dokkum een kopje kleiner gemaakt. Slechts onder bewaking van de Franken kon Willibrord zijn gezicht laten zien. De achterdochtige Koning Radboud zag in de predikers Frankische spionnen die het op zijn grondgebied gemunt hadden. Intussen was Willibrord door Paus Sergius I (Paus van 687 – 701) tot aartsbisschop van de Friezen benoemd met als zetel Utrecht. Ook hier werd het af en toe te heet onder de voeten en moesten zij vluchten naar zuidelijke streken. De bouw van de eerste kapellen ging echter niet over rozen. Koning Radboud overleed in 734; een nieuwe leider kwam. Karel Martel en de Friezen werden door de Franken verslagen. Maar in de schaduw van Frankische soldaten wisten de Engelse predikers in Kinhem en Westflinge, het latere Holland, het Christendom terug te brengen. Deze politieke

verwikkelingen waren mede de oorzaak van een trage kerkbouw. De Westfriezen, die verbleven in het moerassige achterland, wisten door de ontoegankelijkheid van het gebied nog eeuwenlang het Christendom van zich af te houden. In de eerste helft van de 8^{ste} eeuw komt Sint Adelbert, een van de metgezellen van Willibrord, als zielzorger in deze regio aan. De overlevering verhaalt ons dat deze Adelbert een Engelse koningszoon was die afstand deed van al zijn rechten en als missionaris de oversteek waagde. Hij sluit vriendschap met de bevolking en wordt na zijn dood



begraven in een kleine kapel in Egmond die hij gesticht heeft met hulp van de eerste Graaf van Holland Dirk I en zijn zoon Dirk II. Het gebeente van Sint Adelbert wordt in 922 opgegraven en naar het houten klooster overgebracht. Uit het graf van Adelbert welt tot op heden nog steeds het geneeskrachtige welwater. Bij de Westfriezen, een strijdbaar volk, had het Christendom niet direct succes. Pas rond het jaar 1000 trokken predikers oostwaarts, denk maar aan de monnik Werenfridus. Hij stichtte een kapel in Wervershoof. Op voorspraak van de Hollandse Graaf Dirk I (875 – 923) en diens opvolger Graaf Dirk II (923 – 988) groeide



het Egmondse klooster uit tot een waardige abdij. Deze abdij deed eeuwen lang dienst als Christelijk Centrum. De monniken en kanunniken voerden tot 1357 de scepter in het Katholieke Schagen. In dat jaar werd de eerste pastoor aangesteld door de Hollandse Graaf Albrecht van Beijeren (1336 – 1404). In het middendeel van het moerassige merengebied in Westfriesland werd in 1530 nabij de meren Lekermeer, Baarsdorpermeer, Noordermeer, in de Zuidermeer een dependance van de Latijnse kloosterschool gesticht 'De Meerius een Hollandse Missie'. Deze dependance werd een opleidingscentrum onder auspiciën van de abdij van Egmond en heeft 300 jaar dienst gedaan voor geïnteresseerde monniken en priesters tot en met 1831. Vele vooraanstaande priesters zijn daar opgeleid en traden in de voetsporen van Adelbertus en Werenfridus.

Naast de Adelbertusput in Egmond bestaat ook een verhaal over het Willibrordputje in Heiloo. In Schagen aan de rand van de Westfriese Omringdijk staat een kapel

en een zoetwater welput op de terp de Keinse. Geen onmogelijkheid in een gebied van brak water. Hier hebben eb en vloed eeuwen vrij spel gehad en zoet drinkwater is altijd een schaars artikel geweest. Door de eeuwen heen hebben deze putten tot allerlei geneeskrachtige werking geleid. In de zestiende eeuw werd de toeloop van pelgrimage en bedevaartgangers verboden door de Calvinisten en Beeldenstormers. De kapellen werden hardhandig gesloopt, maar de bedevaartstroom werd niet minder, eerder nog groter. Een ieder kwam voor gebed en het water, maar ze namen ook een relikwie mee, zoals een stuk baksteen of een brokje hout van de kapel. Na 500 jaar wordt deze plek en kapel (opnieuw opgebouwd in 1954) nog steeds veelvuldig bezocht voor een gebed of een moment van stilte en rust. Het is en blijft spiritueel de moeite waard.



Prent 1 Bonifatius de 'eikenveller' met zijn gevolg nabij Dokkum

Prent 2 Kaart ten tijde van Koning Radboud, circa 734

Prent 3 Adelbertus en Willibrordusput twee waterputten in Kennemerland.

Prent 4 De jonge Graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen Albrecht van Beijeren bouwer van het Slot in Schagen.

Prent 5 Maria op de Keins, de put is de enige in Westfriesland sedert 1519

Volgende aflevering:

Nr. 3 Kerk behalve gebedshuis ook Burcht

Architectuur historicus Hans van Kampen

STORM

De laatste tijd zijn er heel wat natuurrampen geweest: overstromingen, orkanen, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. Als je beelden van de rampplekken ziet, kijk je naar totale ontredde en chaos. Je zult er maar wonen, huis weg, broertjes en zusjes dood, vrienden en vriendinnen spoorloos. En dat soms allemaal in één rampnacht. Zou jij dan nog durven slapen?

Op een dag is Jezus met zijn leerlingen op een meer aan het varen. Jezus is moe en valt in slaap. Maar de discipelen beleven een angstige nacht. Er breekt namelijk een gigantische storm los, met enorme golven en rukwinden. Logisch dat ze bang zijn: ze dreigen met man en muis te vergaan. De leerlingen gingen naar Jezus toe en maakten hem wakker. 'Meester, meester! We vergaan!' Jezus werd wakker en sprak de wind en de golven streng toe. En zie, de wind ging liggen en het werd stil. 'Waar is jullie geloof', vroeg hij hun.

Hoe doen sommigen dat toch: slapen als er gevaar dreigt? Heeft dat inderdaad met geloof te maken, zoals Jezus zegt? Het verhaal over Jezus en de storm wil duidelijk maken dat Jezus sterker is dan het gevaar. Als je op hem vertrouwt, hoef je niet bang te zijn. Zou dat de mensen in de rampgebieden troosten?



Saint Francis of Assisi © TheCatholicKid.com

WOLF EN LAM

In de omgeving van het Italiaanse stadje Gubbio leeft een gevaarlijke wolf. Hij is de schrik van de mensen, niemand durft er nog ongewapend op pad. Franciscus die het stadje bezoekt, heeft het zo met de inwoners te doen dat hij besluit de wolf tegemoet te treden. Iedereen huivert als Franciscus de plek nadert waar de wolf zich ophoudt, maar hij vertrouwt volledig op God. Plotseling springt de wolf tevoorschijn en rent met opengesperde muil op de heilige af. Die blijft echter in alle rust staan. Hij maakt een zegenend gebaar naar de wolf en roept hem toe: 'Jij broeder wolf, kom hier en hou op met die boosheid van je. Dat beveel ik je in naam van Christus'. En waarachtig, de wolf houdt zijn vaart in en luistert naar de woorden van Franciscus. Dan buigt hij zijn kop en legt zich neer aan de voeten van de heilige. Zo mak als een lam. Die spreekt tot hem: "Broeder wolf wat heb jij toch allemaal aangericht aan mens en dier. Ik wil dat er vrede komt tussen jou en hen, want in Gods rijk wonen wolf en lam in vrede samen'. Daarop kwispelt de wolf met zijn staart ten teken dat hij instemt met de woorden van Franciscus en de vrede wil naleven. De verbaasde inwoners van het stadje beloven dat de wolf geen honger meer hoeft te lijden zolang hij zich niet aan mens en dier vergrijpt. Met een knik van zijn kop geeft de wolf zich gewonnen en als teken van trouw legt hij zijn poot in de hand van Franciscus. De toehoorders stemmen van harte in met dit vredesakkoord en beloven de wolf altijd van voedsel te zullen voorzien. Als sindsdien 's avonds de hongerige wolf langs de gastvrije huizen van Gubbio dwaalt, denken de inwoners van het stadje met grote dankbaarheid terug aan die ontwapenende man Franciscus van Assisi die die vrede bracht. Later werd een levensgroot beeld geplaatst van Franciscus met de wolf voor het kerkje van Gubbio.

YOUNGSEVEN

Avontuur, uitdaging, gezelligheid, inspiratie en lol! Klaar voor de start!

Na weer een mooi jaar gaat onze regionale jongerengroep: 'YoungSeven' binnenkort weer van start met een nieuw programma. Onze eerste activiteit is op zondag 8 oktober van 13.00 - 17.00 en bestemd voor jongeren van 12-18 jaar. YoungSeven is een initiatief vanuit verschillende RK kerken binnen onze regio maar iedereen is van harte welkom!

Vind je het leuk om samen met leeftijdsgenoten leuke, uitdagende, gezellige en inspirerende dingen te ondernemen, sluit je dan bij ons aan! Op 8 oktober gaan we een 'Escape the city tour' doen in Hoorn. We zouden het leuk vinden als jij er ook bij bent (vervoer wordt altijd onderling geregeld). Per activiteit wordt een kleine bijdrage gevraagd, maar dat mag nooit de reden zijn om niet mee te kunnen doen.

Voor info kun je kijken op www.youngseven.nl en je mag mij ook altijd bellen of mailen als je vragen hebt: Monica Wildeboer, catechiste regio Schagen: 0224-214208 of mcwildeboer@planet.nl

Hartelijke groeten namens de stuurgroep en we hopen ook jou dit jaar te zien!

IMPULSDAGEN VROUW & GELOOF NH

'Die vonk van de Geest...'

13 oktober in Alkmaar - 20 oktober in Hoorn

Alles begint met verlangen. Verlangen naar een wereld om je heen die liefdevoller, vrediger, eerlijker is. Dat verlangen delen we met Maria. En in al onze rollen en keuzes proberen ook wij, nu, vanuit dat diepste verlangen te leven. We bewaren het diep in ons hart. En af en toe worden we bemoedigd door die vonk van de Geest, die dit verlangen weer aanwakkert, en het onmogelijke mogelijk maakt... Maria wordt in het beeld dat van haar gevormd is vaak beperkt tot haar rol als moeder. Maar ze was zoveel méér: al voor de geboorte van Jezus had ze een eigen, onbemiddeld lijntje met de Geest. Deze moedige vrouw wist gaande te blijven toen ze ongehuwd zwanger bleek, in moeilijke omstandigheden haar kind baarde, vluchteling werd, en haar kind liet opgroeien. Ze spoorde hem aan om zijn eigen weg te gaan, en ontwikkelde zich van moeder tot leerling. Eén die niet wegliep, maar erbij bleef in zijn lijden, mogelijk getuige was van zijn opstanding, en daarna, in die zaal in Jeruzalem samen met anderen de Geest ontving. En alles begon met dat verlangen, en

met die vonk van de Geest. En wij, wie zijn wij? Welke rollen hebben wij, welke keuzes maken wij? Hoe kunnen wij in onze wisselende levenssituaties dicht bij ons verlangen blijven en het verschil maken? Die vonk van de Geest. Toen, en opnieuw, en nog.....

Op verschillende manieren, én met veel ruimte om te ontmoeten, én met kijken en luisteren naar muziek, woord en dans gaan we dieper in op dit onderwerp, en hopen we alle deelnemende vrouwen weer een begeesterde dag te bieden met een mooie viering als afsluiting.

Informatie Waar en wanneer?

Op vrijdag 13 oktober 2023 van 10.00 tot 16.00 uur in de Lutherse kerk, Oudegracht 187 in ALKMAAR (parkeren in de Schelphoekgarage, Korte Vondelstraat 3 van daar de straat oversteken naar de Oudegracht).

Vrijdag 20 oktober 2023 van 10.00 tot 16.00 uur in Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1 in HOORN. (parkeren op het terrein van de kerk).

Aanmelden: uiterlijk 5 oktober voor de Impulsdag in Alkmaar en 12 oktober voor de impulsdag in Hoorn. Via email: hildegardport29@gmail.com; of schriftelijk naar de Werkgroep Vrouw en Geloof p/a Karveel 10, 1625 EN Hoorn, tel. 06 13407682 (Cora).

Kosten: 15 euro p.p., ter plaatse afrekenen (graag gepast).

De impulsdagen worden georganiseerd door vrijwilligers en gesubsidieerd door verschillende protestantse en katholieke instellingen, waardoor de deelnemerskosten laag blijven. De kosten mogen echter geen bezwaar zijn. Voor reductie kunt u mailen naar bovenstaand e-mailadres.

Leden van de werkgroep Vrouw en Geloof: Cora ten Wolde, Gerrie Huiberts, Anita Witte en Cathrien van der Kruijs.

RAAD VAN KERKEN SCHAGEN e.o.

Arjen Poley



Oecumenische vesper 1 oktober 2023

De Raad van Kerken Schagen organiseert rond de Vredesweek weer een oecumenische vesper. Het thema van deze vesper is '(on)Vrede en nu?'

Deze vesper zal weer regio-centraal in de kerk van Schagerbrug plaatsvinden. De inleiding op de lezingen zal verzorgd worden door Monica Wildeboer. Organiste Hanneke Muntjewerf en fluitistes Gerda Heddes en Marjolein ten Cate zullen de zang begeleiden, daarbij ondersteund door de mannengroep van Jan Schraal. Met een collecte na afloop worden de kosten gedekt.

De vorige oecumenische vesper rond Pinksteren (juni) kende een zeer goede opkomst. We hopen ook bij deze vesper weer velen van u te ontmoeten.

1 okt. 2023, 17:00 Oecumenische vesper in de kerk van Schagerbrug

(Schagerweg 40)

inloop – en ontmoeting bij koffie/thee – vanaf 16:15 uur.

NIEUWTJES

VERPLAATSING KERSTFEEST

De Oekraïense president Zelensky heeft een wetsvoorstel ondertekend dat de officiële viering van Kerstmis verplaatst naar 25 december. Tot op heden vierde Oekraïne het feest op de Russisch-orthodoxe datum van 7 januari. "Oekraïne wil hiermee de Russische erfenis wegnemen", aldus de president.

RADIO MARIA

In het programma Musica Sacra neemt pastoor Anton Overmans de luisteraar mee in de fascinerende wereld van de klassieke en moderne religieuze muziek. Met de mooiste uitvoeringen en verhelderende toelichtingen. Te beluisteren bij Radio Maria via DAB+ en radiomaria.nl Op vrijdag om 14.00 uur, zaterdag om 02.00 uur en 15.30 uur en zondag om 09.00 uur.

STORMLOOP OP MARIA

Telden ze een lange periode 75.000 bezoekers per jaar, thans tikken ze de 150.000 al aan. Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo is het grootste mariale bedevaartsoord van ons land. Het is het Lourdes van Nederland. Jan van Wijk uit Bergen op Zoom is zo'n Mariavereerder. Bij bezoeken aan bedevaartsoorden deed hij een schat aan wetenswaardigheden op. Hij deelt die op zijn meertalige site Mariakamer.nl De belangstelling groeit ook hier. "Soms tel ik wel 100 bezoekers in een uur. Ook protestanten maken een knieval voor haar". Theoloog Arnold Huijgen schreef het boek: Maria, icoon van genade. Dit boek is al aan de zevende druk toe.

TOEKOMSTBESTENDIG

De abdij van Berne is een "drager van de Brabantse identiteit" en krijgt daarom 1,7 miljoen euro subsidie van de provincie Noord-Brabant. Dit geld gaat naar aanpassingen die de abdij zowel bouwkundig als maatschappelijk klaar moeten maken voor de toekomst. De abt is blij dat de abdij ondanks de krimpende religieuze gemeenschap ook voor de toekomst een bron van betekenis kan blijven.

BIJBELSE INSPIRATIE

Zijn vriendschap met een dominee inspireerde acteur en zanger Bastiaan Ragas de Bijbel te lezen. Dat vindt hij zo fantastisch dat hij er een theatervoorstelling over maakt. Met hem schrijft hij ook samen een boek "Jezus waarom". Dat komt eind van dit jaar uit. Dan trekt hij ook met de voorstelling "In Gods naam" door het land. Hij leest in de Bijbel die zijn vrouw Tooske van haar oma kreeg. De Statenvertaling, de eerste Nederlandse versie uit 1635. Zelf komt hij uit een katholiek gezin in Lisse. Ging met zijn ouders naar de kerk en was misdienaar. "Ik vind het ongelooflijk spannend en mooi om te kijken welke kracht er zit in een boek van 2000 jaar oud. Het rendementsdenken is totaal doorgeslagen. Als iets geen geld oplevert is het niets waard. Om te huilen zo verdrietig. Dé vraag in het leven is: wie ben je voor de ander?" Info over In Gods naam is te vinden op: petrus.protestantsekerk.nl/nieuws/theatervoorstelling-in-gods-naam/

KEURCORPS

Op 8 februari 1866 zwaaide heel katholiek Alkmaar op de Bierkade naar een vertrekkend stoomschip. Aan boord Frans Aghina en zijn radicaal religieuze kameraden. Op weg naar Rome waar de 3000 Nederlandse mannen zich zouden aansluiten bij de zoeaven, het elitekorps van de paus. Historicus Koen de Groot schreef er na een gedegen studie een boek over. Er was namelijk een gewapend conflict ontstaan: Italië tegen de paus. De vrijwilligers waren bereid om te vechten en te sterven voor de paus. Vanaf eind september is het boek "Martelaren voor de paus" te koop in de boekhandel en online. Kijk ook op uitgeverijprometheus.nl

Marijke van Asselt