

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 27 september
U kunt bij voorkeur via email aanleveren: hoeksteen@rkkerkschagen.nl

INHOUD

- Van Pastoor Ivan
- Van de bestuurstafel
- Oproep aanmelden 1^e Communie 2022
- Christoforus-Bezoek-Groep en de nationale ziekenzondag
- Tanja Groen
- De roeping van de kerk volgens Paus Franciscus
- Acht tips om te leren uitkomen voor je geloof
- Oktobermaand-Mariamaand
- Oecumenische viering in de Vredesweek op 19 september
- In de Heer overleden Bernard Arthur Gee
- Maria
- Activiteiten van de kerk op de Markt
- De Bijbel en zijn verhalen (49)
- Stichting Schagen-Roemenië
- Missiemaand Oktober
- Het museum in de Sint Christoforus Kerk
- Twee neo gotische engelenvleugels meer dan 170 jaar oud
- Kleurplaat
- Jezus vertelt
- Nieuwtjes

DE HEMEL OP AARDE

De mens
moet niet zorgen
dat hij in de hemel komt,
maar dat de hemel
in de mens komt.
Want wie de hemel
niet in zich heeft,
zoekt tevergeefs
het heelal af.

BESTE PAROCHIANEN.

De vakantieperiode is voorbij. Het is anders dan de andere jaren geweest maar ik hoop dat u deze tijd genomen hebt om de rust te kunnen krijgen die u nodig had. Sommigen zijn ver geweest, anderen bleven dichtbij. Maar het belangrijkste was om van deze periode te kunnen genieten.

Het nieuwe schooljaar is begonnen en wij hopen dat ook wij als kerk de gewone activiteiten van de kerk kunnen realiseren maar die moeten wij in de handen van God neerleggen en op Hem vertrouwen en bidden.

Want dat hebben wij ook nodig **VERTROUWEN**. Dat is misschien een gewoon woord voor ons geworden maar de vraag is: Wat betekent eigenlijk, vertrouwen, in ons dagelijks leven?

Het vertrouwen is een belangrijk aspect in het christelijk leven. Dat zien wij bij de roeping van Maria. Maria begrijpt niet alles maar zij vertrouwt het woord van de Heer: "Mijn geschiede naar Uw woord". Het Woord van God die mens is geworden. Dat is wat het vertrouwen in ons kan doen. Dat het woord in ons vlees kan worden. Dat betekent dat Jezus Christus in ons geboren kan worden.

Dat is misschien moeilijk te begrijpen, zoals het ook voor Maria was, maar dat is vertrouwen. Wij kunnen niet alles met ons verstand begrijpen dan kunnen wij een stap verder in het geloof zetten en zeggen zoals Maria deed: "Mijn geschiede naar uw woord".

Dat wens ik voor iedereen van ons aan het begin van dit nieuwe schooljaar. Het vertrouwen dat het beter kan worden. Dat God met ons is. Dat Hij zijn Zoon naar ons gestuurd heeft om ons deze zekerheid en nabijheid te geven. Dat bidden wij en Hij zal ons Zijn Geest sturen om dit te bevestigen.

U ziet alles draait en ik hoop U dan ook gauw een keer te mogen ontvangen tijdens de mis. En als u vanwege een of andere reden niet naar de kerk kunt komen en graag wil dat ik u bezoek, kunt ook telefonisch contact met mij opnemen om een afspraak te maken.

Dus graag tot ziens,

Pastoor Ivan

Als u een gesprek wenst met pastoor Ivan, diaken Piet Steur of catechiste Monica Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkerkschagen.nl en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt.

Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Ivan, 06-17129642.

VAN DE BESTUURSTAFEL

BESTE PAROCHIANEN,

Als u de Hoeksteen ontvangt, is het al september. De zomer is wisselend qua weer en de hele wereld heeft te maken met natuurelementen waar we niet omheen kunnen. Krachtig pakken mensen zich samen voor wederopbouw. Met bouw en natuur zijn we ook bezig op en rond de kerk en bij de Keins kapel. In dit stukje leest u de resultaten hiervan.

Mooi dat de beperkingen van Covid19 verder afnemen met nieuwe versoepelingen. Fijn dat we weer mogen vieren met 100 personen. Hopelijk kunnen we na 20 september nog meer samen ondernemen. De WCR (wijk contact raad) zal in september een begin maken met de Kerstkaart. Diaken Piet Steur heeft contactmomenten met de CBG (Christoforus Bezoek groep) en de MOV is eind juli bij elkaar geweest.

Het PB heeft besloten dat 'live streaming' apparatuur kan worden aangeschaft. Er zijn een aantal personen die zich beschikbaar hebben gesteld om dit te willen bedienen. Wij hebben inmiddels een 'deskundige' bereid gevonden deze personen een introductie te geven in de Grote kerk op de Markt waar men al ervaring heeft met livestream.

De restauratiewerkzaamheden voor de toren zijn nagenoeg afgerond. Eind september is het laatste werkoverleg en volgt de financiële afronding. Daarna is het nog heel veel papierwerk om alle facturen

enz. inzichtelijk te hebben voor de verantwoording aan de subsidieverstrekkers en tenslotte de eindverantwoording aan het bisdom. We hopen dat dit alles voor de feestdagen afgerond kan zijn.



Het terugplaatsten van het kruis op 20 juli werd feestelijk gedaan met de inzegening daarvan in de top door pastoor Ivan Garcia. Pastoor Eduard Moltzer, diaken Piet Steur, Hans van Kampen (PB) en Co Wiskerke (PB) mochten daarbij ook aanwezig zijn. Dat was een prachtig moment wat je niet meer vergeet. Voorafgaande aan de inzegening werden door pastoor Ivan Garcia enkele gebeden voorgelezen in relatie tot het kruis en haar betekenis.



De restauratie is helaas enkele weken uitgelopen vanwege de vleermuizen die lang sliepen, een aantal onwerkbare dagen vanwege het weer, en het meerwerk. Al met al betekent dit voor onze parochie ook meerkosten, maar dan zijn we weer veilig en ook klaar voor een lange periode. Een fotocollage hiervan is te zien achter in de kerk.





Na afloop zijn we met z'n allen in de tuin van de pastorie koffie gaan drinken met wat lekkers: een echt feestelijk moment!



Om toch nog wat extra geld te genereren, heeft het parochiebestuur besloten om een aantal leien te verkopen. Dit is een nieuwe daklei waarbij Hans van Kampen een paar afbeeldingen van Maria en Christoforus heeft geschilderd: foto volgt. Mogelijkheid is ook met tekst voor de koper die een eigen tekst of afbeelding wil. Wij willen deze verkopen voor de prijs vanaf € 15,-. Een hoger bedrag hiervoor betalen wordt gestimuleerd en is van harte welkom. Meerdere leien afnemen kan natuurlijk ook. Een bijzondere herinnering voor uzelf of om weg te geven wellicht. We beginnen met de verkoop van 250 tegels. Mocht de animo groter zijn, wat wij hopen, dan gaan we natuurlijk aanvullen. Als u belangstelling heeft, graag een mailtje naar secretariaat@rkkerkschagen.nl met daarbij uw adresgegevens en het aantal leien dat u wenst te kopen. Op werkdagen, behalve vrijdag, tussen 08.30-12.00 kunt u ook langs komen in de pastorie om direct één of meerdere leien te kopen.

Op onze website www.rkkerkschagen.nl worden regelmatig foto's geplaatst van de restauratie. Die zijn in kleur!

De 4 nieuwe kazuifels en dalmatieken ter vervanging van de 'oude' zijn aangekomen en binnenkort zullen deze worden gedragen door het pastorale team.

Het Laanproject is opgeleverd. De hekwerkscheiding over een lengte van 67 meter staat er prima bij. In het late najaar wordt er aan de kant van de burens nog een beukenhaag tegenaan geplaatst. De blokhut naast de garage en de carport zijn inmiddels gerealiseerd met dank aan ieders inzet hierbij!

De kerkbalans staat nu op € 45.445,98 en komt heel goed van pas voor alle vernieuwingen.

Onze samenwerkingsbijeenkomsten PB Schagen (St. Christoforus) en het PB Tuitjenhorn (Jacobus de Meerdere), PB Warmenhuizen (HH Ursula en Gezellinen) en PB Burgerbrug (OLV Geboorte) zijn na

de vakanties hervat. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor een 'praat papier' om gezamenlijk in Haarlem met de bisschop en enkele stafleden aan tafel te gaan en goede afspraken te maken voor de toekomst. Wij willen proberen de communicatie, die te wensen overliet, vanaf het begin goed op te pakken. Een goede samenwerking draait om wederzijds vertrouwen. Wanneer wij als beoogd nieuw bestuur van dit nieuwe samenwerkingsverband daarbij een goed gevoel hebben, is de tijd gekomen dat de bisschop ons mag benoemen. We houden u op de hoogte van ontwikkelingen in deze.

Op de Facebook pagina's van de Mariakapel in de kerk en de Keins kapel worden toegankelijke stukjes geplaatst waardoor weer meer contact met diverse doelgroepen.

Namens het Parochiebestuur wensen wij u allen een mooie nazomer toe

OMZIEN NAAR ELKAAR

Als u 80 jaar bent of ouder en bezocht wilt worden door een lid van de Christoforus Bezoek Groep dan kunt u dit laten weten aan de secretaresse van de groep Martje Paauw via e-mail martpaauw@hotmail.com of telefonisch 0224-296553. Zij zorgt er dan voor dat u spoedig wordt bezocht.

OPROEP AANMELDEN 1^E COMMUNIE 2022

Vanwege de corona en alle beperkingen slaan we de 1^e Communie een jaartje over en zullen we de aangemelde kinderen van 2021 samenvoegen met de aanmeldingen van 2022. Heeft u uw kind nog niet aangemeld dan kunt u dat doen via mail: secretariaat@rkkerk.nl onder vermelding van: Naam, geboortedatum, school en indien mogelijk doopdatum van uw kind/kinderen.

Op de planning staat de presentatieviering op zondag 13 maart en de 1^e H. Communie op zondag 22 Mei. Begin 2022 krijgen alle ouders van de aangemelde kinderen een bericht met de planning voor de ouderavonden en catechesebijeenkomsten.

Hartelijke groeten van de werkgroep 1^e Communie; Els, Corina en Monica

CHRISTOFORUS - BEZOEK - GROEP EN DE NATIONALE ZIEKENZONDAG

Sinds 1974 wordt jaarlijks op de 2^e zondag van september de Nationale ziekendag gehouden. Dit was destijds een initiatief van de Zonnebloem, de organisatie die aandacht heeft voor mensen die een ziekte hebben te dragen en mensen met een beperking.

Het doel van de Nationale ziekendag is mensen meer bewust te maken van de zieken in eigen omgeving en het contact tussen zieken en gezonden te bevorderen. En zo'n contact is geen eenrichtingsverkeer want de levenservaring van zieke mensen en de wijze waarop ze met hun ziekte omgaan kan heel inspirerend zijn voor mensen die niet ziek zijn.

De CBG heeft altijd op haar eigen manier aandacht gegeven aan de zieken in onze parochie door ze te bezoeken of een kaartje te sturen en door rond Kerstmis een bezoekje te brengen en een fruitdoos te bezorgen. Enige tijd geleden besloot de CBG groep zich aan te sluiten bij het goede initiatief van de Zonnebloem en voortaan op de Nationale ziekendag een aantal zieken te bezoeken en een fruitdoos te bezorgen. Helaas moeten we dat, door het virus, voor het tweede jaar op rij uitstellen.

Maar ondanks de belemmeringen door het virus zijn er genoeg mogelijkheden om aandacht te geven aan de zieken. Bij voorbeeld door voor hen te bidden, een kaartje te sturen, een telefoontje te plegen,

een kaarsje aan te steken. De leden van de CBG zullen ook op die dag bij een aantal zieken een roos gaan brengen. Daarnaast zal de eucharistie in onze kerk op zondag 12 september in het teken staan van de Nationale ziekendag.

Misschien doet u ook mee met de Nationale ziekenzondag

Namens de CBG
Piet Steur

TANJA GROEN

Rond 31 augustus/1 september 1993 kwam onze Tanja Groen uit Schagen (toen 18 jaar) niet terug in haar studentenwoning in Gronsveld na een 'ontgroeningsavond' van haar studentenvereniging in Maastricht. Sindsdien is er nooit meer wat van haar vernomen.

Al 28 jaar moeten Corrie en Adrie Groen, hun gezin en familie 'hiermee leven'.... Een haast onmogelijke opgave. Maar zij zijn ondanks alles altijd doorgedaan: het leven stond enerzijds stil, maar ging anderzijds ook 'gewoon' door! Ze hebben elkaar, nog drie kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden....God zij dank!

Vaak kwamen er in die jaren van onzekerheid ook weer momenten van hoop; zal er nu eindelijk eens iets van Tanja worden teruggevonden? Krijgen wij eindelijk antwoorden op onze vragen??

En het afgelopen jaar werd de hoop weer extra gevoed door de manier waarop Peter R. de Vries zich voor de zaak van de vermissing van Tanja zo hard heeft ingezet! Een grote inzamelingsactie om dit soort cold-cases weer 'leven in te kunnen blazen'... en dat kost geld, dat is nu eenmaal zo. De Stichting "De gouden tip" werd door Peter R. de Vries opgericht.

Wat een schok voor heel Nederland, maar in het bijzonder voor al die mensen voor wie hij zijn nek uitstak en opkwam, dat Peter koelbloedig werd vermoord. Peter R. de Vries, altijd opkomend voor slachtoffers en zo aan het strijden voor rechtvaardigheid!

Zijn dood heeft velen geraakt, maar ook in het bijzonder onze lieve Corrie en Adrie! Hij was voor hen een strohalm om aan vast te houden met zijn actie om toch iemand eens aan het praten te krijgen.

Hoe dit verder gaat met deze (prachtige) actie weten wij niet....wat wij alleen kunnen doen is, net als ieder jaar, Tanja gedenken, er als gemeenschap voor Corrie en Adrie zijn, troost bieden, samen vieren en bidden..... er samen met elkaar voor hen zijn!

Zo waren we zondag 29 augustus weer met elkaar in de Eucharistieviering verbonden.

Monica Wildeboer, Catechiste

DE ROEPING VAN DE KERK VOLGENS PAUS FRANCISCUS

Volgens paus Franciscus is het de roeping van de Kerk om het Goede Nieuws te verspreiden niet om zieltjes te winnen! Haar roeping is om te evangeliseren, sterker nog het is eigen aan de identiteit van de Kerk om te evangeliseren.

We kunnen de Kerk alleen vernieuwen vanuit de onderscheiding van Gods wil in ons dagelijks leven door een transformatie te ondergaan, geleid door de Heilige Geest. Onze eigen hervorming als mensen, dat is transformatie. Laat de Heilige Geest, die de gave van God in onze harten is, ons herinneren aan wat Jezus leerde en ons helpen dit in praktijk te brengen. Laten we de hervorming van de Kerk beginnen met een hervorming van onszelf. Laten we op weg gaan zonder vooropgezette ideeën, zonder ideologische vooroordelen, zonder onbuigzaamheid, maar vanuit een spirituele ervaring, een ervaring van gebed, een ervaring van naastenliefde, een ervaring van dienstbaarheid.

Ik droom, aldus de paus, van een invulling van die roeping die nog meer missionair is, een die eropuit gaat om de ander te ontmoeten, zonder te willen bekeren, en die al haar structuren transformeert voor de evangelisatie van de wereld van vandaag. Laten we niet vergeten dat de Kerk altijd moeilijkheden heeft, altijd crisismomenten doormaakt; dat komt omdat ze leeft. Levende zaken doorkruisen crisissen; alleen doden zitten nooit in een crisis.

Laten we bidden voor de Kerk, opdat zij van de Heilige Geest de genade en de kracht mag ontvangen om zichzelf te hervormen in het licht van het Evangelie.

ACHT TIPS OM TE LEREN UITKOMEN VOOR JE GELOOF

In aansluiting op de oproep van paus Franciscus tot evangeliseren trof ik (P.S.) bij de Belgische Lieve Wouters acht praktische tips aan om te leren uitkomen voor je geloof. Op de website van Kerknet schrijft zij: 'Iedere gedoopte is geroepen om getuige te zijn van Jezus' evangelie. Hierbij acht tips om je koudwatervrees te overwinnen en inspiratie op te doen.'

1. Ben je bang om uit te komen voor je geloof omdat de omgeving spottend zou kunnen reageren? Wees gerust, een **geloofwaardige** getuigenis roept eerder bewondering op dan spot.
2. Wees allereerst een **voorbeeld** van wat je gelooft. Laat door je omgang met mensen zien dat God van iedereen houdt, en in het bijzonder van mensen die in een zwakke positie staan.
3. Doe niet mee met onrecht, maar probeer negatieve spiralen te doorbreken waar je kan. Jouw **respect** voor mensen zal anderen leren om op hun beurt ook jou te respecteren.
4. Getuigen over je geloof, wil **niet** zeggen dat je anderen jouw visie moet **opdringen**. Hoe kan je nu door hen aanvaard worden als je hen niet aanvaardt zoals ze zijn? Spreek dus over jezelf: vertel hoe God jou doet groeien als mens en als christen en hoe heerlijk het is om dat samen met anderen te beleven.
5. Neemt iemand aanstoot aan je nederige en eerlijke getuigenis? Laat je niet verontrusten. Doe er wijs het **zwijgen** toe. Mensen van wie het hart verhard is, kunnen je niet begrijpen. Niemand is verplicht om te geloven wat jij gelooft. Maar jij bent evenmin verplicht om kritiekloos mee te gaan in de opvattingen van anderen.
6. Wekt je getuigenis oprechte belangstelling op, dan komen er misschien vragen waarop je niet meteen een antwoord weet. Over het lijden in de wereld, bijvoorbeeld. Of over geloof en wetenschap. Je hoeft **niet op alle vragen een antwoord** te hebben. Geloven is iets anders dan kennen of weten. Je voelt gewoon dat Gods liefdeskracht in jou werkt. Je gelooft dat Hij je niet in de steek laat. Uit dat vertrouwen put je kracht, wat er ook gebeurt.
7. **Hoed je ervoor te gaan moraliseren**. Als het christelijk geloof herleid wordt tot een geheel van regels, hoe zinvol die op zich ook zijn, verliest het zijn aantrekkingskracht. Het christendom heeft geen monopolie op solidariteit of respect voor het leven.
8. Het geloof in een Bijbelse God uitleggen in de hedendaagse samenleving, is niet makkelijk. Onze cultuur stelt ratio en zelfbeschikking centraal, terwijl het eigene van het Bijbelse geloof nu juist is dat God het initiatief neemt. Hij leidt ons weg uit al wat vanzelfsprekend is. Geloven is genade. Het is niet iedereen gegeven, maar het kan iedereen overkomen die zich ervoor openstelt. **Bid** voor jezelf en voor de mensen om je heen, dat ze God (steeds beter) mogen leren kennen.

Piet Steur

OKTOBERMAAND-MARIAMAAND

Door uw genade,
uw voorspraak
en uw voorbeeld,
verlos ons van alle kwaad,
Onze Lieve Vrouw,
ontwar al de knopen
die ons afhouden
van verbondenheid
met God, opdat wij
bevrijd van zonde
en dwaling
Hem mogen vinden
in alle dingen,
ons hart mogen
plaatsen in Hem
en Hem altijd
mogen dienen
in onze broeders en zusters
Amen

Gebed van Paus Franciscus

OECUMENISCHE VIERING IN DE VREDESWEEK OP 19 SEPTEMBER

Na een onderbreking van anderhalf jaar organiseert de Raad van Kerken Schagen in de Vredesweek op zondag 19 september weer een oecumenische viering, om 10:00 in de Kerk op de Markt. In deze viering zal ds. Arie Jan van der Bom voorgaan, samen met catechist Monica Wildeboer. De – zachte – samenzang in deze viering wordt begeleid door cantor Wijnand Kramer. PAX heeft ons voor deze vredesweek het thema ‘inclusief samenleven’ aangereikt: er is pas sprake van vrede als niemand meer wordt uitgesloten, er aan iedereen recht wordt gedaan. De collecte op deze vredeszondag (bus bij de uitgang van de kerk) is ook voor PAX.

Vanwege corona-maatregelen is de toegang tot de kerk bij deze viering nog enigszins beperkt: niet-verplichte vooraanmelding kan via <https://pgschagen.nl>, waar ook een link staat om deze viering te streamen of later te bekijken. Vanwege de krappe ruimte is na afloop van de viering gezamenlijk koffie/thee drinken in de kerk helaas nog niet mogelijk, dat kan wel in de horeca rond de markt.

Helaas lijkt deze viering ook de laatste oecumenische viering op zondagochtend (en 2^e Pinksterdag) te worden, waarmee een eind komt aan een meer dan 30-jarige traditie in Schagen. De belangrijkste reden is dat het bisdom Haarlem zo'n anderhalf jaar geleden de Christofuruskerk in Schagen heeft aangewezen als één van de eucharistische centra. Dat betekent dat daar 's ochtends op alle zondagen en kerkelijke hoogtijdagen een eucharistieviering plaatsvindt, wat een oecumenische ochtendviering in de weg staat.

Nieuwe oecumenische activiteiten

Half augustus organiseerde de Raad van Kerken Schagen een breed oecumenisch overleg om samen na te denken over versterking van de oecumene in onze regio. Alle pastores en besturen van de in de RvKS deelnemende ‘kerken’ (protestante gemeentes, doopsgezinde gemeente, RK-parochie) namen daaraan deel. In het overleg werden enkele nieuwe oecumenische activiteiten voorgesteld:

- oecumenische vespervieringen in de adventstijd en 40-dagentijd, ter vervanging van deze vieringen in de afzonderlijke kerken
- oecumenische inbedding van de ‘veteranendienst’, zoals die nu jaarlijks rond de Veteranendag in de Kerk op de Markt wordt georganiseerd

- coördinatie van de breder toegankelijke activiteiten van de deelnemende kerken om de oecumenische deelname daaraan te stimuleren

Daarnaast werd de Raad van Kerken gevraagd om te onderzoeken of en hoe er tot een oecumenische invulling van de geestelijke verzorging van alle bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen in onze regio zou kunnen worden gekomen.

De komende tijd gaat de Raad van Kerken aan de slag om deze ideeën uit te werken en in te vullen.

Arjen Poley

PAROCHIEAGENDA

Vr.	10 sept.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	12 sept.	10.00 uur	24^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met medewerking van het Dames koor, Afscheid van Jan Heddes als koster en bloemenverzorger
Di.	14 sept.	16.00 uur 08.15 uur	Tamilviering Kerkwerken Groep 2
Vr.	17 sept.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	19 sept.	10.00 uur 17.00 uur	25^e Zondag door het jaar: Oecumenische viering, kerk Markt Vespers
Vr.	24 sept.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	26 sept.	10.00 uur	26^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang
Vr.	01 okt.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	03 okt.	10.00 uur	27^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met medewerking van het Gregoriaans Koor
Vr.	08 okt.	15.30 uur 09.30 uur 10.00 uur	Orgelconcert Tjeerd van der Ploeg Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	10 okt.	10.00 uur	28^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang
Di.	12 okt.	08.15 uur	Kerkwerken Groep 1
Vr.	15 okt.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	17 okt.	10.00 uur	29^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met medewerking van het Gemengd Koor
Vr.	22 okt.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

LECTOREN / MISDIENAARS

Vr.	10 sept.	09.30 uur	Ans de Ruijter	
Zo.	12 sept.	10.00 uur	Janny v/d Zee	Solveg en Lia
		16.00 uur		
Vr.	17 sept.	09.30 uur	Piet Steur	
Zo.	19 sept.	10.00 uur	Frans Wildeboer	Mauro en Evie
Vr.	24 sept.	09.30 uur	Ans de Ruijter	
Zo.	26 sept.	10.00 uur	Chris van Lint	Anthony en Ashley
Vr.	01 okt.	09.30 uur	Piet Steur	
Zo.	03 okt.	10.00 uur	Johan Korse	Renoshan en Kevin
Vr.	08 okt.	09.30 uur	Saskia Forrester	
Zo.	10 okt.	10.00 uur	Kitta Hogervorst	Saskia en Ruchita
Vr.	15 okt.	09.30 uur	Piet Steur	
Zo.	17 okt.	10.00 uur	Ans de Ruijter	Michaël en Dishan
Vr.	22 okt.	09.30 uur	Ans de Ruijter	

KOSTERS / COLLECTANTEN

Vr.	10 sept.	09.30 uur	Theo Zuurbier	Er zijn in deze periode geen collectanten.
Zo.	12 sept.	10.00 uur	Theo Zuurbier	
		16.00 uur	Antony Anthonipillai	
Vr.	17 sept.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	19 sept.	10.00 uur		
Vr.	24 sept.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	26 sept.	10.00 uur	Antoon Vergeer	
Vr.	01 okt.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	03 okt.	10.00 uur	Antony Anthonipillai	
Vr.	08 okt.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	10 okt.	10.00 uur	Theo Zuurbier	
Vr.	15 okt.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	17 okt.	10.00 uur	Antoon Vergeer	
Vr.	22 okt.	09.30 uur	Solveg Steur	

MISINTENTIES

Vr.	10 sept.	09.30 uur	Co Vader, Hubert Ensel	
<hr/>				
Zo.	12 sept.	10.00 uur	Ellen de Groot-Dijkman, Jan van de Wolfshaar en zegen over zijn gezin, kinderen, kleinkinderen en familie, Co Vader, Hubert Ensel	
Vr.	17 sept.	09.30 uur	Co Vader, Hubert Ensel	
<hr/>				
Zo.	19 sept.	10.00 uur	Tiny de Vries-Jongejan, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Annie van Hees-de Blok en zegen over haar gezin, Aldert Zwemmer en zegen over zijn gezin, Jan en	

			Leon van der Poel en zegen over de familie, Co Vader, Hubert Ensel
Vr.	24 sept.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	26 sept.	10.00 uur	Intentie nog open
Vr.	01 okt.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	03 okt.	10.00 uur	Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie, In dierbare herinnering gedenken wij Jacoba Smit-Heemskerk, Cor Schouten, Petra van Hees-Kroon en zegen over haar gezin
Vr.	08 okt.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	10 okt.	10.00 uur	Overleden ouders Van Diepen-Romein en zegen over hun gezin, In dierbare herinnering herdenken wij Jacoba Smit- Heemskerk, Loek en Nel van Leuven-Bakker, Rob Stringer en zegen over zijn gezin
Vr.	15 okt.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	17 okt.	10.00 uur	Overleden familieleden Bos en Van Lochem, In dierbare herinnering herdenken wij Jacoba Smit-Heemskerk, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Piet Jong
Vr.	22 okt.	09.30 uur	Intentie nog open

KERKVERVOER

1) De 60plusbus.

De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur, in het weekend tot 18.00 uur en op feestdagen tot 17.00 uur.

Men dient de bus **een** dag van tevoren te reserveren, op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 15.30 uur op tel.nr. 0224-272888.

Kosten: een euro per rit (dus heen en terug, twee euro), contant aan de chauffeur te betalen en een tien-ritten-kaart kost 10 euro.

De vaste lijst: wil men b.v. wekelijks op dezelfde dag en tijd naar de kerk, dan kan men, op verzoek, op deze vaste lijst worden gezet en dan hoeft men dus alleen maar te bellen, als men een keer niet gaat of een periode niet gaat, b.v. door vakantie.

Aanvraag voor deze vaste lijst kan bij de telefonist worden gedaan op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur.

N.B. De chauffeur van de 60plusbus kan natuurlijk ook weer gebruik maken van de vaste, met witte lijnen aangegeven, parkeerplaats op het kerkplein!

IN DE HEER OVERLEDEN BERNARD ARTHUR GEE

* 20 februari 1941

† 24 juli 2021

Bernard heeft zo'n 20 jaar deel uitgemaakt van onze werkgroep lectoren; misschien herinnert u zich hem nog met zijn markante bos zilvergrijs haar en zijn charmante Engelse accent. Sheila en Bernard kwamen uit Engeland en waren van huis uit Anglicaans. In de beginperiode gingen zij naar de Anglicaanse kerk in Amsterdam, maar ze wilden op een gegeven moment dichterbij huis naar de kerk. In onze R.K. Kerk in Schagen vonden zij hun plekje en zijn zij, zo'n 25 jaar geleden, toegetreten tot onze geloofsgemeenschap en Katholiek geworden. Een bescheiden, lief en zeer gelovig echtpaar, mensen van gebed.

Bernard werd lector en ging ook deel uitmaken van de kleine groep 'lekenvoorgangers'. Met dit groepje gingen we meerdere keren naar het klooster van Berne-Heeswijk voor studiedagen rondom liturgie, de H. Schrift en het leren maken van overwegingen. Ook was Bernard, in al zijn eenvoud en bescheidenheid, jaren geleden aanwezig bij de studiedagen van de lectoren en de avondwakegroep in het klooster van de Augustinessen in Hilversum.

Hij heeft zijn taak als lector een poosje moeten neerleggen toen hij keelkanker kreeg, maar nadat hij genezen was verklaard en zijn stem weer was toegenomen in kracht, nam hij die taak weer op zich.

Helaas werd Sheila ziek en nam Bernard steeds meer de taak van mantelzorger op zich. Uiteindelijk heeft hij een paar jaar geleden zijn taak als lector moeten neerleggen om full-time mantelzorger voor Sheila te worden. Samen met onze toenmalige pastoor Eduard hebben wij hen thuis bezocht en Bernard bedankt voor zijn jarenlange inzet met een mooie Christoforuskaars. Circa een jaar geleden werd Bernard zelf ook ernstig ziek en hij nam steeds meer in kracht af. Op zaterdag 24 juli jl. is hij, na het ontvangen van de ziekenzalving, thuis vredig ingeslapen in het bijzijn van Sheila en hun kinderen.

Hier nog een gebeurtenis die mij altijd is bijgebleven: toen Bernard eens, rond Pinksteren, voorging in onze kerk vloog er op het moment dat hij in zijn overweging sprak over de Heilige Geest, ineens een duif heen en weer door de kerk. We hebben deze duif daarna nooit meer teruggevonden. Een 'teken' van boven? Het past bij het grote geloof dat Bernard had!

Onze parochie heeft er nu een geweldige voorspreker bij in de Hemel. Wij wensen Sheila en het gezin veel kracht om dit verlies te dragen. Bernard, nogmaals bedankt voor je inzet voor onze parochie en de mooie mens die je was, *vaya con Dios!*

Namens het pastorale team en alle lectoren, Monica

KERK OP DE MARKT - WE BEGINNEN WEER!

Zoals al eerder aangekondigd gaan we weer van start!
Zie hieronder. Noteert u de data alvast.

Gespreksgroep Quin

Na de startzondag gaat de gespreksgroep **Quin** o.l.v. ds. Arie Jan van der Bom weer van start. De gesprekavonden konden zich in een grote opkomst verheugen en we hopen natuurlijk dat iedereen weer van de partij zal zijn.

Ook nieuwe deelnemers kunnen zo instappen. De gespreksgroepen zijn op de derde woensdag van de maand.

De eerste bijeenkomst staat gepland op woensdag **15 september** in de Hans Leijdekkerszaal in de Grote Kerk op de Markt. We beginnen om 20.00 uur. De tweede bijeenkomst is woensdag **20 oktober**.

Literair concert

Poëzie – muziekvoordracht van **ds. Carel ter Linden** en **pianiste Mirjam Karres**.

Deze voordracht vindt plaats op **zondag 26 september** en begint om 15.00 uur. Plaats: kerkzaal van de Grote Kerk op de Markt. Toegang vrij. Collecte na afloop.

Ondanks de versoepelingen blijft registreren verplicht. Dat kan bij binnenkomst maar iedereen kan zich ook van te voren aanmelden via: activiteiten@pgschagen.nl

Tischreden

Het is inmiddels traditie geworden dat we rond Lutherdag – 31 oktober – een zogenaamde Tischreden organiseren. Dit jaar valt 31 oktober op zondag. Dus **zondag 31 oktober van 17.00 uur tot 20.00 uur** eten we met elkaar en is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Maarten Luther en zijn vrouw Katharina van Bora organiseerden regelmatig gezellige maaltijden met vrienden en bekenden. Ook hun zes kinderen deden gewoon mee. Tijdens de maaltijd werd er muziek gemaakt en met elkaar gepraat. Ook dit jaar willen we dat weer doen. Het thema duurzaamheid zou vorig jaar tijdens de Tischreden aan de orde komen. Maar die ging toen niet door. Nu dus 'Duurzaamheid'. Noteert u de datum alvast. De precieze invulling leest u in het volgende kerkblad. U kunt zich vast aanmelden via: activiteiten@pgschagen.nl

In het vat

Dan zijn er nog diverse andere activiteiten die in de loop van dit seizoen langs zullen komen.

Zo is er nog het theaterstuk **Scheppingsverhalen** van Erik Jan Tillema en Victor Posch. De film **The way**, film over een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. **Muziek, The speed of silence**. Een muzikaal stilteprogramma. Excursie naar de (katholieke) **Kathedrale Sint Bavo** in Haarlem o.l.v. Piet Steur.

Twee jaar geleden stonden activiteiten rond **De dag van de aarde** (22 april) gepland. Wellicht lukt het komend jaar wel.

En als laatste activiteit noem ik: **Dauwtrappen op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei 2022**.

We hopen dat er voor ieder wat bij zit. Alle activiteiten staan open voor iedereen, kerkelijk of niet (meer) kerkelijk. Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk.

Rik Laernoes
Werkgroep Leren en Doen

DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (49)

We zijn inmiddels aangekomen bij Genesis 29 en dit verhaal van vers 31 t/m 30: 24 gaat over: 'de kinderen van Jakob' zoals het 'kopje' boven de tekst in de Bijbel ons zegt. Nu zijn de indeling van de hoofdstukken en het nummeren van de verzen niet oorspronkelijk, deze zijn pas veel later ingevoegd.

Genesis, in het begin van deze rubriek heb ik dat al eerder verteld, betekent: 'Wording'. Het boek gaat over de wording van de aarde 'en al wat daarop is', de wording van de volkeren, de wording van de Aartsvaders en de wording van uiteindelijk het kleine volkje Israël en zijn twaalf stammen. Die wording begint bij Esau en Jakob. Een wording die gepaard gaat met leugens en bedrog, met concurrentie en strijd tussen broeders en zusters. De leugen van Jakob heeft de relatie tussen hem en zijn broer verziekt, de leugen van Laban heeft de relatie tussen hemzelf en Jakob en tussen de zussen Lea en Rachel verziekt en hen in een haast onmogelijke positie gebracht. Toch verzwijgt Israël zijn verleden

niet. Tussen alle leugens en bedrog door ervaren zij de bijzondere uitverkiezing van God voor dit kleine godsvolkje.

Net als alle Aartsmoeders zijn ook Lea en Rachel onvruchtbaar, maar Rachel is desondanks bemind door Jakob, Lea niet. In de onvruchtbaarheid van de Aartsmoeders gaat het niet over gynaecologie maar over Theologie: Zoals de wording van hemel en aarde een wonder Gods is, zo ook het ontstaan, de geboorte, van het volkje Israël temidden van alle volkeren. En God is er bijzonder voor de minste, de zwakste, de ongeliefde. *‘Toen de Heer zag, dat Lea niet bemind was, opende Hij haar schoot, maar Rachel bleef onvruchtbaar’*. Lea is eenzaam en onbemind en dat vertaalt zich in de betekenissen van de namen die zij haar zonen geeft:

Haar eerstgeborene noemt zij Ruben: ‘De Heer heeft mijn ellende aangezien, voorwaar, nu zal mijn man mij liefhebben’. De tweede noemt zij Simeon: ‘Voorwaar, de Heer heeft gehoord dat ik niet geliefd ben, en heeft mij ook deze geschonken’. Haar derde zoon krijgt de naam Levi: ‘Nu zal mijn man zich aan mij hechten, omdat ik hem drie zonen gebaard heb’. En wederom werd zij zwanger en baarde een vierde zoon, Juda: ‘Nu zal ik God loven’. Dan stopt Lea met baren.

Als Rachel ziet dat zij Jakob geen kinderen kan geven, wordt ze jaloers op haar zus, en zegt tegen Jakob: “Geef mij kinderen want anders sterf ik”. Jakob wordt boos en zegt haar: “Ben ik dan God die jouw onvruchtbaar gemaakt heeft?” Dan geeft Rachel hem haar slavin Bilha en vraagt hem bij haar een kind te verwekken. Zo zal zij als eigenaresse van haar slavin wettelijke eigenaresse, dus moeder, van het verwekte kind worden. Hier gebeurt hetzelfde als bij de grootouders van Jakob: De onvruchtbare Sara gaf haar Egyptische slavin Hagar aan Abraham om een kind voor haar te verwekken. Daarmee werd Ismaël Abrahams eerstgeborene, maar de lijn naar het volk Israël ging toen verder met de tweede zoon; de zoon van de belofte Isaak. Wordt vervolgd.....

Monica Wildeboer
Catechiste

STICHTING SCHAGEN-ROEMENIE

Even bijpraten over het **kindertehuis in Roemenie**: Door de Corona was persoonlijk contact niet mogelijk, maar vorig najaar is er nog wel ruim 2 m³ aan kinderkleding, vitaminen en hulpmiddelen voor sondevoeding verzonden. De verkoop in december heeft nog een leuk bedrag opgebracht voor het kindertehuis en de Kerstkaarten die de jongeren daar gemaakt hebben waren een groot succes. Geld overmaken naar Roemenie is geen probleem.

De nieuwbouw van het nieuwe kindertehuis begint langzaam op gang te komen. Sloop van een paar oude gebouwen is uitgevoerd, ook zijn er archeologisch ontdekkingen gedaan en onderzocht. Maar nu vonden ze nog weer oude delen van gebouwen die niet onder de nieuwbouw mogen verdwijnen en moet het archeologisch team aangegeven hoe verder te gaan en moeten er nieuwe plannen komen hetgeen wel tot september kan duren schrijft de directrice Ildiko. . en dat tegen de achtergrond dat er in 2013 al sprake was van nieuwbouw Even geduld a.u.b., we hebben het over Roemenië ...

Het kindertehuis heeft in de provincie Harghita een meer regionale functie gekregen en krijgt er ernstiger gevallen bij. Er verblijven nu vijf jongeren die sondevoeding nodig hebben.

Deze foto's hebben we onlangs ontvangen van de directrice. De vakantietijd begon en daar wordt wat aandacht aan besteedt, niet dat ze nu met vakantie gaan maar wellicht wordt er iets extra's gedaan.



Busje! Via een andere stichting in Nederland wordt er binnenkort een busje, dat geschikt is voor personen- maar ook voor rolstoelvervoer geschikt is naar het kindertehuis gebracht. Het grootste deel van de benodigde financiën is afkomstig van een legaat dat aan dit doel besteedt moest worden. We kunnen dan ook mooi de kinderkleding die we ontvangen hebben meegeven.



Het is de bedoeling dat we zelf eind september nog naar Cristuru Secuiesc gaan. Er wordt door de jongeren al lange tijd gevraagd wanneer we weer komen.

Verder hebben we nog divers opgeslagen **speelgoed te koop** wat in Roemenië geproduceerd is en zelfs sterk genoeg is voor kinderdagverblijven. We hebben dat naar de grote kerk verplaatst waardoor het tussendoor ook aangeschaft kan worden dus niet alleen in december.

Via de link www.stichting-schagen-roemenie.nl/speelgoed is dat te vinden. Of gebruik deze QRcode. Met een mail naar bestuur@stichting-schagen-roemenie.nl kan er contact opgenomen worden of bel b.v. Gerda Bulens (tel 06 2436 5000) of Arie van den Berg (tel 214102)



Marga en Leo Witte



MISSIEMAAND – OKTOBER

Guinee, een kerk van leken

De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. Van de 12 miljoen inwoners is ongeveer 85 % moslim en maar 7 % is christen.

De meeste christenen wonen in het zuiden van het land. De eerste bisschop (een Zwitser,) kwam in 1959. Deze bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd van de dictatuur.

In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. Er was in de stad één parochie, nu zijn het er vier en zijn de kerken vol." De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een nationale en diocesane caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.

MISSIO steunt dit jaar vooral de activiteiten van deze kerk in Guinee.

U doet toch ook mee? Zondag 24 oktober is de hoofdcollecte voor MISSIO.



MISSIO is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen en ontvangt geen subsidie van de overheid.

Maar u kunt natuurlijk ook helpen via bankrekening NL65INGB 0000 0015 66 tnv missio, of deze QR-code gebruiken.

Missiewerkgroep

HET MUSEUM IN DE SINT CHRISTOFORUS KERK.



Nu de corona bijna onder controle is, is het tijd om het museum af te stoffen en voorzichtig een thema te bedenken voor het komende jaar 2022. Het museum in de kerk verdient meer glans en aandacht. Door de jaren heen zijn verschillende kerk gerelateerde onderwerpen in beeld gebracht. In het rijke archief van de kerk en mijn privécollectie kon ik putten uit een fraaie collectie van boeken, gebruiksgoederen, sieraden, schilderijen, prenten, foto's, maquettes, meubilair en nog veel meer. Na 7 jaar ben ik min of meer uitgeput geraakt, betreft de onderwerpen.

Hiermede vraag ik meedenkers en medewerking.

In willekeurige volgorde de onderwerpen die gepasseerd zijn.

1. Geef ons heden ons dagelijks brood.
2. Stichteres Josina van Beieren Maria op de Keins 1519 – 2019 = 500 jaar pelgrimage en wereldse bedevaart geopend met een Mariaconcert.
3. Christoforus patroon van de kerk in Schagen met de relatie van de Eerste heer van Schagen Willem Bastaard van Beieren van Schagen.
4. Wees gegroet Maria met symbolieken gekoppeld met een Maria concert.
5. 1025 jaar Geloofsbeleving in Schagen 990 - 2015
6. Geschonken religieusgebruiksgoed m.n. altaarboeken, kelken, sieraden documenten enz.
7. Onderduiken in de gewelven 1940 -1945 en de verzorging vanuit Maria Boodschap. ivm de restauratie toren en corona is de tentoonstelling afgebroken.

>>Gelijk een oproep voor gemotiveerde suppoosten of kerkwachten tijdens de Westfriese Folklore marktdagen. De geschiedenis van onze kerk vanaf 989 tot heden is zo boeiend en interessant. Het is belangrijk hiermee op tijd te beginnen. U krijgt ruimschoots uitleg, het is een groeiproject, meld je aan, je krijgt er geen spijt van, je gaat anders kijken naar de kerkgeschiedenis van Schagen. Geïnteresseerd geraakt, aanmelden telefonisch bij Lies of gewoon aan de pastorie.

Historicus
Hans van Kampen.

TWEE NEO GOTISCHE ENGELEN VLEUGELS MEER DAN 170 JAAR OUD.

Volgens overlevering zijn de twee engelen vleugels gered uit de Herv. Laurenskerk van Barsingerhorn. De engelen vleugels zijn afkomstig uit een eerder gesloopte kerk (1645 – 1850). De tweede Hervormde kerk in Barsingerhorn is na 1850 gebouwd. Hoe de Laurenskerk aan de twee engelen vleugels is gekomen vertelt het verhaal niet helemaal. Volgens de dorpshistoricus van Barsingerhorn en het kerkarchief met de geschiedenis van Barsingerhorn zijn ze afkomstig van een devotiealtaar uit een voormalige kerk. Ondanks het sobere kerkinterieur hingen de twee engelen vleugels achter in de kerk onder het orgelbalkon aan de wand. Door de matige bouw,

het slechte onderhoud is na 100 jaar 1867 - 1968 de Laurenskerk gesloopt, hierdoor kwamen de engelenvleugels op straat. De jonge timmerman Piet Huyberts en de Sint Christoforus parochie Schagen ontfermden zich over deze engelenvleugels. Als timmerman zag Piet de fijnheid en kwaliteit van de vleugels, alleen had men geen duidelijk plan waar ze te plaatsten. Uiteindelijk werden de engelenvleugels bevestigd aan het hoofdaltaar.

De altaarvleugels met een afbeelding van engelen gesneden uit eikenhout in een zeer fraai fijn



geometrische maaswerk gesneden snijwerk. Het model van het maaswerk komt overeen met onze glas in lood ramen en de decoratie van het hoofdaltaar. Na bestudering van foto's uit de collectie van de kerk is een foto waarop te zien is dat de altaarvleugels aan het hoofdaltaar hangen. Dit was vanaf de tijd van pastoor Rijkers in 1969 en de pastoors die nadien volgden, zie het pastoorbord achter in de kerk. Ik begrijp waarom er is besloten de vleugels aan het hoofdaltaar te bevestigen. De stijl en de kleuren komen in zijn geheel overeen met het hoofdaltaar. Pas na 1995 tijdens de restauratie van het kerkinterieur in de tijd van Pastoor van der Stok zijn de vleugels eraf gehaald. Van oorsprong is het hoofdaltaar gebouwd in 1901 door timmerman

Cor Vlaming zonder de engelenvleugels. Dit was een reden de vleugels eraf te halen. Maar dan...! waarheen? De vleugels werden eerst met veel moeite op de koorzolder gezet. Na de aanpak van de koorzolder voor de inrichting als museum, werden de engelenvleugels naar beneden gehaald en te koop gezet. Uiteindelijk zijn de vleugels via de kerkelijke bazaar in de Technische school aan de Hofstraat aangeboden. Maar helaas



geen koper de engelen vleugels gingen toen van schuur naar schuur. Een schuur is jammer genoeg niet direct een geschikte plaats. Dit is niet goed, door het gesleep zijn er onderdelen w.o. de grote pinakels beschadigd en delen zoek geraakt. Men kon niet een geschikte plaats bedenken, waar de engelenvleugels zichtbaar konden worden opgehangen. Op dit moment



staan de twee engelenvleugels in de dagkapel te wachten op een plaatsje ergens in de kerk of in de dagkapel. Mijn voorkeur gaat uit naar de dagkapel. Er zijn ideeën de vleugels te slopen alleen de engelen afbeelding te bewaren en de rest afvoeren. Ik bekommer mij over dit religieus erfgoed. Misschien heeft een van u een betere aanpak. De twee engelenvleugels zijn toch meer dan 170 jaar oud. Dit gooi je niet zomaar bij de stort, het is een stukje van ons kerkelijk religieus erfgoed en heeft verbinding met de regionale kerkgeschiedenis van Schagen. Help meedenken...!

Architectuurhistoricus
Hans van Kampen

KLEURPLAAT



JEZUS VERTELT....

Er ging eens iemand naar zijn land om te zaaien.
Een deel van het zaad viel op de weg, waar de vogels het oppikten.
Een ander deel viel op rotsachtige grond. Daar was weinig aarde.
Het zaad kreeg wel worteltjes maar door de stenen kon het niet verder groeien.
Toen de zon opkwam verdorde het kleine plantje.
Weer een ander deel viel tussen de distels. Daar was niet genoeg ruimte om te groeien.
Het plantje werd overwoekerd .
Maar er viel ook zaad in goede grond. Toen kon het groeien en groeien. Tientallen planten met allemaal weer nieuwe zaadkorreltjes.
Weet je, zei Jezus tegen zijn leerlingen. Eigenlijk zijn die zaadjes net woorden.
Als je praat zaai je woorden in het rond. Die woorden kunnen overal terecht komen.
Soms hoor je wel praten, maar je luistert niet. Dan gaan ze het ene oor in en het andere oor weer uit.
Of je luistert wel, maar je vergeet weer wat er gezegd is, omdat het te moeilijk is of omdat je het niet belangrijk vindt. Het boeit je niet.
Maar soms luister je zo goed, dat de woorden gaan werken.
Dan ga je doen wat je gehoord hebt.
Dan vallen ze in goede grond.....

NIEUWTJES

RONDJE BIJBEL

De Bijbel ontdekken aan de hand van een uitdagend bordspel. Wielrennen en bijbelkennis in de vorm van een gezelschapsspel. Want we zijn allemaal mensen die onderweg zijn met God. Je komt samen in beweging. Voor spelers vanaf 7 jaar. Het spel kan met 3 tot 7 personen gespeeld worden. Naast het bordspel is er een Bijbel nodig. Het spel is verkrijgbaar bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Zie voor meer informatie: bijbelgenootschap.nl

WISHFUL SINGING

Mensen die lijden aan langdurige restklachten na een coronabesmetting kunnen sinds kort voor hun herstel terecht bij Wishful Singing. Zij verzorgden ook de gregoriaanse zang in de mis van Herman Finkers. Het a-capella ensemble heeft samen met longspecialisten een online-programma ontwikkeld voor adem- en zangoefeningen. Zie op: kn.nl/corona

EXPOSITIE

Ze duikt steeds op bij belangrijke momenten in het leven van Jezus. Was een toegewijde volgeling. Ze blijft bij hem tot zijn kruisdood. En op Paasmorgen als ze naar zijn graf wandelt om hem te zalven is zij de eerste die de uit de dood herrezen zoon van God ziet en met hem spreekt. Maria Magdalena, een kroongetuige. De verhalen zien we terug op schilderijen. Apostel, wonderdoener, geliefde van Jezus of toch een zondares? De tentoonstelling is te zien t/m 9 januari 2022 in Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 te Utrecht. Di. t/m vrij. Van 10.00 tot 17.00 uur. In de weekenden en op feestdagen van

RELI-TV

In Australië is de TV-Mis het langstlopende programma op de nationale televisie. Het loopt al vijftig jaar. In Colombia is het katholieke TV-programma "El Minuto de Dios" (De minuut van God) al sinds 1955 op de buis. Dus al meer dan 65 jaar. Deze koploper is niet wekelijks maar iedere werkdag te zien voor het nieuws van 19.00 uur. Het programma is nog ouder want het is ooit begonnen op de radio toen er nog geen TV bestond. Presentator was pater Garcia Herreros, dé spreekbuis voor de armen. Via zijn dagelijkse programma zamelde hij geld in om huisjes te bouwen voor arme gezinnen. In 1955 startte hij aan de rand van Bogotá de bouw van een hele wijk, die toepasselijk "El Minuto de Dios" heet. In deze wijk wonen momenteel 5.000 gezinnen. (bron: Katholiek Nieuwsblad)

9^e EEUWFEST

Het Kloosterpad, een 330 kilometer lange wandeling langs Brabants religieus erfgoed is een enorm succes. Het routeboek was maar liefst in één weekend uitverkocht. Abt Denis Hendrickxs van de Abdij van Berne bemerkt bij de wandelaars een hang naar het kloosterritme. De abdij in Heeswijk-Dinther viert dit jaar 900 jaar norbertijnen in beperkte kring. Thema is: wat leert de traditie ons om mee te nemen naar morgen? De meerwaarde ontstaat door samen te leven en verbinding te maken. Neem het 3 x daags bidden. Gasten vinden dat een verademing. Even rust op de plaats om daarna weer verder te kunnen. Want door Jezus ben je onderweg naar God.

Marijke van Asselt