

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 5 oktober 2020
U kunt bij voorkeur via email aanleveren: hoeksteen@rkkerkschagen.nl

INHOUD

- | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| - Van Pastoor Ivan | |
| - Van Don Eduard | |
| - Van de bestuurstafel | |
| - CBG en ziekenzondag | |
| - Spontaan aanbod Duitse priester | |
| - Oproep bezorgers Hoeksteen | |
| - Oproep bloemenverzorging | |
| - Parochieagenda | |
| - Lectoren | |
| - Kusters | |
| - Misintenties | Bidden |
| - In de Heer overleden J. Emmen-van Huijkelom | verandert de wereld niet, maar bidden |
| - In de Heer overleden S. de Git | verandert |
| - Kleding voor Roemenië | de mens |
| - De Bijbel en zijn Verhalen (42) | en de mens |
| - Missio Wereldmissiemaand 2020 | verandert |
| - Verborgten Verleden | de wereld |
| - Onrust | (Albert Einstein) |
| - Gebruik je talenten | |
| - Kleurplaat | |
| - Nieuwtjes | |

BESTE PAROCHIANEN,

De zo genoemde periode van vakantie is voorbij. Het nieuwe schooljaar is begonnen. Maar alles met onzekerheid want niemand weet wat er in de toekomst zal gebeuren. Wij kunnen plannen maken maar of die zullen worden uitgevoerd is niet zeker.

Dat gebeurt overal en ook in de kerk. En misschien worden wij door deze situatie onrustig. Wat iedereen van ons wil weten is: wat zal er in de toekomst gebeuren en wat moeten wij doen? Dit zijn normale vragen die wij allemaal hebben. Maar ook de apostelen van Jezus hadden dezelfde vragen: Wat moeten wij doen? Wat zal er met ons gebeuren? Waar kunnen wij een antwoord vinden?

Jezus heeft tegen zijn apostelen gezegd: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven".

Misschien is deze tijd een bijzondere tijd om over deze dingen na te denken. En waar zoeken wij een antwoord voor al onze vragen?

Jezus nodigt ons uit om Zijn weg te volgen. Welke weg? De weg naar de zekerheid. Dat wij het gevoel en de zekerheid kunnen hebben dat alles veilig is. Dat wij niet bang hoeven te zijn. Waar kunnen wij deze weg vinden? Bij Hem.

Jezus wil onze zekerheid zijn. En misschien kunt u denken: ja dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat is wat wij aan Hem kunnen vragen. En daarvoor is het gebed nodig. Het

gebed individueel maar vooral als kerkgemeenschap. Nu wij het kunnen. Met de afstand van anderhalve meter maar met onze harten dichterbij Hem en elkaar.

Laten wij aan God onze hemelse Vader en door de voorspraak van Maria, vragen dat wij deze tijd verbonden met Hem en elkaar kunnen beleven. Dat wij de kracht en de hoop niet verliezen. Dat wij Zijn Geest in ons dagelijks leven kunnen ervaren. Dat wij niet alleen staan.

Pastoor Ivan

VAN DON EDUARD

Allereerst bedank ik u weer voor alle goede wensen, die ik steeds van u krijg. Het geeft mij kracht en het gevoel dat ik er niet alleen voor sta. Zo merk ik dat Onze Lieve Heer steeds bij ons is en ook bij mij: u maakt dat zichtbaar.

Het was een hele schrik dat ik 16 augustus in het ziekenhuis werd opgenomen. Ik had mij juist voorgenomen 15 en 16 augustus weer voor te gaan in de eucharistie. Helaas is dit niet gelukt. Onder anderen een hevige koorts en een bacteriële infectie hadden mij gevloerd. Nu weer thuis moet ik flink aansterken.

Intussen blijft de wereld in de greep van het onzichtbare coronavirus. Gelukkig dat we toch in de kerk kunnen samenkomen om te weten dat we christen zijn. God is met ons. God maakt zich zichtbaar in alle mensen van goede wil.

Dankbaar zijn we dat emeritus-pastoor Jan van Diepen ons 6 weken is voorgedaan in de eucharistie. Zichtbaar blij was hij met de Sint Christoforuskaars, die hij tijdens zijn laatste viering in Schagen kreeg overhandigd.

Op 6 augustus was het Feest van de Gedaanteverandering van de Heer. In de Oosters Orthodoxe Kerk, dus ook op de Berg Athos, spreekt men over de Metamorfosis van de Heer. Eveneens in de Orthodoxe Kerk en op Athos gebruikt men voor de Feesten de zogenaamde Oude of Juliaanse kalender. Deze kalender loopt 13 dagen achter op onze Gregoriaanse kalender. Het Feest van de Gedaanteverandering werd daarom op Athos gevierd op 19 augustus. Het klooster waar ik op Athos altijd naar toe ga is het klooster "Pantokratoros" en is toegewijd aan het Feest van de Gedaanteverandering. Uiteraard heb ik het klooster een felicitatie gestuurd.

Als antwoord kreeg ik de volgende tekst van een wijze monnik:

Moge het Feest van de Gedaanteverandering ziekte in gezondheid veranderen voor iedereen van ons!

Ik wens u allen veel kracht, vrede en alle goeds toe!

Don Eduard

VAN DE BESTUURSTAFEL

Even bijpraten

Ondanks de beperkingen van corona en de zomer gaat het gewoon door met velerlei dingen in- en rond de kerk.



Het heeft even geduurd, maar de eerste verwarming / verlichtingskroon hangt. Pastoor Eduard Moltzer heeft deze ingezegend. Op dit moment wordt gewerkt aan de volgende twee kronen en zoals het ernaar uitziet hangen deze voor de kerst.



-De voorbereidingen van de restauratiewerkzaamheden voor de toren gaan gestaag door, nu met het ecologisch onderzoek, dat t/m maart 2021 zal duren, naar de vleermuizen die er rusten. Wij hebben hier verder geen grip op en 'geduld is een schone zaak'. De kerkbalans hiervoor staat op dit moment op ruim € 43.000,-. Streefbedrag is € 50.000,-, maar we hebben nog een paar maanden en houden vertrouwen dat het met uw bijdrage gaat lukken.

-Bij de Kapel op de Keins is heel wat werk verzet door onze vrijwilligers. Boven de put is een prachtig dak gemaakt en een pomp geïnstalleerd. Het water kan nu zelf worden opgepompt wat 'veiliger' is in deze corona-tijd, maar ook veel praktischer. Ook is er een 2^e bank geplaatst, deze is geschonken door de gemeente. De oude bank is opgeknapt. Voldoende plek om tot rust te komen en te genieten van de kapel en de put. Het blijft druk bij de kapel, en dankzij onze vrijwilligers loopt het op rolletjes. Volgende keer een foto, omdat de inzegening door pastoor Ivan Garcia nog moet plaatsvinden. Wordt vervolgd.

-De pastorie is één van de vele gemeentelijke monumenten. De gemeente gaat op al haar monumenten een bordje plaatsten met uitleg/toelichting van het monument. Op 2 sep. zal het 1^{ste} bordje aan de voorkant van de muur van de pastorie worden geschroefd door wethouder Joke Kruit. Wij hopen dat vele bezoekers hier kennis van kunnen nemen.

-Bij de garage achter in de tuin van de pastorie is een kleine parkeerruimte maar die ziet er niet uit net als een conifeer die daar staat. Hovenier Bruin is geweest en maakt een plan om dit in het najaar aan te pakken, zodat het netjes en toegankelijk wordt.

-Het bestuur heeft overleg gehad met het bestuur van het koor en de dirigent om te bespreken/onderzoeken of er alweer gerepeteerd mag worden. Om een lang technisch verhaal kort te houden: Paul Sanders heeft een plan gemaakt en vanaf 10 september kan er in de kerk worden gerepeteerd.

-Op verzoek van het PB Tuitjenhorn heeft overleg plaatsgevonden met ons parochiebestuur (PB), met als doel te kijken of er mogelijkheden zijn tot een verdere samenwerking. Er wordt al samengewerkt binnen de Vormselgroep. Er is een positieve interactie tussen de twee parochies. Het bisdom dringt al jaren aan op samenwerking. Hoe staan we ervoor over vijf jaar? Als we realistisch zijn dan kunnen we ervan uitgaan dat onze vrijwilligers nog ouder geworden zijn en dat we het dan alleen niet meer redden. Nu zijn we beide nog niet noodlijdend, we redden het. Dat geeft ons de tijd om nu in alle rust te gaan kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Zo zouden de diverse werkgroepen elkaar kunnen gaan ondersteunen. We hebben voldoende vrijwilligers, maar de gemiddelde leeftijd schuift al meer op. Er is weinig aanwas. Kijken we naar de bezoekersaantallen van de vieringen voor corona, het aantal communicantjes, vormelingen, dopelingen etc. dan neemt dit aantal nog steeds af. Het was een constructief overleg wat een volgende stap krijgt waarbij we dan ook de parochies Warmenhuizen en Burgerbrug uitnodigen. Met als voorbeeld de Vijfhoek die samen een bestuur vormen en werken met bestuurlijke portefeuilles. Hoe het uitpakt hoort u later, en "samen kunnen wij meer"!

-De penningmeester heeft in de vorige Hoeksteen e.e.a. geschreven over onze inkomstenderving wat lastig is in deze tijd. Wij hopen oprecht dat u met de gedane suggesties

ons kunt ondersteunen. De rekeningnummers van onze parochie staan achter in deze Hoeksteen (R.K. Parochiebestuur Schagen).

Het Parochiebestuur

Als u een gesprek wenst met pastoor Ivan, diaken Piet Steur of catechiste Monica Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkerkschagen.nl en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt.

Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Ivan, 06-17129642.

CBG en ZIEKENZONDAG

Sinds 1974 wordt jaarlijks op de 2^e zondag van september de Nationale ziekendag gehouden. Dit was destijds een initiatief van de Zonnebloem, de organisatie die de aandacht richt op zieken en mensen met een lichamelijke beperking. Het doel van de Nationale ziekendag is om ons meer bewust te maken van de zieken in onze eigen omgeving en om het contact tussen zieken en gezonden te bevorderen. En zo'n contact zal geen eenrichtingsverkeer blijken te zijn want de levenservaring van zieke mensen kan heel inspirerend zijn voor gezonde mensen.

De Christoforus Bezoek Groep heeft altijd op haar eigen manier aandacht geschonken aan de zieken door ze te bezoeken of een kaartje te sturen en door vlak voor Kerstmis een fruitdoos bij hen te bezorgen met een bezoekje daaraan gekoppeld. In de laatste vergadering is echter besloten om ons aan te sluiten bij het goede initiatief van de Zonnebloem en de fruitdozen voortaan op de 2^e zondag van september te gaan bezorgen. Door het coronavirus moeten we die bezorging helaas nu meteen al uitstellen. Toch willen we op de 2^e zondag van september een begin maken met de aansluiting bij de Nationale ziekendag. Want ondanks het virus zijn er genoeg mogelijkheden om aandacht te geven aan de zieken door bij voorbeeld voor hen te bidden, een kaartje te sturen, een telefoontje te plegen, een roos te brengen, een kaarsje aan te steken.

**En daarom zal de viering in onze kerk op zondag 13 september
in het teken staan van de Nationale ziekendag.**

Namens de CBG
Piet Steur

OMZIEN NAAR ELKAAR

Als u 80 jaar bent of ouder en bezocht wilt worden door een lid van de Christoforus Bezoek Groep dan kunt u dit laten weten aan de secretaresse van de groep Martje Paauw via e-mail martpaauw@hotmail.com of telefonisch 0224-296553. Zij zorgt er dan voor dat u spoedig wordt bezocht.

SPONTAAN AANBOD DUITSE PRIESTER

In het weekend van 15 en 16 augustus zou onze pastoor Eduard Moltzer weer voorgaan, na een lange periode van afwezigheid wegens Corona en zijn gezondheid.

Het liep echter anders. Zijn gezondheidstoestand verslechterde in de week voorafgaand aan bovengenoemd weekend.

Dit betekende dat Monica Wildeboer, onze catechiste, op beide dagen voor zou gaan in een Woord- en Communieviering. Zaterdag 15 augustus (het feest van Maria Tenhemelopneming) heeft zij dan ook een mooie viering gehouden.

Na deze viering kwam er een Duits echtpaar naar haar toe en vertelde dat zij op vakantie waren in Grote Keeten en dat daar ook een Duitse priester was. Zij vroegen of wij het een goed idee vonden om die priester op zondag in de Eucharistie voor te laten gaan. Verrast door dit mooie aanbod zijn wij daar mee akkoord gegaan. De priester zelf vond het trouwens best wel spannend om zomaar in een vreemde parochie voor te gaan.

De volgende ochtend waren het echtpaar en de priester, hij heet Günter, al op tijd aanwezig en toen bleek dat Günter ook een aardig woordje Nederlands spreekt, want hij heeft al 5 jaar Nederlandse les. Toch wilde hij in eerste instantie de Eucharistie in het latijn doen, maar gelukkig hebben we hem kunnen overtuigen dat het mooi zou zijn als hij het in het Nederlands doet.

Monica assisteerde en stelde aan het begin van de viering de Duitse priester Günter voor. Toen Günter met de gebeden van het Eucharistisch gebed begon in het Nederlands was iedereen in de kerk blij verrast. Na afloop waren er veel positieve reacties van parochianen. Aangezien Günter vaker in Grote Keeten verblijft zal het vast niet de laatste keer zijn geweest dat hij hier is voorgegaan.

Al met al was het, ook mede door de prachtige zang van een deel van het gemengd koor, een mooie viering.

Monica Wildeboer en Lies de Vries

GEZOCHT: HOEKSTEENBEZORGERS

Ons parochieblad de Hoeksteen wordt in Schagen aan huis bezorgd. Buiten de stad gaan ze per post. De stad is verdeeld in kleine wijken van tussen de 50 en 90 boekjes. Het is dus gemiddeld 1 à 2 uurtjes werk om de Hoeksteen rond te brengen.

De Hoeksteen komt 8 keer per jaar uit, ongeveer om de 6 weken. Dan kunnen de boekjes en de adresstickers worden opgehaald bij de familie Post, Lepelaar 20.

De bezorgers ontvangen een kleine vergoeding per Hoeksteen.

Nu zijn er enkele bezorgers die hebben aangegeven te willen stoppen of al gestopt zijn. Het betreft wijken in de Groeneweg, Waldervaart en het centrum.

Wie, o wie, zou een wijk willen overnemen of weet bijvoorbeeld een jongere die dit zou willen doen. Neem dan a.u.b. contact op met de familie Post, telefoon 0224-722820.

BLOEMEN IN DE KERK VERZORGEN

Tijdens de vieringen in onze kerk is het altaar altijd versierd met bloemen. Al vele jaren heeft Jan Heddes de zorg hiervoor op zich genomen. Na zijn 90^{ste} verjaardag heeft hij echter aangegeven hiermee te willen stoppen. En dat begrijpen wij goed.

Jan, heel hartelijk dank voor al die jaren van trouwe dienst. Overigens blijft Jan nog wel meedraaien in het rooster van de koster. Dus hij blijft actief voor de kerk.

Maar u begrijpt dat wij graag in contact komen met iemand die de zorg voor de bloemen op zich wil nemen. Er zou dan elke donderdag gekeken moeten worden hoe de bloemen er bij

staan en zo nodig moeten er dan verse bloemen worden neergezet. Dan is het altaar versierd voor de H. Mis van vrijdagochtend en de zondagsviering.

Voor de feestdagen is er al een vrijwilliger, dus het gaat voornamelijk om de zondagen door het jaar.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het secretariaat. U kunt bellen van maandag t/m donderdag tussen 9 en 12 uur, tel. 0224-212415.

PAROCHIEAGENDA

LET OP

1. We gaan weer beginnen met het Stil Gebed en de Aanbedding en wel steeds op vrijdag aansluitend aan de H. Mis van 10.00 uur – 10.30 uur.

2. Om op zondag de eucharistie te kunnen blijven vieren is het noodzakelijk de aanvangstijd van de viering te wijzigen. Tot en met oktober vieren we nog om 10.00 uur, maar vanaf november gaat dat veranderen. Wat de tijd gaat worden is nog niet helemaal zeker. In de volgende Hoeksteen en op de website wordt het bekend gemaakt.

Vr.	11 sept.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbedding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	13 sept.	10.00 uur	24^e Zondag door het jaar: Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor
Vr.	18 sept.	16.00 uur 09.30 uur 10.00 uur	Tamilviering Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbedding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	20 sept.	10.00 uur	25^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering? / Woord- en Communieviering? m.m.v. het Gemengd Koor
Vr.	25 sept.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbedding (tot 10.30 uur) in de kerk
Za.	26 sept.	18.30 uur	H. Vormselviering in de kerk van Tuitjenhorn
Zo.	27 sept.	10.00 uur 13.30 uur	26^e Zondag door het jaar: Woord- en Communieviering m.m.v. het Gregoriaans Koor Eucharistieviering met daarin de 1 ^{ste} H. Communie van onze communicantjes
Vr.	02 okt.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbedding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	04 okt.	10.00 uur	27^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor
Vr.	09 okt.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbedding (tot 10.30 uur) in de kerk

Zo.	11 okt.	10.00 uur	28^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor
		16.00 uur	Tamilviering
Di.	13 okt.	08.15 uur	Kerkwerken Groep 1
Vr.	16 okt.	09.30 uur	Eucharistieviering in de kerk
		10.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

Zo.	18 okt.	10.00 uur	29^e Zondag door het jaar: Wereldmissiedag Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd Koor
Vr.	23 okt.	09.30 uur	Eucharistieviering in de kerk
		10.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

Zo.	25 okt.	10.00 uur	30^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met zang van Cantores
Vr.	30 okt.	09.30 uur	Eucharistieviering in de kerk
		10.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

LECTOREN / MISDIENAARS

			Lectoren	Misdienaars
Zo.	13 sept.	10.00 uur	Janny v/d Zee	Er zijn in deze periode geen misdienaars.
Zo.	20 sept.	10.00 uur	Dilani Anthiresu	
Zo.	27 sept.	10.00 uur	Frans Wildeboer	
Zo.	04 okt	10.00 uur	Kitta Hogervorst	
Zo.	11 okt.	10.00 uur	Chris van Lint	
Zo.	18 okt.	10.00 uur	Ans de Ruijter	
Zo.	25 okt.	10.00 uur	Janny v/d Zee	

KOSTERS / COLLECTANTEN

			Koster	Collectanten
Vr.	11 sept.	09.30 uur	Solveg Steur	Er zijn in deze periode geen collectanten
Zo.	13 sept.	10.00 uur	Theo Zuurbier	
		16.00 uur	Antony Anthonippillai	
Vr.	18 sept.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	20 sept.	10.00 uur	Antony Anthonippillai	
Vr.	25 sept.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	27 sept.	10.00 uur	Antoon Vergeer	
Vr.	02 okt.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	04 okt	10.00 uur	Lia Vermeulen	
Vr.	09 okt.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	11 okt.	10.00 uur	Jan Heddes	
		16.00 uur	Antony Anthonippillai	
Vr.	16 okt.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	18 okt.	10.00 uur	Theo Zuurbier	

Vr. 23 okt. 09.30 uur Solveg Steur
 Zo. 25 okt 10.00 uur Antoon Vergeer
 Vr. 30 okt. 09.30 uur Solveg Steur

MISINTENTIES

Vr.	11 sept.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	13 sept.	10.00 uur	Cor Schouten, Harry Hogervorst en zegen over zijn gezin, Joke Groot-Schut en zegen over haar gezin, Gré Praat-Smit en zegen over kinderen en kleinkinderen, Aldert Zwemmer en zegen over zijn gezin.
Vr.	18 sept.	09.30 uur	Annie Vader-Slijkerman en levende en overleden familie, Uit dankbaarheid voor een 98 ^e verjaardag
Zo.	20 sept.	10.00 uur	Overleden familie Berbée-van Lierop, Jan en Leon van der Poel en zegen over zijn familie, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Annie van Hees-de Blok en zegen over het gezin, Gert en Atie Polle-Groot dat zij mag rusten in vrede, Voor familie De Haan-Polle en zegen over ons gezin
Vr.	25 sept.	09.30 uur	Wim van de Wiel
Zo.	27 sept.	10.00 uur	Joop Molenaar en zoon Karl en zegen over kinderen en kleinkinderen, Joke Groot-Schut en zegen over haar gezin, Overleden ouder Rozing-de Haan en zegen over kinderen en kleinkinderen, Petra Franken-Kooistra, Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Voor Opa Winnie en zegen over de families Ruks en Gerritsen, Pastoor Alphons Bruin en Casper Bruin
Vr.	02 okt.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	04 okt.	10.00 uur	Cees de Boer en zegen over zijn familie, Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie, Henk Groeliker en zegen over zijn gezin
Vr.	09 okt.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	11 okt.	10.00 uur	Overleden ouders Van Diepen-Romein en zegen over hun gezin, Piet en Luus van Etten-Vermeeren, Piet Jong, Cor Rus, Jacobus Broers en overleden familie Broers-Stam
Vr.	16 okt.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	18 okt.	10.00 uur	Overleden familieleden Bos en Van Lochem, Harry Hogervorst en zegen over zijn gezin, Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, Vonnie Vitalis-Visbeen, Joke Groot-Schut en zegen over haar gezin, overleden ouders Rozing-de Haan en zegen over kinderen en kleinkinderen, Petra Franken-Kooistra, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Annie van Hees-de Blok en zegen over haar gezin.

Vr. 23 okt. 09.30 uur Piet van Duin uit dankbaarheid en zegen over zijn gezin

Zo. 25 okt. 10.00 uur Cor Schouten, Arie en Marga Burger, Loek van Leuven en zegen over zijn gezin

Vr. 30 okt. 09.30 uur Wim van de Wiel

KERKVERVOER

1) De 60plusbus.

De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur, in het weekend tot 18.00 uur en op feestdagen tot 17.00 uur.

Men dient de bus een dag van tevoren te reserveren, op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 15.30 uur op tel.nr. 0224-272888.

Kosten: een euro per rit (dus heen en terug, twee euro), contant aan de chauffeur te betalen en een tien-ritten-kaart kost 10 euro.

De vaste lijst: wil men b.v. wekelijks op dezelfde dag en tijd naar de kerk, dan kan men, op verzoek, op deze vaste lijst worden gezet en dan hoeft men dus alleen maar te bellen, als men een keer niet gaat of een periode niet gaat, b.v. door vakantie.

Aanvraag voor deze vaste lijst kan bij de telefonist worden gedaan op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur.

2) Graag Gedaan:

Deze vrijwilligersorganisatie vervoert mensen ook van deur tot deur, maar met de eigen auto van de betreffende vrijwilliger.

Voor vervoer b.v. naar de kerk, kan men bellen, van maandag t/m vrijdag, tussen 09.00 en 10.00 uur, op tel. Nr. 0224-296366.

De kosten bedragen in de stad Schagen een vast tarief.

Graag Gedaan kent geen vaste lijst, zoals de 60plusbus, dus moet men iedere keer weer een nieuwe afspraak maken.

In tegenstelling tot de 60plusbus (een dag van tevoren) is het bij Graag Gedaan dus zeer aan te raden om z.s.m. een afspraak te maken voor een rit, opdat de telefonist een vrijwilliger kan vinden in hun bestand, die met zijn auto kan rijden.

N.B. De chauffeur van de 60plusbus of Graag Gedaan kan natuurlijk ook weer gebruiken maken van de vaste, met witte lijnen aangegeven, parkeerplaats op het kerkplein!

**IN DE HEER OVERLEDEN
JEANNE EMMEN-VAN HUIJKELOM**

* 27-01-1933

† 10-07-2020

Jeanne is geboren op 27 januari 1933 in Tilburg als zesde kind en vierde dochter in het gezin. Na de lagere schoolperiode heeft Jeanne een paar jaar middelbare school gevolgd, maar deze mocht zij niet afmaken omdat zij moest helpen in de huishouding. Hierdoor is haar droom en grote wens om kleuterjuf te worden in rook opgegaan.

Haar ouders werden eind jaren veertig opgenomen in het sanatorium De Klokkenberg. Gedurende deze periode heeft Jeanne naast het werk in de huishouding, gewerkt in het naaiatelier van de Klokkenberg.

Begin jaren vijftig heeft Jeanne, haar toekomstige echtgenoot Wil leren kennen. Bijzonder voor die tijd was zeker het feit dat zij van oer-Hollandse komaf was en verkering kreeg met een Indische jongen. Hier is nooit een woord over vuil gemaakt en dit was gewoon zo.

Het huwelijk vond plaats op 12 april 1955 waarna het echtpaar Emmen in Dongen is gaan wonen.

Na Dongen zijn zij verhuisd naar Vlissingen, waar hun oudste zoon is geboren en helaas ook is overleden op jonge leeftijd.

Na deze zoon volgde nog 3 gezonde dochters, ook allen geboren te Vlissingen.

In 1967 is Jeanne verhuisd naar Schagen, omdat Wil die bij de marine zat werd overgeplaatst naar Den Helder.

Voor de zestig/zeventiger jaren was Jeanne een moderne vrouw. Via thuiswerk, schoonmaakwerk en koffiejuffrouw bij de drukkerij werd ze de mevrouw van het brood bij Albert Heijn waar ze ruim 25 jaar heeft gewerkt. Hier heeft ze ook altijd veel plezier beleefd aan de samenwerking met alle jonge mensen, waarvan ze met sommigen nog steeds contact had.

Helaas werd Jeanne begin jaren negentig ziek. Er volgde een ziekteperiode van 26 jaar. De eerste jaren is zij met veel liefde verzorgd door Wil die plotseling op 24 december 1999 overleed. Vanaf 2000 heeft zij met alle kracht haar leven geleid tot haar overlijden op 10 juli 2020. Jeanne had altijd een open oog en luisterend oor voor wie daar behoefte aan had. Vragen en klagen kwamen niet in haar woordenboek voor.

Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen waren haar alles. Tot het allerlaatst werd gezorgd voor cadeautjes bij verjaardagen en andere gelegenheden. Alle achterkleinkinderen hebben een aandenken mogen uitkiezen en met heel veel plezier was ze daar al dagen van te voren mee bezig.

Wij, als kinderen kijken met liefde terug op haar leven en het leven dat ze met Wil heeft gehad en houden ons vast aan de zo voor haar tekende tekst op haar kaart:

Steeds opnieuw beginnen

Dat is levensmoed

**IN DE HEER OVERLEDEN
SJAAK DE GIT**

Bedroefd geven wij kennis van het onverwacht overlijden van onze penningmeester **Sjaak de Git**.

Sjaak werd in november 1995 als kandidaat genoemd om het penningmeesterschap van de Begraffenisvereniging Sint Lodewijk over te nemen. In de Algemene Ledenvergadering van 13 mei 1996 werd Sjaak officieel benoemd.

In dat jaar waren er 900 betalende leden.

Sjaak werd ook penningmeester van het uitvaartcentrum Schagen, aan de Menisweg.

Dit gebouw werd samen met de Algemene Uitvaartvereniging overgenomen van de gemeente Schagen.

Mede op aandringen van Sjaak werd in 2003 de automatische incasso ingevoerd. Net als met zo vele verenigingen was de animo voor de Algemene Vergadering zeer matig. Sjaak maakte zich daar wel eens druk om.

Toen Pieter Dekker in april 2011 het uitvaartcentrum in Schagen overnam van de Algemene Uitvaartvereniging en Sint Lodewijk gaf dat voor Sjaak als penningmeester een goed gevoel. Het gebouw werd helemaal opgeknapt en heeft nu een goede bezetting. De laatste jaren regelde Sjaak de jaarvergaderingen bij Markt 18, waar zijn partner Lenie de Groot de consumpties verzorgde. Tijdens de jaarvergadering gaf Sjaak altijd goed tekst en uitleg over het financiële verslag. Sjaak werd ook altijd door de accountant geprezen om goed gevoerd beheer.

Het bestuur gaat Sjaak zeker missen om zijn kennis, maar ook zijn droge humor en zijn scherpe opmerkingen.

Dat Sjaak moge rusten in vrede.

Begrafenisvereniging Sint Lodewijk

KLEDING VOOR ROEMENIË.

Misschien zult u denken: is dat dan nog steeds nodig? Ja, helaas, met veel mensen daar gaat het wel wat beter maar mensen met een klein pensioen (echt heel erg klein) , gehandicapten, werkelozen hebben het nog steeds heel arm, vooral de zigeuners horen hierbij.

De stichting Promotie in Broek op Langedijk brengt veel spullen, voedsel, kleding, dekens enz. naar Roemenië en Bulgarije. Ze hebben daar diverse steunpunten.

Als u kleding, dekens, handdoeken en dergelijke over hebt kunt u dat brengen bij de fam. van den Berg, Corn. Bokstraat 47. Charl Buter zorgt er dan voor dat het op zijn plaats komt voor meer info kijk op www.stichtingpromotie.nl

Kinderkleding is nog steeds nodig voor de kinderen in het "Casa Copii" in Christuru Secuiesc. De familie Witte van de stichting Schagen-Roemenië gaat daar regelmatig heen. Deze stichting zet zich echt in voor het kindertehuis met spullen en financiële hulp.

Kinderkleding en dergelijke kunt u bezorgen bij dominee A.J. van der Bom, Handelsstraat 5 (tel 227396)

Nadere info: www.stichting-schagen-roemenie.nl

Alvast bedankt voor uw medewerking

DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (42)

De vorige keer zijn we geëindigd bij Jakob die op zoek is naar de zegen. We lezen verder in Genesis 25: 29-34. We lezen daar dat Jakob eens aan het koken was toen Esau uitgeput van de jacht thuiskwam. Hij vroeg aan Jakob om hem snel wat van die 'rode brij' te geven. Jakob zei: 'Dat is goed, maar dan moet je mij je eerstgeboorterecht verkopen'. Esau antwoordde hierop: 'man, ik ga dood wat kan mij mijn eerstgeboorterecht schelen?' Maar Jakob drong er bij Esau op aan om daar een eed op te zweren. *'En Esau legde de eed af en verkocht zo zijn eerstgeboorterecht aan Jakob. Toen gaf Jakob hem brood en linzenbrij. Hij at en dronk en ging weer weg. Zo weinig gaf Esau om zijn eerstgeboorterecht'*.

Dan komen we aan bij Gen. 26 en hier breekt het verhaal over Jakob ineens af, om pas in hoofdstuk 27 weer verder te gaan. 'Isaak bij de Filistijnen' zegt het, later toegevoegde, kopje boven dit hoofdstuk. Net als in de tijd van Abraham komt er een hongersnood in het land. Isaak denkt erover om, net als zijn vader lang voor zijn geboorte had gedaan, naar Egypte uit te

wijken. Isaak krijgt echter van Godswegen de opdracht niet naar Egypte te gaan maar in het beloofde land te blijven. Daarom vestigt hij zich in Gerar. We zien dan een verhaal met veel overeenkomsten zoals beschreven over Abraham in hoofdstuk 20. Ook Isaak ontvangt de zegen van God; bescherming, nakomelingschap, land en rijkdom. Zoals Abraham eens zei dat Sara zijn zuster was, omdat hij vreesde voor zijn leven, zo doet Isaak precies hetzelfde. Ook vergaart Isaak zich een grote rijkdom, zoals zijn vader.

Isaak is de enige Aartsvader die niet van naam verandert. Over hem worden geen spectaculaire verhalen verteld; hij heeft niet gestreden zoals zijn vader Abraham, niet geworsteld zoals Jakob. Isaak speelt niet echt de hoofdrol, hij is hoeder van de traditie. Een man die geroepen is om door te geven wat hij heeft ontvangen, en die dat vol toewijding doet, zich voegend in het eenvoudige: Een zoon voor zijn vader en een vader voor zijn zonen en daardoor vriend van God.

Het tweede deel van Gen. 26 verhaalt over de strijd om de waterbronnen. In dit verhaal vertolkt Isaak de Messiaanse gestalte. Hij wijkt telkens uit om geen conflict te veroorzaken. Dit levert hem uiteindelijk vrede op. 'Groot was hij en gaandeweg groter, tot hij zo groot was dat hij klein kon zijn en geweldloos'. Hij was een groot pleiter voor vreedzaamheid van Israël met zijn buurvolken. Dan vertrekt Isaak naar Berseba, richt een altaar op voor de Heer, houdt hier maaltijd met 'zijn vijanden' en ze gaan als vrienden uiteen. Wordt vervolgd.....

Monica Wildeboer
Catechiste

MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2020

Gelukkig de vreedstichters Stemmen van hoop in West-Afrika

Op 18 oktober is het **Missiezondag**. Onder het motto 'Gelukkig de vreedstichters' (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria.

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit.

Te midden van oploeiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.

Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: "Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven." Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van corona. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op **Missiezondag 18 oktober** of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl



Zr Maria Timtere op bezoek in een vluchtelingenkamp in Nigeria

VERBORGEN VERLEDEN

Een nieuwe serie rubrieken voor de Hoeksteen lezers met de titel 'VERBORGEN VERLEDEN'. Een tijd van de eerste kerkbouw, de invloed van de graven van Holland gevolgd door veel interessante verhalen rond een kerkgebouw van toen naar nu.

Nr. 2 Friezen vertragen Kerkbouw

Met de eerste kerkbouw werd begonnen voor de Karolingische tijd toen het Christendom hier zijn intrede deed vanaf 700 na Christus. Holland bestond nog niet. In het zuiden, waar de Franken zich gevestigd hadden, dateert het Christendom van een oudere datum dan in het noordelijk deel waar de Friezen het voor het zeggen hadden. De Friezen stonden niet te dringen om zich te laten dopen, vooral Koning Radboud wist te voorkomen dat predikers door drongen. De op vrijheid gestelde vissers en landbouwers hadden hun eigen godsdienst. Het kerkgebouw met zijn statige naar boven wijzende toren was hun onbekend. Bij hen nam de oude eik, eveneens statig naar boven wijzend, een centrale plaats in als heiligdom.



Willibrord, een Angelsaksisch kloosterling afkomstig uit Engeland, landde met een bootje in 690 met 11 gezellen op het Katwijkse strand. De Friese Koning Radboud werd juist in dat jaar verslagen en moest zich terugtrekken. Door deze nederlaag werden de Friezen gedwongen christelijke predikers toe te laten. Een groot welkom heeft Willibrord en zijn gevolg echter nooit gehad. De 'eikenveller' Bonifatius werd zelfs nabij Dokkum een kopje kleiner gemaakt. Slechts onder bewaking van de Franken kon Willibrord zijn gezicht laten zien. De achterdochtige Koning Radboud zag in de predikers Frankische spionnen die het op hun grondgebied gemunt hadden. Intussen was Willibrord door Paus Sergius I (hij was Paus van 687 – 701) tot aartsbisschop van de Friezen benoemd met als zetel Utrecht. Ook hier werd het voor de predikers af en toe te heet onder de voeten en moesten zij vluchten naar zuidelijke streken. De bouw van de eerste kapellen ging echt niet over rozen.

Koning Radboud overleed in 734. Er kwam een nieuwe leider, Karel Martel, en de Friezen werden door de Franken verslagen. Maar in de schaduw van Frankische soldaten wisten de

Engelse predikers in Holland het Christendom terug te brengen. Deze politieke verwickelingen waren mede de oorzaak van de trage kerkbouw. De West Friezen verbleven in het moerassige achterland en wisten door de ontoegankelijkheid nog eeuwenlang het Christendom van zich af te houden.

In de eerste helft van de 8e eeuw komt Sint Adelbert, een van de metgezellen van Willibrord, als zielzorger in deze regio aan. De overlevering verhaalt ons dat deze Adelbert een Engelse koningszoon was die afstand deed van al zijn rechten en als missionaris de oversteek waagde. Hij sluit vriendschap met de bevolking en wordt na zijn dood begraven in een kleine kapel in Egmond die hij gesticht heeft. Het gebeente van Sint Adelbert wordt in 922 opgegraven en naar het houten klooster overgebracht. Uit het graf van Adelbert welt tot op heden nog steeds het geneeskrachtige welwater. Bij de West Friezen, een strijdbaar volk, had het Christendom niet direct succes. Pas rond het jaar 1000 trokken predikers oostwaarts. Denk maar aan de monnik Werenfridus,



hij stichtte een kapel in Wervershoof. Op voorspraak van de Hollandse Graaf Dirk I (875 – 923) en diens opvolger Graaf Dirk II (923 – 988) groeide het Egmondse klooster uit tot een waardige abdij. Deze abdij deed eeuwenlang dienst als Christelijk centrum.

De monniken en kanunniken voerden tot 1357 de scepter in het katholieke Schagen. In dat jaar werd de eerste pastoor aangesteld door de Hollandse Graaf Albrecht van Beieren.

In het middendeel van het moerassige merengebied in West-Friesland werd in 1530 nabij de Lekermear, Baarsdorpermeer, Noordermeer en Zuidermeer een dépendance van de Latijnse kloosterschool gesticht 'De Meerius een Hollandse Missie'. Deze dépendance werd een opleidingscentrum onder auspiciën van de abdij van Egmond en heeft 300 jaar dienst gedaan voor geïnteresseerde monniken en priesters tot en met 1831. Vele vooraanstaande priesters zijn daar opgeleid en traden in de voetsporen van Adelbertus en Werenfridus.

Naast de Adelbertusput in Egmond bestaat ook een verhaal over het Willibrordputje in Heiloo.

In Schagen aan de rand van de West-Friese omringdijk staat een kapel en zoetwater put op de terp de Keinse. Wat geen onmogelijkheid is in een gebied van brak water. Hier hebben eb en vloed eeuwen vrij spel gehad en zoet drinkwater is altijd een schaars artikel geweest. Door de eeuwen heen hebben deze putten tot allerlei geneeskrachtige werking geleid. In de zestiende eeuw werd de toeloop van pelgrimage en bedevaartgangers verboden door de Calvinisten en Beeldenstormers. De kapellen werden gesloopt maar de bedevaartstroom werd nog groter. Eenieder kwam voor gebed en het water maar nam ook een relikwie mee, een stuk baksteen of een brok hout van de kapel.



Prent 1 Bonifatius de eikenveller met zijn gevolg nabij Dokkum

Prent 2 Kaart ten tijde van Koning Radboud +/- 734

Prent 3 Adelbertus en Willibrordusput, twee waterputten in Kennemerland.

Prent 4 Maria op de Keins, deze put is de enige put in West-Friesland.



Nr. 3 Kerk behalve bidhuis ook Burcht

Historicus Hans van Kampen

ONRUST

Zolang er honger is en dorst,
 Zolang de oorlog woedt,
 Zolang er pijn geleden wordt,
 Zolang men onrecht doet,
 Zijn wij onderweg,
 Leven wij onrustig,
 Zijn we pas gelukkig
 Als er vrede is.

Zolang nog iemand eenzaam is,
 Zolang nog iemand zucht,
 Zolang nog iemand liefde mist,
 Zolang nog iemand vlucht,
 Zijn wij onderweg,
 Leven wij onrustig,
 Zijn we pas gelukkig
 Als er vrede is.

Zolang de aarde wordt besmeurd,
 Zolang een boom nog kwijnt,
 Zolang een vuile zee nog treurt,
 Zolang het dier verdwijnt,
 Zijn wij onderweg,
 Leven wij onrustig,
 Hunkerend naar recht,
 Zijn wij pas gelukkig,

Wanneer al wat leeft
Eindelijk vrede heeft.

Uit: Als je vrede wilt (lied)

GEBRUIK JE TALENTEN

Er was eens een rijke man. Hij was zo rijk dat hij maar liefst drie knechten had. Op een dag gaat de man op reis naar het buitenland. Maar voor hij weggaat roept hij de knechten bij zich. Hij zegt: "Mannen, jullie moeten op het huis passen. Ik ben wel een jaar weg, heb genoeg geld bij me en de rest ga ik onder jullie verdelen. Doe er mee wat je wilt, als ik terug ben zie ik het wel. Tot ziens". Als de heer weg is kijken de knechten elkaar onthutst aan. De knecht die het langst in dienst is heeft wel € 10.000 euro gekregen. De middelste € 7.500 en de derde € 5.000,-. Daar kun je heel wat mee doen! De eerste gaat meteen aan de slag. Hij houdt erg van tuinieren. Koopt bloemzaad, bollen en kruiden. Hij gaat een tuincentrum beginnen. De tweede werkt graag met zijn handen. Hij knapt de oude schuur op en begint een garage. Hij gaat auto's repareren en ook mensen met een kapotte fiets kunnen bij hem terecht. De derde wil liever niets doen met het geld en stopt het in de grond. Hij is bang. Stel je voor dat hij het geld verliest. Als de rijke man terug komt vraagt hij: "En, hebben jullie nog wat kunnen doen met mijn geld?" "Nou en of", zegt de eerste en vol trots laat hij zijn tuincentrum zien. "Ik heb al behoorlijke winst gemaakt" zegt hij enthousiast." Mooi zo " zegt de rijke man, ik ben blij dat ik het je gegeven heb. De tweede knecht laat de garage zien. "Kijk", dit had ik altijd al willen doen. Sleutelen! En ik heb ook winst gemaakt". "Mooi zo " zegt de rijke man, ik ben blij dat ik het je gegeven heb". "En jij?", vraagt de rijke man aan de derde knecht. Die zegt: "Sorry, ik had er eigenlijk niets aan en ik heb er dan ook niets mee gedaan. Ik was veel te bang dat u boos zou worden als ik het niet helemaal terug kon geven. Dus ik geef het nu maar gauw terug". De rijke man pakt het geld aan en zegt: "Ik geeft het wel aan iemand anders die wel weet wat je ermee kunt doen."



NIEUWTJES

LEUNSTOELDEVOTIE

We gaan dan wel niet op reis en bedevaarten gaan niet door. Toch valt er vanuit huis ook veel te genieten. Volg de Camino 360 online of doe de virtuele rondleidingen door de Vaticaanse musea via museivaticani.it. Ook voor de Alphacursus hoeven we de deur niet meer uit. Deze is nu ook structureel te volgen op internet. Hier vindt u ook de Marriage Course voor gehuwden. Het door de lockdown gedwongen aanbod van de cursussen blijkt een gouden greep. Er werden doelgroepen bereikt voor wie de stap naar de kerk eerder te groot was.

NAAMSWIJZIGING

Het Museum voor Religieuze Kunst in Uden heeft een nieuwe naam: Museum Krona. Krona is Zweeds voor kroon en verwijst daarmee naar de oorsprong van de abdij, de gemeenschap die leeft naast het museum. De zusters Birgittinessen dragen een bijzonder kroontje: 3 witte banden die met elkaar verbonden zijn. De plaatsen waar de banden elkaar kruisen staan symbool voor de vijf wonden van Christus. Momenteel toont het museum etsen van Rembrandt. Een groot project rond Marc Chagall is uitgesteld tot volgend jaar.

BEESTENBOEL

In het Heiligenbeeldenmuseum loopt t/m 1 november de thematentoonstelling “Dieren van Gods Schepping”. Met veel aandacht voor de dieren uit de Bijbel. En voor dieren die als attribuut bij Heiligen horen. Ze zijn vijf dagen per week open, behalve maandag en vrijdag, van 12.00 – 17.00 u. Ruurloseweg 101, 7251 LD in Vorden. Info: www.heiligenbeeldenmuseum.nl

MANTELZORGER

Dat word je niet, je bent het vaak opeens. Voor je partner, ouders of je buren. Anne Margriet Pot is wetenschappelijk deskundige op het gebied van mantelzorg. Je zou zeggen: zij weet dus hoe dat moet. Maar het viel haar heel zwaar toen ze samen met haar zus en broer mantelzorger werd voor haar ouders. In ‘*Zorgen van een mantelzorger*’ laat ze de dilemma’s zien waar ze in de praktijk voor kwam te staan en hoe ze daar mee om zijn gegaan. ISBN 9789043533423, www.kokboekencentrum.nl € 14,99.

SSSSSSTTT

De laatste zondag van oktober gaat de klok weer 1 uur terug. Het wordt weer wintertijd. Dit jaar is dat op 25 oktober. Die dag is eveneens de Landelijke Stiltedag. Kijk ook op www.dagvandestilte.nl

Marijke van Asselt