

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 7 oktober 2019
U kunt bij voorkeur via email aanleveren: hoeksteen@rkkerkschagen.nl

INHOUD

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Van de pastoor- Van de bestuurstafel- Van de redactie- Oproep tentoonstelling koorbalkon 2020- Cadeau voor een kind- Het is mooi geweest!- Parochieagenda- Lectors/misdienaars- Koster/collectanten- Misintenties- Kerkvervoer- In de Heer overleden- 8 Vragen voor een parochiaan- Jubileumconcert Karel Kok- Rommelmarkt- Oktober-Missiemaand- De Bijbel en zijn verhalen (35)- Day4Peace- Excursie Biblebelt tentoonstelling Utrecht- Inspiratiedag "Geloven in het alledaagse"- Wereldwinkel- Zomerfeest YoungSeven 2019- Altijd gedreven door verlangen- Kleurplaat- Geroepen- Heilig is voor mij.- Gemeentemaaltijd- Nieuwtjes | <p>PSALM 4
Ik kan gaan slapen
zonder zorgen
want slapend
kom ik bij U thuis.
Alleen bij U
ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten
tot de morgen.
En wonen in een veilig huis.</p> <p>Wie zijn leven aan God geeft voelt zich
overal thuis</p> <p>Zr. Lies van der Voort (95) †</p> |
|---|--|

VAN DE PASTOOR

De schrik zit er nog steeds in. Dinsdag 13 augustus. De enorme blikseminslag in de toren van onze kerk. God zij dank is niemand gewond geraakt. Natuurlijk, de vervelende materiële schade. Alleen dus de enorme schrik: de mensen die de kerk aan het schoonmaken waren en net koffie zaten te drinken. De knal dreunt nog bij hen na! De verzekering is ingeschakeld. Iedere dag lopen er nog mensen rond om één en ander te herstellen. De krant heeft de termen "Godswonder" en we zijn door "het oog van de naald gekropen" overgenomen. Nogmaals spreek ik mijn dank uit aan iedereen, die onmiddellijk actie heeft ondernomen. We mogen trots zijn op onze parochie. En we mogen trots zijn op Zuster Lies. Een dag tevoren is zij overleden. Van boven heeft zij toch gewaakt over Schagen.

Toen ik jaren geleden nog pastoor in Breezand/'t Zand was, verzorgde ik een uitvaart in Christoffelhof. Zo heb ik met Zuster Lies kennism gemaakt. Het was dan ook heel fijn haar hier in Schagen opnieuw te ontmoeten. Ik heb haar altijd gezien als een zeer aimabele dame met een luisterend oor voor iedereen. Geweldig dat zij toch een jaar lang, op verzoek van Bisschop Bomers, de parochie heeft gerund. Haar vertrek uit Schagen vorig jaar viel haar heel erg zwaar. En dan ook nog het overlijden van haar zus Bep.

Ik denk met dankbaarheid terug aan de overweging van Monica op Maria Tenhemelopneming: de 2 vrouwen die zijn ontslapen: Maria en Lies. Dank Monica, voor je fijne woorden! We zullen Zuster Lies in ons hart bewaren.

Ja, lieve mensen, zo is voor ons allen de zomer van 2019 een wonderlijke zomer geworden. Want tegelijkertijd met wat er in onze parochie gebeurde, werd diaken Toon Jorink ziek. We hopen dat hij gauw mag herstellen en dat de onderzoeken in het ziekenhuis hem verder mogen helpen. Ik ben dan opnieuw blij met het regionale pastorale team, dat helpt de weekendvieringen zo veel mogelijk door te laten gaan.

In de Wieringermeer en Wieringen gaat het een en ander veranderen. De pas gewijde Maciej Gradzki wordt nu kapelaan in Hoorn. Pastor Maciej Senddecki uit Het Gooi wordt per 1 september de nieuwe pastoor van Wieringen/Wieringermeer. Dit is één van de vele mutaties die er dit jaar in ons bisdom plaatsvinden.

Verder vertel ik u, dat mijn dierbare collega Ton Cassee, deken van Haarlem, ernstig ziek is. Wij zijn goed bevriend en ik leef erg met hem mee. Heel veel sterkte voor deze fijne pastor.

Zo gaan we samen met elkaar het nieuwe werkjaar in. De meeste vakanties zijn voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Een goede start allemaal!

Dat we allemaal veel inspiratie mogen ontvangen en dat de Eeuwige ons de weg wijst in onze toekomst.

Eduard Moltzer, pastoor

Als u een gesprek wenst met pastoor Eduard Moltzer, diaken Piet Steur of catechiste Monica Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkerkschagen.nl en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt.

Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Moltzer, 0224-212357.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Voor de meesten van ons is de vakantie achter de rug. We hopen dat een ieder genoten heeft van zijn/haar vakantie en de batterij op heeft kunnen laden.

De expositie van "500 jaar Mariakapel op de Keins" op de koorzolder wordt druk bezocht en er is veel waardering voor. Heeft u de expositie nog niet bezocht? U bent welkom op de West-Friese donderdagen en natuurlijk zondag na de Mis. Helaas is de kerk getroffen door de bliksem. Er is gelukkig geen menselijk letsel. De toren staat er nog maar elektrische apparaten zoals computers, telefoon, server, geluidsinstallatie en ringleiding, enz. vielen uit en/of zijn kapot. Dankzij het kordate optreden van vele vrijwilligers is veel weer onder controle. Toch zal het nog even duren voor alles hersteld is. We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die Frans Bos kunnen assisteren bij allerlei technische zaken. Schroom niet om contact op te nemen met de Pastorie voor meer informatie.

De uitvoering en het drukbaar maken van ons Parochieblad "De Hoeksteen" is tegenwoordig in handen van Nadine Steur.

De Actie Kerkbalans loopt gestaag en heeft een oplopende lijn. De stand per 1 augustus 2019 was € 41.827,69. Giften blijven uiteraard meer dan welkom! Na onze oproep en persoonlijke benadering hebben zich voldoende kandidaten gemeld voor de functie "Collectant".

Wij wensen een ieder een mooie nazomer!

Het Parochiebestuur

VAN DE REDACTIE

Als u copy voor de Hoeksteen heeft graag uitsluitend mailen naar hoeksteen@rkkerkschagen.nl. Mocht u geen computer hebben dan eventueel geschreven inleveren bij de Pastorie. Op de eerste pagina van de Hoeksteen staat de uiterste inleverdatum. Als redactie waarderen wij het als u zich bij voorkeur aan deze datum houdt. Wij danken een ieder voor zijn/haar bijdrage.

OPROEP

In voorbereiding is een tentoonstelling op het koorbalkon in 2020 met als onderwerp: '75 jaar bevrijding in Schagen en heel Nederland'. Aan die bevrijding ging veel vooraf. Het was naar leven onder het Duitse juk. Op vele foto's, gemaakt door de heren Niestadt, is de ellende in Schagen in beeld gebracht. Er zijn ook twee boeken over verschenen. Het eerste boek getiteld 'Schagen in Oorlogstijd', is in 1946 samengesteld vanuit aantekeningen en verhalen. Het tweede boek geeft een overzicht van de verzetshelden naar wie, in de wijk Muggenburg, de straten zijn vernoemd.

De Sint Christoforuskerk heeft ruimte geboden om onder te duiken, aan personen die opgeroepen werden om gedwongen arbeid in Duitsland te verrichten in munitiefabrieken.

Wie kent iemand, of weet iets over de onderduikers die boven de gewelven van de kerk een lange periode ondergedoken hebben gezeten? Het moet daar zeker geen pretje geweest zijn in het aardedonker. Het enige lichtje was een kaars op gezette tijden. Ook de kerk is niet ongeschonden uit de oorlogstijd gekomen. Denk maar aan het bombardement op het station.

Misschien weet iemand iets over pastoor Gerardus Kuijs en/of pastoor Hendrikus Brouwer wie waren zij? Wat deden zij in de oorlogstijd? Wie kan mij over hen informeren? Of mogelijk zijn er mensen die een herinnering of een relikwie bewaard hebben uit de oorlogstijd in Schagen. Graag zie ik uw reacties tegemoet.



Hans van Kampen.
Jcj.vankampen@quicknet.nl

CADEAU VOOR EEN KIND

Een pakje krijgen in de decembermaand. Het hoort er eigenlijk een beetje bij in onze rijke westerse wereld. In veel achtergebleven gebieden hebben ouders wel wat anders aan hun hoofd. Voor hun kinderen blijft een cadeautje krijgen een droom. Maar daar gaan we iets aan doen. Via Actie4kids. Dat zijn kinderen die via de Actie Schoenendoos, in actie komen voor kinderen in nood. Door een schoenendoos voor een kind te versieren en te vullen met speelgoed en schoolspulletjes.

Vorig jaar deelde de 'Operation Christmas Child' wereldwijd maar liefst 8 miljoen dozen uit.

Dus doe mee en laat jouw doos een verre reis maken. Tover een glimlach op het gezichtje van een onbekend kind, zodat het even de ellende van alledag kan vergeten.

Nu hoef je natuurlijk geen kind te zijn om zo'n feestelijke doos te maken. Dus vaders, moeders, opa's en oma's, kom in actie en lever een doos af op de pastorie.

Wat kun je in de doos doen?

Schoolspullen: pennen, (kleur)potloden, gum, schrijfblok, schriften, puntenslijper, etui, liniaal en een kleurboek.

Speelgoed: pop, auto, kleine bal, jojo, pet, knuffel, puzzeltje, ballonnen, knikkers, springtouw, muziekinstrumentje.

Toiletartikelen: tandpasta, tandenborstel, zeep, haarspeldjes, kam, borstel, toilettasje.

Dit zijn zo wat ideeetjes.

Wat vooral NIET in de doos mag is: snoep of andere etenswaren en natuurlijk geen oorlogsspeelgoed!

Let op: het ideale formaat van een schoenendoos is ongeveer 21-22 cm breed, 30-35 cm lang en 12-15 cm hoog. Doos en deksel moeten apart ingepakt/versierd worden. Daarna een elastiek erom. De schoenendoos gaat een verre reis maken. Dat kost € 5,-- per doos. Dat geld kan in een envelop gedaan worden en dan tussen het elastiek gestopt worden.

Zonder de verzendkosten kan de doos niet worden opgestuurd.

De gevulde schoenendoos kan uiterlijk 9 november worden ingeleverd op de pastorie, van maandag t/m donderdag tussen 9 en 12 uur, of tijdens de weekendvieringen in de kerk.

Lia Vermeulen

HET IS MOOI GEWEEST!

Op zondag 8 september hebben wij afscheid genomen als misdienaars.

We hebben het ruim 12,5 jaar met veel plezier gedaan, eerst als hulp bij pastoor Jan van der Stok en daarna bij pastoor Eduard Moltzer.

Wij waren eigenlijk de opvolgers van onze dochters.

Jaren geleden waren zij de misdienaars, samen met vele andere kinderen, die na hun eerste communie vaak misdienaar werden in onze kerk.

Maar door de jaren heen liep het aantal jonge misdienaars sterk terug. In die tijd uitte pastoor Jan Van der Stok zijn zorgen hierover tegen een van ons en vervolgens zeiden wij spontaan; "nou dan komen wij u toch helpen pastoor". Pastoor Van der Stok nam de uitnodiging meteen aan en zo is het gekomen dat er volwassenen misdienaar werden in onze kerk. Nu na al die jaren hebben wij gelukkig een ruime groep misdienaars, volwassenen en gelukkig ook nog altijd kinderen.

Voor ons is het nu een goed moment om afscheid te nemen. We hebben het al die jaren samen met veel plezier gedaan en wij wensen iedereen in de Christoforus parochie het allerbeste toe.

Petra de Wever en Gré Hoedjes.

PAROCHIEAGENDA

Za.	14 sept.	11.00 uur	Open Monumentendag – Kerk en museum open tot 16.00 uur
		19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	15 sept.	10.00 uur	24^e zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor
Ma.	16 sept.	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	17 sept.	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Vr.	20 sept.	09.30 uur	Vervalt
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Za.	21 sept.	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	22 sept.	10.00 uur	Oecumenische viering met samenzang in onze kerk
Ma.	23 sept.	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	24 sept.	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Woe	25 sept.	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': Pastoor Eduard Moltzer
Vr.	27 sept.	09.30 uur	Vervalt
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Za.	28 sept.	19.00 uur	Woord- en Communieviering
Zo.	29 sept.	10.00 uur	26^e Zondag door het jaar: Woord- en Communieviering m.m.v. Dameskoor
		15.30 uur	Orgelconcert door Tjeerd van der Ploeg
Ma.	30 sept.	08.30 uur	Vervalt
Di.	01 okt.	19.00 uur	Vervalt
Vr.	04 okt.	09.30 uur	Vervalt
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Zo.	06 okt.	10.00 uur	27^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang. U kunt vandaag een artikel meebrengen voor de Voedselbank en achter in de kerk afgeven bij de PCI
Ma.	07 okt.	08.30 uur	Woord- en Communieviering met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	08 okt.	08.15 uur	Kerkwerken Groep 1
		19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Woe.	09 okt.	10.45 uur	Woorddienst in 'De Bron': de heer Adriaan Rodenburg
Vr.	11 okt.	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Za.	12 okt.	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	13 okt.	10.00 uur	28^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met m.m.v. Gregoriaanse Koor. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om in de pastorie een kopje koffie te drinken, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep.
		16.00 uur	Tamilviering
Ma.	14 okt.	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	15 okt.	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Woe.	16 okt.	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
Vr.	18 okt.	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Zo.	20 okt.	10.00 uur	29^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met m.m.v. het Gemengd Koor. Solveg en Piet Steur vieren vandaag dankbaar hun gouden huwelijksjubileum.
		15.30 uur	Orgelconcert door Tjeerd van der Ploeg
Ma.	21 okt.	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	22 okt.	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Vr.	25 okt.	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
Za.	26 okt.	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	27 okt.	10.00 uur	30^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang. Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie met elkaar te drinken achter in de kerk, verzorgd door leden van de Wijkcontactraad: Marry Hogeling, Gerda Davidson, Hennie Kruis, Nico Kuin
Ma.	28 okt.	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	29 okt.	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	30 okt.	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': Pastoor Eduard Moltzer
Vr.	1 nov.	19.00 uur	Allerheiligen: Eucharistieviering m.m.v. Gregoriaanse Koor
Za.	02 nov.	19.00 uur	Allerzielen: Eucharistieviering met m.m.v. het Dameskoor
Zo.	03 nov.	10.00 uur	31^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang. U kunt vandaag een artikel meebrengen voor de Voedselbank en achter in de kerk afgeven bij de PCI
		16.00 uur	Tamilviering
Ma.	04 nov.	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	05 nov.	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	06 nov.	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': Pastoor Eduard Moltzer
Vr.	08 nov.	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

LECTOREN / MISDIENAARS

			Lectoren	Misdienaars
Za.	14 sept.	19.00 uur	Ans de Ruijter	Rob, Mike en Jim van Haaren
Zo.	15 sept.	10.00 uur	Janny van der Zee	Vinida en Yasmina Thevasahayam
Za.	21 sept.	19.00 uur	Kitta Hogervorst	Antony en Ashley Antonippillai
Za.	28 sept.	19.00 uur	Chris van Lint	Rob, Mike en Jim van Haaren
Zo.	29 sept.	10.00 uur	Saskia Forrester	Lia Vermeulen en Yonas Thevasahayam
Zo.	06 okt.	10.00 uur	Johan Korse	Mauro en Evie Roubos
Za.	12 okt.	19.00 uur	Janny van der Zee	Renod en Ruchita Francis
Zo.	13 okt.	10.00 uur	Dilani Antiresu	Lia Vermeulen, Safana Thevasahayam en Solveg Steur
Zo.	20 okt.	10.00 uur	Frans Wildeboer	Rajihven Francis, Denisshan Jeganathan en Jeson Jeganathan
Za.	26 okt.	19.00 uur	Chris van Lint	Rob, Mike en Jim van Haaren
Zo.	27 okt.	10.00 uur	Saskia Forrester	Kevin Auspicious, Dishan Anthiresu

Vrij.	01 nov.	19.00 uur	Kitta Hogervorst	Saskia en Michael Forrester en Nora Bruins
Za.	02 nov.	19.00 uur	Ans de Ruijter	Solveg Steur en Lia Vermeulen
Zo.	03 nov.	10.00 uur	Dilani Antiresu	Saskia Forrester en Wilma Leermakers

KOSTERS / COLLECTANTEN

			Koster	Collectanten
Za.	14 sept.	19.00 uur	Antony Anthonipillai	J. Kox/ C. van de Luitgaarden
Zo.	15 sept.	10.00 uur	Jan Heddes	R. Steemers/ I. Gerritsen
Za.	21 sept.	19.00 uur	Antoon Vergeer	J. Kox/ C. van de Luitgaarden
Zo.	22 sept.	10.00 uur	Antony Anthonipillai	J. Huiberts/ A. Wijnants
Za.	28 sept.	19.00 uur	Gerard Blom	J. Kox/ C. van de Luitgaarden
Zo.	29 sept.	10.00 uur	Antoon Vergeer	J. Huiberts/ R. Steemers
Zo.	06 okt.	10.00 uur	Lia Vermeulen	R. Vermeulen/ A. Wijnants
Za.	12 okt.	19.00 uur	Antoon Vergeer	J. Kox/ C. van de Luitgaarden
Zo.	13 okt.	10.00 uur	Jan Heddes	J. Kuijper/ I. Gerritsen
Zo.	13 okt.	16.00 uur	Antony Anthonipillai	
Zo.	20 okt.	10.00 uur	Theo Zuurbier	R. Steemers/ I. Gerritsen
Za.	26 okt.	19.00 uur	Antony Anthonipillai	J. Kox/ C. van de Luitgaarden
Zo.	27 okt.	10.00 uur	Jan Heddes	K. Auspicious/ A. Wijnants
Vrij.	01 nov.	19.00 uur	Gerard Blom	J. Kuijper/ K. Auspicious
Za.	02 nov.	19.00 uur	Theo Zuurbier	J. Kox/ C. van de Luitgaarden
Zo.	03 nov.	10.00 uur	Lia Vermeulen	R. Vermeulen/ J. Kuijper

MISINTENTIES

Za.	14 sept.	19.00 uur	Zuster Lies van der Voort, Sandra Kox, Arie Bogerd
Zo.	15 sept.	10.00 uur	Joke Groot-Schut en zegen over kinderen en kleinkinderen, Harry Hogervorst en zegen over zijn gezin, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Jaap en Jopie Meereboer- Boots en zegen over hun gezin, Zuster Lies van der Voort, Arie Bogerd
Ma.	16 sept.	08.30 uur	Zuster Lies van der Voort, Arie Bogerd
Di.	17 sept.	19.00 uur	Zuster Lies van der Voort, Arie Bogerd
Vr.	20 sept.	09.30 uur	Zuster Lies van der Voort, Sandra Kox, Arie Bogerd

Za.	21 sept.	19.00 uur	Intentie nog open
Zo.	22 sept.	10.00 uur	Overleden familie Berbée-van Lierop, Overleden ouders Rozing-de Haan en zegen over kinderen en kleinkinderen, Annie van Hees-de Blok en zegen over haar gezin, Zuster Lies van der Voort, Arie Bogerd
Ma.	23 sept.	08.30 uur	Zuster Lies van der Voort, Arie Bogerd
Di.	24 sept.	19.00 uur	Intentie nog open

Za.	28 sept.	19.00 uur	Pastoor Alphons Bruin en Casper Bruin, Joke Groot-Schut en zegen over kinderen en kleinkinderen
Zo.	29 sept.	10.00 uur	Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Henk Groeliker en zegen over zijn gezin, Joop en Karl Molenaar en zegen

over het gezin, Voor de levende en overleden leden van de Katholieke Bond van Ouderen Schagen b.g.v. 50 jarig bestaan

Zo.	06 okt.	10.00 uur	Cees Boer en zegen over zijn familie, Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie, Rob Stringer en zegen over zijn gezin, Piet en Luus van Etten-Vermeeren
Ma.	07 okt.	08.30 uur	Intentie nog open
Di.	08 okt.	19.00 uur	Emmy Bontje-Kouw
Vr.	11 okt.	09.30 uur	Intentie nog open
Za.	12 okt.	19.00 uur	Overleden familie Berbée-van Lierop, Cor Rus
Zo.	13 okt.	10.00 uur	Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Jan Vader en zegen over zijn gezin, Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, Overleden ouders Van Diepen-Romein en zegen over hun gezin, Quirinus Vink en Sjaan Vink-Groenendijk, Piet en Luus van Etten-Vermeeren
Ma.	14 okt.	08.30 uur	Intentie nog open
Di.	15 okt.	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	18 okt.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	20 okt.	10.00 uur	Overleden familieleden Bos en Van Lochem, Overleden ouders Rozing-de Haan en zegen over hun kinderen en kleinkinderen, Annie van Hees-de Blok en zegen over haar gezin, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Jaap en Joop Meereboer-Boots en zegen over hun gezin, Cor Huiberts en Ada Huiberts-van der Aar, Uit dankbaarheid en voor overleden ouders Steur-Besseling, Co, Marietje en zegen over de gezinnen, Harry Hogervorst en zegen over zijn gezin
Ma.	21 okt.	08.30 uur	Intentie nog open
Di.	22 okt.	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	25 okt.	09.30 uur	Piet van Duin uit dankbaarheid en zegen over zijn gezin
Za.	26 okt.	19.00 uur	Arie en Marga Berger
Zo.	27 okt.	10.00 uur	Joop en Karl Molenaar en zegen over het gezin
Ma.	28 okt.	08.30 uur	Wim van der Wiel
Di.	29 okt.	19.00 uur	Jaap en Alie Waij-Kok en zegen over hun gezin
Vr.	01 nov.	19.00 uur	Intentie nog open
Za.	02 nov.	19.00 uur	Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak, Overleden ouders Waij-Kos, Sjon Poelsma, Overleden ouders Blokker-Klaver. Overleden familie Koning-Schipper, Henk Groeliker en zegen over zijn gezin, Ben Waij, Tiny Polizzi-Giling uit dankbaarheid en zegen over de gezinnen, Bep en Leo Kocken-van der Voort, Joop en Karl Molenaar en zegen over het gezin, Overleden ouders Rozing-de Haan en zegen over hun kinderen en kleinkinderen, Theo Waij en zegen over zijn gezin, Quirinus Vink en Sjaan Vink-Groenendijk,

Zo.	03 nov.	10.00 uur	Rens Ansems en zegen over zijn gezin, Rob Stringer en zegen over zijn gezin Sophia Johanna Manuel Wouters, Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie
Ma.	04 nov.	08.30 uur	Intentie nog open
Di.	05 nov.	19.00 uur	Emmy Bontje-Kouw
Vr.	08 nov.	09.30 uur	Intentie nog open

ONZE PASGEDOOPTEN

Angel	Dochter van	Krishnamoorthy Theivendran en Mercy Carmela Maria Arulnayam
Isaac	Zoon van	Krishnamoorthy Theivendran en Mercy Carmela Maria Arulnayam
Adishaya	Dochter van	Kanthavil Kirshnan en Jinitha Selvarasa

KERKVERVOER

Daar dit vervoer tot nu toe heel weinig passagiers heeft opgeleverd en de huidige 5 chauffeurs ook daarom niet steeds hiervoor beschikbaar kunnen of willen zijn, hebben wij in overleg besloten met dit project te stoppen, maar hieronder bieden wij u toch nog twee mogelijkheden aan om vervoerd te kunnen worden van huis naar de kerk en terug.

1) **De 60plusbus.**

De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur, in het weekend tot 18.00 uur en op feestdagen tot 17.00 uur.

Men dient de bus **een** dag van tevoren te reserveren, op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 15.30 uur op tel.nr. 0224-272888.

Kosten: een euro per rit (dus heen en terug, twee euro), contant aan de chauffeur te betalen en een tien-ritten-kaart kost 10 euro.

De vaste lijst: wil men b.v. wekelijks op dezelfde dag en tijd naar de kerk, dan kan men, op verzoek, op deze vaste lijst worden gezet en dan hoeft men dus alleen maar te bellen, als men een keer niet gaat of een periode niet gaat, b.v. door vakantie.

Aanvraag voor deze vaste lijst kan bij de telefonist worden gedaan op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur.

2) **Graag Gedaan:** Deze vrijwilligersorganisatie vervoert mensen ook van deur tot deur, maar met de eigen auto van de betreffende vrijwilliger.

Voor vervoer b.v. naar de kerk, kan men bellen, van maandag t/m vrijdag, tussen 09.00 en 10.00 uur, op tel. nr. 0224-296366.

De kosten bedragen in de stad Schagen een vast tarief.

Graag Gedaan kent geen vaste lijst, zoals de 60plusbus, dus moet men iedere keer weer een nieuwe afspraak maken.

In tegenstelling tot de 60plusbus (een dag van tevoren) is het bij Graag Gedaan dus zeer aan te raden om z.s.m. een afspraak te maken voor een rit, opdat de telefonist een vrijwilliger kan vinden in hun bestand, die met zijn auto kan rijden.

N.B. De chauffeur van de 60plusbus of Graag Gedaan kan natuurlijk ook weer gebruiken maken van de vaste, met witte lijnen aangegeven, parkeerplaats op het kerkplein!

IN DE HEER OVERLEDEN

Luus van Etten-Vermeeren

Luus van Etten-Vermeeren werd op 8 oktober 1927 geboren in Den Hout (N.Br.) als tweede in een gezin met acht kinderen. Na twee keer 'afgebrand te zijn' maakte het gezin een nieuwe start in de Wieringermeer. In deze omgeving met mensen uit alle delen van het land en met allerlei geloven werd zij gevormd tot de ruimhartige vrouw met hart voor alle mensen. Haar geloof is haar altijd tot steun en troost geweest, met een bijzondere devotie voor Maria. In 1945 werd de Wieringermeer onder water gezet en in het evacuatiekamp in Schagen leerde zij haar Piet kennen. Op hem bleef ze drie jaar wachten toen hij in Indonesië moest vechten en voor hem bleef ze in Nederland toen haar familie emigreerde naar Canada. Zeventig jaar bleef ze hem trouw, in vele mooie jaren en ook toen het schuurde in de relatie door onbegrip en ziekte. In 2016 werd ze weduwe.

De feestjes waren uitbundig in huize Van Etten en fijne vakanties vierden ze met Jan en Truus, en met Aat en Jaap. De reis naar Indonesië was een hoogtepunt.

Mam en oma was trots op en blij met haar vier kinderen en hun partners, en de (achter)-kleinkinderen. De jaarlijkse familiedagen waren hoogtepunten in haar bestaan waar ze het hele jaar naar toeleefde.

Graag had ze kleuterleidster willen worden maar een opleiding zat er niet in en dus kreeg ze betrekkingen en werd daarna met veel plezier verkoopster.

Na haar huwelijk wijdde zij zich aan de opvoeding en als kinderen konden we genieten van haar snoepcreaties op kinderfeestjes en gekkigheid op vakanties. In het familiebedrijf maakte zij zich dienstig met administratief werk, op de markt staan en het organiseren van de personeelsfeesten.

Dienstbaarheid en creativiteit heeft ze laten zien in haar vele vrijwilligerswerk. Bij het KVG, als rechterhand van Carla bij de handarbeidlessen, welfareleidster bij het Rode Kruis, feestweken in Christoffelhof waar zij ook dertig jaar lang mevrouw Ra bezocht, de gesprekskring in Magnushof samen met zuster Clara, de gemeentemaaltijd waar ze twintig jaar lang actief lid van was en de vele activiteiten samen met Carla, voor het Lilianefonds. De kerk versierde zij vele jaren en het onderhoud van de begraafplaats was bij haar in goede handen. Voor het orgel sappelde ze met haar kaarten het nodige bij elkaar en wat was ze groots toen er op haar 90^e verjaardag in de kerk voor haar werd gezongen.

Haar fysieke en geestelijke achteruitgang bezorgde haar veel verdriet.

Gelukkig heeft ze in deze tijd veel steun gehad van Loes, Marian en Ria, van de vele lieve verzorgsters en van vriendin Afra en andere vrienden.

Op 29 april 2019 kwam een einde aan een waardevol leven. Met liefde en trots zullen wij onze lieve moeder, oma, zus en vriendin blijven herinneren.

Namens de familie

Zuster Lies van der Voort

* Zaandam 25-1-1924

† Boxtel 12-8-2019

Bovenaan de rouwkaart van zuster Lies stond een tekst die zij zelf heeft geschreven en die absoluut op de kaart moest komen te staan: *'Als een beeldhouwer stond God voor mijn ziel en met harde pijnlijke slagen beitelde Hij in mijn ziel het beeld Zijner Liefde, maar toen Hij het werk van Zijn handen aanschouwde, heeft Hij, in liefde ontstoken mij geroepen tot Zijn Bruid voor eeuwig'*. Een diepzinnige gedachte. Tijdens de uitvaartmis op 19 augustus in de volle kapel van het wereldhuis in Boxtel nam moederoverste, die mede voorging, deze zin als uitgangspunt voor een mooie overweging. Het was een warme en waardige uitvaart met gepaste lezingen en samenzang liederen. We waren met zo'n dertien vrienden van zuster Lies uit Schagen aanwezig. Vóór de uitvaart konden we nog afscheid van zuster Lies nemen en ze lag er mooi en vredig bij. Het lijden van de laatste fase van haar leven was van haar gezicht verdwenen; een vredig gelaat, klaar voor de ontmoeting met haar Bruidegom. Het is goed zo, maar we zullen haar allemaal heel erg missen. Haar vriendin zuster Miriam (97), met wie ze 25 jaar in Australië heeft gewerkt, en waar ze de laatste anderhalf jaar in Boxtel heel veel mee optrok, had het zichtbaar moeilijk met het afscheid. Maar na de crematie wist ze ons nog een paar hele leuke anekdotes te vertellen over hun avonturen als jonge nonnen in Australië. Eén daarvan wil ik u meegeven. Tijdens een lange autorit, zuster Lies bestuurde de auto, stelde zuster Miriam voor om het Rozenhoedje te bidden. Halverwege stelde zuster Lies voor om maar te stoppen met bidden, het was zó rustgevend dat zuster Lies in slaap dreigde te vallen! We zijn dankbaar voor alles wat zuster Lies voor ieder van ons heeft betekend, maar bovenal om wie zij was; lief, hartelijk, bewogen, zorgzaam en een groot voorspreekster voor al onze zorgen en noden. Dat laatste zal ze, zeker weten, blijven voortzetten in de Hemel!

Monica Wildeboer

ARIE BOGERD

* 6 augustus 1928

† 15 augustus 2019

Ons bereikte het droevige bericht, dat Arie Bogerd op 91-jarige leeftijd in Maarssen is overleden.

Sinds 11 december 2015 moest hij zijn dierbare Corry zo plotseling missen. Wegens zijn gezondheid is Arie kort na het overlijden van Corry naar Maarssen verhuisd. Hier heeft hij een goede tijd gehad.

Samen hebben Corry en Arie veel voor onze parochie betekend. De kledinginzameling, het Lourdesfonds, collecteren en tellen. Daarnaast speelde Arie nog een politieke rol in de gemeenteraad van Schagen.

Zondag 18 augustus zaten zijn zoon en schoondochter, Rinus en Karin, in de kerk op de plaats van Arie.

Wij wensen de familie heel veel liefde en sterkte toe.

Eduard Moltzer, pastoor

8 VRAGEN VOOR EEN PAROCHIAAN

Mijn naam is Jan van de Wolfshaar, ik ben in 1944 geboren in Hoogland, een dorpje bij Amersfoort. In 1971 ben ik getrouwd met Rika en zijn wij met het werk meeverhuisd naar de kop van Noord-Holland. Wij hebben 1 dochter en 2 zonen, 2 schoondochters en een schoonzoon. Wij hebben ook 4 kleinkinderen, waarvan er 2 eigen en 2 als bonus bij gekregen zijn.

1. Wat betekent het geloof voor u?

Geloof is voor mij onlosmakelijk verbonden met het leven. Als kind was het een zekerheid, in de groei naar volwassenheid is mijn geloof een gevoel geworden dat mij vertrouwen in de toekomst biedt ondanks de minder positieve gebeurtenissen die ik in het leven ook meemaak.

2. Wat is uw betrokkenheid bij de Sint Christoforus parochie?

De kerk biedt mij een rustpunt in het jachtige leven van elke dag. Omdat ik in Schagen woon is dat de Christoforuskerk. Als kind ben ik wel misdienaar geweest, maar in Schagen heb ik in de diensten nooit een actieve rol vervuld. Wel heb ik met jongeren thema-avonden georganiseerd toen onze kinderen nog klein waren en dus al vroeg in bed lagen. Dit deed ik dan samen met Rika. Wij hebben deze avonden ook voor ons zelf als nuttig ervaren.

3. Als u lid was van het PB, welk initiatief zou u dan nemen?

Ik ben nooit lid geweest van het parochiebestuur en had daar ook geen tijd voor. Ik vind het fijn dat Rika wel tijd vond en nog steeds vindt om in een werkgroep, de Christoforus Bezoekgroep, te zitten en daar al vele jaren zeer nuttig werk doet voor de parochie en van daaruit ook al vele jaren mee helpt met de kerkdienst op maandagmorgen in Magnushof.

4. Wat maakt u gelukkig?

In de eerste plaats ons huwelijk en de kinderen die daar uit zijn voortgekomen. Ook onze kleinkinderen maken ons steeds weer blij. Verder leven we in een prettige gemeenschap in een vrij land. Ik vind wel dat de wereld verhardt, wat zich uit in alle lagen van de bevolking. Iedereen lijkt steeds meer op zichzelf te leven zonder rekening te houden met een ander. Dit merken wij zowel dichtbij als ook in het groot.

5. Wie zou u wel eens willen ontmoeten?

Allereerst mijn vader die overleed toen ik 19 jaar was. Daarna ook mijn moeder die 30 jaar geleden ook is overleden. Met mijn vader heb ik nooit als volwassene kunnen praten. Ik zou daarom van hem wel eens willen horen hoe hij de tegenwoordige wereld zou zien. De wereld van vandaag is totaal veranderd ten opzichte van ruim 50 jaar geleden. Ook mijn moeder zou die verandering niet aan kunnen.

6. Welk verhaal uit de bijbel past bij u?

Dat is de parabel van de verloren zoon. Ook hij trok als jongeling de wijde wereld in, zij het dat ik niet zo avontuurlijk ben als hij. Ik had wel een doel voor ogen en ik vind dat ik hier redelijk in geslaagd ben.

7. Als u een keer mocht preken, waar gaat het dan over?

Dan zou ik willen preken over de naastenliefde. Ik vind dat de jongere generatie steeds individueler denkt en leeft, zo van als het mij maar goed gaat. Dan denk ik: je leeft toch in een gemeenschap, maak er dan ook wat van en zet je ook eens in voor die gemeenschap zonder er zelf voordeel van te hebben. Naastenliefde geeft altijd voldoening.

8. Waar vraagt u voor te bidden?

Ik bid vaak voor de eenheid in de wereld, te beginnen binnen ons gezin. Dan vraag ik dat het iedereen goed mag gaan, want we leven in een tijd vol bedreigingen en onzekerheden. Dat wij de kracht mogen hebben om ons staande te houden en de juiste beslissingen te nemen. Dan zullen wij de wereld een beetje mooier door kunnen geven.

Ik geef het stokje door aan Truus Apeldoorn-Zutt.

JUBILEUMCONCERT KAREL KOK



Dit jaar is Karel Kok 40 jaar dirigent. Om dit feit te vieren is er op zondag 13 oktober een jubileumconcert in de Grote Kerk op de Markt in Schagen. Alle 5 koren die door Karel worden gedirigeerd zullen meewerken. De koren zullen uit eigen repertoire muziek uitvoeren, begeleid op piano en met orkest. Het programma is afwisselend met muziek uit de 17^e eeuw tot heden.

Veel mensen zullen Karel zich herinneren als dirigent van het Ritmisch Koor waaraan hij jarenlang was verbonden. Een concert om niet te missen!
Aanvang 15.00 uur, toegang € 15,00. Kaarten aan de ingang, reserveren wordt aanbevolen.
Info: karekok@xs4all.nl, tel.: 06-51661564. Muziekpraktijk Karel Kok, Centrum voor inspiratie en ontwikkeling, Grote Sloot 341, 1751 LC Schagerbrug (N-H)

!!! ONZE ROMMELMARKT GAAT WEL DOOR !!!

Het is natuurlijk jammer dat we geen gebruik meer kunnen maken van het Regius College, waar we jarenlang dankbaar terecht konden.

Maar er is een oplossing! Dit jaar gaan we naar de **Witte Paal**.

Daar kunnen we eind oktober gebruik maken van een mooi groot pand, Witte Paal nr. 247, even voorbij de Gamma. Daar zijn we heel blij mee.

De rommelmarkt wordt gewoon weer gehouden in de week van de herfstvakantie.

Er is weer van alles te koop, huishoudelijke spullen, speelgoed, heel veel boeken, kleding geluidsapparatuur enz. enz. en ook de gezellige koffiehoek zal niet ontbreken.

Dus zet **vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober** alvast in uw agenda !



Werkgroep Missie & Ontwikkeling

OKTOBER – MISSIEMAAND

Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met de rest van India. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangsburgers voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.

Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur. De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping. En wil de inheemse bevolking begeleiden in een veranderende samenleving.

Touring Sisters

Twee aan twee gaan de 'Touring Sisters' naar de dorpen in de Himalaya.

De rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde.

MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in Noordoost-India. Helpt u mee? Geef aan Missio - Missiewerken in de deurcollecte op **Missiezondag 20 oktober**. U kunt natuurlijk ook helpen via NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio te Den Haag. Voor meer informatie kijk eens op: www.missio.nl.

Werkgroep Missie & Ontwikkeling

DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (35)

Vorige keer zijn we geëindigd op het moment dat Abraham zijn hand uitstreekte om zijn zoon te doden. Maar een engel van de Heer gebod hem te stoppen en zijn hand niet uit te strekken naar de jongen: *“Doe hem niets, want nu weet ik dat jij een godvrezende bent en Mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden”*. Toen zag Abraham een ram achter zich, met zijn horens vastzittend in het struikgewas. Hij nam de ram en offerde die in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde de plaats: ‘De Heer zal erin voorzien’. ‘Eind goed al goed’. Toch kan het verhaal ons bevreedend overkomen: Wat voor god vraagt nu zoiets van een mens?

De auteur(s) kunnen hier een algemeen bekend volksthema of cultische legende hebben aangepast, waarin werd uitgelegd hoe bijvoorbeeld in het verleden aan kinderooffers een einde is gekomen. Bij volkeren rondom Israël heerste het gebruik dat leidende figuren in tijden van grote benauwing hun eerstgeboren zoon slachtofferden. We lezen dat bijvoorbeeld in het 2^e boek Koningen over koning Moab. Men wilde blijkbaar zo de nationale godheid dwingen tot ingrijpen. Met dit verhaal willen de auteurs naar alle waarschijnlijkheid laten zien dat de God van Israël, de God van Abraham, dus een heel andere God is dan de goden van de omliggende volkeren. De God van Abraham is een 'God van de levenden'. Deze God vraagt vertrouwen van de mens, vertrouwen dat 'Hij zal voorzien'.

Na het ingrijpen van de engel Gods krijgt Abraham nogmaals de belofte die hij eerder gekregen heeft: Hij zal rijkelijk gezegend worden; zijn nageslacht zal talrijk worden als 'de sterren aan de hemel en de zandkorrels op het strand'. Geen vijand zal zijn nakomelingen deren en met Abrahams nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Eeuwen later zal Maria dat in 'haar' Magnificat zingen: *"Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid"*.

Dan keren Abraham en Isaak terug naar de knechten op weg naar Berseba. Hoofdstuk 22 eindigt met een stukje stamboom, wat eigenlijk niet bij de rest van het verhaal lijkt te passen: Abraham krijgt het bericht dat Milka, de vrouw van zijn broer Nachor, zonen heeft gebaard. Totaal krijgt Nachor twaalf zonen wat gezien wordt als 'de volheid van de zegen'. Een van de nakomelingen van deze zonen is Rebekka, die later de vrouw van Isaak zal worden. Dat is de reden waarom de auteur dit stukje in het verhaal heeft ingevoegd. Wordt vervolgd.....

Monica Wildeboer,
Catechiste

DAY4PEACE

21 september is de internationale dag van de vrede. Een dag die in 2001 is ingesteld door de Verenigde Naties om het klimaat van vrede binnen en tussen alle landen en mensen te versterken. Een dag van wapenstilstand en geweldloosheid. Wat heb je daaraan, zul je misschien denken. Eén dag de wapens neerleggen, om ze de volgende dag weer op te nemen? Die ene dag geeft mensen de tijd en ruimte om na te denken over wat ze aan het doen zijn. Of dit echt de manier is waarop een conflict kan worden opgelost valt te betwijfelen maar het geeft jou ook tijd. Want niet alleen in oorlogen worden wapens gebruikt. Bedenk maar eens welke wapens jij gebruikt om jezelf te verdedigen of anderen aan te vallen. Gebruik je arrogant en agressief gedrag als een schild om je achter te verschuilen? Probeer je door leugens of roddelen over een ander jezelf in een beter daglicht te stellen? En.....wat vind je van de sfeer die daardoor om je heen ontstaat? Gebruik deze dag eens om te bedenken hoe het misschien anders kan. Hoe jij conflicten kunt ombuigen naar een klimaat van vrede.

ACTIVITEITEN VAN DE GROTE KERK OP DE MARKT

Excursie naar 'Biblebelt tentoonstelling' in het Catharijneconvent in Utrecht

Op donderdag 19 september gaan we met belangstellenden naar museum het Catharijneconvent in Utrecht.

Dit museum organiseert deze zomer een tentoonstelling over de Biblebelt.

Deze tentoonstelling geeft een beeld van de leefwereld en de geschiedenis van de bevindelijk gereformeerden. Bekende mensen uit deze groep zijn de Schrijver Jan Siebelink –Knielen op een bed violen- en Franca Treur– Dorsvloer vol confetti. Deze expositie toont ook de worsteling van de bewoners van de Biblebelt.

Hoe om te gaan met het internet en maatschappelijke ontwikkelingen als homo-emancipatie?
Hoe is het om je uit de bevindelijk gereformeerde groep los te maken?

Aan de hand van films en interviews krijgen we zo een indruk. Maar ook met fotografie en kunst ontmoet de bezoeker de hedendaagse Biblebelt-bewoner.

Wie mee wil kan zich aanmelden bij Rik Laernoës- 0224 218289 / 06 29220184 of per mail:
laerburg@kpnplanet.nl

Om vast in de agenda te noteren:

Tischreden

Op woensdag 30 oktober- in de buurt van Lutherdag- houden we weer onze traditionele *Tischreden*. Een maaltijd met elkaar- zoals Luther dat ook deed- en tijdens de maaltijd praten we met elkaar. Dit jaar gaan we in gesprek met vluchtelingen. In het volgende parochieblad uitvoeriger informatie.

Leonard Cohen

Op woensdag 6 november verzorgt ds. Edward Kooiman – predikant in Heiloo - een avond over het geloof en de religieuze inspiratie van zanger Leonard Cohen.

De meeste mensen kennen hem van nummers als 'Suzanne', 'Halleluja' en 'So long Marianne' om er maar een paar te noemen.

In het volgende parochieblad komen we er op terug. Nu alvast de data noteren.

Rik Laernoës (taakgroep 'Leren en Doen')

GELOVEN IN HET ALLEDAAGSE ...!

Na de succesvolle inspiratiedagen van 2017 en 2018 organiseren wij op zaterdag 12 oktober weer een Inspiratiedag en blijven we deze keer heel dicht bij het alledaagse.

We willen daarmee instemmen met onze paus Franciscus, die zegt: *'God kun je nergens ontmoeten als je Hem niet éérsnt ontmoet in de gekwetste, beledigde en beschadigde mensen (zeg maar alledaagse) die je op je weg door het leven ontmoet.'*

Voor deze dag hebben we een boeiende spreker: Alain Verheij (1989), schrijver, spreker, blogger en zelfbenoemd 'Theoloog des Twitterlands'. Hij is theoloog en bijbelwetenschapper en studeerde aan de universiteit van Leiden. Een jaar geleden verscheen zijn boek 'God en ik: wat je als weldenkende 21^e-eeuwer kunt leren van de bijbel'. Verheij is lid van het Theologische Elftal van *Trouw* en is regelmatig te horen als radiocommentator bij de KRO/NCRV.

Dan zijn er **twee** rondes met verschillende werkwinkels o.a. verzorgd door de inleider n.a.v. zijn voordracht. Verder wordt er met deelnemers gezongen o.l.v. Wilma Wieringa, gaat Leo Mesman op zoek naar waar we God vinden in ons leven van alle dag, Nico Smit confronteert belangstellenden met shockerende, controversiële en misbruikte bijbelverhalen, Ko Schuurmans wijst de weg naar nieuwe en oude rituelen die een diepere betekenis geven aan het alledaagse en Jan Verbruggen gaat het gesprek aan n.a.v. de verhalen van een vrijwilliger bij slachtofferhulp en iemand die zich inzet voor een schone aarde.

Over deze inspiratiedag vindt u informatie in de folder die wij verspreiden, die u digitaal kunt opvragen bij icj.verbruggen@quicknet.nl en kunt u vinden bij VPW-info, onder de knop Publicaties.

We sluiten de dag af met het samen vieren van ons geloof.

De inspiratiedag is **in het mooie parochiecentrum van de Willibrorduskerk te Heiloo – Westerweg 267, enkele stappen vanaf het station**. De dag begint om 10.00 u en wordt om ± 15.30 u afgesloten.

KOSTEN €7,50 te voldoen bij binnenkomst
koffie, thee, soep, (karne)melk en fruit zijn gratis.
Eigen lunchpakket meenemen.

AANMELDING

Mevr. Kiki Kint
e-mail kikikint@xs4all.nl
of 0251-769046 / 06-24603829

Werkgroep Inspiratiedag namens de Vereniging Pastoraal Werkenden: *Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen*

KLEURRIJKE PRODUCTEN IN DE WERELDWINKEL SCHAGEN

Een blikvanger zijn de handmaakte en -geverfde sjaals uit India. Kleurrijk en van zijde.

Andere kleurrijke en handgemaakte producten zijn de mozaïekschalen afkomstig van het Indonesische eiland Bali. Een eiland met ook kleurrijke inwoners. Dat is terug te zien in de schalen. Elke drie jaar ontwikkelt de producent samen met de Nederlandse importeur een nieuwe collectie. De schalen zelf worden gemaakt op het buureiland Lombok. De binnenzijde van de schaal wordt in een basiskleur geverfd. Ook het glas wordt gekleurd voordat het in stukjes wordt gesneden. Zo ontstaat een bijzondere versmelting van kleuren in het mozaïek. Het hele proces is handmatig, zodat geen enkele schaal hetzelfde is.

Noemenswaard is ook het serpentinebeeld gemaakt in Zimbabwe. Een unieke creatie lijkend op een vogel die uit een schelp geboren wordt. Het is een beestenbende in de Wereldwinkel. Op de schappen ligt ook een fel gekleurde salamander afkomstig uit Mexico.

Genoeg keuze aan leuke en originele cadeaus voor elke gelegenheid en elk budget in de Wereldwinkel onder de kerktoeren op de Markt in Schagen.

Mocht je gegrepen zijn door dit verhaal en het winkelteam wilt komen versterken, welkom! Je kunt dan contact opnemen via 0224 – 212191.

Kijk voor meer informatie over de winkel en om daar te werken op: www.fairwinkelschagen.nl

ZOMERFEEST YOUNGSEVEN 2019!!



Op 30 juni 2019 hebben we ons YoungSeven seizoen feestelijk afgesloten met een actief en gezellig programma. De dag begon om 14.00 uur bij recreatiepark De Luwe Stek in Heerhugowaard. Na wat gedronken te hebben, zijn we in de kano's gestapt en hebben we een prachtig rondje gemaakt! Het was prachtig weer en onderweg kwamen we dan ook veel bootjes tegen. Na het varen hebben we gemidgetgolft op het park. In de tuin van de pastorie van De Noord hebben we de dag afgesloten met zelfgebakken pannenkoeken en een toetjesbuffet! Het was een zeer geslaagde dag!



Twee van onze stuurgroepleden, Karin en Linda, hebben 30 juni afscheid genomen van YoungSeven. Karin is oprichter geweest van YoungSeven, zij heeft 8 jaar geleden de stuurgroepleden bij elkaar gebracht. Dit heeft zij o.a. gedaan, omdat zij het belangrijk vindt dat de kerk er niet alleen is voor oudere mensen. Zij vindt, dat de kerk moet laten zien, dat ze ook betrokken is bij jongeren, door activiteiten aan te bieden in een ongedwongen sfeer en aangepast aan de leefwereld van jongeren. Zo kan zij de verbinding in stand houden en jongeren in contact brengen met het geloof op een wijze die past bij hun leefwereld. Linda zit er al vanaf het begin bij. Zij is stuurgroep lid bij YoungSeven geworden omdat zij het belangrijk vindt om jongeren te verbinden met elkaar, in de hoop dat daar waardevolle vriendschappen en contacten ontstaan. Nu, acht jaar verder, kunnen we zeggen dat, wat beiden zo belangrijk vinden, mede dankzij hen gelukt is. YoungSeven is een veilige, hechte, warme, open en gezellige groep waarin jongeren vriendschappen sluiten en door middel van activiteiten kennis van en verbinding krijgen met het geloof. YoungSeven is enkele jaren geleden zelfs met een Award beloond!

YoungSeven gaat volgend jaar gewoon door, maar we zullen Karin en Linda enorm gaan missen. Namens de stuurgroepleden en de jongeren, heel erg bedankt, Karin en Linda, voor de afgelopen acht jaar!

Ben je benieuwd welke activiteiten we het afgelopen jaar hebben gedaan en welke activiteiten er het komende jaar gaan komen.



Groetjes, Het YoungSeven team!

ALTIJD GEDREVEN DOOR VERLANGEN (KARIN BLAAUW, JUNI 2019)

Na 15 jaar neem ik afscheid van mijn werk, o.a. van het jongerenpastoraat, dat ik altijd met hart en ziel heb gedaan in samenwerking met collega's en vele vrijwilligers. Zonder deze betrokken mensen hadden Hi5spirit, YoungSeven en Wake up together al die jaren niet kunnen bestaan en hadden de jongerenreizen naar Taizé geen doorgang kunnen vinden. Ik vertrouw erop dat we aan veel jongeren mooie en zinvolle ervaringen hebben geboden vanuit onze kerk. Ik hoop dat de deelnemende jongeren mede daardoor een warme herinnering en een ontvankelijk hart zullen behouden t.a.v. geloof en kerk. Op deze plaats wil ik mijn oprechte dank uitspreken voor allen die dit - m.i. prachtige - jongerenwerk mogelijk hebben gemaakt!

Er is in mij, zolang ik me herinner, een sterk verlangen aanwezig. Het voelt misschien het meest als een gevoel van heimwee en het werkt in me als een kompas. Het doet me ontmoeten en ervaren op een wijze waardoor ik ben én nog steeds wordt gevormd.

Wat mij steeds diep raakt, is het lijden van mensen; waartoe toch dat lijden? Het deed me als kind verlangen naar het bestaan van God, die ik niet kende van huis uit, maar uit verhalen van de gereformeerde kleuterschool waar ik op zat (omdat die dichtbij was). Een God die ik ook leerde kennen op de zondagschool waar ik uit verveling was beland en waar ik vervolgens elke zondag blij naartoe ging, en via het TV-programma "Woord voor Woord" waar ik graag naar keek. Een God die volgens onze kleuterjuf de maker was van ons en de wereld. Ik vertrouwde dat Hij zou kunnen weten wat ik niet snapte. Het was de enige rechtvaardiging die ik kon bedenken voor al het verdriet in de wereld. Verdriet als een zee van tranen. De zee waarmee ik vertrouwd was, omdat ik ernaast woonde. De zee vol stemmingen, zoals ik zelf. Zittend aan het water bedacht ik, dat de dieren die in het water leefden geen idee konden hebben van mijn wereld, hoewel ze er toch een deel van waren. Door die gedachte kwam de werkelijkheid van God voor mij ineens dichterbij; zonder het ooit echt te kunnen begrijpen, kon ik geloven dat ik er toch deel van uitmaakte.

Ik richtte me steeds meer tot God wanneer ik van alles overdacht. Het maakte me minder eenzaam. Bovendien ging ik er vanuit dat Hij het antwoord op mijn vragen wist. Het gaf me een soort rust. Toch voelde ik me er ook 'anders' door, gezien het feit dat er bij ons thuis nooit over God werd gesproken. Als kind dacht ik dat dat normaal was en dat het in de meeste andere gezinnen net zo was als bij ons.

In de loop van de jaren is dat ontluikende religieuze deel van mij naar de achtergrond verdwenen om pas weer op de voorgrond te komen na de geboorte van mijn kinderen. De opvoeding van de kinderen stelde me voor vragen waartoe ik eigenlijk wilde opvoeden en wat de betekenis van het leven ten diepste was. Het waren vragen die in mijn omgeving niet zo werden gesteld. Ik sprak er soms wel over, maar voelde me niet begrepen. Ik was een zoekend mens, maar wist zelf eigenlijk niet precies waar ik naar zocht. Op een dag las ik een boek dat mijn hele leven heeft veranderd. In het kort komt het erop neer, dat het me liet inzien waar ik steeds zo naar verlangde, namelijk naar iets waarin ik zozeer kon geloven, dat ik er daadwerkelijk naar zou willen leven en waar ik me tegelijk door gedragen zou voelen. Misschien lijkt het een open deur, maar voor mij was het als een openbaring. Door de context van het verhaal, WOII, werd ik me bewust, dat dat onder bepaalde omstandigheden veel van je kan vragen. Tegelijkertijd geloofde ik dat het misschien wel de enige manier was om de volle kracht van geloven te kunnen ervaren. Het voelde alsof ik een schat gevonden had. De verdere zoektocht die hieruit voortvloeide werd gericht en leidde ertoe dat ik op mijn 38^{ste} ben gedoopt. Toen ik 40 was, ben ik theologie gaan studeren, waarna ik ben gaan werken vanuit mijn geloof, vooral voor jongeren. Dat was mijn innige wens, want dat was de levensfase waar ik zelf op het gebied van levensvragen, mensen naast me had gemist. Het maakt dat ik jongeren nooit zie als 'een probleem', maar als jonge mensen met levensvragen, waarmee ik graag in gesprek ga.

Nu sta ik voor een nieuwe fase in mijn leven. Hoe de weg verder gaat weet ik nog niet, maar ik vertrouw erop dat het wel weer duidelijk wordt. Een dierbare vriend zei ooit tegen mij: "Vertrouwen moet je schenken!" Het deed mij beseffen, dat vertrouwen niet komt aanwaaien. Het is een actieve daad, die niet zelden vraagt om moed. Ik bid God om die moed. Nogmaals van harte dank aan iedereen die mij tijdens mijn werk heeft gesteund, daadwerkelijk en/of anderszins.



*Sterfdag Franciscus van Assisi
en Dierendag*

GEROEPEN

Zoals een adelaarsjong z'n nest wordt uitgegooid om zijn vleugels uit te slaan, zo worden wij mensen door God geroepen om op eigen benen te staan. Gebruik je talenten ter ere van God. Zoals een christen ooit zei: 'Jezelf onbelangrijk maken, daarmee bewijs je de wereld geen dienst. Er is niets verlichts aan je klein maken. We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen. Wij zijn geboren om de glorie van God die in ons is te openbaren. Die is niet in sommigen van ons.....die is in iedereen!'

Daniëlle, 17 jaar

HEILIG IS VOOR MIJ....

De geest van Franciscus van Assisi, die we in deze tijd van overdaad, hebzucht en milieuvervuiling soms zo node missen.
Zijn ontzag voor God en zijn verwondering over al wat leeft in Gods schepping.
Zijn geest van onthechting en eenvoud.
Zijn liefde voor de armen en misdeelden.
Zijn navolging van Jezus in woord en daad.
Zijn respect voor andersdenkenden.
Franciscus is ook in deze tijd een voorbeeld bij uitstek: voor christenen maar ook voor anders-denkenden.
4 oktober is het dierendag en de naamdag van Franciscus.

GEMEENTEMAALTIJD!

In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 22 september 2019 weer een gezellige 'Aan tafel!'- middag gehouden. Aanvang 15.45 einde 18.00 uur. De kerk is open vanaf 15.20 uur. Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte welkom. Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de 60+bus. U kunt de 60+bus reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via het nummer 272888.

Opgave vóór woensdag 18 september a.s. bij Koos Eriks (0224) 298387 of Ineke Draijer (0224) 296794.

NIEUWTJES

LAATSTE NIEUWS

De trappisten van abdij Sion in Diepenveen verhuisden in 2015 naar Schiermonnikoog. Hun abdij was te groot geworden voor de overgebleven monniken, die nu nog met zijn vieren zijn. Ze wilden een klooster bouwen op het eiland in de hoop nieuwe roepingen aan te trekken. Doch het bouwplan stuitte op verzet van de eilandbewoners. Nu is een voormalige herberg aangekocht waarin ze hun klooster willen vestigen. Wordt vervolgd.....

NATUURBEGRAAFPLAATS

In december 2016 maakten de zusters trappistinnen van abdij Koningsoord een bijzonder project wereldkundig: de ontwikkeling van de natuurbegraafplaats Koningsakker. Het was een Europese kloosterprimeur om bestaande landbouwgrond te transformeren tot een duurzaam natuurgebied, met ruimte voor het begraven van kisten en urnen van overledenen. Op 31 augustus is de Koningsakker officieel geopend. Info: koningsakker.nl

WJD 2022

Paus Franciscus heeft het thema onthuld van de volgende Wereldjongerendagen. Het thema luidt: 'Maria reisde met spoed'. De WJD worden in 2022 gehouden in de Portugese hoofdstad

Lissabon. “Luister naar de stem van God, die je aanspoort om op te staan en het pad te volgen dat Hij voor je uitgekozen heeft”, zei de Paus toen hij het thema bekendmaakte. “Jongeren mogen net als Maria, elke dag hun vreugde en liefde delen met anderen”.

DOCUMENTAIRE KLOOSTERGEMEENSCHAP

Van 27 september tot en met 5 oktober vindt het Nederlands Film Festival plaats in Utrecht. Daar zal te zien zijn de documentaire ‘De Kruisheren van Sint Agatha’. De film werd al als serie vertoond op Omroep Brabant en kreeg voor het festival de titel ‘Celibaat’. Regisseur Daan Jongbloed leefde een vijftal weken mee met de kloostergemeenschap van zes kruisheren, die in leeftijd variëren van 47 tot 80 jaar.

HONDERD JAAR

De Italiaanse priester Probo Vaccarini vierde op 4 juni zijn honderdste verjaardag met een Mis waarin zijn vier priesterzonen concelebreerden. Vaccarini stichtte een gezin op aanraden van Pater Pio en kreeg zeven kinderen. Zijn vrouw overleed in 1970. Hun vier zoons werden priester en een van hun dochters werd religieuze. Vaccarini werd eerst permanent diaken en werd in 1988 priester gewijd.

75 JAAR BEVRIJDING

We staan aan de vooravond van 75 jaar herdenking van de Nederlandse bevrijding, die in het zuiden van ons land al deze herfst wordt herdacht. Het bisdom Groningen/Leeuwarden brengt hiervoor een Titus Brandsma-special uit van hun bisdomblad ‘Spreek’. Daarin aandacht voor de actuele betekenis van de zalige pater karmeliet, die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwam in concentratiekamp Dachau omdat hij zich verzette tegen het naziregime. Vol historische foto’s en bijdragen van mgr. Ron van den Hout, TV-presentator Leo Fijen en oud-minister van Justitie Hirsch Ballin. De special is verkrijgbaar bij het bisdom via tel.nr: 050 – 4065888 of bij Lammert de Hoop: l.dehoop@bisdomgl.nl

BLOGGENDE BISSCHOP-COADIUTOR

Quid Novi? (Nog nieuws?) Onder deze titel kondigde mgr. Jan Hendriks onlangs aan af en toe in het Latijn te gaan bloggen. Hij doet dit naar aanleiding van Hebdomada Papae, de week van de Paus, Vaticaan Nieuws in het Latijn. Op zijn weblog arsacal.nl schrijft hij “Kan ik achterblijven?” In het Latijn kondigt hij al een aantal gebeurtenissen aan in ons bisdom. Wel geeft hij aan dat hij de blogs in het Latijn een beetje snel tussendoor maakt. Dus worden de latinisten onder ons uitgenodigd om foutjes kenbaar te maken.... Wie durft? Per e-mail = nuntius electronicus. Via de gps = universalis loci indicator.....

Marijke van Asselt