

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 22 november
U kunt bij voorkeur via email aanleveren: hoeksteen@rkkerkschagen.nl

INHOUD

- Van Kapelaan Maciej Grądzki
- Van de bestuurstafel
- Versoepeling coronamaatregelen
- Zonnebloem
- Spreekt God nog tot ons?
- Zinvol afscheid
- De kring van het kerkelijk jaar
- Allerzielen
- Parochieagenda
- Lectoren/misdienaars
- Kusters
- Misintenties
- Kerkvervoer
- De Bijbel en zijn verhalen (50)
- Missiemaand Oktober
- Adventsactie
- Haal meer rendement uit uw spaargeld
- Fototentoonstelling 75 jaar Vrijheid en Mensenrechten
- Kindertehuis Roemenië
- Activiteiten van de kerk op de Markt
- Winst voor twee
- Sint Maarten
- Kleurplaat
- Nieuwtjes

INZET

Mensen staan borg voor de mantelzorg.
 Mensen die spontaan op ziekenbezoek gaan.
 Mensen aan het werk op hun plek in de kerk.
 Mensen zetten zich in voor vriend en vriendin.
 Mensen staan garant al jaren collectant.
 Mensen maken zich sterk in het ontwikkelingswerk.
 Mensen geven gehoor ze staan ervoor.
 Mensen....niet apart luisteren naar hun hart.

BESTE PAROCHIANEN!

Ik hoop van harte, dat het met jullie allemaal goed gaat. Wij zijn nu in de maand oktober. De zomer, dus de vakantieperiode is snel voorbijgegaan en wij zijn allemaal weer begonnen met onze gewone activiteiten. Hopelijk hebt u zich in deze tijd tenminste wel een beetje kunnen ontspannen, u met bijzondere dingen bezig kunnen houden, meer tijd kunnen doorbrengen met familie en vrienden, enz. Kortom, hopelijk hebben wij in de afgelopen tijd de mogelijkheid gehad om uit te rusten. Rust is ongetwijfeld heel belangrijk en zelfs noodzakelijk voor ons allemaal. Iedereen heeft vroeger of later rust nodig, zelfs diegenen die zo veel werken en altijd bezig zijn. Men moet soms een beetje rust nemen om te kunnen doen wat goed en nodig is.

Helaas is het vaak zo, dat er niet genoeg tijd is om uit te rusten. Er komen steeds nieuwe dingen op je af, weer nieuwe problemen, die men moet oplossen en vaak zijn ze heel ingewikkeld. Het kan ook zijn, en dat is heel vervelend, dat iemand wel tijd vindt om uit te rusten, maar dat hij, zelfs in die vrijgemaakte tijd niet echt kánitrusten. In zijn hoofd blijft hij altijd bezig met allerlei zaken. Wij hebben het allemaal wel eens meegemaakt, dat wij de innerlijke rust, de vrede niet zomaar konden vinden. Misschien waren wij op een rustige plek, in een mooie omgeving, maar binnen hadden wij geen rust, geen vrede.

In het evangelie lezen wij de woorden van Jezus Christus: 'Komt allen tot mij en ik zal u rust en verlichting schenken' (Mt 11,28). Deze woorden van Jezus zijn bijzonder mooi en vol van troost. Dit

zijn de woorden, die Christus tot ons allemaal richt. Wij kunnen dus altijd hopen, dat wij in alle moeilijke situaties wel de innerlijke rust en vrede bij Jezus zouden kunnen vinden, dat wij deze van Hem zullen kunnen ontvangen. Deze innerlijke vrede is het allerbelangrijkste. Als iemand deze innerlijke vrede heeft, kan hij ook in onzekere en onrustige situaties en omstandigheden altijd zeker en rustig zijn. Van de andere kant als er binnen ons geen vrede is en geen rust, is ook de rustige omgeving niet genoeg om te kunnen uitrusten.

Zeker voor sommigen van ons begint nu (of is al begonnen) een drukke periode, voor anderen is het misschien minder druk, maar vol van zorgen over b.v. de gezondheid.

Jezus wil zeker aan ons allemaal de ware innerlijke vrede schenken in alle situaties die ons te wachten staan.

Het is ongetwijfeld zo, dat wij deze vrede in onze vieringen in de kerk en in het persoonlijke gebed zullen kunnen vinden.

Ik wens u, dat u dus in het midden van de drukte van het leven van iedere dag de ware vrede en rust niet verliest.

Gods zegen!

Maciej Grądzki, kapelaan

Als u een gesprek wenst met pastoor Ivan, diaken Piet Steur of catechiste Monica Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkerkschagen.nl en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt.

Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Ivan, 06-17129642.

VAN DE BESTUURSTAFEL

BESTE PAROCHIANEN,



De herfst heeft zijn intrede gedaan. De dagen worden korter maar toch zijn er lichtpuntjes. De corona maatregelen zijn versoepeld en we mogen gelukkig weer meer. Onze kerktoren en vooral het kruis glinsteren in het zonlicht. De restauratie is voltooid.

Het kerkplein is opgeruimd, u kunt de fietsen weer op normale wijze stallen. De rood/ witte paaltjes, die lastig zijn weg te halen als het nodig is, zullen volgende maand worden vervangen door klappaaltjes.



Nu nog het nawerk en de papierwinkel dat afgerond moet worden zoals de vele facturen en verantwoording aan de subsidieverleners.

Om de onkosten wat draaglijker te maken zijn wij, zoals u al kon lezen in de vorige Hoeksteen, gestart met de verkoop van leien waarop verschillende afbeeldingen staan. Er zijn er al enkele besteld maar natuurlijk hopen wij dat we leien bij moeten bestellen.

Dit is een nieuwe daklei waarbij Hans van Kampen een paar afbeeldingen van Maria en Christoforus heeft geschilderd. Mogelijkheid is ook: met tekst voor de koper die een eigen tekst of afbeelding wil. Wij willen deze verkopen voor de prijs vanaf € 15.- . Een hoger bedrag hiervoor betalen wordt gestimuleerd en is van harte welkom. Meerdere leien afnemen kan natuurlijk ook.

Een bijzondere herinnering voor uzelf of om weg te geven wellicht. We beginnen met de verkoop van 250 tegels. Mocht de animo groter zijn, wat wij hopen, dan gaan we natuurlijk aanvullen. Als u belangstelling heeft graag een mailtje naar secretariaat@rkkerkschagen.nl met daarbij uw adresgegevens en het aantal leien dat u wenst te kopen. Op werkdagen, behalve vrijdag, tussen 08.30-12.00 kunt u ook langs komen in de pastorie om direct één of meerdere leien te kopen.



1. Lei Maria

2. Lei Christoforus (a)

3. Lei Christoforus (b)

4. Lei kerktoeren

Het PB heeft besloten dat 'live streaming' apparatuur kan worden aangeschaft en we zijn ons volop aan het oriënteren wat de mogelijkheden versus investeringskosten zijn. Wij kunnen verklappen dat dit niet gemakkelijk is. Mocht er onder u een persoon of meerdere personen zijn die hier meer van weten en ons advies willen geven of een handje willen helpen, dan bent u van harte welkom.

De kerkbalans staat nu op € 47.428,15. Het bedrag komt heel goed van pas voor alle vernieuwingen.

Onze samenwerkingsbijeenkomsten PB Schagen (St. Christoforus) en het PB Tuitjenhorn (Jacobus de Meerdere), PB Warmenhuizen (HH Ursula en Gezellinen) en PB Burgerbrug (OLV Geboorte) zijn na de vakantie hervat. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor gezamenlijk bezoek in Haarlem aan de bisschop en enkele stafleden.

Op de Facebook pagina's van de Mariakapel in de kerk en de Keinskapel worden toegankelijke stukjes geplaatst waardoor er weer meer contact is met diverse doelgroepen.

Wist u dat de Christoforus parochie sinds kort een nieuw initiatief op you tube heeft?

Zie: https://www.youtube.com/channel/UCTdIG5FO_ulzP4Rz3tIQ0JA



R.K. Sint Christoforusparochie Schagen e.o. Welkom bij het kanaal van de R.K. Sint Christoforusparochie Schagen en omstreken. De kerk is gelegen aan de Molenstraat 2 te Schagen. De Mariakapel "de Keins" is gelegen aan de Keins 2a te Schagen. Het grootste deel van de parochie ligt binnen het grondgebied van de gemeente Schagen. Ongeveer 90% van de parochianen is in deze gemeente woonachtig (27 wijken). De overige 10% van de parochianen wonen in Haringhuizen, Barsingerhorn, Kolhorn, Valkkoog en Wieringerwaard (5 wijken). In de parochie worden veel activiteiten verricht en er is een groot aantal werkgroepen. De parochie wordt gedragen door ongeveer 350 vrijwilligers. Zoals de heilige Christoforus de drager was van Christus, zo rust de parochie voor een groot deel op de schouders van deze mensen die belangeloos zeer veel werk verzetten voor de parochie. Via dit kanaal proberen wij u een beeld van onze kerk en de Mariakapel te geven en u te informeren over de diverse activiteiten.
www.youtube.com

Wist u dat:

- * bij de Keinskapel een mooie prullenbak is geplaatst?
- * de Christoforus Bezoek Groep met rode rozen aandacht besteed heeft aan ziekenzondag?
- * een bezoeker van de dagkapel (die hopelijk binnenkort weer opengaat) een fiets of scootmobiel onder de carport kan zetten?

Namens het Parochiebestuur wensen wij u allen een fijne tijd

OMZIEN NAAR ELKAAR

Als u 80 jaar bent of ouder en bezocht wilt worden door een lid van de Christoforus Bezoek Groep dan kunt u dit laten weten aan de secretaresse van de groep Martje Paauw via e-mail martpaauw@hotmail.com of telefonisch 0224-296553. Zij zorgt er dan voor dat u spoedig wordt bezocht.

VERSOEPELING CORONAMAATREGELEN

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek per 25 september los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Daarnaast hebben zij het volgende afgekondigd.

- Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk. Wel roepen de bisschoppen iedereen nadrukkelijk op om zich te laten

vaccineren. "Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt 'je laten vaccineren', een daad van liefde voor jezelf, voor onze familie en vrienden en voor alle volkeren".

- Registreren is niet meer nodig.
- De regels m.b.t. het gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.
- Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden, dus via een collectebus bij de uitgang of een bankoverschrijving.
- Volkszang is weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over de opstelling, ventilatie, spuien enzovoort.
- De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan.
- Verder blijven alle basisregels gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. Zij bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten: houd rekening met elkaar zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

ZONNEBLOEM

Ik zet me in voor de Zonnebloem in de buurt. Om sociaal isolement tegen te gaan voor mensen met een lichamelijke beperking. Wil jij me helpen? Koop Zonnebloemloten voor 2 euro per stuk en maak gelijk kans op leuke prijzen! Je bestelt de loten op mijn pagina: <https://www.zonnebloem.nl/loten/p/a00849>

Aad Niesten

'SPREEKT GOD NOG TOT ONS?'

Emeritus priester en voormalig deken van Schagen Jan v.d. Linden heeft een derde boek geschreven over de Bijbel. Na deel 1 over het Oude Testament en deel 2 over de Evangelieën nu een deel over de Handelingen van de Apostelen, de Brieven en het laatste Bijbelboek de Openbaring.

Pastor Jan heeft jarenlang in Bijbelgroepen met vele mensen in de bijbel gelezen en met hen gezocht naar hoe ze deze oude teksten zouden kunnen verstaan als een Blijde Boodschap voor hun eigen leven. Ook dit boek is weer een weerslag van deze ervaringen.

Het boek is te koop voor 10 euro en te bestellen via Monica Wildeboer: mcwildeboer@planet.nl of telefonisch 0224 214208

ZINVOL AFSCHEID (1)

In een zestal afleveringen van het 'Tijdschrift voor liturgie' troffen we waardevolle gedachten aan over de kerkelijke uitvaart. We hebben die afleveringen samengevat in 2 artikelen die we in deze en de volgende Hoeksteen weergeven. In dit eerste artikel komen aan de orde: Inleiding - Eerste zorg - Vormgeving - De voorganger - De viering (gedeeltelijk). In de volgende Hoeksteen vervolgen we met: De viering (gedeeltelijk) - Het laatste gebaar - Muziek - Samenvatting.

Inleiding

Bij de dood van een dierbare komt er bij nabestaanden heel veel los aan gedachten, gevoelens, emoties en vragen. Opeens ervaar je indringend dat het leven tijdelijk is, dat er een einde komt aan lijden. Je hebt intens verdriet, je bent dankbaar voor wat de overledene voor je heeft betekend. Maar daar is ook de vraag, was dit het nu voor hem of haar? Of is er meer? Welke hoop verlicht je verdriet? Het is al een troost als je al deze gedachten, gevoelens en vragen met iemand kan delen.

Eerste zorg

Een eerste zorg is dat er een afscheid moet worden geregeld, een uitvaart. Het woord uitvaart is verwant aan Uittocht. De overledene zal uit zijn huis worden gedragen naar zijn bestemming, zijn laatste rustplaats. Voor christenen is dat 'rust vinden bij God' - 'Heer, geef hem/ haar de eeuwige rust'. De Uittocht gaat dan ook vanuit het aardse thuis naar het Vaderhuis; de overledene gaat het Beloofde Land binnen. We geven dat vorm door een rouwstoet, een processie naar het huis van de Vader, de kerk. Al heel vroeg in de kerkgeschiedenis was de uitvaart een voettocht naar het graf waarbij werd gebeden. Er werd thuis gebeden, onderweg, in de kerk en op de begraafplaats. Al biddend en zingend werd de overledene door de geloofsgemeenschap aan Christus / aan de Vader toevertrouwd. De uitvaart is voor christenen ook een Paasviering. De levensweg loopt door naar de overkant van dit aards bestaan, 'We shall overcome'.

Vormgeving

Aan zo'n uittocht / uitvaart zal vorm gegeven moeten worden. De nabestaanden nemen contact op met een pastor en een uitvaartverzorger. Er komt een gesprek waarbij meerdere nabestaanden betrokken kunnen worden: ouders, kinderen, kleinkinderen. Ieder van hen heeft zijn eigen gedachten en verlangens. De wens was of is een christelijke uitvaart. Maar al pratend komen de verschillen aan het licht. De kerkbetrokkenheid van de familie is tegenwoordig heel uiteenlopend. Sommigen zijn 'huisgenoten van het geloof', anderen zijn van het geloof vervreemd. Er blijken grote verschillen in levensvisie. Welke wensen krijgen voorrang? Was de overledene een trouwe kerkganger? Voelde hij zich thuis te midden van zijn geloofsgenoten? Zo ja, dan zou dit al op een zekere voorkeur kunnen duiden. In de kerk bestaat er een traditie: er wordt gebeden om troost in verdriet, de hoop op eeuwig leven wordt verkondigd, de overledene wordt aan Gods barmhartige liefde toevertrouwd. Dat zijn kernwaarden. Maar er is tegenwoordig ook een sterk verlangen naar een persoonlijk afscheid. In het gesprek over de vormgeving van de afscheidsviering kan er al een spanning ontstaan tussen de kerkelijke traditie en persoonlijke verlangens. Creativiteit staat hoog genoteerd. Dat kan het moeilijk maken. Zeker als gebed en Bijbellezing in het leven van nabestaanden geen rol meer spelen. Er bestaat in onze kerk geen afscheidsliturgie à la carte. U begrijpt dit vraagt een luisterend oor, uitleg en onderscheidingsvermogen.

De voorganger

De pastor is dan de schakel tussen kerk en familie. Hij is ook de bewaker van de identiteit van de katholieke geloofsgemeenschap. Tevens is hij een herder die geroepen is om te luisteren naar het levensverhaal van de overledene, het verdriet van de nabestaanden, de verlangens die er leven omtrent het afscheid en gehoor te geven aan het goede nieuws dat Christus ons heeft gebracht. Met andere woorden een viervoudig luisteraar. Hij moet ruimte maken voor de boodschap van hoop, het evangelie, en hij zal moeten verwoorden hoe de overledene zijn opdracht als gedoopte christen in z'n persoonlijk leven concreet vorm heeft gegeven. Tevens zal de pastor de dienst die koorleden van de parochie aan de samen- gekomen familie en gelovigen willen bewijzen, graag willen respecteren. Soms vraagt dit van hem de kunst om een heilzame orde te brengen in een creatieve chaos. Dit is sterk gezegd, maar de behoefte aan eigen keuze en autonomie is tegenwoordig sterk en tegelijk hecht de kerk van Christus een grote waarde aan het grote WIJ-samen. De geloofsgemeenschap wil zijn overleden broeder of zuster samen aan ONZE Vader toevertrouwen. De gezamenlijke opgave is een waardig én gelovig afscheid.

De viering

Hiervoor biedt de katholieke liturgie een rijkdom aan symbolen en rituelen. Het leven van ieder mens gaat niet over rozen, we hebben allemaal ons kruis te dragen, ook de overledene heeft dat gedaan.

Daarom wordt de overledene met een kruisteken begroet, een kruis met gewijd water. Het verwijst ook naar de doop, waarin de gestorvene eertijds is gedompeld in het lijden en opstaan van zijn Heer. Hij is er in zijn of haar leven deelgenoot van geworden door pijn en vreugde. De overledene wordt naar voren gedragen. Hij of zij wist zich in liefde gedragen door God en de naasten. Gezamenlijk lopen we achter het kruis aan, als teken dat we Christus willen volgen op weg naar het paradijs. De bloemen die mee worden gedragen zijn het teken van die paradijselijke tuin van geluk en vreugde. De kist met het lichaam staat gekeerd naar de altaartafel, want we geloven dat we voor God komen te staan, van aangezicht tot aangezicht.

Wordt vervolgd

Bron: 'Tijdschrift voor liturgie'

DE KRING VAN HET KERKELIJK JAAR



Het kerkelijk jaar

De Kerk is een feestvierende Kerk die leeft van feest tot feest, van viering tot viering. Zij kent de feesten van Christus en de feesten van de heiligen: van Maria, van de apostelen, martelaren, herders, kerkleraren, maagden, belijders en heel veel andere heiligen. Het gaat steeds weer om vieringen van bijzondere gebeurtenissen uit de heilsgeschiedenis van Jezus' leven en de Kerk. Het gaat om de grote daden die God in Christus heeft verricht, vanaf de Menswording en de Geboorte tot de Hemelvaart en Pinksteren, ja zelfs tot de verwachting van de Wederkomst van de Heer. De grote kerkelijke feesten van Kerstmis en Pasen met hun tijd van voorbereiding vormen het hart ervan. Het kerkelijk jaar loopt overigens niet parallel met het kalenderjaar maar het einde en het begin ervan vinden op een ander tijdstip plaats. En dat einde en nieuw begin 'staan voor de deur.'

Einde

Het slot van het kerkelijk jaar, de laatste zondag ervan, valt dit jaar op 21 november. Het is het Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal. Het centrale thema van dit Hoogfeest is het Koninkrijk van God en de wederkomst van Christus. De herdenking van de geheimen van Christus' leven, die in de loop van het voorafgaande jaar heeft plaats gehad, vindt door het plechtige feest van Christus Koning haar afsluiting en bekroning. Het Hoogfeest van Christus Koning werd in 1925 door paus Pius XI ingevoerd om te benadrukken dat Christus de Koning is over de mens en over de wereld. En de verheven Christus is ook het einddoel van onze pelgrimstocht hier op aarde.

Nieuw Begin

De daarop volgende zondag, dit jaar is dat dus op 28 november, begint het nieuwe kerkelijk jaar met de viering van de eerste zondag van de Advent. Het is een tijd van verwachtend uitzien, van voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis, het mysterie dat God mens geworden is in het Kind van Bethlehem. Al vanaf het einde van de vierde eeuw bereiden de lezingen in de Advent de gelovigen op dat mysterie voor. De lezingen uit het Oude Testament zijn vooral profetieën over de Messias en de messiaanse tijd, met name van de profeet Jesaja. Later in de Advent speelt de profeet Johannes de Doper de hoofdrol. Vanaf 17 december, in de laatste week voor Kerstmis dus, begint de directe voorbereiding vooral aan de hand van lezingen die over Maria gaan. Heel bijzonder in het avondgebed vanaf 17 t/m 23 december zijn de 'O-antifonen'. Daarover meer in de volgende Hoeksteen.

Het zal duidelijk zijn dat Jezus Christus centraal staat in heel het kerkelijk jaar. Door de kring van het kerkelijk jaar van dichtbij mee te vieren willen we Hem, jaar op jaar, beter leren kennen en zijn grote zorg en eindeloze liefde voor ons leren verstaan. In Hem zien wij Gods goedheid en Zijn wil om ons allen te redden. Door Jezus weten wij dat onze namen geschreven staan in Gods hand. En hoewel we dat op sommige momenten in ons leven maar nauwelijks kunnen geloven kan dat besef ons toch de ware rust en vrede schenken waarover kapelaan Maciej in het begin van deze Hoeksteen schrijft.

Diaken Piet Steur

ALLERZIELEN

Tot aan de poort heb ik je vergezeld,
jij ging naar binnen; ik bleef buiten staan.
Ik keek je na, verbijsterd en ontsteld,
en tastend ben ik hier mijn weg gegaan.
De wereld was te groot voor mij alleen
en alles wankelde, elk woord deed pijn.
En daar waar gisteren de zon nog scheen
hing nu een ondoordringbaar mistgordijn.
Een golf van wanhoop stormde op mij aan
maar willoos ging ik verder moe en mat,
en in een zee van leed was ik vergaan
als God mijn handen niet gegrepen had.

PAROCHIEAGENDA

Zo.	10 okt.	10.00 uur	28^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met medewerking van het Gregoriaans koor
		17.00 uur	Rozenkransgebed in de pastorie
Di.	12 okt.	08.15 uur	Kerkwerken Groep 1
Vr.	15 okt.	09.30 uur	Eucharistieviering in de kerk
		10.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
<hr/>			
Zo.	17 okt.	10.00 uur	29^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met medewerking van het Gemengd koor
		16.00 uur	Tamilviering
		17.00 uur	Rozenkransgebed in de pastorie
Vr.	22 okt.	09.30 uur	Eucharistieviering in de kerk
		10.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
<hr/>			
Zo.	24 okt.	10.00 uur	30^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang
		17.00 uur	Rozenkransgebed in de pastorie

Vr.	29 okt.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	31 okt.	10.00 uur	31^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met medewerking van het Dameskoor
Ma.	01 nov.	17.00 uur 19.00 uur	Rozenkransgebed in de pastorie Allerheiligen: Eucharistieviering met medewerking van het Gregoriaans koor
Di.	02 nov.	19.00 uur	Allerzielen: Eucharistieviering met medewerking van het Gemengd koor
Vr.	05 nov.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	07 nov.	10.00 uur	Heilige Willibrord: Eucharistieviering met samenzang. Voor de kinderen is er kinderkerk in de pastorie. Rozenzondag en uw eventuele gave voor de Voedselbank
Vr.	12 nov.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	14 nov.	10.00 uur 16.00 uur	33^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang Tamilviering
Vr.	19 nov.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	21 nov.	10.00 uur	Christus, Koning van het heelal: Diaconale zondag Eucharistieviering met medewerking van het Gemengd Koor,
Vr.	26 nov.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Za.	27 nov.	18.30 uur	Viering met toediening van het H. Vormsel
Zo.	28 nov.	10.00 uur	Eerste Zondag van de Advent: Eucharistieviering met medewerking van het Gregoriaans Koor
Di.	30 nov.	19.30 uur	Stilstaan bij de Advent in de parochiezaal
Vr.	03 dec.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	05 dec.	10.00 uur	Tweede Zondag van de Advent: Eucharistieviering met samenzang. Voor de kinderen is er kinderkerk in de pastorie. Rozenzondag en uw eventuele gave voor de Voedselbank
Vr.	10 dec.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	12 dec.	10.00 uur	Derde Zondag van de Advent: Eucharistieviering met medewerking van het Gemengd Koor
Vr.	17 dec.	16.00 uur 09.30 uur 10.00 uur	Tamilviering Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

LECTOREN / MISDIENAARS

Zo.	10 okt.	10.00 uur	Kitta Hogervorst	Saskia en Ruchita
Vr.	15 okt.	09.30 uur	Piet Steur	
Zo.	17 okt.	10.00 uur	Ans de Ruijter	Michaël en Dishan
Vr.	22 okt.	09.30 uur	Ans de Ruijter	

Zo.	24 okt.	10.00 uur	Janny v/d Zee	Rajihven en Renod
Vr.	29 okt.	09.30 uur	Ans de Ruijter	
Zo.	31 okt.	10.00 uur	Frans Wildeboer	Dennishan en Jeson
Ma.	01 nov.	19.00 uur	Chris van Lint	Solveg en Lia
Di.	02 nov.	19.00 uur	Kitta Hogervorst	Saskia en Michaël
Vr.	05 nov.	09.30 uur	Saskia Forrester	
Zo.	07 nov.	10.00 uur	Johan Korse	Yonas en Yasmine
Vr.	12 nov.	09.30 uur	Piet Steur	
Zo.	14 nov.	10.00 uur	Saskia Forrester	Mauro en Evie
Vr.	19 nov.	09.30 uur	Piet Steur	
Zo.	21 nov.	10.00 uur	Janny v/d Zee	Anthony en Ashley
Vr.	26 nov.	09.30 uur	Piet Steur	
Zo.	28 nov.	10.00 uur	Frans Wildeboer	Renoshan en Kevin
Vr.	03 dec.	09.30 uur	Saskia Forrester	
Zo.	05 dec.	10.00 uur	Chris van Lint	Dishan en Ruchita
Vr.	10 dec.	09.30 uur	Ans de Ruijter	
Zo.	12 dec.	10.00 uur	Kitta Hogervorst	Rajihven en Renod
Vr.	17 dec.	09.30 uur	Piet Steur	

KOSTERS / COLLECTANTEN

Zo.	10 okt.	10.00 uur	Antony Anthonipillai	Er zijn in deze periode geen collectanten.
Vr.	15 okt.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	17 okt.	10.00 uur	Theo Zuurbier	
Zo.	17 okt.	16.00 uur	Antony Anthonipillai	
Vr.	22 okt.	09.30 uur	Theo Zuurbier	
Zo.	24 okt.	10.00 uur	Antony Anthonipillai	
Vr.	29 okt.	09.30 uur	Theo Zuurbier	
Zo.	31 okt.	10.00 uur	Antoon Vergeer	
Ma.	01 nov.	19.00 uur	Antony Anthonipillai	
Di.	02 nov.	19.00 uur	Antoon Vergeer	
Vr.	05 nov.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	07 nov.	10.00 uur	Theo Zuurbier	
Vr.	12 nov.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	14 nov.	10.00 uur	Theo Zuurbier	
Zo.	14-nov.	16.00 uur	Antony Anthonipillai	
Vr.	19 nov.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	21 nov.	10.00 uur	Antoon Vergeer	
Vr.	26 nov.	09.30 uur	Solveg Steur	
Za.	27 nov.	18.30 uur	Theo Zuurbier	
Zo.	28 nov.	10.00 uur	Antony Anthonipillai	
Vr.	03 dec.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	05 dec.	10.00 uur	Antony Anthonipillai	
Vr.	10 dec.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	12 dec.	10.00 uur	Antoon Vergeer	
		16.00 uur	Antony Anthonipillai	
Vr.	17 dec.	09.30 uur	Solveg Steur	

MISINTENTIES

Zo.	10 okt.	10.00 uur	Overleden ouders Van Diepen-Romein en zegen over hun gezin, In dierbare herinnering herdenken wij Jacoba Smit-Heemskerk, Loek en Nel van Leuven-Bakker, Rob
-----	---------	-----------	---

Vr.	15 okt.	09.30 uur	Stringer en zegen over zijn gezin, Harry Hogervorst en overleden ouders Hogervorst-Rus Intentie nog open
Zo.	17 okt.	10.00 uur	Overleden familieleden Bos en Van Lochem, In dierbare herinnering herdenken wij Jacoba Smit-Heemskerk, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Piet Jong, Zegen over Jan Vader en zijn gezin, Harry Hogervorst en zegen over zijn gezin
Vr.	22 okt.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	24 okt.	10.00 uur	Petra van Hees-Kroon, Ellen de Groot-Dijkman, In dierbare herinnering herdenken wij Jacoba Smit-Heemskerk, Klaas Borst en Co Sijnesael, Annie van Hees-de Blok en zegen over haar gezin, Aad en To Sinnige-Baars en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Jan en Leon van der Poel en zegen over de familie
Vr.	29 okt.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	31 okt.	10.00 uur	Sophia Johanna Manuel-Wouters, In dierbare herinnering herdenken wij Jacoba Smit-Heemskerk
Ma.	01 nov.	19.00 uur	Intentie nog open
Di.	02 nov.	19.00 uur	In gedachten met onze ouders Ans en Henk Vroons, Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak, Arie Blokker, Overleden ouders Waij-Kos, Sjon Poelsma, Overleden ouders Blokker-Klaver, Tiny Polizzi-Giling uit dankbaarheid en zegen over de gezinnen, Zuster Lies van der Voort, Bep en Leo Kocken-van der Voort, Piet Heddes, Jan en Afra Rotteveel en zegen over het gezin, Theo Waij en zegen over zijn gezin, Cor Schouten, Piet Jong, Rens Ansems en zegen over de kinderen
Vr.	05 nov.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	07 nov.	10.00 uur	Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie, Wilma Leermakers, Loek en Nel van Leuven-Bakker, Petra van Hees-Kroon en zegen over haar gezin, Jan van de Wolfshaar en zegen over zijn gezin kinderen, kleinkinderen en familie
Vr.	12 nov.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	14 nov.	10.00 uur	In gedachten met onze ouders Ans en Henk Vroons, Arie Blokker, Piet Jong
Vr.	19 nov.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	21 nov.	10.00 uur	Overleden ouders Van Diepen-Romein en zegen over hun gezin, Ellen de Groot-Dijkman, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin
Vr.	26 nov.	09.30 uur	Intentie nog open

Zo.	28 nov.	10.00 uur	Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak, Tiny Polizzi-Giling uit dankbaarheid en zegen over de gezinnen, Margriet Koster-Bakker uit dankbaarheid voor de liefde voor ons gezin, Tiny de Vries-Jongejan, Jan en Leon van der Poel en zegen over de familie
Vr.	03 dec.	09.30 uur	Rob Stringer en zegen over zijn gezin
Zo.	05 dec.	10.00 uur	Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie
Vr.	10 dec.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	12 dec.	10.00 uur	Levende en overleden familie Komen-Groot, Sophia Johanna Manuel-Wouters, Loek en Nel van Leuven-Bakker
Vr.	17 dec.	09.30 uur	Intentie nog open

KERKVERVOER

1) De 60plusbus.

De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur, in het weekend tot 18.00 uur en op feestdagen tot 17.00 uur.

Men dient de bus een dag van tevoren te reserveren, op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 15.30 uur op tel.nr. 0224-272888.

Kosten: een euro per rit (dus heen en terug, twee euro), contant aan de chauffeur te betalen en een tien-ritten-kaart kost 10 euro.

De vaste lijst: wil men b.v. wekelijks op dezelfde dag en tijd naar de kerk, dan kan men, op verzoek, op deze vaste lijst worden gezet en dan hoeft men dus alleen maar te bellen, als men een keer niet gaat of een periode niet gaat, b.v. door vakantie.

Aanvraag voor deze vaste lijst kan bij de telefonist worden gedaan op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur.

N.B. De chauffeur van de 60plusbus kan natuurlijk ook weer gebruiken maken van de vaste, met witte lijnen aangegeven, parkeerplaats op het kerkplein!

DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (50)

We zijn vorige keer geëindigd bij het verzoek van Rachel aan Jakob om bij haar slavin Bilha een kind voor haar te verwekken. Deze draagmoeder zal Rachel recht verschaffen. En zo wordt via deze slavin Rachels zoon geboren. Zij geeft hem de naam Dan: 'God heeft mij eindelijk recht verschaft'. En Jakob verwekt bij de slavin Bilha nog een zoon voor Rachel, Naftali: 'Bevochten op mijn zuster' betekent dat. De strijd om de liefde van Jakob en de concurrentie op het moederschap gaat zo tussen de zussen Lea en Rachel onverminderd door.

Lea heeft na vier zonen niet meer gebaard en nu haar zusje via haar slavin al twee zoons heeft grijpt ook Lea in: Zij geeft Jakob haar slavin Zilpa om opnieuw een kind voor haar te verwekken. Die Jakob heeft het er maar druk mee, met die strijd tussen de zussen. En Jakob verwekt bij de slavin Zilpa

een vijfde zoon voor Lea, Gad: 'Geluk' betekent zijn naam. En daarna Aser: 'Zaligheid'. Arme Lea, ben jij werkelijk gelukkig?

En zo worden deze zonen meegetrokken in een strijd tussen opa Laban, vader Jakob en de moeders Lea en Rachel met hun slavinnen. Op een dag vindt Ruben, de oudste zoon van Lea, tijdens de tarweoogst liefdesappelen en brengt deze bij zijn moeder. Rachel vraagt Lea om enkele van deze appelen aan haar te geven maar Lea reageert boos: "Is het niet genoeg dat jij mijn man genomen hebt? En nu wil je ook nog de liefdesappelen die mijn zoon mij gegeven heeft?" Dan zegt Rachel tegen Lea dat in ruil voor de appelen zij die nacht met Jakob mag slapen. Ooit hebben Jakob en Ezau onderhandeld over het eerstgeboorterecht met een bord linzensoep. Nu onderhandelen de twee zussen over liefdesappelen om zwanger te worden.

Als Jakob 's avonds van het veld terugkomt gaat Lea hem tegemoet: "Kom bij mij want ik heb je eerlijk gehoord voor de liefdesappelen die mijn zoon voor mij vond". En Jakob verwekt die nacht Lea's zevende zoon (haar vijfde eigen kind) Issaschar: 'Man van huur'; door een huurling verwekt. Hoe ironisch is dat? Wederom wordt Lea zwanger en baart Zebulon: 'God heeft mij een schoon geschenk gegeven'. *"Toen zei Lea: ditmaal zal mijn man bij mij wonen omdat ik hem zes zonen gebaard heb"*. Daarna baarde Lea een dochter en noemde haar Dina.

Toen dacht God aan Rachel en Hij verhoorde haar, Hij opende haar schoot en zij werd zwanger en baarde een zoon. Toen zei zij: "God heeft mijn schande weggenomen", en zei noemde haar zoon Jozef: 'Moge de Heer mij er nog een andere zoon bijvoegen' betekent dat. Wordt vervolgd.....

Monica Wildeboer, Catechiste



MISSIEMAAND – OKTOBER

Guinee, een kerk van leken

De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. Van de 12 miljoen inwoners is ongeveer 85 % moslim en maar 7 % christen.

De meeste christenen wonen in het zuiden van het land. De eerste bisschop (een Zwitser) kwam in 1959. Deze bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd van de dictatuur.

In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. Er was in de stad één parochie, nu zijn het er vier en zijn de kerken vol. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een nationale en diocesane caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.

MISSIO steunt dit jaar vooral de activiteiten van deze kerk in Guinee.

U doet toch ook mee? Zondag 24 oktober is de hoofdcollecte voor MISSIO.

MISSIO is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen en ontvangt geen subsidie van de overheid.

Maar u kunt natuurlijk ook helpen via bankrekening NL65INGB 0000 0015 66 t.n.v. missio, of deze QR-code gebruiken.



ADVENTSACTIE

De ADVENTACTIE begint 28 november.
Er komt dan weer een informatiefolder en de bekende groene bussen komen weer achter in de kerk.
Maar u krijgt nu alvast wat informatie over het plan.
Het gaat over EL SALVADOR.



Wat is daar aan de hand?

In het noorden van El Salvador, is de streek Guarjila tijdens de burgeroorlog (1979-1992) volledig verwoest en vluchtte de bevolking naar buurland Honduras. Na hun terugkeer bouwden de inwoners Guarjila weer op. Het is nog steeds een gebied met weinig mogelijkheden, hoge werkloosheid en grote armoede. De Amerikaanse non en kinderarts zuster Ana Manganaro zette hier een ziekenhuis op en legde daarmee een goede basis voor de gezondheidszorg in het gebied. Het ziekenhuis richt zich op medische zorg – vooral aan zwangere vrouwen en jonge kinderen – voorlichting en educatie. Het ziekenhuis heeft nu een team van artsen en andere zorgverleners. Het ziekenhuis heeft echter weinig middelen en de overheid is niet in staat te voorzien in de behoeften van het ziekenhuis.

Wat gaan ze hieraan doen?

Een aantal personeelsleden van het ziekenhuis wordt nu getraind om te leren hoe ze de jonge kinderen kunnen helpen in hun zelfontplooiing. Ongeveer 100 ouders van kinderen van 0 tot 3 jaar uit Guarjila krijgen voorlichting en worden getraind. Zwangere vrouwen in de kraamkliniek en uit Guarjila krijgen voorlichting. De kinderen tussen 0 en 3 jaar worden thuis bezocht en krijgen nazorg. Ook zullen zo'n 350 kinderen uit de omgeving van de nieuwe kennis en vaardigheden profiteren.

Werkgroep missie & ontwikkeling

N.B. De MIVA-collecte van eind augustus heeft 390 euro opgebracht voor beter ziekenvervoer in Kenia. Alle gevers van harte bedankt namens de mensen van MIVA!

HAAL MEER RENDEMENT UIT UW SPAARGELD !!

Vindt u ook dat uw spaargeld bij de bank te weinig opbrengt?

Maar uw spaargeld kan **wel** wat opbrengen voor de mensen in ontwikkelingslanden!

Er is een mogelijkheid om uw spaargeld te laten werken voor een betere wereld.

Door OIKOCREDIT: een belegging in microkredieten aan kleine startende ondernemers in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Onbepaalde looptijd, steeds opvraagbaar, zeer gering risico. Uw spaargeld helpt mensen (vooral vrouwen) aan een betere toekomst.

In 45 jaar zijn met 1.400 beleggers al 32.200.000 mensen bereikt met inclusieve financiering, waarvan 87% vrouw is en 63% op het platteland woont.

Inleg vanaf 50 euro, het geld gaat voor 100% naar het project.

Dat is pas rendement van uw spaargeld!

Niet alleen voor u, maar vooral voor de armen!

Meer informatie op www.oikocredit.nl

Achterin de kerk liggen informatiefolders.

Uw kunt ook navragen bij Arie van den Berg, tel 0224-214102

Werkgroep missie & ontwikkeling

FOTOTENTOONSTELLING 75 jaar VRIJHEID en MENSENRECHTEN in SLOT SCHAGEN

De afgelopen periode hebben tal van amateurfotografen foto's gemaakt met bovenstaand thema. Een selectie van deze foto's ziet u op de tentoonstelling

Op 21 november is deze prachtige tentoonstelling te bekijken in Slot Schagen van 14.00 tot 17.30 uur. Dit is georganiseerd door Amnesty Schagen – Hollands Kroon in samenwerking met groepen uit Noord Holland. U bent van harte welkom! De toegang is gratis.

Ook is op 21 november de start van de jaarlijkse schrijfactie Write for Rights. Omdat nog onduidelijk is of we op 10 december, de dag van de mensenrechten, weer kunnen schrijven in de bibliotheek van Schagen, liggen bij de tentoonstelling al pakketjes klaar voor de thuischrijvers met 10 voorbeeldbrieven en persoonlijke groeten aan gevangenen. Die kunt u dan meteen meenemen. Als u wel brieven wilt schrijven, maar geen tien, kunt u het gewenste aantal aan mij doorgeven per mail (ctops@hetnet.nl) voor 18 november, dan zorg ik dat het bij u in de brievenbus valt. Brieven naar het buitenland versturen is tegenwoordig een kostbare zaak. U kunt de geschreven brieven ook bij mij in de brievenbus doen (A. Mauvestraat 134) of op 10 december inleveren in de gele Amnesty brievenbus in de bibliotheek. Dan zorgt Amnesty voor de verzending.

Want u kent het motto: SCHRIJF EEN BRIEF EN VERANDER EEN LEVEN.

Namens de Amnesty werkgroep, Corrie Tops

KINDERTEHUIS ROEMENIË

Hoe gaat het in Roemenië?

Langzamerhand wat beter, maar als je bedenkt dat ze al meer dan 30 jaar "vrij" zijn is het niet zo erg goed. Er komen wel steeds meer rijken, maar door een foute regering is er veel corruptie waardoor de armen nog steeds arm blijven.

Hoe gaat het met het kindertehuis?

Redelijk goed, wel is er altijd geld tekort voor gezonde voeding, sondevoeding en voor een extraatje. Daarom blijven we helpen.

BUSJE:

Als verrassing, door een erfenis, een gift van een andere stichting en nog een extra bijdrage uit Schagen krijgt het kindertehuis nu een rolstoelbusje! Er moest steeds een busje gehuurd worden, dat is nu niet meer nodig!

KERSTKAARTEN:

De jongelui van het beschermd wonen zijn alweer druk bezig kerstkaarten te maken. Die we dan in december weer verkopen, echt hele leuke kaarten. De opbrengst is voor een extraatje voor ze.

SPEELGOED:

We hebben ook speelgoed te koop, echt heel mooi, luxe, stevig houten speelgoed. Gemaakt in Roemenië, ook geschikt voor kinderspeelplaatsen.

Te bekijken op www.stichting-schagen-roemenie.nl/speelgoed

Het staat opgeslagen in de Grote Kerk. De opbrengst is voor het kindertehuis. Bij interesse kunt u contact opnemen met Gerda Bulens (tel.06 243 65000) of Arie van den Berg (tel 0224-214102)

Stichting Schagen-Roemenië

TAAKGROEP 'LEREN EN DOEN' Kerk op de Markt

Er staan een aantal activiteiten op de agenda:

Gespreksgroep Quin o.l.v. ds. Arie Jan van der Bom

Vooraf aan de lange onderbreking wegens de coronamaatregelen was er al veel belangstelling voor deze avonden. Nieuwe deelnemers kunnen zo meedoen.

De Gespreksgroepen zijn elke **3^e woensdag van de maand vanaf 15 september 2021, 20 oktober enz. Aanvang 20.00 uur in de Hans Leijdekkerszaal**

Tischreden

Volgens traditie organiseren we rond Lutherdag een zogenaamde Tischreden

Zondag **31 oktober 2021** eten we met elkaar en is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Het thema is: *“Duurzaam leven nu”*

Inloop vanaf **17.30 uur in de Grote Kerk** op de Markt te Schagen

Er is een beperkt aantal plaatsen. Vooraf aanmelden via: activiteiten@pgschagen.nl

Van het begin tot het absolute einde

Theaterstuk over scheppingsverhalen **door Erik Jan Tillema en Victor Posch**

Vele verhalen uit alle hoeken van de wereld over de schepping, worden op een humorvolle wijze verteld door Erik Jan Tillema, met muzikale begeleiding door Victor Posch.

14 november 2021 om 15.00 uur in de Grote Kerk van Schagen. Toegang vrij, collecte na afloop.

Als dat op dat moment nog nodig is, wordt uw naam bij binnenkomst geregistreerd i.v.m. de coronamaatregelen. U kunt zich ook vooraf aanmelden via activiteiten@pgschagen.nl.

Verdere plannen

-Film The Way over een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella

-Muziek- The speed of silence

-Excursie naar de St. Bavo Kathedraal in Haarlem o.l.v. diaken Piet Steur

-Taizé gezangen o.l.v. Paul Sanders

-Activiteiten rond De dag van de aarde in april 2022

-Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 26 mei 2022. Een vroege wandeling door de natuur met enkele meditatieve momenten.

Alle activiteiten staan open voor iedereen, en zijn vrij toegankelijk

WINST VOOR TWEE

Vanachter haar geraniums ziet ze ze komen.

Een groepje pubers stapt gibelend het verzorgingstehuis binnen.

“Wie komt er bij mij op de thee?” vraagt ze zich af.

En zou ik wel met een jongere kunnen praten?

Heb ik hier eigenlijk wel zin in, denkt Ruben als hij het verzorgingstehuis binnenstapt.

Wat moet hij tegen zo'n bejaarde zeggen?

Die praat natuurlijk alleen maar over vroeger en dat interesseert hem totaal niet.

Maar het hoort nu eenmaal bij zijn maatschappelijke stage...

Twee uur later.

Vanachter de geraniums wordt er naar een puber op de fiets gezwaaid die teruggroet.

Wat een gezellig joch denkt de dame op leeftijd.

De tijd was omgevlogen.

En op de fiets denkt Ruben na over de raad die ze hem meegaf:

“Blijf in je leven altijd je droom volgen”.

SINT MAARTEN

Sint Maarten helpt de bedelaar

hij redt hem van de kou.

Ook ik sta voor een ander klaar,

mijn licht deel ik met jou.

KLEURPLAAT



NIEUWTJES

NBV 21

Koning Willem-Alexander neemt op 13 oktober het eerste exemplaar in ontvangst van de Nieuwe Bijbelvertaling NBV 21. Uitgever is het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Aan deze vertaling werkte ook de Katholieke Bijbelstichting mee.

PAUSELIJKE LIJFWACHT m/v

Mogelijk gaat de Zwitserse Garde voor het eerst in zijn eeuwenlange geschiedenis vrouwen rekruteren. Volgens Zwitserse media wordt bij de bouw van de nieuwe kazerne in het Vaticaan ook met vrouwelijke leden rekening gehouden. De kazerne moet voor 6 mei 2027 gereed zijn. Dan is het precies 500 jaar geleden dat Duits-Spaanse troepen Rome binnenvielen. Zwitserse huurlingen die sinds 1506 officieel de garde van de paus vormen hebben toen hun leven in de waagschaal gesteld

om de paus te verdedigen. Dat is men in het Vaticaan nooit vergeten. Het is het oudste en kleinste beroepsleger ter wereld.

GLOSSY HENRI

Priester-schrijver Henri Nouwen (1932-1996) was ooit de best verkopende auteur van geestelijke boeken in de VS en Canada. Hij werkte in de leefgemeenschap Daybreak. Daar delen verzorgenden dag en nacht hun leven met dat van de bewoners met een handicap. Nouwen overstijgt kerkelijke grenzen. Is populairder dan ooit onder zowel protestanten als katholieken. Om de kracht van het schilderij 'De verloren zoon' van Rembrandt te doorgronden bracht hij dagen door in Sint-Petersburg, in stilte zittend voor het doek. Hij beschreef het in het boek "Eindelijk thuis". Wereldwijd zijn er al meer dan 7 miljoen boeken van hem verkocht. Nu, 25 jaar na zijn overlijden brengt uitgeverij Adveniat een glossy tijdschrift over hem uit. Zijn belangrijkste boodschap is dat je ten diepste Gods geliefde kind bent. HENRI, zijn leven, zijn werk, zijn boodschap telt 104 pagina's en kost € 9,95. ISBN: 978 94 93161 801.

GELOOF JIJ IN GELUK?

De zoektocht naar geluk is van alle tijden. Een twintigtal personen werd uitgenodigd om te reflecteren op het thema geluk. Dat resulteerde in kunstwerken, foto's en video's, inspiratieteksten, gedichten, podcasts en muziekcomposities. Er horen rondleidingen, lezingen, concerten en workshops bij. Op www.koepelkathedraal.nl kunt u meer informatie vinden en tickets bestellen. Tot en met 3 april 2022 is "Geloof in Geluk" te zien in de Haarlemse kathedraal, Leidsevaart 146. Ingang via het Bisschop Bottemanplein. Geopend op maandag t/m zaterdag van 10.30 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. In verband met de coronamaatregelen wordt ieder kwartier een beperkt aantal bezoekers binnengelaten.

BOONTJE KOMT OM ZIJN LOONTJE

Het Rotterdamse Koffiehuis Heilige Boontjes is een project voor criminaliteitspreventie. Waar jongeren hun criminele verleden afschudden door klanten de lekkerste koffie te serveren. Ze kunnen werken in de branderij, keuken of in de verkoop. Ook kunnen ze kiezen voor een opleiding tot barista in een beschutte werkplek. Een plek waar ex-gedetineerden re-integreren.

DE KATHEDRAAL ONLINE

Toen Corona kwam stopten de missen. Al snel ging men in de Bavo over op het streamen van vieringen. Een YouTube-kanaal werd opgezet. Volgens Matthijs Janssen van het jongerenpastoraat kunnen ze thans met camera's elk hoekje van de kathedraal in beeld brengen. Kathedraal-TV geeft nieuws vanuit het hele bisdom. Bisschop Jan Hendriks heeft een eigen blog. Gaat zelf in gesprek via social media. "Want we zijn samen kerk. We communiceren via preken, overwegingen en kerkelijke bezoeken. We zijn immers geroepen om verbindingen te maken. Dat pionieren is leuk. Het geloof zichtbaar maken."

Het Bisdom-maandjournaal is ook zo'n item. Een nieuwsrubriek die bijdraagt aan de opbouw van de gemeenschap. Zo proberen ze ook nieuwe mensen te bereiken. "We zijn een kleine groep, maar we hebben wel wat te zeggen".

Marijke van Asselt