

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

**Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 30 november 2020**  
**U kunt bij voorkeur via email aanleveren: [hoeksteen@rkkerkschagen.nl](mailto:hoeksteen@rkkerkschagen.nl)**

## INHOUD

---

- Van Pastoor Ivan
- Van Don Eduard
- Van de bestuurstafel
- Aanmelding Eerste Communie
- Duif leeft nog
- Parochieagenda
- Lectoren
- Koster
- Allerzielen
- Misintenties
- Bollenverkoop voor Roemenië
- Adventsactie
- 'Bioscoop-middagen' voor senioren
- Eerste heilige communie
- Vormsel Tuitjenhorn
- Vormsel Breezand
- Nieuwe activiteiten in de grote kerk op de Markt
- De bijbel en zijn verhalen (43)
- Verborgten verleden nr. 3 Kerk behalve Bidhuis ook Burcht
- Kleurplaat
- Het verhaal van Christoforus
- Boekennieuws
- Nieuwtjes

### ADVENT

Advent betekent wachten.  
Wachten op de geboorte  
van het kind van Bethlehem.  
Een tijd van voorbereiding  
en verwachting.  
Een tijd van bezinning  
en stil worden.  
Advent betekent luisteren.  
Luisteren naar mijzelf,  
of mijn hart vol is van geloof,  
of ik de woorden van het  
evangelie inhoud kan geven  
in mijn leven van alledag.  
Advent betekent bidden.  
Bidden, mijn handen gevouwen,  
soms zomaar een gebed  
dat in mij opkomt.  
Bidden voor mensen om mij heen  
of bidden voor mijzelf,  
woorden vinden  
om te vragen  
en te danken.

## **VAN PASTOOR IVAN**

### **BESTE PAROCHIANEN,**

De laatste tijd horen wij veel informatie over de corona pandemie. Het ziet ernaar uit dat de tweede golf van dit corona virus eraan komt. Daardoor zijn nieuwe regels voor onze veiligheid genomen. Deze regels zijn soms niet leuk maar wel noodzakelijk om deze pandemie minder mogelijkheid te geven om nog erger te worden.

Soms denken wij: het is ons teveel, wordt het ooit beter. Het liefst willen we dat het voorbij is, dat we het over andere dingen kunnen hebben. En dat is wel begrijpelijk. Soms worden wij moedeloos - ook van andere situaties die wij in ons leven mee maken.

In de wereld wordt opnieuw de vraag gesteld: wat kunnen wij doen? Wat kunnen wij doen om in onze wereld op een andere manier te leven?

#### *“Fratelli tutti”*

Er wordt altijd over de fysieke maatregelen gesproken – hoe wij veilig kunnen leven. Maar wordt er ook gesproken over de GEESTELIJKE maatregelen om veilig te leven?

De paus heeft net een mooie encycliek geschreven over broederschap en sociale vriendschap tussen mensen. Dát is een belangrijk aspect van ons leven, juist in deze tijd. Ik raad u aan om de encycliek “Fratelli tutti” “Allen broeders (en zusters)” te lezen.

Waar kunnen wij deze geestelijke maatregelen vinden en gebruiken? Heel eenvoudig eigenlijk, in het gebed. Het gebed is als een licht in het donker, een licht in donkere momenten.

#### *Mariamaand*

Oktober is een bijzondere maand, de Mariamaand. Een maand waar wij het wapen van het gebed, namelijk de rozenkrans kunnen gebruiken. Wij zien dat Maria in al de moeilijke momenten van haar leven en het leven van haar Zoon, áltijd bad. Omdat zij wist dat ze daar kracht uit kon putten.

Wij zijn uitgenodigd om hetzelfde te doen. Wij hebben meer dan ooit het Licht in ons leven nodig. Een Licht van hoop. Dat wordt ons door God gegeven op de voorspraak van Maria.

Ik wil u aansporen om het Licht in onze harten te laten branden en te bidden voor kracht, voor hoop. Dat wij ook een inspiratie voor de anderen kunnen zijn die geen hoop meer hebben. Een licht dat de anderen kan helpen en steunen. Hierbij zal de maagd Maria ons helpen en begeleiden. Daarom bidden wij het gebed van Maria: Wees gegroet Maria...

Veel sterkte in deze tijd en wij blijven verbonden door het gebed.

Pastoor Ivan Garcia

## **VAN DON EDUARD**

In alle eenvoud en soberheid heeft paus Franciscus op zaterdag 3 oktober bij het graf van Sint Franciscus zijn jongste Encycliek “Fratelli tutti” getekend. Wat is eigenlijk een “encycliek”. Het woord encycliek komt uit het Grieks en betekent “rondzendbrief”. Een rondzendbrief aan rooms-katholieken. Maar de heilige paus Johannes XXIII richtte deze brieven voor het eerst aan de gehele wereld. Aan iedereen!

De eerste 2 woorden van de brief vormen altijd de titel van de encycliek. “Fratelli tutti”, wat betekent: allemaal broeders (en zusters). Ik heb deze encycliek nog niet kunnen lezen. Maar uit verschillende berichtgevingen kun je het een en ander op maken. De encycliek gaat over sociale vriendschap. Het is een aanklacht tegen de slechte ontwikkeling van sociale relaties tussen leeftijden, tussen culturen, tussen politieke systemen. De paus stelt dat er te lichtzinnig met alles wordt omgegaan. De politiek denkt altijd op korte termijn. Ook relaties tussen mensen zijn te vluchtig. In feite hoor je paus Franciscus spreken over het klimaat, migratie en corona. De wereld moet sociaal veranderen. Ook de interreligieuze dialoog, een stokpaardje van de paus, komt aan de orde.

Deze derde encycliek van Paus Franciscus wordt ook aangekondigd als een “sociale encycliek”. Iedereen zal de handen ineen moeten slaan om de wereldproblemen te kunnen oplossen. Alles en iedereen is met

elkaar verbonden. De paus deelt de grote zorgen van de samenleving, vooral van de kleinen en de armen. Mogen we wel van arm en rijk spreken.....? We zijn toch allemaal gelijk!

In de periode die achter ons ligt was het grote gemis dat we elkaar niet konden ontmoeten. Wat voor verdriet was er niet in de verpleeghuizen. Wij mensen zijn er voor elkaar. Wij zijn sociale wezens.

Ik denk dat paus Franciscus met deze encycliek de wereld een spiegel voorhoudt. Hij doet mij aan iemand denken.....

Don Eduard

Als u een gesprek wenst met pastoor Ivan, diaken Piet Steur of catechiste Monica Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar [secretariaat@rkkerkschagen.nl](mailto:secretariaat@rkkerkschagen.nl) en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt.

Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Ivan, 06-17129642.

## VAN DE BESTUURSTAFEL

Beste Parochianen,

Oktober betekent herfst, minder daglicht buiten en meer sfeerlicht binnen. Er worden veel kaarsen opgestoken, zo ook in de Keins-kapel.

In de kerk zorgen we ervoor dat het prettig qua temperatuur en verantwoord qua ventilatie is. Dit laatste hoort bij de corona gerelateerde maatregelen. Fijn dat de verlichtingskronen op unieke wijze de kerk verwarmen. Frans Bos heeft uitgezocht op welke wijze de ventilatie in de kerk het beste tot z'n recht komt. We zijn blij met deze multi inzetbare kracht van respectabele leeftijd en het is hem gegund dat hij op diverse gebieden ondersteuning krijgt van personen die met hem kunnen meedenken en meewerken. Bij deze wordt u laagdrempelig uitgenodigd om informatie in te winnen over een mogelijke bijdrage hierin.

Ondanks de opmars van coronabesmettingen kunnen we elkaar met beleid daadwerkelijk blijven ontmoeten! Omdat we gezamenlijk creatieve inspanning leveren, voelt het verbindend. Vanaf 10 september is op deze manier een voorzichtige start gemaakt met de koorrepetitie. Waar dit aanvankelijk mogelijkheden bood, is nu besloten om dit voor een bepaalde periode stop te zetten. Vervolg in deze is afhankelijk van ontwikkelingen. We gunnen iedereen om samen muziek te kunnen maken en een viering muzikaal op te luisteren waarbij verantwoord bezig zijn leidend is.

De grootte van de zaal in de pastorie biedt de mogelijkheid om op gepaste afstand als parochiebestuur en in andere samenstellingen bij elkaar te komen voor overleg. Zo heeft het dekenaatoverleg plaats gevonden ten tijde dat het bordje van gemeentemonument in Schagen als eerste bij de pastorie is geplaatst. Hoe mooi was het dat bisschop monseigneur Johannes Hendriks de zegen heeft kunnen uitspreken over het bordje, de bewoners van de pastorie Ivan Garcia Ferman en Pavel Banaszak plus over alle mensen die de pastorie bezoeken. We buigen ons in deze periode over de toegankelijkheid van het pand in combinatie met de tuinomgeving voor en achterom.

Ook voor de veiligheid rondom de kerk is oog: door de restauratie van de toren. Voor het ecologisch onderzoek komt met regelmaat een bioloog/ecoloog langs om de vleermuizenpopulatie in kaart te brengen. De kerkbalans voor betreffend project staat op meer dan € 44.000,- wat gestaag richting het streefbedrag van € 50.000,- gaat. Zowel in de kerk, als bij de Mariakapel en bij de Keinskapel wordt naar de mogelijkheid gekeken om via een donatiezuil te kunnen betalen. Het is een duidelijk systeem waarbij een gewenst bedrag ingetoetst kan worden welke met de betaalpas geïnd wordt.

Alle pastores, emeritus pastores, diaken en catechist staan ervoor open om eucharistie / woord & communievieringen waar mogelijk doorgang te laten vinden. We zijn dankbaar dat de heilige boodschap op deze wijze gedeeld kan blijven worden.

Rondom en in De Keinskapel komen veel mensen. Vrijwilligers hebben er voor de herfst voor gezorgd dat de waterput en de omgeving rondom de kapel uitnodigend zijn voor alle bezoekers ook bij wisselende weersomstandigheden. Zelfs aan een lichtpunt bij de waterput is gedacht.

Hans van Kampen legt de laatste hand aan de tentoonstelling op de koorzolder. Deze is vanwege corona nog niet geopend maar evengoed wordt stilgestaan bij 75 jaar vrijheid en de impact van onderduiken. Zo laat ook de opening van de Willibrorduswinkel nog op zich wachten.

We kunnen terugkijken op bijzondere vieringen van de eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. Op 2 augustus heeft de Tamilviering weer plaatsgevonden. De voorbereiding van de kerstkaart en contactmomenten binnen de CBG, waaronder stilstaan bij ziekenzondag op de tweede zondag in september, smaken naar meer.

Dit is ook de eerste indruk van de oriëntatie in de samenwerkingsmogelijkheden tussen de parochiebesturen van de Sint Christofusparochie Schagen e.o. en van parochie H. Jacobus de Meerdere in Tuitjenhorn. De optie van een overkoepelend bestuur met de eigenheid van parochieraden wordt bekeken. Beide parochies kunnen zich rijk rekenen met het aantal bevlogen vrijwilligers in diverse werkgroepen, koren etc. Besturen is vooruit zien en mee besturen is meepraten. Mocht deze ontwikkeling u aanspreken dan kunt u laagdrempelig contact opnemen om eens een bijeenkomst van het parochiebestuur bij te wonen.

Het strooiveldje en de urnengraven zijn gerealiseerd waarbij de puntjes op de i zijn gezet. Al met al is er veel geïnvesteerd om iedereen ter wille te zijn.

Afsluitende conclusie is dat we de wijze koesteren waarop de passie van het geloof op diverse manieren gedeeld wordt. Samen komen we een heel eind.

Een hartelijke groet van het parochiebestuur

## **OMZIEN NAAR ELKAAR**

Als u 80 jaar bent of ouder en bezocht wilt worden door een lid van de Christoforus Bezoek Groep dan kunt u dit laten weten aan de secretaresse van de groep Martje Paauw via e-mail [martpaauw@hotmail.com](mailto:martpaauw@hotmail.com) of telefonisch 0224-296553. Zij zorgt er dan voor dat u spoedig wordt bezocht.

## **AANMELDING 1<sup>E</sup> COMMUNIE**

Zit uw kind in groep 4 van de basisschool en is het gedoopt of wil het nog gedoopt worden, dan nodigen wij hem/haar van harte uit om deel te nemen aan de voorbereidingen voor de Eerste H. Communie. De voorbereidingen met de kinderen zullen plaatsvinden vanaf januari 2021. Het feest van de Eerste Communie is op zondag 18 april 2021 in onze kerk. Zit uw kind op een katholieke basisschool in groep 4, dan krijgt hij/zij waarschijnlijk via de school een uitnodiging. Is dit niet het geval, en wilt u toch dat uw kind deelneemt, dan kunt u een schriftelijke opgave doen of per e-mail.

Wij vragen van u de volgende gegevens: Naam, geboortedatum en doopdatum van uw kind, adres en telefoonnummer en op welke school uw kind zit.

Schriftelijke aanmelding via: Sint Christoforusparochie – Ged. Gracht 64 – 1741 GD Schagen – t.a.v. 'werkgroep 1<sup>e</sup> Communie', of via mail: [secretariaat@rkkerkschagen.nl](mailto:secretariaat@rkkerkschagen.nl)

Hartelijke groet van pastoor Eduard Moltzer  
en de werkgroep 1<sup>e</sup> Communie,  
Els Seuters, Corina Joosten en Monica Wildeboer (catechiste)

## **DUIF LEEFT NOG**

Een paar maanden geleden was ik met de pastoraal werkenden van het dekenaat Schagen uitgenodigd voor een ontmoeting met de nieuwe Bisschop in de pastorie. Een van hen vertelde dat onlangs tijdens een vergadering een duif met een knal tegen het grote raam van de pastorie aanvloog. Iedereen schrok zich wezenloos. Op het glas waren de contouren van de vleugels van de duif nog duidelijk te zien.

Tuis gekomen zat ik nog even over die duif na te denken. Nu heb dit jaar een paar boeken gelezen over de H. Geest die mij diep hebben geraakt. U weet dat de H. Geest altijd wordt voorgesteld als een duif. Toen Jezus werd gedoopt verscheen er een duif boven zijn hoofd. In de tien jaar dat ik nu ruimte heb voor andere dingen heb ik ervaren hoe belangrijk de H. Geest is voor de kerk, ja voor iedere gelovige persoonlijk.

### **Geneest wat is gewond**

Een parochie kan alleen vitaal blijven en geestelijk groeien als de H. Geest een duidelijke plaats heeft in het geloofsleven. Zonder de Geest ontstaat er krimp, knappen mensen mentaal niet op. Tijdens die bezinningsdagen, die ik samen met een team geef, zie ik hoe mensen met een beschadigd verleden wonderlijk herstellen, hoe relaties verbeteren, hoe mensen van wrok genezen, hoe het geloof zich verdiept, hoe verdriet vrijkomt. En dit allemaal door het werk van de H. Geest.

De Geest zet namelijk het werk van Christus voort. Hij heeft aan de Geest het stokje doorgegeven. De medicijnen die de Geest gebruikt zijn: de woorden uit de Bijbel, het persoonlijk gebed en het gesprek. Deze drie laten jouw verstand en je hart bepaalde dingen zien, die je innerlijk sterken, of pijnlijke ervaringen genezen, of verhoudingen tussen mensen herstellen. Ik sta zelf iedere keer verbaasd wat er bij mensen gebeurt. Mensen komen tot verrassende en bevrijdende inzichten.

### **Hé, wakker worden**

Ik geloof dat de H. Geest ons wakker wil schudden. Soms met een knal, zodat je er echt van schrikt. Als een duif tegen het raam, boem! Hij wil naar binnen! Daarna maak je je raam weer glashelder. Dat is wat de Geest bewerkt in ieder van ons. Hij maakt het helder in je, je gaat dingen beter zien. Dat zingen we toch met Pinksteren, 'verlicht ons duistere verstand'. Ik zie ook in de coronacrisis zo'n knal, de mensheid wordt wakker geschud. Niet dat de Geest corona wil, maar Hij gebruikt de schrik, het schokeffect. Hij is even zo'n rukwind. Toen Maria de engel Gabriël op bezoek kreeg en werd vervuld van de H. Geest, schrok ook zij. De herders in het veld met Kerstmis schrokken. Ook ik schrok aanvankelijk toen ik bemerkte dat ik te weinig met en vanuit de H. Geest had geleefd en gewerkt. De H. Geest is niet alleen van belang rond Pinksteren, maar voor het hele jaar, voor alles wat we doen. Want Hij is je wijsheid, je inzicht, je kracht, je raadgever, je trooster. Hij geneest, inspireert en brengt samen.

### **Contactpersoon**

Voor onze contacten met elkaar, of het nu je computer of je smartphone is, heb je een provider nodig. Deze zorgt voor de verbinding. De H. Geest is onze geestelijke provider. Hij schakelt ons door naar de Vader en naar Christus. Met dank aan de H. Geest die tegen onze pastorie knalde. De ruit is heel gebleven. De Geest brengt ook geen schade. 't Was wel even schrikken.

Emeritus pastoor Jan van der Stok

## **PAROCHIEAGENDA**

### **LET OP**

We leven in onzekere tijden. Van de ene op de andere dag kunnen vieringen / aantallen deelnemers daarbij / of geplande koren worden gewijzigd. Veranderingen worden gemeld in de Hoeksteen, tijdens de vieringen, op de website en via de vitrine in de pastorietuin.

\* **Aanmelden:** als u wilt deelnemen aan de eucharistieviering op zondag dient u zich telefonisch aan te melden op de vrijdag daaraan voorafgaande tussen 9 en 11 uur bij Kittia Hogervorst 06 13950254. Het aantal deelnemers is bepaald op maximaal 30.

\* Voor de **viering op vrijdag** hoeft u zich (nu nog) niet aan te melden.

\* **Allerzielen:** De viering op 2 november gaat helaas niet door. Omdat we gebonden zijn aan het maximum aantal van 30 deelnemers zouden we een aantal nabestaanden niet tot de viering kunnen toelaten en dat

willen we uiteraard voorkomen.

De pastores zoeken een passende oplossing om de nabestaanden toch nabij te kunnen zijn.

En pastoor Moltzer zal op 2 november een H. Mis opdragen (zonder kerkgangers) voor de overledenen van het afgelopen jaar en voor alle intenties van deze Allerzielendag..

\* In het schema hieronder staan bij de eucharistievieringen **geen koren vermeld** omdat het hoogst onzeker is of er een koor kan / zal zingen.

\* **Kerstvieringen:** We hopen de tijden van de Kerstvieringen in de volgende Hoeksteen bekend te kunnen maken.

---

<b>Zo.</b>	<b>01 nov.</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>Allerheiligen:</b> Eucharistieviering – Rozenzondag. En u kunt vandaag een artikel meebrengen voor de Voedselbank en achter in de kerk afgeven bij de PCI.
		<b>17.00 uur</b>	Vespers: Vrouwenschola
<b>Ma</b>	<b>02 nov.</b>	<b>09.30 uur</b>	<b>Allerzielen:</b> H. Mis, zonder kerkgangers, opgedragen door pastoor Moltzer, voor de overledenen van het afgelopen jaar en voor alle intenties van deze Allerzielendag.
<b>Vr.</b>	<b>06 nov.</b>	<b>09.30 uur</b>	Eucharistieviering in de kerk
		<b>10.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

---

<b>Zo.</b>	<b>08 nov.</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>32<sup>e</sup> Zondag door het jaar:</b> Eucharistieviering
		<b>16.00 uur</b>	Tamilviering
<b>Di.</b>	<b>10 nov.</b>	<b>08.15 uur</b>	Kerkwerken Groep 2
<b>Vr.</b>	<b>13 nov.</b>	<b>09.30 uur</b>	Eucharistieviering in de kerk
		<b>10.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

---

<b>Zo.</b>	<b>15 nov.</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>33<sup>e</sup> Zondag door het jaar:</b> Eucharistieviering
<b>Vr.</b>	<b>20 nov.</b>	<b>09.30 uur</b>	Eucharistieviering in de kerk
		<b>10.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

---

<b>Zo.</b>	<b>22 nov.</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>Christus Koning:</b> Eucharistieviering
<b>Vr.</b>	<b>27 nov.</b>	<b>09.30 uur</b>	Eucharistieviering in de kerk
		<b>10.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

---

<b>Zo.</b>	<b>29 nov.</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>Eerste Zondag van de Advent:</b> Eucharistieviering
<b>Vr.</b>	<b>04 dec.</b>	<b>09.30 uur</b>	Eucharistieviering in de kerk
		<b>10.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

---

<b>Zo.</b>	<b>06 dec.</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>Tweede Zondag van de Advent:</b> Eucharistieviering Rozenzondag. En u kunt vandaag een artikel meebrengen voor de Voedselbank en achter in de kerk afgeven bij de PCI.
<b>Vr.</b>	<b>11 dec.</b>	<b>09.30 uur</b>	Eucharistieviering in de kerk
		<b>10.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

---

<b>Zo.</b>	<b>13 dec.</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>Derde Zondag van de Advent:</b> Eucharistieviering
<b>Vr.</b>	<b>18 dec.</b>	<b>09.30 uur</b>	Eucharistieviering in de kerk
		<b>10.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

---

Zo.	20 dec.	10.00 uur	Vierde Zondag van de Advent: Eucharistieviering
Ma.	21 dec.	19.00 uur	Boeteviering
Di.	22 dec.	08.15 uur	Kerkwerken Groep 1

#### LECTOREN / MISDIENAARS

---

			Lectoren	Misdienaars
Zo.	01 nov	10.00 uur	Dilani Anthiresu	Er zijn in deze periode geen misdienaars.
Zo.	08 nov.	10.00 uur	Frans Wildeboer	
Zo.	15 nov.	10.00 uur	Janny van der Zee	
Zo.	22 nov.	10.00 uur	Kitta Hogervorst	
Zo.	29 nov.	10.00 uur	Chris van Lint	
Zo.	06 dec.	10.00 uur	Ans de Ruijter	
Zo.	13 dec.	10.00 uur	Frans Wildeboer	
Zo.	20 dec.	10.00 uur	Dilani Anthiresu	

---

#### KOSTERS / COLLECTANTEN

---

			Koster	Collectanten
Zo.	01 nov.	10.00 uur	Lia Vermeulen	Er zijn in deze periode geen collectanten.
Vr.	06 nov.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	08 nov.	10.00 uur	Theo Zuurbier	
		16.00 uur	Antony Anthonipillai	
Vr.	13 nov.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	15 nov.	10.00 uur	Jan Heddes	
Vr.	20 nov.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	22 nov.	10.00 uur	Antoon Vergeer	
Vr.	27 nov.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	29 nov.	10.00 uur	Antony Anthonipillai	
Vr.	04 dec.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	06 dec.	10.00 uur	Lia Vermeulen	
Vr.	11 dec.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	13 dec.	10.00 uur	Jan Heddes	
Vr.	18 dec.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	20 dec.	10.00 uur	Antoon Vergeer	
Ma.	21 dec.	19.00 uur		

#### ALLERZIELEN

Op Allerzielen gedenken we speciaal de overledenen van het afgelopen jaar.

Laten wij voor hen bidden: **Heer geef onze overledenen de eeuwige rust en het eeuwige Licht verlichte hen, dat zij mogen rusten in vrede.**

Piet Paauw  
Arie Blokker  
Cees Hoogeveen

Diny Swikker-Knaapen  
 Vonnie Vitalis-Visbeen  
 Petra Franken-Kooistra  
 Ike Stuijt  
 Co Groenewoud  
 Piet Heddes  
 Jan Rotteveel  
 Lya van Honschooten-Zomerdijk  
 Jan Sijm  
 Riet Groot-Wijnker  
 Cathrien Braakman-de Wit  
 Aty Polle-Groot  
 Jeanne Emmen-van Huijkelom  
 Lied van der Lubbe-Vermeulen  
 Ans Vroons-Bruinenberg  
 Petra van Hees-Kroon

## MISINTENTIES

<b>Zo.</b>	<b>01 nov</b>	10.00 uur	Jaap Molenaar en zoon Karl en zegen over kinderen en kleinkinderen, Sophia Johanna Manuel-Wouters, Annie Burger -van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie, Piet Jong, Overleden ouders Rozing-de Haan en zegen over kinderen en kleinkinderen, Wil en Jeanne Emmen-van Huykelom en zegen over de gezinnen. Rob Stringer en zegen over kinderen en kleinkinderen.
<b>Ma.</b>	<b>02 nov</b>	Voor de intenties is er een aparte H. Mis	Tiny Polizzi-Giling uit dankbaarheid en zegen over de gezinnen, Bep en Leo Kocken-van der Voort, Harry Hogervorst en zegen over zijn gezin, Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak, Christiaan en Afra van Lint-Schaap en Herman van Lint, Arie Blokker, Overleden ouders Waij-Kos, Sjon Poelsma, overleden ouders Blokker-Klaver, Theo Waij en zegen over zijn gezin, Jan en Leon van der Poel en zegen over zijn familie, Jacobus Broers en overleden familie Broers-Stam, Rens Ansems en zegen over zijn gezin.
<b>Vr.</b>	<b>06 nov</b>	09.30 uur	Intentie nog open
<b>Zo.</b>	<b>08 nov.</b>	10.00 uur	Intentie nog open
<b>Vr.</b>	<b>13 nov.</b>	09.30 uur	Intentie nog open
<b>Zo.</b>	<b>15 nov</b>	10.00 uur	Co Stam en zegen over zijn gezin, Arie Blokker, Piet Jong, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Petra van Hees-Kroon
<b>Vr.</b>	<b>20 nov.</b>	09.30 uur	Intentie nog open
<b>Zo.</b>	<b>22 nov.</b>	10.00 uur	Overleden ouders Van Diepen-Romein en zegen over hun gezin, Petra Franken-Kooistra, Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Jaap Broers en zegen over zijn gezin
<b>Vr.</b>	<b>27 nov.</b>	09.30 uur	Wim van de Wiel, Tiny Polizzi-Giling uit dankbaarheid en zegen over de gezinnen



<b>Zo.</b>	<b>29 nov.</b>	10.00 uur	Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak, Cor Rus
<b>Vr.</b>	<b>04 dec.</b>	09.30 uur	Rob Stringer en zegen over kinderen en kleinkinderen
<b>Zo.</b>	<b>06 dec.</b>	10.00 uur	Sophia Johanna Manuel-Wouters, Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie, Joop Molenaar en zoon Karl
<b>Vr.</b>	<b>11 dec.</b>	09.30 uur	Intentie nog open
<b>Zo.</b>	<b>13 dec.</b>	10.00 uur	Martin van der Waart, Levende en overleden familie Komen-de Groot, Joop Molenaar en zoon Karl en zegen over kinderen en kleinkinderen
<b>Vr.</b>	<b>18 dec.</b>	09.30 uur	Intentie nog open
<b>Zo.</b>	<b>20 dec.</b>	10.00 uur	Henk en Jopie Wijers-van 't Hert; onze ouders zijn altijd bij ons

## KERKVERVOER

### De 60plusbus.

De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur, in het weekend tot 18.00 uur en op feestdagen tot 17.00 uur.

Men dient de bus een dag van tevoren te reserveren, op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 15.30 uur op tel.nr. 0224-272888.

Kosten: een euro per rit (dus heen en terug, twee euro), contant aan de chauffeur te betalen en een tienritten-kaart kost 10 euro.

De vaste lijst: wil men b.v. wekelijks op dezelfde dag en tijd naar de kerk, dan kan men, op verzoek, op deze vaste lijst worden gezet en dan hoeft men dus alleen maar te bellen, als men een keer niet gaat of een periode niet gaat, b.v. door vakantie.

Aanvraag voor deze vaste lijst kan bij de telefonist worden gedaan op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur.

**N.B. De chauffeur van de 60plusbus kan natuurlijk ook weer gebruiken maken van de vaste, met witte lijnen aangegeven, parkeerplaats op het kerkplein!**

## BOLLENVERKOOP VOOR ROEMENIE

De stichting "Schagen-Roemenie" wil ook dit jaar weer bollen verkopen. De opbrengst is dan voor het kindertehuis.

Door de hele corona-toestand kan dat niet in de kerk, maar doen we dat anders.

We maken een pakket van 2 x 10 tulpen van een bijzonder soort plus 30 blauwe druifjes en 30 puscinia's 3 euro per zakje, samen voor 10 euro! Netto voor het kindertehuis!

Ook prima geschikt als cadeau.

Ik sta dan op zondag 1 november met de auto op het plein, u neemt de bollen mee en betaalt ze per bank.

We staan ook met die bollen op donderdag 26 november en donderdag 3 december van 10 tot 12 uur in het zaaltje van de Grote Kerk. Daar bent u ook welkom.

Of vanaf 1 december aan huis bij Gerda Bulens, Melle Komrijstraat 18

Arie van den Berg  
stichting-schagen-roemenie,nl

# ADVENTSACTIE



## DE PROJECTEN:

### VOLDOENDE ETEN VOOR KINDEREN IN NICARAGUA

70% van de plattelandsbevolking is arm en ondervoed; er zijn veel ziektes en moeder- en kindersterfte zijn hoog. Door droogte wordt de situatie verergerd. Door betere landbouwmethoden kan er veel verbeterd worden.

### AKKERS VOOR DE ONTHEEMDE GEZINNEN IN CONGO

Door extreem politiek geweld zijn veel mensen uit oost Congo gevlucht.

In het Masisi-gebied willen we 50 gezinnen met 250 kinderen helpen met bij opzetten van eigen groentetuin.

### OPZETTEN KLEINE BEDRIJVEN OP DE WESTBANK (Palestina)

14 Gezinnen in de provincie Jenin vlak bij de grensmuur willen we helpen bij het opzetten van landbouwbedrijfjes en betere landbouwmethoden. Zij krijgen training in ondernemerschap, verkoop en duurzame landbouw.

### VOEDSELZEKERHEID VERMINDERT SCHOOLUITVAL MALAWI

Malawi is het armste land van Afrika. De achterstand van vrouwen en meisjes is er schrikbarend. Samen met de landelijke CICOD willen we door betere, duurzamere landbouwmethoden de voedselzekerheid verbeteren, de moeders meer betrekken bij de financiën en de meisjes meer gelegenheid geven naar school te gaan

Allemaal heel praktische projecten, zeker onze steun waard!!

Vanaf eind november komen achter in de kerk weer de bekende groene bussen, waar u uw steun aan deze projecten kunt betuigen

Bent u niet in die gelegenheid, dan kunt u ook uw bijdragen geven via



[www.vastenactie.nl/adventsactie](http://www.vastenactie.nl/adventsactie) of gebruik deze QR-code selecteer project . – “doneer”

Werkgroep Missie & Ontwikkeling

## **BIOSCOOP-MIDDAGEN' VOOR SENIOREN**

Lieve mensen, in deze corona tijd zijn we gebonden aan vele beperkingen en regels. Een heleboel mag, en kan niet meer. Daarom moeten we creatief nadenken en kijken wat kan er wel? Wij hebben in de pastorie een fantastische ruimte, waar we met een groepje van bijv. 8 pers. per keer geheel coronaproof samen kunnen komen. We hebben daar een beamer, Dvd-speler en boxen.

Het lijkt mij heel erg leuk om 1x in de maand een filmmiddag voor 'senioren' te organiseren. Ik ben in het bezit van heel veel mooie en zinvolle Dvd's om met elkaar naar te kijken en zo, tegelijk, ook gezellig samen te zijn. Ik wil u vragen om 1 euro p.p. per keer voor de onkosten. U krijgt dan in de pauze een kopje koffie/thee en een koekje.

In november wil ik met u de film: 'De beentjes van Sint-Hildegard kijken' waarin cabaretier Herman Finkers de hoofdrol speelt.

We kijken op **dinsdag 17 nov. van 14.00-16.00 en donderdag 19 nov. van 14.00-16.00**

In december de film: 'The Nativity Story' over het kerstverhaal.

We kijken op **dinsdag 22 dec. van 14.00-16.00 en donderdag 24 dec. van 14.00-16.00**

U moet zich vanwege het beperkte aantal plaatsen wel aanmelden bij mij:  
Monica Wildeboer, tel: 0224 – 21 42 08 of per mail [mcwildeboer@planet.nl](mailto:mcwildeboer@planet.nl)

Hartelijke groet, Monica Wildeboer

## EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2020



Op 27 september, 's middags om 13.30 uur, was het dan eindelijk zover. De Eucharistieviering voor de communicantjes en hun families kon beginnen.

De kerk was mooi versierd en de pastores en de communicantjes liepen onder de versierde bogen door naar voren. Een feestelijk gevoel!

De coronamaatregelen betekenden wel dat de communicantjes geen extra taken mochten uitvoeren, maar ze mochten wel met z'n allen op de trappen van het altaar naar het evangelieverhaal 'vijf broden en twee vissen' luisteren. Daar was ook het thema van dit jaar aan gekoppeld 'Samen delen'.

Later mochten ze ook samen het Onze Vader bidden rondom het altaar. En toen kwam natuurlijk het hoogtepunt: de communie.

Zoals alle parochianen, die inmiddels gewend zijn aan het spatscherm, gingen ook de kinderen op die manier ter communie.

Aan het eind van de viering mochten de communicantjes weer naar voren komen en kregen ze namens de parochie en de werkgroep 1<sup>e</sup> communie een cadeautje aangeboden.

De hele viering werd door het familiekoor muzikaal opgeluisterd. Annelies Komen achter de piano en Jan Komen als dirigent. Nu hadden Annelies en Jan al voor de corona aangegeven te zullen stoppen met het familiekoor. Dus daarom was deze communieviering de laatste keer dat het familiekoor zong.

Tot hun verrassing werden Annelies en Jan door pastor Eduard Moltzer in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren en kregen ze een mooie bos bloemen.

Al met al was het, ondanks de coronabeperkingen, toch een mooie en bijzondere viering!

Wergroep 1<sup>e</sup> communie

## VORMSEL TUITJENHORN

Als voorbeden had een van de jongeren geschreven; wij zijn dankbaar dat wij ondanks het corona toch ons Vormsel mogen doen. Dankbaar waren we, vooral als je dan ziet hoe onze jongeren hun steentje bijdroegen aan de viering.

Na de zomervakantie zijn we weer gestart met ons project waar we gestopt waren tijdens de Lockdown. Dit keer geen groep 8 leerlingen meer, maar jongeren op het voortgezet onderwijs.

We hebben samen fijne bijeenkomsten gehad. We hadden in februari al besloten dat we samen iets wilden doen met het plastic afval in de natuur. Gewapend met plastic handschoenen en vuilniszakken hebben we een stuk duin en strand bij Petten schoongemaakt.

Het Vormsel was dit keer in Tuitjenhorn, het was een hele mooie dienst. Bisschop Hendriks was de Vormheer en pastoor Tilma en pastoor Eduard onze voorgangers. Een kleine delegatie van het jongerenkoor Arrival uit Wieringerwerf verzorgde de dienst met mooie liederen.

Jim, Benthe, Oscar, Yonas, Renod en Poorany wat de bisschop ons wenste was dat ons geloof niet alleen onszelf gelukkig maakt, maar dat het ook een licht en vlam is voor de hele wereld.

Wij hopen dat jullie een lichtend voorbeeld zullen zijn voor anderen.

Anneke Schouten



## VORMSEL BREEZAND

Op 4 okt. j.l. mocht Valerio Iacono uit Schagen in de kerk van Breezand (Johannes de Evangelist) het Sacrament van het Vormsel ontvangen.

Hij kon niet aansluiten bij de viering met de jongeren van Schagen omdat hij toen samen met zijn vriendin Tabea op familiebezoek in Italië was om hun 29<sup>e</sup> en 30<sup>e</sup> verjaardag daar te vieren. Maar Valerio was van harte welkom om bij de regio Den Helder aan te sluiten. Het was een mooie viering waarin onze bisschop Jan Hendriks de Vormheer was en een mooi woordje sprak over Franciscus van Assisi. Ik heb met veel plezier Valerio en Tabea mogen voorbereiden op het ontvangen van dit Sacrament.

Catechiste Monica

## NIEUWE ACTIVITEITEN IN DE GROTE KERK OP DE MARKT

*Rik Laernoës - taakgroep 'Leren en Doen'*

We zijn weer van start gegaan! En er is meer mogelijk dan we op het eerste gezicht dachten. Zo is ds. Arie Jan van der Bom inmiddels gestart met leerhuis activiteiten.

Iedere **eerste en derde woensdag** van de maand is er een bijeenkomst in de Hans Leijdekkerszaal van de **Grote Kerk op de Markt**.

In november zijn dat de woensdagen 4 en 18 november.

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en rond kwart over negen stoppen we.

We houden ons uiteraard aan de anderhalve meter en andere voorschriften.

Zo moet ieder zich van te voren aanmelden via het mailadres dat hieronder vermeld staat.

Op dit moment zijn de eerste avonden geweest. Heel wat mensen hadden zich aangemeld.

### **Leerhuis**

Het klinkt allemaal wat zwaar- leerhuis. Maar het is nadrukkelijk de bedoeling dat het avonden voor iedereen zijn. Gelovig, ongelovig, kerkelijk of buitenkerkelijk. Iedereen is welkom.

Het gaat ook om ontmoeting. Graag onder het genot van thee of koffie met elkaar in gesprek. En ds. Arie Jan van der Bom zal het gesprek leiden.

De eerste bijeenkomst(en) hebben te maken met - hoe kan het ook anders - Corona en de Kerk. Hoe pakken we de draad weer op als deze crisis voorbij is?

Het thema kan van alles zijn maar heeft wel telkens een lijntje met het christelijk geloof. Het kan over de kerk gaan, maar ook over de bijbel, kunst, cultuur, actualiteit, rituelen, religieuze ervaringen.

De thema's voor de volgende bijeenkomsten zijn nog niet bekend. Ik zou zeggen: laat u verrassen!!

**Aanmelden:** [activiteiten@pgschagen.nl](mailto:activiteiten@pgschagen.nl) Graag ook de datum vermelden welke bijeenkomst u wilt bezoeken.

### **Ds. Carel ter Linden**

Op **zondag 8 november** komt ds. Carel ter Linden naar de **Grote Kerk in Schagen**. Ds. Carel ter Linden was jarenlang predikant van de Kloosterkerk in Den Haag.

Hij is vooral bekend als 'hofpredikant'. Zo was hij de predikant bij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. En hij leidde de dienst bij de uitvaart van prins Claus.

Wat gebeurt er op zondagmiddag 8 november? In 2008 heeft hij een gedichtenbundel geschreven 'Om een zin' uitgegeven bij de Arbeiderspers. Mirjam Karres, pianiste, koos als illustratie bij de gedichten een aantal pianostukken o.a. van Scarlatti, Chopin, Schumann, Liszt, Bach en Debussy.

Ze treden al een paar jaar samen op met dit programma.

Ook hiervoor geldt: we houden ons aan de regels. En ook graag even aanmelden bij [activiteiten@pgschagen.nl](mailto:activiteiten@pgschagen.nl)

Het programma begint om **15.00 uur**. De toegang is vrij. We hopen natuurlijk op een goed gevulde kerk binnen het kader van de corona uiteraard.

### **Tischreden**

Niet alles wat op het programma stond kan doorgaan. Zo zal de jaarlijkse Tischreden –eind oktober- geen doorgang vinden.

We kijken nog naar een alternatief.

## **DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (43)**

We eindigden vorige keer met Isaak als Messiaanse gestalte en vrede-stichter. We gaan weer verder met Esau en Jakob. 'Toen Esau veertig jaar was, huwde hij Jehudit, de dochter van de Hethiet Beëri, en Basemat, de dochter van de Hethiet Elon. Deze vrouwen waren een kwelling voor Isaak en Rebekka' zo eindigt hoofdstuk 26. Esau heeft niets met de traditie, hij verkwaanselt zijn eerstgeboorterecht aan Jakob voor een bord eten en huwt met twee vrouwen uit een andere stam. Daarna vertelt het verhaal dat Isaak oud geworden is en bijna blind. Hij roept zijn oudste bij zich en zegt dat hij misschien niet lang meer te leven heeft. Esau krijgt de opdracht van zijn vader om een stuk wild te gaan schieten, het smakelijk te gaan bereiden, waardoor het Isaak de kracht zal geven om Esau de zegen voor de eerstgeborene te geven.

Tijdens dit gesprek tussen Isaak en Esau heeft Rebekka staan luisteren. Zij herinnert zich dat God al tijdens de zwangerschap tot haar gesproken heeft: *Twee volken zijn het, die jij draagt; twee naties die uiteengaan reeds in uw schoot. Eén van de twee zal machtiger zijn: de oudste dient de jongste*. Dan smeedt Rebekka haar plan; geeft Jakob de opdracht twee geitenbokjes uit de kudde te nemen die zij smakelijk zal bereiden. Deze moet Jakob dan naar Isaak brengen om hem de kracht te geven de zegen uit te spreken. Maar Jakob protesteert in eerste instantie omdat Isaak misschien niet kan zien dat hij Esau niet is, maar wel voelen; Esau is zwaar behaard en Jakob helemaal niet. Maar moeders weten altijd raad. Zij bereidt de geitenbokjes op de manier zoals Isaak ze het liefst heeft. Haalt de beste kleren van Esau en laat Jakob deze aantrekken. Over zijn gladde huid van zijn armen en hals legt zij geitenvelletjes. Dan geeft zij de smakelijk bereide maaltijd met brood aan Jakob om hiermee naar zijn vader te gaan.

In eerste instantie twijfelt Isaak: de stem lijkt die van Jakob, maar zijn huid is zo harig als die van Esau. Dan eet Isaak het gebraden en brood en drinkt de wijn. Hij vraagt hem te kussen, ruikt de geur van Esau in zijn kleren en geeft Jakob de zegen van de eerstgeborene: *'Ja, de geur is als de geur van een akker die door de Heer is gezegend. Dauw van de hemel zal God je geven, vruchtbare grond, met overvloed van koren en most. Volken zullen je dienen naties voor je buigen; je moet heersen over je broers, en de zonen van je moeder moeten voor jou buigen! Wie jou vervloekt, hij zij vervloekt; wie jou zegent, hij zij gezegend'* (Gen27:27b-29). Toen Isaak over Jakob deze zegen had uitgesproken, ging Jakob weg bij zijn vader. Op datzelfde ogenblik kwam zijn broer Esau van de jacht terug. Wordt vervolgd.....

Monica Wildeboer, Catechiste

### NR. 3 – KERK BEHALVE BIDHUIS OOK BURCHT

De eerste kapellen waren van hout, maar hout heeft nu eenmaal niet het eeuwige leven. Pas aan het eind van de elfde eeuw werden de eerste stenen kerkjes gebouwd. Men gebruikte uitsluitend natuursteen, voornamelijk tufsteen. Tufsteen is een uitvloeiinggesteente van lava, hetgeen ontstaat na een eruptie van een vulkaan. Tufsteen uit Ettringen werd gebruikt als basisbouw materiaal voor deze eerste kerkjes. Het werd gewonnen in steengroeven nabij de plaatsen Ettringen en Kretz in het oostelijk deel van de Eifel in Duitsland.



Het gewonnen tufsteen ging via de rivieren de Lech, de Rijn, de IJssel en zijrivieren naar plaatsen als Utrecht en Deventer, vervolgens over de Zuiderzee naar Hoorn en Enkhuizen en tenslotte naar de haven in Kolhorn. De ontwikkeling van het vervoer heeft er toe bijgedragen dat stenen kerkbouw in Westfriesland en Kennemerland mogelijk waren. De oudste kerken staan op het voormalig eiland Wieringen. In bange dagen was de kerk bij uitstek de vluchtplaats waar de bevolking, met hun vee een droog heenkomen zocht. De meeste kerken stonden op een verhoging, een heuvel of een terp.

Ook bij rooftochten van piraten zocht de bevolking beschutting in de kerk en kwam er bijeen voor troost. Dit is nog zo, bij dreigend gevaar! Het enige verschil met duizend jaar geleden is, dat men er toen niet uitsluitend heen vluchtte om te bidden. Er werd wel degelijk bij een aanval teruggeslagen. De kerk diende niet alleen als bidhuis, maar ook als versterkte burcht een plaats waar men zich verdedigen kon.



Bij de bouw van de eerste stenen kerkgebouwtjes gebruikte men een specie van gebrande schelpen, die toen in grote hoeveelheden langs de kust en binnenzeeën voor het oprapen lag. Deze gebouwen hebben de eeuwen niet kunnen doorstaan. Tufstenen kerkjes zijn er niet meer, alleen zijn er nog restanten in funderingen of als sierelementen.

De basisvorm van een kerkje kan een klein halfrond of rechthoekig koor zijn waar het altaar stond, een zaalvormig schip om de gelovigen een plaats te bieden. Later kwam voor de zaal een toren die de uiterlijke vorm van de kerk bepaalde.

Tot vandaag de dag heeft de toren zijn functie behouden. De toren geeft uitzicht over een groot gebied naar gelang de hoogte van de toren. Vanuit die hoogte kunnen de vijand en eventuele waarschuwingen voor de bevolking gemeld worden. Aan de vorm van de toren kon men ook de kerk herkennen. Pas in de vroege vijftiende eeuw werd, mits men het kon betalen, een bouwmeester – architect ingeschakeld. Er gold inmiddels een officiële bouwkunst en daar moest men zich in grote lijnen aan houden.

Het centrum van de Godsdienst was Rome en het is daarom niet zo verwonderlijk dat in onze streek gebruikte bouwstijlen van daaruit beïnvloed werden. Men noemt dit de Romaanse stijl. Later werd deze gevolgd door de Gotiek, Barok en Hollands Classicisme.

De bouw van kerken bleef primair een zaak van de kloosterorden. Zij heersten in zekere zin niet alleen op geestelijk, maar ook op militair, bestuurlijk, politiek en cultureel vlak. Pas na 1850 namen de lokale geestelijken de taak van bouwpastoor op zich, in samenwerking met een gespecialiseerd architect. De pastoor ging de boer op en zorgde voor financiële middelen voor de bouw van de kerk of een pastorie.

*Prent 1 Groeve tufsteen bij 't plaatsje Ettringen en Kretz,*

*Prent 2 Verschillende ontwikkelingen in kerkgroei van een kleine naar een grote kerk*

Nr. 4 - Stenen kerkgebouw

Historicus Hans van Kampen

## KLEURPLAAT



## HET VERHAAL VAN CHRISTOFORUS

Er waren eens een koning en een koningin. Ze waren heel verdrietig want ze konden geen kinderen krijgen. De koningin bidt veel tot Maria en op een dag gaat haar wens in vervulling. Er wordt een wolk van een baby geboren. Hij krijgt de naam Offerus. De jongen wordt groot en sterk, een beer van een vent. Hij gaat op zoek om de machtigste koning op aarde te dienen. Maar hoe hij ook zoekt die kan hij niet vinden. Moedeloos geworden rust hij uit aan de oever van een snelstromende rivier. Daar ontmoet hij een kluizenaar die hem vertelt over de Blijde Boodschap van het geloof. Hij besluit zich te laten dopen. Hij krijgt een nieuwe naam: Christoforus, dat betekent Christusdrager.

Christoforus is niet zo'n bidder en hij is ook niet zo'n bijbellezer. Daarom belooft hij Christus te dienen door mensen de gevaarlijke rivier over te zetten. Op een dag meldt zich een kleine jongen bij Christoforus die hem vraagt: "Wil jij mij overzetten?"

Natuurlijk wil hij dat en hij neemt de jongen met gemak op zijn schouders.

Maar hoe verder hij de rivier inloopt, hoe hoger het water stijgt en hoe zwaarder het kind wordt.

'Poe...het lijkt wel of ik de hele wereld op mijn schouders draag, ik kan niet verder...'

'Dat klopt', zegt het kind op zijn schouders. 'Ik ben Christus, de koning die jij in deze wereld dient en op mijn schouders draag ik de last van de wereld.'

Gelukkig halen ze samen de overkant.

Om te laten merken dat hij de waarheid heeft gesproken vraagt de jongen aan Christoforus om zijn staf in de grond te zetten. Daarna rust de sterke man uit van het zware werk. Als hij de volgende morgen wakker wordt ziet hij dat uit zijn staf een prachtige boom is gegroeid vol met vruchten.

## BOEKENNIEUWS

HET LEVEN VAN JEZUS is een kijk- en zoekboek voor kinderen. In grote platen zijn allerlei evangelische taferelen mooi verwerkt. Op stevig materiaal, bestand tegen de tandjes van hongerige peuters. Het evangelie in prenten kost € 14,99. ISBN: 9789026623400. Uitgeverij Kok Boekencentrum.

BIDDEN IN TIJDEN VAN BEPROEVING, door Anselm Grün e.a.

Abten, abdissen, katholieken en protestanten gaan ons voor in gebed. Ze reiken woorden aan om het uit te houden in de pijn en het lijden van deze tijd. Het boek telt 64 pag. en kost € 9,95. Uitgeverij Adveniat in Baarn.

DAAROM BLIJF IK BIJ DE KERK, door diverse auteurs. Prominenten, katholiek en protestant, vrouw en man, jong en oud. Ze geloven in de toekomst van de kerk en geven daar woorden aan. Het boek telt 112 pagina's en kost € 14,90. Uitgeverij Adveniat in Baarn. Te bestellen via [www.adveniat.nl](http://www.adveniat.nl)

HEILIGE PLAATSEN, ZALIGE PLEKKEN, door journalist/schrijver Paul Spapens. Hij bezocht alle belangrijke bedevaartplekken in Nederland en België. Die plekken hebben een bijzondere aantrekkingskracht op mensen, zelfs als zij zich niet religieus achten. Ze hoeven dan misschien niet meer naar de kerk maar willen nog wel een kaarsje opsteken in een heiligdom. Zo ontstaan op die plekken dan ook weer nieuwe rituelen. Er worden foto's neergezet van overledenen, met daarbij een kaarsje. Ook door jongeren. Bezoekers staan vaak open tegenover onze katholieke traditie. Het zijn leerplekken van de rijkdom daarvan. Uitgave van Berne Media, prijs € 16,90.

EEN ZOEKTOCHT NAAR DANKBAARHEID, door Lilian Jans-Beken. Onderzoeken naar dankbaarheid gaan vaak over gemiddelden en groepen mensen. De schrijfster deed onderzoek naar hoe dankbaarheid een belangrijke rol kan spelen in het leven van individuele mensen. Waarom richten ze hun aandacht op dankbaarheid, wat levert hen dat op en wat kunnen we van ze leren? Het boek is uitgegeven in eigen beheer en is te bestellen via [www.kn.nl/webwinkel](http://www.kn.nl/webwinkel).

WAT IS GOED, WAT IS KWAAD?, door filosoof Oscar Brenifier. Kinderen worden vragen gesteld als: Mag ik stelen om te kunnen eten? Moet je lief zijn voor anderen? Moet je altijd gehoorzamen aan je ouders? Moet je anderen helpen? Moet je alles vertellen? En moet je altijd kunnen doen wat je wilt?

Filosofie voor kinderen. Wat zijn de gevolgen van ons gedrag? Het boek telt 96 pagina's en kost € 15,99. Uitgeverij Infodok. ISBN: 978 90 02270 63 5.



ZIJ HADDEN DE GEEST, door J.Y.H.A. Jacobs.

Nederlandse Spiritijnen in Centraal Afrika. Missie is vertellen over het Rijk Gods en bouwen aan een betere wereld. Met die opdracht vertrokken zes Nederlandse paters van de Heilige Geest (CSSp) in 1946 naar een gebied in hartje Afrika. In totaal 79 paters en broeders hebben daar tot 2012 aan hun missionaire taak uitvoering gegeven. Voor hun levensverhalen en de bredere context eromheen heeft de schrijver onder meer geput uit brieven, dagboeken en interviews. Een verrassende persoonlijke inkijk in de dynamische wereld van de Nederlandse katholieke missiegeschiedenis. Het boek telt 135 pagina's en kost € 17,--. Uitgeverij Verloren, Hilversum. ISBN: 978 90 8704 859 4. [www.verloren.nl](http://www.verloren.nl)

BERICHTEN VAN EEN GODSDIENSTLERAAR, door Frank van der Knaap. Hij stond 40 jaar voor de klas. Was onderwijzer op een basisschool in Voorburg, studeerde geschiedenis en theologie en gaf vervolgens 29 jaar godsdienstles op het Sint-Maartenscollege in die plaats. "Kinderen hebben misschien niet zo veel met de kerk, maar wel met God". Of zoals een leerling opmerkte: "God staat altijd om het hoekje". Hij schreef het boek voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in bijzonder onderwijs. Het eerste exemplaar werd onlangs aangeboden aan de Rotterdamse bisschop Hans van den Hende. Het boek telt 132 pagina's en kost € 18,50. Uitgeverij Willem Giezeman Bijzondere Uitgaven. ISBN: 978 90 82565 07 2. Momenteel werkt de auteur aan een boek dat 'highlights' uit de bijbel toegankelijk moet maken. Als handreiking voor lessen aan pabostudenten en voor mensen die al in het onderwijs werken.

NONNEN VERDREVEN DOOR GEUZEN, door Raymond Fagel en Joke Spaans. De opstand tegen Spanje maakte ook slachtoffers onder de katholieken in de noordelijke Nederlanden. Bekend zijn de Martelaren van Gorcum. Maar ook in Alkmaar werden geestelijken gemarteld en opgehangen. Alle kloosters in de stad werden afgebroken om o.a. plaats te maken voor het Waagplein. Ook het klooster van de Clarissen, net buiten de stadsmuren werd geplunderd en met de grond gelijk gemaakt. Abdis Cathalina beschreef het lot dat zij en haar medezusters ondergingen tijdens de Nederlandse Opstand in een boekje dat in 1627 verscheen. De auteurs hebben dit vertaald en van een toelichting voorzien. In een tijd dat vrouwen vogelvrij waren in tijden van oorlog. Uitgeverij Verloren, Hilversum. Het boek telt 181 pagina's en kost € 25,--. ISBN: 978 90 8704 8013. [www.verloren.nl](http://www.verloren.nl)

MARIA, door André Roes.

Zij is het moederlijk gezicht van God en kerk. De devotie tot Maria is een grote krachtbron in de kerk. Voor zoekende mensen die soms niet eens weten waarnaar zij verlangen en voor mensen met een intens religieus leven. Op 24 oktober wordt het eerste exemplaar overhandigd aan bisschop Ron van den Hout. "Maria, pleidooi voor een barmhartige en vreugdevolle Kerk" telt 144 pagina's en kost € 19,95. ISBN: 978 90 8528 573 1. Uitgeverij Halewijn/Berne Media.

Marijke van Asselt

## NIEUWTJES

### OVERNAME

De benedictijnen van Egmond hebben een naburig protestants kerkje overgenomen. Het werd eeuwen geleden gebouwd op de fundamenten van de oude abdij. Onlangs vond de officiële overdracht plaats. "Historisch heel mooi" volgens voormalig abt Gerard Mathijsen.

### ECOFOOD

Broeder Columba osb uit Egmond werkt volgens de "permacultuur" in de kas van hun abdij. Dat is een biologische manier van kweken. Ze maken o.a. mosterd, kruidenoliën en kruidenazijn met ingrediënten uit de kloostertuin. De producten zijn te koop in de kloosterwinkel. Kijk voor de openingstijden op [www.abdijvanegmond.nl](http://www.abdijvanegmond.nl)

2021

Het komende jaar is uitgeroepen tot Jaar van de Religieuze Gemeenschap en de Kloosters. Wij zijn gezegend dankzij hen. Denk maar eens aan de talrijke geëmancipeerde religieuzen die aan de basis stonden van het onderwijs en de zorg.

### WONDER

Diaken Philip Weijers kreeg eens uit een partij tweedehands boeken het boekje Pelgrimage naar Lourdes, een verslag uit 1952. Al bladerend viel er een briefje uit met de volgende handgeschreven anonieme tekst.

“Voor mij is de grote betekenis van Lourdes hierin gelegen, dat het menselijk lijden er tot zijn recht komt, op een manier zoals dat misschien nergens ter wereld mogelijk is. Het heeft er een legitieme plaats, het wordt erkend en geaccepteerd, het is er thuis. In Lourdes wordt getroost. Je krijgt er moed om verder te gaan, om onvermijdelijke, ongewenste levensopgaven weer op je te nemen en ermee te leren leven. Dát is het grootste wonder van Lourdes.”

#### GEEN BEDEVAARTEN

De bedevaartorganisaties VNB en Huis voor de Pelgrim hebben besloten om ook de rest van dit jaar geen reizen naar Lourdes en andere bedevaartsoorden te organiseren. De gezondheidsrisico's en andere onzekerheden zijn momenteel te groot. De Haarlemse Broederschap en de pelgrimsgroep Amsterdam en West-Friesland hebben hun jaarlijkse bedevaart naar Kevelaar al uitgesteld tot de zomer van 2021.

#### VATICAANSE BENOEMING

Paul van Geest is onlangs benoemd tot lid van de Pauselijke Theologische Academie. De hoogleraar is de eerste Nederlander die benoemd is in dit adviesorgaan van de paus. De benoeming geldt voor het leven. Van Geest is hoogleraar in Tilburg en Rotterdam en gasthoogleraar van de Katholieke Universiteit Leuven.

Marijke van Asselt