

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 27 juni 2022
U kunt bij voorkeur via email aanleveren: hoeksteen@rkkerkschagen.nl

INHOUD

- Van Kapelaan Grądzki
- Van de bestuurstafel
- Familiezondag
- Geluidsinstallatie en Ringleiding
- Parochieagenda
- Lectoren/Misdienaars
- Koster
- Misintenties
- Kerkvervoer
- De Bijbel en zijn verhalen (54)
- Pinksteractie voor de Missionarissen
- Pater Toon op bezoek
- Het synodeverslag van het Decanaat Schagen
- Tekst van Titus Brandsma
- Vormsel
- Kleurplaat
- De Hemelvaart
- Laat maar waaien
- Activiteiten Grote Kerk Markt
- Nieuwtjes

PINKSTERVUUR

Geef mij een vonkje
van het heilig Pinkstervuur.
Een taal en teken
van het eerste uur.
Niet slechts voor hier en nu,
niet slechts voor even.
Maar als het kan,
zo bid ik U,
voor heel mijn leven.

BESTE PAROCHIANEN,

Van harte hoop ik dat het goed gaat met jullie. Wij staan nu aan het begin van de zomer, en hopelijk wordt het voor ons allemaal een mooie tijd.

In mei hebben een aantal kinderen van onze parochie hun Eerste Communie ontvangen. De voorbereiding en de viering zijn voor ons allemaal heel mooi geweest, wij kijken er met dankbaarheid op terug. Wij wensen onze eerste communicantjes het allerbeste!

Nog daarvoor, op de tweede Paasdag, ontvingen een aantal jongeren van onze parochie het Vormsel in Tuitjenhorn, samen met de jongeren uit die parochie. Ook dit was een mooie viering en ook onze vormelingen wensen wij het allerbeste!

Kort geleden hebben wij Pasen gevierd en aan het begin van juni vierden wij Pinksteren.

In het boek Handelingen van de apostelen lezen wij: 'Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest' (Hand. 2,1-2a).

Dit 'iets' of beter gezegd 'iemand', die op vuur geleet, want zo beschrijft de schrijver de Heilige Geest, heeft alles veranderd in het leven van de apostelen en ook, al is het misschien moeilijk te begrijpen, in het leven van iedere mens. Zeker, door de dood en de verrijzenis van Jezus was de hemel al opengegaan en kregen wij, mensen, een nieuw perspectief. Toen was het leven op aarde al veranderd door het grote geheim dat we op Pasen hebben gevierd. Jezus' opstanding uit de dood heeft ons leven een nieuwe betekenis gegeven en toekomst, uitzicht op het leven na de dood. Maar iets kan dan wel zo zijn, maar dan moet je het ook nog maar kunnen beleven, je moet het kunnen ervaren, een innerlijke zekerheid verwerven dat iets waar is. Jezus zelf zegt in het evangelie over de Heilige Geest: 'Wanneer de Helper komt, die Ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen' (Joh 15,26). Deze woorden drukken heel duidelijk uit wat Pinksteren voor ons betekent. De Heilige Geest wordt ons geschonken om ons te overtuigen, ons de innerlijke zekerheid te schenken, dat Jezus Christus verrezen is, dat Hij leeft voor altijd. Door Zijn verrijzenis, de overwinning dus op de dood, overwint Hij de grootste angsten van de mens, van ieder van ons.

Ongetwijfeld beleven wij in ons leven verschillende moeilijkheden. Soms voelen wij ons eenzaam of staan we tegenover problemen die wij niet zomaar kunnen oplossen. Soms zijn wij bezorgd over de toekomst, die zo onzeker is; soms maken wij ons juist zorgen over het verleden, dat misschien niet goed is gegaan. Iemand kan ook bezorgd zijn over zijn kinderen of de kleinkinderen of over de gezondheid.

De Heilige Geest komt dus naar ons toe op Pinksteren om ons te helpen precies met dat alles wat wij nu beleven. Hij komt naar onze werkelijkheid, juist naar deze vaak best moeilijke werkelijkheid. Hij komt ons de hoop geven, ons het geloof schenken in de Verrijzenis, het vertrouwen, dat God voor ons allen een mooie toekomst heeft bereid.

Ik wens u dus van harte een mooi Pinksteren en ook natuurlijk een mooie zomer!

Maciej Grądzki, kapelaan

Als u een gesprek wenst met pastoor Ivan, kapelaan Maciej, diaken Piet Steur of catechiste Monica Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkerkschagen.nl en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt.

Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Ivan, 06-17129642.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Beste Parochianen,

Wat mooi dat we met elkaar een mooi Paasfeest, zoals het was voor de corona-tijd, hebben kunnen vieren. Zo stond het ook op de passende Paaskaart vermeld: 'Wij vieren het feest van Pasen weer en brengen lof en eer aan onze opgestane Heer'.

Alle vieringen zijn tegenwoordig op een fijne manier te volgen via livestream. Er is geïnvesteerd in apparatuur en bediening hiervan en we zijn verheugd dat een enthousiaste groep hierin continuïteit kan bieden, zo ook in de Goede Week. Mocht iemand uit privacy overweging niet in beeld willen komen, dan wordt hier rekening mee gehouden. Een andere manier van in beeld komen zien we via de Facebookpagina's van de kerk en Mariakapel de Keins en de YouTube pagina van de kerk. Actuele informatie heeft zo een groter bereik en hoe mooi is het om Monica Wildeboer met haar kleinzoon Joël Vrolijk de betekenis van Palmpasen en de Goede Week op een uitnodigende manier te zien en horen vertellen.

https://www.youtube.com/channel/UCTdIG5FO_ulzP4Rz3tIQ0JA

Sinds de oorlog in Oekraïne worden bij de Mariakapel op de Keins vele kaarsen per week meer opgestoken. Goed dat deze gelegenheid vanuit onze parochie geboden kan worden. Met dank aan allen die in en rondom de kapel investeren om alles goed voor elkaar te krijgen. We kunnen dit niet zonder elkaar!

Op de datum voorgedragen door het bisdom is gecollecteerd voor Oekraïne waarbij het parochiebestuur heeft besloten het bedrag aan te vullen tot €1000. Daarnaast wordt gekeken waar de gemeente en kerk elkaar

kunnen vinden in de ondersteuning van de toestroom van medemensen uit Oekraïne en zoeken ook de katholieke en protestantse kerk elkaar op in samenwerking in deze.

De leden van de Wijk-Contact-Raad hebben in de pastorie de Paaskaarten weer opgehaald om rond te delen. Die avond was er ook gelegenheid om met elkaar te praten over 'Samen op weg' opdat inhoud opgehaald kon worden voor de synode (Kerkvergadering in Rome in 2023). Op initiatief van paus Franciscus wordt in gesprek gegaan met verschillende groepen in de regio. Reacties worden verzameld in een document naar het bisdom. In het gesprek wordt meegenomen wat er aan de basis leeft: wat betekent geloof voor jou en hoe zie jij de toekomst van de Kerk?

Rondom de samenwerking tussen de parochies van Schagen (St. Christoforus), Tuitjenhorn (Jacobus de Meerdere), Warmenhuizen (HH Ursula en Gezellinen) en Burgerbrug (OLV Geboorte) kan aangegeven worden dat men nog in afwachting is van het gesprek met het bisdom waarbij men goede wil getoond heeft.

Koren zingen weer en vieringen worden als vanouds gevierd. Dit wordt gekoesterd. Orgelconcerten komen meer in beeld en er zijn mensen die speciaal voor de tonen van het Nicholson orgel naar Schagen komen. De vieringen in de Bron zijn nog niet opgestart. Voor de kwetsbare groep daar is de ruimte om te vieren te klein en de ventilatie onvoldoende.

Paul Sanders neemt na 20 jaar, op zondag 19 juni, afscheid van ons gemengd koor St. Gregorius. Al die jaren hebben we onder zijn zeer bekwame leiding mogen genieten van passende muzikale ondersteuning bij de liturgische vieringen. En ook buiten de vieringen om wist Paul ons te inspireren met speciale muzikale programma's afgestemd op de liturgische tijden. We danken Paul hartelijk voor zijn grote inzet en toewijding.

We zijn verheugd dat er een opvolgster is gevonden in de persoon van Zana Naidionova. Zij is zich nu aan het inwerken in de muzikale bibliotheek en voert gesprekken met Paul en anderen om straks goed voorbereid aan de slag te kunnen gaan. Zij zal binnenkort ook in de kerk zijn om zich, al dirigerend, in te werken. Verder zal ze zich steeds, samen met Tjeerd en een koorlid, buigen over het repertoire dat aansluit bij de liturgische viering. We gunnen iedereen een vruchtbare, muzikale samenwerking.

Onthoud ook 24 juli Sint-Christoforusdag en 31 juli Sint-Petrusdag.

Samen kerk en samen sterk in vrijwilligerswerk zien we terug in alle werkgroepen. Hierdoor oogt de pastorietuin, het kerkhof en de omgeving in en rond de kerk goed.

Bouwheer Pronk doet zijn naam eer aan want de kerktoren is een waar pronkstuk welke uittorent boven de Schager skyline. Goed dat ook de kerkbalans hier een bijdrage aan heeft kunnen leveren. De voorlopige opbrengst van de kerkbalans t/m 12-05-22 is € **37.985,90**. We hopen dat het uiteindelijke bedrag nog iets hoger zal zijn.

Zo is eerder geïnvesteerd in de warmtekronen in de kerk. Nu het weer beter wordt en gas en elektriciteit helaas vele malen duurder zijn kan ervoor gekozen worden de kronen niet aan te zetten waarbij we hopen op uw begrip.

Nu het einde van de restauratie in zicht komt en de ecooloog nogmaals komt kijken naar de populatie vleermuizen (monitorend tot het najaar), probeert het parochiebestuur de financiële afwikkeling voor de zomer afgerond te krijgen zodat we aanspraak kunnen maken op het restant van de Provinciale subsidie.

Wat een goed gevoel gaf was dat de driekleur weer fier wapperde vanuit de kerktoren op 27 april, 4 en 5 mei.



Onderhoud is er altijd en op dit moment is Hans van Kampen bezig met onderhoudswerkzaamheden aan de pastorie.

De dagkapel is nagenoeg gereed om weer dienst te doen op de vrijdagochtenden en het parochiebestuur beraadt zich wanneer de vrijdagvieringen weer in de dagkapel gaan plaatsvinden.



In dit stukje leest u terug waar het parochiebestuur zich mee bezig houdt. Mocht dit brede palet u aanspreken, dan bent u wellicht degene die versterking kan bieden in het bestuur nu de termijn van enkele leden bijna eindigt. Spreek Ivan, Co, Hans, Dihal of Rosa hierover aan en zij kunnen met u in gesprek gaan over hun ervaring en mogelijkheden binnen het parochiebestuur.

Ons werd gevraagd namens de Grote Kerk te melden, en een oproep te doen aan de veteranen, om op zondag 26 juni een Oecumenische dienst bij te willen wonen.

Bent u veteraan en heeft u belangstelling, neem dan contact op met onze vice voorzitter Co Wiskerke, ook veteraan (telefoonnr. achter in De Hoeksteen).

Het parochiebestuur wenst u allen inspirerende Pinksterdagen toe.



OMZIEN NAAR ELKAAR

Als u 80 jaar bent of ouder en bezocht wilt worden door een lid van de Christoforus Bezoek Groep dan kunt u dit laten weten aan de secretaresse van de groep Martje Paauw via e-mail martpauw@hotmail.com of telefonisch 0224-296553. Zij zorgt er dan voor dat u spoedig wordt bezocht.

FAMILIEZONDAG

Op **zondag 12 juni** wordt in ons dekenaat de 2^e Familiezondag gehouden in en rond de Sint Christoforuskerk te Schagen van 15.00 uur (inloop) tot 19.00 uur. Net als op de eerste familiezondag, die gehouden werd op 27 maart, hopen we weer velen van jong tot oud welkom te mogen heten. Naast het vieren van de Heilige Mis is er aandacht voor ontmoeting en geloofsvorming voor alle leeftijdsgroepen. In verschillende deelgroepen wordt deelgenomen aan een catecheseprogramma om samen het geloof te verdiepen. Tot slot is er een afsluitende BBQ. Het wordt weer een middag vol gezelligheid, geloof, spelletjes en verbondenheid.

Het initiatief voor de familiezondagen is ontstaan via een oproep van het gezinspastoraat vanuit Bisdom Haarlem-Amsterdam om regionaal meer samen op te trekken om gezinnen op zondag welkom te heten in de kerk. Deken Iván Garcia Ferman en Pastoor Ignas Tilma hebben deze bal met enthousiasme opgepakt. Om hen heen is een bevolgen werkgroep van vrijwilligers ontstaan afkomstig vanuit alle hoeken van het dekenaat.

Nadrukkelijk is de familiezondag iets vóór iedereen ván iedereen, dus ook mensen die al lang niet meer de kerk hebben bezocht, hele kleine kinderen hebben, alleenstaanden, jong of op leeftijd. Nodig ook van harte mensen in je omgeving uit om mee te gaan! We hopen te bouwen aan een geloofsgemeenschap waarin iedereen zich thuis kan voelen en zorgen voor opvang voor de allerkleinsten en een catecheseprogramma op maat.

Werkgroep Familiezondag

GELUIDSINSTALLATIE EN RINGLEIDING

Beste parochianen,

Misschien is het u niet opgevallen maar de afgelopen maanden is er veel werk verricht in de kerk en met name aan de geluidsinstallatie en de ringleidingaansturing. Na advies van onze leverancier en met medewerking van Ruud Vermeulen en Ton Steemers zijn de vier oude luidsprekers vervangen door een nieuwer type en is er een directe kabel getrokken van de geluidsinstallatie naar de ringleidingversterker voor een betere geluidsoverdracht. Dat was nog een hele klus: gaten boren door 80 cm dikke muren en graafwerk in de tuin. Het opnieuw inregelen van de microfoons is tijdrovend om een passende afstelling te krijgen voor alle verschillende sprekers en de verstaanbaarheid in de kerk.



Voor de slechthorende onder ons wil ik toch wijzen op de ringleiding welke in de kerk rond de middenvakken liggen.

Als u hoortoestel de mogelijkheid heeft kunt u hiervan gebruik maken (kijk in uw handleiding of vraag er naar bij uw leverancier).

Heeft u vragen/opmerkingen, schroom niet en stel ze/laat u horen, bel naar het kantoor of stuur een mailtje naar: secretariaat@rkkerkschagen.nl

Frans Bos

PAROCHIEAGENDA

Vr.	27 mei	09.30 uur	Eucharistieviering in de kerk
		10.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

Zo.	29 mei	10.00 uur	7^e Zondag van Pasen: Eucharistieviering (Samenzang)
------------	---------------	------------------	---

Vr.	03 juni	17.00 uur 09.30 uur 10.00 uur	Rozenkransgebed in de kapel op de Keins Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	05 juni	10.00 uur	Pinksterzondag: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank Na afloop van de viering staat de koffie voor u klaar in de zaal van de pastorie
Ma.	06 juni	16.00 uur 10.00 uur	Tamilviering 2^e Pinksterdag: Heilige Maria, Moeder van de Kerk Eucharistieviering (Samenzang)
Vr.	10 juni	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	12 juni	10.00 uur	Heilige Drie-Eenheid: Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans Koor
Di.	14 juni	15.00 uur	Familiedag in en rond de St. Christoforuskerk / pastorie
Vr.	17 juni	08.15 uur 09.30 uur 10.00 uur	Kerkwerken Groep 1 Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	19 juni	10.00 uur	Sacramentsdag: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor We nemen afscheid van onze dirigent Paul Sanders
Vr.	24 juni	09.30 uur 10.00 uur	H. Hart van Jezus: Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	26 juni	10.00 uur	13^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering (Samenzang)
Vr.	01 juli	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	03 juli	10.00 uur	14^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor. Pater Toon gaat voor in de viering. Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank Na afloop van de viering staat de koffie voor u klaar in de zaal van de pastorie
Di.	05 juli	20.00 uur	Orgelconcert Tjeerd van der Ploeg
Do.	07 juli	13.15 uur	Marktconcert Andrew Caskie
Vr.	08 juli	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	10 juli	10.00 uur 16.00 uur	15^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering (Samenzang) Tamilviering
Di.	12 juli	08.15 uur	Kerkwerken Groep 2
Do.	14 juli	13.15 uur	Marktconcert Tjeerd van der Ploeg
Vr.	15 juli	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	17 juli	10.00 uur	16^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering (Samenzang)
Di.	19 juli	20.00 uur	Orgelconcert Tjeerd van der Ploeg
Do.	21 juli	13.15 uur	Marktconcert Marjon Ittner
Vr.	22 juli	09.30 uur	Eucharistieviering in de kerk

LECTOREN / MISDIENAARS

Vr.	27 mei	09.30 uur	Saskia Forrester	
Zo.	29 mei	10.00 uur	Chris van Lint	Dishan en Ruchita
Vr.	03 juni	09.30 uur	Piet Steur	
Zo.	05 juni	10.00 uur	Johan Korse	Solveg en Lia
Ma.	06 juni	10.00 uur	Dilani Anthiresu	Dennishan en Jeson
Vr.	10 juni	09.30 uur	Ans de Ruijter	
Zo.	12 juni	10.00 uur	Janny v/d Zee	Rajihven en Renod
Vr.	17 juni	09.30 uur	Piet Steur	
Zo.	19 juni	10.00 uur	Kitta Hogervorst	Mauro en Evi
Vr.	24 juni	09.30 uur	Saskia Forrester	
Zo.	26 juni	10.00 uur	Frans Wildeboer	Solveg en Lia
Vr.	01 juli	09.30 uur	Ans de Ruijter	
Zo.	03 juli	10.00 uur	Chris van Lint	Renoshan en Kevin
Vr.	08 juli	09.30 uur	Saskia Forrester	
Zo.	10 juli	10.00 uur	Ans de Ruijter	Anthony en Ashley
Vr.	15 juli	09.30 uur	Piet Steur	
Zo.	17 juli	10.00 uur	Johan Korse	Saskia en Michael
Vr.	22 juli	09.30 uur	Ans de Ruijter	

KOSTERS / COLLECTANTEN

Vr.	27 mei	09.30 uur	Saskia en Michael	Er zijn in deze periode geen collectanten
Zo.	29 mei	10.00 uur	Antoon Vergeer	
Vr.	03 juni	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	05 juni	10.00 uur	Theo Zuurbier	
		16.00 uur	Antony Anthonipillai	
Ma.	06 juni	10.00 uur	Antoon Vergeer	
Vr.	10 juni	09.30 uur	Theo Zuurbier	
Zo.	12 juni	10.00 uur	Antony Anthonipillai	
Vr.	17 juni	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	19 juni	10.00 uur	Saskia en Michael	
Vr.	24 juni	09.30 uur	Saskia en Michael	
Zo.	26 juni	10.00 uur	Theo Zuurbier	
Vr.	01 juli	09.30 uur	Antoon Vergeer	
Zo.	03 juli	10.00 uur	Antony Anthonipillai	
Vr.	08 juli	09.30 uur	Saskia en Michael	
Zo.	10 juli	10.00 uur	Antoon Vergeer	
		16.00 uur	Antony Anthonipillai	
Vr.	15 juli	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	17 juli	10.00 uur	Antony Anthonipillai	
Vr.	22 juli	09.30 uur	Theo Zuurbier	

MISINTENTIES

Vr. 27 mei 09.30 uur Margriet Blom-Kuperus, Musa Ceesay, Pastor Joop Stam, Marie van Diepen-van Kampen

Zo. 29 mei 10.00 uur Petra van Hees-Kroon, Jaap Kok en overleden familie Kok en Tesselaar, Margriet Blom-Kuperus, Musa Ceesay, Pastor Joop Stam, Marie van Diepen-van Kampen

Vr.	03 juni	09.30 uur	Margriet Blom-Kuperus, Musa Ceesay, Pastor Joop Stam, Marie van Diepen-van Kampen
Zo.	05 juni	10.00 uur	Ellen de Groot-Dijkman, Wilma Leermakers, Bep Houtenbos-Peperkamp en zegen over haar gezin, Co Stam en zegen over zijn gezin, Margriet Blom-Kuperus, Musa Ceesay, Pastor Joop Stam, Marie van Diepen-van Kampen
Ma.	06 juni	10.00 uur	Margriet Blom-Kuperus, Musa Ceesay, Pastor Joop Stam, Marie van Diepen-van Kampen
Vr.	10 juni	09.30 uur	Margriet Blom-Kuperus, Musa Ceesay, Pastor Joop Stam, Marie van Diepen-van Kampen
Zo.	12 juni	10.00 uur	Nel en Loek van Leuven-Bakker, Theo Waij en zegen over zijn gezin, Margriet Blom-Kuperus, Musa Ceesay, Pastor Joop Stam, Marie van Diepen-van Kampen
Vr.	17 juni	09.30 uur	Margriet Blom-Kuperus, Musa Ceesay, Pastor Joop Stam, Marie van Diepen-van Kampen
Zo.	19 juni	10.00 uur	Margriet Blom-Kuperus, Musa Ceesay, Pastor Joop Stam, Marie van Diepen-van Kampen, Margriet Koster-Bakker; uit dankbaarheid voor de liefde voor ons gezin, Theo Waij en zegen over zijn gezin, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, René van den Hoff en zegen over zijn familie, Jeanne en Joop Hendriks-van de Winkel,
Vr.	24 juni	09.30 uur	Musa Ceesay, Pastor Joop Stam, Marie van Diepen-van Kampen
Zo.	26 juni	10.00 uur	Pastoor Alphons Bruin en Casper Bruin, Simon van der Voort, To Sinnige,
Vr.	01 juli	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	03 juli	10.00 uur	To Sinnige, Klaas Borst, Co Sijnesael en overleden families
Vr.	08 juli	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	10 juli	10.00 uur	Nel en Loek van Leuven-Bakker, Wilma Leermakers, Jan van de Wolfshaar en zegen over zijn gezin, kinderen, kleinkinderen en familie
Vr.	15 juli	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	17 juli	10.00 uur	Overleden familieleden Bos en Van Lochem, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin
Vr.	22 juli	09.30 uur	Intentie nog open

KERKVERVOER

1) De 60plusbus.

De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur, in het weekend tot 18.00 uur en op feestdagen tot 17.00 uur.

Men dient de bus een dag van tevoren te reserveren, op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 15.30 uur op tel.nr. 0224-272888.

Kosten: een euro per rit (dus heen en terug, twee euro), contant aan de chauffeur te betalen en een tien-rittenkaart kost 10 euro.

De vaste lijst: wil men b.v. wekelijks op dezelfde dag en tijd naar de kerk, dan kan men, op verzoek, op deze vaste lijst worden gezet en dan hoeft men dus alleen maar te bellen, als men een keer niet gaat of een periode niet gaat, b.v. door vakantie.

Aanvraag voor deze vaste lijst kan bij de telefonist worden gedaan op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur.

N.B. De chauffeur van de 60plusbus kan natuurlijk ook weer gebruik maken van de vaste, met witte lijnen aangegeven, parkeerplaats op het kerkplein!

DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (54)

Na zijn worsteling trekt Jakob verder het land in; Hij heeft zich verzoend met God en met zichzelf. Nu moet hij zich nog gaan verzoenen met zijn broeder Esau. Jakob ziet Esau al aankomen in de verte, met vierhonderd man! Maar voordat de broers elkaar werkelijk ontmoeten voert Jakob nog een strategie uit: Voor het geval Esau wraak wil nemen en Jakobs clan wil vermoorden plaatst hij de slavinnen en hun kinderen vooraan, daarachter Lea en haar kinderen, en zijn twee lievelingen helemaal in de achterhoede. Zelf gaat Jakob helemaal voorop.

In de jaren van hun scheiding heeft Jakob zich een beeld van zijn broer geschapen als een wraakzuchtige man, waar hij bang voor is. Maar Esau heeft in de jaren van hun scheiding zijn boosheid laten varen en is volwassen geworden. Jakob buigt zevenmaal als hij op weg gaat naar Esau maar deze rent op zijn broer af en omhelst en kust hem. 'En ze hielden allebei' staat er geschreven. Het beeld doet denken aan het verhaal wat we later bij de Evangelist Lucas zullen horen over de barmhartige vader en zijn 'verloren' zoon.

Dan kijkt Esau om zich heen en ziet de vrouwen en de kinderen en vraagt aan Jakob wie dat zijn. 'Dat zijn mijn vrouwen en kinderen die mij door Gods genade geschonken zijn' antwoordt Jakob. Groep voor groep komen ze dichterbij Esau en buigen zich voor hem neer. Dan vraagt Esau naar de bedoeling van al die groepen dieren die hij onderweg was tegengekomen en Jakob antwoordt dat het geschenken zijn voor Esau om hem gunstig te stemmen. Maar Esau zegt dat hij genoeg heeft en dat Jakob zijn bezit zelf moet houden. Bijzonder is dat Jakob Esau nog steeds aanspreekt met 'heer' maar Esau noemt Jakob 'broeder'. Het is Esau die dit beladen woord voor het eerst weer in de mond neemt. Zijn oom Laban had Jakob van broeder tot knecht gemaakt. Nu Jakob uit zijn knechtschap terugkeert is het Esau die hem van knecht weer tot broeder maakt. Een groter teken van verzoening kan een broeder een broeder niet geven.

Jakob staat erop dat Esau zijn geschenken aanneemt Hij weet zich rijk gezegend en wil niets liever dan zijn broeder te laten delen in die zegen. Alsof hij Esau de zegen teruggeeft die hij eens, lang geleden, van hem gestolen had. En Esau aanvaardt Jakobs zegengave.

Na deze verzoening dringt Jakob erop aan dat ze elk hun eigen weg gaan, zelfs tegengesteld aan elkaar; Esau naar Edom/Seir in het zuiden en Jakob naar het westen, via Sukkot tot aan Sichem, de plaats waar ook Abraham de eerste keer is neergestreken. Daar koopt Jakob een stuk grond, bouwt er een altaar en roept het uit tot het land van God: "God is de God van Israël", zo noemt hij de plaats. Wordt vervolgd.

Monica Wildeboer, Catechiste

PINKSTERACTIE VOOR DE MISSIONARISSEN

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Missionaris Dick Zwarthoed bijvoorbeeld werkt al ruim vijftig jaar in de Democratische Republiek Congo, waar hij zich inzet voor straatjongeren. Hij gaat ook nog steeds op ziekenbezoek en langs de dorpen. Missionair werker Frans van Kranen werkt in Brazilië waar hij zich met hart en ziel inzet voor de rechten van kinderen. Hij is voogd van kinderen tot 18 jaar die door de kinderrechter uit huis zijn geplaatst. Zij worden in twee huizen opgevangen. De zogeheten 'sociale moeders van de organisatie' proberen een nieuwe familie voor deze jonge kinderen te zijn, die al veel trauma's hebben doorgemaakt.



Frans, pater Dick en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En samen met u zijn wij er voor hen!

Want elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij rekenen zij op financiële steun van de stichting "Week Nederlandse Missionaris" (WNM) zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren. Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. Op Pinksteren brengen wij het missiewerk onder uw aandacht.

Uw steun is dus onmisbaar, daarom is op Pinksterzondag de collecte voor dit doel. Maar u kunt ook uw steun betuigen via bankrekening NL30RABO0171211111 t.n.v. Nederlandse Missionaris, U doet toch mee?

Voor meer informatie kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl

Werkgroep Missie & Ontwikkeling

PATER TOON OP BEZOEK



In 2020 was Pater Toon te Dorsthorst 50 jaar priester en tevens ook 50 jaar actief als missionaris in Suriname.

Dat kon toen niet gevierd worden, maar dat wordt dus in 2022 ingehaald. Daarvoor komt hij naar Nederland en ook naar Schagen!

Danken voor verbondenheid. Ruim 50 jaar missionair werk in Suriname: Ontdekkingstocht door tropisch regenwoud, ontmoetingen met marrons en inheemsen, luisteren naar noden en aspiraties, pastorale leiders vormen en begeleiden, oorlogsgeweld trotseren en vrede zaaien, opkomen voor

mensenrechten (ruzie met Bouterse!) scholen, kerken en poliklinieken bouwen, kortom het Goede Nieuws uitdragen. Dat is Pater Toon!

Dat was alleen mogelijk dankzij vriendschap, meeleven en steun van zovele mensen, dichtbij en veraf, ook uit Schagen.

Zondag, 3 juli, wil hij naar Schagen komen om in de Mis van 10.00 uur te vertellen over zijn werk, zoals het Christoforus instituut voor jongelui uit het binnenland die in Paramaribo studeren en een vak leren.

We willen dan tevens een collecte voor zijn werk houden. U kunt ook uw bijdrage leveren via bankrekening NL87RABO0191281034 t.n.v. vrienden Christoforus.

Op zaterdagavond 2 juli om 20.00 uur vertelt pater Toon ook in de Grote Kerk zijn verhaal, dit in samenwerking met de Raad van kerken. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Voor meer informatie: www.christoforusinternaat.com

Werkgroep Missie & ontwikkeling

HET SYNODEVERSLAG VAN HET DECANAAT SCHAGEN

April 2022

In het decanaat Schagen werden de synode bijeenkomsten gehouden in de verschillende kerken. Samen geteld hebben er ongeveer 150 mensen aan deelgenomen. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was ongeveer 65 jaar. Ongeveer 70 procent van de deelnemers waren vrouwen en 30 procent mannen.

Vorbereidingen

Er werden artikelen in parochiebladen gepubliceerd in de maanden maart en april.

Na de vieringen werden er beknopte folders met informatie over bedoeling, concrete vragen, tijden en plaatsen uitgereikt. De bijeenkomsten werden gehouden met leden van werkgroepen (ChristoforusBezoekgroep en WijkContactRaad) en na de vieringen in de twee weekeinden voorafgaand aan de concrete data. Bij de 'mededelingen' werd er een korte toelichting/uitnodiging door de pastores in de betreffende weekenden gemaakt.

Indruk van het synodale proces in de bijeenkomst

De bijeenkomsten waren qua tijdsduur gepland op anderhalf uur en liepen enigszins uit, tot een uur en drie kwartier. Er was één gespreksleider voor de drie bijeenkomsten; de pastores wisselden.

De opening van de bijeenkomsten werd gevormd door het gezamenlijk gebeden Synodegebed - een korte inleiding door de gespreksleider over de wereldkerk - brede achtergrond van de Synode - de nadrukkelijke uitnodiging van Paus Franciscus om mee te praten en mee te denken - en het verdere verloop richting de Synode in 2023.

De sfeer en toon van de gesprekken waren goed en betrokken: er werd goed geluisterd naar elkaar, en er was veel ruimte voor de inbreng van ieder en dat soms ook wel met meningsverschillen tussen de deelnemers.

Men ging in gesprek aan de hand van **4 vragen**. Ze staan hieronder, met daarbij een samenvatting (of samenstelling) van de gedachten van de aanwezigen over iedere vraag.

1. Wat betekent geloven voor u?

Vroeger moest je geloven in waarheden en dogma's, nu gaat het om geloven in de boodschap van Jezus Christus. En geloven is dan: 'leerling van Jezus willen zijn', Hem willen navolgen in het dagelijkse leven. Geloven is Jezus / God ontmoeten in de medemens; oprechte liefde, zorg en aandacht hebben voor anderen (gemeenschapszin, ontmoeting) dichtbij en ver weg. Geloven betekent geborgenheid, veiligheid, houvast en vertrouwen in God. Het is een rustpunt in een hectische wereld, bezinning en stilte. Door te geloven verkrijgt men de vergeving van de zonden.

Geloven vormt de kern van je wezen, van wie je bent, van hoe je in het leven staat. Het is ook een manier om de wereld te verbeteren, beginnend met zichzelf.

Niet alleen katholieken geloven en daarom mag er wel wat meer aandacht komen voor de oecumene en ook naar de stem / de overtuiging van anderen moet meer worden geluisterd.

Geloof moet gevoed worden; over de wijze waarop wordt verschillend gedacht. Er zijn parochianen die voeding zoeken / vinden in vieringen, lezingen uit de Bijbel en gesprekken met elkaar. Daarbij wordt opgemerkt dat de lezingen soms wel erg moeilijk zijn. Ze vragen om uitleg en 'vertaling' naar deze tijd. Anderen zeggen voeding te vinden in gebed thuis of in de stilte van het kerkgebouw of een kapel.

Bij sommigen is er ook ergernis over de hardheid van vastgelegde liturgievormen en *onmenselijke regels* (homo-standpunt en echtscheiding). Voor sommigen geldt: om te geloven hoef je niet per se naar de kerk te gaan.

2. Wat betekent samen kerk- / samen op weg zijn voor u?

Samen-kerk zijn is: elkaar regelmatig ontmoeten, samen vieren, zingen, koffie drinken, praten over het geloof en het ook samen in praktijk brengen, in werkgroepen, ieder met de inzet van zijn / haar talenten. Deelnemers gaven aan dat het besef van 'samen-kerk zijn' in de fasen van het leven verandert. Samen-kerk zijn vraagt om verdraagzaam te zijn, verschillen te accepteren, het is samen diaconale activiteiten doen. Sommigen gaven aan, dat de kerk een van de weinige plekken is waar men nog samen-zijn kan ervaren, volgens anderen zijn wij toch niet genoeg 'samen-kerk'.

Er werd ook het volgende door sommigen aangegeven: samenwerking tussen de geestelijkheid en de gelovigen, een soort van democratiseringsproces, kwam in de jaren zestig van de vorige eeuw goed op gang.

Maar daarna is het klerikalisme, dat de priester als een verheven soort mens beschouwt, door 'Rome' weer 'in ere' hersteld. De afstand tussen geestelijkheid en parochianen is vanaf toen weer vergroot. Daardoor wordt 'samen kerk zijn' beperkt tot een uurtje tijdens de zondagse Mis. Het 'samen kerk zijn' wordt soms ook ongeloofwaardig doordat bisschoppen elkaar tegenspreken. Het is moeilijk om daarin Gods Geest aan het werk te zien. Dan ben je geneigd om buiten de kerk om volgeling van Jezus Christus te worden. Door de parochianen werden de volgende suggesties gedaan om het 'samen kerk zijn' te bevorderen. Laten we vaker koffie drinken met elkaar; verwijder daarvoor een aantal banken uit de kerk, zet daar tafels voor in de plaats voor degenen die bij het koffiedrinken willen zitten. Ga vaker in gesprek over bij voorbeeld de Goede Week, Advent, Veertigdagentijd etc.

3. Wat gaat volgens u goed in de Kerk en wat kan misschien beter?

De liturgie kunnen vieren in de volkstaal heeft geleid tot een goede ontwikkeling. De huidige Paus is een inspirerende en geloofwaardige leider, door zijn eenvoud, zijn aandacht voor de noden in de samenleving en zijn inspanningen voor de vrede. Als volgeling van Jezus Christus is hij ons tot voorbeeld. De inzet voor de Voedselbank en de onlangs gehouden Familiedag zijn als positieve punten ervaren, ook het streamen van de vieringen werd genoemd. De koren leveren een belangrijke bijdrage aan goede vieringen.

Er is veel kritiek op de Kerk als instituut: op de seksuele moraal en de vele regeltjes in het algemeen, op de ondergeschikte positie van de vrouw, op de, wat genoemd wordt, onbarmhartige houding van de Kerk t.a.v. wie gescheiden is en hertrouwd; op de uitsluiting van wie seksueel anders geaard is dan volgens de kerkelijke norm.

De link van de lezingen met de realiteit van vandaag moet beter uitgelegd worden. We zijn vaak (te) veel bezig met geld en gebouwen en 'overleven'. De 'taal' van kerk en liturgie is mooi, maar niet actueel en voor velen onbegrijpelijk en te 'vroom'. We moeten er meer zijn voor mensen in nood en armoede: diaconie. Waarom zijn de jongeren er niet? En als ze er zijn: willen ze dan wel met ons in gesprek? Men moet ook minder dogmatisch denken in de kerk. Het verschil tussen de leer van de kerk ('liefde') en haar eigen handelen (soms liefdeloos) doet mensen afhaken. Eucharistie is waardevol, maar ook een drempel door de zo vastliggende vorm en taal. Sommigen ervaren veel spanning tussen parochies en bisdom. Men stelt de vraag: zitten de pastores klem? Pastores zijn van de ene kant meer benaderbaar dan vroeger, maar van de andere kant ook moeilijk bereikbaar door de regionale aanstelling. Tijdens de pandemie heeft men zich eenzaam gevoeld, had op meer betrokkenheid van priesters met het koor gehoopt. Er was iemand die aangegeven heeft, dat hij meer inspiratie krijgt van de TV dan van de kerk. Er is ook kritiek op de preken, deze zijn te lang en het evangelie wordt alleen tekstueel uitgelegd, er is geen koppeling met hier en nu en wat de lezingen voor de kerkgangsters kunnen betekenen. Er is dus veel meer behoefte aan de koppeling van de lezingen met de wereld, er is meer behoefte aan verbondenheid tussen de kerk (geloof) en de wereld. Over de Wereldkerk wordt gezegd dat culturen van landen zoveel van elkaar verschillen dat er meer ruimte zou moeten komen voor kerkelijke regelgeving per land.

4. Wat willen we verbeteren en hoe gaan we dat doen?

Men moet goede, eigentijdse taal in de kerk gebruiken die iedereen verstaat, maar ook: de rijkdom van de liturgie (woorden, symbolen, betekenis, achtergrond) uitleggen. Jongeren die er wél zijn meer samen 'in beeld' brengen: ook ouderen hebben deze bemoediging nodig, de jeugd dus meer inbreng laten hebben. Er moeten ook andere wegen worden gezocht om de mensen te bereiken, met name de moderne media. Men moet ook begrip kweken: activiteiten pastores beter in beeld brengen. Men moet ook beroep blijven doen op ieders verantwoordelijkheid. Het zou ook goed zijn, volgens sommigen, om vaker een bijeenkomst als de synode- bijeenkomst te organiseren: tijd besteden om elkaar te spreken, dingen uit te leggen en (elkaar) leren verstaan.

Er moeten ook meer concrete diaconale activiteiten worden ondernomen: wáármaken wat we geloven/beloven.

Volgens sommigen moet men meer oecumenisch handelen in de kerk, volgens iemand zouden er vaker Latijnse Missen moeten worden gehouden.

Er werd ook aangegeven dat men in de kerk onvermoeibaar moet blijven dóórgaan, 'ondanks alles': als wij nu stoppen, houdt het hier zeker op.

Sommigen geven aan dat het hun wens is om te groeien in openheid, vriendelijkheid en solidariteit en zo de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de komst van Gods Koninkrijk, uit te dragen in houding, woord en daad. Daarbij moet men zich geen overdreven zorgen maken over de terugloop in aantal katholieken / parochianen, maar vertrouwen op de Heilige Geest.

Het Pastoraal team

Voor het beeld van Jezus

O Jezus als ik U aanschouw,
dan leeft weer, dat ik van U hou
en dat ook uw hart mij bemint
nog wel als uw bijzond'ren vriend.

Al vraagt mij dat meer lijdensmoed.
Och, alle lijden is mij goed,
omdat ik daardoor U gelijk
en dit de weg is naar Uw Rijk.

Ik ben gelukkig in mijn leed
omdat ik het geen leed meer weet.
Maar 't alleruitverkorenst lot,
dat mij vereent met U, o God.

O, laat mij hier maar stil alleen,
het kil en koud zijn om mij heen
en laat geen mensen bij mij toe.
't Alleen zijn word ik hier niet moe.

Want Gij, o Jezus zijt bij mij
ik was U nimmer zoo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bijzijn maakt mij alles goed.

Titus Brandsma schreef deze tekst op 12/13 februari 1942 tijdens zijn verblijf in het zogeheten "Oranjehotel", de strafgevangenis in Scheveningen. Hier verbleef hij na zijn arrestatie enkele weken. Later werd hij via Kamp Amersfoort en het Duitse Kleve naar concentratiekamp Dachau (bij München) gebracht. Daar werd hij op 26 juli om 14.00 uur met een dodelijke injectie omgebracht. Op 3 november 1985 werd pater Titus Brandsma zalig verklaard. Op zondag 15 mei jl. werd hij door paus Franciscus heilig verklaard.

Kijk voor meer informatie op www.heiligetitusbrandsma.nl en op www.karmel.nl/titus-brandsma

VORMSEL

Beste mensen,

Wij zijn Dishan, Kevin, Renoshan, Cas, Kjeld Evie en Benthe.

Wij hebben op 2^e Paasdag ons vormsel ontvangen en dat vonden we super!

Wij hebben ons daarop voorbereid met het project "In Vuur en Vlam".

Ook zijn we samen naar Sirkelslag geweest. Daar hadden we allemaal verschillende opdrachten waarmee we punten konden verdienen. We hebben heel veel lol gehad.

We kwamen elke woensdag samen in de pastorie voor de voorbereiding. We hebben ook een keer lekker gekookt in de pastorie, Benthe had zelf een smultoetje bedacht!

We hebben een flessenactie gedaan voor Oekraïne, daarbij hebben we met de groep en ook mensen van de kerk flessen gespaard! Dit heeft € 50,00 opgebracht! Dank u wel daarvoor.

Tijdens het project hebben we kleine gedichtjes, zogenaamde Elfjes gemaakt. Hieronder schrijven wij er twee voor u op.

Zoon
Heilige Geest
Vuur en Vlam
Er niet over nadenken
Jezus

Vuur
doel behalen
Vuur en Vlam
Ik geef niet op
GO





DE HEMELVAART

Ze wisten allemaal dat Jezus niet lang meer bij hen zou zijn.
Dat had hij vaak genoeg gezegd.
Maar toch..... vandaag begon hij er wéér over.
“Wanneer gaat u dan?” vroegen ze.
Hij praatte er snel overheen: “Daar ga ik niet over, maar God”.
Hij zei nog iets: “Jullie moeten in mijn geest verder gaan”.
Eigenlijk laat ik mijn geest bij jullie achter.
En dan gaan jullie verder waar ik ben gestopt.
Je vertelt overal over het Koninkrijk van God.
Wat God écht belangrijk vindt voor deze aarde en voor ons allemaal.”
Ze knikten, maar veel konden ze zich er niet bij voorstellen.
En toen...toen was hij weg.
“Hij lijkt wel in de hemel verdwenen”, zei Petrus.
“Daar hoort hij ook”, vond Johannes.
Ze staarden omhoog.
“Wat staan jullie naar de hemel te kijken?”
vroegen twee onbekende mannen in witte kleren.
“Zoeken jullie Jezus? Die is er niet....maar hij komt terug.
Je kunt beter om je heen kijken dan naar boven....
Er is hier op aarde veel te doen.”

LAAT MAAR WAAIEN.....

Ze zitten bij elkaar, alle vrienden van Jezus. Jezus is er niet. Hij is gestorven en de vrienden voelen zich alleen. Ze hebben geen zin om naar buiten te gaan, naar het feest in de stad. Daar zijn veel mensen, overal vandaan, ook uit andere landen. Ze spreken vreemde talen. Maar maken wel samen muziek of dansen en eten met elkaar. De vrienden van Jezus zitten stilletjes in huis. Dan ineens begint het zomaar te waaien, terwijl de deuren en ramen dicht zijn. Ze voelen de wind in hun haren. Ze houden elkaar vast. Het is ook net alsof de zon binnen schijnt. Dat maakt de vrienden warm en vrolijk. Ze kijken elkaar aan en moeten lachen van blijdschap. “Weet je wat we gaan doen” zegt Petrus, “we gaan ook naar buiten. We gaan al die mensen vertellen van Jezus, onze vriend.” En daar gaan ze. Ze durven zomaar op straat aan al die mensen te vertellen van Jezus. En ook al komen vele mensen uit andere landen, iedereen verstaat wat de vrienden vertellen. Steeds meer mensen komen om hen heen staan. Het verhaal van Jezus gaat als een lopend vuurtje door Jeruzalem. Veel mensen willen ook vriend van Jezus worden. Ze voelen dat Hij mensen blij maakt, ook al zien ze hem niet meer. Zo zijn de verhalen van Jezus over de hele wereld gewaaid. Als de pluizen van een bloem....

ACTIVITEITEN GROTE KERK SCHAGEN

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, gaan we weer dauwtrappen in het Zwanenwater. Iedereen die van een mooie natuurwandeling houdt, is van harte welkom. Twee natuurkenners bij uitstek - Bernard Lucas en Freek Kalsbeek - zijn onze gidsen.

Ook zijn er enkele meditatieve momenten tijdens het dauwtrappen.

We vertrekken om 06.00 uur bij de Grote Kerk. We kijken dan, wie bij wie in de auto mee kan rijden.

Rond kwart over zes/half zeven begint dan de wandeling in 2 groepen. Kaarten voor het Zwanenwater zijn bij de ingang te verkrijgen.

Mensen die rechtstreeks naar het Zwanenwater gaan zorgen dus daar op tijd te zijn.

Vorige keer - twee jaar geleden - waren er ook veel kinderen, jonge gezinnen.

Het zou leuk zijn als er ook dit keer weer veel jongeren zijn.

Na afloop is er een eenvoudig ontbijt in de Grote Kerk. Met elkaar praten we nog even na.

U kunt zich aanmelden voor deze activiteit via activiteiten@pgschagen.nl , telefonisch bij Rik Laernoës 06 29220184 of via de lijst in de Grote Kerk in Schagen

Op stapel

Nu al vast 2 data om te noteren

Dinsdag 23 augustus naar de tentoonstelling 'Van God los' in het Catharijneconvent in Utrecht.

Met ieder die dat leuk vindt willen we deze tentoonstelling bezoeken. 'Van God los' is de eerste grote tentoonstelling over de grote religieuze veranderingen in de jaren zestig, het begin van de 'leegloop' van de kerken.

We gaan met de trein naar Utrecht en lopen naar het museum. Ook stadsbus lijn 2 kan ons voor de ingang van het museum brengen.

Een 'schoolreisje' van de kerk. Noteert u de datum alvast. Nadere mededelingen volgen.

Zondag 25 september

We willen dan met elkaar de geliefde liederen van Taizé zingen. Paul Sanders, dirigent, zal met een aantal zangers van zijn koor, ons begeleiden bij het zingen van deze liederen. 's Middags om 15.00 uur in de Grote Kerk in Schagen.

Terugblik

In de afgelopen periode hebben we 2 activiteiten gehad.

Allereerst de filmmiddag /avond.

De film The Way was een schot in de roos. Zowel 's middags als 's avonds was er veel belangstelling.

De nagesprekken riepen bij enkele aanwezigen de nodige emoties op. Nogal wat aanwezigen hadden de pelgrimstocht zelf gelopen, gefietst of anderszins beleefd.

Ook de lezing van professor Wessel Stoker over 'God in de kunst' gaf voldoende gespreksstof bij de nabespreking.

Rik Laernoës- Taakgroep 'Leren en Doen'

NIEUWTJES

GELUK

De tentoonstelling "Geloof in geluk", in de Haarlemse kathedraal wordt vanwege grote belangstelling verlengd tot 8 januari 2023. Over de zoektocht naar geluk, het verbeelden van gevoel en het delen van geluk. Daarnaast zijn er het hele jaar nog vele en interessante lezingen, concerten en andere activiteiten. Kijk op: www.koepelkathedraal.nl

POSTZEGEL

De Vaticaanse Posterijen hebben een speciale postzegel uitgegeven bij de vijfhonderdste herdenking van de pausverkiezing van de Nederlandse paus Adrianus VI. Het portret op de zegel is van een schilderij dat op de Nederlandse Ambassade bij de H. Stoel hangt. Adrianus Florisz. Boeyens was overigens slechts anderhalf jaar paus, tot zijn dood op 14 september 1523. Hij ligt begraven in de kerk Santa Maria dell'Anima in het centrum van Rome. Info: www.pausadrianus500.nl

KERK IN EEN PARADIJSELIJKE TUIN

Tot en met 9 oktober 2022 is de Floriade in Almere te bezoeken. Een fenomeen in Nederland op het gebied van de tuinbouw. Het thema luidt: duurzaamheid, de groene toekomst voor steden. Diverse landen hebben een paviljoen en veel bedrijven en instellingen presenteren zich. Ook de kerken! Maak kennis met het Bijbelse toekomstvisioen: een volmaakte stad in een paradijselijke tuin. Van fruitbomen tot helende kruiden, een beeldenroute en een kleine kapel "Tiny Church". De Floriade wordt eens in de tien jaar gehouden. Kijk op: www.floriade.com en op www.fruitfulcity.nl

JULIAANTJES

De Julianazusters zetten zich vanaf 1914 in voor gezinszorg, wijkzorg en later ook voor kraamzorg. Zij stonden aan de wieg van het maatschappelijk werk. "Zorg uit handen" heet de permanente tentoonstelling die is opgesteld in het voormalige moederhuis, het Julianaklooster in Heiloo. Vanaf 28 mei te bezoeken op elke 2^e en 4^e zaterdag van de maand. Tussen 10.00 en 12.00 en 14.30 en 17.00 uur. U kunt daar dan ook de documentaire "De Juliaantjes" bekijken. Een eerbetoon aan de vrouwen achter de religieuze congregatie Liefdezusters van de H. Juliana van Falconieri. De toegang is gratis. Adres: Julianaklooster, Hoogeweg 65, Heiloo. Kijk ook op: www.olvternood.nl

SSSTTTT....

De abdij van Egmond organiseert weer enkele stiltewandelingen. Op vrijdag 27 mei en 24 juni van 13.00 – 16.00 uur. Kosten: € 15,00. Info en opgave via :www.abdijvanegmond.nl

Marijke van Asselt