

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 29 mei 2017
U kunt bij voorkeur via email aanleveren: hoeksteen@rkkkerkschagen.nl

INHOUD

- Gebed tot Maria
- Van de pastoor
- Oproep vrijwilligers kerkhof
- De paasdatum
- Kerkbalans
- Actie vormelingen
- Uitnodiging St. Lodewijk
- Syrië-dag 13 mei
- Dag van gewelddoos verzet
- Parochieagenda
- Lectoren / misdienaars
- Koster / collectanten
- Misintenties
- Onze pasgedoopten
- In de Heer overleden
- De Bijbel en zijn verhalen (17)
- 8 Vragen voor een parochiaan
- Banneux
- Bisdombedevaart naar Fatima
- Maria in het Catharijneconvent
- Het Christoforus Internaat
- Nederlandse Missionarissen
- Lourdesfonds
- Wereldwinkel Schagen
- Kleurplaat
- Karin Smit Uitvaartbegeleiding
- Internationale Bouworde bestaat 60 jaar
- Lourdesfonds
- Nieuwtjes
- Kleurplaat

GEBED

Lieve God,
De kaars die Ik ontsteek
is een lichtje onderweg.
De kaars die ik neerzet
is hoop voor de toekomst.
Ik mijmer bij de vlam.
Veel gaat er door mijn hoofd.
Ik heb zorgen om de mensen die mij
nabij zijn.
Ik heb problemen
waar ik niet uitkom.
Ik hoop op een goede levensweg.
Maar vaak nog heb ik angst.
Ik vraag u:
Zegen allen
die mij aan het hart gaan.
Zegen ook mijzelf -
op deze plaats
waar mensen eeuwenlang
hun zorgen bij u mochten neerleggen.
Als Ik dan gezegend ben,
mag Ik dan een zegen zijn voor anderen.
Amen.

VAN DE PASTOOR

Met gepaste uitbundigheid hebben we Pasen 2017 met elkaar gevierd. Van Palmpasen tot en met Eerste Paasdag hebben al onze koren deelgenomen aan de vele vieringen. Veel parochianen – voor en achter de schermen - hebben al deze vieringen mogelijk gemaakt. Heel veel dank aan al deze mensen, die op wat voor wijze dan ook hun bijdrage aan Pasen hebben gegeven. Voor mij was het heel bijzonder om de Paaswake op mijn verjaardag te mogen vieren. Daarom: heel erg bedankt voor al uw felicitaties en gebeden! Het heeft mij goed gedaan. En weet, lieve mensen: ik geniet van jullie allemaal!

Velen zullen na Pasen genieten van de meivakantie. En daarna is het de spurt naar de grote vakantie. Hard werken om naar de volgende klas te gaan of te slagen voor de examens. Op 28 mei vieren we in onze parochie het feest van de eerste heilige communie. Er zijn dit jaar 15 communicantjes. Een leuke, gezellige en drukke groep. Iedere kindermiddag is het eigenlijk ook al een beetje feest. Onze 6 vormelingen ontvangen het sacrament van het heilig vormsel op zaterdagavond 24 juni in onze kerk. Ook dit is een hele gezellige groep. In mei en juni mag ik ook elders in onze regio voorgaan bij eerste communievieringen. Verschillende keren mag ik ook in ons dekenaat het sacrament van het vormsel toedienen. Het is mooi om zo de jeugd de weg van Jezus te laten ontdekken. We mogen dan ook blij zijn met onze dames die de communicantjes en de vormelingen begeleiden. Op 4 mei herdenken we de gevallen en op 5 mei is het Bevrijdingsdag. Het is goed om deze dagen te blijven gedenken. Alle zondagen in mei bidden we 's middags om 5 uur de rozenkrans: de meimaand is immers Mariamaand. Voor wie er nog niet is geweest: een aanrader is de Mariatentoonstelling in het Catharijneconvent in Utrecht. Deze tentoonstelling loopt tot met 20 augustus 2017. Maria is in Fatima (Portugal) tussen mei en oktober 1917 zes maal verschenen aan 3 herderskinderen. Deze gebeurtenis is dit jaar 100 jaar geleden. De Paus zal op 13 mei in Fatima zijn. Elders in de Hoeksteen vindt u informatie over een bisdombedevaart naar Fatima in september van dit jaar. De Paastijd duurt 50 dagen. Een periode waarin we tijdens de vieringen de verschijningsverhalen horen. Vijftig dagen wordt ons door Jezus een hart onder de riem gestoken. We mogen daadwerkelijk weten dat we er in het leven niet alleen voor staan. Ook wij mogen ontdekken hoe Jezus ons in moeilijke situaties bij de hand neemt. Na Hemelvaartsdag zijn er 10 dagen dat we ons misschien wat alleen en verweesd voelen. De zondag na Hemelvaartsdag wordt dan ook wel wezenzondag genoemd. Maar met Pinksteren mogen we de Trooster en Helper, de Heilige Geest ontvangen. Dan wordt het prachtige verhaal uit de Handelingen van de Apostelen gelezen, waarin we horen hoe ieder in zijn eigen moedertaal spreekt en elkaar toch verstaat. (Handelingen 2, 1-11). Zo is het niet alleen Jezus die ons bij de hand neemt en een hart onder de riem steekt. Ook wij kunnen elkaar helpen en bijstaan. Iedere ontmoeting kan een hele speciale ontmoeting worden! Ik wens u allen een hele gezegende Paastijd en dat de heilige Geest u mag begeleiden op uw levensweg.

Zalig Pinksteren!



Eduard Molenaar, pastoor

OPROEP VRIJWILLIGERS KERKHOF

Ons oude kerkhof aan het Kerkepad mag met trots een bijzondere plek worden genoemd. Prachtig gelegen, mooi in het groen en prima onderhouden. Een enthousiast groepje vrijwilligers onder leiding van Jaap Broers zorgt er voor dat het goed wordt bijgehouden. Maar er is behoefte aan een paar nieuwe hulpen erbij om af en toe een paar uurtjes te helpen met onkruid verwijderen, paden schoffelen e.d. Bent u beschikbaar of wilt u wat meer weten: graag een berichtje in de brievenbus van de pastorie of belletje/mailtje naar onze parochiecoördinator (zie gegevens op de laatste pagina).

Het parochiebestuur.

ANS DE RUIJTER MET PENSIOEN

Na ruim 25 jaar als gastvrouw op de pastorie te hebben gewerkt is Ans de Ruijter met ingang van 1 mei met pensioen gegaan. Voor heel veel mensen zal zij de koffie hebben ingeschonken. Kerkwerkers, koster, tuinmannen en al die anderen die regelmatig hun bezigheden hebben rondom kerk en pastorie. Hoeveel mensen zal zij de deur open hebben gedaan? Maar ook voor mij en mijn voorganger is Ans steeds een steun en toeverlaat geweest. Ook was zij stand by op de West-Friese donderdagen. En niet te vergeten was zij koster tijdens de maandagse vroegmis.

Samen met Anneloes was Ans het visitekaartje van de parochie.

Heel veel dank, Ans. Geniet samen met Ron van een fijn leven! We zullen je nog op gepaste wijze uitzwaaien.

Eduard Moltzer, pastoor

DE PAASDATUM

Verschillende keren heb ik in de paasvieringen gesproken over het samenvallen dit jaar van de paasdatum in de Oosters-Orthodoxe Kerk en onze Westerse Kerk. De berekening van de paasdatum is geen gemakkelijk onderwerp. Laat ik het toch eens proberen uit te leggen. Dan snap ik het zelf ook.

In de eerste paar eeuwen na Christus vierde bijna iedere plaatselijke kerk Pasen op een eigen datum. Sommige kerken bepaalden de datum aan de hand van het Joodse Paasfeest: Pesach. Anderen hadden een vaste datum. Weer anderen hadden tradities die allemaal een andere uitkomst gaven. Het eerste Oecumenische Concilie van Nicea in 325 maakte hieraan een eind. Men wilde één regel gebruiken om de datum van het feest van de Verrijzenis van de Heer te berekenen. Zo besloot het Concilie dat het feest van de Verrijzenis altijd **na** het Joodse Pesach moest vallen. Immers, de Verrijzenis zelf vond ook na het Joodse Pesach plaats. Het Laatste Avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen vierde is de Sedermaaltijd van Joodse Paasfeest, Pesach. Deze Sedermaaltijd staat aan het begin van het 7 dagen durende Pesachfeest van de Joden. De christenen vieren dit op Witte Donderdag. De Joodse Sedermaaltijd moet volgens het Concilie van Nicea altijd vallen voor Witte Donderdag. Vervolgens moest het feest van de Verrijzenis van Christus vallen op de eerste zondag na de eerste volle maan na de eerste dag van de lente. De datum van het Joodse Pesach wordt op een soortgelijke wijze berekend. Deze berekening zou meestal voldoende moeten zijn om Pasen na Pesach te laten vallen.

In het jaar 1582 heeft Rome de Gregoriaanse kalender ingevoerd. Deze invoering heeft al een verschil van 13 dagen veroorzaakt met de oude Juliaanse kalender. De Orthodoxe kerken gebruiken deze Juliaanse kalender nog steeds voor de bepaling van de christelijke feestdagen.

Nou hier komt een ingewikkelde samenvatting: wanneer het volle maan is na Gregoriaans 3 april (= Juliaans 21 maart), dan valt het Orthodox Pasen gelijk met het Westers Pasen; begint het Joodse Pesach echter op of na Witte Donderdag, dan wordt de orthodoxe paasdatum een week verschoven. In 2009 was dat bijvoorbeeld zo: volle maan was op 9 april, het Joodse Pesach ook op 9 april. Bij ons in het westen was Witte Donderdag ook op 9 april en Pasen op zondag 12 april. De Orthodoxe kerk viert Pasen dan een week later: 19 april 2009.

Het volgende verschil is: wanneer het volle maan is na Gregoriaans 21 maart (onze huidige kalender), maar voor 21 maart van de oude Juliaanse kalender, dan hanteert de Orthodoxe kerk de volgende volle maan en valt het Orthodoxe Pasen 4 weken later dan bij ons. Soms kan dit verschil tot 5 weken uitlopen.

Ik begrijp dat dit een ingewikkeld verhaal is. Maar lees u het nog maar eens langzaam door. Overigens is de eerstvolgende keer dat Oost en West samen Pasen vieren 20 april 2025. En daarna weer op 16 april 2028.....

Een echte gezamenlijke christelijke paasdatum en dus ook een gezamenlijke datum voor Hemelvaartsdag en Pinksteren, zou geweldig zijn. Ik heb katholieke bisschoppen dan ook horen zeggen: Laten we samen de Orthodoxe berekening volgen. Dat brengt ons ook naar een algehele christelijke verbondenheid. Maar of het zover zal komen? Er zijn ook echter voorstellen voor een vaste paasdatum (net zoals Kerstmis). Als reactie hoor ik hierop: Als de kerk kiest voor een vaste paasdatum, snijdt zij de band met Israël en het Joodse volk door en maakt zij een knieval voor de heidense zonnegod (aldus dr. H. Vreekamp). Met deze reactie ben ik het van harte eens. Ten eerste moeten we de band met het Joodse volk nooit en te nimmer verbreken. Ten tweede geeft de variabele paasdatum ook het mysterie van Pasen weer.

Eduard Moltzer, pastoor

KERKBALANS

Misschien is het u al opgevallen... de thermometer achter in de kerk hebben we begin april kunnen verhogen naar € 35.000,-. Hartelijk dank aan al diegenen die een bijdrage hebben overgemaakt!

Ons streefbedrag van € 46.000,- (of meer) komt steeds meer in zicht, maar we zijn er nog niet. **Helpt u ons mee om de parochie financieel gezond te houden?**

Achter in deze Hoeksteen vindt u de bankrekeningnummers waarop uw bijdrage Kerkbalans gestort kan worden. Bij voorbaat hartelijk dank!

Het parochiebestuur

ACTIE VORMELINGEN

Beste mensen die de Hoeksteen lezen,

Wij zijn de vormelingen van 2017:

Mike, Stefanie, Sara, Tristan, Mauro en Gowiska



Toen we de foto maakten was Gowiska er niet bij. Zij volgt samen met een vormeling uit Tuitjenhorn de lessen bij Monica omdat zij wat ouder zijn. Wij ontvangen het vormsel op 24 juni. We hebben er veel zin in. Ons project heet 'In Vuur en Vlam'. Daar in hebben we ook een missie. Wij hebben als doel iemand te helpen. In Gambia gaan jongeren, net als wij, naar de middelbare school. Daar is het niet vanzelfsprekend, omdat de mensen arm zijn. Wij hebben de ambitie om ze te helpen door een legeflessen-actie te starten. Wilt u ons helpen met lege

flessen in te zamelen???

Wilt u ze in de doos achter in de kerk zetten?

Namens alle vormelingen alvast bedankt!

UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
R.K. BEGRAFENISVERENIGING ST. LODEWIJK

Datum : **Maandag 8 mei 2017**
Locatie : **Markt 18 te Schagen**
(De zaal is beneden en per lift bereikbaar)
Aanvang : **20.00 uur**

A G E N D A

01. Opening
02. Mededelingen
03. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 9 mei 2016
04. Jaarverslag 2016
05. Financieel jaarverslag 2016
Het verslag is verkrijgbaar bij Dhr. J.J. de Git, Kogerlaan 36-B64 te Schagen.
Tel.: 0224 - 213307
06. Verkiezing bestuursleden 2017
Aftredend en niet herkiesbaar: Mevrouw M. Dekker-Masteling
Aftredend en herkiesbaar: De heer J.J. de Git
07. Rondvraag
08. Sluiting

Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 4 dagen voor de Algemene Ledenvergadering, schriftelijk worden aangemeld bij het ledensecretariaat. Kandidaatstelling dient te geschieden met vermelding van de vacature en dient door ten minste 5 leden te zijn ondertekend.

Ledensecretariaat:
Annet Broers
Parallelweg 15
1741 AS Schagen
0224 – 214229
annet.leen@hetnet.nl

SYRIË-DAG ZATERDAG 13 MEI

‘De Schoonheid en Smaak van Syrië’

Syrië, vrijwel dagelijks horen we erover via de media. Het ooit zo prachtige land is al jaren het decor van bruto oorlogsgeweld, dat tot de dag van vandaag voortduurt. Veel Syriërs hebben inmiddels noodgedwongen hun vaderland verlaten. Een deel van hen kwam in Nederland terecht.

Deze groep Syrische vluchtelingen is nu volop bezig met inburgeren in Nederland. Zij leren onze moeilijke taal en verdiepen zich onder andere in de Nederlandse wetgeving en de manier van samenleven in Nederland. De Syrische Moustafa Hamo uit Dirksborn is al enige tijd werkzaam als tolk bij VluchtelingenWerk Schagen. Hij en zijn vrouw Mona willen nu graag de rollen omdraaien door het organiseren van een **Syrië-dag op zaterdag 13 mei**. Op deze dag kunt u kennismaken met de geschiedenis en de cultuur van Syrië door middel van een presentatie met video's en foto's. Er is live muziek met onder andere Iman en Peshmarg. Ook zal er veel lekker eten zijn; diverse Syriërs duiken de keuken in om u te laten proeven van heerlijke gerechten uit Syrië. **De dag is van 13.30 uur tot 17.30 in de Grote Kerk aan de Markt in Schagen.**

Het lijkt de Syrische inwoners van de gemeente Schagen en Hollands Kroon erg fijn om wederzijds kennis te maken met Nederlandse plaatsgenoten. Kinderen zijn ook van harte welkom. De Syrië-dag wordt georganiseerd door een grote groep Syriërs, in samenwerking met het Syrisch comité.

Altijd al meer willen weten over Syrië? Meld u dan nu aan via syriedag@gmail.com!
In verband met een maximum aantal plaatsen is aanmelden nodig. De toegang is gratis, wel wordt een vrijwillige donatie gewaardeerd.

'Tikramo!' -*tick-rum-o-* ('Van harte welkom!')

DAG VAN GEWELDLOOS VERZET

Recht op vrije meningsuiting
dat betekent heel normaal
dat je niet de hele dag hoeft
lopen letten op je taal
dat je hardop durft te praten
in de tram of in de trein
over wat je stom of slecht vindt
zonder bang te hoeven zijn.

Recht op vrije meningsuiting
dat betekent heel gewoon
dat er niet wordt meegeluisterd
naar je eigen telefoon
dat je in de krant kunt schrijven
'de regering maakt me kwaad'
zonder dat je er meteen voor
de gevangenis in gaat.

Recht op vrije meningsuiting
dat betekent ook het recht
om te demonstreren dat je
voor je idealen vecht
door de straat te mogen opgaan
met een spandoek of een bord
zonder dat je door agenten
in elkaar geslagen wordt

Recht op vrije meningsuiting
daar is niks bijzonders aan
in een land waar dat soort dingen
allemaal zijn toegestaan
en dus sta je raar te kijken
wanneer iemand je vertelt
dat in meer dan honderd landen
helemaal dat recht niet geldt.

Maar al kun je alle mensen
nog niet helpen aan dat recht,
toch helpt het al wel een beetje
wanneer je er wat van zegt!

Amnesty International

PAROCHIEAGENDA

Zo.	07 mei	10.00 uur	4^e Zondag van Pasen: Eucharistieviering met samenzang. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de pastorie, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep. U kunt een bijdrage voor de voedselbank meebrengen.
		17.00 uur	Rozenkransgebed in de Keinskapel
		17.00 uur	Gregoriaanse Vespers in onze kerk
		17.00 uur	Vespers Haringhuizen
Ma.	08 mei	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	09 mei	08.15 uur	Kerkwerken groep 2
		19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	10 mei	10.45 uur	Dienst in 'De Bron': pastor Louise Kooiman
Vr.	12 mei	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Za.	13 mei	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	14 mei	10.00 uur	5^e Zondag van Pasen: Eucharistieviering m.m.v. het gregoriaans koor.
		17.00 uur	Rozenkransgebed in de Keinskapel
Ma.	15 mei	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	16 mei	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	17 mei	10.45 uur	Dienst in 'De Bron': dhr. Hans van Kampen
Vr.	19 mei	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Za.	20 mei	11.00 uur	Huwelijksviering van Povi Jeyakumar en Kurees Rayarathinam
Za.	20 mei	16.00 uur	Oefenen familiekoor in de pastorie
Zo.	21 mei	10.00 uur	6^e Zondag van Pasen: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor. Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken achter in de kerk, verzorgd door leden van de Wijkcontactraad: Marta van Zoolingen, Gerda Klaver, Joke Leijnse
		16.00 uur	Tamilviering
		17.00 uur	Rozenkransgebed in de Keinskapel
Ma.	22 mei	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	23 mei	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Do.	25 mei	10.00 uur	Hemelvaart: Eucharistieviering met samenzang
Vr.	26 mei	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
		19.00 uur	Oefenen Familiekoor in pastorie
<hr/>			
Za.	27 mei	19.00 uur	Eucharistieviering
Zo.	28 mei	10.00 uur	7^e Zondag van Pasen: Eerste Communie – Familieviering m.m.v. het familiekoor.
		17.00 uur	Rozenkransgebed in de Keinskapel
Ma.	29 mei	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	30 mei	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	31 mei	10.45 uur	Woorddienst in 'De Bron': De heer A. Rodenburg
Vr.	02 juni	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Zo.	04 juni	10.00 uur	Pinksteren: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor. U kunt een bijdrage voor de voedselbank meebrengen.
Ma.	05 juni	10.00 uur	2^e Pinksterdag: Oecumenische viering in onze kerk
		10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
Di.	06 juni	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Vr.	09 juni	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Za.	10 juni	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	11 juni	10.00 uur	Drievuldigheidszondag: Eucharistieviering m.m.v. het gregoriaans koor.
		16.00 uur	Tamilviering
Ma.	12 juni	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	13 juni	08.15 uur	Kerkwerken Groep 1
		19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	14 juni	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
Vr.	16 juni	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Zo.	18 juni	10.00 uur	Sacramentsdag: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor. Pater Toon Dorsthorst uit Paramaribo en pastoor Igno Osterhaus zullen mee voorgaan. Pater Toon Dorsthorst zal over zijn werk voor het Christoforus Internaat voor kansarme kinderen vertellen. Na afloop van de viering wordt er een deurcollecte gehouden om het werk van Pater Toon te ondersteunen.
Ma.	19 juni	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	20 juni	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	21 juni	10.45 uur	Woorddienst in 'De Bron': pastor Louise Kooiman
Vr.	23 juni	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
		19.00 uur	Oefenen familiekoor in de pastorie

Za.	24 juni	18.30 uur	Vormselviering m.m.v. het jongerenkoor Arrival
Zo.	25 juni	10.00 uur	12^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang. Na afloop is er voor alleengaanden gelegenheid om een kopje koffie met elkaar te drinken in de pastorie, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep.
Ma.	26 juni	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	27 juni	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	28 juni	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': pastoor Eduard Moltzer
Do.	29 juni	13.15 uur	Marktconcert. Organiste Edith Yam
Vr.	30 juni	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
		19.00 uur	Oefenen familiekoor in de pastorie

LECTOREN / MISDIENAARS

			Lectoren	Misdienaars
Zo.	07 mei	10.00 uur	Janny van der Zee	Corina en Koen Joosten
Za.	13 mei	19.00 uur	Janny van der Zee	Rob, Mike en Jim van Haaren
Zo.	14 mei	10.00 uur	Saskia Forrester	Solveg Steur / Rajihven Francis en Denisshan Jeganatham
Zo.	21 mei	10.00 uur	Tom Oosterdijk	Gré Hoedjes / Petra de Wever
Do.	25 mei	10.00 uur	Bernard Gee	Lia Vermeulen / Nora Bruins
Za.	27 mei	19.00 uur	Dilani Anthiresu	Wilma Leermakers / Antony Anthonipillai
Zo.	28 mei	10.00 uur	Familieviering	-
Zo.	04 juni	10.00 uur	Ans de Ruijter	Gré Hoedjes / Petra de Wever
Za.	10 juni	19.00 uur	Kitta Hogervorst	Safana en Vinida Thevasahayam
Zo.	11 juni	10.00 uur	Janny van der Zee	Solveg Steur / Mauro Roubos / Denisshan Jeganatham
Zo.	18 juni	10.00 uur	Johan Korse	Petra de Wever / Wilma Leermakers
Za.	24 juni	18.30 uur	Vormsel	Rob, Mike en Jim van Haaren
Zo.	25 juni	10.00 uur	Saskia Forrester	Corina en Koen Joosten
Zo.	02 juli	10.00 uur	Familieviering	Rajihven en Renod Francis

KOSTERS / COLLECTANTEN

			Koster	Collectanten
Zo.	07 mei	10.00 uur	Lia Vermeulen	D. Dijkman / R. Stringer
Za.	13 mei	19.00 uur	Gerard Blom	J. Kox / C. van der Luijngaarden
Zo.	14 mei	10.00 uur	Antony Anthonipillai	A. Wijnants / J. Huiberts
Zo.	21 mei	10.00 uur	Theo Zuurbier	D. Dijkman / K. Borst
Zo.	21 mei	16.00 uur	Antony Anthonipillai	-
Do.	25 mei	10.00 uur	Antony Anthonipillai	R. Stringer / J. Huiberts
Za.	27 mei	19.00 uur	Theo Zuurbier / Antoon Vergeer	J. Kox / C. van der Luijngaarden
Zo.	28 mei	10.00 uur	Gerard Blom	Communicantjes / D. Dijkman / J. Huiberts
Zo.	04 juni	10.00 uur	Lia Vermeulen	D. Dijkman / R. Stringer
Ma.	05 juni	10.00 uur	Theo Zuurbier	D. Dijkman / J. Huiberts
Za.	10 juni	19.00 uur	Jan Heddes	J. Kox / C. van der Luijngaarden
Zo.	11 juni	10.00 uur	Gerard Blom	A. Wijnants / K. Borst
Zo.	11 juni	16.00 uur	Antony Anthonipillai	-
Zo.	18 juni	10.00 uur	Lia Vermeulen	J. Huiberts / D. Dijkman
Za.	24 juni	18.30 uur	Gerard Blom	J. Kox / C. van der Luijngaarden
Zo.	25 juni	10.00 uur	Jan Heddes	K. Borst / D. Dijkman
Zo.	02 juli	10.00 uur	Antoon Vergeer	J. Huiberts / R. Stringer

MISINTENTIES

Zo.	07 mei	10.00 uur	Wim en Rie Visser-Blank en overleden familie Visser-Blank, Piet Molenaar, Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie, Dirk Spaans, Tiny Boersen-van Straaten, Aad Sinnige
Ma.	08 mei	08.00 uur	Tiny Boersen-van Straaten, Aad Sinnige
Di.	09 mei	19.00 uur	Tiny Boersen-van Straaten, Aad Sinnige
Vr.	12 mei	09.30 uur	Aad Sinnige

Za.	13 mei	19.00 uur	Levende en overleden familie Komen-Groot, Jan Groot en zegen over zijn gezin, Nic en Alie Laan-Boots, Aad Sinnige
Zo.	14 mei	10.00 uur	Corry Bogerd-Dokman, Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Dirk Spaans, Riet de Zwart-Kager – met dank dat zij mijn lieve vrouw mocht zijn, Kees Huiberts en zegen over zijn gezin, Aad Sinnige
Ma.	15 mei	08.00 uur	Aad Sinnige
Di.	16 mei	19.00 uur	Emmy Bontje-Kouw, Aad Sinnige
Vr.	19 mei	09.30 uur	Aad Sinnige
Zo.	21 mei	10.00 uur	Bep van Zwol-Bouwman, Cees de Boer en zegen over zijn gezin, Overleden familieleden Bos en Van Lochem, Arie van Diepen en zegen over zijn gezin, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Siem de Lange en zegen over zijn gezin, Dirk Spaans, Arie en Marga Berger, Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, Joop Molenaar en zoon Karl, Jaap Ros en overleden familie Ros-de Wit, Aad Sinnige
Ma.	22 mei	08.00 uur	Aad Sinnige
Di.	23 mei	19.00 uur	Aad Sinnige
Do.	25 mei	10.00 uur	Aad Sinnige
Vr.	26 mei	09.30 uur	Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin
Za.	27 mei	19.00 uur	Rens Ansems en zegen over zijn gezin, Cor Rus
Zo.	28 mei	10.00 uur	Jaap de Langen, Dirk Spaans, Frits Oudejans en dochter Carin, Familie Slijkerman-Sinnige, een jarige moeder en zegen over de kinderen en kleinkinderen
Ma.	29 mei	08.00 uur	Wim van de Wiel en zegen over zijn gezin
Di.	30 mei	19.00 uur	Cor Wijnker en zegen over zijn gezin
Vr.	02 juni	09.30 uur	Piet Groen en Trien Groen-de Boer
Zo.	04 juni	10.00 uur	Arnold en Greet van Schaik-Divendal, Overleden ouders Piet en Clasiën de Groot-Huitema, Jan Groot en zegen over zijn gezin, Henk Wijers, Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie, Siem de Lange en zegen over zijn gezin, Dirk Spaans, Riet de Zwart-Kager. Met dank dat zij mijn lieve vrouw mocht zijn, Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, Joop Molenaar en zoon Karl, Pierre Spanjaart en zegen over kinderen en kleinkinderen
Di.	06 juni	19.00 uur	Henk Wijers, Emmy Bontje-Kouw
Vr.	09 juni	09.30 uur	Uit dankbaarheid en zegen over de gezinnen
Za.	10 juni	19.00 uur	Intentie nog open
Zo.	11 juni	10.00 uur	Dirk Spaans
Ma.	12 juni	08.00 uur	Intentie nog open
Di.	13 juni	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	16 juni	19.00 uur	Intentie nog open

Zo.	18 juni	10.00 uur	Wim en Rie Visser-Blank en overleden familie Visser-Blank, Bep van Zwol-Bouwman, Emmy Bontje-Kouw, Dirk Spaans, Riet de Zwart-Kager; met dank dat zij mijn lieve vrouw mocht zijn, Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, Overleden familie Berbée-van Lierop, Arie en Annie Rens-Huiskes
Ma.	19 juni	08.00 uur	Intentie nog open
Di.	20 juni	19.00 uur	Simon van der Voort
Vr.	23 juni	09.30 uur	Cor Wijnker en zegen over zijn gezin

Za.	24 juni	19.00 uur	Rens Ansems en zegen over zijn gezin, Cor Rus
Zo.	25 juni	10.00 uur	Pastoor Alphons Bruin en Casper Bruin, Piet de Groot, Jaap de Langen, Arie van Diepen en zegen over zijn gezin
Ma.	26 juni	08.00 uur	Wim van de Wiel en zegen over zijn gezin
Di.	27 juni	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	30 juni	09.30 uur	Intentie nog open

ONZE PASGEDOOPTEN

Eryk Ferry	Zoon van	Ferry van Wieringen en Marta Olkis Van Wieringen
Ritwik	Zoon van	Athijeyan Varaprayasam en Naherthirarani Ratnasingam
Pieter	Zoon van	Bert Zwaan en Ingrid Zwaan-van der Pol
Ella	Dochter van	Ronald Meijers en Marianne Stoop

IN DE HEER OVERLEDEN

In memoriam: onze lieve vader en opa **Cor Wijnker**

Zomaar op een maandag hield zijn lach op en werd het stil...

Op 20 februari 2017 is onze vader en opa Cor in alle rust in zijn slaap overleden. De laatste tijd merkten wij wel al wat verandering, hij was niet echt fit meer na een griepperiode, maar zijn heengaan kwam voor ons nog best onverwachts. Als je namelijk vroeg hoe het ging, was het antwoord steevast: Best! En dan ging hij weer over op een ander onderwerp. Hij wilde helemaal niemand tot last zijn, zo graag zijn zelfstandigheid bewaren, zichzelf verzorgen en zelf het huishouden blijven doen. Pa nam alles zoals het kwam, hij kon dat als geen ander. Dit kon hij vooral vanuit zijn vertrouwen in het leven, de mensen en zijn innerlijk weten, het is goed zoals het zich aandient.

In zijn geloof en in de Sint Christoforus kerkgemeenschap vond hij de kracht en sterkte op de momenten wanneer hij dit nodig had. Hij had de gave binnen een paar minuten met elk medemens in gesprek te raken en dan te genieten van de gesprekstof die was ontstaan. Hij verzamelde vooral ervaringen en ontmoetingen, hij genoot daarvan. Al wandelend of op de fiets was hij in de hele Noordkop te vinden. Hij was een echt buitenmens.

Vanuit zijn werk en na zijn pensionering behield hij zijn interesse en oog voor het boerenleven en volgde alle ontwikkelingen hierin op de voet. Hij kon enorm genieten van vee in de weide, opkomende gewassen en de bloeiende bloembollenvelden. Ook aan biljarten beleefde hij veel plezier en ging trouw elke week met de keu op pad met zijn clubgenoten.

Pa woonde op het Noord. Dit was een ware ontmoetingsplek en aan tafel bespraken we allerlei actuele onderwerpen van het weerbericht tot aan de politiek etc. en zijn mening of relativering was voor ons van onschatbare waarde. Een hapje en drankje had hij altijd voldoende in huis, hij hield van alle gezelligheid en drukte om hem heen.

Pa was een ras optimist, altijd een zeer positief ingesteld mens. Hij had humor, altijd pretoogjes en op zijn tijd ondeugend. Samen met onze moeder Riet Wijnker-Pater genoot hij met volle teugen van het leven. Ze hadden het samen heel goed en na haar overlijden in het jaar 2000 stond hij er opeens alleen voor en had het heel moeilijk, maar hij pakte de draad weer op en maakte dat hij Opa, Oma, Vader en Moeder tegelijk voor ons werd. Dit ging hem fantastisch af, ondanks het gemis van Ma.

Pa was er voor ons allemaal, hield alle verjaardagen en feestjes bij zolang het kon. We zijn dankbaar dat onze Pa tot het einde toe heeft kunnen blijven in zijn huis en dat zijn gebed verhoord is, om thuis te mogen inslapen. Onze Pa, klein van postuur maar zo groot van hart, wat zullen we hem missen. We zijn hem dankbaar voor alles wat hij ons leerde en gegeven heeft.

Namens de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

Carla Schipper-Wijnker

Woorden ter herinnering aan de laatste levensfase van moe

Rie Berbée-van Lierop

“Wat is een mens.”
Hoeveel keer heeft moe dat de laatste tijd niet gezegd?
We hebben het niet voor niets boven de kaart gezet.

Moe, geboren in 1921 en getogen in Anna-Paulowna, leerde op 14-jarige leeftijd al onze pa kennen, waar zij 60 jaar mee getrouwd is geweest en lief en leed mee heeft gedeeld. Samen in 2005 van Breezand naar een appartement in Schagen verhuisd, waar ze nog heel veel jaren hoopten te kunnen genieten .
Helaas stierf pa al na 1½ jaar, maar moe wist de draad toch weer snel op te pakken. Met de weinige leeftijdsgenoten die nog over waren, met name ome Han en tante Von, had zij wekelijks telefonisch contact.
Een contact dat voor haar heel waardevol is geweest.

Verzorgd uiterlijk en een spic en span huis waren voor moe heel belangrijk. Doorzettingsvermogen en zelfdiscipline waren kenmerkende eigenschappen. Ook zelfstandig blijven wonen was haar goud waard. Het laatste jaar ging haar gezondheid helaas hard achteruit en 6 weken geleden ging het thuis écht niet meer!

15 Januari kwamen we voor het feit te staan dat opname in Het Hospice onvermijdelijk was. Hier kon zij zich eindelijk aan totale verzorging overgeven.

Moe is in het Hospice 5 weken lang liefdevol verzorgd.
Het was voor haar al, zoals zij het zelf noemde, "een stukje hemel op aarde".
Hier kon zij, zonder besognes, genieten van de liefdevolle aandacht van familie en vrienden.
Op 22 februari is zij rustig heengegaan.
Moe, we moeten en laten u gaan.
Goede reis!

In Memoriam

Kees Huiberts,

vader en vriend.

Pap werd op 21 juli 1933 in Schagen geboren als 4e in het gezin van 9 kinderen. Hij ging naar de Sint Aloysiuschool. Zijn hele lagere schooltijd vond plaats in de oorlog. Tijdens de bombardementen op de trein moesten alle kinderen onder de bankjes beschutting zoeken. Paarden werden door de Duitsers in beslag genomen. Dat heeft veel indruk op hem gemaakt.

Thuis op de boerderij was er altijd wel werk te verzetten. Opa Huiberts was een handelaar die graag strijkgeld op wilde halen. En hij bleef daarbij eens aan de boerderij op Langevliet 1 in Julianadorp hangen. Nou, daar moesten dan tante Ida, pap en ome Han maar op boeren. Zo was pap op 16-jarige leeftijd al zelfstandig en runde het bedrijf. Maar er werd ook tijd doorgebracht in de danszaal. Zo leerde pap mam kennen. En na een paar jaar, in 1960, gingen zij trouwen. Zij gingen op Langevliet 66 wonen. In 1961 werd hun zoon John geboren en in 1962 hun dochter Annemiek. Wij hebben een prachtige jeugd gehad, waarbij het ponyrijden een belangrijke rol speelde. Pap had, samen met wat dorpsgenoten, een ponyclub opgericht, De Duinruiters. Vele wedstrijden en ponykampen hebben wij meegemaakt. Een prachtige tijd.

Al snel kwamen er, op aanraden van mam, naast de koeien ook bollen en andere gewassen op het land te staan. Pap belandde weer in de schoolbanken, de landbouwavondschool, om het bollenvak te leren.

Pap en mam deden veel dingen samen, zoals fietsen. Maar het samen werken op het bedrijf was echt een hobby en levensdoel van ze. Ze hielden ook erg van de gezelligheid.

In 1974 verhuisden we naar de Ruigeweg in St. Maartensbrug. Na twee jaar werden de koeien verkocht en gingen we verder in de bollen. Pap was best vooruitstrevend en zocht altijd manieren om makkelijker te werken.

Wij kregen ieder ons eigen gezinnetje en opa was apetrots op zijn kleinkinderen. Pap en mam gingen verhuizen naar de Antoniszstraat in St. Maartensbrug en John en Johanna gingen verder in het bedrijf. Pap en mam konden nog lang niet stil zitten, dus waren ze nog vaak op het bedrijf te vinden. Mam hoofdzakelijk in de drukke tijd en pap het hele jaar door.

Helaas werden de symptomen van Alzheimer steeds duidelijker bij pap; het begon op 66-jarige leeftijd. Het werd tijd om naar Schagen te verhuizen. Pap ging steeds meer achteruit. Het werd een moeilijke tijd voor pap en voor mam. Na eerst een aantal dagen in de week naar de dagopvang, werd pap uiteindelijk 4 jaar terug definitief opgenomen in Magnushof, waar hij op 26 februari jl. overleed.

John en Annemiek Huiberts

DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (17)

Vorige keer ging het over de toren van Babel. Het verhaal bevat maar negen verzen (Genesis 11:1-9), maar het is de moeite waard hier nog even op door te gaan. Genesis betekent: 'wording'. In dit boek wordt de wording beschreven van 'de wereld en al wat daarop is', de mensen, de volkeren, de talen. Na dit verhaal zal het boek aanvangen met de wording van de Aartsvaders en uiteindelijk de wording van de twaalf stammen van Israël. Nu even terug naar de toren van Babel.

Welke toren heeft de gewijde schrijver voor ogen als hij dit verhaal opschrijft? Sinear is de naam van het gebied in de benedenloop van de rivieren de Eufraat en Tigris, ten zuiden van Mesopotamië. Later wordt het Chaldea of Babylonië genoemd. Hier hebben de Sumeriërs het spijkerschrift, de sterrenkunde en de bouw van tegels uitgevonden. Al tijdens de oud-Babylonische geschiedenis is hier in de stad Babel of Babylon rond 1700 v. Chr. een hoge toren gebouwd met daar bovenop een tempel voor de god Marduk. Hier heeft Hammoerabi zijn wetten uitgevaardigd. En hier heeft de politieke wereldmacht Assyrië zich ontwikkeld.

Babylon is uit de bijbel bekend omdat koning Nebukadnezar in 587 Jeruzalem inneemt en de tempel van Salomo verwoest. De bevolking neemt hij in ballingschap mee. Hij is de oppermachtige heerser over het Midden-Oosten; het nieuw-Babylonische of Chaldeeuwse Rijk, van 605 tot 562 v. Chr. Tijdens zijn bewind laat hij in het zuiden van Mesopotamië tientallen tempels bouwen of verfraaien. De hoofdstad Babylon wordt nog eens extra versterkt. Maar Nebukadnezar laat ook straten plaveien, kanalen graven en de beroemde hangende tuinen van Babylon aanleggen, één van de zeven wereldwonderen van de oudheid. Ook laat hij de eeuwenoude toren van Marduk, de toren van Babel dus, restaureren. Het gaat hier om een zogenoemde Zikkurat, een tempeltoren, van zo'n 90 meter hoog. Dit was vanuit de oudheid een astrologisch observatorium met een religieuze betekenis. Het ging bij de bouw van deze toren om de mystieke eenwording van hemel en aarde. Het is geen ronde toren zoals de kunstschilder Pieter Bruegel suggereert met zijn beroemde schilderij. Het gaat om een vierkante toren met aan de voorkant een enorme hoge trap. Het is deze toren die de gewijde schrijver, die net als het volk in Babylonische ballingschap verkeert, voor ogen heeft. Het is Nebukadnezar die eens hoogmoedig, trots en eigenwijs uitriep: "Dit is het grote Babel wat ik gebouwd heb" (Dan. 4:30). De Isjtarpoort, van ongebrande bakstenen, bedekt met geglazuurd email in hemelsblauw en versierd met okerkleurige reliëfs is nog steeds te bewonderen in het Pergamon museum in Berlijn.

Vandaag spreekt men terecht van een Babelcultuur wanneer geldt dat alles wat gemaakt kán worden ook gemaakt móet worden. Het is een Godloze en hoogmoedige cultuur waarin men alles verwacht van de raketachtige ontwikkelingen van techniek en wetenschap. In de Bijbel wordt Babel of Babylon het symboolwoord voor elke anti-goddelijke macht. In het laatste Bijbelboek, Openbaring, wordt het oordeel over Babylon uitgesproken en de val van Babylon aangekondigd. Babylon is in dit Bijbelboek de stad van de hoogmoedige mens, die denkt dat hij door eigen prestaties op aarde de nieuwe heilsstaat kan vestigen. Tegenover Babylon staat 'het Nieuwe Jeruzalem', de stad Gods die op het einde der tijden zal 'neerdalen uit de hemel'. Wordt vervolgd.....

Monica Wildeboer, catechiste

8 VRAGEN VOOR EEN PAROCHIAAN

In deze rubriek worden 8 vragen gesteld aan een parochiaan. Het stokje wordt telkens doorgegeven aan een andere parochiaan. Deze keer:

Ik ben Antony Anthonipillai, ik ben getrouwd met Yalini en we hebben een zoon en een dochter.

Vraag 1: Wat betekent geloof voor u?

De kerk in het groot, ik bedoel wij allemaal.

Vraag 2: Wat is uw betrokkenheid bij de Sint Christoforusparochie?

In 1997 ben ik in de parochie gekomen, nu ben ik sinds 10 jaar koster en acoliet.

Vraag 3: Als u lid zou zijn van het parochiebestuur, welk initiatief zou u willen nemen?

Dat er meer jongeren in de kerk komen.

Vraag 4: Wat maakt u gelukkig?

Mijn vrouw en kinderen.

Vraag 5: Wie zou u graag eens ontmoeten?

Mijn ouders, want die zijn zo ver weg.

Vraag 6: Welke verhaal uit de Bijbel spreekt u aan?

Lucas 1, 47-56: Magnificat! Lofzang van Maria.

Vraag 7: Als u een keer mag preken, waar gaat die preek dan over?

Grote verbroedering tussen alle mensen in Schagen.

Vraag 8: Waar vraagt u voor te bidden?

Een mooie toekomst.

Ik geef het stokje door aan Theo Zuurbier.

BANNEUX

Een prachtige naam voor een bijzondere plek in de Belgische Ardennen.

In 1933 is Maria daar verschenen aan de kleine Mariëtte Beco met de opdracht om bij de ontstane bron een kapel te laten bouwen en dat was het begin van een bijzonder bedevaartsoord.

Ik ga al 15 jaar mee als vrijwilligster van Bisdom Haarlem-Amsterdam. Ik noem het 'mijn warme deken'. Daar is warmte, samen geloven, samen bidden, samen huilen maar zeker ook samen lachen.

Een plek om te relativieren en weer opnieuw te beginnen, om bemoediging te krijgen om weer verder te gaan, kennissen of vrienden op te doen en verhalen uit te wisselen. Dit gevoel is niet uit te leggen, niet te beschrijven, dit moet je meemaken.

Het triduüm duurt vijf dagen van vrijdag tot en met dinsdag.

Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen om naar de eerste stop in Utrecht te gaan en daar koffie of thee te drinken. Dit is het verzamelpunt van alle bussen en hier ontmoet u uw medegasten en alle vrijwilligers van Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Daarna gaat de reis richting Soerendonk waar een broodmaaltijd wordt aangeboden om dan voldaan naar Banneux te vertrekken waar wij vijf volledig verzorgde dagen voor u klaar staan.

Priesters, verpleegkundigen, arts en verzorgenden staan voor u klaar om u (daar waar nodig) te begeleiden en u vijf prachtige dagen te laten beleven en weer een beetje rust te vinden in dit hectische bestaan. Rolstoelen en rollators zijn aanwezig om een wandeling of uitstapje mogelijk te maken. De reis is ook geschikt voor minder validen en zieken. Een rolstoelbus is aanwezig.

Op de terugweg stoppen wij wederom in Soerendonk om daar een heerlijke warme maaltijd te nuttigen en dat is ook de plaats waar wij afscheid van elkaar nemen en de reis naar huis verder gaat om u veilig en wel weer bij de opstapplaats te brengen.
De kosten bedragen € 275,--.

Data 2017:
19 t/m 23 mei
25 t/m 29 augustus

Mijn collega-vrijwilligers en ik hopen u te mogen verwelkomen.

Els Rong

Voor meer informatie en inschrijven kunt u contact opnemen met Eva Onderwater
tel. 0297-222208

BEDEVAART NAAR KEVELAER 2017



Vanuit de regio's Haarlem, Amsterdam, Alkmaar, Volendam en West-Friesland wordt van maandag 3 t/m woensdag 5 juli een bedevaart gehouden naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. De bedevaart wordt begeleid door meerdere priesters en diakens uit ons bisdom zoals de pastores Eric van Teijlingen, Jan van der Plas, Eugène Jongerden, Deken Eduard Moltzer en neomist Anton Goos. Gaat u met ons mee?

Dit jaar is het 375 jaar geleden dat Kevelaer bedevaartplaats werd. In 1642 hoorde Hendrick Busman een stem hem zeggen: "op deze plek een kapelletje te bouwen." Onder haar titel 'Troosteres van de Bedroefden' heeft Maria de eeuwen door vele mensen, vooral uit de Nederlanden (waar je in de Republiektijd niet katholiek mocht zijn), bemoedigd en getroost met haar moederlijke nabijheid. Daarom bezoeken we op de terugreis de unieke tentoonstelling 'Maria' in het Catherijneconvent (Utrecht) als extraatje voor dit jubeljaar voor Kevelaer.

Op 3 juli a.s. wordt vertrokken vanuit o.a. Alkmaar, Amsterdam (Sloterdijk), Amstelveen, Beverwijk, Haarlem, Heemstede, Heiloo, Langedijk, Volendam. Het programma in Kevelaer omvat een openingslof en intochtprocessie, waarna de bedevaartskaaers aan Maria wordt aangeboden. Deze eerste dag wordt afgesloten met een sfeervolle lichtprocessie over het plein rond de Genadekapel. Op dinsdag wordt 's ochtends de kruisweg overwogen en is er 's middags volop aandacht voor onze gebeden tot Maria met het rozenkrans bidden en een Maria-uurtje. 's Avonds is er een mooie Mis, die wordt opgeluisterd door het koor en orkest van de basiliek van Kevelaer. Op de laatste dag sluiten we af met een afscheidsviering. Op de terugreis maken we een tussenstop in Utrecht voor de Mariatentoonstelling. Aan het begin van de avond bent u weer thuis.

Meer informatie?

Voor meer informatie of aanmelding voor deze bedevaart kunt u contact opnemen met:

- Haarlemse Broederschap Kevelaer: pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464), Dea Broersen (06-25021417) of mail naar: kevelaerbedevaart@outlook.com

- Broederschap Amsterdam & West-Friesland: mevrouw Yvonne van Stiphout-Boos (06-22248723) of mail naar: yvansb2@hotmail.com

BISDOMBEDEVAART NAAR FATIMA IN SEPTEMBER

In 2017 is het 100 jaar geleden dat de H. Maagd Maria tussen 13 mei en 13 oktober een zestal keer is verschenen aan drie herderskindertjes. Maria had belangrijke boodschappen voor hen over het geestelijk leven van de mensen en de vrede in de wereld (het is immers midden in de Eerste Wereldoorlog). In de loop van de tijd is Fatima uitgegroeid tot een van de belangrijkste Mariaheiligdommen in de wereld. Vanwege het eeuwfeest van de verschijningen organiseert het Bisdom Haarlem-Amsterdam van 11 t/m 16 september een bescheiden bedevaart naar Fatima en Lissabon. Er is slechts plek voor zo'n zestig pelgrims en een zeer beperkt aantal eenpersoonskamers.

Na de vlucht naar Lissabon reizen we per touringcar door naar Fatima. Na aankomst maken we een rondleiding over het heiligdom en wordt het verhaal van Fatima verteld. De volgende dag (dinsdag) bezoekt u Aljustrel, waar we de Kruisweg bidden, en later op de dag de geboortehuizen van de herderskinderen en de parochiekerk bezoeken. We vieren deze dag (met andere Nederlandse groepen) de Eucharistie in de Verschijningskapel, dé plek waar Maria 100 jaar geleden is verschenen. We nemen ook deel aan de Sacramentsprocessie, het rozenkransgebed en de lichtprocessie. Woensdag 13 september is een van de verschijningsdata. We nemen die dag deel aan de plechtigheden van het heiligdom (o.a. een plechtige pontificale Hoogmis). Op 14 september nemen we afscheid van Fatima en gaan we richting Lissabon. We bezoeken onderweg een fraai klooster in Batalha en het traditionele vissersdorp Nazaré. Op 15 en 16 september bezoeken we Lissabon, met o.a. een stadswandeling o.l.v. een Nederlandse gids. Op de laatste dag bezoeken we Cristo Rei (een standbeeld van Christus Koning) bij Lissabon-Almada, waar we het uitzichtpunt bezoeken en een afscheidsviering hebben. In de avond vliegen we weer terug naar Nederland.

Meer informatie over dit diocesane aanbod vindt u in het paasnummer van het bisdomblad *SamenKerk*, of via email: bedevaart@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Achter in uw parochiekerk liggen folders of kijk op de website van het bisdom (www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl) of de website van de katholieke reisorganisatie VNB (www.vnb.nl). Aanmelding voor deze reis verloopt via de VNB. De inschrijving sluit op 1 augustus 2017.

MARIA IN HET CATHARIJNECONVENT

Maria, het meisje uit Nazareth en de moeder van Jezus, is een fascinerende vrouw. Zowel binnen als buiten het christendom bekend en vereerd. Door de eeuwen heen geschilderd op prachtige schilderijen en gebeeldhouwd door de beroemdste beeldhouwers. Tot en met 20 augustus straalt Maria in Museum Catharijneconvent in Utrecht (www.catharijneconvent.nl). Voor het eerst in Nederland wordt er zo'n grote tentoonstelling aan Maria gewijd waarbij haar complete levensverhaal aan bod komt, van oermoeder tot hemelse koningin.

U leest meer over deze bijzondere tentoonstelling in het paasnummer (april 2017) van *SamenKerk*. Bijvoorbeeld hoe u als lezer van ons bisdomblad korting krijgt bij een bezoek aan de tentoonstelling.

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert i.s.m. Museum Catharijneconvent in Utrecht vanwege de bijzondere tentoonstelling "Maria" een speciale arrangements- en ontmoetingsdag op dinsdagmiddag 30 mei. Mevrouw Désirée Krikhaar, de samensteller/gastconservator van deze bijzondere tentoonstelling, geeft die dag om 14.00

uur een lezing over de tentoonstelling. Deze lezing is gratis bij te wonen op vertoon van een geldig entreekaartje voor de tentoonstelling.

Hoe naar deze Ontmoetingsdag op 30 mei?

- aanmelden via: *info@catharijneconvent.nl* of 030-2313835 (tijdens kantooruren).
- vermeld: 1. "Bijeenkomst bisdom H'lem-A'dam (30 mei)", 2. uw voor- en achternaam en 3. het aantal personen

Lieve Maria,

elke dag bidden miljoenen mensen tot jou.
Het 'Weesgegroet' is over de hele wereld gekend.
In Lourdes, in Fatima, in Beauraing...
krijg je bijzonder veel aandacht.
Je bent de gelovigen heel nabij.
De boodschappen die je af en toe doorgeeft,
zijn veelal duidelijk.
Je vraagt ons om te bidden,
om spijt te hebben over onze tekortkomingen.

Nog altijd zie je langs de wegen kleine kapellen.
Nog altijd — vooral in de maanden mei en oktober —
word je in de bloemen gezet
en branden er veel kaarsen bij jouw beeld.
Dat vind ik heel mooi, Maria.
Jij verdient al deze eerbetuigingen.

HET CHRISTOFORUS INTERNAAT

In Paramaribo staat het "Christo"-internaat dat meer dan 70 kansarme jongeren opvangt. Pater Toon Dorsthorst is daar de leider van en hij wil 18 Juni graag naar Schagen komen om wat te vertellen over "zijn" internaat. Volgend jaar bestaat het internaat 50 jaar en daarom willen we vanuit Schagen wat extra's doen voor dit mooie doel.

Igno Osterhaus, die indertijd stage liep bij ons, is al eens drie maanden in Paramaribo geweest bij Pater Toon. Hij wil ook graag meekomen naar Schagen.

Voor meer informatie kijk op www.christoforusinternaat.com

Pater Toon zet zich ook in voor mensenrechten en ligt daarom nogal eens overhoop met Desi Bouterse.

In de volgende Hoeksteen komen we hierop terug.

Werkgroep Missie & Ontwikkeling



NEDERLANDSE MISSIONARISSEN

De missionaire traditie leeft! Elke dag weer zetten ruim 750 missionarissen en 40 missionair werkers uit Nederland zich in voor kwetsbare medemensen. En vanuit ons land wordt dit financieel mogelijk gemaakt door onder meer de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Dit jaar loopt de actie van zaterdag 27 mei tot en met Pinksterzondag 4 juni.

De WNM kan door deze actie bijdragen in sommige kosten van woning, parochie, werk, verlof, zorg en diaconie. Ook maakt WNM de uitzending van missionair werkers mogelijk, jonge mensen die in de voetsporen van de missionarissen treden.

Uit respect en bewondering voor hun werk willen wij een onmiskenbare ruggensteun zijn voor al die honderden missionarissen en missionaire werkers.

Met Pinksteren is de hoofdcollecte in de kerk voor deze missionarissen.

Maar u kunt natuurlijk ook helpen via de bank: NL30RABO01712111 11 t.n.v. Nederlandse Missionaris Den Haag.

Voor meer informatie kunt u terecht op hun website: www.weeknederlandsemissionaris.nl

Werkgroep Missie & Ontwikkeling

VOOR EEN KLEURIG VOORJAAR NAAR DE WERELDWINKEL SCHAGEN

Het is voorjaar. Dat vind je ook terug in de Wereldwinkel Schagen op de Markt onder de toren van de kerk.

Een mooi voorbeeld is de ronde wanddecoratie van kleurrijke vlinders. Deze wordt gemaakt op het Indonesische eiland Bali. In een klein dorpje werken de ambachtslieden onder de bananenbomen. Van metaaldraad en -plaatjes maken zij onder andere deze vlinderdecoraties. Het bedrijf betaalt zijn werknemers een goed loon, ruim boven het minimum, in de hoop dat zij niet snel weer weg gaan. Een ander voorbeeld van goed personeelsbeleid is dat de medewerkers vrij krijgen om naar een heilige ceremonie te gaan. Dit is belangrijk in het leven van de bevolking op dit Hindoeïstische eiland. Naast de vaste medewerkers werkt het bedrijf met thuiswerkers. Deze mensen krijgen de losse onderdelen thuis bezorgd en werken voor een, voor Balinese begrippen, riant loon met een, door het bedrijf, geleverd, soldeerapparaat. Zo kan de man thuis blijven bij zijn vrouw en tevens zijn hanen verzorgen.

Ook uit Indonesië komen de zon met mozaïek ingelegd en de aardewerken vazen in een zacht blauwe kleur. De leuke kleine tasje en rugtassen zijn gemaakt in India. De zomerse kettingen van de Taquanoot worden gemaakt in het Zuidamerikaanse land Equador. De Taquanoot wordt ook wel het ivoor van de palmboom genoemd. Net zo wit als echt ivoor. Voor de halskettingen wordt de noot echter in vele kleuren geverfd.

Voor meer informatie zie: www.wereldwinkelschagen.nl

KLEURPLAAT

Hier zie je de 12 leerlingen van Jezus. Zij gingen de verhalen van Jezus doorvertellen in de wereld. Ook jij kunt Jezus helpen.

Geef de leerlingen een gezicht en kleur ze in.



KARIN SMIT UITVAARTBEGELEIDING

Even voorstellen,

Mijn naam is Karin Smit, 45 jaar oud en geboren en getogen in Schagen. Ik ben de jongste dochter van Ton en Loes Smit.

Tijdens mijn lagere schoolperiode op de R.K. Willibrordus school, heb ik mijn eerste communie en vormsel mogen ontvangen.

Na de middelbare en hogere school ben ik gaan werken als verpleegkundige.

Binnen ons gezin zijn normen en waarden, liefde, geloof en liefde voor je medemens belangrijke items waar ik elke dag als mens en uitvaartbegeleidster invulling aan probeer te geven.

Door het overlijden van mijn vader, kwam ik in aanraking met de dood.

Hierdoor werd mijn interesse gewekt en ben ik de opleiding tot uitvaartbegeleidster gaan volgen. Sinds enkele jaren ben ik werkzaam in de uitvaartbranche en voor meniggen ben ik geen onbekende.

De dood is een onderwerp waar niet makkelijk over wordt gesproken.

Ik wil graag met u 'stilstaan bij het leven'.

Hoeveel mensen zijn eigenlijk goed voorbereid? Zou het niet zo moeten zijn dat u, net zoals uw testament of pensioen, ook uw uitvaart bij leven goed geregeld dient te worden?

Tegenwoordig is er zoveel mogelijk en wordt een afscheid steeds persoonlijker.

Om u hieromtrent te informeren, kom ik graag bij u langs, ook al bent u verzekerd bij Dela, Monuta, Yarden of Vereniging.

Met vriendelijke groet,
Karin Smit

INTERNATIONALE BOUWORDE BESTAAT 60 JAAR

We zoeken mooie verhalen!

Al sinds 1957 organiseert St. IBO-Nederland de inzet van vrijwilligers in hulpprojecten wereldwijd. Dat willen we vieren! We brengen daarom dit jaar een extra dikke Jubileumeditie uit van onze nieuwsbrief, met daarin de verhalen van vrijwilligers die in het (verre) verleden met ons zijn meegegaan.

Bent u zelf vrijwilliger geweest van de Bouworde en wilt u uw Bouworde avontuur delen? Neem dan vóór 1 juni 2017 contact met ons op via info@ibo-nederland.org of bel 024-3226074. We maken dan een afspraak voor een (telefonisch) interview.

De Bouworde in Nederland

De Nederlandse tak van de Internationale Bouworde werd in 1957 in Nijmegen opgericht als zusterorganisatie van de Vlaamse Bouworde, die in 1953 het licht zag. Pater Werenfried van Straaten (de 'spekpater') verzamelde in dat jaar voor het eerst enkele groepen Katholieke jonge vrijwilligers om in Duitsland huizen te bouwen voor Duitse vluchtelingen. Sindsdien zetten vele vrijwilligers zich via IBO-Nederland belangeloos in voor een ander. Projecten

overall ter wereld worden met de hulp van vrijwilligers een stap verder gebracht en de vrijwilligers krijgen er de ervaring van hun leven voor terug.

IBO-Nederland stimuleert culturele uitwisseling door de inzet van internationale groepen vrijwilligers in praktische projecten. Door samen te werken aan een bouwklus, een ecologisch project of een sociale activiteit leren internationale vrijwilligers en lokale medewerkers elkaar bijzonder goed kennen. De projecten worden met zorg uitgezocht en hebben allemaal een hulpvraag waarbij de ondersteuning van vrijwilligers daadwerkelijk nodig is.

Wilt u zelf vrijwilligerswerk in het buitenland gaan doen? Of kent u anderen die hier interesse in hebben? Kijk gerust op onze website: www.ibo-nederland.org, stuur een mailtje naar info@ibo-nederland.org of bel 024-3226074. Zo zoeken we voor deze zomer nog vrijwilligers die willen klussen aan huizen van ouderen in Moldavië of activiteiten willen organiseren voor kinderen met een beperking in Kroatië en Kameroen. Ook hebben we mogelijkheden voor (kerk) groepen die op zoek zijn naar een project waar ze zich nuttig kunnen maken.

St. Annastraat 174
6524 GT Nijmegen
tel. 024-3226074

LOURDESFONDS

Lieve Parochianen en Lourdesdonateurs,

Graag wil ik u in deze Hoeksteen attenderen op de komende Meimaand. In deze Mariamaand vragen wij u het Lourdesfonds te steunen met een bijdrage zodat we parochianen blij kunnen maken met een reis naar Lourdes. Als u donateur wilt worden kunt u ons steunen met een vrijwillige gift. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL35 RABO 0146102959 t.n.v. Parochiebestuur St. Christoforus onder vermelding van: 'Lourdesfonds Schagen' Wilt u meer weten, dan kunt u mij telefonisch bereiken op nummer 0224-214038.

Met vriendelijke groeten,
Beitske Bakker

NIEUWTJES

NIEUWE HOOFDREDACTEUR

Columnist en publicist Anton de Wit(38) is onlangs benoemd tot hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad. Hij was al aan het blad verbonden. Schreef tevens voor Volzin, Filosofie Magazine, EO-visie, De Humanist en het Radboud Info. Ook voor de kranten Friesch Dagblad, De Bazuin, Algemeen Dagblad en de Volkskrant. Sinds begin dit jaar is hij tevens de vaste commentator aan De Tafel van Thijs (EO) op NPO 2.

ALLE PSALMEN

Het Nederlands Kamerkoor gaat samen met drie andere koren op 1 en 2 september in Utrecht alle psalmen zingen uit het Bijbelboek 'Psalmen'. Dat gebeurt in 12 concerten van elk een uur. Het Kamerkoor, dat 80 jaar bestaat, organiseert het evenement in samenwerking met het Festival Oude Muziek, De Balie en Creative Court.

100 JAAR FATIMA

Op 13 mei, in de Mariamaand, zal paus Franciscus een bezoek brengen aan het bedevaartsoord Fatima in Portugal. Die dag is het precies 100 jaar geleden dat Maria daar

verscheen aan drie herderskinderen.

De uitgebrachte DVD "De dag waarop de zon danste" vertelt in de vorm van een tekenfilm wat er in 1917 in Fatima gebeurde.

Info hierover bij het Katholiek Alpha Centrum www.rk-alphacentrum.nl

BISDOM BEDEVAART

Van 11 t/m 16 september organiseert ons bisdom een volledig verzorgde vliegreis naar Fatima en Lissabon. De reis gaat uit van de VNB. Informatie over het programma, deelname en prijzen vindt u op de website www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl of in de folders achter in de kerk. Aanmelding via de VNB: www.vnb.nl

Info bij de reisbegeleiders : Dea Broersen 06-25021417 of pastoor Eric van Teijlingen 06-13716464 of via bedevaart@bisdomhaarlem-amsterdam.nl (Zie de uitgebreide beschrijving elders in deze Hoeksteen).

ROEPING?

Leven als benedictijner monnik is leven in vriendschap met Jezus. Het is een leven van bidden en werken in alle eenvoud. Kiezen voor een levenslange solidariteit met de broeders, anderen en de wereld. De broeders in de St. Adelbertabdij leven zo al 950 jaar. Merk je dat God je roept en ben je vrij om die keuze te maken, kom dan naar de abdij voor het Kom en Zie-weekend. Leef een stukje mee met de broeders van 2 tot 4 juni. Stuur een e-mail naar Br. Breda, abdijroeping@gmail.com en kijk op www.roepingabdij.nl

HOE MOOI ZAL HET ZIJN

Dat is de titel van een boekje met citaten en uitspraken van paus Franciscus. Ze nodigen ons uit tot reflectie over wat de paus, de Kerk en de wereld wil zeggen. Prijs € 9,99.

www.terralannoo.nl

ISBN: 9789401436304.

GEEN DAG ZONDER MARIA

Maria, een naam met vele betekenissen. Zij is de moeder van Jezus. Maar ook een icoon voor vreugde, verdriet, troost en bescherming. Dit boek van Désirée Krikhaar is een reis door het jaar heen. Rijk geïllustreerd wordt u een jaar lang meegenomen. Voor elke kalenderdag zijn er weetjes, cartoons, recepten en gedichten over Maria. Het boek laat zien waar de wereldwijde verering vandaan komt en hoe zij ons tot op de dag van vandaag inspireert. "Geen dag zonder Maria" kost € 24,95. ISBN: 9789462581791.

Het bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert samen met Museum Catharijneconvent een speciale ontmoetingsdag bij de tentoonstelling 'Maria' op dinsdagmiddag 30 mei. De schrijfster van het hierboven vermelde boek is de samensteller/gastconservator van deze expositie. Zij geeft die dag om 14.00 uur een lezing over de tentoonstelling. Deze is gratis bij te wonen op vertoon van een geldig entreekaartje. Het adres is: Lange Nieuwstraat 38, Utrecht. Tel: 030 – 2313835. Met een museumjaarkaart is de toegang gratis.

Marijke van Asselt