

Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 26 april 2021
U kunt bij voorkeur via email aanleveren: hoeksteen@rkkerkschagen.nl

INHOUD

- Van Pastor Ivan
- Van Don Eduard
- Van de bestuurstafel
- Kerkbalans - herinnering voor een enkeling
- Nederlandse bisschoppen roepen met speciale website iedereen op: Vier Pasen!
- Palmpasen aflevering 2
- Het Paastriduüm
- Parochieagenda
- Lectoren
- Koster
- Misintenties
- Kerkvervoer
- Uitnodiging Algemene ledenvergadering R.K. Begraffenisvereniging St. Lodewijk
- De Bijbel en zijn verhalen (46)
- In de Heer overleden
- Raad van Kerken Schagen en omstreken – Afscheid
- Vastenactie
- Achterblijvers
- Kleurplaat
- Rotsvast geloof
- Medeplichtige
- Nieuwtjes

Open mijn hart Heer en
geef mij de kracht
om steeds weer op te staan
uit alles wat klein maakt en dood.
Het leven en sterven van Uw Zoon
heeft mij bewogen.
Zijn opstanding inspireert mij
om op weg te gaan.
Een weg waarvan niet de dood
het einde is, maar leven.
Nieuw leven dat mij bemoedigt
en ruimte geeft.
Het geeft mij innerlijke kracht,
liefde en creativiteit.
Het wekt verlangen in mij en
het zet mij in beweging.
Ik bid U, geef mij het vertrouwen
om steeds weer toekomst
te blijven zien.

BESTE PAROCHIANEN,

Het is bijna Pasen, het feest waarop wij de overgang van de dood naar het leven kunnen vieren. Want Jezus, de Christus, is uit de dood opgestaan. Hij is verrezen; dat belijden wij in onze geloofsbelijdenis. Maar belangrijk is, dat wij deze verrijzenis in ons eigen leven mogen ervaren. Maar hoe ervaren of vieren wij deze verrijzenis van Jezus Christus in ons leven? Vieren wij die als een traditie? Een traditie die wij elk jaar gewoon moeten vieren; of, vieren wij die als een gebeurtenis die actueel in ons leven wordt. Vorig jaar was een bijzonder jaar. Wij konden Pasen als kerkgemeenschap in de kerk niet vieren. Misschien hebben wij Pasen thuis gevierd. Maar in de Huiskerk is Christus ook en samen heeft Hij met ons Pasen gevierd.

Want met Pasen, vieren wij de bevrijding van een volk, dat slaaf in Egypte was, en door de kracht van God vrij geworden is; dat is Pasen. Het doorgaan vanaf een situatie van angst voor de toekomst, wanhoop, problemen, rancune, egoïsme, jaloezie, enz. naar de liefde, hoop, vrijheid.

Wij ervaren de Verrijzenis van Christus in ons leven, elk moment waar we inzicht in onze situatie krijgen of die gaan begrijpen en verstaan. Christus komt in deze bijzondere tijd om ons te zeggen: "Ik ben met u", wees niet bang. "Ik ben verrezen. Ik laat u niet alleen. Ik stuur iemand om u te helpen."

Dat is de Heilige Geest. Hij is de vertrooster en Helper. Hij is degene die ons de zekerheid en de genade geeft om het leven vanuit een ander perspectief te kunnen bekijken, met het perspectief van het geloof van het Eeuwige Leven. En dat gebeurt op Pinksteren.

In de volgende Hoeksteen zullen we meer over Pinksteren schrijven. Wat er met Pinksteren gebeurd is. Welke opdracht de leerlingen van de Heer met Pinksteren gekregen hebben enz.

Ik wens u allemaal een goed einde van deze Veertigdagentijd, en een gezegend Pasen.

Pastor Ivan

4 mei

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
en herhaal ze honderd malen
alle malen zal ik wenen.....

Leo Vroman

VAN DON EDUARD

Het is bijna een jaar geleden (15 april 2020) dat ik met emeritaat ben gegaan. Pastoor Ivan Garcia werd tegelijkertijd tot administrator van de parochie Schagen benoemd. De afspraak was dat ik de pastorale taken bleef uitoefenen. Vanwege mijn gezondheid, mijn daarmee samenhangende lichamelijke kwetsbaarheid en de eerder uitgebroken coronapandemie kon ik dit maar gedeeltelijk doen. Diaken Piet Steur heeft, samen met catechiste Monica Wildeboer, deze taken steeds meer overgenomen. Hiervoor ben ik hen enorm dankbaar. Aan de andere kant heeft pastoor Ivan zich steeds meer ingewerkt. Op 1 februari 2021 is pastoor Ivan officieel pastoor geworden van onze parochie en met ingang van dezelfde datum is Maciej Gradzki tot kapelaan in onze parochie benoemd. Het Schager pastorale team (pastoor Ivan, kapelaan Maciej, diaken Piet Steur en catechiste Monica Wildeboer) is weer op peil. Hierdoor is eigenlijk mijn emeritaat definitief geworden. Het team heeft mij gevraagd om daar waar nodig te helpen. Dat doe ik natuurlijk heel graag. Helaas is het nog niet goed met mijn gezondheid. Mijn specialist doet alles wat mogelijk is om mij te helpen. Op dit moment ben ik echter nog te kwetsbaar om in de kerk te komen.

Lieve mensen, met veel liefde en toewijding mocht ik vanaf september 1991 veel mensen in lief en leed nabij zijn. Eerst in 't Zand, Breezand en Callantsoog en later op Texel. En na 12 ½ jaar Texel bij u in de regio Schagen en de parochie Schagen. In alle parochies ben ik met evenveel plezier geweest. De tijden veranderen en ik ben ouder geworden. Nu geniet ik van mijn fijne huisje aan de Spreeuwenlaan. Graag hoop ik u gauw weer te ontmoeten in de kerk of waar dan ook. Het was een voorrecht uw pastoor te mogen zijn en ik dank u voor het vertrouwen dat u mij hebt gegeven.

Van harte wens ik u allen een Zalig Pasen. Laat ons christenzijn onze manier van leven zijn. Dat we mogen genieten van iedereen die we op onze levensweg ontmoeten. Mag de kracht van de Verrezen Heer ons hierbij helpen.

Don Eduard

Als u een gesprek wenst met pastoor Ivan, diaken Piet Steur of catechiste Monica Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkerkschagen.nl en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt.

Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Ivan, 06-17129642.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Voorjaarskriebels

De beperkingen van Covid19 houden velen van ons nog buiten de kerk en dat is triest. Elke keer hopen we dat er wat verlichting komt, maar we zullen nog geduld moeten betrachten. Toch zijn er sinds zondag 14 februari weer vieringen op zondag en vrijdag. De Paasviering komt er ook al snel aan, maar het lijkt erop dat het ook deze keer anders zal zijn. Er zal een viering worden gelivestreamd vanuit de kerk van Tuitjenhorn, H. Jacobus de Meerdere, waar pastoor Ivan Garcia zal voorgaan. Hoe die uitzending is te volgen staat verderop in de Hoeksteen vermeld.

Pastoor Ivan Garcia, is per 1 februari door de Bisschop formeel aangesteld als moderator van de St. Christoforusparochie (1/2 fte) en pastoor in solidum van de parochies van het samenwerkingsverband De Vijfhoek (bestaande uit de parochies Heerhugowaard 't Kruis en Heerhugowaard De Noord, Nieuwe Niedorp, 't Veld, Waarland), van de parochie Tuitjenhorn en van het samenwerkingsverband Wieringerwerf, bestaande uit de parochies Wieringermeer en Wieringen en Hippolytushoef. Dit naast de taak als pastoor van de parochies verenigd in het samenwerkingsverband Den Helder – Trinitas, de parochies Texel en zijn taak als deken van het dekenaat Schagen. Met ingang van dezelfde datum en voor hetzelfde gebied is kapelaan Maciej Gradzki aangesteld als parochievicaris (1/2 fte). Samen dus voor 1 fte voor Schagen en de regio en Tuitjenhorn.

De voorbereidingen van de restauratiewerkzaamheden voor de toren gaan onverminderd door. Het ecologisch onderzoek is nagenoeg ten einde en voor de vleermuizen is een tijdelijke verblijfplaats gezocht tijdens de bouwwerkzaamheden van 15 april tot 31 augustus.

De voorlopige gunning is verleend aan aannemer Pronk, bekend met onze kerk. Het formele besluit van onze Bisschoppelijke Machtiging (BM) zal bij het verschijnen van deze Hoeksteen binnen zijn. Dus vanaf volgende maand kunnen de steigers worden opgebouwd. U kunt dat van buiten allemaal volgen en het zal de beperkte vieringen die nu plaatsvinden niet hinderen. De restauratie is een noodzakelijke kostbare zaak om de toren in goede- en veilige staat te kunnen houden. Van het Cultureel Erfgoed (Rijksmonumentendienst), de Provincie en de gemeente Schagen is een mooi bedrag aan subsidie toegezegd waar wij erg blij mee zijn. Daarnaast heeft u met de kerkbalans van 2019 ook samen een mooi bedrag bij elkaar gebracht. Ook hier geldt: "Samen kunnen wij meer".



Naast de garage achter in de tuin van de pastorie wordt deze maand door Hovenier Bruin

een blokhut en 'carport' geplaatst die ruimte biedt voor de motor van pastoor Ivan, maar ook voor de fietsen, scootmobiel van bezoekers die na het corona-tijdperk weer naar de dagkapel gaan. Ruud en Ron gaan daarbij een handje helpen wat kostenbesparend is.

Aan het eind van de maand wordt het kerkhof onder handen genomen. De leilinden gesnoeid, een oude/dode boom weggehaald en houtopstal aan de kant van de appartementen uitgedund. Vrijwilligers van het kerkhof helpen mee met hand- en spandiensten wat kosten bespaart.

Rond de kapel op de Keins komt ook de ontluikende natuur in beeld. Ook hier wordt de tuin, en andere zaken in de kapel, met liefde onderhouden door onze vrijwilligers w.o. Nico, Ton en Ruud.

In de pastorietuin zijn 5 nieuwe bomen geplant waaronder een walnotenboom. Deze komt in de plaats van een lindenboom die onveilig was. De walnotenboom is geschonken door Freek van Kooten, een van onze enthousiaste vrijwilligers voor de tuin. Wij zijn heel blij met deze donatie.



Zonder 'vrijwilligers', op welk gebied dan ook in de kerk en rond de kerk, zou de parochie niet op een goede wijze kunnen draaien! Heel hartelijk bedankt allemaal.

Wij hopen oprecht, na het corona tijdperk, weer fysiek met elkaar te kunnen zijn.

Het Laan project vordert en de bouw van de appartementen is gereed. Nu de afwerking binnen nog en daarna het buitengebied w.o. de parkeerplaats. In april wordt de oude erfafscheiding gesloopt en afgevoerd en kunnen we de nieuwe erfafscheiding plaatsen. Ook met dit project zijn veel kosten gemoeid maar daarvoor loopt de huidige kerkbalans die nu staat op afgerond € 36.000,- .

Met dank aan de leden van de WCR die deze vele honderden brieven hebben rondgebracht.

Onze bijeenkomsten PB (St. Christoforus) en het PB Tuitjenhorn (Jacobus de Meerdere) hebben de laatste twee keer niet fysiek kunnen plaatsvinden vanwege Covid19. Digitaal praten we elkaar steeds zoveel mogelijk bij maar we hopen echt in april weer fysiek bijeen te mogen komen. Daarvóór willen we in klein comité praten met de parochies van Warmenhuizen en Burgerbrug om zich ook bij ons aan te sluiten.



Digitaal, contactloos betalen gaat binnenkort plaatsvinden in beide Maria kapellen. Er zal een donatiezuil worden geplaatst. De technische voorbereidingen daarvoor zijn gedaan en de financiële zaken daarvoor zijn nog in behandeling met de bank. Het contant betalen zal blijven bestaan naast het digitaal betalen.

Zolang we niet met 100 personen (of meer) de viering mogen bijwonen zal diaken Piet Steur de zondagse liturgie blijven verspreiden bij een aantal adressen en op de website. Wij zijn blij met de positieve reacties hierop. Op deze adressen is ook het boekje 'Maria Lichtmis tot Pinksteren' bezorgd. Daarnaast zijn er nog een aantal meegegeven aan de aanwezige kerkgangers.

Ja, Pasen zal voor ons allen weer heel anders worden. Niet massaal in de kerk, maar thuis met heel weinig of geen familie. Wij hopen oprecht dat u ondanks alle beperkingen door corona fijne Paasdagen heeft en via andere 'kanalen 'live streaming', tv of Social media, kunt meegenieten van de verschillende vieringen. Nogmaals; informatie over de vieringen leest u verderop in de Hoeksteen.



Het Parochiebestuur wenst u allen een Zalig Paasfeest.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Herinnering voor een enkeling

2021
Actie 
Kerkbalans

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen met elkaar. Dat geeft een bijzondere band. Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook in mooie tijden.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan. Voor het rekeningnummer van de Kerkbalans verwijs ik u naar de laatste pagina van de Hoeksteen

OMZIEN NAAR ELKAAR

Als u 80 jaar bent of ouder en bezocht wilt worden door een lid van de Christoforus Bezoek Groep dan kunt u dit laten weten aan de secretaresse van de groep Martje Paauw via e-mail martpaauw@hotmail.com of telefonisch 0224-296553. Zij zorgt er dan voor dat u spoedig wordt bezocht.

NEDERLANDSE BISSCHOPPEN ROEPEN MET SPECIALE WEBSITE IEDEREEN OP: VIER PASEN!

Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen. Dit willen we vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe’, zo opent de website www.vierpasen.nl. De website helpt bezoekers om de eigen parochie te vinden en om zo op de parochiewebsite te kunnen checken of er plek is bij een van de vieringen. Als de beschikbare plaatsen al zijn gereserveerd, is het vaak mogelijk om thuis mee te vieren via een livestream. Als ook dat niet kan, is er op zondagochtend een eucharistieviering te zien op NPO2 bij KRO-NCRV.

Op www.vierpasen.nl staan nog meer handige links en downloads. Zo is er een link naar www.vastenactie.nl om in de veertig dagen voorbereidingstijd op Pasen ook iets te kunnen doen voor anderen. In de Veertigdagentijd is het immers gebruikelijk om te vasten, bidden en geven in de voorbereiding op Pasen. Ook is er een link naar liturgieboekjes die helpen om thuis mee te vieren op alle zondagen in de Veertigdagen- en Paastijd. Parochies vinden er bovendien een link naar gratis fotomateriaal over Pasen. Dit kunnen ze gebruiken om extra aandacht te geven aan Pasen op de website en in het parochieblad.

De bisschoppen geven uitleg

In de Goede Week (de week voor Pasen) worden op de website meerdere filmpjes gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onderdelen van de Goede Week en Pasen. Verder is op de site ook de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd te vinden. Iedereen is van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan www.vierpasen.nl en te kijken hoe de website kan helpen om de Veertigdagen- en de Paastijd in 2021 zo bewust mogelijk te beleven. Doe mee, Vier Pasen!

PALMPASEN aflevering 2

In aflevering 1 (zie vorige Hoeksteen) hebben we aandacht besteed aan de ontwikkeling in de loop der eeuwen van: de naam van Palmzondag, de Palmprocessie en de Palmwijding. In deze aflevering ga ik nader in op de teksten van Palmpasen, de symboliek van de palm-/olijftak en de relatie van Palmpasen met Aswoensdag.

Palmzondag: evangelie - andere teksten - liturgie

Alle vier evangelisten maken melding van de intocht in Jerusalem.

In het liturgisch jaar A lezen we als evangelie: Matth. 21,1-11

In het liturgisch jaar B lezen we als evangelie: Marc. 11,1-10 of Johannes 12,12-16

In het liturgisch jaar C lezen we als evangelie: Luc. 19,28-40

In de nabootsing van de intocht in Jeruzalem wordt Christus bezongen en gehuldigd als Messiaanse koning. Vanaf de Middeleeuwen werd wel een beeltenis van Christus op de ezel geplaatst of zelfs het evangelieboek! De tekst uit Matth. 21,15-16 wijst op de belangrijke rol die de kinderen bij de intocht spelen: *Maar toen de hogepriesters en schriftgeleerden de opzienbarende dingen zagen die Hij deed, en de kinderen, die in de tempel stonden te roepen: 'Hosanna de Zoon van David', wonden zij zich op en vroegen: 'Hoor U wat zij daar zeggen?' Jezus zei: 'Ja. Maar hebt u nooit gelezen: Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt U zich een lofzang bereid?' De laatste zinsnede uit het citaat van Matth. 21,16 is uit psalm 8,3. Het is dus geen toeval dat de gregoriaanse antifonen die tijdens de processie gezongen worden een bijzonder speels karakter hebben, als waren zij uit kindermonden ontsproten!*

De palmprocessie is vanouds een magnifieke gebeurtenis die zeer tot de verbeelding spreekt. Onder psalmen en antifonen trekt men via een vaste processieroute naar de kathedraal. Telkens wanneer het 'Hosanna in excelsis' klinkt worden de palmtakken in de hoogte gestoken. Bij de kerk aangekomen wordt gezongen: *Gloria, laus et honor tibi sit, Rex Christe Redemptor: Cui puerile decus prompsit Hosanna pium* - Heerlijkheid, lof en eer zij U, Koning Christus, Verlosser. U zong de kinderschaar een vroom Hosanna toe. (vergelijk Gezangen voor Liturgie 598)

Na het zingen van deze hymne, die omstreeks 818 door Theodulf, de bisschop van Orleans, in gevangenschap werd gedicht, klopt de subdiaken met de kruisschacht driemaal op de deur waarna deze wordt geopend en de intocht van priester en volk in de kerk kan beginnen. Dan klinkt het responsorium: *Ingrediente Domino in sanctam civitatem, Hebraeorum pueri resurrectionem vitae pronuntiantes, cum ramis palmarum: "Hosanna, clamabant, in excelsis". Cumque audisset populus, quod Iesus veniret Ierosolymam, exierunt obviam ei.* - Toen de Heer de heilige stad binnentrok, kondigden de kinderen der Hebreëen de verrijzenis van het leven aan. Zij riepen uit, met palmtakken in de hand: Hosanna in den hoge. Toen het volk hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, trokken de mensen Hem tegemoet.

De rijk gedecoreerde portalen van middeleeuwse kathedralen herinneren nog aan de triomfbogen die ter ere van de overwinnaars werden opgericht en waaronder men naar binnen trok.

Eenmaal in de kerk begint de liturgie van het Lijden. De liturgische kleur wordt nu paars. Het tweeledige karakter van de viering, zoals dat in de naamgeving van de zondag tot uiting komt - Palm- en Passiezondag - wordt door de verschillende kleuren geaccentueerd: rood voor de palmprocessie en paars voor het vervolg van de eucharistie. Wanneer de priester bij het altaar aankomt wordt het openingsgebed gezegd. De openingsriten tot en met het Kyrie worden dus overgeslagen.

Symboliek van de palm-/olijftak

Er werd al in de oud-christelijke tijd een symboolfunctie toegekend aan het gebruik van palm- en olijftakken. Ze zijn zinnebeelden van het martelaarschap van Christus en van de (vervolgde) christenen. De olijftak verwijst naar het kruis van Christus dat van olijfhout was gemaakt. In de Vesperhymne voor de Stille Week, 'Vexilla regis' – een lied over de uiteindelijke triomf van het kruis - zien we hoe in couplet 4 tot uiting komt dat Christus vanaf het kruishout regeert:

*'Wat David in zijn vrome lied voorspeld heeft, dat is nu geschied.
Hij heeft de volkeren geleerd dat God vanaf het hout regeert.'*

In de vroege middeleeuwen werden palmtakken gelegd op de graven van de martelaren als teken van overwinning na de strijd. Prachtig komt dat tot uiting in de volgende antifoontekst uit het gemeenschappelijke voor Meerdere Martelaren:

'Cum palma ad regnum pervenerunt sancti, coronas decoris meruerunt de manu Dei' - De heiligen zullen het rijk bereiken met de palmtak, en zullen door de hand Gods gekroond worden met het sieraad van hun verdiensten.

De palmtak stond ook voor de overwinning op de zonde in de Opstanding van Christus op de Paasmorgen. Palm- en olijftak zijn beide een symbool van vrede. Een mooi voorbeeld daarvan vinden we in het verhaal van de ark van Noach waar de uitgelaten duif met een olijftakje als teken van vrede en nieuw leven terugkomt.

In 1 Makk. 13, 37 zien we een voorbeeld van de palmtak als vredessymbool:

'De gouden kroon en de palmtak die u gezonden hebt, hebben wij in ontvangst genomen. Wij zijn bereid een duurzame vrede met u te sluiten en we zullen onze ambtenaren schrijven dat ze u moeten vrijstellen van belasting.'

Het gebruik om de palm- of olijftak mee te nemen naar huis zag/ziet men niet alleen als een symbool van zegen en vrede over het huis waarin men woonde/woont; men aanvaardde/aanvaardt daarmee ook het martelaarschap. Dat houdt in: van Christus te getuigen in woord en daad.

De relatie Palmzondag – Aswoensdag

Wie een misdrijf had begaan moest in de vroeg-christelijke tijd aan het begin van de vastentijd openlijk boete ondergaan. Later werd de boete in het geheim opgelegd. Voordat men werd uitgesloten van deelname aan de eucharistie kreeg men het boetekleed aangereikt en volgde de bestrooiing met as. Daarnaast moesten werken van eerherstel (vergelijk onze hedendaagse taakstraffen) worden uitgevoerd en werd er streng gevestigd, behalve op zondagen. Vele middeleeuwen namen uiteindelijk vrijwillig deel aan deze boetedoening door vasten en bestrooiing met as. De as is afkomstig van de op Palmzondag gewijde palmtakken. Het is symbool van zonde en vergankelijkheid. De mens wordt eraan herinnerd dat hij uit stof is en tot stof zal wederkeren.

Tjeerd van der Ploeg

HET PAASTRIDUÛM



Het Paastriduüm is de periode van drie dagen die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van Paaszondag. Deze drie dagen die gaan over het Laatste Avondmaal, over het lijden en de dood, en over de verrijzenis van de Heer vormen de kern van ons geloof en het hoogtepunt van het gehele liturgische jaar. De lezingen op deze dagen laten zien hoe de gebeurtenissen van Jezus' laatste dagen in Jeruzalem ingebed zijn in Israëls' bevrijdende en profetische traditie. Het zijn de belangrijkste verhalen uit de geschiedenis van het volk van God.

We kunnen deze verhalen niet missen voor een goed begrip van de teksten uit het evangelie.

Witte Donderdag

In de avonduren vindt een eucharistieviering plaats waarin dankbaar wordt gevierd dat Jezus drie grote gaven aan de Kerk heeft geschonken.

* De instelling van de H. Eucharistie, beschreven door Mattheüs, Marcus en Lucas.

* De instelling van het sacrament van het priesterschap. 'Doe dit tot mijn gedachtenis.'

* Het gebod van de naastenliefde, zoals die in de voetwassing bij de evangelist Johannes tot uiting komt: de dienende liefde van de meester die het werk van een bediende verricht. 'Als ik de Heer en Leraar uw voeten heb gewassen, dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen.'

De Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, loopt tot aan de avondmis op Witte Donderdag, want dan is het feest, Hoogfeest! De liturgische kleur daarvoor is wit. Het is de kleur van de zuiverheid, de kleur die bij Christus hoort. Die witte kleur werd / wordt benadrukt in de gewoonte om kruisbeelden en andere beelden met een wit kleed te bedekken, vandaar ook 'Witte Donderdag'.

Aan het einde van de viering op Witte Donderdag worden de overgebleven geconsacreerde hosties, het Lichaam van Jezus, in een processie naar een 'rustaltaar' gebracht. In het heilig Brood blijft Jezus toch in ons midden, ook als we op Goede Vrijdag zijn sterven gedenken. Na de overbrenging wordt het altaar leeggemaakt, 'ontbloot'. Omdat de altaartafel symbool is van Christus heeft het verwijderen van de altaarkleden en versieringen de betekenis van verlatenheid en van de beroving van de kleding van Jezus. In de nacht die komen gaat speelde zicht het drama af van Jezus' ondervraging, bespotting, geseling en veroordeling. In veel kerken wordt na de eucharistieviering het allerheiligst Sacrament uitgesteld en blijven de gelovigen nog enige tijd in de kerk om - net als op de Olijfberg - met Jezus te waken te bidden.

Goede Vrijdag

De dag waarop Christus zijn liefde tot het uiterste heeft getoond door te lijden en te sterven aan het kruis is allereerst een dag van vasten en rouw. Het is dan ook een verplichte vasten- en onthoudingsdag. Dit vasten is een voorbereiding op Pasen en duurt tot aan de Paaswake.

Het is een vasten van veertig uur dat verwijst naar de veertigdaagse vasten van de Heer zelf. En, meestal 's avonds, is er een Dienst die bestaat uit de volgende onderdelen.

* Opening van de dienst: in volledige stilte komt de priester met de assistenten binnen en gaat, eenmaal vooraan gekomen, plat op de grond liggen als teken van totale overgave aan Hem die zijn eigen leven voor ons gegeven heeft.

* De dienst van het Woord, waarin o.m. het lijdensverhaal wordt gelezen. Dit verhaal wil ons geloof verlevendigen in de kracht van Jezus' dood. Het lijden van Jezus verbindt ons ook met alle lijden en onrecht in deze wereld. Daarom wordt er ook uitgebreid gebeden voor de noden van Kerk en wereld.

* Dan volgt de Kruisverering. Het kruis wordt plechtig binnengedragen. Tot drie keer toe wordt gezongen: 'Aanschouwt dit kostbaar kruis, waaraan de Redder heeft gehangen.' Allen antwoorden: 'Komt laten wij aanbidden'. Vervolgens kunnen we als teken van onze liefde voor Jezus naar voren komen om het kruis buigend, knielend of kussend te vereren.

* Door zijn offer aan het kruis heeft Jezus ons de Eucharistie gegeven. Daarom kunnen we zelfs op deze dag van de herdenking van zijn dood de communie ontvangen die vanaf Witte Donderdag in het rustaltaar is bewaard.

Aan het einde van de viering worden alle lichten gedoofd met uitzondering van de twee kaarsen die bij het kruis branden, en allen verlaten in stilte de kerk.

Paaswake

Volgens een zeer oude traditie wordt de nacht voor Pasen wakend doorgebracht. In deze nacht ziet de Kerk wakend uit naar de verrijzenis van de Heer. Het is de nacht waarin gevierd wordt dat Christus 'de boeien van de dood heeft verbroken en als overwinnaar uit de doden is opgestaan', zoals in de Paasjubelzang wordt gezongen. De wake bestaat uit vier onderdelen.

*** De Lichtritus met de Paasjubelzang**

Het meest indrukwekkende onderdeel van de Paaswake is voor velen het moment waarop het verduisterde kerkgebouw wordt gevuld met het Licht van Christus. Dit gebeurt met behulp van de Paaskaars. Die kaars wordt aangestoken aan een paasvuur en vervolgens de kerk binnengedragen door de priester of een diaken. Tot drie keer toe wordt gezongen: 'Licht van Christus'. En allen antwoorden: 'Heer, wij danken U'. Vervolgens worden de kaarsjes van alle aanwezigen aangestoken aan die ene vlam van de Paaskaars waardoor de ruimte alsmaar sterker wordt verlicht. Wanneer de donkere kerk geheel door de kaarsen is verlicht, zet de diaken de Paasjubelzang in. Triomfantelijk en dankbaar klinkt het dan door de kerk: 'Laat juichen heel het hemelkoor van eng'len, laat juichen om die grote Koning, juichen om de overwinning! Laat de trompetten klinken in het rond!'

*** De liturgie van het Woord**

In de lezingen die op de Paasjubelzang volgen wordt het verband benadrukt tussen de bevrijding van het volk Israël uit Egypte en de bevrijding door Christus' lijden, sterven en verrijzen. Daarbij ontbreekt nooit de lezing van Exodus 14, waarin wordt beschreven hoe God het volk Israël door het water van de Rode Zee leidt, en de Egyptische achtervolgers laat verdrinken, wat kan worden verstaan als: 'het kwaad zal niet zegevieren'.

Na de lezingen wordt feestelijk het Gloria ingezet dat tijdens de veertigdagentijd niet is gezongen, de klokken worden geluid en de kaarsen ontstoken, wat een feest!!

*** De viering van het Doopsel**

De doorgang van het volk Israël door de Rode Zee wordt tijdens de Paaswake verbonden aan de viering van het doopsel die hierna volgt. 'Want wat gij eens met machtige hand hebt gedaan om één volk te bevrijden uit de greep van de Farao, doet gij nu voor het heil van alle volkeren door het water van de wedergeboorte', zo klinkt het in het gebed na de lezing uit Exodus. De belangrijke rol van water tijdens het Paasfeest wordt in de liturgie onderstreept door de zegening van het doopwater tijdens de viering. Door het sacrament van het doopsel begint een mens een nieuw leven 'in Christus', mogelijk gemaakt door Zijn overwinning op de dood.

Door het doopsel worden nieuwe leden opgenomen in de Kerk en bekeert de Kerk als geheel zich opnieuw tot God. Dit laatste komt tot uiting in de hernieuwing van de doopbeloften door alle gelovigen. Na de hernieuwing van de beloften besprenkelt de priester de gelovigen met het nieuwe doopwater.

* De viering van de Eucharistie

Na de viering van het doopsel wordt voor het eerst sinds de avondmis van Witte Donderdag op plechtige en vreugdevolle wijze de eucharistie weer gevierd. De eucharistie is bij uitstek het Paas sacrament: de viering van de gedachtenis aan het kruisoffer, de aanwezigheid van de verrezen Heer en de voorproef van het eeuwige Pasen.

Pasen

Pasen is het absolute hoogtepunt van het kerkelijk jaar en de basis van ons geloof. Aan het begin van de viering worden we met water, dat in de Paaswake is gezegend, besprenkeld ter herinnering aan ons doopsel. Jezus wordt in de viering ons 'Paaslam' genoemd. Dat woord herinnert aan het bloed van het lam dat zo'n belangrijke rol speelde bij de bevrijding van het joodse volk uit de slavernij in Egypte. Maar Pasen is niet alleen een voortzetting van het joodse paasfeest (pesach) waarin de uittocht uit Egypte werd gevierd. Pasen is iets volledig nieuws: in plaats van de verlossing uit de onderdrukking van de farao biedt God ons met de verrijzenis van Jezus de verlossing uit de dood, het eeuwige leven. In plaats van het bloed van het lam van de joden geeft Jezus zichzelf over om 'geslacht' te worden: Hij is het

Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt.

Gedurende de acht dagen van het 'Paasoctaaf' is het in de liturgie elke dag Pasen: we vieren dat Jezus verrezen is en dat we daardoor toegang hebben gekregen tot de hemel. En met die acht dagen is het 'Feest der feesten' nog lang niet voorbij. De Paaskaars, symbool van de verrezen Christus, brandt nog altijd dichtbij het altaar en dat wel vijftig dagen, tot Pinksteren aan toe. Vijftig dagen vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan, want dit betekent ook voor ons nieuw leven, eeuwig leven. En dat vier je niet even gauw op één zondag, dat vieren we vijftig dagen lang en daarna blijven we het vieren, want iedere zondag is het 'Klein Pasen'.

Piet Steur diaken

PAROCHIEAGENDA

LET OP

* Op zaterdag 3 april wordt de Paaswake niet in de St. Christoforuskerk gevierd maar in de kerk van Tuitjenhorn, St. Jacobus de Meerdere. U kunt zich voor deze viering **niet** aanmelden.

De viering wordt via livestream uitgezonden: de link vindt u op: www.parochietuitjenhorn.nl

De Paaswakeviering in Tuitjenhorn heeft te maken met de mogelijkheid om te 'livestreamen', maar het is ook een eerste teken van de in gang gezette samenwerking.

* Voor de zondagse viering, ook voor Palmzondag, blijft gelden dat u zich dient aan te melden op: 06 13950254

* Voor de andere vieringen in de Goede Week en voor Pasen geldt een ander tijdstip van aanmelden. Voor die vieringen, zie hieronder, dient u zich aan te melden op:

woensdag 31 maart tussen 9.00 u. en 12.00 u.: tel. 06 13950254.

1 april Witte Donderdag	Viering om 19.00 u.
2 april Goede Vrijdag	Kruisweg om 15.00 u.
2 april Goede Vrijdag	Viering om 19.00 u.
4 april Pasen	Viering om 10.00 uur
5 april Tweede Paasdag	Viering om 10.00 uur

Zo.	28 mrt.	10.00 uur	Palmzondag van het lijden van de Heer: Eucharistieviering
Ma.	29 mrt.	19.00 uur	Boeteviering Na de boeteviering is er gelegenheid om te biechten.
Do.	01 apr.	19.00 uur	Avondmis van Witte Donderdag Viering van de instelling van de H. Eucharistie van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde
Vr.	02 apr.	15.00 uur 19.00 uur	Goede Vrijdag: Kruisweg Herdenking van het lijden en sterven van de Heer
Za.	03 apr.	19.00 uur of 21.00 uur	Paaswake in en vanuit Tuitjenhorn De link voor de livestream vindt u op: www.parochietuitjenhorn.nl 19.00 u. bij gehandhaafde avondklok, anders 21.00 uur
Zo.	04 apr.	10.00 uur	Paaszondag: Eucharistieviering Rozenzondag en vrijwillige bijdrage voor de voedselbank
Ma.	05 apr.	10.00 uur	Tweede Paasdag: Eucharistieviering
Vr.	09 apr.	09.30 uur 10.00 uur	Vrijdag onder het octaaf van Pasen: Eucharistieviering Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur)
Zo.	11 apr.	10.00 uur	Tweede zondag van Pasen: Eucharistieviering Achtste dag van het octaaf. - Beloken Pasen – Zondag van de goddelijke Barmhartigheid
Vr.	16 apr.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	18 apr.	10.00 uur	Derde zondag van Pasen: Eucharistieviering
Vr.	23 apr.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	25 apr.	10.00 uur	Vierde zondag van Pasen: Eucharistieviering
Vr.	30 apr.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	02 mei	10.00 uur	Vijfde zondag van Pasen: Eucharistieviering Rozenzondag en vrijwillige bijdrage voor de voedselbank
Vr.	07 mei	17.00 uur 09.30 uur 10.00 uur	Rozenkransgebed in de Mariakapel op de Keins Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Zo.	09 mei	10.00 uur 17.00 uur	Zesde zondag van Pasen: Eucharistieviering Rozenkransgebed in de Mariakapel op de Keins
Do.	13 mei	10.00 uur	Hemelvaart van de Heer: Eucharistieviering
Vr.	14 mei	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
Za.	15 mei	15.30 uur	Orgelconcert Tjeerd van der Ploeg, orgel 40 jaar in Schagen
Zo.	16 mei	10.00 uur 17.00 uur	Zevende zondag van Pasen: Eucharistieviering Rozenkransgebed in de Mariakapel op de Keins
Vr.	21 mei	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de kerk Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

LECTOREN / MISDIENAARS

Zo.	28 mrt.	10.00 uur	Johan Korse en Chris v. Lint	Er zijn in deze periode geen misdienaars.
Ma.	29 mrt.	19.00 uur	Geen lector	
Do.	01 apr.	19.00 uur	Janny v/d Zee	
Vr.	02 apr.	15.00 uur	Chris van Lint	
		19.00 uur	Dilani Anthiresu	
Zo.	04 apr.	10.00 uur	Kitta Hogervorst	
Ma.	05 apr.	10.00 uur	Janny v/d Zee	
Vr.	09 apr.	09.30 uur	Piet Steur	
Zo.	11 apr.	10.00 uur	Ans de Ruijter	
Vr.	16 apr.	09.30 uur	Ans de Ruijter	
Zo.	18 apr.	10.00 uur	Johan Korse	
Vr.	23 apr.	09.30 uur	Piet Steur	
Zo.	25 apr.	10.00 uur	Chris van Lint	
Vr.	30 apr.	09.30 uur	Ans de Ruijter	
Zo.	02 mei	10.00 uur	Dilani Anthiresu	
Vr.	07 mei	09.30 uur	Piet Steur	
Zo.	09 mei	10.00 uur	Frans Wildeboer	
Do.	13 mei	10.00 uur	Kitta Hogervorst	
Vr.	14 mei	09.30 uur	Ans de Ruijter	
Zo.	16 mei	10.00 uur	Johan Korse	
Vr.	21 mei	09.30 uur	Piet Steur	

KOSTERS / COLLECTANTEN

Zo.	28 mrt.	10.00 uur	Antoon Vergeer	Er zijn in deze periode geen collectanten.
Ma.	29 mrt.	19.00 uur	Jan Heddes	
Do.	01 apr.	19.00 uur	Antony Anthonipillai	
Vr.	02 apr.	15.00 uur	Theo Zuurbier	
		19.00 uur	Antoon Vergeer	
Zo.	04 apr.	10.00 uur	Jan Heddes	
Vr.	09 apr.	09.30 uur	Solveg Steur	
Ma.	05 apr.	10.00 uur	Antoon Vergeer	
Vr.	09 apr.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	11 apr.	10.00 uur	Antony Anthonipillai	
Vr.	16 apr.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	18 apr.	10.00 uur	Theo Zuurbier	
Vr.	23 apr.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	25 apr.	10.00 uur	Antoon Vergeer	
Vr.	30 apr.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	02 mei	10.00 uur	Theo Zuurbier	
Vr.	07 mei	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	09 mei	10.00 uur	Jan Heddes	
Do.	13 mei	10.00 uur	Theo Zuurbier	
Vr.	14 mei	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	16 mei	10.00 uur	Nnb	
Vr.	21 mei	09.30 uur	Nnb	

MISINTENTIES

Zo.	28 mrt	In gedachten met onze ouders Ans en Henk Vroons, Arie Blokker, Klaas Borst, To Sinnige-Baars, Nel van Leuven-Bakker, Margriet Koster-Bakker; uit dankbaarheid voor de liefde voor ons gezin, Ellen de Groot-Dijkman, Jan van de Wolfshaar, Tiny de Vries-Jongejan
Ma.	29 mrt.	Tiny de Vries-Jongejan
Do.	01 apr.	Tiny de Vries-Jongejan
<hr/>		
Za.	03 apr.	In Tuitjenhorn: Piet Heddes, Jeffrey Vliek, Tiny de Vries-Jongejan
Zo.	04 apr.	Jeffrey Vliek, Cor Schouten, Petra van Hees-Kroon en zegen over het gezin, Arie Blokker, overleden ouders Waij-Kos, Sjon Poelsma, overleden ouders Blokker-Klaver, Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie, Zuster Lies van der Voort, Co Stam en zegen over zijn gezin, Jaap en Alie Waij-Kok en zegen over hun gezin, Piet Heddes, Jan en Leon van der Poel en zegen over hun familie, Theo Waij en zegen over zijn gezin, in dierbare herinnering herdenken wij Jacoba Smit-Heemskerk, Harry Hogervorst, Tiny de Vries-Jongejan
Ma.	05 apr.	Tiny de Vries-Jongejan
Vr.	09 apr.	Tiny de Vries-Jongejan
<hr/>		
Zo.	11 apr.	Gert en Aty Polle-Groot dat zij rusten in vrede, Wil en Jeanne Emmen-van Huykelom en zegen over de gezinnen, In dierbare herinnering herdenken wij Jacoba Smit-Heemskerk, Tiny de Vries-Jongejan
Vr.	16 apr.	Tiny de Vries-Jongejan
<hr/>		
Zo.	18 apr.	Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Jan en Afra Rotteveel en zegen over hun gezin, Ellen de Groot-Dijkman, In dierbare herinnering herdenken wij Jacoba Smit-Heemskerk
Vr.	23 apr.	Intentie nog open
<hr/>		
Zo.	25 apr.	Petra van Hees-Kroon, Petra Franken-Kooistra, Theo Waij en zegen over zijn gezin, In dierbare herinnering herdenken wij Jacoba Smit-Heemskerk
Vr.	30 apr.	Intentie nog open
<hr/>		
Zo.	02 mei	Petra van Hees-Kroon en zegen over haar gezin, Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie, Overleden ouders Van Diepen-Romein en zegen over hun gezin, Wil en Jeanne Emmen-van Huykelom en zegen over de gezinnen, Ellen de Groot-Dijkman, In dierbare herinnering herdenken wij Jacoba Smit-van Heemskerk
Vr.	07 mei	Intentie nog open
<hr/>		
Zo.	09 mei	Zuster Lies van der Voort, Bep en Leo Kocken-van der Voort, Jaap en Alie Waij-Kok en zegen over hun gezin, Margriet Koster-Bakker

Do.	13 mei	uit dankbaarheid voor de liefde voor ons gezin, In dierbare herinnering herdenken wij Jacoba Smit-Heemskerk
Vr.	14 mei	Harry Hogervorst Jan Vader en zegen over zijn gezin
<hr/>		
Zo.	16 mei	Levende en overleden fam. Komen-Groot, Overleden familieleden Bos en Van Lochem, Arie Blokker, Gert en Aty Polle-Groot; dat zijn rusten in vrede, Ellen de Groot-Dijkman, Rob Stringer en zegen over kinderen en kleinkinderen, Jan en Leon van der Poel en zegen over zijn familie, In dierbare herinnering herdenken wij Jacoba Smit-Heemskerk
Vr.	21 mei	Margriet Koster-Bakker; uit dankbaarheid voor de liefde voor ons gezin
<hr/>		

KERKVERVOER

De 60plusbus.

De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur, in het weekend tot 18.00 uur en op feestdagen tot 17.00 uur.

Men dient de bus **een** dag van tevoren te reserveren, op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 15.30 uur op tel.nr. 0224-272888.

Kosten: een euro per rit (dus heen en terug, twee euro), contant aan de chauffeur te betalen en een tien-rittenkaart kost 10 euro.

De vaste lijst: wil men b.v. wekelijks op dezelfde dag en tijd naar de kerk, dan kan men, op verzoek, op deze vaste lijst worden gezet en dan hoeft men dus alleen maar te bellen, als men een keer niet gaat of een periode niet gaat, b.v. door vakantie.

Aanvraag voor deze vaste lijst kan bij de telefonist worden gedaan op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur.

N.B. De chauffeur van de 60plusbus kan natuurlijk ook weer gebruiken maken van de vaste, met witte lijnen aangegeven, parkeerplaats op het kerkplein!

U I T N O D I G I N G

ALGEMENE LEDENVERGADERING R.K. BEGRAFENISVERENIGING ST. LODEWIJK

Datum: Maandag 3 mei 2021

LET OP U MOET ZICH VOOR DEZE VERGADERING AANMELDEN.

We zullen rekening houden met de geldende corona maatregelen. Als u zich aanmeldt op onderstaand adres of mailadres informeren wij u op welke wijze de vergadering plaats zal vinden. Als deze niet fysiek plaats kan vinden zal er een digitale vergadering plaatsvinden. Hiervoor zullen wij een inloglink mailen.

A G E N D A

01. Opening
02. Mededelingen
03. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 6 mei 2019
04. Jaarverslag 2019 – jaarverslag 2020
05. Financieel jaarverslag 2019 – financieel jaarverslag 2020

De verslagen zijn verkrijgbaar bij Nico Komen
Vliedlaan 1
1741 DG SCHAGEN
06-23680108 komen83@ziggo.nl

06. Verkiezing bestuursleden 2021
Voorgesteld door het bestuur wordt de heer Nico Komen in de functie van penningmeester
Aftredend en herkiesbaar: Mevr. S. Snaas
07. Rondvraag
08. Sluiting

Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 4 dagen voor de Algemene Ledenvergadering, schriftelijk worden aangemeld bij het ledensecretariaat. Kandidaatstelling dient te geschieden met vermelding van de vacature en dient door ten minste 5 leden te zijn ondertekend.

Ledensecretariaat:

Annet Broers
Parallelweg 15
1741 AS Schagen
06-28298183
annetbroers@gmail.com

DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (46)

Jakob, die tot nu toe altijd een echt 'moederskindje' was geweest moet nu moederziel alleen op weg van Berseba naar Haran. Onderweg op een bepaalde plaats aangekomen wil hij overnachten, 'nadat de zon reeds is ondergegaan', lezen we. Dit beschrijft niet alleen het overgaan van de dag in de nacht; het beschrijft ook Jakob zijn gemoedstoestand; zijn eenzaamheid, misschien zelfs zijn angst, alles wordt letterlijk en figuurlijk duister om hem heen. Hij plaatst een steen als kussen en valt in slaap. Dan krijgt hij een droom: Hij ziet een ladder die op aarde staat en tot in de hemel reikt. Langs die ladder gaan engelen op en af: Opstijgend dragen de engelen Jakobs nood omhoog; zijn schaamte, zijn schuld, zijn falen, zijn verdriet om wat er was, en zijn angst om wat er komen gaat. Afdalend dragen zij Gods vertroosting mee.

De ladder doet denken aan de glooiende hoofdtrap of glooiende omloop van een tempeltoren of 'ziggurat'; kunstmatig aangelegde heuvels die uitdrukken dat het hemels rijk van de plaatselijke god verbonden was met de aarde. Bovenop stond een soort gastenverblijfje voor de godheid, maar de hoofdtempel voor de publieke eredienst was aan de voet van de toren.

Ineens stond in Jakobs droom de Heer bij hem en sprak: *'Ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham en de God van Isaak. Het land, waar u op ligt, zal ik aan u en uw nakomelingen geven. Uw nageslacht zal zijn als het stof van de aarde; gij zult u uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden; door u en uw nakomelingen zal zegen komen over alle geslachten van de aarde. Ik ben met u; Ik zal u behoeden waar gij ook gaat, en u terugvoeren naar dit land. Want Ik zal u niet verlaten tot Ik mijn belofte heb vervuld.*

Als Jakob wakker wordt beseft hij: De Heer is werkelijk op deze plaats. Hij wordt bang en zegt: 'ontzagwekkend is deze plaats! Dit kan niet anders zijn dan het huis van God en de poort van de hemel'. De volgende morgen zet Jakob de steen, waar hij met zijn hoofd op gelegen had, rechtop als een wijsteen en giet er olie over uit. Hij noemt de plaats Bet-El; huis van God en legt een gelofte af: Als God met hem is en hem beschermt op zijn reis, hem voedsel en eten geeft en hem weer behouden terug zal laten keren naar zijn ouderlijk huis, dan zal de Heer zijn God zijn. Deze steen zal het huis van God zijn en van alles wat Hij geeft zal Jacob de Heer tienden geven. Wordt vervolgd.....

Monica Wildeboer, Catechiste

IN DE HEER OVERLEDEN

KLAAS BORST

* 1 juli 1927

† 12 februari 2021



Pa zijn leven in een sneltreinvaart aan ons voorbij laten gaan .. dat is nog een hele opgave. Want 93 jaar is een respectabele leeftijd. Hij heeft zijn eigen leven eens beschreven heeft in een prachtig boek: "Mijn levensverhaal". Een citaat uit zijn boek:

"De laatste jaren dacht ik vaak, wat weten de kinderen en kleinkinderen van ons? Ik besloot ons levensverhaal eens op papier te zetten. Op de foto van de kaft zie je de levensweg die ik bewandeld heb, met fotootjes van mij in verschillende fases van mijn leven, aldus Pa.

En zo beschrijft hij dat hij geboren is aan de Veenhuizerweg in Heerhugowaard Noord, als zoon van Simon Borst en Anna de Jong en uit een nest van 9 kinderen komt. Hij was het 6^e kind in zijn gezin; had 2 broers en 6 zusters. Helaas zijn een broer en een zus al op jonge leeftijd overleden.

Op school was pa geen hoogvlieger. Maar iemand die maar net mee kon komen. Na de lagere landbouwschool in Spanbroek, volgt de landbouwwinterschool in Alkmaar.

Thuisblijven was er niet bij. Thuis hadden ze het arm. Naast school werkte pa bij andere tuinbouwbedrijven. De meeste konden bij pa thuis goed leren, maar omdat ze het arm hadden, zeiden zijn broers en zusters: "Klaas, ga jij maar naar school, dan werken wij wel extra om onze bijdrage aan het huishouden te leveren". En hier kwam waarschijnlijk zijn enorme drive vandaan.

In de oorlog werd de school gesloten maar na de oorlog heeft hij zijn school afgemaakt.

Het eerste afspraakje met Ma maakte hij in april 1955. Hij had al een tijdje een oogje op haar, maar een dochter van een onderwijzer, daar keek hij nogal tegenop. Uiteindelijk gingen ze zich verloven. Ze trouwden op 12 februari 1957 in Alkmaar en uiteindelijk kregen ze een huis in de Landbouwstraat in Schagen boven het Bethelkerkje. Hier zijn Marja, Ineke en Peter geboren. Nadien kochten ze het huis aan de Zuidervijverlaan. Op kantoor bij pa verklaarden iedereen hen voor gek. Maar pa zei dan: Economen rekenen en tuinders doen!! Ze verhuisden naar de Zuidervijverlaan en daar werden Sjoerd en Annette geboren. Het gezin was compleet.

Pa, werkte als akkerbouwvoorlichter bij het Consulentenschap. Tijdens deze periode was hij ook erg actief in verenigingen, besturen en niet te vergeten in de politiek van gemeente Schagen. Eerst als gemeenteraadslid, maar later ook als lijsttrekker van het CDA en als wethouder. In die tijd was wethouder geen volledige functie, dit deed je naast je baan. Pa was vaak weg naar vergaderingen of zat met zijn hoofd in dikke vergaderstukken aan de tafel. Een traditioneel gezin, waarbij moeder het gezin draaiende hield en pa kostwinner was.

Na ruim 32 jaar nam hij afscheid als akkerbouwvoorlichter met een uitgebreide afscheidsreceptie in De Roode Leeuw in Schagen. De functie van voorlichter ruilde hij in voor de functie van Dijkgraaf. Hij werd de 1^e dijkgraaf van het Groot-Geestmerambacht, een parttime functie maar welke hij met veel liefde fulltime invulde. En daarnaast zat hij in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen. Ook in deze tijd zette hij zich in voor de samenleving. Hij heeft o.a. ook nog jaren in het technisch bestuur van de Christoforuskerk gezeten. De kerk waar hij trouw iedere zondag naar toe ging en collectant was. Hij vond er zijn rust naast zijn drukke bezigheden.

Voor al zijn maatschappelijke activiteiten en inzet werd hij 29 april 1990 geridderd. Een onderscheiding waar hij bijzonder trots op was. Pa was dan ook een man van: gezien en gezien worden. Toch was het ook een gevoelige man, kon mensen en partijen goed verbinden, kon recht voor zijn raap zijn, soms streng maar rechtvaardig en kreeg met humor regelmatig de lachers op zijn hand, waardoor verhitte discussies soms toch weer een luchtig karakter kregen. Maar hij stak zijn mening absoluut niet onder stoelen of banken.

Sport daar was hij gek van. Zelf deed hij aan voetbal. Eerst bij Hugo Boys waar hij als keeper in het eerste kwam. Later is hij gaan keepen bij SRC. Dit heeft hij volgehouden tot zijn 55^e verjaardag. hij bleef wel actief

bij de sport betrokken, stond vaak langs de lijn ons aan te moedigen. Bij sportvereniging SRC heeft hij vele diensten verricht o.a. tijdens de bouw van de kleedkamers. Hoewel hij amper een hamer kon vasthouden en ma de technicus was in huis, droeg hij zijn steentje bij en regelen kon hij als de beste.

Pa was gek van schaatsen, zwieren en rondjes draaien op zijn rondrijders. Als er ijs lag ging hij altijd als eerste op de vijver voelen of het ijs dik genoeg was. We begrepen daar helemaal niks van. Wat als hij erdoor zakte. Hij was tenslotte de enige in de familie die niet kon zwemmen!

Gezelligheid stond hoog in het vaandel en op zijn tijd kon hij een echte gangmaker zijn. Tijdens een bbq op vakantie galoppeerde hij rond op een paraplu als een drafpaard en riep dan "Jojo Buitenzorg, Jojo Buitenzorg". De meeste mensen dachten dat hij stomdronken was ... maar pa had geen drank nodig om gek te doen. Op al onze bruiloften trad hij steevast op met zijn in elkaar geflanste Westfriese acts en hij hield enorm van dansen, maar dan wel geheel in eigen stijl. Armen wijd, beetje voorover gebogen en billen naar achter, dan zwierde hij erover.

Vele mooie vakanties hebben we als gezin genoten in zomerhuisjes in Nederland. Later ging hij met ma naar het buitenland samen met haar zus en zwager. En ieder jaar gingen ze weg voor een korte vakantie met een hele goede vriend en zijn vrouw. Jaren hebben ze genoten van weekenden in de stacaravan op camping Klein Varnebroek in Heiloo.

Op 1 juli 1992 is pa met pensioen gegaan. Op de afscheidsreceptie heeft hij een speciaal woord van dank gericht aan ma en zijn broer en zussen. Zonder hun steun had hij het nooit zover gebracht. Helaas 2 maanden na zijn pensionering werd ma ziek en bijna 2 jaar later overleed zij op 64 jarige leeftijd na een huwelijk van 37 jaar. Een lastige periode voor pa maar hij sloeg zich er kranig doorheen. En hoe mooi is het dat hij dan aan zijn boek een hoofdstuk 11 kon toevoegen met als titel: Edith Sijnesael. Hij vertelde op een dag met zo'n guitige glimlach : ja, ik ben nog op pad geweest met een vrouw. Maar niet zomaar een vrouw hoor. Pa was waarachtig weer verliefd. Hij zei: Het is net kweek, Ik heb het geprobeerd onder te schoffelen, maar het komt vanzelf weer boven! Het was fijn ze samen gelukkig te zien, ze kende elkaar al en ze hebben elkaars partners gekend. Heel bijzonder.

Er volgde mooie momenten met elkaar: vakanties naar het buitenland, fietstochtjes en er werden kleinkinderen geboren, die wij "gezamenlijke kleinkinderen" noemden. Regelmatig 's avonds aan een borreltje met wat lekkers, een spelletje rummy, puzzeltje of kaarten met elkaar. Maar ook Sinterklaas vieren met de kleinkinderen en kerstmis vieren aan de Zuidervijverlaan met 2 families. Een huis vol maar beregezellig. Met familieweekenden deden ze net zo hard mee aan een optreden of playbackshow, volledig uitgedost en verkleed. Hij genoot volop als de hele club bij elkaar was.

Op zijn 90^e heeft hij besloten om zijn rijbewijs niet meer te verlengen; een stukje onafhankelijkheid leverde hij in. Wel reed hij met Edith iedere zomer nog mee met de Westfriese markt in de koets. Zo trots als een pauw door zijn geliefde Schagen.

De laatste jaren doofde het kaarsje langzaam uit. Beetje bij beetje ging hij meer vergeten en hij was het liefste thuis. We hadden graag gewild dat de laatste 2 weken hem bespaard waren gebleven. Toch hebben we deze weken nog intense momenten beleefd.

Na een week ziekenhuis en een week Magnushof heeft hij op 12 februari 's ochtends vroeg op zijn trouwdag ons moeten loslaten. Het is een mooie gedachte dat hij zijn trouwdag met Ma kon vieren.

Pa, u was een eind op weg... de 100 was toch net een brug te ver. Maar het is goed zo. U heeft een mooi leven gehad met ma en nog 25 prachtige jaren met Edith, die goed voor u gezorgd heeft zodat u bijna tot het einde aan toe in uw geliefde huis aan de Zuidervijverlaan kon wonen.

Bedankt voor alles. We hebben een schat aan herinneringen die we eeuwig zullen koesteren. Rust zacht.

Annette,
namens alle kinderen

JAN VAN DE WOLFSHAAR

* 22 mei 1944

†16 februari 2021

Nooit meer hoi opa, nooit meer ha die pa, nooit meer hey Janneman, hoe is het?
Nooit meer opa op de klompen, nooit meer Jantje van de centen, voor altijd een lege stoel...

Papa is op 22 mei 1944 in Hoogland geboren. Hij kwam uit een goed en warm nest, een katholiek boerengezin met drie zussen en twee broers, pa was de jongste. Na de lagere school ging papa naar de HBS, waarna hij later overstapte naar de ULO. De stap van het boerenplatteland naar de stad was te groot. Ze vonden dat hij niet goed Nederlands kon praten.

Na de ULO volgde hij nog wat avondcursussen om in 1966 bij De Boerenleenbank te gaan werken. Hier heeft hij 3 jaar gewerkt en daarna nog 3 jaar op een boekhoudkantoor in Utrecht.

In 1969 ging hij aan het werk bij De Vries & Van de Wiel in Hilversum.

In de tussentijd leerde hij mama kennen. De eerste dansmoves werden in Concordia gedaan waarna al snel een eerste kus volgde. Op 8 juli 1971 trouwden ze. Trouwen is al een verandering, laat staan de verhuizing van je werkgever. De VW verhuisde van Hilversum naar Sint Maartensvlotbrug en papa en mama verhuisden mee. De geboortegrond werd verlaten en ze gingen wonen in 't Zand. Zeker voor zijn moeder, mijn oma, was dat alsof ze aan de andere kant van de wereld gingen wonen. Als ze op de A9 de kerk van Amstelveen zagen dan vroeg oma of ze er al waren.

In 't Zand hebben pa en ma 3,5 jaar gewoond. Een mooie tijd hebben ze daar gehad, waar ook Lisette en Bas zijn geboren. In 1975 verhuisden ze naar Schagen. Het huis waar ze nu nog steeds wonen.

In 1996 was er nog een grote verandering. De VW verhuisde van Sint Maartensvlotbrug naar Schagen. In Schagen heeft hij nog 10 jaar gewerkt waarna hij in 2006 met pensioen is gegaan.

Bij de VW heeft hij echt alle facetten van het bedrijf doorlopen. Van boekhouding tot loonadministratie, aansturen van de Grinza's tot uiteindelijk hoofd personeelszaken.

Thuis had hij een walkie talkie. Van mobiele telefoons hadden we toen nog nooit gehoord. Met de walkie talkie kon hij met de schippers en de brugwachter in contact komen. Bij slecht weer liep hij naar zolder om te vragen en soms te smeken of de brugwachter van De Koog nog iets langer wilde blijven. Hij kon dan de brug open doen voor een Grinza die er bijna was.

Na zijn pensionering kreeg papa in 1997 zijn eerste kleinkind. Wat was hij trots. Op de West-Friese markt liep hij dan ook graag te pronken. Papa was graag thuis, lekker rommelen in de tuin en een koppie in de veranda. Uiteindelijk kregen ze in totaal vier kleinkinderen, met wie papa allemaal even gek was.

In 2016 begon hij met zijn gezondheid wat te kwakkelen. Papa kreeg een herseninfarct en daarna volgden er meer. Hij is daarna nooit meer de oude geworden. Papa kon al gauw niets meer. Mama heeft hem tot zijn laatste ziekenhuisopname helemaal verzorgd. Daarna ging het niet meer en is papa in Magnushof opgenomen, waar hij vijf weken verbleef. Op mama haar 75^e verjaardag is pap in het bijzijn van mama en ons, de kinderen, om 18:00 uur ingeslapen.

Joris,
namens mama, Lisette en Bas

NEL VAN LEUVEN-BAKKER

* 7 juni 1938

†13 februari 2021

Nel werd geboren in 1938 in Haarlem. Na de lagere school werkte ze bij C&A en Kerko, waar ze werd geprezen om haar handigheid en snelheid als handschoenenmaakster en coupeuse.

Bij een judowedstrijd kwam ze Loek tegen en na een paar jaar verkering trouwden ze in 1960. Via 'inwoning' in Haarlem en een flat in IJmuiden verhuisden ze voor het werk van Loek omstreeks 1966 naar Schagen.

Nel wilde graag leren en volgde in 1975 en 1976 verschillende vakken op de Moedermavo in Middenmeer. De diploma's van onder meer Duits en Engels werden glansrijk behaald.

Nel deed samen met Loek aan stijldansen, Folkloredansen bij de West-Friese dansgroep en line-dansen. Bridgen in clubverband maar ook thuis met vrienden, vrijwilligerswerk voor de Kerk, samen reizen met de trein en wandelen door Schagen leverden menig uur vermaak op. Ook maakte ze ongelooflijk veel prachtige kaarten met papier, kralen en borduurwerk. Menigeen werd verblijd met een dergelijk klein kunstwerk.

Veel plezier beleefde ze van haar kleinkinderen met wie ze veel bordspelletjes deed.

Na het overlijden van Loek in 2014 miste ze haar echtgenoot enorm en vond ze het leven niet meer zo fijn. Lichamelijk ging het ook langzaam steeds minder goed. Na een heupoperatie met complicaties verhuisde ze naar De Miede. Enkele dagen dagopvang bij De Bron, betrokken hulp via de Buurtzorg en verschillende lieve vrienden hielden haar op de been. Maar valpartijen en ongemak zorgden er voor dat ze niet meer op zichzelf kon wonen. Ze verbleef enkele maanden in de Hospice in Schagen, knapte daar door goede zorgen wat op en verhuisde nog naar verzorgingshuis Molenweid.

Nel vroeg vaak aan God waarom hij haar niet haalde, maar God heeft zijn eigen plan. Aan Nel bood Hij wel de zekerheid van Zijn nabijheid en de prachtige hoop op de hemel.

We vertrouwen erop dat ze heeft gevonden dat wat ze zocht.

Nel had samen met Loek drie kinderen, 1 kleindochter, 2 kleinzonen en vlak na haar overlijden is nog een achterkleindochter geboren.

Namens de familie
Marlo van Woestik-van Leuven

RAAD VAN KERKEN SCHAGEN EN OMSTREKEN - AFSCHIED

Het einde van de provinciale Raad van Kerken per 1 januari 2017 was aanleiding op internet te kijken wat al die plaatselijke of regionale raden aan activiteiten ontplooiden. Veelal blijft dat beperkt tot een tweetal oecumenische vieringen per jaar (Week van de Eenheid en de Vredesweek) en gezamenlijke activiteiten bij en verklaringen over armoede (voedselbanken) en vluchtelingenwerk (opvang en hulpverlening).

Goed dat kerken in heel Nederland daar laten zien waar geloof handen voeten krijgt, maar hier en daar is het wat beperkt.

In Schagen kennen we nog een derde oecumenische viering, namelijk op Tweede Pinksterdag.

Door de Willibrordusvesspers in Haringhuizen hadden we al de nodige contacten met onze katholieke en doopsgezinde zusters en broeders uit Schagen. Geen onbekend terrein qua traditie en liturgie. Dat maakt het voorbereiden en houden van de oecumenische vieringen aanzienlijk gemakkelijker. Mooi dat we dan uit elkaars liederenbundels kunnen putten.

Veel plezier ervoer ik bij de vergaderingen. Elke 6 weken deelden we onze gedachten en ervaringen en namen we initiatieven.

Toen de protestantse gemeente van Callantsoog te kennen gaf eventueel toe te willen treden tot onze Raad (inmiddels gebeurd), mocht ik hen vertellen wat naar mijn idee 'nut en noodzaak' zijn van de RvKSeo. Een paar – niet alle – overwegingen.

- De grondslag van onze reformatorische kerken (doopsgezind en protestant) en de rooms-katholieke kerk is dezelfde. Wij delen het christelijk geloof.
- In een kleiner wordende kerk is het goed elkaar op te zoeken, te bemoedigen en waar nodig te steunen.

- Vanuit verschillende tradities is het inspirerend het eigen 'gelijk' aan te houden tegen dat van de ander. Het maakt je iets bescheidener.
'Opdat zij allen één zijn' bidt Jezus in het Johannesevangelie. Ik denk dat die tekst heel vaak wordt aangehaald in oecumenische vieringen. Ik heb dat zelf ook een keer gedaan in het woord van welkom. Maar of we echt moeten willen dat we één kerk zijn, vraag ik mij af. Enigszins gechargeerd: protestantse neuzen zijn niet geschapen voor wierook, zo was onze ervaring in de vespers in Haringhuizen, en katholieken een doorwrochte preek in drie punten voorschotelen, ik vraag mij af of daar iemand gelukkig van wordt. Misschien moeten we het zoeken in die oude joodse Schriften. In de psalmen. Psalm 146:

*Die de verdrukten recht verschaft, die de hongerigen brood geeft.
De HERE maakt de gevangenen los, de HERE maakt de blinden ziende,
de HERE richt de gebogenen op, de HERE heeft de rechtvaardigen lief;
de HERE behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij staande,
maar de weg der goddelozen maakt Hij krom. (NBG-vertaling)*

Daarin, in die opdracht, kunnen we elkaar als doopsgezinden, katholieken en protestanten wel vinden, denk ik.

Door een 'personele band' werden activiteiten van de taakgroep Leren en Doen van de pg Schagen en van de RvKSeo gemakkelijk wederzijds gedeeld. Ik denk aan het bezoek aan de remonstrantse kerk in Alkmaar, de Luthertentoonstelling in het Catharijneconvent, Carvaggio in datzelfde museum. Een bezoek aan de kathedrale St. Bavo in Haarlem staat nog op het programma.

Ook heeft het Vocaal Theologen Ensemble toegezegd voor de derde keer naar Schagen te komen zodra Corona achter de rug is. En ook rabbijn Lody van de Kamp heeft beloofd eens naar de Kop van Noord-Holland af te reizen.

Met het VTE en de rabbijn mag ik mij nog bemoeien. Per 1 januari 2021 maak ik namelijk geen deel meer uit van de Raad, waar in 2020 Marc Moussault namens de St. Christoforusparochie is toegetreden. Er wordt intern al gesproken over een nieuwe voorzitter. Arjen Poley is momenteel waarnemend voorzitter.

Terugkijken

Met genoegen kijk ik terug op de afgelopen jaren waarin ik deel mocht uitmaken van de RvKSeo. Natuurlijk blijven er wensen. Meer aandacht voor de kinderen in de oecumenische vieringen zou een uitdaging kunnen zijn.

Dat de gezamenlijke vieringen altijd afwisselend in de twee grote kerken plaatsvinden is te begrijpen. Dat het mij niet gelukt is 'kleine' activiteiten in de 'kleine' kerken te laten afspelen vind ik jammer.

Leeftijd en wat medische ongemakjes nopen mij om te stoppen met de Raad van Kerken Schagen en omstreken. Ik mis het nu al.

Adriaan Rodenburg

VASTENACTIE

OM DE HOGE MOEDER- EN KINDERSTERFTE TERUG TE DRINGEN IN OEGANDA

Kraamzorg is in Oeganda (en in meer landen) een groot probleem. Vergeleken met West-Europa is het gewoon een ramp.

Met de stichting "Betere Start" is Mariette Berbee uit Warmenhuizen al jaren bezig hier verandering in te brengen, na geholpen te hebben met een kraamkliniek heeft de stichting een geheel nieuwe kraamkliniek gebouwd. De kliniek is al in gebruik, maar er dienen nog wel heel wat sanitaire voorzieningen te komen.

Want nog steeds worden in Afrika, bij gebrek aan sanitaire voorzieningen, de behoeften van de mens gedaan in bosjes, achter schuttingen en dergelijken, wat vaak leidt tot overdraagbare ziekten als diarree, cholera, dysenterie, hepatitis A, tyfus en zelfs polio.

Tijdens de Vastenactie van dit jaar gaan we dus sparen voor:

*De bouw van eenvoudige openbare toiletvoorzieningen bij de 'Mother's Place'. Er is al een grote septic tank gebouwd, waar alle toekomstige sanitaire voorzieningen op aan gesloten kunnen worden.

*De bouw van wasruimtes, waar de vrouwen zich kunnen wassen/ douchen.

*De bouw van ruimtes waar de zwangere dames, de was kunnen doen en laten drogen.



Doet u weer mee met dit mooie project?

Enveloppen met contant geld kunt u deponeren bij de pastorie in de brievenbus, of in de groene bus in de kerk en de Mariakapel.

U kunt uw bijdrage ook storten op IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie

(onder vermelding van het Projectnummer 401 398,

of gebruik maken van bijgaande QR-code, op de website van Vastenactie: kies voor "project" en voor "bouw moedershuis Oeganda".



Namens de moeders, "hartelijk dank voor uw bijdrage!"

Voor meer informatie en prachtige foto's: www.beterestart.com

Missie & Ontwikkeling

ACHTERBLIJVERS.....

Iedere middag rond een uur of vijf gaat Maartens mobiel.

Het is zijn oma. Geen enkele dag slaat ze over.

"Maarten hoe is het?" Steeds weer hetzelfde zinnetje.

Of: "Maarten hoe gaat het? "

"Slecht natuurlijk", zegt hij meestal.

Ruim vier maanden geleden is Maartens vader aan kanker overleden.

Hij wist dat het zou gebeuren. Hij was erop voorbereid, maar het is gewoon een ramp.

Het wordt nooit meer zoals het was.

Sinds het overlijden van zijn vader heeft Maarten nergens zin meer in.

School, sport, vrienden, het interesseert hem niks.

Het liefst zit hij op zijn kamer de hele dag achter zijn computer.

Daarom belt zijn oma ook. Ze maakt zich zorgen.

Vaak heeft hij geen zin om rond vijf uur zijn mobiel op te nemen. Maar toch doet hij het.

Door haar telefoontjes krijgt hij zijn vader niet terug. Maar zonder haar belletjes komt hij er helemaal niet door.

Het is goed als iemand je naam blijft noemen. Dan kom je een beetje tot leven.

Als Maria na Jezus' dood naar zijn graf gaat, is ze vol verdriet. Met tranen in haar ogen loopt ze door de tuin naar het graf. Tot haar schrik blijkt het leeg te zijn. Dan ziet ze iemand lopen.

Zou het de tuinman zijn? Misschien kan hij haar vertellen waar het lichaam van Jezus naartoe is gebracht?

Maria weet niet dat het Jezus is...

"Waarom huil je?" vroeg Jezus. "Wie zoek je? "

Maria dacht dat het de tuinman was en zei: "Als u hem hebt weggehaald, vertel mij dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen."

Maar dan zegt de man tegen haar: "Maria!"

Ze draaide zich om en zei: "Rabboeni!", dat betekent meester.

Doordat Jezus haar naam noemt komt ze weer een beetje tot leven.



ROTSVAST GELOOF

Mijn oma op de Veluwe heette opoe en ze noemde de madeliefjes in het gras meibloempjes. Lang geleden had opoe daar een boodschap bij. “Kijk eens naar dat kleine bloempje” zei ze. “De geleerden kunnen nog geen meibloempje maken”.

Dan wees ze vervolgens op de Schepper.

Alsof ze met God zojuist nog aan de wandel was geweest.

Ze vertelde hoe mooi alles geschapen is.

Het grote van de zon, de maan en de sterren en het kleine van de melodie van de merel en van het meibloempje dat ze voor me plukte.

MEDEPLICHTIGE

Dag na dag moest de pastoor toezien dat er appels uit zijn appelboom werden gestolen. Eerst probeerde hij om verdraagzaam te zijn en net te doen of hij het niet merkte. Maar hij ging er hoe langer hoe slechter van slapen. Hij besloot op de loer te gaan liggen om de dief op heterdaad te betrappen. Maar hij slaagde er niet in te ontdekken wie de appels weghaalde.

Het werd hem te gortig en hij besloot een bord aan de stam te hangen met in hoofdletters de bijbeltekst: DE LIEFDE VAN GOD ZIET ALLES!

De volgende dag stond eronder geschreven:MAAR HIJ VERRAADT ONS NIET!

NIEUWTJES

NOVICIAAT ONLINE

Een primeur voor mannen die monnik willen worden. Sinds kort kunnen zij hun oriëntatiefase starten op het nieuwe online platform eNovice.nl De trappisten van de abdij Koningshoeven willen kandidaten hiermee helpen in hun zoektocht om een bestemming te vinden die bij hen past.

KLOOSTERROEPING?

Nadia Kroon werkt als coördinator van het diaconaal inloophuis in Soest. Al op school raakte ze geboeid door de grote levensvragen. Had ze een kloosterroeping? Dat zou een bijzondere weg zijn voor een jong christelijk-gereformeerde. Ze bestudeert de Catechismus van de Katholieke Kerk. Na haar studie bleef het kloosterleven trekken. Zal ze katholiek worden? Ze trad in bij de zusters Augustinessen, maar dat bleek toch niet de juiste plek. Door Corona komt de zoektocht tot stilstand. Ze besluit om die verplichte pauze te benutten om haar boek te schrijven. Ze wil vertellen dat het kloosterleven een reële optie is, mooi en de moeite waard. Ze pleit ervoor om het gewoon in de beroepskeuzegids op te nemen. Het is toch immers ook een levenskeuze om te overwegen? Het boek “Non in de bus” telt 160 pagina’s en kost € 16,95. ISBN: 978 90 3380 2171. Uitg. Ark Media.

THE PASSION 2021

Laat me niet alleen, ofwel “Ne me quitte pas” van de Franse zanger Jacques Brel is één van de vertaalde nummers die te horen zullen zijn in de 11^e editie van The Passion in Roermond. Alles zal een beetje anders gaan dan voorgaande jaren vanwege de coronamaatregelen. Geen duizenden mensen bij elkaar. Het thema dit jaar is “Ik ben er voor jou”. Vanaf Aswoensdag hebben mensen al online kunnen vertellen voor wie zij er zijn. De rollen in de Passion worden o.a. gespeeld door: Freek Bartels als Jezus, Leo Alkemade als Petrus en Rob Dekay als Judas. De uitzending is op Witte Donderdag 1 april op NPO 1, vanaf het Munsterplein en Munsterkerk in Roermond. Alles komt voorbij: liefde, vriendschap, verraad en hoop. Hoewel de afstand groter is, zullen we toch dichter bij elkaar zijn dan ooit. Info: kro.nl. bisdom-roermond-nl.

KRONIEK VAN EEN CRISIS

Is het toeval dat juist de dorpen met een grote sociale samenhang zo hard zijn getroffen door het coronavirus? Boekel, Uden en de Meijerijstreek, de geboortestreek van journaliste Hella van der Wijst, was lang het epicentrum. Zij tekende de verhalen op van o.m. een burgemeester, een begrafenisondernemer, een IC-verpleegkundige en een schooldirecteur. En ze sprak met zuster Agnes Vos, overste van de Zusters van Liefde, wier congregatie zeer hard getroffen werd door ziekte en overlijden. Het werd een eigentijdse streekroniek waarin tal van sleutelfiguren vertellen over de impact van corona op hun leven. Ook vertelt zij over de vele mooie initiatieven van sociale verbondenheid die zijn geboren in dat verdriet.

“De kracht van samen” kost € 22,99. ISBN: 978 949 319 8067.

MOED, GELOOF EN VERTROUWEN

De Clarissen van Megen hebben wat te vieren. Hun congregatie bestaat 500 jaar en ze wonen 300 jaar op dezelfde plek, het kloostercomplex te Megen. Gezien de huidige omstandigheden worden deze mijlpalen niet uitbundig gevierd. Het blijft bij een bescheiden houseparty in de eigen bubbel. Gasten ontvangen is nu even ondenkbaar. De laatste gast vertrok op 15 maart vorig jaar.

Wel hebben de zusters een usb-stick gemaakt met gezangen en muziek. Deze is te bestellen via hun website: www.clarissenmegen.nl

INZEGENING

Het was een heuglijke dag aan het noordelijkste randje van het noordelijkste bisdom. Bisschop Ron van den Hout zegende daar het Cisterciënzerklooster van Schiermonnikoog in. De monniken verlieten in 2015 de te groot geworden abdij Sion in Diepenveen en vestigden zich toen op het eiland. Drie jaar geleden kochten zij daar het huidige pand waarin zij hun definitieve nieuwe klooster vestigden.

Marijke van Asselt