

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

**Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 18 april 2017**  
**U kunt bij voorkeur via email aanleveren: hoeksteen@rkkerkschagen.nl**

## INHOUD

---

- Vasten is...
- Van de pastoor
- De Keinskapel
- Catechese-avond ...
- Het Onze Vader zonder 'Amen'
- Gebed Titus Brandsma
- Vastenactie
- Kerkbalans 2017
- Parochieagenda
- Lectoren / misdienaars
- Kosters / collectanten
- Misintenties
- Onze pasgedoopten
- In de Heer overleden
- De bijbel en zijn verhalen (16)
- 8 Vragen voor een parochiaan
- Stichting Eline – de cirkel is rond
- Architectonische eigenaardigheden (22)
- Confrontatie
- Stille Omgang
- Jongerenprogramma
- Wake up!!! together
- Kleurplaat
- Recept paasbroodjes
- Gemeentemaaltijd
- Wereldwinkel
- Boekennieuws
- Nieuwtjes

### VASTEN IS...

Vasten is  
 wat onder ligt  
 naar boven halen  
 is het verharde woord  
 in liefdeblijk vertalen.

Vasten is  
 weer moedig  
 zorg gaan dragen  
 ons doen en laten  
 nu ernstig gaan bevragen.

Vasten is  
 meer oog hebben  
 voor de kleinste dingen  
 en de vereenzaamden  
 met aandacht gaan omringen.

Vasten is  
 de toekomst zien  
 en nieuwe kansen geven  
 zodat heel de schepping  
 in vrede kan gaan leven.

Vasten is  
 niet moedeloos berusten  
 bij wat geen vruchten draagt  
 maar steeds opnieuw bemerken  
 de mens die om jouw aandacht vraagt.

### VAN DE PASTOOR

Wat gaat de tijd toch snel. Een uitspraak die ik om mij heen vaak hoor. Zelf heb ik dat gevoel ook. Met ijs en sneeuw hebben we toch wat winter gehad. En er is zelfs een beetje geschaatst. Maar nu is het begin maart. De dagen zijn al aanzienlijk langer geworden. De sneeuwkllokjes staan in volle bloei. Ondanks het af en toe herfstachtige weer zit het voorjaar al in de lucht.

In de afgelopen periode waren er veel uitvaarten. We leven intens mee met al diegenen die een dierbare hebben verloren. Ook is er ons gebed voor de zieken in onze parochie. Dat zij de kracht mogen ontvangen die zij nodig hebben.

Inmiddels hebben de 15 eerste communicantjes zich voorgesteld. Het is weer een leuke drukke groep. En dit jaar zijn er 6 vormelingen in onze parochie. Ook zij zijn intussen begonnen met de voorbereiding op de grote dag. Het is altijd weer een bijzondere ervaring om met de jeugd op weg te gaan in het Land dat de Eeuwige ons wijst.

Intussen hebben we het askruisje ontvangen. De Vastentijd is begonnen. In deze tijd tot Pasen willen we vasten. Dat wil zeggen dat het goed voor ons is om ons af te vragen van welke zaken wij ons kunnen ontdoen om anderen te helpen en hen te verrijken door onze armoede. Aldus Paus Franciscus in zijn boodschap voor de Vastentijd 2017. Hij vervolgt: "Laten we niet vergeten, dat ware armoede pijn doet; zelfverloochening zonder dimensie van boetedoening is niet echt. Ik wantrouw een aalmoes die niets kost en geen pijn doet." Zo kan de zogenaamde Veertigdagentijd een tijd worden van geestelijke groei en verdieping, maar ook een groei in naastenliefde en inzet voor hen die onze hulp nodig hebben. De maandelijkse inzameling voor de voedselbank vindt twee maal plaats in de vastentijd. Ook dit is voor hen die onze hulp nodig hebben. En van harte beveel ik de Vastenactie bij u aan. Dit jaar doen we mee met het landelijke campagneproject El Salvador. In de vorige Hoeksteen is hierover uitgebreid geschreven. Op deze manier wordt de Veertigdagentijd een mooie en goede voorbereiding op het christelijk hoogtepunt: Pasen. Met Palmpasen begint de Goede Week. De meest intense week van ons kerkelijk jaar. De avond van Witte Donderdag gaan we het Paastriduüm binnen en vieren de instelling van de Eucharistie. We herdenken het Paasmaal, dat Jezus met zijn vrienden hield. Goede Vrijdag om 3 uur 's middags, het uur van het sterven van Jezus, bidden we de Kruisweg. In de pastorie is er tegelijkertijd een Kruisweg voor de jeugd en ook in 'De Bron' is een Kruisweg. Vrijdagavond wordt het lijdensverhaal volgens Johannes gelezen en vindt de Kruisverering plaats. Stille Zaterdag is Jezus in het graf en zijn we echt stil om bij het invallen van de duisternis Zijn Verrijzenis te vieren. Ergens las ik: Pasen heeft geen vaste datum. Het is niet in te passen in ons gewone jaar. Pasen komt ook niet gewoon tot stand. Het laat zich regelen van boven: het is de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente.....

Zalig Pasen!



## DE KEINSKAPEL

Zoals u weet, behoort de Keinskapel ook tot onze St. Christoforusparochie. Menigeen - van heinde en ver - vindt hier een toevluchtsoord, een tijd voor een kaarsje of een gebed, een moment van bezinning.

Vele jaren zorgden de familie Praat en daarna tot nu Heleen Hamers, die aan de Keins woont, dat de Kapel er goed uitzag, dat er voldoende kaarsen waren en ze hadden het beheer over het kaarsengeld.

Alles liep op rolletjes.

Helaas gaat de situatie veranderen. Heleen verhuist en ze heeft te kennen gegeven, dat ze per 1 mei stopt met haar zorg voor deze mooie en voor velen dierbare Mariakapel.

Wij zijn Heleen ontzettend dankbaar voor de vele uren die zij aan deze kapel besteed heeft. Ze blijft als onbetaalde vrijwilligster haast onvervangbaar.

Om het beheer van de kapel ook in de toekomst op rolletjes te kunnen laten verlopen, zal er iedere dag iemand langs moeten gaan. We hopen op meerdere reacties, want alleen als we met velen zijn, kan er een acceptabel schema worden opgesteld.

Met degenen die reageren zal in een bijeenkomst het "hoe en wat" worden besproken.

Mocht u hiervoor belangstelling hebben, laat dit weten via de pastorie (tel. 0224-212415 of e-mail: [coordinator@rkkkerkschagen.nl](mailto:coordinator@rkkkerkschagen.nl))

Bij voorbaat dank  
Het parochiebestuur

## HET ONZE VADER ZONDER 'AMEN'

Al bij de eerste mededelingen over de vernieuwde hertaling van het Onze Vader viel mij het ontbreken van het "Amen" op. In geen enkele toelichting werd aan het ontbreken van het "amen" een woord gewijd. Dat bevreemdt mij nog steeds. Want de mensen die zich over dit alles hebben gebogen weten hierover meer dan ik. Dus wat doe je dan? Je gaat het internet op. En met Google kom je een heel eind.

Zo ontdekte ik een paar dingen:

1. In de liturgie van vòòr Vaticanum II en ook in het missaal van de Heilige Paus Johannes XXIII (1962) wordt het Pater noster door de priester zachtjes (secrete) besloten met Amen. Dit "Amen" komt na: Sed libera nos a malo (verlos ons van het kwade)
2. Sinds Vaticanum II is in de nieuwe liturgie van de Zalige Paus Paulus VI het embolisme (tussenvoegsel), verlos ons Heer van alle kwaad....., er bijgekomen met het slot, "Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid", zonder "Amen".

Wat ik heb ontdekt is dat zowel in het Latijn, als in alle andere talen, bijvoorbeeld Frans, Engels en Duits, het Onze Vader gebeden als onder punt 2 inderdaad NIET wordt besloten met Amen. Heel duidelijk zie je dit in de kleine missalen waar Latijn en Nederlands naast elkaar staan. In het Latijn geen amen. In het Nederlands wel.

Waarom dan geen "Amen"? Het besluit van het Onze Vader 'Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid', dat door allen wordt gebeden, bekrachtigt het gehele Onze Vader en verwoordt in feite het "Amen".

Ik hoop u zo na mijn eigen zoektocht enig inzicht te geven in het mysterieuze ontbreken van het "Amen" als besluit van het Onze Vader.

Eduard Moltzer, pastoor

## CATECHESE AVOND OVER DE GOEDE WEEK EN DE (LITURGIE VAN) PAASWAKE

De Paaswake is de oudste en de meest belangrijke viering voor ons Christenen. Al vanaf de jonge Kerk, die ontstaan is na de Verrijzenis van Jezus en de uitstorting van de heilige Geest, wordt de Paaswake gevierd. Het is een lange viering, met veel lezingen en heel veel symboliek die verwijst naar het Oude en het Nieuwe Testament van onze Bijbel. Een viering waarin van oudsher ook de catechumenen (doopleerlingen) worden gedoopt. Een viering die niet alleen de moeite waard is om te vieren en te beleven, maar ook een viering die het verdient om 'te worden verstaan': Waarom al die lezingen? Wat betekent al die symboliek? Graag willen wij, diaken Piet Steur en catechiste Monica Wildeboer, hier iets over vertellen en daar samen met u over praten en van gedachten wisselen.

De 'Goede Week' lijkt voor ons een mooi moment om daar samen met u over na te denken. Wij zullen beginnen met een inleiding op de Goede Week, het Paastriduüm en zo uit komen bij de liturgie van de Paaswake. Wij willen u hiervoor van harte uitnodigen op dinsdagavond 11 april in de pastorie. Inloop met koffie/thee om 19.30 en aanvang om 19.45. Graag opgeven bij Monica: tel. nr. 214208 of via mail: [mcwildeboer@planet.nl](mailto:mcwildeboer@planet.nl)

## GETSEMANE

't Is middernacht en in de hof  
buigt Jezus doodsbedroéfd in 't stof..'.  
Hij worstelt in zijn angst en pijn  
omdat de dood zo diep zal zijn.

't Is-middernacht, maar hoe hij lijdt,

zijn vrienden slapen bij die strijd.  
De Heer is eenzaam en alleen.  
Hij krimpt van zielsverdriet ineen.

't Is middernacht, maar Jezus waakt,  
en smeekt, door doodsangst aangerakt:  
'Neem deze lijdensbeker weg!  
Maar, God, ik doe wat U mij zegt.'

't is middernacht de Man van smart  
Legt zelf het kruis nu op zijn hart.  
Hij zal het stervend Paaslam zijn,  
gebroken brood, vergoten wijn.

### **GEBED TITUS BRANDSMA**

**door hem geschreven in de strafgevangenis van Scheveningen, februari 1942**

Als ik U aanschouw  
o, Jezus, als ik U aanschouw,  
dan leeft weer, dat ik van U hou  
en dat ook Uw hart mij bemint,  
nog wel als Uw bijzondere vriend.

Al vraagt mij dat meer lijdensmoed,  
och, alle lijden is mij goed,  
omdat ik daardoor U gelijk  
en dit de weg is naar Uw Rijk.

Ik ben gelukkig in mijn leed,  
omdat ik het geen leed meer weet,  
maar 't alleruitverkorenst lot,  
dat mij vereent met U, o God.

O, laat mij hier maar stil alleen,  
het kil en koud zijn om mij heen,  
en laat geen mensen bij mij toe:  
't Alleen zijn word ik hier niet moe.

Want, Gij, o Jezus, zijt bij mij,  
ik was U nimmer zo nabij.  
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet.  
Uw bijzijn maakt mij alles goed.

## **VASTENACTIE**

Het zal u niet ontgaan zijn. De vastentijd is weer van start gegaan. In de vorige Hoeksteen heeft het MOV u al attent gemaakt op het landelijke campagneproject El Salvador. In deze Hoeksteen willen wij u er nog even aan herinneren, dat uw bijdrage heel hard nodig is. De drie katholieke scholen zijn ook weer benaderd en zij hebben toegezegd ook hieraan mee te werken.

Als u de komende weken in de kerk komt kan het u niet ontgaan, dat er actie gevoerd wordt. Op het prikbord staat met grote letters: VASTENACTIE. In de groene bussen, die bij de deur staan kunt u ook uw bijdrage deponeren. Wij rekenen natuurlijk op volle bussen. In de Hoeksteen zal u ook een vastenzakje vinden met daarop het bankrekeningnummer voor uw gift.

Op Aswoensdag is de actie van start gegaan en deze gaat door tot Pasen. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage en geweldige medewerking.

De missiewerkgroep MOV

## KERKBALANS 2017

Graag willen wij u op de hoogte houden van de stand van zaken van de actie Kerkbalans 2017. De opbrengst tot eind februari bedraagt € 31.000. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee en we danken iedereen die al een bijdrage heeft overgemaakt. Overigens kunt u de stand ook aflezen op de thermometer achter in de kerk naast de kerkdeur.

Zoals u in de Kerkbalansbrief heeft kunnen lezen is ons streefbedrag dit jaar € 46.000 (of meer), dus we zijn er nog niet! We hopen dan ook dat degenen die hun bijdrage nog niet hebben gestort, dit alsnog zullen doen.

### Helpt u ons mee om de parochie financieel gezond te maken?

Achter in deze Hoeksteen vindt u de bankrekeningnummers waarop u uw bijdrage Kerkbalans kunt storten. Bij voorbaat hartelijk dank!

Het parochiebestuur

## PAROCHIEAGENDA

---

<b>Zo.</b>	<b>19 mrt</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>3<sup>e</sup> Zondag Veertigdagentijd:</b> Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de pastorie, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep.
<b>Ma.</b>	<b>20 mrt</b>	<b>08.00 uur</b>	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
<b>Di.</b>	<b>21 mrt</b>	<b>19.00 uur</b>	Avondmis in de dagkapel
<b>Wo.</b>	<b>22 mrt</b>	<b>10.45 uur</b>	Dienst in 'De Bron': pastor Louise Kooiman
<b>Vr.</b>	<b>24 mrt</b>	<b>09.30 uur</b>	H. Mis in de dagkapel
		<b>19.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

---

<b>Za.</b>	<b>25 mrt</b>	<b>19.00 uur</b>	Eucharistieviering met samenzang
<b>Zo.</b>	<b>26 mrt</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>4<sup>e</sup> Zondag Veertigdagentijd:</b> Eucharistieviering met samenzang. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken achter in de kerk, verzorgd door leden van de Wijkcontactraad: Hennie Kruis, Nico Kuin, Rietje Haring, Gré Huijberts
		<b>15.30 uur</b>	Orgelconcert Tjeerd van der Ploeg
<b>Ma.</b>	<b>27 mrt</b>	<b>08.00 uur</b>	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
		<b>20.00 uur</b>	Wijkcontactraad
<b>Di.</b>	<b>28 mrt</b>	<b>19.00 uur</b>	Avondmis in de dagkapel
<b>Wo.</b>	<b>29 mrt</b>	<b>10.45 uur</b>	Eucharistieviering in 'De Bron': pastoor Eduard Moltzer
<b>Vr.</b>	<b>31 mrt</b>	<b>09.30 uur</b>	H. Mis in de dagkapel
		<b>19.00 uur</b>	Oefenen Familiekoor in pastorie

---

<b>Zo.</b>	<b>02 april</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>5<sup>e</sup> Zondag Veertigdagentijd:</b> Eucharistieviering met samenzang. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de pastorie, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep. U kunt een bijdrage voor de voedselbank meebrengen.
		<b>17.00 uur</b>	Vespers Haringhuizen
<b>Ma.</b>	<b>03 april</b>	<b>08.00 uur</b>	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
<b>Di.</b>	<b>04 april</b>	<b>19.00 uur</b>	Avondmis in de dagkapel
<b>Wo.</b>	<b>05 april</b>	<b>10.45 uur</b>	Dienst in 'De Bron': Ds. Dries Blokker
<b>Vr.</b>	<b>07 april</b>	<b>09.30 uur</b>	H. Mis in de dagkapel
		<b>19.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
		<b>19.00 uur</b>	Oefenen Familiekoor in pastorie
<b>Za.</b>	<b>08 april</b>	<b>19.00 uur</b>	Eucharistieviering m.m.v. het gregoriaans koor
<b>Zo.</b>	<b>09 april</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>Palmzondag:</b> Familieviering m.m.v. het familiekoor.
<b>Ma.</b>	<b>10 april</b>	<b>08.00 uur</b>	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
		<b>19.00 uur</b>	Boeteviering
<b>Di.</b>	<b>11 april</b>	<b>08.15 uur</b>	Kerkwerken groep 1
		<b>19.00 uur</b>	Avondmis in de dagkapel
		<b>19.45 uur</b>	Catechese-avond over de Goede Week en de Paaswake
<b>Wo.</b>	<b>12 april</b>	<b>10.45 uur</b>	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
<b>Do.</b>	<b>13 april</b>	<b>19.00 uur</b>	<b>Witte Donderdag:</b> Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor. Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde.
<b>Vr.</b>	<b>14 april</b>	<b>15.00 uur</b>	<b>Goede Vrijdag:</b> Kruisweg in de kerk en voor kinderen in de pastorie
		<b>15.00 uur</b>	Kruisweg 'De Bron': diaken Piet Steur
		<b>19.00 uur</b>	<b>Goede Vrijdag:</b> Herdenking van het lijden en sterven van de Heer m.m.v. het gemengd koor
<b>Za.</b>	<b>15 april</b>	<b>21.30 uur</b>	<b>Paaswake:</b> Viering van de Heilige Paasnacht m.m.v. het gregoriaans koor
<b>Zo.</b>	<b>16 april</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>Paaszondag – Viering van de Verrijzenis van de Heer:</b> Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
		<b>16.00 uur</b>	Tamilviering
<b>Ma.</b>	<b>17 april</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>2<sup>e</sup> Paasdag:</b> Eucharistieviering met samenzang
		<b>10.45 uur</b>	Woord-, gebeds- en communieviering in 'De Bron': diaken Piet Steur
<b>Di.</b>	<b>18 april</b>	<b>19.00 uur</b>	Avondmis in de dagkapel
<b>Vr.</b>	<b>21 april</b>	<b>09.30 uur</b>	H. Mis in de dagkapel
		<b>19.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<b>Za.</b>	<b>22 april</b>	<b>19.00 uur</b>	Eucharistieviering met samenzang
<b>Zo.</b>	<b>23 april</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>Beloken Pasen:</b> Eucharistieviering met samenzang.
<b>Ma.</b>	<b>24 april</b>	<b>08.00 uur</b>	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
<b>Di.</b>	<b>25 april</b>	<b>19.00 uur</b>	Avondmis in de dagkapel
<b>Vr.</b>	<b>28 april</b>	<b>09.30 uur</b>	H. Mis in de dagkapel
		<b>19.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

<b>Zo.</b>	<b>30 april</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>3<sup>e</sup> Zondag van Pasen:</b> Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken achter in de kerk, verzorgd door leden van de Wijkcontactraad: Afra van Stralen, Angreth Wijnker, Elly Pronk
		<b>15.30 uur</b>	Orgelconcert – Pieter van Dijk
<b>Ma.</b>	<b>01 mei</b>	<b>08.00 uur</b>	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
<b>Di.</b>	<b>02 mei</b>	<b>19.00 uur</b>	Avondmis in de dagkapel
<b>Wo.</b>	<b>03 mei</b>	<b>10.45 uur</b>	Eucharistieviering in 'De Bron': pastoor Eduard Moltzer
<b>Vr.</b>	<b>05 mei</b>	<b>09.30 uur</b>	H. Mis in de dagkapel
		<b>19.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

<b>Zo.</b>	<b>07 mei</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>4<sup>e</sup> Zondag van Pasen:</b> Eucharistieviering met samenzang. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de pastorie, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep. U kunt een bijdrage voor de voedselbank meebrengen.
		<b>17.00 uur</b>	Rozenkransgebed in de Keinskapel
		<b>17.00 uur</b>	Vespers Haringhuizen
<b>Ma.</b>	<b>08 mei</b>	<b>08.00 uur</b>	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
<b>Di.</b>	<b>09 mei</b>	<b>08.15 uur</b>	Kerkwerken groep 2
		<b>19.00 uur</b>	Avondmis in de dagkapel
<b>Wo.</b>	<b>10 mei</b>	<b>10.45 uur</b>	Dienst in 'De Bron': pastor Louise Kooiman
<b>Vr.</b>	<b>12 mei</b>	<b>09.30 uur</b>	H. Mis in de dagkapel
		<b>19.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

<b>Za.</b>	<b>13 mei</b>	<b>19.00 uur</b>	Eucharistieviering met samenzang
<b>Zo.</b>	<b>14 mei</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>5<sup>e</sup> Zondag van Pasen:</b> Eucharistieviering m.m.v. het gregoriaans koor.
		<b>17.00 uur</b>	Rozenkransgebed in de Keinskapel
<b>Ma.</b>	<b>15 mei</b>	<b>08.00 uur</b>	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
<b>Di.</b>	<b>16 mei</b>	<b>19.00 uur</b>	Avondmis in de dagkapel
<b>Wo.</b>	<b>17 mei</b>	<b>10.45 uur</b>	Dienst in 'De Bron': dhr. Hans van Kampen
<b>Vr.</b>	<b>19 mei</b>	<b>09.30 uur</b>	H. Mis in de dagkapel
		<b>19.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

## LECTOREN / MISDIENAARS

			<b>Lectoren</b>	<b>Misdienaars</b>
<b>Zo.</b>	<b>19 mrt</b>	10.00 uur	Johan Korse	Gré Hoedjes / Petra de Wever
<b>Za.</b>	<b>25 mrt</b>	19.00 uur	Kitta Hogervorst	Wilma Leermakers / Nora Bruins
<b>Zo.</b>	<b>26 mrt</b>	10.00 uur	Frans Wildeboer	Safana en Vinida Thevasahayam
<b>Zo.</b>	<b>02 april</b>	10.00 uur	Bernard Gee	Corina en Koen Joosten
<b>Za.</b>	<b>08 april</b>	19.00 uur	Janny van der Zee	Solveg Steur / Michael en Saskia Forrester
<b>Zo.</b>	<b>09 april</b>	10.00 uur	Familieviering	Mauro Roubos / Denissan Jeganatham
<b>Do.</b>	<b>13 april</b>	19.00 uur	Saskia Forrester	Wilma Leermakers / Nora Bruins
<b>Vr.</b>	<b>14 april</b>	15.00 uur	Chris van Lint	Rajihven en Renod Francis

Vr.	14 april	19.00 uur	Tom Oosterdijk	Antony Anthonipillai / Petra de Wever
Za.	15 april	21.30 uur	Ans de Ruijter	Solveg Steur / Michael en Saskia Forrester
Zo.	16 april	10.00 uur	Dilani Salverajah	Solveg Steur / Safana en Vinida Thevasahayam
Ma.	17 april	10.00 uur	Bernard Gee	Corina en Koen Joosten
Za.	22 april	19.00 uur	Janny van der Zee	Rob, Mike en Jim van Haaren
Zo.	23 april	10.00 uur	Johan Korse	Gré Hoedjes / Nora Bruins
Zo.	30 april	10.00 uur	Frans Wildeboer	Lia Vermeulen / Wilma Leermakers
Zo.	07 mei	10.00 uur	Janny van der Zee	Corina en Koen Joosten
Za.	13 mei	19.00 uur	Chris van Lint	Rob, Mike en Jim van Haaren
Zo.	14 mei	10.00 uur	Saskia Forrester	Solveg Steur / Rajihven Francis en Denisshan Jeganatham
Zo.	21 mei	10.00 uur	Tom Oosterdijk	Gré Hoedjes en Petra de Wever

### KOSTERS / COLLECTANTEN

			Koster	Collectanten
Zo.	19 mrt	10.00 uur	Theo Zuurbier	J. Huiberts / D. Dijkman
Za.	25 mrt	19.00 uur	Jan Heddes	J. Kox / C. van der Luijngaarden
Zo.	26 mrt	10.00 uur	Gerard Blom	R. Stringer / K. Borst
Zo.	02 april	10.00 uur	Lia Vermeulen	
Za.	08 april	19.00 uur	Gerard Blom	A. Wijnants / J. Huiberts
Zo.	09 april	10.00 uur	Antony Anthonipillai	K. Borst / D. Dijkman
Ma.	10 april	19.00 uur	Jan Heddes	-
Do.	13 april	19.00 uur	Theo Zuurbier en Jan Heddes	D. Dijkman / J. Huiberts
Vr.	14 april	15.00 uur	Theo Zuurbier en Lia Vermeulen	-
Vr.	14 april	19.00 uur	Theo Zuurbier en Gerard Blom	-
Za.	15 april	21.30 uur	Theo Zuurbier en Antony Anthonipillai	R. Stringer / K. Borst
Zo.	16 april	10.00 uur	Lia Vermeulen en Jan Heddes	D. Dijkman / A. Wijnants
Zo.	16 april	16.00 uur	Antony Anthonipillai	-
Ma.	17 april	10.00 uur	Lia Vermeulen	J. Huiberts / Koster
Za.	22 april	19.00 uur	Jan Heddes	J. Kox / C. van der Luijngaarden
Zo.	23 april	10.00 uur	Gerard Blom	A. Wijnants / R. Stringer
Zo.	30 april	10.00 uur	Jan Heddes	K. Borst / J. Huiberts
Zo.	07 mei	10.00 uur	Lia Vermeulen	D. Dijkman / R. Stringer
Za.	13 mei	19.00 uur	Gerard Blom	J. Kox / C. van der Luijngaarden
Zo.	14 mei	10.00 uur	Antony Anthonipillai	A. Wijnants /
Zo.	21 mei	10.00 uur	Theo Zuurbier	D. Dijkman / K. Borst
Zo.	21 mei	16.00 uur	Antony Anthonipillai	-

### MISINTENTIES

Zo.	19 mrt	10.00 uur	Jan Groot en zegen over zijn gezin, Bep van Zwol-Bouwman, Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Siem de Lange en zegen over zijn gezin, Dirk Spaans, Dirk Doodeman, Joop
-----	--------	-----------	---



<b>Ma.</b>	<b>20 mrt</b>	08.00 uur	Molenaar, Jan Baltus, Mary Theresa Devasahayam, Cor Wijnker, Rie Berbée-van Lierop, Kees Huiberts
<b>Di.</b>	<b>21 mrt</b>	19.00 uur	Dirk Doodeman, Joop Molenaar, Jan Baltus, Mary Theresa Devasahayam, Cor Wijnker, Rie Berbée-van Lierop, Kees Huiberts
<b>Vr.</b>	<b>24 mrt</b>	09.30 uur	Emmy Bontje-Kouw, Dirk Doodeman, Joop Molenaar, Jan Baltus, Mary Theresa Devasahayam, Cor Wijnker, Rie Berbée-van Lierop, Kees Huiberts
<b>Za.</b>	<b>25 mrt</b>	19.00 uur	Joop Molenaar, Jan Baltus, Mary Theresa Devasahayam, Cor Wijnker, Rie Berbée-van Lierop, Kees Huiberts
<b>Zo.</b>	<b>26 mrt</b>	10.00 uur	Cor Rus, Riet de Zwart-Kager - met dank dat zij mijn lieve vrouw mocht zijn, Joop Molenaar, Jan Baltus, Mary Theresa Devasahayam, Cor Wijnker, Rie Berbée-van Lierop, Kees Huiberts
<b>Ma.</b>	<b>27 mrt</b>	10.00 uur	Voor onze overleden ouders Quirinus en Sjaan Vink-Groenendijk en zegen over het gezin, Jaap de Langen, Henk Wijers, Dirk Spaans, Joop Molenaar, Jan Baltus, Mary Theresa Devasahayam, Cor Wijnker, Rie Berbée-van Lierop, Kees Huiberts
<b>Di.</b>	<b>28 mrt</b>	08.00 uur	Wim van de Wiel en zegen over zijn gezin, Jan Baltus, Mary Theresa Devasahayam, Cor Wijnker, Rie Berbée-van Lierop, Kees Huiberts
<b>Vr.</b>	<b>31 mrt</b>	19.00 uur	Simon van der Voort, Jan Baltus, Mary Theresa Devasahayam, Cor Wijnker, Rie Berbée-van Lierop, Kees Huiberts
<b>Zo.</b>	<b>02 april</b>	09.30 uur	Mary Theresa Devasahayam, Cor Wijnker, Rie Berbée-van Lierop, Kees Huiberts
<b>Zo.</b>	<b>02 april</b>	10.00 uur	Christiaan en Afra van Lint-Schaap en Herman van Lint, Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie, Dirk Spaans, Joke Groot-Schut en zegen over haar kinderen en kleinkinderen, Cor Wijnker, Rie Berbée-van Lierop, Kees Huiberts, Ter ere van Maria; uit dankbaarheid voor het goede jaar en gezondheid voor al mijn kinderen en beterschap voor mijn zoon
<b>Ma.</b>	<b>03 april</b>	08.00 uur	Cor Wijnker, Rie Berbée-van Lierop, Kees Huiberts
<b>Di.</b>	<b>04 april</b>	19.00 uur	Rie Berbée-van Lierop, Kees Huiberts
<b>Vr.</b>	<b>07 april</b>	09.30 uur	Kees Huiberts
<b>Za.</b>	<b>08 april</b>	19.00 uur	Cor Rus, Kees Huiberts
<b>Zo.</b>	<b>09 april</b>	10.00 uur	Dirk Spaans, Riet de Zwart-Kager – met dank dat zij mijn lieve vrouw mocht zijn, Kees Huiberts
<b>Ma.</b>	<b>10 april</b>	08.00 uur	Intentie nog open
<b>Di.</b>	<b>11 april</b>	19.00 uur	Piet Groen en Trien Groen-de Boer
<b>Do.</b>	<b>13 april</b>	19.00 uur	Intentie nog open
<b>Za.</b>	<b>15 april</b>	21.30 uur	Joke Groot-Schut en zegen over haar kinderen en kleinkinderen
<b>Zo.</b>	<b>16 april</b>	10.00 uur	Overleden ouders Way-Kos, Sjon Poelsma, overleden ouders Blokker-Klaver, overleden ouders Piet en Clasiën de

Groot-Huitema, Corry Bogerd-Dokman, Bep van Zwol-Bouwman, Bertus Laan en levende en overleden families Laan, Schrijver en Sintenie, Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Henk Wijers, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Siem de Lange en zegen over zijn gezin, Wim Schouten en zegen over kinderen en kleinkinderen, Dirk Spaans, Riet de Zwart-Kager – met dank dat zij mijn lieve vrouw mocht zijn, Reijer de Moel en zegen over zijn gezin, Jaap de Vries en zegen over zijn gezin

**Ma. 17 april** 10.00 uur  
**Di. 18 april** 19.00 uur  
**Vr. 21 april** 09.30 uur

Intentie nog open  
 Intentie nog open  
 Piet Molenaar

**Za. 22 april** 19.00 uur  
**Zo. 23 april** 10.00 uur  
**Ma. 24 april** 10.00 uur  
**Di. 25 april** 19.00 uur  
**Vr. 28 april** 09.30 uur

Rens Ansems en zegen over zijn gezin  
 Voor onze overleden ouders Quirinus en Sjaan Vink-Groenendijk en zegen over het gezin, Dirk Spaans  
 Wim van de Wiel en zegen over zijn gezin  
 Intentie nog open  
 Intentie nog open

**Zo. 30 april** 10.00 uur  
**Ma. 01 mei** 08.00 uur  
**Di. 02 mei** 19.00 uur  
**Vr. 05 mei** 09.30 uur

Jaap de Langen, Dirk Spaans  
 Intentie nog open  
 Intentie nog open  
 Intentie nog open

**Zo. 07 mei** 10.00 uur  
**Ma. 08 mei** 08.00 uur  
**Di. 09 mei** 19.00 uur  
**Vr. 12 mei** 09.30 uur

Wim en Rie Visser-Blank en overleden familie Visser-Blank, Piet Molenaar, Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie, Dirk Spaans  
 Intentie nog open  
 Intentie nog open  
 Intentie nog open

**Za. 13 mei** 19.00 uur  
**Zo. 14 mei** 10.00 uur  
**Ma. 15 mei** 08.00 uur  
**Di. 16 mei** 19.00 uur  
**Vr. 19 mei** 09.30 uur

Levende en overleden familie Komen-Groot, Jan Groot en zegen over zijn gezin, Nic en Alie Laan-Boots  
 Corry Bogerd-Dokman, Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Dirk Spaans, Riet de Zwart-Kager – met dank dat zij mijn lieve vrouw mocht zijn  
 Intentie nog open  
 Emmy Bontje-Kouw  
 Intentie nog open

## ONZE PASGEDOOPTEN

**Ruchita**                      Dochter van                      Robert Francis en Thirumagal Vethanayagam,

## IN DE HEER OVERLEDEN

### Dirk Doodeman

\* 17 mei 1926

† 9 februari 2017

Vader is geboren als oudste zoon van Maria Witte en Pieter Doodeman. Samen met nog vijf broers en een zus woonden ze in een boerderij aan de Oostkade. Na zijn lagere school ging hij te melken bij Van de Oord op het Verlaat. Dat gebeurde al op de jonge leeftijd van 14 jaar. Vader kon niet om de diensttijd heen en deed zijn plicht bij de mariniers. Hij hoefde niet naar Indië. Na zijn diensttijd volgde nog de agrarische avondschool waar hij nog veel leerde over onder andere de bollenteelt.

Vader Dirk zou later het bedrijf van opa over nemen en werkte daar samen met ome André. Beiden hadden een tuinderij en melkveehouderij, tot de schaalvergroting in de jaren 70 er voor zorgde dat ze moeilijke keuzes moesten maken. Er werd gekozen om door te gaan zoals ze het altijd hadden gedaan. 's Morgens de koeien melken en daarna de tuinderij in om vervolgens weer de koeien te melken. Dit maakte dat er ontzettend veel arbeid is verricht voor vaak wisselende opbrengsten. Net voldoende om van te leven.

In 1961 ontmoette vader moeder Jo op de Zandtemer kermis. Na een korte verkering volgde het huwelijk waaruit 5 kinderen werden geboren: Willy, Stephan, Jos, Ruud en Eric. Het agrarisch bedrijf heeft veel invloed gehad op het gezinsleven. Er was altijd wel een klusje. Er werd zuinig geleefd dat zorgde ervoor dat er toch iets te geven was met Sinterklaas. In de schoolvakanties kregen we netjes uitbetaald voor de gemaakte uren. Thuis was vader niet altijd positief gestemd, maar wel tijdens de vergaderingen voor het zwembadbestuur, de EHBO en vooral het opgeven van de meitelling. En dan waren er altijd weer die koeien die gemolken moesten worden, wat strijd opleverde tijdens de kermis. Het ging er ook gezellig aan toe met het biljarten, pandoeren, bridgen. De zondagen na de kerk bij opa en oma aan de Veluweweg, lekker aan de borrel met een Agio sigaar. Ook zijn broers uit Amsterdam kwamen daar meestal, dat bleef nog heel lang een traditie.

Vader hield van watersport zoals schaatsen in de winter, zomers zwemmen en kanoën, tot op hoge leeftijd. Uitzonderlijke dagen waren met het hele gezin op zondag varen met de koolschuit, kloetend naar het kanaal en daar zwemmen. Hij hield ook van honden. We hebben verschillende honden gehad die trouw met hem meeliepen en hem ook hielpen met het mollenvangen. Hij kon goed met dieren overweg. Zijn koeien werden zeer goed verzorgd. Ze moesten schoon op stal staan en deden ze niet wat ze moesten doen, dan werden ze met de juiste prikkel gestuurd. Er was geen vloekverbod in de koeienstal als de vliegen vervelend waren. Reparaties werden als het even kon met een strotouwetje en ijzerdraad uitgevoerd, niet de beste methode. Zo kregen de koeien soms onverwacht veel vrijheid. Dan was er uiteraard verbazing over zijn eigen reparaties, want daar kon het niet aan mankeren.

Op zijn 77ste verjaardag was hij niet best. Hij had kort ervoor een hersenbloeding gehad, wat er voor zorgde dat er verder nogal wat beperkingen kwamen in zijn doen en laten. Zijn laatste jaren genoot hij van alle bezoeken, al had het overlijden van schoonzoon Jos veel impact op hem. Hij was dankbaar voor de aandacht van de verzorging en vrijwilligers en eindigde met een leeftijd van 90 jaar.

Familie Doodeman

## DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (16)

*“Dit zijn de nakomelingen van de zonen van Noach: Sem, Cham en Jafet; zij kregen namelijk zonen na de zondvloed”.* Zo gaat het verhaal in de Bijbel verder. Zeventig zonen worden er in totaal verwekt en zij representeren de zeventig volken van de wereld. In het Hebreeuws: ‘gojim’; volkeren. Later zal Abraham vader worden van een groot ‘goj’; een groot volk dus. In hoofdstuk tien van het boek Genesis worden de volken van de wereld geboren. En samen vormen zij één grote mensenfamilie. Alleen Israël ontbreekt nog, Israël is dan ook niet ‘de eerste der volkeren’, maar eerder een nakomertje. Straks, met de geschiedenis van de Aartsvaders, zal het godsvolk Israël het levenslicht gaan zien. Maar zover is het nog niet. Vóór de zondvloed maakte de mens er al een potje van, en dat gaat nu weer gebeuren. Je zou toch denken dat men van de geschiedenis heeft geleerd?

De bijbelse auteur vertelt dat alle mensen in die tijd nog een en dezelfde taal spreken. Ze vestigen zich in de vlakte van Sinear en zeggen tot elkaar: *“Kom, laten wij tegels maken en ze harden in het vuur. Laten wij een stad bouwen met een toren, waarvan de spits tot in de hemel reikt; dan krijgen wij naam en worden wij niet over de aardbodem verspreid”.* Ze zijn bang om over de aarde verstrooid te raken. Maar is het niet juist Gods bedoeling dat de volkeren zich over de aarde verspreiden om haar te ontginnen, te bebouwen en bewoonbaar te maken? Je opsluiten in een stad met muren en een toren in plaats van je taak als mens op je te nemen is het één, maar het andere is de hoogmoed en die is het meest kwalijk: Met een toren waarvan de spits tot in de hemel reikt gaan zij hun menselijke maat te boven. Ze willen als God zijn en bouwen ‘Bab-ili’; ‘poort Gods’. Dan vertelt de schrijver ons dat de Heer neerdaalt om de stad en de toren die de mensen aan het bouwen zijn te bekijken. *“Nu zijn ze één volk en spreken zij dezelfde taal”,* zei Hij. *“Wat zij nu doen is nog maar het begin; later zal geen enkel van hun plannen meer te stuiten zijn. Laten Wij neerdalen en verwarring brengen in hun taal, zodat de een niet meer verstaat wat de ander zegt”.* En zo komt het dat de volkeren over de aarde verspreid worden en er verwarring wordt gebracht.

De schrijver bedrijft een fnuikend woordspel met deze naam ‘Bab-ili’, Babel, en zegt als het ware: jullie met je poort Gods, horen jullie dan niet de klank van het werkwoord ‘baal’? En weten jullie wat dat betekent? Het betekent: ‘verwarren’. Onderaan de voet van de toren van Babylonië is het begonnen, de grote verwarring: ‘de Babylonische spraakverwarring’. Een contraverhaal vinden we in de Handelingen van de apostelen (2:1-13): het Pinksterverhaal. Daar waar men zich van God afkeert en gelijk aan Hem wil worden ‘verstaat men elkaar niet meer’. Maar waar men zich openstelt voor Gods genade en de heilige Geest, daar verstaat men elkaar: *“Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: ‘Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal?’”*

Wordt vervolgd.....

Monica Wildeboer, catechiste

## 8 VRAGEN VOOR EEN PAROCHIAAN

Mevrouw Luus van Etten-Vermeeren, ik woon sinds 1952 in Schagen. Toen trouwde ik met Piet van Etten. Wij kregen samen 4 kinderen, die hebben allemaal een partner gevonden. Samen hebben wij 6 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Mijn man is vorig jaar overleden.

*Vraag 1: Wat betekent geloof voor u?*

Een houvast, ik kan niet zonder geloof en kerk. Voor mij is dit heel belangrijk.

*Vraag 2: Wat is uw betrokkenheid bij de Sint Christoforusparochie?*

Ik ben vanaf 1952 lid van deze parochie, en ik heb hier heel veel gedaan kerkwerken, bloemen verzorgd, kerkhof bijgehouden. Als het kan kom ik elke zondag naar de mis. Ik vind er rust, en ik vind het heerlijk om samen met anderen te bidden en te zingen.

*Vraag 3: Als u lid zou zijn van het parochiebestuur, welk initiatief zou u willen nemen?*

Ik zou het niet weten, ik ben 89 jaar en verdiep mij daar niet meer zo in.

*Vraag 4: Wat maakt u gelukkig?*

Als iedereen van de familie weer langs komt en wij samen een mooie dag doorbrengen.

*Vraag 5: Wie zou u graag eens ontmoeten?*

Mijn zussen in Canada. Wij durven allemaal niet meer te vliegen dus doen wij het maar telefonisch. Wij zijn allemaal dik in de 80!

*Vraag 6: Welke verhaal uit de Bijbel spreekt u aan?*

Ik ben niet opgegroeid met de Bijbel. De verhalen uit het Evangelie spreken mij soms wel en soms niet aan.

*Vraag 7: Als u een keer mag preken, waar gaat die preek dan over?*

Wees aardig voor elkaar en groet de mensen die je tegenkomt – dat kost niets!

*Vraag 8: Waar vraagt u voor te bidden?*

Dat het goed blijft gaan met allen die ik lief heb.

Ik geef het stokje door aan Antony Anthonipillai.

## **STICHTING ELINE – DE CIRKEL IS ROND**

Afgelopen 30 januari hebben velen het vervolg kunnen zien van Eline Kuijper, dochter van Jim Kuijper en Wilma Leermakers. De familie van Eline in China, de familie He is door de jaren heen ondersteund door Stichting Eline-de Cirkel is Rond. De stichting heeft ervoor gezorgd dat de oudere kinderen van de familie He naar school konden gaan. Yixin, de oudste zus heeft een muziekopleiding gevolgd en is nu muziekdocent. Zij is ondertussen getrouwd en heeft een dochter. De tweede zus, Lu, heeft door de ondersteuning van Stichting Eline wel haar gehele middelbare schoolopleiding kunnen afronden en daarna heeft ze een opleiding tot verpleegkundige gevolgd. Ze is ook getrouwd en momenteel zwanger van haar eerste kind, dat in het voorjaar wordt geboren.

Dit betekent niet dat het werk van Stichting Eline nu klaar is. Eline heeft nog een jonger zusje, Yugui 10 jaar, en broertje, Quilin 7 jaar. Ook zij zullen later worden ondersteund met hun opleiding.

Maar vanaf het begin dat Stichting Eline bestaat heeft de stichting ook andere jongeren, die onder dezelfde omstandigheden leven, geholpen om een middelbare schoolopleiding af te maken. De eerste groep jongeren volgt ondertussen al een andere opleiding of zijn gaan werken. Nini wordt nog door Chinese vrienden van Jim en Wilma ondersteund nu zij op de universiteit zit. Li Songqing studeert Engels op de universiteit maar zij is ook vrijwilligster voor de stichting geworden. Dit geldt ook voor Wang Jin. Zij zit op college, HBO, en volgt een opleiding accountancy. Beide jongeren zijn heel gemotiveerd om ons te helpen. Ook hebben zij regelmatig hun dank betuigd voor wat de ondersteuning voor de jongeren betekent. Tijdens de schoolbezoeken kunnen zij de nieuwe leerlingen goed uitleggen wat het betekent om deze beurs te krijgen en wat ze ervoor moeten doen. Stichting Eline gaat er niet van uit

dat jongeren excellent moeten kunnen presteren. Nee, we kijken naar jongeren die kwaliteiten hebben om te leren, maar waarbij de familieomstandigheden niet goed zijn. Ze mogen gerust tot de middenmoot behoren, maar moeten wil en doorzettingsvermogen hebben. Dat vinden we het belangrijkste, ze moeten ons blijven informeren over hoe hun studie ervoor staat, waaraan ze het geld uitgeven. De gelden worden beheerd door de school. Het contact met de school is ook goed, we kunnen makkelijk met de leerkrachten overleggen. We krijgen vanuit de school ook de volledige medewerking. Momenteel ondersteunen we 6 leerlingen. Zij komen allemaal uit het berggebied, platteland zeggen wij wel, van Chongqing.

**Hang Changhong**, m, 16 jaar. Woont wel bij zijn ouders in de stad maar zijn ouders huren hier een kamer omdat ze in de stad werken.

**Yang Yuling**, v, 16 jaar. Haar moeder heeft borstkanker, de medische kosten zijn vrij hoog, maar door haar ziekte kan ze niet werken. Vader werkt wel maar door de hoge ziektekosten kunnen de schoolkosten niet betaald worden.

**Chen Yunzhi**, m, 17 jaar. Afgelopen jaar is zowel zijn moeder als oma overleden, die bij hen in huis woonde en waar de familie de zorg voor had,

**Wang Jie**, v, 17 jaar. Beide ouders hebben niet altijd werk. Hierdoor moeten ze het verdiende geld wat er is verdelen over de periodes dat er geen werk is. Dit brengt daardoor wel de opleiding van hun dochter in gevaar.

**Wang Mingshuang**, v, 17 jaar. Vader heeft geen werk, het inkomen komt van de opa. Zij woont bij haar opa en gaat maar één keer per jaar naar huis.

**Deng Cuidan**, v, 17 jaar, is afgelopen jaar voorgesteld door de leerkrachten omdat deze zagen dat het niet goed ging met haar en haar familie. Cuidan was erg timide en je zag dat ze erg leed onder de situatie. Eén van haar ouders was ook pas overleden.

Ook kregen we een jongen voorgesteld, op het moment dat we onze jassen aan hadden. Of de stichting deze jongen ook wilde ondersteunen. Deze jongen was opgefallen omdat hij ondanks dat hijzelf bijna geen geld had, zijn laatste geld gaf aan een klasgenoot om naar huis te kunnen gaan. Een jongen met een groot hart. Wij willen hem graag opnemen maar daarvoor hebben we uw hulp nodig.

We realiseren ons dat de verhalen niet altijd rooskleurig zijn. Toch willen we het aantal jongeren, die we helpen, uitbreiden. Wilt u helpen of meer weten over hoe wij werken dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Tel: 0224298532 of e-mail: [bestuur@stichting-eline.org](mailto:bestuur@stichting-eline.org)

Wat er de laatste 10 jaar tot stand is gekomen is niet alleen ons werk maar hebben we kunnen doen met hulp van vele anderen die ons ondersteunen of ondersteund hebben. Dat realiseren wij ons heel goed. De kracht die wij hebben is omdat vele mensen ons die hebben gegeven.

Wilma Leermakers

## **ARCHITECTONISCHE EIGENAARDIGHEDEN nr. 22**

**In deze rubriek wordt u wegwijs gemaakt in de architectonische bijzonderheden die onze kerk biedt. Deze keer wordt de functie van de toren en torenspits beschreven. Van verre zijn de slanke toren en torenspits zichtbaar met daarboven het kruis en de windhaan van de Sint Christoforuskerk . De toren dient als herkenbaar baken aan de horizon.**

### Waarom heeft een kerk een toren

De Sint Christoforuskerk is eenvoudig van opzet en gebouwd van baksteen met een ingesnoerde torenspits. Een kenmerk van de toren is de toepassing van een vierkante opbouw met verdiepingen. De torenspits markeert de typische neogotische stijl.

De toren is vaak het pronkstuk en wordt veelal gekenmerkt door strakke diepe nissen en gemetselde symbolieken. De toren van de kerk is van grote afstand herkenbaar en vormt de verbinding met de hemel. De lange slanke spits op de toren, specifiek geplaatst op religieuze gebouwen, heeft symbolisch gezien twee functies: het verkondigen van macht en het leggen van contact met de hemel. Een spits op een kerk is niet alleen een symbool van vroomheid, maar wordt vaak gezien als een symbool van de rijkdom en prestige van de opdrachtgever. Een spits op een kerk is ook functioneel. Torenspitsen horen nu eenmaal als architectonisch ornament op christelijke kerken. Hoewel elk kerkgenootschap vrij kan kiezen om op een torenspits een kruis aan te brengen, ziet men dit meestal alleen op rooms-katholieke en pre-reformatorische kerkgebouwen. Voor de herkenbaarheid zijn op katholieke kerken in Nederland naast een kruis ook een windhaan geplaatst.



### De functie van een kruis met windhaan

Een windhaan wil de herinnering aan het verhaal over Petrus levendig houden. Petrus verloochende Jezus, terwijl hij van tevoren was gewaarschuwd: 'Eer de haan twee maal gekraaid heeft, zult gij mij driemaal verloochenen.' (Markus 14:72)

De haan staat ook voor een nieuwe dag. Hij begint bij het zonnegluren te kraaien: tijd om op te staan. (Tegenwoordig ook te horen in de pastorietaan, waar twee hanen zijn neergestreken.)



Een ingesnoerde torenspits is een torenspits die vlak boven de voet van de spits smaller wordt. Deze vorm ziet er voor torenspitsen sierlijker uit dan een volledig rechte torenspits en geeft een rank silhouet. Behalve uit esthetische overwegingen kan een insnoering ook uit praktische overwegingen worden toegepast. Bij een ingesnoerde

torenspits kan het gewicht van de spitsconstructie direct rusten op de muur. Als de helling van de torenspits zo steil is, met een hoek van 70 graden, dan wordt het een ingesnoerde naaldspits genoemd.

In de 19e eeuw kende de neogotiek geen grenzen. Met de technologische vooruitgang in bouwtechnieken en vernuftige houtconstructies, genoot de torenspits een ongekende opleving in de architectuur. Zo zijn er spitsen die eeuwen eerder werden ontworpen, maar uiteindelijk pas jaren later werden voltooid of soms helemaal niet, vaak uit geldgebrek.

### Variaties torenspitsen

Er zijn verschillende variaties van torenspitsen en onderling zijn er verschillende combinaties.

Andere typen torenspitsen:

- Achtkantige spits tussen vier topgevels Singelkerk Alkmaar
- Afgeknotte torenspits Aartswoud en Stompatoren
- Gedraaide torenspits Bavo Basiliek Haarlem
- Gemetselde spits Michelskerk Wieringen
- Ingesnoerde torenspits: Sint Christoforuskerk Schagen
- Klokvormige torenspits Koepelkerk Hoorn
- Kruisdactoren Kerk Hippolytushoef
- Naaldspits Kerk Kollumerland Friesland
- Paraboolvormige spits Kerk Zwaagdijk Oost
- Rombisch dak of ruitdak Servaas Basiliek Maastricht
- Torenspits met flankerende torentjes Kerk op de Markt Schagen
- Torenspits met ui-vorm Kerk Heerhugowaard Noord

Per dorp of stad en zelfs per streek zijn de verschillen van kerken, torens en spitsen opvallend. Alleen dit onderwerp is al een studie op zich waard.

Volgende uitgave Nr. 23 - Waarom klokken in de toren.

Hans van Kampen, architectuurhistoricus

### **CONFRONTATIE – Mattheüs 26:69-75**

Petrus Petrus!  
wat doe je nu –  
jij die altijd op de bres stond  
voor je heer en meester  
je geliefde rabbi Jezus  
wat doe je nu –  
je laat hem vallen  
tot driemaal toe  
Petrus Petrus!

en ik  
plots draai ik me om en  
kijk in mijn eigen hart:  
losgeslagen zekerheden  
tomeloze vragen  
wat  
wat zou  
wat zou ik doen  
bij vervolging  
een dictatuur  
een wreed proces -  
zou  
zou ik  
zou ik standvastig zijn -

naast Petrus leg ik  
twijfel en onzekerheid

samen wenen wij

*Oeke Kruythof*



## **STILLE OMGANG JONGERENPROGRAMMA**

18 MAART 2017

# **LEEF!**

### **Save the date!**

Het jaarlijks terugkerende evenement 'de Stille Omgang' staat weer voor de deur! Dit jaar zal het plaatsvinden op zaterdag 18 maart in de Mozes & Aäronkerk te Amsterdam. Op die avond zullen jongeren uit het hele land samenkomen om het Mirakel van Amsterdam te gedenken en hun geloof te vieren. Deze keer zal het programma in het teken staan van het thema 'LEEF!'

### **Waarom dit thema?**

God heeft ons het leven gegeven. Zonder Hem zou het leven niet bestaan! Aan de hand van dit thema gaan we op zoek naar Gods aanwezigheid in ons leven en dat van anderen, en naar hoe we in kunnen gaan op Zijn uitnodiging aan ons om écht te leven.

### **Het programma**

Het programma zal beginnen met een kort introfilmpje en twee getuigenissen. Vervolgens zijn er vijf verschillende onderdelen waar je uit kunt kiezen, waaronder Aanbidding met gelegenheid tot biecht. Ook kun je een gesprek aangaan met mensen die hier speciaal voor klaar staan.

Het voorprogramma wordt afgesloten met de Heilige Mis, met als voorganger Mgr. Punt (de bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam), waarna wij ons klaar zullen maken om de indrukwekkende Stille Omgang te lopen.

Het belooft weer een bijzondere avond te worden met een mooi programma op de agenda. Zorg ervoor dat je erbij bent!

### **WANNEER?**

Zaterdag 18 maart 2017

### **WAAR?**

In de Mozes & Aäron Kerk, Waterlooplein 207, Amsterdam.

### **HOE LAAT?**

De inloop is vanaf 19:00. Het programma zal om 19:30 starten. Rond 23:30 zullen wij in groepjes gaan lopen, waarna wij rond 00:30 zullen terugkeren bij de kerk.

### **HOEVEEL KOST HET?**

Deelname aan het jongerenprogramma (inclusief een leuke gadget en een heerlijk broodje tussendoor) kost € 8,-.

### **OVER DE STILLE OMGANG:**

Ieder jaar trekken vanuit het hele land jongeren naar 'Mirakelstad' Amsterdam om het Eucharistisch wonder van 1345 te herdenken en een krachtig signaal van geloof af te geven, te midden van deze grote stad. Als deelnemer loop je in stilte en gebed mee en laat je zien hoezeer God bij ons mensen betrokken en aanwezig is.

Het is ook indrukwekkend en bijzonder om 's nachts met zó'n grote groep jongeren in stilte te lopen in de drukke hoofdstad van ons land, waar het normaal eigenlijk nooit stil is...

Elk jaar is het weer bijzonder. Elk jaar komen er weer duizenden mensen bij elkaar, onder wie honderden jongeren. Elk jaar maak je weer wat nieuws mee. Woorden schieten tekort... je zult het zelf mee moeten maken als je wilt voelen hoe bijzonder dit allemaal is.

Ben je al enthousiast geworden en zou je graag een keer mee willen doen? Kom dan langs! Je kunt je aanmelden (niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd!) door een mailtje te sturen naar [aanmelding@stille-omgang.nl](mailto:aanmelding@stille-omgang.nl).

Heb je vragen of zou je meer informatie willen? De organisatie van het SO-programma helpt je graag verder! Stuur een e-mail met jouw vraag of vragen naar: [info@stille-omgang.nl](mailto:info@stille-omgang.nl).

Je kunt ook onze website raadplegen, [www.so17.nl](http://www.so17.nl), of onze Facebookpagina: [www.facebook.com/StilleOmgang](https://www.facebook.com/StilleOmgang).

Je kunt ons verder volgen op Twitter & Instagram @StilleOmgang en met de hashtag #SO17.

TOT ZIENS OP 18 MAART, IN AMSTERDAM!

## **Wake up!!! together** **“Liefde, relaties & seksualiteit”**

Verslag bijeenkomst zondag 15 januari 2017

---

Er waren drie gasten uitgenodigd om het thema met ons te onderzoeken door middel van verschillende workshops. Na de gebruikelijke brunchtijd, werden de gasten en de workshops geïntroduceerd. Iedereen kreeg de gelegenheid om alle drie de workshops mee te maken. Wat betreft de ervaringen tijdens de workshops heb ik een kort verslagje gevraagd aan de gastsprekers. Dus vanaf hier laat ik hen graag zelf aan het woord.

### **Workshop 1 - De Liefde...** (*kapelaan Johannes van Voorst*)

“Een woord dat zoveel wordt gebruikt en op zoveel manieren! Als we het willen gaan hebben over relaties en seksualiteit, dan natuurlijk in de context van de liefde. Maar wat voor liefde bedoelen we dan eigenlijk? In deze workshop mocht ik daar verder op ingaan. Aan de hand van Aristoteles en Paus Benedictus XVI (*ja echt waar, en ze vonden het oprecht interessant!*) gingen we het hebben over drie vormen van liefde: **eros, philia en agape**. Griekse woorden, omdat de Grieken niet één woord voor “liefde” hebben. Het ging over de lichamelijke liefde van de verlangens en het plezier. Vervolgens over de liefde van de vriendschap, die zelf weer meerdere lagen heeft. En ook over de goddelijke liefde die de hoogste liefde is en een compleet geven is. Aan de hand van een mooi filmpje (*Team Hoyt, een vader en zoon, zoekt u maar op!*) en veel andere voorbeelden konden we zo ontdekken dat de liefde veelzijdig is. En ook zeker dat we altijd op zoek mogen blijven naar hogere vormen van liefde, die de andere vormen van liefde als het ware optillen en nog mooier maken! U hoort het al, we waren er even goed zoet mee! Erg mooi om te mogen doen, een leuke en actieve groep, een goede middag gehad.”

### **Workshop 2 – No Apologies** (*Pieter Klaver*)

“Ik ben als vrijwilliger betrokken bij het project *No Apologies*, een vormingsprogramma van twee dagen voor tieners van 11-14 jaar, dat op scholen gegeven wordt. Ook aan het thema seksualiteit wordt in het programma uitgebreid aandacht geschonken. Vanuit dit kader werd ik uitgenodigd bij de jongerengroep *Wake-up!!! together* om te vertellen over wat we dan doen op scholen en wat wij proberen mee te geven aan de tieners. Ik deed dit samen met

een vrouwelijke vrijwilligster van No Apologies. No Apologies wordt namelijk in principe altijd samen door een man en een vrouw gegeven en zeker rond het thema seksualiteit heeft dat een meerwaarde. Het thema seksualiteit is enerzijds een onderwerp dat in onze maatschappij qua aandacht geen grenzen lijkt te kennen, anderzijds wordt er weinig echt serieus over gesproken. De meer persoonlijke en emotionele kant komt nauwelijks naar voren. Het was mooi om in een sfeer van respect en openheid met de jongeren in gesprek te kunnen gaan. We zijn eerst ingegaan op de vraag wat je nu eigenlijk zoekt in een huwelijkspartner. Woorden als *vertrouwen* en *begrip* kwamen al snel naar voren. Het is prima om bepaalde wensen te hebben, maar het is ook goed te beseffen dat de perfecte levenspartner niet bestaat en stil te staan bij de vraag of je ook datgene wilt geven aan de ander wat jij zelf wenst. Daarna gaven we uitleg over hoe mannen en vrouwen seksualiteit op een verschillende manier beleven aan de hand van **Het grote verschil**, geschreven door Dick Baarsen. Voor velen bleek dat een echte eyeopener. Het is echt belangrijk om dit te weten om zo respectvol met het andere geslacht te kunnen omgaan. Aan alle reacties te merken na afloop, was het een waardevolle middag om dankbaar op terug te kijken.”

### **Workshop 3 – Huwelijk** (*Annemarie en David van Diepen*)

“Daar zaten we dan, David, Annemarie en baby Daniël, op de bank in de huiskamer. De jongeren kwamen om ons heen zitten, want vandaag zouden wij ons verhaal aan ze vertellen. Met *ons verhaal* bedoelen we, hoe we elkaar ontmoet hebben, hoe daar vervolgens heel snel een relatie uit ontstaan is en hoe dat voor David binnen drie maanden al tot een huwelijksaanzoek geleid heeft. Met als gevolg een huwelijk én een baby, en genoeg leuke dingen en moeilijke dingen om er een verhaal van te maken. De nadruk van het verhaal zou liggen op hoe wij omgaan met relaties en seksualiteit, maar grappig genoeg hebben we uiteindelijk meer vragen gekregen over hoe je een bruiloft organiseert en hoe het is om een baby te hebben. In de kleine groepjes was er veel ruimte voor uitwisseling, dus de jongeren konden ook iets over hun eigen situatie vertellen. Ook heel leuk om te horen! Behalve dat het leuke gesprekken waren, namen de jongeren aan het eind van de middag misschien een mooie boodschap mee.”

### **Afsluiting middag**

Aan het eind van de middag werd kort geëvalueerd, onder het genot van een hapje en een drankje en uiteindelijk werd de middag afgesloten met een gebedsmoment in de kapel van het Julianaklooster, geleid door rector Jeroen de Wit.

Karin Blaauw

## **RECEPT PAASBROODJES**

Paasbrood zelf bakken

In allerlei landen zijn er bijzondere tradities rond het bakken van Paasbrood.

Het bekendst is de zogenaamde Paasstol, waarvan de vorm het gebakerde kindje Jezus symboliseert. En er is het gevlochten Paasbrood, met drie strengen die naar de drie-eenheid verwijzen. En dan is er nog het zoete vierkante brood, vooral in kloosters gebakken, als herinnering aan het land van "melk en honing". De vierkante vorm verwijst naar gelijkheid en recht voor alle mensen uit al de vier windstreken.

Ingrediënten:

50 gr. boter

500 gr. meel/broodbloem

2 dl. melk

50 gr. witte bastaard suiker 15 gr. kaneel / beetje honing

100 gr. fijn amandelschaafsel

2 eieren en 2 dooiers (voor het bestrijken van het deeg)

2 theelepeltjes zout (eventueel 250 gr. lichte rozijnen erbij)

De boter smelten en vermengen met het meel, amandelen, suiker, kaneel en 2 eieren. Met de melk besprenkelen en tot een soepel deeg kneden. Kies een vorm en bak 35 minuten op de onderste richel in de oven op 200 graden, het laatste kwartier met een stuk aluminium folie erover. Natuurlijk kun je van dit deeg ook een Palmpaashaantje bakken.

## **GEMEENTEMAALTIJD**

**Aan tafel!**  
**Zondag 23 april 2017**

In de Grote Kerk  
op de Markt in Schagen

De laatste gemeentemaaltijd van het seizoen,  
even lekker en gezellig als alle voorgaande.

Heerlijk eten Gezelligheid Muziek  
Komt u ook?!

Om ca. 15.45 uur staan koffie en thee klaar. Daarna begint de maaltijd en rond 18.00 uur nemen we weer afscheid van elkaar.

*Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de 60+bus. U dient deze tijdig te reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via het nummer (0224)272888. Indien u onze gast wilt zijn, geeft u zich dan direct op om teleurstelling te voorkomen.*

### **Opgave vóór woensdag 19 april bij:**

Koos Eriks (0224) 298387 of Ageeth Spruijt (0224) 213220.
---

N.B. Heeft u zich opgegeven, maar bent u onverhoopt verhinderd, belt u dan a.u.b. zo snel mogelijk af, dan kunnen wij een ander weer blij maken.

Graag tot ziens, namens de werkgroep,  
Koos Eriks

## **WERELDWINKEL**

Een keur aan nieuwe artikelen in de Wereldwinkel Schagen

Is je oude shopper versleten? In de Wereldwinkel Schagen, onder in de toren op de Markt, staat op de schappen een leuke en kleurige collectie rieten manden. Komt zeker van pas nu de plastic wegwerptasjes uit zijn. Ze worden gemaakt in Madagaskar. Eén van de armste landen in de wereld. Allerlei kleine groepen producenten leveren aan de producentengroep Ravinala in Antananarivo, de hoofdstad van Madagaskar. De producent maakt het product en levert het af bij Ravinala. Een voorbeeld zijn de mandenvlechters. Daarnaast maken raffia bewerkers en mensen die cadeauartikelen maken van oud ijzer en blik deel uit van de gemeenschap.

Mocht je je huis willen opvrolijken. Dat kan prima met de mooie houten uilen, gemaakt in Indonesië. Of als je een andere smaak hebt met één van de fietsjes of de trekker met of

zonder tank erachter van gerecycled metaal, afkomstig van het grote eiland voor de oostkust van Afrika, Madagaskar.

Voor de muzikale mensen onder ons is er een kleurrijke djembé.

De makers van dit artikel wonen in Indonesië.

Bezoek voor meer informatie de website: [www.wereldwinkelschagen.nl](http://www.wereldwinkelschagen.nl)

## **BOEKENNIEUWS**

Biografie over de Nederlandse paus Adrianus van Utrecht. Die leefde van 1459 – 1523. In tijden dat Columbus op pad was en Luther zijn 95 stellingen aan de slotkapel van Wittenberg nagelde. De paus die schoon schip wilde maken in het Vaticaan en juist daardoor de curie tegen zich in het harnas joeg. Geruchten gaan dat hij door vergiftiging om het leven kwam. Het Vaticaan bijna failliet en Rome getroffen door de pest. Was hij slachtoffer van de omstandigheden? Over de zoon van een Utrechtse scheepstimmerman in woelige tijden die postuum erkenning kreeg. “De Nederlandse Paus” door Twan Geurts. Uitgeverij Balans, Amsterdam 2017, 320 pag. € 19,95.

De nonnen met schorten. Zo werden de Juliaantjes genoemd. Een boek over de zusters die zich vanaf 1917 inzetten als kraam- en gezinshulpen. Een mooi eerbetoon aan vrouwen die naast de mens in nood stonden. “Geloven met hart en hand” Een geschiedenis van de zusters van de H. Juliana van Falconieri. Uitgeverij Verloren, Hilversum, 160 pag. € 17,00.

Orgelliefhebbers opgelet! Er is een themanummer uit over Engelse orgels. Orgels die overal geplaatst of herplaatst zijn. Met een artikel over het bedrijf van restaurateur Fokke Rinke Feenstra. Hij plaatste zo'n 30 orgels in Nederlandse kerken. En...met een bijdrage van onze eigen Tjeerd van der Ploeg, de bespeler van ons Nicholsonorgel. Hij schrijft over de Engelse orgelcultuur in de negentiende eeuw. Het themanummer is te verkrijgen bij uitg. KVOK te Helmond. Het nummer kost 11 euro (incl. verzendkosten). Te bestellen via [VERKOOP@KVOK.nl](mailto:VERKOOP@KVOK.nl) ( Bron: Nederlands Dagblad.)

Het ideaal waarvoor het Christendom staat, is waaraan we normen en waarden ontleen. Volgens Antoine Bodar zijn dat de 10 geboden en de Zaligsprekingen, elementen waarmee velen zijn opgevoed en die werden doorgegeven. Volgens de priester geeft traditie geborgenheid. Hij schreef er een boek over “Geborgen in traditie”. Uitgeverij Anbo/Anthos, Amsterdam. Het boek telt 422 pagina's en kost € 27,99.

Van Henri Nouwen verschenen 40 boeken. Ook liet hij meer dan 5000 brieven na. Deze nieuwe publicatie bevat ruim 200 brieven. Hij schreef ze aan collega-pastores, studenten en aan lezers van zijn boeken. Brieven waarin thema's als liefde, vriendschap, eenzaamheid, geloof en spiritueel leven centraal staan. Liefs, Henri, uitgeverij Lannoo, gebonden 288 pag. € 24,99. ISBN 9789401436281.

In 1517 zorgde de monnik Maarten Luther voor een stevige rel in de grote Rooms-Katholieke kerk van die tijd. Wie was Maarten Luther? En wat wilde hij nu eigenlijk in gang zetten? Nu, 500 jaar later wordt het uitgelegd in een kleurrijk stripboek. “De klokkenluider van Wittenberg”, uitgeverij Jes, 48 pagina's € 7,95. ISBN: 9789023970125.

Marijke van Asselt

## **NIEUWTJES**

### **VASTENBOODSCHAP**

Het Woord van God, vasten, gebed en de aalmoes. Heilige middelen die de kerk ons aanbiedt. De paus noemt de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Lc. 16, 19-31) en laat hiermee zien dat de ander een geschenk kan zijn. De Vastenboodschap biedt ons de

slutel om te begrijpen hoe we moeten handelen in precare situaties. Soms spreekt God door de ander. Sluiten we dan ons hart voor het geschenk van de naaste of gaan we voor bekering?

#### KLOOSTERRECORD

Ze staat mét foto op de Facebook-pagina van het Dominicanessenklooster in het Franse Dax. Zuster Marie Bernadette, onlangs 110 jaar geworden. Hiermee is ze de oudste zuster van haar orde ter wereld. Maar....daar blijft het niet bij. Op 18 april hoopt de zuster de 90<sup>ste</sup> verjaardag te vieren van haar religieuze professie. Op de website melden medezusters dat zij nog steeds stevig in het zadel zit. Ze houdt vast aan haar gebedsleven. Bidt dagelijks voor de orde, roepingen en voor de wereld. De zusters voorzien in hun levensonderhoud met naaiwerk en het maken van gebak.

#### ZILVEREN CAMERA

Fotojournalist Ramon Mangold was genomineerd met twee fotoseries. Eén over het ongeneeslijk zieke jongetje Tijn, die met zijn nagellakactie 2,5 miljoen euro bijeenbracht voor Serious Request, de ander over de nieuwe bisschop van Den Bosch Gerard de Korte. Hij fotografeerde de bisschop bij allerlei belangrijke gebeurtenissen. Volgens de fotograaf valt er zoveel positiefs te laten zien over de katholieke kerk. Hij beschouwt dat als een subtiele manier van catechese geven. Sinds 2006 werkt Mangold ook aan een fotoboek over Katholiek Brabant, waarin hij aspecten van het geloof in de provincie illustreert. Dit boek verschijnt in het najaar. (Bron: Katholiek Nieuwsblad)

#### FRIESE BASILIEK

De paus heeft de Sint-Franciscuskerk in het Friese Bolsward verheven tot basiliek. Het is de eerste in het noordelijkste bisdom van Nederland en de 26<sup>ste</sup> in ons land. In de kerk wordt het tapijt bewaard met de beeltenis van Titus Brandsma dat de Sint-Pieter sierde bij zijn zaligverklaring. Hij werd in 1881 geboren vlakbij Bolsward en stierf onder erbarmelijke omstandigheden in 1942 in concentratiekamp Dachau. Naast het kerkgebouw is het Titus Brandsmamuseum gevestigd.

#### THE PASSION 2017

Het wordt alweer de 7<sup>e</sup> keer dat het lijdensverhaal van Christus wordt opgevoerd en uitgezonden door EO en KRO-NCRV. Het verhaal van de ultieme hoop en troost in grote duisternis. Het licht zien... een uitweg misschien... Dit keer vanaf het Wilhelminaplein in het oude centrum van Leeuwarden. Dwight Dissels zal in de huid van Jezus kruipen en zangeres Elske DeWall speelt de rol van Maria. De rol van verslaggever neemt EO-presentator Kefah Allush op zich. Hij is bekend van de programma's De Kist en Geloof, Hoop en Liefde. De vorige editie van The Passion trok 3,2 miljoen kijkers. De rechtstreekse TV-uitzending is op Witte Donderdag 13 april.

#### MARIA TENTOONSTELLING

De levensweg van de moeder van Christus vormt de kern van deze prachtige expositie in Utrecht. Museum Catharijneconvent stelde een schitterend cultuurhistorisch overzicht samen. Ruim 250 schilderijen, boeken, borduursels, devotionalia en andere objecten, naar thema geschikt. Te zien t/m 20 augustus aan de Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH te Utrecht. Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 11.00 tot 17.00 uur. Op maandagen en Koningsdag gesloten. Info: 030 – 231 38 35 of kijk op [www.catharijneconvent.nl](http://www.catharijneconvent.nl)