

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 4 september 2023
U kunt bij voorkeur via email aanleveren: hoeksteen@rkkerkschagen.nl

INHOUD

- Van Pastoor Ivan
- Van de bestuurstafel, even voorstellen
- Wie o wie
- Familiezondag
- Parochieagenda
- Lectors/ Misdiensers
- Koster/ Collectanten
- Misintenties
- Kerkvervoer
- De Bijbel en zijn verhalen (62)
- YoungSeven-Omzien naar elkaar
- MIVA Doorbreek armoede, maak onderwijs bereikbaar
- Oecumenische vespers
- Verborgten verleden
- Kleurplaat
- Vrolijk
- Nieuwtjes

Bidden wij
voor mensen
die verdrukt worden,
vervolgd en vernederd.
Voor mensen die
honger lijden,
die ziek zijn,
die geen toekomst zien.
Vragen wij U:
geef bevrijding,
troost, genezing
en uitzicht.
Draag hen en
richt ons op
om er te zijn
voor elkaar
en voor U.

BESTE PAROCHIANEN,

Het schooljaar 2022-23 is bijna ten einde. Wij kunnen zeker terugkijken en ons verschillende bijzondere momenten in herinnering brengen. Zelf denk ik aan Kerstmis, dat we na de coronaperiode weer samen konden vieren en daarna ook Pasen en de Eerste Communie.

En ook andere feesten zoals huwelijksfeesten, doopsels, feesten met de Tamil gemeenschap, bezoek van de scholen, enz. Maar er waren ook momenten die moeilijk waren, zoals uitvaarten. In al deze momenten konden wij zien en ervaren dat wij een kerkgemeenschap zijn. Wij konden voor elkaar een steun zijn met een gebed of met het

aansteken van een kaars. In de kerk of in de kapel. Daar kunnen wij het teken van ons geloof zien zoals de eerste apostelen. Zij waren één in liefde, één in gemeenschap. Dat kunnen wij aan God vragen dat wij EEN in Zijn liefde kunnen worden.

Maar nu komt een andere tijd van het jaar. De tijd van vakantie. Ik heb in het ANWB magazine een artikel over de vakantie gelezen. In het magazine kunt u verschillende ideeën en manieren vinden om een "mooie en goede vakantie" te hebben. U kunt hierin ook verschillende bestemmingen vinden. Het is bijzonder dat we nu met al de technologie alles kunnen vinden. Zelfs de kosten van de vakantie. Maar één ding is altijd hetzelfde gebleven: u hebt de tijd nodig om te kunnen rusten.

Het is zeker dat niet iedereen deze mogelijkheid heeft, want sommigen moeten ook blijven werken. Voor degenen die wel van een tijd van rust kunnen genieten, die misschien naar andere landen kunnen of misschien ook hier in Nederland blijven (waar u zeker ook heel veel mooie plekjes kan vinden of ontdekken) wens ik u een goede vakantie.

De vakantie is een tijd van rust, een verandering in onze verschillende activiteiten. Maar vooral een tijd waarin we over alles wat wij gedaan hebben na kunnen denken en ons ook op de toekomst kunnen richten.

Voor de kerk is het ook een tijd van rust in de zin van minder drukte in de dagelijkse activiteiten, maar tegelijkertijd ook wel een tijd van voorbereiding voor de komende maanden. Welke plannen zijn er voor de toekomst? Hoe gaan wij verder in onze regio?

Bidden wij tot God onze Vader om ons te zegenen, te beschermen en te helpen in de komende tijd. Dat wij, waar wij ons ook bevinden, goed van deze tijd kunnen genieten en Hem in onze gedachten kunnen hebben en Hem te bedanken voor alles wat wij in dit jaar konden doen en ook het komende jaar aan Hem toevertrouwen. Al deze intenties vragen wij aan God op de voorspraak van Maria onze moeder en door Christus onze Heer.

Pastoor Ivan

Als u een gesprek wenst met pastoor Ivan, kapelaan Maciej, diaken Hans Bruin of catechiste Monica Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkerkschagen.nl en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt.

Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Ivan, 06-17129642 of kapelaan Maciej 06-25574966.

VAN DE BESTUURSTAFEL, EVEN VOORSTELLEN



Mijn naam is Kirsten van Dijk Heddes, ik ben de jongste dochter van de overleden koster Jan Heddes. Ik ben getrouwd met Jeroen en wij hebben samen twee kinderen, Joost van 21 jaar, Sara van 18 jaar en een hond. Onze Franse waterhond (Barbet) genaamd Moos is 4 jaar en net als mijn kinderen een verrijking in mijn leven.

Ik werk bij Landal Greenparks op het prachtige park Bergerduinen, dit ligt in de omgeving Schoorl/Bergen,

hier sta ik in de receptie voor 24 uur per week.

Ik woon al mijn hele leven in Schagen, wel geteld 51 jaar. Ik kom uit een katholiek gezin samen met broer Hans en zus Margareth. Ik ben de benjamin, waardoor mijn jeugd onbezorgd en vrij was. Het geloof was er altijd voor mij, nooit opgelegd door iemand, dat maakt mij compleet.

Ik ben een aantal jaren geleden met mijn vriendin naar Helvoirt geweest, waar Pastoor van der Stok een retraite gaf. Hier heb ik ook heel mooie en bijzondere momenten meegemaakt.

Sinds kort ben ik gevraagd door Pastoor Ivan voor het kerkbestuur. Een heel nieuwe uitdaging. Ik wil graag iets toevoegen aan deze parochie en samen met de andere bestuursleden de uitdagingen aangaan die op ons pad komen.

Lieve groet, Kirsten

WIE O WIE

Zou u ook graag meehelpen met ons Streamteam voor het verzorgen van de live uitzendingen op zondagochtend voor onze parochianen welke niet in staat zijn om naar de kerk te komen?

Informatie bij Ruby van der Kuil 0631692123 Email: rubyvanderkuil@hotmail.com of het secretariaat secretariaat@rkkerkschagen.nl.

FAMILIEZONDAG

Zondag 25 juni was de laatste Familiezondag van dit seizoen. Het thema was: wat betekent jouw naam? Dit n.a.v. het feest van Johannes de Doper (24 juni). Het is God zelf die Zacharias en Elisabeth, die beiden op hoge leeftijd nog ouders mogen worden, de opdracht geeft hun zoon Johannes te noemen. Deze naam betekent: 'De Heer is genadig'.

Na een mooie Eucharistie met zang en gitaar van Pawel en een ad hoc koortje waren er op het kerkplein en in de voortuin van de pastorie allerlei spelletjes voor de kinderen. De catechese hebben we vanwege het warme weer deze keer overgeslagen en we hebben met elkaar heerlijk buiten in de schaduw vertoefd. De kinderen hebben zich geweldig vermaakt en zo ook de ouders en grootouders! We waren vanwege het warme weer even bang wat betreft de opkomst, maar die was fantastisch!

De BBQ was een groot succes en alles, inclusief meegebrachte salades, stokbroden etc. ging bijna schoon op! En aan het eind nog een ijskar van Picobello, dat was 'de kers op de taart!' Het was echt een feest! Zondag 24 september is weer de eerstvolgende familiezondag. Hou de berichten en mededelingen in de gaten. Iedereen is van harte welkom!

Groetjes namens ons allen, Monica

PAROCHIEAGENDA

Vr.	14 juli	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	16 juli	10.00 uur	15^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering
Do.	20 juli	13.15 uur	Marktconcert, Jan Hogendoorn
Vr.	21 juli	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	23 juli	10.00 uur	16^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering
Di.	25 juli	20.00 uur	Orgelconcert, Tjeerd van der Ploeg
Wo.	26 juli	10.45 uur	Eucharistieviering in De Bron
Do.	27 juli	13.15 uur	Marktconcert, Martien de Vos
Vr.	28 juli	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	30 juli	10.00 uur 13.00 uur	17^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering Tamilviering, Sint Petrus
Do.	03 aug.	13.15 uur	Marktconcert, Wietse Ouwejan
Vr.	04 aug.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	06 aug.	10.00 uur	Gedaanteverandering van de Heer: Eucharistieviering Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank
Di.	08 aug.	08.15 uur	Kerk werken Groep 1
Do.	10 aug.	13.15 uur	Marktconcert, Diederik Blankesteyn
Vr.	11 aug.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	13 aug.	10.00 uur	19^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering
Di.	15 aug.	19.00 uur	Maria Tenhemelopneming: Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor
Wo.	16 aug.	10.45 uur	Eucharistieviering in De Bron
Do.	17 aug.	13.15 uur	Marktconcert, Tjeerd van der Ploeg
Vr.	18 aug.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	20 aug.	10.00 uur	20^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering
Di.	22 aug.	20.00 uur	Orgelconcert, Tjeerd van der Ploeg
Wo.	23 aug.	10.45 uur	Eucharistieviering in De Bron
Do.	24 aug.	12.15 uur	Oecumenische Viering, Kerk op de Markt, Pastoor Ivan en Don Eduard nemen deel aan deze viering
Vr.	25 aug.	13.15 uur 09.30 uur	Marktconcert, Rina Ishii Eucharistieviering in de dagkapel

10.00 uur Stil gebed en aanbedding (tot 10.30 uur) in de dagkapel

Zo.	27 aug.	10.00 uur	21 ^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering
Do.	31 aug.	13.15 uur	Marktconcert, Una Cintina
Vr.	01 sept.	09.30 uur	Eucharistieviering in de dagkapel
		10.00 uur	Stil gebed en aanbedding (tot 10.30 uur) in de dagkapel

Zo.	03 sept.	10.00 uur	22 ^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering, herdenking Tanja Groen
			Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank
Vr.	08 sept.	09.30 uur	Maria Geboorte: Eucharistieviering in de dagkapel
		10.00 uur	Stil gebed en aanbedding (tot 10.30 uur) in de dagkapel

Zo.	10 sept.	10.00 uur	23 ^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor
		16.00 uur	Tamilviering
Di.	12 sept.	08.15 uur	Kerk werken Groep 2
Wo.	13 sept.	10.45 uur	Eucharistieviering in De Bron
Vr.	15 sept.	09.30 uur	Eucharistieviering in de dagkapel
		10.00 uur	Stil gebed en aanbedding (tot 10.30 uur) in de dagkapel

Zo.	17 sept.	10.00 uur	24 ^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor
Vr.	22 sept.	09.30 uur	Eucharistieviering in de dagkapel
		10.00 uur	Stil gebed en aanbedding (tot 10.30 uur) in de dagkapel

LECTOREN / MISDIENAARS

Vr.	14 juli	09.30 uur	Ans	
Zo.	16 juli	10.00 uur	Dilani	Mauro, Evie, Dishan
Vr.	21 juli	09.30 uur	Ans	
Zo.	23 juli	10.00 uur	Ans	Rajihven, Kevin, Jeson
Vr.	28 juli	09.30 uur	Piet	
Zo.	30 juli	10.00 uur	Janny	Solveg, Saskia, Michael
Vr.	04 aug.	09.30 uur	Saskia	
Zo.	06 aug.	10.00 uur	Lebina	Antony, Ashley, Nithish, Sharwin
Vr.	11 aug.	09.30 uur	Piet	
Zo.	13 aug.	10.00 uur	Saskia	Lia, Ravin, Jones, Kabelesh
Di.	15 aug.	19.00 uur	Kitta	Saskia, Kala, Michael
Vr.	18 aug.	09.30 uur	Ans	
Zo.	20 aug.	10.00 uur	Chris	Denisshan, Jershan, Jenosha, Prithisha
Vr.	25 aug.	09.30 uur	Saskia	
Zo.	27 aug.	10.00 uur	Dilani	Renod, Prinshika, Kala
Vr.	01 sept.	09.30 uur	Ans	
Zo.	03 sept.	10.00 uur	Frans	Ruchita, Renoshan, Jerusqa
Vr.	08 sept.	09.30 uur	Piet	
Zo.	10 sept.	10.00 uur	Saskia	Denisshan, Evie, Dishan
Vr.	15 sept.	09.30 uur	Saskia	
Zo.	17 sept.	10.00 uur	Janny	Rajihven, Kevin, Jeson
Vr.	22 sept.	09.30 uur	Piet	

KOSTERS / COLLECTANTEN

Vr.	14 juli	09.30 uur	Saskia Forrester	
Zo.	16 juli	10.00 uur	Gerard Blom	Gerard Blom, Jim Kuijper
Vr.	21 juli	09.30 uur	Theo Zuurbier	
Zo.	23 juli	10.00 uur	Antony, Dihal, Rajihven	Dihal Anthiresu, Coen van de Luytgaarden
Vr.	28 juli	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	30 juli	10.00 uur	Theo Zuurbier	Ruud Vermeulen, Ineke Gerritsen
Zo.	30 juli	13.00 uur	Antony, Dihal, Denisshan, Rajihven	
Vr.	04 aug.	09.30 uur	Saskia Forrester	
Zo.	06 aug.	10.00 uur	Gerard Blom	Gerard Blom, Ageeth Spruijt
Vr.	11 aug.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	13 aug.	10.00 uur	Theo, Dihal, Rajihven	Dilani Anthiresu, Riet Steemers
Di.	15 aug.	19.00 uur	Antony Anthonipillai	Coen van de Luytgaarden, Ineke Gerritsen
Vr.	18 aug.	09.30 uur	Theo Zuurbier	
Zo.	20 aug.	10.00 uur	Theo, Dihal, Denisshan	Jim Kuijper, Ruud Vermeulen
Vr.	25 aug.	09.30 uur	Saskia Forrester	
Zo.	27 aug.	10.00 uur	Antony Anthonipillai	Ageeth Spruijt, Ineke Gerritsen
Vr.	01 sept.	09.30 uur	Theo Zuurbier	
Zo.	03 sept.	10.00 uur	Gerard Blom	Gerard Blom, Riet Steemers
Vr.	08 sept.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	10 sept.	10.00 uur	Saskia en Michael	Jim Kuijper, Coen van de Luytgaarden
		16.00 uur	Antony, Dihal, Denisshan, Rajihven	
Vr.	15 sept.	09.30 uur	Saskia Forrester	
Zo.	17 sept.	10.00 uur	Dihal, Rajihven	Riet Steemers, Dilani Anthiresu
Vr.	22 sept.	09.30 uur	Solveg Steur	

MISINTENTIES

Vr.	14 juli	09.30 uur	Annelies Settels-de Waard	
Zo.	16 juli	10.00 uur	Jan Heddes, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Annie Sinnige-Schagen, Stella Thayalan-Emmanuvel, Annelies Settels-de Waard,	
Vr.	21 juli	09.30 uur	Annelies Settels-de Waard	
Zo.	23 juli	10.00 uur	Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak en Leny van Nimwegen, Jan en Leon van der Poel en zegen over hun gezinnen, Annelies Settels-de Waard	
Vr.	28 juli	09.30 uur	Annelies Settels-de Waard	
Zo.	30 juli	10.00 uur	Gerard Aarts, Jan Heddes, Petra van Hees-Kroon en zegen over haar gezin, Stella Thayalan-Emmanuvel, Annelies Settels-de Waard	

Vr.	04 aug.	09.30 uur	Annelies Settels-de Waard
Zo.	06 aug.	10.00 uur	Johan Pruijsen, Stella Thayalan-Emmanuvel, Sjaak Schilder in liefde herdacht Annelies Settels-de Waard
Vr.	11 aug.	09.30 uur	Annelies Settels-de Waard
Zo.	13 aug.	10.00 uur	Zuster Lies van der Voort, Kees van Dongen voor altijd in ons hart, Annelies Settels-de Waard
Di.	15 aug.	19.00 uur	Annie Sinnige-Schagen, Annelies Settels-de Waard
Vr.	18 aug.	09.30 uur	Annelies Settels-de Waard
Zo.	20 aug.	10.00 uur	Jan Heddes, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Annie Burger-van Stein en zegen over haar gezin, kinderen, kleinkinderen en familie, Rob de Vet en zegen over zijn gezin en familie, Stella Thayalan-Emmanuvel, Annelies Settels-de Waard
Vr.	25 aug.	09.30 uur	Annelies Settels-de Waard
Zo.	27 aug.	10.00 uur	Sophia Johanna Manuel-Wouters, Gerard Aarts, Jan en Leon van der Poel en zegen over hun gezinnen, Stella Thayalan-Emmanuvel, Joop Bakker en zegen over het gezin, Annelies Settels-de Waard
Vr.	01 sept.	09.30 uur	Annelies Settels-de Waard
Zo.	03 sept.	10.00 uur	Stella Thayalan-Emmanuvel, Sjaak Schilder in liefde herdacht, Annelies Settels-de Waard
Vr.	08 sept.	09.30 uur	Gerard Aarts en uit dankbaarheid b.g.v. een jarige dochter Annelies Settels-de Waard
Zo.	10 sept.	10.00 uur	Jan Heddes, Met liefde herdenken wij Sjaak Schilder, Annelies Settels-de Waard
Vr.	15 sept.	09.30 uur	Annelies Settels-de Waard
Zo.	17 sept.	10.00 uur	Margriet Blom-Kuperus, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, Jeanne en Joop Hendriks-van de Winkel, Co Stam en zegen over zijn familie, John Pruijsen, Stella Thayalan-Emmanuvel, Joop Bakker en zegen over het gezin
Vr.	22 sept.	09.30 uur	Annie Sinnige-Schagen

KERKVERVOER

De 60plusbus.

De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur, in het weekend tot 18.00 uur en op feestdagen tot 17.00 uur.

Men dient de bus **een** dag van tevoren te reserveren, op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 15.30 uur op tel.nr. 0224-272888.

Kosten: een euro per rit (dus heen en terug, twee euro), contant aan de chauffeur te betalen en een tien-ritten-kaart kost 10 euro.

De vaste lijst: wil men b.v. wekelijks op dezelfde dag en tijd naar de kerk, dan kan men, op verzoek, op deze vaste lijst worden gezet en dan hoeft men dus alleen maar te bellen, als men een keer niet gaat of een periode niet gaat, b.v. door vakantie.

Aanvraag voor deze vaste lijst kan bij de telefonist worden gedaan op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur.

N.B. De chauffeur van de 60plusbus kan natuurlijk ook weer gebruik maken van de vaste, met witte lijnen aangegeven, parkeerplaats op het kerkplein!

DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (62)

Na het 'uitstapje' en het verhaal over Juda en Tamar gaan we weer terug naar Jozef (Gen. 39). Jozef is na een lange voettocht met de karavaan als slaafgemaakte in Egypte aangekomen. Hoe zou het hem onderweg vergaan zijn? De ijdele jongen met zijn dromen waarmee hij de jaloezie van zijn broers op de hals haalde. Zou hij veranderd zijn? Zou hij zijn dromen en toekomstperspectief helemaal zijn verloren tijdens de lange tocht? In Egypte wordt Jozef als zeventienjarige te koop aangeboden door de Ismaëlieten die hem uit Dothan hebben meegenomen. Potifar, een hoveling van Farao en overste van de lijfwachten, koopt Jozef en neemt hem in huis. Potifar ziet dat Jozef begenadigd is en dat de Heer met hem is, alles wat Jozef onderneemt slaagt. Daarom komt Jozef in de gunst bij zijn meester Potifar en deze maakt hem tot zijn naaste medewerker. Jozef wordt toezichthouder over het huis en over het gehele bezit van Potifar, schrijft de gewijde schrijver, *"De Heer zegende het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef, en de zegen van de Heer rustte op alles wat hem toebehoorde"*.

Jozef is een knappe verschijning met een goed gebouwd figuur, lezen we, en al snel kan de vrouw van Potifar haar ogen niet van hem afhouden. Keer op keer dringt zij bij Jozef aan om bij haar te komen liggen maar Jozef weigert pertinent. Maar op een keer, als er niemand anders in het huis is dan alleen de vrouw van Potifar en Jozef, grijpt zij hem vast bij zijn kleed en zegt hem bij haar te komen liggen. Maar Jozef vlucht weg en laat zijn kleed in haar handen achter. De vrouw van Potifar is niet gewend dat een bediende weigert te doen wat zij gebiedt, en gaat een vals spel spelen: Zij zet het op een schreeuwen, roept haar bedienden en beschuldigt Jozef van aanranding. En als haar man thuiskomt zegt zij: *"Die Hebreeuwse slaaf die jij in huis gehaald hebt, is met oneerbare bedoelingen naar mij toegekomen. Maar toen ik luidkeels begon te roepen, liet hij zijn kleed bij mij achter en vluchtte hij naar buiten"*.

Als Potifar zijn vrouw echt had geloofd, zou hij Jozef hebben laten doden. Maar openlijk zijn vrouw afvallen is ook geen optie voor een man met aanzien als Potifar. Hij laat Jozef gevangen nemen en stuurt hem naar de gevangenis van de koning. Eens verloor Jozef zijn Koningsmantel en moest afdalen naar Egypte. Nu verliest hij ook zijn slavenkleed en moet nog dieper afdalen, naar een ondergrondse kerker.

Maar de Heer laat Jozef niet alleen en Jozef wint het vertrouwen van de bewakers en van zijn medegevangenen. Zo krijgt Jozef een belangrijke positie in de gevangenis en de Heer is met hem en laat hem slagen in alles wat hij onderneemt. Wordt vervolgd.....

Monica Wildeboer
Catechiste

YOUNGSEVEN - OMZIEN NAAR ELKAAR

Vrijdag 9 juni 2023



In het jaarprogramma van YoungSeven zit altijd tenminste één activiteit onder het motto "iets doen voor een ander". Dit keer was dat "Omzien naar elkaar" op vrijdagavond 9 juni.

Onder leiding van Jim en gastvertelster Stephanie Zanin werd gestart met het maken van een "woordspun" om een wat breder zicht op het thema te krijgen. Voor een mooi voorbeeld van "Omzien naar elkaar" uit de bijbel, vertelde Stephanie het verhaal van Ruth en Naomi, dat zich ongeveer 500 jaar voor onze jaartelling afspeelt in Israël en Moab (boek "Ruth", Oude Testament).

Na een korte pauze -limonade en chips- werd begonnen aan het meer actieve en creatieve deel van de avond: versieren van potten met kleurrijke Dahlia's, om weg te geven aan mensen die wel een vrolijk opkikkertje kunnen gebruiken (Jim kreeg er ook eentje...). Hiervoor konden allerlei kleurige stickers worden gebruikt. Het was gelukkig dermate mooi weer dat dit gedeelte van het programma in de tuin van de pastorie kon plaatsvinden. Wederom een leerzame en geslaagde activiteit! Met speciale dank aan



Annemiek en Nico voor de mooie plantjes, aan Stephanie voor het invallen als vertelster, aan Loïs voor de assistentie en aan Monica voor de voorbereiding.

De laatste activiteit van het seizoen was het YoungSeven "Zomerfeest" op zondag 9 juli.

In het nieuwe seizoen 2023-2024 staan we op zondag 8 oktober weer "Klaar voor de start...!"

Meer info? Stuur een mail naar secretariaat@youngseven.nl.

Namens de stuurgroep YoungSeven,
Jim Kuijper

miva[®] giro 2950
brengt mensen in beweging

DOORBREEK ARMOEDE, MAAK ONDERWIJS BEREIKBAAR !

Op 27 augustus MIVA-deurcollecte

We vragen dit jaar uw aandacht voor het arme en uitgestrekte noorden van Kenia, waar Zuster Pauline dag en nacht werkt om onderwijs bereikbaar te maken voor de allerarmsten.

Eigen vervoer cruciaal

Het leven is bikkelhard in de uitgestrekte en gortdroge provincie Isiolo in Kenia. Meer dan 50 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Omdat ouders op zoek moeten

naar een bron van inkomen of eten, of zelfs omdat ze zijn omgekomen, blijven kinderen alleen achter. Ze gaan niet naar school. Terwijl juist onderwijs de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken. Zr. Pauline spoort verlaten kinderen op en helpt ze naar school, ook al is onderwijs soms op meer dan vier uur afstand. Eigen vervoer is daarbij cruciaal.

Nog vier auto's nodig

Eén auto is voor Zuster Pauline en haar collega's niet genoeg in dit enorme gebied. Tijdens de kerkcollecte in augustus zamelt MIVA geld in voor nog vier stevige auto's die opgewassen zijn tegen het ruige landschap in Kenia. Zodat nog meer kinderen naar school kunnen.



Meer informatie op . www.miva.nl

Helpt u Zuster Pauline en haar collega's op weg?
Denk om de deurcollecte op 27 augustus,



OECUMENISCHE VESPERS

We mogen terugkijken op drie mooie, goedbezochte, oecumenische vespervieringen het afgelopen jaar in het kerkje in Schagerbrug.

De Vespers werden begeleid met mooie zang, samenzang, orgel en dwarsfluit. De eerstvolgende vespers zal zijn op zondagmiddag 24 september (einde van de vredesweek). Om half vijf staan de koffie en thee klaar en om 17.00 uur begint de viering. U bent van harte welkom in Schagerbrug!

'VERBORGEN VERLEDEN'

Een nieuwe serie rubrieken voor de Hoeksteen-lezers over de tijd van de eerste kerkbouw, de invloed van de Graven van Holland, met o.a. veel interessante verhalen rond een kerkgebouw van toen naar nu.

In onze Christelijke wereld heeft elk dorp of elke stad wel haar godshuis en zo niet, dan heeft zij dit wel gehad. Zo ook in onze omgeving. Door nieuwbouwwijken en gemeentelijke herindeling vloeien dorpen onderling samen of met steden ineen tot grote wooncentra. Hierdoor verliezen zij hun dorpse karakter. Het oorspronkelijke dorp herkent men alleen nog aan de kerk. De herkenbaarheid door een kerkgebouw is al eeuwen oud. Elke stad of nederzetting is altijd te herkennen geweest aan het silhouet van de kerktorens die zich tegen de hemel aftekenen.

1. Kerken bepalen hun omgeving

Het kerkgebouw was daarom niet alleen een plaats waar gelovigen bijeen kwamen, zij diende in het verleden vooral als wegwijzer en herkenningspunt in de omgeving. Aan de kerk herkende men de stad of plaats. Talloze schilderijen en prenten van dorpen en steden bewijzen dit. Steeds is hierop wel een kerk te zien. Enkele dorpen heten naar hun kerk bijvoorbeeld Abbekerk, Sijbekarspel, Oudkarspel, Hoogkarspel, Bovenkarspel. Verklaring: Karspel - Kerspel = parochie of kerkelijke gemeente, een kerkdorp in deze zin komt voor bij dorpen vooral in Westfriesland, onderdeel van de provincie Noord-Holland.



Kerken zijn kenmerken in plaats en tijd, ze bepalen hun omgeving, ze onderscheiden het ene dorp van het andere. De oorsprong van het woord kerk is afgeleid van het Griekse woord Kuriakon. 'Kuriós' betekent 'Heer' hetgeen samen betekent 'Huis des Heren'. Door de Christenen werd deze term overgenomen om de plaats aan te duiden waar ze hun vieringen hielden. Die tijd lijkt zo goed als voorbij. Steeds meer kerken hebben moeite voldoende mensen te motiveren deze plaatsen te blijven bezoeken. Slaagt men er niet in dan is de slopershamer gewillig. Alhoewel tegenwoordig ook andere geluiden te horen zijn. Het kerkgebouw krijgt hier en daar een andere bestemming. Steeds meer ziet men de historische waarde van deze 'Wegwijzers'. Maar al te vaak is een kerkgebouw het enige monument van architectonische waarde dat een dorp rijk is. Toch is er in de loop der jaren veel verloren gegaan. Een ander ongenoegen is een kenmerk door verwaarlozing en afbraak. Wat er nog over is in Westfriesland is nog steeds de moeite waard, alhoewel er ook nu nog kerken verdwijnen. In de loop van de tijd zijn er al kerken verdwenen in o.a. Schagen, Sint Maarten, Zijdewind, Barsingerhorn, Heerhugowaard, Veenhuizen, Oude Niedorp. Ongetwijfeld zullen er meerdere kerken verdwenen zijn. Het aantal kerken met historische waarde wordt alleen maar kleiner, niet groter dit is nu eenmaal het nadeel van historische monumenten.



De eerste kerk gebouwd in de 12^{de} eeuw op voorspraak van de Abdij van Egmond stond in het waterrijke Westfriesland in Zandwerven nabij Spanbroek tot 1480. Dit kerkje had als patroonheilige Maria Magdalena. Het kerkje stond hoog op een strandwal achter boerderij 'Storm en Donder'. Oude kaarten markeren de plek. Jammer genoeg is de kerk door een fikse storm verwoest en niet meer herbouwd. De kerkklok is overgegaan naar de kerk in Wadway waar hij nog steeds hangt. Sinds 1966 van de vorige eeuw na veel kritiek is deze kerk bekend geworden als theaterkerk Wadway. Veel artiesten hebben daar een optreden verzorgd. Verschillende kerken staan tegenwoordig open voor een meer cultureel gebruik van hun kerkgebouw, om financiële ruimte te creëren.



Foto 1 De kerk van Barsingerhorn was oorspronkelijk als RK gebouwd vanaf 1421 met als patroonheilige de H. Laurentius. Met de reformatie in 1573 is de kerk danig vernield. Na verloop van tijd is de kerk hersteld en is hij overgegaan naar Herv. Gemeenten Nederland. Door de zeer bouwvalige staat van de oude

kerk is in 1860 een nieuwe kerk gebouwd – de toren in 1901. Uiteindelijk is de kerk geheel gesloopt in 1968. Twee engelenborden in onze kerk zijn afkomstig van deze kerk.

Foto 2 Protestantse Gemeente Schagen groeide, er was behoefte aan een extra kerk. De Ontmoetingskerk aan de Beethovenlaan is gebouwd in 1975, door terugloop van gemeenteleden is besloten tot sloop in 1998. Nu staat er een ouderencomplex met een revalidatiecentrum: 'Het Mondriaanpark'.

Foto 3 In 1466 is de Maria Magdalena kerk in Wadway gebouwd. Sinds 1480 zijn de luidklokken en de patroonsnaam van Zandwerven naar de Wadwayer kerk gegaan. In 1966 is de kerk omgebouwd tot Theaterkerk. Nog steeds treden beroemdheden op in deze cultuurtempel.

Nr. 2 Friezen vertragen Kerkbouw

Architectuur historicus Hans van Kampen

KLEURPLAAT



VROLIJK

Vreemd hoe je stemming soms ineens kan omslaan. Zit je lamlendig en lusteloos op de fiets. Eigenlijk is er dan gewoon niks leuks te bedenken. Alles is saai en grijs. Twee tellen later komt er een vriendin naast je fietsen en in een mum van tijd lig je dubbel van het lachen over het stuur. Humeur helemaal opgeklaard en een dramatische aanval van de slappe lach die de rest van de dag kan duren. Vrolijkheid kan je zomaar overvallen. Om niks. Heerlijk! Je hebt mensen die een kei zijn in somberen. Zelfs aan de meest strakblauwe lucht zien ze ergens een vaag wolkje, waardoor ze zeker weten dat het binnenkort tóch weer gaat regenen. Zeurpieten. Het is prettiger om in de buurt van vrolijke en optimistische mensen te zijn. Mensen die het goede en het positieve zien en daar ook naar leven. Natuurlijk zit het iedereen wel eens tegen. Maar als je oplet zul je merken dat het eigenlijk veel vaker goed gaat dan fout. En dat is toch iets om vrolijk van te worden. Als mensen in de put zitten wordt nog wel eens gezegd 'tel je zegeningen'. Een Bijbelse uitspraak waarmee wordt bedoeld: ook al gaat het soms wat minder goed er zijn altijd dingen waar je dankbaar voor kunt zijn, waar je blij van kunt worden. Je gezondheid bijvoorbeeld of vriendschappen, welvaart en vrede. De achterliggende gedachte is dat God voor je zorgt. Dat Hij je zegent met allerlei goede dingen. Soms als je in de somberheid zit, zie je die even niet meer. Dan kan het helpen als iemand anders je wijst op die zegeningen van God.

NIEUWTJES

OP REIS

Van 31 augustus tot 4 september bezoekt paus Franciscus Mongolië. Het is het dunst bevolkte soevereine land ter wereld. Hij wordt de eerste paus ooit die Mongolië bezoekt. Maar voor die tijd gaat de paus eerst nog naar de Wereldjongerendagen in Lissabon.

NEDERLANDSE BEDEVAART 2025

Paus Franciscus nodigt gelovigen uit om als "Pelgrims van hoop" naar Rome te komen in het Heilig- of Jubeljaar 2025. Alle zeven Nederlandse bisdommen maken van 26 april tot en met 4 mei 2025 een gezamenlijke bedevaart naar de graven van de apostelen en de vier hoofdbasilieken, waar dan de Heilige Deuren geopend zijn.

KLOOSTERWANDELEN

De Wandelmaat organiseert kloosterwandelingen afgestemd op het kloosterdagritme en gebaseerd op vier kernwoorden: ontmoeten, stilte, onthaasten en verwondering. Het is dus meer dan wandelen alleen. Er is ook ruimte voor gesprek, bijvoorbeeld met de gastenbroeder of -zuster. Elk mens gaat zijn eigen weg, maar zonder de ander gaat het niet. Juist kloosterlingen hebben daarvan weet. Info: www.dewandelmaat.nl

UIT DANKBAARHEID

Wat is liefde? Hoe word ik gelukkig? Hoe stel je grenzen? Wat is dankbaarheid? Allemaal vragen die Andy Arnts één op één stelde aan religieuzen. Hij had altijd al iets met het kloosterleven. Toen hij door een ziekte bijna blind leek te worden besloot hij: als de operaties aan mijn ogen slagen dan schrijf ik uit dankbaarheid een boek waarin kloosterzusters aan het woord komen. Zijn zicht is gered en het boek is er. De titel is "De stille wijzen", ontmoetingen met kloosterzusters. Het boek telt 220 pagina's en kost € 24,95. ISBN 978 94 932 44177.

LEVENDE AARDE

Een eendaagse retraite rondom de thema's ecologie en spiritualiteit. Het is de basis waarmee de broeders van de abdij voor hun tuin zorgen. Broeder Gerard Labeur neemt u mee langs bomen en kruiden. Ook delen we een pan soep. Een 'wellnessdag' voor ziel en lijf in de sfeervolle Buurkerk bij de Abdij van Egmond. Inschrijfgeld is 60 euro. Dit is inclusief materiaal, koffie, thee en lunch. Zaterdag 12 augustus van 10.30 tot 16.30 uur.

FAMILIEGESCHIEDENIS

Maar liefst negen jaar deed Truus Ruiten over het schrijven van de historische roman "Het Verdriet van Vredeveld". Het verhaal van haar betovergrootmoeder op de herenboerderij in Zuidoostbeemster. Maartje Stuijt-Van Baar verloor negen van haar twaalf kinderen. Over een familiegeschiedenis, het leven van boeren in de 19^e eeuw en over het katholieke geloof. De schrijfster die 36 jaar journalist was bij de Volkskrant geeft het boek in eigen beheer uit bij Probook. Het boek telt 456 pagina's en kost 26 euro. Te bestellen via: probook.nl/boekwinkel/verdriet-vredeveld. (Bron: NH-Dagblad).

BIECHTSTOELEN

Gedetineerden van Portugese gevangenen maken biechtstoelen voor de Wereldjongerendagen in de hoofdstad Lissabon. Ze zullen daarbij uitsluitend gebruik maken van herbruikbare materialen. Gevangenen weten als geen ander hoe belangrijk vergeving en verzoening zijn in het leven. De WJD is het grootste jongeren event ter wereld. Van 1 t/m 6 augustus reizen honderdduizenden jongeren van alle continenten naar Lissabon. Zij zullen daar ook paus Franciscus ontmoeten.

Marijke van Asselt