

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 6 maart 2023
U kunt bij voorkeur via email aanleveren: hoeksteen@rkkerkschagen.nl

INHOUD

- Van kapelaan Maciej Grądzki
- Van de bestuurstafel
- CBG – Omzien naar elkaar
- Afscheid diaken Piet Steur
op zondag 19 februari 2023
- Bedankbrief van de Stichting
St. Francis Hospital Katete
- Eucharistievieringen De Bron
- Aanmelding 1^e H. Communie 2023
- Terugblik Kerstvieringen
- Parochieagenda
- Lectors/ Misdiensers
- Koster/ Collectanten
- Misintenties
- Kerkvervoer
- De Bijbel en zijn verhalen (59)
- Aan tafel
- Belangrijk
- Wishful Singing
- Kleurplaat
- Nieuwtjes

DANK

Vanuit
de vroege morgenstilte
dank ik U
simpelweg
voor
de zon in het blauw
de boom in het groen
de vogel in de lucht
de herinnering
in een lach
en
voor
Uw liefde
in dit al

BESTE PAROCHIANEN,

De tijd gaat heel snel en zo is het jaar 2022 al achter de rug en zijn wij nu aan het begin van het nieuwe jaar.

Hopelijk hebben wij een mooi jaar ervaren en kunnen wij dus met een goed gevoel uitzien naar het nieuwe jaar, maar het kan ook zijn dat iemand van ons iets moeilijks heeft meegemaakt in de laatste tijd. Misschien waren dat problemen met de gezondheid, zorgen

over familieleden, of nog andere dingen. Sommigen van ons hebben in dit jaar ook iemand verloren die hen dierbaar was.

Ongetwijfeld hebt u ook al gehoord dat er in komende tijd grote veranderingen komen met betrekking tot de kerkgebouwen in onze regio. Velen van ons vinden het zeker heel jammer en stellen zich de vraag hoe het nu verder zal gaan met de Kerk in het algemeen en met onze kerkgebouwen.

In de wereld zijn wij getuigen van gebeurtenissen die ons bezorgd maken. Sinds februari van vorig jaar bereiken ons steeds weer droevige berichten over de oorlog in Oekraïne, die helaas nog niet afgelopen is. Juist de oorlog en alle kwaad en lijden dat daaruit voortkomt zullen misschien het meest kenmerkend zijn voor het jaar 2022. Wij hopen dat de oorlog in dit jaar beëindigd zal worden. Ook in vele andere gebieden van de wereld is er geen echte vrede en heel veel onschuldige mensen, kinderen en volwassen lijden daar onder. Het is iets goeds, dat wij niet onverschillig blijven, maar concreet proberen te helpen degenen die in nood zijn.

Het is allemaal niet makkelijk, maar ook te midden van alle moeilijkheden kunnen wij met hoop en optimisme naar de toekomst kijken. Deze ware hoop en optimisme komen van het geloof in God die een Goede Vader is van ons allemaal. Kerst, dat wij nog kortgeleden gevierd hebben, laat ons juist zien dat God voor ons een goede Vader is.

Met Kerst, dus de geboorte van Jezus, vieren wij juist dat God een mens wordt zoals wij en op deze manier komt Hij onze menselijke geschiedenis binnen. God laat de mensen vrij, het kwaad bestaat dus nog steeds omdat sommigen ervoor kiezen, maar het is niet zo dat het kwaad voor eeuwig zal blijven bestaan. Alleen God is eeuwig en Hij wil het goede. Uiteindelijk zal dus alleen het goede blijven bestaan.

Voor ons allemaal is het heel belangrijk om dankbaar te zijn en het leven en alles wat wij in het leven hebben niet als vanzelfsprekend te beschouwen. Als wij getuigen zijn van het kwaad, kunnen wij het zien als een oproep om zelf nog meer goeds te doen. Zo, ook al zijn onze mogelijkheden beperkt, brengen wij de vrede.

Op 22 februari, met Aswoensdag, beginnen wij de Veertigdagentijd, de tijd van voorbereiding op een ander belangrijk feest, Pasen. Voorbereid te zijn op Pasen betekent diep in het hart te verlangen naar de verrijzenis, naar de ontmoeting met de verrezen Jezus. Wij verlangen allemaal naar vrede, uiteindelijk verlangen wij dat er iemand is, die ons kan helpen, iemand die machtig is en die voor ons allemaal zorgt en ons nooit alleen laat. Met andere woorden kunnen wij zeggen, dat wij verlangen naar de verrijzenis, een nieuw leven, leven vol van vreugde, van hoop en liefde. God de Vader, wil ons dat alles schenken door de verrijzenis van Jezus, die voor ons verrijst. Wij hoeven alleen te geloven en het te willen en zo wordt ons leven anders, ook al lossen niet alle problemen zich meteen op. Het is anders, omdat wij dan weten, dat wij niet alleen zijn, wij weten dat Jezus voor ons en met ons leeft.

Gods zegen!

Maciej Grądzki, kapelaan

Als u een gesprek wenst met pastoor Ivan, kapelaan Maciej, diaken Hans, of catechiste Monica, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkerkschagen.nl en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt.

Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Ivan, 06-17129642 of kapelaan Maciej 06-25574966.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Beste Parochianen,

Een zalig en gelukkig Nieuwjaar wensen wij u allen toe. De kerstviering was gelukkig weer mogelijk met velen en de kerk was nagenoeg vol. En wat klonk ons koor fantastisch. Chapeau! Maar in de middag waren de kinderen ook enthousiast bezig met zang en meer. Dat geeft een goed gevoel. Samen maken we onze kerk.



We gaan nu de winter in, hoewel dat nog niet echt is te merken. Wij hopen dat u deze dagen goed bent doorgekomen en het nieuwe jaar ook als een nieuwe kans ziet, voor uzelf, maar ook voor onze kerk.

Met het verschijnen van de Hoeksteen zult u mogelijk ook al de brief van de kerkbalans hebben ontvangen; zo niet dan zal dat niet lang duren. Het is deze keer een brief zonder de glossy folder erbij. Hiermee besparen we enkele honderden euro's die voor andere activiteiten kunnen worden ingezet. Op

de achterzijde van de brief staat onze fotocollage die voor zich spreekt. De kerkbalans heeft met uw bijdragen in 2022 € 49.564,35 opgebracht waarvoor heel veel dank.



Het parochiebestuur is nog steeds op zoek naar mensen die ons bestuur willen versterken. Vele handen maken licht werk en er is vast wel iets voor u bij. Kom gerust eens langs voor een praatje onder het genot van een kopje om u te laten voorlichten. Bellen of mailen mag natuurlijk ook.

HERHALING: De functie van Frans Bos, als 'technische man en spin in het web', is meerdere keren besproken. Zijn leeftijd begint echt te tellen en we zijn nog steeds naarstig op zoek naar een persoon die met Frans wil meelopen om de technische zaken over te nemen voor onze kerk. Stel dat Frans er mee gaat-, of moet stoppen en er geen vervanger is, dan zullen de uitgaven nog hoger worden voor de kerk omdat we dan alles moeten uitbesteden. Wie wil er met Frans meelopen?

Volgende maand komt de ecooloog voor het laatst de toren en gewelven inspecteren op de kolonies vleermuizen. Dit is een verplichting n.a.v. de verleende vergunning voor de verbouwing van de toren. Tot nu toe is het voortreffelijk gegaan. Daarmee wordt dit project afgerond.

De Dagkapel is op Drie Koningen in ere hersteld en weer in gebruik genomen. Dit scheelt heel veel energiekosten. We moeten de komende tijd nog even aankijken of het qua bezoekersaantal past. U kunt de kapel bereiken via de achteringang, de poort bij de tuin en dan het pad aflopen. Ook is er ruimte om uw fiets of scootmobiel te parkeren naast de garage. Dan ziet u vanzelf het bordje met de pijl die verwijst naar de dagkapel. Links van de ingang ziet u tegen de muur een 'oude' steen van Christoffelhof. Deze hebben we, al wat jaren geleden, mogen ontvangen van de familie Sinnige. Op deze plek is de steen goed zichtbaar en blijft er een mooie herinnering bewaard.



Dit jaar zet het parochiebestuur het goede gebruik door om tijdens zijn bijeenkomsten de diverse afvaardigingen van werkgroepen uit te nodigen om informatie uit te wisselen en van elkaar te leren.

Dit is het weer voor nu en wij zeggen: "tot ziens", waar dan ook.

Hartelijke groet, het Parochiebestuur

CBG - OMZIEN NAAR ELKAAR

Sinds de oprichting begin jaren 70 streeft de **C**hristoforus **B**ezoek **G**roep ernaar ontmoeting en verbondenheid binnen de parochie te bevorderen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de senioren. Mensen worden steeds ouder waardoor het aantal senioren in onze parochie alsmaar toeneemt. Daarentegen wordt het aantal leden van de CBG steeds kleiner. Binnen enkele jaren slonk dat aantal van 14 naar 6. De werkgroep heeft haar activiteiten bij die ontwikkeling moeten aanpassen, een pijnlijk maar onvermijdelijk proces. Het heeft geen zin hier op te sommen wat er door deze krimp aan activiteiten verloren is gegaan, we laten hieronder liever horen waarvoor de 6 overgebleven leden zich nog kunnen inzetten.

Bestaande contacten

Enkele parochianen blijven bezocht worden.

De nationale ziekenzondag

Sinds 1974 wordt jaarlijks in ons land op de 2^e zondag van september de 'nationale ziekenzondag' gehouden. Dit was destijds een initiatief van de Zonnebloem, de organisatie die aandacht heeft voor mensen die een ziekte hebben te dragen en mensen met een beperking. Enkele jaren geleden besloot de CBG zich aan te sluiten bij dit goede initiatief door een aantal zieken op die dag te bezoeken en 'een roos van verbondenheid' bij hen te bezorgen.

Alle 80 plussers, inmiddels circa 550 parochianen, krijgen op of rond hun verjaardag een felicitatiekaart in de bus.

Jubilerende echtparen (50 – 60 – 65 - 70) ontvangen namens de parochie een fraaie felicitatiekaart met goede wensen en een prachtige afbeelding.

De activiteiten van de CBG, met name de directe ontmoetingen, zijn dus afgenomen. We hopen dat de pastores dit voor een deel kunnen overnemen. Maar meer nog rekenen we op u allen. Want met z'n allen vormen we een ChristoforusBezoekGroep van maar liefst 5000 parochianen. Als we omzien naar elkaar: elkaar bezoeken, voor elkaar bidden, een kaartje sturen, een telefoontje plegen, een kaarsje voor elkaar aansteken, dan zal de verbondenheid in onze parochie toenemen. We worden hierbij geleid en geïnspireerd door Christus zelf. En we hopen dat we al doende gaan lijken op de patroonheilige van onze parochie: we worden net als hij een 'Christoforus', dat betekent een 'Christusdrager'.

Namens de ChristoforusBezoekGroep
em. diaken Piet Steur

AFSCHIED DIAKEN PIET STEUR OP ZONDAG 19 FEBRUARI 2023

Sinds 1 januari is onze zeer gewaardeerde diaken Piet Steur met emeritaat. Na 18 jaar zich geweldig te hebben ingezet is dit zeker verdiend. We zullen hem uiteraard gaan missen want naast het voorgaan en assisteren in de vieringen heeft Piet enorm veel werk verzet voor onze parochie middels: huisbezoeken, dopen, het begeleiden van caritatieve werkgroepen, uitvaarten, catechese en evangelisatie.

Ook in regioverband heeft hij 'dubbel en dwars' zijn steentje bijgedragen door voor te gaan in vieringen in de verschillende parochies binnen de Vijfhoek, Tuitjenhorn en de Wieringermeer en Wieringen.

Op zondag 19 februari om 10.00 uur zal er feestelijk afscheid worden genomen in de Eucharistieviering in onze Sint Christoforuskerk in Schagen m.m.v. het Gemengd Koor. Hiervoor willen wij iedereen van harte uitnodigen! Na de viering kunt u Piet de hand drukken achter in de kerk onder het genot van een kopje koffie of thee.

Parochiebestuur en pastores van de Sint Christoforuskerk

**BEDANKBRIEF VAN DE STICHTING ST. FRANCIS HOSPITAL KATETE, ZAMBIA,
AAN DE MISSIEWERKGROEP NOVEMBER 2022**



Geacht bestuur,

Hierbij willen wij u, namens de Stichting St. Francis Hospital, van harte bedanken voor de donatie die wij op 6-10-2022 van u mochten ontvangen. Deze zullen we zonder tegenbericht van uw kant reserveren voor de renovatie van het laboratorium. De vorig donatie werd gereserveerd voor de renovatie van de chirurgische mannenafdeling. Samen met Wilde Ganzen had de MSG voldoende geld om deze renovatie aan te laten besteden. Er is een lokale aannemer gevonden die komende week zal beginnen. Men verwacht dit project in ca. 7 maanden te voltooien waarbij de dakbedekking van asbestplaten zorgvuldig verwijderd zal worden. De patiënten zullen al die tijd elders gehuisvest worden. Het hele project wordt begeleid door de heer Chungu Mutale.

Hoewel het Hospital door het ministerie van Gezondheidszorg als 3th level hospital is opgewaardeerd, blijven er tekorten op de balans. De regering geeft geen geld voor onderhoud van gebouwen waardoor men daarvoor nog grotendeels afhankelijk blijft van de buitenlandse sponsors. Per 1 november werd Mr John Mwanza aangesteld om de lokale fondsenwerving te starten. Ook zullen er projecten worden gestart die geld opleveren en toch aansluiten bij de doelstelling van het ziekenhuis. Een eerste daarvan is de opening van de Gym, een fitness afdeling naast de afdeling Fysiotherapie. Personeel kan gratis fitnessen, bezoekers tegen betaling. Voor de inrichting met fitness apparaten en dergelijke gaat John Mwanza fondsen werven. Als de inrichting er eenmaal is, gaat hij reclame maken in de stad Katete.

Met vriendelijke groet,

Arlet C. Splint-Keilman, secretaris
Peter Sleutelberg, voorzitter

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE BRON

Ruim 2 jaar lang waren de inwoners van De Bron en de bewoners rond De Bron verstoken van hun vertrouwde vieringen op de feestdagen en de woensdagen vanwege de corona. God zij dank zijn we daarvan voor een groot deel bevrijd. We zijn beter beschermd tegen het virus en het virus grijpt lang zo heftig niet meer om zich heen.

U bent weer van harte welkom in het Stilte Centrum om Christus en elkaar te ontmoeten. We zingen veel tijdens de Eucharistie onder pianobegeleiding van Wil Adams. Zingen is goed voor het herstel van de longen. De viering is dus ook gedeeltelijk therapie.

De eerstkomende vieringen zijn op woensdag 15 februari en 15 maart om 10.45 uur in De Bron. U bent van harte welkom.

Ageeth Spruijt en em. pastoor Jan van der Stok

AANMELDING EERSTE H. COMMUNIE 2023 – LAATSTE OPROEP

De kinderen van groep 4, die gedoopt zijn, nodigen wij van harte uit om deel te nemen aan de voorbereidingen voor de Eerste H. Communie. De voorbereidingen met de kinderen zullen plaatsvinden vanaf 7 februari 2023. De eerste ouderavond is op 31 januari 2023 om 19.45 uur in de pastorie. Dat is dan tegelijk de sluitingsdatum voor de aanmelding. Het feest van de Eerste H. Communie is op zondag 23 april 2023 in onze kerk.

Wij vragen van u de volgende gegevens: Naam, geboortedatum en doopdatum van uw kind, adres en telefoonnummer en op welke school uw kind onderwijs volgt.

Schriftelijke aanmelding via: Sint Christoforusparochie – Ged. Gracht 64 – 1741 GD Schagen – t.a.v. 'werkgroep 1^{ste} H. Communie', of via mail: secretariaat@rkkerkschagen.nl

Hartelijke groet van pastoor Ivan Garcia en kapelaan Maciej Grądzki
Werkgroep 1^{ste} H. Communie: Els Seuters, Corina Joosten,
Stephanie Zanin en Monica Wildeboer (catechiste)

TERUGBLIK KERSTVIERINGEN

We mogen terugkijken op geweldige kerstvieringen en ook de openstelling van de kerk op 1^e kerstdag (van 15.00-16.00) was heel erg leuk en een succes. Een beetje jammer van het weer: regen! Daardoor was er wat minder belangstelling dan we hadden gehoopt; geen gezellig wandelweer!

Maar wie kwam kon genieten van een 'warm onthaal': mooie kerstliederen door kinderen op de achtergrond, een rondleiding aan de hand van een uitgereikt blad: Er werd gewezen op de mooie kerststal, de glas in lood ramen, de doopvont, de beelden etc. etc. Er was een spel: 'Kerstballen raden' (waar een prijs mee kon worden gewonnen), er konden foto's gemaakt worden bij de kribbe, kerstwensen geschreven op kartonnen kerstballen die in de kerstwensboom gehangen konden worden, er was een lekkere traktatie met limonade voor de kinderen en een kerst-kleurplaat om mee te nemen voor de kerstkleurwedstijd.

Het aantal kerstballen in de vaas was 101. Evi Klos (6) uit Schagen zat er met het raden het dichtste bij met 82. Zij won een mooi boekje met het kerstverhaal.

Van de meegegeven kleurplaten zijn er 2 teruggekomen: Lotus Spruijt (7) en Joël Vrolijk (9). Zij hebben beiden een Bijbels kwartetspel gewonnen. Gefeliciteerd namens de pastores en werkgroepen.

Monica Wildeboer
Catechiste

PAROCHIEAGENDA

Vr.	27 jan.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	29 jan.	10.00 uur	4^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering - Samenzang Opdracht van de Heer / Maria Lichtmis Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor
Do.	02 feb.	19.00 uur	
Vr.	03 feb.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel

Zo.	05 feb.	10.00 uur	5^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor
Vr.	10 feb.	09.30 uur 10.00 uur	Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	12 feb.	10.00 uur	6^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering - Voorstellen 1 ^e communicantjes, m.m.v. het Kinderkoor.
		16.00 uur	Tamilviering
Di.	14 feb.	08.15 uur	Kerkwerken Groep 1
Woe.	15 feb.	10.45 uur	Eucharistieviering in De Bron
Vr.	17 feb.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	19 feb.	10.00 uur	7^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor, afscheid diaken Piet Steur
Woe.	22 feb.	19.00 uur	Aswoensdag: Eucharistieviering, met opleggen van de as
Vr.	24 feb.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	26 feb.	10.00 uur	1^e Zondag van de veertigdagentijd: Eucharistieviering - Samenzang
Vr.	03 mrt.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	05 mrt.	10.00 uur	2^e Zondag van de veertigdagentijd: Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans Koor
			Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank
Vr.	10 mrt.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	12 mrt.	10.00 uur	3^e Zondag van de veertigdagentijd: Eucharistieviering - Samenzang
		16.00 uur	Tamilviering
Di.	14 mrt.	08.15 uur	Kerkwerken Groep 2
Woe.	15 mrt.	10.45 uur	Eucharistieviering in De Bron
Vr.	17 mrt.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	19 mrt.	10.00 uur	4^e Zondag van de veertigdagentijd: Zondag 'Laetare' Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor
		15.00 uur	Familiezondag
Vr.	24 mrt.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	26 mrt.	10.00 uur	5^e Zondag van de veertigdagentijd: Eucharistieviering - Samenzang

Vr. 31 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering in de dagkapel
 10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel

LECTOREN / MISDIENAARS

Vr.	27 jan.	09.30 uur	Piet Steur	
Zo.	29 jan.	10.00 uur	Ans de Ruijter	Dishan, Kevin, Renoshan
Do.	02 feb.	19.00 uur	Johan Korse	
Vr.	03 feb.	09.30 uur	Ans de Ruijter	
Zo.	05 feb.	10.00 uur	Kitta Hogervorst	Antony, Jenosha, Nithish
Vr.	10 feb.	09.30 uur	Saskia Forrester	
Zo.	12 feb.	10.00 uur	Lebina	Lia, Ravin, Jones
Vr.	17 feb.	09.30 uur		
Zo.	19 feb.	10.00 uur	Dilani Anthiresu	Solveg, Jershan, Ashley
Wo.	22 feb.	19.00 uur	Chris van Lint	Saskia, Michael, Kala
Vr.	24 feb.	09.30 uur	Piet Steur	
Zo.	26 feb.	10.00 uur	Saskia Forrester	Ruchita, Jeson, Jerusqa
Vr.	03 mrt.	09.30 uur	Saskia Forrester	
Zo.	05 mrt.	10.00 uur	Janny van der Zee	Denisshan, Renod, Prinshika
Vr.	10 mrt.	09.30 uur	Ans de Ruijter	
Zo.	12 mrt.	10.00 uur	Frans Wildeboer	Rajihven, Kevin, Renoshan
Vr.	17 mrt.	09.30 uur	Ans de Ruijter	
Zo.	19 mrt.	10.00 uur	Johan Korse	Mauro, Evie, Dishan
Vr.	24 mrt.	09.30 uur	Saskia Forrester	
Zo.	26 mrt.	10.00 uur	Ans de Ruijter	Antony, Ashley, Nithish
Vr.	31 mrt.	09.30 uur	Piet Steur	

KOSTERS / COLLECTANTEN

Vr.	27 jan.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	29 jan.	10.00 uur	Antoon Vergeer	Ageeth Spruijt, Van der Luijngaarden
Do.	02 feb.	19.00 uur	Theo Zuurbier	Ruud Vermeulen, Ineke Gerritsen
Vr.	03 feb.	09.30 uur	Saskia en Michael	
Zo.	05 feb.	10.00 uur	Gerard Blom	Gerard Blom, Andrea Korse
Vr.	10 feb.	09.30 uur	Theo Zuurbier	
Zo.	12 feb.	10.00 uur	Saskia en Michael	Jim Kuijper, Ineke Gerritsen
		16.00 uur	Antony Anthonipillai	
Vr.	17 feb.	09.30 uur	Antoon Vergeer	
Zo.	19 feb.	10.00 uur	Theo Zuurbier	Beitske Bakker, Jim Kuijper
Wo.	22 feb.	19.00 uur	Theo Zuurbier	Riet Stemers, Ineke Gerritsen
Vr.	24 feb.	09.30 uur	Solveg Steur	
Zo.	26 feb.	10.00 uur	Antoon Vergeer	Ruud Vermeulen, Jim Kuijper
Vr.	03 mrt.	09.30 uur	Saskia en Michael	
Zo.	05 mrt.	10.00 uur	Gerard Blom	Andrea Korse, Van der Luijngaarden
Vr.	10 mrt.	09.30 uur	Theo Zuurbier	
Zo.	12 mrt.	10.00 uur	Theo Zuurbier	Jim Kuijper, Dilani Anthiresu
		16.00 uur	Antony Anthonipillai	
Vr.	17 mrt.	09.30 uur	Antoon Vergeer	
Zo.	19 mrt.	10.00 uur	Antony Anthonipillai	Van der Luijngaarden, Ageeth Spruijt
		15.00 uur	Solveg Steur	
Vr.	24 mrt.	09.30 uur	Saskia en Michael	
Zo.	26 mrt.	10.00 uur	Antony Anthonipillai	Beitske Bakker, Ineke Gerritsen
Vr.	31 mrt.	09.30 uur	Solveg Steur	

MISINTENTIES

Vr.	27 jan.	09.30 uur	Bep Houtenbos-Peperkamp en zegen over haar gezin, Annie Sinnige-Schagen, Gré Stoop-Overtoom, Bets van Diepen-van der Vliet,
Zo.	29 jan.	10.00 uur	Zuster Lies van der Voort, Bep en Leo Kocken-van der Voort, Gré Stoop-Overtoom, Günther Arnold en zoon Detlef en zegen over de familie, Annie Sinnige-Schagen, Bets van Diepen-van der Vliet
Do.	02 feb.	19.00 uur	Petra van Hees-Kroon en zegen over kinderen en kleinkinderen, Annie Sinnige-Schagen, Bets van Diepen-van der Vliet
Vr.	03 feb.	09.30 uur	Annie Sinnige-Schagen, Bets van Diepen-van der Vliet
Zo.	05 feb.	10.00 uur	In liefdevolle herinnering Olof Dekker en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen losgelaten naar het licht, Jan Heddes, met liefde herdenken wij Sjaak Schilder, Annie Sinnige-Schagen, Bets van Diepen-van der Vliet
Vr.	10 feb.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	12 feb.	10.00 uur	Intentie nog open
Vr.	17 feb.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	19 feb.	10.00 uur	Bep Houtenbos-Peperkamp en zegen over haar gezin, Jan en Leon van der Poel en zegen over zijn gezin
Wo.	22 feb.	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	24 feb.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	26 feb.	10.00 uur	Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak en Leny van Nimwegen, Bep en Leo Kocken-van der Voort, in liefdevolle herinnering Olof Dekker en zegen over zijn gezin, kinderen en kleinkinderen losgelaten naar het licht
Vr.	03 mrt.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	05 mrt.	10.00 uur	Tiny de Vries-Jongejan, Petra van Hees-Kroon en zegen over kinderen en kleinkinderen, Rob Stringer en zegen over kinderen en kleinkinderen
Vr.	10 mrt.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	12 mrt.	10.00 uur	Bep en Leo Kocken-van der Voort, Tiny de Vries-Jongejan, Jan Heddes
Vr.	17 mrt.	09.30 uur	Intentie nog open

Zo.	19 mrt.	10.00 uur	Bep Houtenbos-Peperkamp en zegen over haar gezin, Jan en Leon van der Poel en zegen over hun gezin
Vr.	24 mrt.	09.30 uur	Intentie nog open

Zo.	26 mrt.	10.00 uur	In gedachte met onze ouders Ans en Henk Vroons, in liefdevolle herinnering Olof Dekker en zegen over zijn gezin, kinderen en kleinkinderen losgelaten naar het licht
Vr.	31 mrt.	09.30 uur	Intentie nog open

KERKVERVOER

De 60plusbus.

De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur, in het weekend tot 18.00 uur en op feestdagen tot 17.00 uur.

Men dient de bus **een** dag van tevoren te reserveren, op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 15.30 uur op tel.nr. 0224-272888.

Kosten: een euro per rit (dus heen en terug, twee euro), contant aan de chauffeur te betalen en een tien-ritten-kaart kost 10 euro.

De vaste lijst: wil men b.v. wekelijks op dezelfde dag en tijd naar de kerk, dan kan men, op verzoek, op deze vaste lijst worden gezet en dan hoeft men dus alleen maar te bellen, als men een keer niet gaat of een periode niet gaat, b.v. door vakantie.

Aanvraag voor deze vaste lijst kan bij de telefonist worden gedaan op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur.

N.B. De chauffeur van de 60plusbus kan natuurlijk ook weer gebruik maken van de vaste, met witte lijnen aangegeven, parkeerplaats op het kerkplein!

DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (58)

Vorige keer eindigden we bij de tweede droom van Jozef, 'de dromer', we zijn inmiddels aangekomen bij Genesis 37:12: *"Eens waren zijn broers bij Sichem de kudden van hun vader gaan weiden."* Jakob vraagt aan Jozef of hij naar zijn broers wil gaan om te kijken of alles goed is met hen en met de kudden en het daarna aan hem wil komen vertellen. Dat wil Jozef graag doen voor zijn vader. Als Jozef op weg is en in de buurt van Sichem is, komt er iemand op hem af die hem vraagt: "Wie zoek je"? "Ik ben op zoek naar mijn broers die de kudden aan het weiden zijn, kunt u mij misschien zeggen waar ik ze kan vinden"? "Ik heb ze ontmoet en ze horen zeggen dat ze naar Dotan zouden gaan", antwoordt de man. Jozef gaat verder op weg en hij vindt zijn broers met de kudden inderdaad in Dotan.

De broers zien Jozef al vanuit de verte aankomen en smeden een plan om hem te doden. "Daar komt die grote dromer aan, nu hebben we onze kans! Laten we hem doden en in een put gooien. We kunnen zeggen dat een wild dier hem verslonden heeft, dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen terecht komt!" Maar als Juda (de vierde zoon van Jakob en Lea) dit hoort neemt hij het voor Jozef op: "We kunnen hem toch niet doden"? De oudste broer, Ruben, valt Juda bij: "Vergiet toch geen bloed! Verderop is een put, gooi hem daarin, maar vermoord hem niet". Ruben wil Jozef zo uit de handen van zijn broers redden en hem terugbrengen bij zijn vader.

Als Jozef bij zijn broers aankomt trekken zij hem zijn prachtige mantel uit en gooien hem in de put. *"De put was leeg, en er stond geen water in"*, lezen we. De uitdrukking: "In de put

zitten”, zal vast en zeker hier vandaan komen! Hoe uitzichtloos zal Jozef, een tiener van zeventien jaar, op dat moment zijn situatie hebben ervaren? Terwijl de broers zitten te eten zien zij een karavaan van Ismaëlieten aankomen; u weet wel de afstammelingen van Ismaël, de broer van opa Isaak, de zoons van overgrootvader Abraham. De karavaan komt uit Gilead en is beladen met allerlei koopwaar, op weg naar Egypte.

Dan zegt Juda tegen zijn broers dat het beter is Jozef aan hen te verkopen in plaats van hem te vermoorden. Zijn broers zijn het daarmee eens. Als de karavaan met de kooplieden voorbijkomt trekken zijn broers Jozef uit de put en verkopen hem voor twintig sikkel zilver. Later, in het Nieuwe Testament, zal Judas voor dertig zilverstukken Jezus uitleveren (ook broeder-verraad!). We zullen later nog wat overeenkomsten zien tussen Jozef en Jezus. De kooplieden nemen Jozef als slaaf mee naar Egypte. Ruben, de oudste, is er op dat moment niet bij en als hij terugkomt en in de put kijkt ziet hij dat Jozef is verdwenen. In verdriet scheurt hij zijn kleren en als hij zijn broers ziet zegt hij: *“De jongen is weg! Wat moet ik nu beginnen”?*

Wordt vervolgd.....

Monica Wildeboer
Catechiste

AAN TAFEL

Op 5 maart is er weer een Aan tafelmaaltijd in de Grote kerk op de Markt. Inloop vanaf 15.20 uur. Start om 16.00 uur tot 18.00 uur. Bij de uitgang is er een collecte.

U bent van harte welkom!

U kunt zich aanmelden tot woensdag 1 maart bij Truus Folkertsma tel. 298403 **of** bij Ineke Draijer tel. 296794/ 06-52569991. Dus niet bij beiden.

Als u een bericht inspreekt wilt u dan a.u.b. bij uw aanmelding of afmelding een telefoonnummer achterlaten zodat wij met u contact kunnen zoeken als dat nodig is.

Voor uw agenda: de daarop volgende maaltijd vindt plaats op 22 april.

BELANGRIJK

Morgenavond ziet Manon haar oude klasgenoten van groep 8 terug. De school bestaat 50 jaar. Daarom hebben ze een reünie georganiseerd. Ze ziet er een beetje tegenop. Ze had niet zo'n hoge Cito-score. Ze moest naar het VMBO. Haar ouders waren teleurgesteld, hadden gerekend op een hoger schooladvies. Er waren ook enkele klasgenoten naar het gymnasium gegaan. Dat waren echt knappe koppen. Die deden Latijn en Grieks en gingen straks studeren. Daarbij vergeleken voelde Manon zich dom. Zij had net stage gelopen in een verpleeghuis. Wat had ze daar nou voor interessants over te vertellen?

Jezus heeft daar ooit iets over gezegd. Hij zei: “Wat kijken jullie nou toch op tegen slimme, rijke of machtige mensen? Alsof God het belangrijk vindt hoe slim, rijk of machtig je bent. Die mensen zijn helemaal niet zo belangrijk. Ik zal je vertellen wie wel belangrijk zijn. Zij staan bij God in de spotlights: Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel”. Jezus bedoelt: “Gelukkig wie zelf niet enorm belangrijk willen worden. Zij vinden het geluk van anderen belangrijk. Zij voelen zich nergens te goed voor.” Let goed op die mensen, wil Jezus zeggen. Al kunnen de media hen niet vinden, al krijgen ze geen lintje, zij hebben jou iets te vertellen. Zij leren je hoe je gelukkig wordt.

En dat is pas écht BELANGRIJK.

WISHFUL SINGING

Wishful Singing komt naar de kop van Noord Holland op vrijdag 24 februari 2023 in de Sint Bonifatiuskerk te Spanbroek

Onder de titel van "In de gloria" zal Wishful Singing aan het begin van de veertigdagentijd een programma 'Op weg naar Pasen' verzorgen.



Wishful Singing zingt muziek die de ruimte schept om je echt even stil te laten staan en stil te zijn; van doorvoelde gregoriaanse gezangen uit de middeleeuwen tot levenslustige composities van hedendaagse componisten. De muziek wordt omlijst door inspirerende poëzie, die het concert een extra dimensie geeft.

Vier met Wishful Singing de schoonheid en kracht van de muziek en beleef een moment van bezinning en vreugde op weg naar Pasen!

Met muziek van o.a. Hildegard von Bingen, Henry Purcell, Ola Gjeilo en Maurice Duruflé.

Aanvang 20.00 uur Kerk open vanaf 19.30 uur

Plaats St.Bonifatiuskerk, Spanbroekerweg 186,1715GV in Spanbroek.

Organisatie Westfriese Ekklesia en St. Bonifatiusparochie

Tickets €17,50 te bestellen bij: <https://www.wishfulsinging.nl/concert/in-de-gloria-spanbroek/> of contant bij binnenkomst in de kerk.



**Jezus voert een gesprek met een Samaritaanse vrouw aan de bron (Joh. 4, 5-43).
De vrouw zoekt naar 'levend water', dat wil zeggen: zij zoekt 'naar echte liefde, naar
echt geluk', en dat kan je bij Jezus vinden!**

NIEUWTJES

UNIEKE REIS

Paus Franciscus haalt zijn eerder vanwege knieproblemen geannuleerde bezoek aan de Democratische Republiek Congo en Zuid-Soedan in tussen 31 januari en 5 februari. De reis is nu al historisch. Het zal de eerste keer ooit zijn dat de hoofden van verschillende kerken samen een officieel bezoek aan een land afleggen. De paus reist dan namelijk samen met het hoofd van de Anglicaanse Wereldgemeenschap, aartsbisschop Justin Welby en het hoofd van de Kerk van Schotland Jain Greenshields.

LISSABON 2023

Van 26 juli tot en met 8 augustus gaan we naar Lissabon voor de Wereldjongerendagen 2023, met onderweg een bezoek aan Parijs, Burgos, Fatima en Lourdes. In Lissabon hebben we drie ochtenden een Nederlandstalig programma. In de middag en avond nemen we deel aan het WJD -festivalprogramma. Op zaterdag 5 augustus lopen alle jongeren naar een open veld waar ze slapen onder de sterrenhemel. Zondag 6 augustus is de afsluitende viering met paus Franciscus. Deze 14-daagse onvergetelijke reis kost € 1.095. Woon je binnen de grenzen van het bisdom Haarlem-Amsterdam dan sponsort onze bisschop Jan Hendriks je deelname met 200 euro en betaal je slechts € 895. Alle informatie op: info@jongbisdomhaarlem.nl

Aanmelden deelname : www.huisvoordepelgrim.nl

GOED PLAN

Weet je dat het op 10 februari warme truiendag is? In 2005 hebben de machtigste landen met elkaar afgesproken dat ze energie gaan besparen om zo de lucht schoner en de natuur gezonder te maken. Helemaal actueel vandaag de dag. Want die warme trui dragen we inmiddels dagelijks. Zodat tevens de verwarming een paar graden lager kan. Goed voor het milieu en ook heel goed voor de energierekening.

ASKRUIS

Het askruisje wordt in de katholieke traditie op Aswoensdag op het voorhoofd aangebracht met as en olie. In de Oosters – Orthodoxe kerk wordt de as op de kruin gestrooid. De as is oorspronkelijk afkomstig van de verbrande overgebleven palmtakken van het voorgaande jaar. In de bijbel wordt as gebruikt in het ritueel van rouw na een sterfgeval of boetedoening. De uitdrukking ‘in zak en as zitten’ verwijst hiernaar. Het askruisje van vandaag de dag is een teken van zondigheid en boete en een herinnering aan de sterfelijkheid van de mens. In sommige kerken wordt het askruisje na de dienst meegedragen de wereld in. In andere kerken is het afwassen onderdeel van het ritueel, als teken dat de zonden zijn vergeven. Op Aswoensdag is het gedaan met het Carnaval en begint de Vastentijd.

THE PASSION

Het TV-evenement The Passion komt 6 april vanuit Harlingen. Voor het eerst in twee jaar is ook het publiek weer welkom bij de rechtstreekse uitzending op de donderdag voor Pasen. Het is alweer de 13^e editie. Het lijdensverhaal van Jezus wordt verteld aan de hand van popliedjes. Welke acteurs de rollen spelen wordt binnenkort bekend gemaakt. In eerdere edities speelden onder anderen Danny de Munk, Jan Dulles en René van Kooten de rol van Jezus voor miljoenen tv-kijkers. Dit evenement laat zien dat het Paasverhaal nog steeds actueel is.

Marijke van Asselt