

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 26 februari 2018
U kunt bij voorkeur via email aanleveren: hoeksteen@rkkerkschagen.nl

INHOUD

- Ontmoeten
- Van de pastoor
- Zuster Lies verlaat Schagen
- Nachtmis 2017
- Werkgroep Missie en Ontwikkeling
- Oiko Credit
- Vluchtelingen en mensenrechten
- Laudato si – Lezing
- Kerkbalans 2018
- Parochieagenda
- Lectoren / misdienaars
- Koster / collectanten
- Misintenties
- Onze pasgedoopten
- Stichting Eline
- De Bijbel en zijn verhalen (23)
- 8 Vragen voor een parochiaan
- Gebed
- Herdenken Noordwest
Ziekenhuisgroep
- Musical Jonah
- Kleurplaat
- Aswoensdag
- Kiezen voor het goede
- Gemeentemaaltijd
- Nieuwtjes

ONTMOETEN

Ontmoeten is de stap durven zetten, je ware gezicht durven tonen je vrees en onzekerheid opzij schuiven en je vertrouwen aan iemand schenken. Weten dat je geborgen bent. Ontmoeten is niet veel vragen stellen, aandringen of uitpluizen. Ontmoeten is aanvoelen, luisteren, stil worden... Ontmoeten geeft nieuwe horizonten aan je leven.

Mariëlle Beusemans

VAN DE PASTOOR

Allereerst heel veel dank voor alle goede wensen, die ik, in welke vorm dan ook, van u mocht ontvangen. Het doet mij heel veel goed. Ook wil ik u bedanken, dat wij in zoveel uitbundigheid samen met elkaar Kerstmis konden vieren. Het was goed om in verbondenheid de kleine Jezus te ontvangen.

Intussen is het al weer eind januari wanneer deze nieuwe Hoeksteen verschijnt. De dagen zijn merkbaar aan het lengen, hoewel het voorjaar nog lang niet in zicht is. Ik hoop dat iedereen die verkouden was of de griep had weer een beetje hersteld is.

Vrijdag 2 februari is het feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel (Maria Lichtmis). Vroeger was dit feest de officiële afsluiting van de Kersttijd, want het is de laatste feestdag waarvan de datum verbonden is met Kerstmis. Maria Lichtmis valt precies 40 dagen na Kerstmis. Op deze dag vieren we om 19.00 uur de Eucharistie, die begint met de lichtprocessie.

Dit jaar valt Pasen 2 weken eerder dan vorig jaar, namelijk op 1 april. Dit betekent dat de vastentijd op woensdag 14 februari begint. Om 19.00 uur is de Eucharistie van Aswoensdag

en kunt u het askruisje ontvangen. Opnieuw begint een tijd van bezinning en inkeer ter voorbereiding op het Pasen van de Heer.

Ieder jaar merk ik bij mij zelf hoe boeiend en indringend het is om de geschiedenis van God en de mensen te gedenken en te vieren. Nauwelijks bekomen van de romantiek van de geboorte van Jezus en het begin van zijn openbare optreden, gaan we nu op weg naar de kern van ons geloof: Pasen. Een feest dat 50 dagen duurt en eindigt met de uitstorting van de Heilige Geest, Pinksteren. Buiten deze feesten en gedenkdagen nemen de Bijbellezingen ons mee. We luisteren naar verhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Steeds weer is het een prachtige jaarcyclus die begint met de eerste zondag van de Advent en eindigt met het feest van Christus Koning. De kleine Jezus aan het begin van deze cyclus groeit uit tot Koning van het heelal. Of, om het bijbels te duiden, het Koninkrijk van God dat als een klein mosterdzaadje begon mag uitgroeien tot een wereldomvattende boom.

Dat wij allen op de één of andere wijze de aanwezigheid van het Koninkrijk van God mogen ervaren.

Ik wens u een hele mooie Vastentijd toe.



Als u een gesprek wenst met pastoor Eduard Moltzer, diaken Piet Steur of catechiste Monica Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkerschagen.nl en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt.

Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Moltzer, 0224-212357.

ZUSTER LIES VAN DER VOORT VERLAAT SCHAGEN

Het is in 1986 wanneer zuster Lies van der Voort in Schagen komt wonen. Zij kwam uit het Gooi mee met pastoor Bruin die hier pastoor werd. In 1990 overleed pastoor Bruin plotseling. Het duurde een jaar voordat er een nieuwe pastoor kwam. Intussen had Bisschop Bomers aan zuster Lies gevraagd of zij onze parochie wilde steunen en draaiende houden. En dat heeft zij met heel veel verve gedaan. Ik noem haar dan ook wel eens de eerste vrouwelijke pastoor....

Zuster Lies heeft zich een plaats verworven in onze parochie. Ook toen de nieuwe pastoor kwam bleef zij zich inzetten voor het pastoraat. Eigenlijk heeft zij dit gedaan tot op de dag van vandaag. Ik ervaar zuster Lies altijd als een zeer zelfstandige vrouw, die weet wat zij wil en altijd klaarstaat voor iedereen.

Maar nu is er een moment aangebroken, dat zij wat meer zorg nodig heeft. In het moederhuis van haar congregatie in Boxtel staan zij nu voor haar klaar.

Na 32 jaar in Schagen te hebben gewoond en te hebben geleefd in het centrum van de parochie en de gemeenschap van Schagen gaat zij ons verlaten. Dinsdag 30 januari zal zuster Lies naar Boxtel gaan. Haar 94^e verjaardag, 25 januari, heeft zij nog in Schagen gevierd.

Wij allen wensen zuster Lies alle goeds toe in Boxtel. Haar zus Bep blijft in de Bron wonen. Schagen – Boxtel is natuurlijk een hele afstand, maar de zussen kennende overbruggen zij die afstand op een geestelijke en....digitale wijze.

Zuster Lies, heel veel dank voor alles wat u voor de parochie en Schagen hebt gedaan en nog steeds betekent!

Het nieuwe adres van zuster Lies van der Voort is: Achterbergstraat 18, 5281 AB Boxtel.

Eduard Moltzer, pastoor

NACHTMIS 2017

Wat heb ik genoten die avond. Genoten van het gemengd koor.

Even in de Hoeksteen gekeken. Aanvang 8 uur. Ik dacht: 'half acht van huis, kwart voor acht in de kerk, dan ben ik mooi op tijd om een plaats te vinden.'

Hallo! Even bij de tijd blijven! HET IS DE NACHTMIS!!!

Dus bij aankomst zat de kerk al bomvol met zingende gelovigen.

Bij de ingang stond men de bezoekers op te wachten met het misboekje met gebeden en kerstliederen.

'Waar is er nog een plaatsje?' vroeg ik me af.

Als regelmatige kerkganger weet ik aardig de weg. Ik liep helemaal naar voren. En ja hoor, ik had geluk. Op de eerste bank van het linker middenschip, naast de pilaar, was er nog plek, naast een oma, haar dochter en kleinkind. Opa zong in het koor. Ja, zo gaat dat. Met elkaar in familieverband naar de nachtmis. Heerlijk toch. Heb ik ook mogen beleven, maar nu niet meer. Ik behoor tot de overjarigen, die alleen naar de kerk komen.

Een van de dames van het misboekje kwam ook naar voren. Zij kwam gezellig naast mij zitten, achter de pilaar. Wat hebben we op die plek genoten van het koor met eigentijdse liederen en niet te vergeten de tweestemmige damessolisten. Wat een mooi stemgeluid hadden die twee. Ik zeg tegen mijn buurvrouw: 'Zullen we even applaudisseren?' Maar ja, dat is niet gebruikelijk tijdens de H. Mis. Vanaf de pilaar met luidspreker konden we alles goed beluisteren.

Onze organist heeft geen luidsprekers nodig. Het geluid dat hij uit 'zijn' kerkorgel haalt zou zelfs een dove kunnen horen (voelen). Wat mij betreft: laat het orgel maar dreunen!

Koor en organist hebben we gehad. Nu de dirigent nog belichten.

Vanuit mijn plekkie naast de pilaar kon ik de dirigent aan het werk zien. Als een golvende zee ging zijn hele lichaam op en neer en zijn armen, handen en vingers gaven de maat aan.

Hij genoot ervan, dat hij met het koor een prestatie leverde. Onze dirigent is een vakman.

En dan onze pastoor. Ik heb waardering voor zijn menselijkheid. Hij opende de kerstnachtmis met de woorden: 'Ook al komt u maar eenmaal in het jaar naar de kerk, u bent van harte welkom en u blijft van harte welkom.'

Na het slotlied van het koor mocht ik eindelijk applaudisseren. Een daverend applaus volgde. Zo is het goed.

DE KERK MAG NOOIT VERLOREN GAAN!

Jevezet

WERKGROEP MISSIE EN ONTWIKKELING

Op de overgang van het oude naar het nieuw jaar willen wij allen die ons een goed hart toe dragen nog eens bedanken.

Dat zijn door het jaar heen natuurlijk alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze goede doelen maar ook niet te vergeten de Middenstanders die altijd weer klaar staan met een bijdrage als wij langs komen. Hetzij een bijdrage voor onze bijeenkomsten in de vorm van

koffie, thee of iets lekkers, maar ook voor een bijdrage voor onze jaarlijkse tombola tijdens de Rommelmarkt komen wij nooit tevergeefs.

Lekkernijen, praktische cadeautjes, voor ieder wat wils. En wij zijn zeker niet de enigen die bij hen langs komen.

Het duurt nog een tijd voordat we weer op pad gaan, maar de tijd gaat snel en we zullen graag weer een beroep op hen doen.

Wij wensen eenieder een heel mooi maar vooral gezond 2018!!

Namens de Werkgroep Missie en Ontwikkeling

OIKO CREDIT: Beleggen in Ontwikkeling

Een heel mooi doel voor uw spaargeld is beleggen in de Microkredieten van OIKO-CREDIT.

Een rendement van 1,5% (weet u een bank die dat geeft?) en een prachtig sociaal rendement.



Hulp door zelfhulp

Een kleine lening geven waardoor iemand zelf voor zijn inkomen kan zorgen, is beter dan afhankelijk zijn van giften.

En OIKO-CREDIT doet dat al 40 jaar succesvol met **microkredieten** in ontwikkelingslanden.

Een veilige manier van sparen ook, want sinds de oprichting in 1975 heeft nog geen enkele investeerder in OIKO CREDIT iets van zijn inleggeld verloren!

Maar er wel een goed gevoel bij gehad.

Uw spaargeld is ook steeds per maand weer op te vragen.

Nadere informatie kunt u vinden op www.oikocrediet.nl



Aanbevolen door de werkgroep Missie & Ontwikkeling

VLUCHTELINGEN EN MENSENRECHTEN

Op dinsdag 13 februari organiseren we een avond waarbij de vluchtelingenproblematiek uit Gambia en de mensenrechtendialoog over dit onderwerp centraal staan.

We starten de avond met de film **Sworn not to eat Fish** en aansluitend gaan we met elkaar in gesprek in de vorm van een dialoog.

De film geeft een goed inzicht vanuit Afrikaans perspectief. Centraal staat een groep jonge mensen die op het punt staat de overtocht te wagen naar Europa. Gedurende de film wordt duidelijk dat de beweegredenen heel verschillend zijn en dat er bij sommigen ook weerstand is om hun geboorteland te verlaten.

Trailer van de film, zie YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=3NYtAZjHuAs>

De dialoog is een mooie vorm om met elkaar in gesprek te gaan. Gedurende de dag horen we veel meningen over vluchtelingen, op de TV, verjaardagsfeesten en bij de koffie automaat. Er wordt daarbij niet altijd even goed naar elkaar geluisterd en dat is jammer, want het gaat over belangrijke onderwerpen. Tijd om de dialoog weer goed op de agenda te zetten in de klas, op het werk en in onze eigen huiskamers vindt Amnesty. En wij als gemeenschap kunnen daar het voortouw in nemen door deze avond te organiseren.

Organisatie door: Catechiste Monica Wildeboer, tevens voorzitter van de stichting 'Friends for Brikama' (Gambia) en Amnesty Schagen, Hollands Kroon. De dialoog wordt begeleid door Marion Riteco en Lies Wouters van Amnesty.

Plaats: R.K. Pastorie, Gedempte Gracht 64, 1741 GD in Schagen

Inloop: 19.30, start 19.45

Graag aanmelden via mail: mcwildeboer@planet.nl of telefonisch: 0224-214208

Monica Wildeboer, catechiste

LEZING OVER LAUDATO SI', DE GROENE ENCYCLIEK VAN PAUS FRANCISCUS

In de encycliek (pauselijk document, rondzendbrief) Laudato Si' roept paus Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

In Nederland is aan deze encycliek nog niet veel aandacht besteed, maar elders wel. Met name in Amerika deed zijn pleidooi veel stof opwaaien. De paus kiest een alomvattende en levensbeschouwelijke invalshoek, de 'integrale ecologie'. Daarbij baseert hij zich sterk op het leven en de ideeën van zijn naamgever, Franciscus van Assisi. Aan diens Zonnelied ontleende de paus ook de titel van zijn encycliek; Laudato si' ofwel Geloofd zijt gij.

Over deze encycliek houdt Guy Dilweg (Franciscaan) een lezing en gaat in op de hoogtepunten. Daarbij stelt hij ons natuurlijk ook de vraag of de brief van de paus ons inspireert tot een andere manier van omgaan met de aarde en de armen.

Wanneer: dinsdag 10 april 2018, aanvang 19:00 uur

Waar: Kloosterhof, Dorpsstraat 514 in Noord Scharwoude

Deze avond wordt georganiseerd door de Franciscaanse Beweging Noord-Holland Noord. Informatie en aanmelden: Jan Louter, 0229-236512, email jan.louter@hotmail.com of Jan Verbruggen, 0226-351951, email jci.verbruggen@quicknet.nl.

KERKBALANS 2018

De actie Kerkbalans 2018 is op zaterdag 20 januari van start gegaan, omdat de lokale kerk zonder bijdragen van de parochianen niet kan bestaan!

Waarschijnlijk heeft u de brief van onze parochie al ontvangen. We hopen dan ook dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen aan het draaiend houden van onze parochie en het onderhoud van onze kerk. Ons streefbedrag voor dit jaar is € 50.000,-.

En zoals reeds eerder gemeld zal dit jaar ook de verwarming van de kerk moeten worden vervangen. Een grote kostenpost van vele tienduizenden euro's. Daarom hopen we op een hogere bijdrage of een extra gift.

De bankrekeningnummers zijn: voor de actie Kerkbalans NL 26 INGB 0002836608 en voor het Restauratiefonds NL 35 RABO 0146102959.

Dan heeft u nog de eindstand van 2017 van ons tegoed. We zijn uitgekomen op € 46.125,-. Prachtig dat we ons streefbedrag hebben gehaald. Alle gulle gevers danken wij van harte!

Het parochiebestuur

PAROCHIEAGENDA

Zo.	04 feb.	10.00 uur	5^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang. U kunt een product voor de Voedselbank inleveren.
Ma.	05 feb.	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	06 feb.	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	07 feb.	10.45 uur	Woorddienst in 'De Bron': pastor Louise Kooiman
Vr.	09 feb.	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Za.	10 feb.	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	11 feb.	10.00 uur	6^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor. 60-jarig Huwelijk Dick en Greta van der Vlugt-Groot
		16.00 uur	Tamilviering
Ma.	12 feb.	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	13 feb.	08.15 uur	Kerkwerken Groep 1
		19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	14 feb.	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
		19.00 uur	Aswoensdag: Eucharistieviering met samenzang
Vr.	16 feb.	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Zo.	18 feb.	10.00 uur	1^e Zondag Veertigdagentijd: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor. Voor kinderen van 4-8 jaar is er Kinderkerk in de pastorie. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken achter in de kerk, verzorgd door leden van de Wijkcontactraad: Nico Stuijt, Ton Steemers, Carolien Mooij en Christiene Schepers
		16.30 uur	Vespers, Vrouwenschola o.l.v. Tjeerd van Ploeg
Ma.	19 feb.	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	20 feb.	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Vr.	23 feb.	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Za.	24 feb.	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	25 feb.	10.00 uur	2^e Zondag Veertigdagentijd: Eucharistieviering m.m.v. het gregoriaans koor. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de pastorie, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep.
		15.30 uur	Orgelconcert door Wybe Kooijmans
Ma.	26 feb.	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	27 feb.	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	28 feb.	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': pastoor Eduard Moltzer
Vr.	02 mrt	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Zo.	04 mrt	10.00 uur	3^e Zondag Veertigdagentijd: Eucharistieviering met samenzang. U kunt een product voor de Voedselbank inleveren.
-----	--------	-----------	---

Ma.	05 mrt	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	06 mrt	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Vr.	09 mrt	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Za.	10 mrt	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	11 mrt	10.00 uur	4^e Zondag Veertigdagentijd: Eucharistieviering m.m.v. het gregoriaans koor. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken achter in de kerk, verzorgd door leden van de Wijkcontactraad: Elise Schaafsma, Nelly Sier, Hanneke Blitz en Els Seuters

Ma.	12 mrt	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	13 mrt	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	14 mrt	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
Vr.	16 mrt	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Zo.	18 mrt	10.00 uur	5^e Zondag Veertigdagentijd: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de pastorie, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep.
------------	---------------	------------------	--

Ma.	19 mrt	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	20 mrt	08.15 uur	Kerkwerken Groep 2
		19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	21 mrt	10.45 uur	Woorddienst in 'De Bron': pastor Louise Kooiman
Vr.	23 mrt	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

LECTOREN / MISDIENAARS

			Lectoren	Misdienaars
Zo.	04 feb.	10.00 uur	Janny van der Zee	Safana en Yonas Thevasahayam
Za.	10 feb.	19.00 uur	Ans de Ruijter	Rob, Mike en Jim van Haaren
Zo.	11 feb.	10.00 uur	Saskia Forrester	Lia Vermeulen / Nora Bruins
Wo.	14 feb.	19.00 uur	Johan Korse	Michael Forrester / Rajihven Francis
Zo.	18 feb.	10.00 uur	Dilani Anthiresu	Petra de Wever / Mauro Roubos
Za.	24 feb.	19.00 uur	Chris van Lint	Vinida en Yasmina Thevasahayam
Zo.	25 feb.	10.00 uur	Frans Wildeboer	Saskia en Michael Forrester / Renod Francis
Zo.	04 mrt	10.00 uur	Kitta Hogervorst	Antony en Ashley Anthonippillai
Za.	10 mrt	19.00 uur	Tom Oosterdijk	Rob, Mike en Jim van Haaren
Zo.	11 mrt	10.00 uur	Bernard Gee	Solveg Steur / Safana en Yonas Thevasahayam
Zo.	18 mrt	10.00 uur	Ans de Ruijter	Gré Hoedjes / Petra de Wever

KOSTERS / COLLECTANTEN

			Koster	Collectanten
Zo.	04 feb.	10.00 uur	Lia Vermeulen	D. Anthiresu / D. Dijkman
Za.	10 feb.	19.00 uur	Gerard Blom	J. Kox / C. van der Luijngaarden
Zo.	11 feb.	10.00 uur	Jan Heddes	A. Wijnants / J. Huiberts

Zo.	11 feb.	16.00 uur	Antony Anthonippillai	-
Wo.	14 feb.	19.00 uur	Theo Zuurbier	D. Dijkman / R. Stringer
Zo.	18 feb.	10.00 uur	Lia Vermeulen	R. Steemers / D. Dijkman
Za.	24 feb.	19.00 uur	Theo Zuurbier	J. Kox / C. van der Luijngaarden
Zo.	25 feb.	10.00 uur	Antony Anthonippillai	D. Anthiresu / J. Huiberts
Zo.	04 mrt	10.00 uur	Lia Vermeulen	D. Dijkman / R. Stringer
Za.	10 mrt	19.00 uur	Jan Heddes	J. Kox / C. van der Luijngaarden
Zo.	11 mrt	10.00 uur	Gerard Blom	A. Wijnants / D. Dijkman
Zo.	11 mrt	16.00 uur	Antony Anthonippillai	-
Zo.	18 mrt	10.00 uur	Theo Zuurbier	R. Steemers / J. Huiberts

MISINTENTIES

Zo.	04 feb.	10.00 uur	Een gedachtenmoment voor Aad Sinnige, Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie, Jan Zoon, Anna Kamphorst-Jaegers, Joop en Karl Molenaar en zegen over het gezin
Ma.	05 feb.	08.00 uur	Emmy Bontje-Kouw, Jan Zoon, Anna Kamphorst-Jaegers
Di.	06 feb.	19.00 uur	Jan Zoon, Anna Kamphorst-Jaegers
Vr.	09 feb.	09.30 uur	Jan Zoon, Anna Kamphorst-Jaegers

Za.	10 feb.	19.00 uur	Clasien de Groot-Huitema, Jan Zoon, Anna Kamphorst-Jaegers
Zo.	11 feb.	10.00 uur	Uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 60-jarig huwelijk van Dick en Margaretha van der Vlugt-Groot, Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, Jan Zoon, Anna Kamphorst-Jaegers, Joop en Karl Molenaar en zegen over het gezin
Ma.	12 feb.	08.00 uur	Jan Zoon, Anna Kamphorst-Jaegers
Di.	13 feb.	19.00 uur	Jan Zoon, Anna Kamphorst-Jaegers
Vr.	16 feb.	09.30 uur	Anna Kamphorst-Jaegers

Zo.	18 feb.	10.00 uur	Kees Huiberts en zegen over zijn gezin, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Siem de Lange en zegen over al zijn dierbaren, Jeanne Hendriks-van de Winkel, Anna Kamphorst-Jaegers
Ma.	19 feb.	08.00 uur	Anna Kamphorst-Jaegers
Di.	20 feb.	19.00 uur	Cor Wijnker en zegen over zijn gezin, Anna Kamphorst-Jaegers
Vr.	23 feb.	09.30 uur	Piet en Emmie Verver-van Diepen, Anna Kamphorst-Jaegers

Za.	24 feb.	19.00 uur	Overleden familie Berbée-van Lierop, Anna Kamphorst-Jaegers
Zo.	25 feb.	10.00 uur	Henk en Jopie Wijers-van 't Hert; onze ouders zijn altijd bij ons, Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak, Overleden familie Slijkerman-Sinnige en zegen over de kinderen, Anna Kamphorst-Jaegers
Ma.	26 feb.	08.00 uur	Wim van de Wiel en zegen over zijn gezin, Anna Kamphorst-Jaegers

Di. 27 feb. 19.00 uur Anna Kamphorst-Jaegers
Vr. 02 mrt 09.30 uur Intentie nog open

Zo. 04 mrt 10.00 uur Een gedachtenmoment voor Aad Sinnige, Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie
Ma. 05 mrt 08.00 uur Intentie nog open
Di. 06 mrt 19.00 uur Intentie nog open
Vr. 09 mrt 09.30 uur Intentie nog open

Za. 10 mrt 19.00 uur Intentie nog open
Zo. 11 mrt 10.00 uur Joop en Karl Molenaar en zegen over het gezin
Ma. 12 mrt 08.00 uur Intentie nog open
Di. 13 mrt 19.00 uur Intentie nog open
Vr. 16 mrt 09.30 uur Intentie nog open

Zo. 18 mrt 10.00 uur Siem de Lange en zegen over al zijn dierbaren, Jeanne Hendriks-van de Winkel, Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, Jan Groot en zegen over zijn gezin, Joop en Karl Molenaar en zegen over het gezin
Ma. 19 mrt 08.00 uur Intentie nog open
Di. 20 mrt 19.00 uur Intentie nog open
Vr. 23 mrt 09.30 uur Intentie nog open

ONZE PASGEDOOPTEN

Rithvik Zoon van Selvaratnam Rajarathinam en Reka Rajarathinam-Arumulcam

STICHTING ELINE

In het najaar van 2017 zijn Jim Kuijper en Wilma Leermakers wederom naar China gegaan om te zien hoe de studenten zich ontwikkelen die ze namens Stichting Eline ondersteunen. Eline Kuijper is in het voorjaar naar de Senior High School nr.1 in Fuling mee gegaan. Dit omdat ze zelf ook wilde zien wat de Stichting doet. Een stichting die haar naam draagt. Dat dit heel bijzonder is voor haar duidelijk. Tijdens dit bezoek werd ook een beroep op haar gedaan en natuurlijk ook op Stichting Eline of wij studente Cuidan Peng willen ondersteunen.

Cuidan Peng is een jonge vrouw die in het 1^e leerjaar van de Senior High School zit. Zonder ondersteuning moet ze van school af. Deze jonge vrouw is op het laatste moment door de leerkrachten van de school voorgedragen. Daar de vrijwilligers eerst moesten overleggen met het bestuur kon op dat moment nog niet worden besloten om haar te ondersteunen. Ook op dat moment was Weichao Zhong, een Chinese Nederlandse vrouw, aanwezig. Zij is lid van de Nederlandse Chinese Vrouwenvereniging. Zij besloot om deze jonge vrouw te helpen. Binnen het bestuur is besloten om Cuidan Peng te helpen voor de rest van haar opleiding op deze school.

Lin Ren is een jong meisje dat in Jiangjin district in Chongqing woont. Zij is 12 jaar en woont met haar vader en zusje op het platteland. Tijdens het bezoek van Jim en Wilma hebben zij samen met Weichao Zhong de familie van Lin thuis bezocht. Vader heeft een klein inkomen van het beetje dat hij kan verkopen van wat hij verbouwt op het platteland. Ze leven echt

onder erbarmelijke omstandigheden. Ze hebben een dak boven hun hoofd maar daar is dan alles mee gezegd. Ook hier is besloten om Lin Ren te helpen om naar school te kunnen gaan. Zij gaat nu naar de Junior High School. Ze hoeft nog geen schoolgeld te betalen maar ze verblijft wel de gehele week op school en daar zijn ook kosten aan verbonden. Kosten die het gezin niet kan betalen.

'Stichting Eline' doet een beroep op u. We realiseren ons dat de feestdagen achter de rug zijn. Maar we hopen oprecht dat deze jongeren een toekomst kunnen hebben dankzij mensen die onderwijs belangrijk vinden ook voor deze 2 jongeren, Cuidan Peng en Lin Ren. De kosten om een leerling op de Junior High School te ondersteunen is 260 euro per jaar. Voor een leerling op de Senior High School is dit 520 euro. Maar als dit met meerdere mensen kan worden opgebracht kunnen we deze jongeren een toekomst geven. We zeggen niet voor niets: "Alle kleine beetjes helpen".

Bij voorbaat danken we u voor uw hulp.

Wilt u meer informatie neem gerust contact met ons op.

Wilma Leermakers tel: 0224-298532 of email: bestuur@stichting-eline.org

Wilma Leermakers

DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (23)

Het blijven toch boeiende verhalen, die Bijbelverhalen, en altijd is er wel weer die 'rode draad': Vlakbij de plek, net buiten Jeruzalem, waar Melchisedek vorige keer aan Abram de zegen gaf zal eeuwen later een kruis staan met daaraan hangend de Mensenzoon; Jezus van Nazareth. In de diepste duisternis van zijn bestaan zal Hij het uitschreeuwen: *'God, mijn God, waarom heb je mij verlaten?'* Ook Abram voelt zich 'godverlaten', het is donker om hem heen, het is nacht in zijn bestaan. God had hem toch ooit die belofte gedaan van een eigen stukje land en nakomelingen? Daartoe was hij toch geroepen om alles achter te laten en op weg te gaan? De hoop in Abrams hart is vervlogen; de geroepene is zijn roeping gaandeweg kwijtgeraakt. Verkeerd hij 'in de nacht van de ziel' zoals mystici dat later in de kerkgeschiedenis zullen beschrijven?

En dan spreekt God tot hem in een visioen: *'Je moet niet vrezen, Abram, Ik zal je schild zijn. Je loon zal groot zijn!'* Maar wat heeft Abram daaraan, wat voor zin heeft het als hij toch zonder land en zonder zoon moet leven en sterven? *'Mijn Heer, wat baten mij uw gaven? Want ik blijf maar kinderloos en Eliëzer, die man uit Damascus, zal mijn bezittingen erven.* Eliëzer is sinds jaar en dag Abrams trouwe en toegewijde knecht maar het is geen familielid en blijft een vreemdeling, een 'buitenlander'. *Toen kwam het woord van de Heer tot Abram: 'Niet hij wordt je erfgenaam, je erfgenaam zal iemand zijn die jezelf zult verwekken'.* Dan leidt de Heer Abram naar buiten en zegt: *'kijk naar de hemel en tel de sterren als je kunt. Zo talrijk zal jouw nageslacht worden'.* Abram ziet ineens weer lichtpuntjes in zijn leven, het is niet meer donker om hem heen. *'Hij geloofde de Heer, en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan',* vertelt de gewijde schrijver ons. Abrams onvoorwaardelijke geloof in een belofte die menselijkerwijze gesproken onvervulbaar leek, wordt door God erkend als de passende houding die hem 'rechtvaardig' of 'rechtschapen' maakt. *Toen zei de Heer tot Abram: 'Ik ben de Heer, die je uit Ur in Chaldea heb geleid om je dit land in bezit te geven'. Abram vroeg: 'Mijn Heer, hoe zal ik weten dat ik het inderdaad zal krijgen?'* Hoe onvoorwaardelijk is Abrams geloof nu eigenlijk?

En dan volgt er een moeilijk stukje: *De Heer zei tot hem: 'Haal een driejarige koe, een driejarige bok, een driejarige ram, een tortel en een jonge duif'. Hij haalde dit alles, sneed de dieren middendoor, en legde de stukken tegenover elkaar; alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen roofvogels op de dode dieren af, maar Abram joeg ze weg (Gen 15:9-11).* Het in stukken verdelen van dieren was een bekend ritueel bij het sluiten van een verbond tussen mensen/stammen van de 8^e tot de 6^e eeuw v. Chr. Het wordt ook vermeld bij de profeet

Jeremia (Jer. 34:18) en in een Aramese verdragstekst die is gevonden in Sefire in Syrië. Het verdelen van de stukken zou kunnen betekenen dat degene die het verbond breekt hetzelfde lot ondergaat. Het zou ook kunnen betekenen dat het vergoten bloed de bezegeling van het verbond inhoudt. De vermelding van de roofvogels die op het vlees azen kan een voorteken zijn dat boze machten zich tegen het verbond zullen verzetten. Wordt vervolgd.....

Monica Wildeboer, catechiste

8 VRAGEN VOOR EEN PAROCHIAAN

Ik ben Nico Kuin, getrouwd met Netty, eerder getrouwd met Annette, die echter op jonge leeftijd (32) aan borstkanker is gestorven. Ik heb twee dochters en een zoon. Eén zoon is echter op eenjarige leeftijd aan meningitis overleden. Het waarom blijft een vraagteken.

C' est la vie. Je draagt het als littekens met je mee.

We zijn in het gelukkige bezit van zes gezonde kleinkinderen, die zich prachtig ontwikkelen. Ik, evenals mijn vrouw, heb een onderwijsachtergrond en woon sinds 1981 in Schagen, een plaats waar ik me helemaal thuis voel.

Vraag 1: Wat betekent geloof voor u?

Een moeilijke vraag. Het geloof is en blijft een mysterie. Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin, zodat kerk en geloof iets vanzelfsprekends waren, een geschonken geloof als het ware. Anselm Grün, een Duitse monnik, duidt dit als spiritualiteit van boven, die gepaard ging met heel veel plichten, zoals we ons vanuit onze jeugd kunnen herinneren.

Ik ben sterk geïnteresseerd in literatuur, beeldende kunst en geschiedenis. Het geloof is door de eeuwen heen een worstelpartij geweest. Elke geloofsrichting claimt de waarheid in pacht te hebben, hetgeen o.a. in de katholieke kerk tot allerlei excessen heeft geleid: excommunicaties, kruistochten, heksenverbranding, inquisitie, discriminatie e.d. en niet te vergeten de geschiedenis van het pausdom. Het geloof werd dikwijls met geweld opgedrongen.

Redenen genoeg om kritisch tegenover geloofsrichtingen (-ismen) te staan.

Voor mij betekent katholiek in de geloofsbelijdenis dan ook algemeen christelijk en niet zo zeer rooms-katholiek, hoewel ik in die traditie ben opgegroeid en waar ik me wél in thuis voel. De aandacht voor het mysterie, de rituelen, de muziek en de kunstuitingen spreken mij aan.

Toch ben ik meer oecumenisch ingesteld en vind de contacten met andersgelovigen zeer waardevol.

Ik geloof verder in de evolutieleer, wat inhoudt, dat bepaalde Bijbelverhalen een andere interpretatie vereisen. Het overigens prachtige scheppingsverhaal bijvoorbeeld is ook een evolutionaire geschiedenis, maar gereduceerd tot een proces van 6 á 7 dagen, terwijl er vele miljoenen jaren over heengegaan zijn.

Vraag 2: Wat is uw betrokkenheid bij de Christoforusparochie?

Ik voel mij heel betrokken bij het kerkelijk gebeuren. Ik zit ruim acht jaar in het parochiebestuur als secretaris en hoop het stokje in juni aan een opvolg(st)er te kunnen overdragen.

Tevens ben ik lid van de wijkcontactraad en sinds mei ben ik als vrijwilliger bij de Keinsgroep actief, o.a. als tuinman. Verder zit ik namens de parochie in het regiobestuur.

Vraag 3: Als u lid was van het parochiebestuur welk initiatief zou u dan willen nemen?

Een open vraag. Op het parochiebestuur rust de verantwoordelijke taak de parochie gezond te houden, zeker op financieel gebied, maar ook het onderhoud vraagt de nodige aandacht. Is het ene probleem opgelost, dient zich het volgende aan, zoals nu met de verwarming. Als je achter de schermen kunt kijken, zie je dat er heel veel op de parochie afkomt.

Vraag 4: Wat maakt u gelukkig?

Op de eerste plaats een goed contact met de mensen om mij heen, een goed boek, een boeiende film, een museumbezoek of een spannende sportwedstrijd, maar ook het eureka-gevoel bij de oplossing van een moeilijke cryptogram, een van mijn hobby's.

Vraag 5: Wie zou u wel eens willen ontmoeten?

Onze huidige paus. De manier waarop hij het Christendom uitdraagt is werkelijk voorbeeldig, zodat ook andersgelovigen zich in hem herkennen. Hij stelt eenvoud boven de glamour van het Vaticaan.

Vraag 6: Welk verhaal uit de bijbel past bij u?

Het verhaal over de talenten (Mt . 25, 14-30). Ieder moet proberen zich naar zijn mogelijkheden te ontplooien.

Vraag 7: Als u een keer mocht preken, waar gaat de preek dan over?

Mijn preek zou gaan over de Ringparabel uit het boek Nathan der Weise (1779) van Lessing. Het gaat om drie ringen die identiek zijn en symbool staan voor het Christendom, het Jodendom en de Islam. Drie broers bevechten elkaar en ieder beweert de ware ring van zijn vader geërfd te hebben. Ze dagen elkaar voor het gerecht, maar Nathan, de wijze rechter, komt tot een Salomonsoordeel. De ware ring heeft de eigenschap voor God en mens goed te zijn. Laat door je daden zien, dat je de ware ring bezit. Met dit oordeel worden ze weggestuurd. Feitelijk pleit Lessing voor meer tolerantie, hetgeen zeker ook in deze tijd nog geldingskracht heeft.

Vraag 8: Waar vraagt u voor te bidden?

Het adagium is: bid en werk, ora et labora. Persoonlijk ben ik meer een doener dan een bidder. Voor het laatste zou ik me meer in de eerder genoemde Anselm Grün moeten verdiepen.

Ik ben begaan met het kinderleed op deze wereld. Kinderen, die door het oorlogsgeweld verweesd zijn en feitelijk geen toekomstperspectief hebben. Ook één maaltijd per dag is geen vanzelfsprekendheid voor vele kinderen. Voor hen doneer en bid ik en steek ik bij de Keins een kaarsje op.

Ik geef het stokje door aan Janny van der Zee

GEBED

Jezus,
u, die geboren bent uit een Joodse moeder
en vol blijdschap was over het geloof
van een Syrische vrouw
en van een Romeinse soldaat,
u, die door Grieken werd opgezocht
en die u vriendelijk tegemoet trad
en u, die het goed vond,
dat een Afrikaan uw kruis droeg.

Als mensen zo goed genoeg zijn voor u,
wie zijn wij dan
om ons tegen elkaar te verheffen,
elkaar te vernederen
te beschadigen.
Inspireer ons
om in onze wereld

elkaar als gelijken te accepteren
en samen te leven
in geloof, hoop en liefde.
Amen.

HERDENKEN VAN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN IN NOORDWEST

De Geestelijke Verzorging in de Noordwest Ziekenhuisgroep biedt sinds enkele jaren de gelegenheid om stil te staan bij een overledene. De geestelijk verzorgers sluiten daarmee aan bij de landelijke actie "Ode aan de doden". Patiënten, bezoekers en medewerkers kunnen een blad beschrijven en ophangen in de gedachtenisboom, die begin november 10 dagen bij het Stiltecentrum van het ziekenhuis staat.



In veel ziekenhuizen, andere zorginstellingen en hospices omvat nazorg tegenwoordig ook een jaarlijkse herdenking voor de in het ziekenhuis overleden patiënten. De geestelijke verzorging heeft het initiatief genomen om dit ook binnen Noordwest te organiseren.

Zo krijgen nabestaanden de gelegenheid om, na een vaak intensieve periode van ziekte en ziekenhuisopname(s) of plotseling overlijden juist ook in het ziekenhuis stil te staan bij verdriet en gemis. Ervaring leert, dat er veel belangstelling en waardering is voor het bezoeken van een dergelijke herdenkingsbijeenkomst. Dit wordt bevestigd door onderzoek. Nabestaanden weten zich gesteund, gezien en gehoord.

Op vrijdag 24 november is in Noordwest, locatie Alkmaar, voor het eerst een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor familie en verwanten van hen die in het ziekenhuis zijn overleden in de periode van 1 maart t/m 30 september 2017.

In deze herdenkingsbijeenkomst waren rond de 100 naasten aanwezig en werden 28 mensen herdacht. Er klonken gedichten en er was muziek. De namen van de overledenen werden genoemd, waarna de betrokken aanwezigen een roos -met daaraan een kaartje met de naam - in een vaas konden zetten.

De reacties van de aanwezigen waren zeer positief. Het wordt erg gewaardeerd dat vanuit het ziekenhuis ook op deze plek en op deze manier betrokkenheid wordt getoond bij hun verlies. "Doorgaan op deze weg" was een veel gehoorde reactie. Gezien de opkomst denken we aan twee momenten per jaar, in voor- en najaar om dit concreet vorm te geven. Uiteraard is dit mede afhankelijk van de evaluatie van dit initiatief met de betrokken gesprekspartners in de ziekenhuisorganisatie.

Met vriendelijke groet,



Team Geestelijke Verzorging Noordwest Ziekenhuisgroep
locatie Alkmaar en Den Helder: Annerien Groenendijk,
Marijke Geerse, Maria Luyckx, Jos Timmerman, Nanni
Kuling, Gert Scholten en
Nel Huibers-Kouwen (secretariaat Alkmaar)

Geestelijke Verzorging

Contactgegevens:

Locatie Alkmaar: 072 548 44 44, vragen naar sein 5111 of GV-Alkmaar@nwz.nl

Locatie Den Helder: 0223 69 62 31 of GV-DenHelder@nwz.nl

MUSICAL JONAH - LAAT JE VERRASSEN !

We kennen allemaal het verhaal van Jonah die 3 dagen in de walvis zat!

Maar wat heeft dit oude alom bekende Bijbelverhaal ons vandaag de dag nog te vertellen? Vluchten we net als Jonah weg als God iets van ons vraagt?
Of geven we gehoor aan Hem?

Het bijzondere verhaal van "**Jonah**" wordt in deze musical door de verteller *Willem Poortvliet* naar de huidige tijd gebracht.

Gospelkoor The Young Spirit Singers uit Dirkshorn o.l.v. Chris de Kroon omlijsten Jonah's reis met eigentijdse liedjes van o.a. Trijntje Oosterhuis, Marco Borsato en Bob Dylan.

Deze voorstelling is geschikt voor jong en oud. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om geraakt te worden door dit inspirerende verhaal.

9 en 10 maart : **Theater Vrij Zijn**, Madame Curiestraat 2a in Alkmaar

17 maart : **Gereformeerde Kerk**, Middenweg te Andijk

Kaarten: digitale kaartverkoop via: www.tyss.nl

Voorverkoop: volwassenen 13 euro, kinderen t/m 12 jaar: 10 euro.

Aan de kassa: volwassenen 15 euro, kinderen t/m 12 jaar: 10 euro.

Info: www.tyss.nl

Voor vragen:

jonahalkmaar@gmail.com of jonahandijk@gmail.com, tel. 072-5612857 of 0228-593012

KLEURPLAAT

Wat is jouw droom? Teken of knip en plak jouw droom in de droomwolk.
Vergeet niet het bed in te kleuren!



ASWOENSDAG

Dag Jezus,

het is zover: de veertigdagentijd begint.
Jij nodigt mij uit om het met wat minder te doen,
om te beseffen dat ik
niet altijd even goed bezig ben.
Als ik het wil, kan ik op Aswoensdag
tijdens de speciale viering een askruisje krijgen.
Dan tekent de priester met as een kruisje
op mijn voorhoofd en zegt hij: 'Gedenk, o mens,
dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.'

Het askruisje is een symbool.
Het herinnert mij eraan
dat iedereen — ook ik — ooit zal sterven.
Niemand weet wanneer.
Mensen sterven, elke dag, elke seconde.
Een verkeersongeval, een ziekte,
een natuurramp, misdaad...

Jezus, op Aswoensdag wil ik hieraan extra denken
en meteen goede voornemens maken
om tijdens de veertigdagentijd — nog meer dan anders —
te doen wat Jij van mij verlangt.

Uit: 'God, hier ben ik'

KIEZEN VOOR HET GOEDE

Heer God,

iemand zomaar helpen.
De waarheid durven zeggen.
Met U praten.
Helpen in het huishouden.
Zonder morren naar bed.
Geen snoep of geld wegnemen.
Blij zijn als iemand iets goed kan en doet.

God, waarom is dit niet gemakkelijk?
Soms wil ik wel proberen te doen
wat U van me vraagt,
maar het lukt niet altijd.

Maar, Heer God,
als het me dan wel eens lukt
om te kiezen voor wat positief is,
dan heb ik een goed gevoel.
Dan ben ik gelukkig.
Dan weet ik dat U eveneens
gelukkig bent met mijn keuze.

Uit: 'God, hier ben ik'

GEMEENTEMAALTIJD

Aan tafel!

In de kerk op de Markt in Schagen wordt
zondag 4 maart
weer een gezellige 'Aan tafel!' - middag gehouden,
aanvang 15.45 uur einde 18.00 uur.

Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte welkom.
Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de 60+bus.
U dient deze tijdig te reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via het
telefoonnummer 272888.

Opgave vóór woensdag 28 februari
bij Koos Eriks 298387 of Ageeth Spruijt 213220.

NIEUWTJES

PAUS FRANCISCUS

De reisagenda van paus Franciscus loopt alweer aardig vol. Een bezoek van hoog spirituele waarde in maart is het bezoek aan de plaats Giovanni Rotondo waar pater Pio vereerd wordt. De paus bezoekt dit heiligdom omdat het in 2018 honderd jaar geleden is dat bij pater Pio de stigmata verschenen. Bovendien is het dan 50 jaar geleden dat deze nog steeds immens populaire Italiaanse heilige overleed. Gaan wij op reis met de H. Christoffel in de auto, de Italianen varen blind op hun pater Pio.

ROKERS OPGELET

Na het Aziatische koninkrijk Bhutan is het Vaticaan thans de tweede staat waar geen tabakswaaren meer verkocht worden. Het verbod ging op 1 januari in. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft enthousiast gereageerd op het door de paus ingestelde verkoopverbod.

HELAAS....

De Benedictijnen van de Sint-Willibrord Abdij bij Doetinchem gaan hun stiltecentrum uitbreiden van 18 naar 36 kamers. Jaarlijks verblijven volgens Dagblad De Gelderlander 1400 mensen in het centrum, dat gevestigd is in de voormalige boerderij van de abdij. Nee, nu niet snel even bellen.... Voor 2018 zijn alle kamers in de weekenden al gereserveerd.

NIEUW KWARTAALBLAD

KLOOSTER! Gaat 4 x per jaar verschijnen. Dat heeft Leo Fijen, directeur van uitgeverij Adveniat in Baarn, bekend gemaakt. Reden is het grote succes van de eerste kloosterglossy die in het voorjaar van 2017 uitkwam. Er werden 20.000 exemplaren van verkocht. Volgens de uitgeverij zegt dat veel over het verlangen naar stilte en nieuwe bezieling in het leven. Een jaarabonnement kost 35 euro en kan bij Adveniat worden aangevraagd. Het 2^e nummer werd onlangs ten doop gehouden in onze Egmondse Abdij.

FAMILIEDAGEN

Ze zijn een steuntje in de rug voor elk katholiek gezin. Op deze dagen staat de zin van het gezin in de Schrift en kerkelijke leer centraal. De zusters van OLV ter Nood in Heiloo ontvangen u graag weer op 4 februari, 4 maart of 15 april. Kijk voor het volledige programma op www.olvternood.nl

ASSISI

Prins Jaime de Bourbon de Parme, zoon van prinses Irene, is ambassadeur van Nederland bij de Heilige stoel. Op 4 mei zal hij in Assisi een toespraak houden vanwege Dodenherdenking. Op deze bijeenkomst zullen ook de pelgrims van ons bisdom dan aanwezig zijn. De stad staat wereldwijd als vredesstad bekend dankzij Franciscus van Assisi. Tijdens deze herdenking zal ons Kathedrale Koor het Requiem van Gabriël Fauré uitvoeren.

WE GAAN NAAR PANAMA

Het duurt nog even maar dan kun je nog wat sparen. Van 15 t/m 29 januari 2019 gaat de bisdomsreis naar de Wereldjongerendagen in Panama. Een unieke ervaring met een vol programma. Bij de slotviering ontmoet je paus Franciscus. Je vindt alle informatie op www.wjd.nl of via m.jansen@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

DE BIJBEL IN SCHILDERIJEN

Dat is de titel van het onlangs verschenen boek over 50 Bijbelse verhalen in de kunst. De schrijver vergroot niet alleen de kennis over de culturele en geestelijke schat die de Bijbel is, maar verrijkt ook meteen onze kunsthistorische bagage. Hij legt de Bijbelse symbolen en vertellingen uit die te zien zijn op de grootste meesterwerken uit de schilderkunst. Uitgeverij Kok, 224 pag. € 34,50. ISBN 978 90 43528 21 4.

Marijke van Asselt