

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 27 februari 2017
U kunt bij voorkeur via email aanleveren: hoeksteen@rkkerkschagen.nl

INHOUD

- Thuis		
- Van de pastoor	THUIS	
- Aanmelding Eerste Communie		
- Catechese-avonden	De straat	
- Askruisje	waarin ik woon	
- Actie Kerkbalans 2017	heeft elke dag	
- Vastenactie 2017	dezelfde ramen	
- Parochieagenda	heeft elke dag	
- Lectors / Misdiensers	dezelfde deuren	
- Koster / Collectanten		
- Misintenties	het huis	
- Onze pasgedoopten	waarin ik woon	
- De Bijbel en zijn verhalen (15)	laat elke dag	
- Architectonische eigenaardigheden (21)	de rust	
- Orgelconcerten in onze kerk	aan mij gebeuren	
- Filmavond 'Son of man'	constante	
- Medeplichtige	grondakkoorden	
- Puzzelplaat	zonder woorden	
- Kleurplaat	harmonie	
- Verricht Jezus nog steeds wonderen?	in dagen	
- Gemeentemaaltijd	vol bedrijf	
- Opruiming Wereldwinkel Schagen		Oeke Kruythof
- Nieuwtjes		

VAN DE PASTOOR

Het is half januari als ik dit schrijf. Kerstmis en de jaarwisseling liggen al weer enkele weken achter ons.

Allereerst bedank ik u allen voor de hartverwarmende wensen die ik heb mogen ontvangen. Het geeft mij een gevoel van wederzijdse vriendschap en dat is erg fijn en doet mij goed. Ik heb de vieringen met Kerstmis en Oud en Nieuw als heel mooi ervaren. Het is geweldig te zien hoe mensen zich inzetten voor onze geloofsgemeenschap om dit allemaal goed te laten verlopen. Daarvoor ook mijn oprechte dank. Tussen Kerst en Oud en Nieuw was er ook nog de uitvaart van Riet de Zwart-Kager. Juist in deze tijd komen emoties extra groot bij ons binnen. Wensen wij de familie alle kracht en warmte. Het wonderlijke is dat wanneer ik dit schrijf het eerst nog een beetje mistig is met wat vorst. Maar nu ineens breekt de zon door. Ja, heel voorzichtig beginnen de dagen een beetje te lengen. Over enkele weken is dat nog meer te merken. Hoewel menigeen nog hoopt op wat schaatsen, gaan we toch richting voorjaar. Altijd weer een bijzondere gewaarwording dat na de donkere dagen van Kerstmis er echt licht komt. De Kersttijd is officieel afgesloten met de Doop van de Heer. In de oude traditie van de kerk is op 2 februari Maria Lichtmis het slotfeest van Kerstmis. We vieren dan de Opdracht van de Heer in de Tempel. Jezus, zoals elk Joods jongetje, wordt opgedragen aan God (Lucas 2, 22-40). Daarnaast herdenkt men het zuiveringsoffer dat Maria volgens de Joodse wet veertig dagen na de geboorte van Jezus moest brengen. Dat lezen we in het boek Leviticus 12. Vandaar de Latijnse naam Purificatio Mariae. Veertig dagen na Kerstmis is 2 februari. De naam Zuivering van Maria is na het Tweede Vaticaans Concilie vervallen,

omdat deze dag in de eerste plaats een feest des Heren is. De naam Maria Lichtmis herinnert aan de Lichtprocessie, die als een hulde aan Maria werd gezien. Volgens de liturgie van deze dag is het de zin van onze opgang naar het huis van God waar wij de Heer ontmoeten in het breken van het brood.

Een maand later, op 1 maart, is het Aswoensdag. Het begin van de Vastentijd of de Veertigdagentijd. De Vastentijd een tijd van bezinning en voorbereiding op het grote feest dat gaat komen. We gaan op naar het meest intense feest van het christendom, Pasen. De verrijzenis van de Heer. U weet misschien dat de Westerse en Oosterse kerken voor hun feestdagen verschillende kalenders gebruiken. De Gregoriaanse kalender is nu de algemene kalender. Maar voor het vaststellen van de christelijke feesten gebruiken de Oosters Orthodoxe kerken de oude Juliaanse kalender. Hierdoor vallen de feestdagen niet altijd samen. Heel bijzonder is dat dit jaar in de Westerse kerk en de Oosters Orthodoxe kerken Pasen op dezelfde datum wordt gevierd: zondag 16 april.

Dit alles betekent dat we als één christelijke gemeenschap op weg gaan naar Pasen. We mogen ons verwonderen over het mysterie van de Verrijzenis van Jezus Christus. Laten we ons bezinnen op dit Verrijzen van de Heer. Getroffen werd ik door de woorden van de profeet Jeremia (29,11) mij ter overweging aangereikt door een priester-vriend: "Ik ken de plannen die Ik met u heb: ze hebben uw heil op het oog, niet uw onheil, en bereiden u een hoopvolle toekomst."

Ik wens u allen vrede en alle goeds toe en een mooi begin van de Vastentijd.



AANMELDING EERSTE COMMUNIE

Zit uw kind in groep 4 van de basisschool en is het gedoopt of wil het nog gedoopt worden, dan nodigen wij hem/haar van harte uit om deel te nemen aan de voorbereidingen voor de Eerste H. Communie.

De eerste ouderavond is op 7 februari om 19.45 uur in de pastorie. Dat is dan ook de laatste mogelijkheid om uw kind nog aan te melden

De voorbereidingen met de kinderen zullen plaatsvinden vanaf 14 februari 2017 op de dinsdagmiddagen, dus buiten schooltijd.

Het feest van de Eerste Communie is op zondag 28 mei in onze kerk.

Wilt u uw kind aanmelden, dan ontvangen wij graag een e-mail

(secretariaat@rkkerkschagen.nl) met de volgende gegevens:

Voornaam, achternaam, geboortedatum en doopdatum van uw kind, adres en telefoonnummer en op welke school uw kind zit.

Hartelijke groet van pastoor Eduard Moltzer en de werkgroep 1^e Communie, Els Seuters, Corina Joosten en Monica Wildeboer (catechiste)

CATECHESE-AVONDEN OVER DE DRIE ABRAHAMITISCHE GODSDIENSTEN EN DE ISLAM

Jodendom – antisemitisme, Christendom – vervolgingen, Islam – 'terrorisme'... Zomaar enkele 'kreten' die mij bezighouden. We hebben het hier over de drie Abrahamitische godsdiensten. Wat betekent die term? Wat zijn onze gezamenlijke wortels? Wat zijn onze overeenkomsten? Verschillen? De laatste tijd worden we vaak negatief geconfronteerd met 'de Islam'. Maar wat is 'de Islam' nu eigenlijk?

Graag wil ik twee avonden geven rondom deze drie godsdiensten en vragen. Op de eerste avond wil ik u, aan de hand van een PowerPointpresentatie, iets vertellen over het ontstaan

van de drie verschillende religies: Waar en wanneer zijn ze ontstaan? Wie is hun stichter? Wat zijn hun specifieke kenmerken? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? De PowerPoint zal ik daarna wat toespitsen op de Islam omdat dit voor velen toch 'onbekend terrein' is, en 'onbekend maakt onbemind'. Er zal zeker ruimte zijn voor vragen en opmerkingen.

Op de tweede avond wil ik met u gaan kijken naar de film: 'Inside Islam'; een objectieve film/documentaire over wat de Islam vanuit zijn grondbeginselen is en wil zijn. Een stuk geschiedenis waarin we zien dat het christendom zich ook niet altijd 'netjes heeft gedragen', maar wel een geschiedenis waar we mee moeten leven. Na de film is er ruimte voor vragen en opmerkingen. Ik zal absoluut geen antwoord op al uw vragen hebben maar ik zal mijn best doen. Ik vind het – juist in deze tijd waarin we vaak geconfronteerd worden met aanslagen, zogenaamd in de naam van Allah en de Islam – belangrijk om daar met elkaar over na te denken, te leren, en de religies ook met elkaar 'te bevragen'.

De avonden worden gegeven in de pastorie van de Sint Christoforuskerk (Ged. Gracht 64) in Schagen op: dinsdag 25 april en dinsdag 2 mei 2017. Tijdstip: 19.15 uur inloop met koffie/thee, 19.30 uur start.

Graag opgeven tel: 0224-214208 of via mail: mcwildeboer@planet.nl

Vriendelijke groet en tot ziens,

Monica Wildeboer, catechiste regio Schagen

ASKRUISJE

Het askruisje wordt in de katholieke traditie op aswoensdag op het voorhoofd aangebracht met as en olie. In de Oosters-Orthodoxe kerk wordt de as op de kruin gestrooid. De as is oorspronkelijk afkomstig van de overgebleven palmtakken (vaak buxustakken) van Palmzondag van het voorgaande jaar.

In de bijbel wordt as gebruikt in het ritueel van rouw na een sterfgeval, of boetedoening (Ez. 27:30, Jona 3:6). De uitdrukking 'in zak en as zitten' verwijst hiernaar. Het askruisje is tegenwoordig een teken van zondigheid en boete en een herinnering aan de sterfelijkheid van de mens. In sommige kerken wordt het askruisje na de dienst megedragen de wereld in, in andere kerken is het afwassen onderdeel van het ritueel, als teken dat de zonden zijn vergeven.

Aswoensdag volgt op het feest van Carnaval en is de eerste dag van de Vastentijd.

Uit: Bijbels woordenboek
Dr. L.A. Snijders

ACTIE KERKBALANS 2017

De Actie Kerkbalans 2017 is van start gegaan op 21 januari. Dit is een jaarlijks terugkerende, landelijke actie om, door het inzamelen van geld, de kerkgemeenschappen in staat te stellen de activiteiten in en aan de kerk te bekostigen. Immers het draaiende houden van een parochie, zowel op pastoraal en liturgisch gebied als ook het onderhoud van gebouwen vergt nogal wat. En dit moet bijeengebracht worden door de parochianen.

Als het goed is heeft u inmiddels een brief van onze Sint Christoforusparochie ontvangen met het verzoek een financiële bijdrage te leveren. Uw bijdrage is volledig bestemd voor onze eigen parochie. We hopen dat u weer bereid de parochie financieel te steunen en misschien iets meer te geven, zodat de tekorten niet te hoog oplopen.

Mocht u onverhoopt geen brief hebben ontvangen, dan vindt u achter in de kerk de folder over de actie Kerkbalans met de nodige informatie. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het secretariaat van maandag t/m donderdag tussen 9 en 12 uur.

Achter in de Hoeksteen vindt u de bankrekeningnummers waarop u uw bijdrage Kerkbalans kunt storten.

Alvast heel hartelijk dank!

Het parochiebestuur

VASTENAKTIE 2017



Dit jaar doet de MOV mee met het landelijke campagneproject El Salvador. Het land ligt in Midden-Amerika en het heeft een prachtige natuur. Het is een vruchtbaar land en mensen die een tuin hebben, proberen vaak wat groente of fruit te verbouwen. Toch heeft het land ook minder mooie aspecten. Het leven in een grote stad is voor kinderen best gevaarlijk. Er rijdt bijvoorbeeld veel verkeer met veel vrachtwagens en grote bussen. Die geven vieze uitlaatgassen, dus het stinkt hier en daar heel erg als je op drukke plekken bent. Niet zo goed voor je gezondheid dus. De chauffeurs houden zich ook niet altijd even netjes aan de verkeersregels zoals we dat in Nederland

gewend zijn, dus je moet goed opletten op straat. In sommige wijken moeten de mensen nog meer opletten: daar zijn drugsbendes actief. Die vechten vaak met elkaar, bijvoorbeeld over wie er de baas is in een bepaalde straat. Ze vechten ook met de politie. Daarom moeten de kinderen extra voorzichtig zijn op straat en veel ouders hebben zelfs liever niet dat hun kinderen op straat spelen.

De zusters van de Beschermengel hebben een jeugdhuis opgericht. Iedereen weet dat dit jeugdhuis van de zusters is en dat kinderen hier dus veilig kunnen komen om te spelen en om lessen te volgen. Dat varieert van dansen en muziek tot sporten. Maar de kinderen leren er ook hoe ze ruzies en meningsverschillen kunnen oplossen zonder met elkaar te vechten of te schelden. De zusters willen het jeugdhuis graag uitbreiden met extra activiteiten, maar daar is geld voor nodig. Daarom vragen ze onze hulp! Wat vragen de zusters ons, namens de kinderen? Een speeltuin, waar de jongste kinderen veilig kunnen spelen. De toestellen worden gemaakt van oude, gerecyclede materialen. Een moestuin, waar de kinderen groente en fruit leren verbouwen. Ze kunnen hun nieuwe kennis dan ook overdragen aan hun ouders. Deze 'stedelijke moestuin' zal beplant worden met groenten en traditionele gewassen. Zo kunnen de kinderen ook een maaltijd krijgen in het jeugdhuis en met een gevulde maag naar huis gaan. Een tuinman komt de zusters en de kinderen vijf maanden helpen.

De MOV beveelt u dit project van harte aan. De drie katholieke scholen zijn ook benaderd om de medewerking van onderwijzers en kinderen te vragen. In de volgende Hoeksteen zullen weer de vastenzakjes zitten. We starten het project 1 maart op Aswoensdag en gaan door tot Pasen. Natuurlijk hopen we op vele gulle gaven in de bekende groene bussen die dan weer achter in de kerk staan.

De Missiewerkgroep dankt u nu al voor uw medewerking.

PAROCHIEAGENDA

Zo.	05 feb.	10.00 uur	4^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang. U kunt een bijdrage voor de voedselbank meebrengen.
		17.00 uur	Vespers Haringhuizen
Ma.	06 feb.	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	07 feb.	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	08 feb.	10.45 uur	Dienst in 'De Bron': pastor Louise Kooiman
Vr.	10 feb.	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Za.	11 feb.	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	12 feb.	10.00 uur	5^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het gregoriaans koor. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de pastorie, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep.
Ma.	13 feb.	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	14 feb.	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	15 feb.	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. Pastoor Jan van der Stok
Vr.	17 feb.	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Zo.	19 feb.	10.00 uur	6^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken achter in de kerk, verzorgd door leden van de Wijkcontactraad: Idtje Koppers, Frans en Elly Bos, Evelien Mein, Marry Hogeling, Gerda Davidson
Ma.	20 feb.	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	21 feb.	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Vr.	24 feb.	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Za.	25 feb.	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	26 feb.	10.00 uur	7^e Zondag door het jaar: Familieviering m.m.v. het familiekoor. De 1 ^e communicantjes worden voorgesteld.
Ma.	27 feb.	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	28 feb.	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	01 mrt	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
		19.00 uur	Aswoensdag: Eucharistieviering
Vr.	03 mrt	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Zo.	05 mrt	10.00 uur	1^e Zondag Veertigdagentijd: Eucharistieviering met samenzang. U kunt een bijdrage voor de voedselbank meebrengen.
Ma.	06 mrt	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	07 mrt	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Vr.	10 mrt	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Za.	11 mrt	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	12 mrt	10.00 uur	2^e Zondag Veertigdagentijd: Eucharistieviering m.m.v. het gregoriaans koor
Ma.	13 mrt	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	14 mrt	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	15 mrt	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
Vr.	17 mrt	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Zo.	19 mrt	10.00 uur	3^e Zondag Veertigdagentijd: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor. Na de viering is er voor alleengaanden

			gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de pastorie, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep.
Ma.	20 mrt	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	21 mrt	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	22 mrt	10.45 uur	Dienst in 'De Bron': pastor Louise Kooiman
Vr.	24 mrt	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

LECTOREN / MISDIENAARS

			Lectoren	Misdienaars
Do.	02 feb.	19.00 uur	Bernard Gee	Solveg Steur / Safana en Vinida Thevasahayam
Zo.	05 feb.	10.00 uur	Monica Wildeboer	Mauro Roubos / Renod Francis
Za.	11 feb.	19.00 uur	Ans de Ruitter	Wilma Leermakers / Nora Bruins
Zo.	12 feb.	10.00 uur	Frans Wildeboer	Rajihven Francis / Denisshan Jeganatham
Zo.	19 feb.	10.00 uur	Johan Korse	Gré Hoedjes / Petra de Wever
Za.	25 feb.	19.00 uur	Kitta Hogervorst	Rob, Mike en Jim van Haaren
Zo.	26 feb.	10.00 uur	Familieviering	Mauro Roubos / Renod Francis
Wo.	01 mrt	19.00 uur	Bernard Gee	Solveg Steur / Anthony Anthonipillai
Zo.	05 mrt	10.00 uur	Janny van der Zee	Saskia en Michael Forrester
Za.	11 mrt	19.00 uur	Chris van Lint	Corina en Koen Joosten
Zo.	12 mrt	10.00 uur	Ans de Ruijter	Rajihven en Renod Francis / Denisshan Jeganatham
Zo.	19 mrt	10.00 uur	Monica Wildeboer	Gré Hoedjes / Petra de Wever
Za.	25 mrt	19.00 uur	Kitta Hogervorst	Wilma Leermakers / Nora Bruins
Zo.	26 mrt	10.00 uur	Frans Wildeboer	Safana en Vinida Thevasahayam

KOSTERS / COLLECTANTEN

			Koster	Collectanten
Do.	02 feb.	19.00 uur	Jan Heddes	R. Stringer / K. Borst
Zo.	05 feb.	10.00 uur	Lia Vermeulen	D. Dijkman / R. Stringer
Za.	11 feb.	19.00 uur	Gerard Blom	J. Kox / C. van der Luijngaarden
Zo.	12 feb.	10.00 uur	Jan Heddes	A. Wijnants / K. Borst
Zo.	12 feb.	16.00 uur	Antony Anthonipillai	-
Zo.	19 feb.	10.00 uur	Lia Vermeulen	A. Wijnants / J. Huiberts
Za.	25 feb.	19.00 uur	Theo Zuurbier	J. Kox / C. van der Luijngaarden
Zo.	26 feb.	10.00 uur	Antony Anthonipillai	R. Stringer / K. Borst
Wo.	01 mrt	19.00 uur	Theo Zuurbier	D. Dijkman / J. Huiberts
Zo.	05 mrt	10.00 uur	Lia Vermeulen	R. Stringer / D. Dijkman
Za.	11 mrt	19.00 uur	Gerard Blom	J. Kox / C. van der Luijngaarden
Zo.	12 mrt	10.00 uur	Jan Heddes	A. Wijnants / K. Borst
Zo.	12 mrt	16.00 uur	Antony Anthonipillai	-
Zo.	19 mrt	10.00 uur	Theo Zuurbier	J. Huiberts / D. Dijkman
Za.	25 mrt	19.00 uur	Jan Heddes	J. Kox / C. van der Luijngaarden
Zo.	26 mrt	10.00 uur	Gerard Blom	R. Stringer / K. Borst

MISINTENTIES

Zo.	05 feb.	10.00 uur	Cees en Corrie Terra-Roskam, Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie, Stef en
------------	----------------	-----------	--

			Elly Driessen en zegen over hun kinderen en kleinkinderen, Corrie en Jaap Bosman
Ma.	06 feb.	08.00 uur	Intentie nog open
Di.	07 feb.	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	10 feb.	09.30 uur	Intentie nog open
<hr/>			
Za.	11 feb.	19.00 uur	Rens Ansems en zegen over zijn gezin
Zo.	12 feb.	10.00 uur	Clasien de Groot-Huitema
Ma.	13 feb.	08.00 uur	Intentie nog open
Di.	14 feb.	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	17 feb.	09.30 uur	Intentie nog open
<hr/>			
Zo.	19 feb.	10.00 uur	Corry Bogerd-Dokman, Bep van Zwol-Bouwman, Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin
Ma.	20 feb.	08.00 uur	Intentie nog open
Di.	21 feb.	19.00 uur	Emmy Bontje-Kouw
Vr.	24 feb.	09.30 uur	Intentie nog open
<hr/>			
Za.	25 feb.	19.00 uur	Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak, Piet en Emmie Verver-van Diepen, Piet Molenaar
Zo.	26 feb.	10.00 uur	Jaap de Langen, Piet van Etten
Ma.	27 feb.	08.00 uur	Wim van de Wiel en zegen over zijn gezin
Di.	28 feb.	19.00 uur	Intentie nog open
Wo.	01 mrt	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	03 mrt	09.30 uur	Intentie nog open
<hr/>			
Zo.	05 mrt	10.00 uur	Cees en Corrie Terra-Roskam, Arnold en Greet van Schaik- Divendal, Annie Burger-van Stein en zegen over kinderen, kleinkinderen en familie
Ma.	06 mrt	08.00 uur	Intentie nog open
Di.	07 mrt	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	10 mrt	09.30 uur	Intentie nog open
<hr/>			
Za.	11 mrt	19.00 uur	Rens Ansems en zegen over zijn gezin
Zo.	12 mrt	10.00 uur	Arie van Diepen en zegen over zijn gezin
Ma.	13 mrt	08.00 uur	Intentie nog open
Di.	14 mrt	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	17 mrt	09.30 uur	Intentie nog open
<hr/>			
Zo.	19 mrt	10.00 uur	Jan Groot en zegen over zijn gezin, Bep van Zwol- Bouwman, Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Siem de Lange en zegen over zijn gezin
Ma.	20 mrt	08.00 uur	Intentie nog open
Di.	21 mrt	19.00 uur	Emmy Bontje-Kouw
Vr.	24 mrt	09.30 uur	Intentie nog open

ONZE PASGEDOOPTEN

Shannav

Zoon van

Raningsan Rajarathinam en
Jency Tharmina Tevathas

DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (15)

“In het zeshonderdeneerste jaar, op de eerste dag van de eerste maand, begon het water boven de aarde op te drogen”. Het duurt nog tot de zevenentwintigste dag van de tweede maand maar dan is de aarde droog genoeg om de ark te verlaten. God geeft Noach de opdracht met zijn familie en alle dieren uit de ark te gaan, de aarde weer te bevolken en talrijk en vruchtbaar te worden. Het eerste wat Noach daarna doet is een altaar bouwen ter ere van de Heer. Hij kiest uit de reine dieren en uit de reine vogels enkele exemplaren en brengt een brandoffer. Hij dankt God voor hun redding, voor hun behouden vaart en voor dit nieuwe begin. God ruikt ‘de aangename geur van het brandoffer’, zegt de verteller. Deze, zo menselijke manier van spreken, zal later in de liturgische taal van de offercultus worden overgenomen. En God besluit nooit meer de aardbodem te vervloeken vanwege de mens, ook al is deze van jongs af aan geneigd tot het kwaad. God zegent Noach en de zijnen: *“Wees vruchtbaar, word talrijk en bevolk de aarde”.* En God stelt alle dieren onder Noach zijn heerschappij alsook al het gewas. Zoals eens Adam tussen de dieren stond, zo staat nu Noach tussen de dieren. En hij krijgt hetzelfde te horen als Adam eens te horen kreeg. God maakt een nieuw begin. En als teken van dit verbond zet God zijn boog in de wolken, een boog van zevenvoudig licht.

En dan gaat het nieuwe leven beginnen. Noach is een landbouwer, zegt de verteller ons, en zijn zonen heten: Sem, Cham en Jafet. Noach wordt de allereerste mens die een wijngaard gaat planten. En na alles wat Noach heeft meegemaakt en na alle ontberingen zal de druivensap hem goed smaken; zijn beker vloeit over. Hoe kan Noach weten dat druivensap zomaar in wijn kan veranderen? En zo wordt de eerste wijngaardenier ook de eerste beschonkene. Laveloos en naakt ligt hij in zijn tent zijn roes uit te slapen. Cham ziet het, maar in plaats van zijn vader in bescherming te nemen valt hij hem af door deze toestand van zijn vader naar buiten te brengen. Zijn broers vinden dit geen situatie om iemand zo belachelijk te maken. Zij halen een mantel en lopen daarmee achterwaarts de tent van Noach binnen om de naaktheid van hun vader te bedekken. Zij bedekken hun vader met de mantel der liefde. Sem en Jafet houden hun vader in ere. Cham laat hem vallen. Daarom wordt Cham de vader van het heidense Kanaän, waar in Israëls ogen de afgodendienst tot losbandige en schaamteloze toestanden leidt. Op deze manier weet de verteller uit te leggen dat de vijanden van Israël slecht zijn vanaf het begin. We zullen dit later nog een keer tegenkomen. Cham wordt vervloekt en zo kent dit nieuwe begin voor hem een tragisch einde. De geschiedenis van Israël zal verder gaan met de nakomelingen van Sem. In het negende geslacht na Sem wordt Terach verwekt. *“Toen Terach zeventig jaar was, verwekte hij Abram, Nachor en Haran”.* Wordt vervolgd.....

Monica Wildeboer, catechiste

ARCHITECTONISCHE EIGENAARDIGHEDEN (21)

In deze rubriek wordt u wegwijs gemaakt in de architectonische bijzonderheden van onze kerk. Bij binnenkomst in de portaal is rechts een deur met daarachter een wenteltrap die via de koorzolder naar de gewelven en de klokkenzolder leidt. Men kan via 8 vloeren tot nagenoeg onder de haan in de torenspits komen. Met alle trappen en verantwoorde ladders loopt men in totaal 207 treden. Een uitdagende klim: een belevenis van houten constructies en een overweldigend uitzicht. Afgelopen jaar zijn op drie zaterdagen verschillende groepen naar boven geweest. Een verslag hierover stond in de Hoeksteen van oktober.

De dakconstructie van Scandinavisch grenenhout en de klokkenstoel van Asobehout zijn een samenstelling van balken, ondersteund met stalen balken en trekstangen. Deze zijn samen sterk genoeg om de belasting van het eigen gewicht, een dik pak sneeuw, noord en zuidwester winddruk van stevige stormen met een kracht van 9- 10 en orkaankracht 11-12 te kunnen (ver)dragen. Zonder deze constructie zou het dak buigen en golven tot het bezwijkt. Nu kraakt en knaagt het wel, maar dat moet. Hout is enigszins flexibel.

Als je onder het dak loopt beseft je pas hoe belangrijk de dakhellingen zijn. Zij stuwen de windkracht op naar de top van de helling. Imposant is dat men de houtconstructie en staalconstructie van dichtbij kan zien. Dan pas krijgt men een idee hoe een kerkdak is opgebouwd. Een kagebint met spanten, schoren, dakbeschot dat een schuin dak ondersteunt. In de bouwkunde noemt men dat 'balkconstructie'. Het bestaat uit een samenstel van geschoorde liggers en staanders die rechtstreeks bevestigd zijn op de muurplaat van een dwarsgevel. Een gebinte is een poortvormige dwarsdoorsnede van een dak, terwijl de dakstoel de totaalconstructie van gebinten en spanten is.



Typisch Nederlands is het schaargebint met schuine schaarspanten en een nokgording. In dit verband wordt ook wel gesproken van een gordingenkap die zich door een vlakkere dakhelling onderscheidt van een eigenlijke sporenkap. Bij een eenvoudige sporenkap ontbreekt de dakstoel. Vanwege de kosten en het gewicht worden nog altijd voornamelijk houten balken gebruikt voor een dakstoel. Wanneer gebruikgemaakt wordt van stalen elementen, I-profiel en H-profiel kan de constructie echter sterk vereenvoudigd worden. Het 'stoel' gedeelte in het woord heeft slechts indirect met een stoel

te maken. Het is afgeleid van Middelhoogduits Stolle hetgeen 'steun, stijl, gestel' betekent. In die zin wordt ook het woord klokkenstoel gebruikt als het gestel waarop een klok rust. Nauw verwant is het woord staal, 'grondslag'

Bij het Hollands spant zijn trekplaten, ook wel hanenbalken genoemd, twee planken aan weerszijden van de spantbenen. Deze verbinden de spantbenen met elkaar en met een eventuele makelaar en voorkomen het doorbuigen van de spantbenen. Deze constructie van staande en liggende balken komt ook voor bij boerderijen. Dit betekent dat de balkverbindingen eeuwen oud zijn. De trekplaten worden samen met het



sporenpaar waaraan zij zijn bevestigd ook wel het gespan genoemd. Het is dus een balk die trekt in plaats van duwt. De naam "hanenbalk" is ontstaan doordat er vroeger vaak hanen en kippen op gingen zitten. De naam werd in het Middelnederlands ontleend aan het Deense hanebjelke.

Tot slot een aantal termen van een kerkgebouw met hun symbolische betekenis.

Fundamenten:	staan voor het geloof dat rotsvast is en aanneemt zonder te zien.
Dak:	is de liefde die de zonden bedekt.
Vloer:	is de nederigheid want zij laat zich met voeten treden.
Stenen:	zijn de gelovigen die samen de Kerk uitmaken.
Mortel:	houdt de stenen samen; het is het Woord Gods dat samenbindt.
Pilaren:	zijn de heiligen die de kerk schragen.
Klokken:	zijn Gods stem die Zijn woord verkondigen en de gelovigen naar de kerk roepen.
Toren:	is het opperste gezag; God die boven de mensen staat.

De gotische kerk is in kruisvorm gebouwd, het koor symboliseert de hemel, het schip de wereld.



Als u goed ter been bent kunt u op 11 februari en 11 maart deelnemen aan een gewelventour. Aanvang 10.00 uur. U kunt zich aanmelden bij de pastorie. Maximaal 8 personen per keer. Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage schenken ten gunste van onze kerk.

Volgende uitgave nr.22 Waarom heeft een kerk een toren?

Hans van Kampen, architectuurhistoricus

ORGELCONCERTEN IN ONZE KERK

Na de vele aandacht voor Max Reger vorig jaar is het nu de beurt aan enkele van zijn tijdgenoten. Een van de vele leerlingen van Reger was Karl Hoyer (1891-1936). Hoyer studeerde aan het conservatorium van Leipzig en werd er in 1926 organist van het prachtige Ladegast-orgel in de St. Nicolaiirche. Van hem wordt de Sonate in d-Moll gespeeld en een koraalbewerking waarin ook thema's van Händel verwerkt zijn. Dit jaar vooral veel aandacht voor de componist die zich vooral in de schaduw heeft voelen staan van Max Reger: Sigfrid Karg-Elert (1877-1933). Het dameskoor heeft al werk van hem gezongen op eerste Kerstdag!

In Duitsland was Karg-Elert niet zo succesvol, in Engeland en Amerika des te meer. Zijn stijl lijkt niet op die van Reger. In zijn muziek van rond 1930 klinken al elementen uit de jazz door.

Vanwege zijn bekendheid met Engelse orgels is het vanzelfsprekend dat zijn muziek op het Nicholson-orgel voortreffelijk klinkt!

De concerten op zondag 26 februari en 26 maart worden gegeven door Tjeerd van der Ploeg.

Op 30 april is Pieter van Dijk, organist van de Grote Kerk in Alkmaar, te gast.

De aanvang is steeds 15.30 uur en de toegang is een vrije gift na afloop. Thee en koffie worden geserveerd!

Programma's staan op: www.nicholsonschagen.nl

Tjeerd van der Ploeg, organist

FILMAVOND 'SON OF MAN'

Vorig jaar heb ik met een aantal van u de film: 'Son of man' gekeken. Deze film werd als zeer indrukwekkend ervaren. Daarom wil ik deze graag nogmaals aanbieden.

Het is het verhaal over het leven, lijden en sterven van Jezus zoals dit ons is overgeleverd in de Bijbel. Maar in deze film speelt dit gebeuren zich niet af in het Palestina van toen, maar in een township in Kaapstad, Zuid-Afrika, in deze eeuw. Een aangrijpende verfilming van het 'Jezusverhaal' met voor het eerst in de geschiedenis een 'zwarte' Jezus. Hij wordt geboren in een schuur in een sloppenwijk waar armoede en geweld de orde van de dag bepalen. De t.v. brengt verslag van oproer en bezetting. Jezus begint zijn boodschap van gelijkheid en geweldloosheid te prediken. Zijn apostelen zijn geen vissers maar jonge Zuid-Afrikanen. Opgegroeid met geweld, zonder toekomst, ze dragen wapens en er zit zelfs een ex-kindsoldaat bij. De Afrikaanse emotie die wordt verbeeld in zang en dans na de dood van Jezus is adembenemend en bezorgt kippenvel. Ik kan u deze filmavond van harte aanbevelen.

Datum: woensdag 5 april in de pastorie. Inloop met koffie/thee om 19.15 uur en start om 19.30 uur.

Monica Wildeboer, catechiste

MEDEPLICHTIGE

Dag na dag moest de pastoor toezien dat er appels uit zijn appelboom werden gestolen. Eerst probeerde hij om verdraagzaam te zijn en net te doen of hij het niet merkte, maar hij ging er hoe langer hoe slechter van slapen. Toen besloot hij op de loer te gaan liggen om de dief op heterdaad te betrappen. Maar ook een pastoor moet af en toe slapen en hij slaagde er niet in te ontdekken wie de appels weghaalde. Ze bleven verdwijnen één voor één.

Tenslotte werd het de pastoor te veel en hij hing een bord aan de stam van de appelboom met in hoofdletters de bijbelse tekst: **'DE LIEFDE VAN GOD ZIET ALLES!'**

De volgende dag stond eronder geschreven:

'... maar hij verraadt ons niet.'

Joke van der Velden



Hoe vindt Jezus de weg terug naar zijn leerlingen?

Uit: 'Bonnefooi'

VERRICHT JEZUS NOG STEEDS WONDEREN?

In zijn tijd trok Jezus door heel Galilea. Hij gaf les in de synagogen, Hij kondigde het koninkrijk van God aan en genas zieken. Maar verricht Jezus vandaag, in onze tijd, nog steeds wonderen?

Het woord wonder of mirakel komt van het Latijnse woord 'mirari'. Dat betekent 'iets waarover men zich verbaast, wat men bewondert'. Voor veel mensen betekent mirakel: iets dat eigenlijk niet kán, en toch gebeurt. De evangelist Johannes gebruikt liever het woord 'teken'. De onvoorstelbare dingen die Jezus deed uit de naam van God zijn tekenen waarover de mensen zich verwonderen. Hij genas wie ziek was, wekte doden tot leven, Hij bracht mensen die zich hadden afgekeerd, terug bij God.

Ook vandaag nog ontvangen mensen door Jezus' woord onverwacht geluk. Hun verkilde hart gaat weer open voor liefde. Ze staan op uit hun lamlendigheid en worden actief. Ze zijn ziek en worden op een wonderlijke manier weer beter. Het komt niet in de krant. Maar misschien zijn dat de wonderen van deze tijd.

Uit: 'Maar wie is God?'

GEMEENTEMAALTIJD

Aan tafel! Zondag 5 maart 2017

In de Grote Kerk
op de Markt in Schagen

wordt weer een gezellige 'Aan tafel!' - middag gehouden,

Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte welkom. .
Aanvang 15.45 uur, einde ca. 18.00 uur.

Opgave vóór woensdag 1 maart bij:

Koos Eriks (0224) 298387 of Ageeth Spruijt (0224) 213220.

Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de 60+bus. U dient deze tijdig te reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via het nummer 272888

N.B. Heeft u zich opgegeven, maar bent u onverhoopt verhinderd, belt u dan a.u.b. zo snel mogelijk af, dan kunnen wij een ander weer blij maken.

Graag tot ziens, namens de werkgroep,
Koos Eriks

OPRUIMING WERELDWINKEL SCHAGEN

Tot eind februari is het weer opruiming in de Wereldwinkel Schagen onder in de toren op de Markt in die plaats.

Een keur aan leuke kleine en grote cadeaus als presentjes voor uw geliefden.

Wat opvalt zijn de mozaïekschalen uit Indonesië in lichte en fellere kleuren. Of de handige opbergmand van riet.

Sla nu uw slag, dan bent u voor het gehele jaar onder de pannen.

Bezoek voor meer informatie de website: www.wereldwinkelschagen.nl

NIEUWTJES

KAPELDAG EERSTE COMMUNICANTJES

Het heiligdom OLV ter Nood in Heiloo biedt voor alle parochies een gezellige middag aan voor kinderen en hun ouders. Dit ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Een waardevol moment voor de kinderen die Jezus voor het eerst in hun hart gaan ontvangen. Er is een speurtocht door het bos en een sfeervol gebedsmoment in het Julianaklooster. Met water putten uit de Mariaput en een mooie kaarsprocessie naar Maria. Het wordt zaterdag 25 februari een onvergetelijke middag. Informatie en opgave: zusters@olvternood.nl of via tel.nr. 072-7370085.

BEDEVAART NAAR LOURDES

Een reis van de Lourdesgroep van ons bisdom. Voor jong en oud, ziek en gezond.

Nederlandse artsen en verpleegkundigen zijn aanwezig en bijna alle voorkomende zorg kan worden geregeld. De busreis is van 17 t/m 25 mei, de vliegreis van 19 t/m 24 mei en van 2 t/m 7 september. Voor CZ-verzekerden met een medische achtergrond zijn er

kortingsmogelijkheden. Informatie over de reizen via diaken Philip Weijers: tel. 023-524697 of via 06-53887641. Of kijk op www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl

STILTE....

Christenvervolging is helaas nog aan de orde van de dag. De nieuwe film Silence vertelt over dit thema in het 17^e-eeuwse Japan. Dit naar aanleiding van het indrukwekkende boek Stille dat reeds in 1966 verscheen van de Japanse schrijver Shusaku Endo. Onlangs werd de film exclusief gepresenteerd in het Vaticaan. Vanaf 9 februari ook te zien in de Nederlandse bioscopen.

OP REIS

De paus houdt niet van reizen. Toch doet hij het veel. Zeker na wat hij zag op zijn eerste reis naar de vluchtelingen op Lampedusa. Toen wist hij dat hij mensen moest bemoedigen. Zo ging hij naar Brazilië, Cuba de VS en de Filipijnen. Maar ook naar de Centraal-Afrikaanse Republiek, Lesbos en Sarajevo. Steeds vergezeld door Andrea Tornielli, Vaticanist van de Italiaanse krant La Stampa. Van zijn hand is het nieuwe boek In Viaggio (Op Reis), dat ook in het Nederlands zal verschijnen. Een soort reisdagboek met een interview waarin de paus zelf vertelt over zijn indrukken van al deze pausbezoeken. Een reisliefhebber is hij er niet door geworden maar hij draagt de veelal indrukwekkende ontmoetingen en ervaringen met zich mee. Dat maakt het zo de moeite waard.

Uitg. Piemme, 348 pag. Prijs € 18,00. ISBN 978 88 566 5729 6.

52 GESPREKKEN

Opgetekend vanuit een bijbelkring in een verpleeghuis door verpleeghuispastor Jacomette de Blois. Zij schreef "Al mijn dromen staan in de Bijbel" een uitgave van Boekencentrum. Prijs € 14,95. ISBN: 978 90 2114 387 3.

HET KOOR VAN DE PAUS

De Capella Musicale Pontificia is een van de oudste koren ter wereld. In de 7^e eeuw wordt er al over gerept. De huidige organisatie dateert uit de 16^e eeuw toen het koor vooral zong in de Sixtijnse Kapel. Toen de huidige dirigent helemaal tevreden was met de klankmetamorfose vroeg hij Paus Franciscus of hij een cd mocht maken in de kapel. Dat mocht als de opbrengst maar naar de armen zou gaan. Dit resulteerde in 2015 in de veelgeprezen cd Cantate Domino en in 2016 kwam Palestrina uit. Naar geschreven muziek van Giovanni de Palestrina die leefde van 1525 tot 1594. In dezelfde periode waarin Michelangelo zijn schilderijen voltooide van de Sixtijnse Kapel. De opname van de mooie renaissancemuziek is verzorgd door Deutsche Grammophon, DGG 0289 479 6131 4. (Bron: Nederlands Dagblad)

GAT IN DE MARKT

Om een bredere financiële basis te hebben voor hun abdij Koningsoord, starten de Trappistinnen een nieuw 'groen project' op eigen terrein. Begin 2018 verwachten de zusters dat hun natuurbegraafplaats "Koningsakker" operationeel wordt. Het is voor de eerste keer in Europa dat kloosterlingen een dergelijke duurzame onderneming beginnen. Naast de boekbinderij, het restauratieatelier en producten uit de kloosterwinkel kunt u straks ook bij de zusters terecht voor een stille plek tot in de eeuwigheid.

Marijke van Asselt