

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

**Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 14 januari 2019**  
**U kunt bij voorkeur via email aanleveren: hoeksteen@rkkerkschagen.nl**

## INHOUD

---

- Zegengebed
- Van de pastoor
- Van de bestuurstafel
- Kerstwens voor onze vrijwilligers
- Actie Kerkbalans 2018
- Aanmelding 1<sup>e</sup> communie
- Kijken in de keuken van het vormsel
- Opbrengst Missierommelmarkt
- Adventsactie
- Bedankje
- Op weg naar Kerstmis...
- Parochieagenda
- Lectors / Misdiensers
- Koster / Collectanten
- Misintenties
- Onze pasgedoopten
- Hoop
- De Bijbel en zijn verhalen (29)
- Recept Sinaasappeltaart
- Kleurplaat
- Het is nacht
- Kerstmis
- Kerstconcert Nieuwedieper Visserskoor
- Wereldwinkel Schagen
- Boekennieuws
- Nieuwtjes
- Stoppertjes

### ZEGENGEBED

U, God van het begin,  
 zegen ons als wij uw stem horen,  
 als u ons roept  
 om op te breken en opnieuw te beginnen,  
 U, God van het begin,  
 laat uw aangezicht over ons schijnen,  
 als wij vol vertrouwen  
 een nieuwe stap wagen  
 op de weg van het geloof.  
 U, God van het begin,  
 blijf bij ons als ons hart  
 naar warmte en geluk verlangt,  
 naar vriendschap en ontmoeting.  
 Laat de zegen van uw licht met ons zijn.  
 U, God van het begin,  
 Schenk ons een goed leven.

Uit een lers zegengebed

### VAN DE PASTOOR

Wanneer ik dit alles schrijf is het aan het eind van de middag al donker buiten. Het zijn wat grijze dagen. Het weer dat hoort bij de herfst en het einde van het jaar. Maar af en toe zie ik toch ook de maan door de bomen schijnen....Inmiddels is het feest van de Goed Heiligman weer achter de rug. In geuren en kleuren is dit gevierd. Ikzelf doe niet echt veel met Sinterklaas, maar wanneer ik hem in een open rijtuig over de Gracht zie gaan, klopt mijn kinderhart. Onze Heilige Nicolaas redde kinderen. Als patroon van kinderen is Sinterklaas ook Father Christmas, of anders gezegd Santa Claus. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Overigens is Sint Nicolaas onder andere ook de patroon van schippers. Daarom is deze heilige de patroon van veel havensteden waaronder Amsterdam.

Weet u, we denken wel dat we alles weten, maar in feite blijven we allemaal kinderen: kinderen van God. Vanuit die wetenschap worden we tot elkaar geroepen. Hoe vaak hoort u mij (misschien tot vervelens toe) zeggen: christen zijn is een manier van leven. Inderdaad.

Alleen vanuit dat perspectief kunnen wij als mensen tot elkaar komen. Daarom komen we op de dag des Heren samen. Om zijn weg te volgen met elkaar.

Zo willen we met elkaar Kerstmis vieren. Zegt Kerstmis ons niet: wie het kleine niet eert is het grote niet waard!

Inderdaad, de grote macht, het grote geld. Voor Jezus telt de lieve weduwe die al haar centjes in het offerblok gooide. Zij is en heeft macht. Want zij laat zien wie Jezus is. Deze weduwe laat zien wat Christendom is. Haar macht is de macht van de armoede en de macht van de liefde en de naastenliefde!

Haar macht is dat de Liefde van Christus Kerstmis is.

Zalig Kerstfeest voor u allen en alle vrede voor een goed 2019.



Als u een gesprek wenst met pastoor Eduard Moltzer, diaken Piet Steur of catechiste Monica Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar [secretariaat@rkkkerkschagen.nl](mailto:secretariaat@rkkkerkschagen.nl) en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt.

Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Moltzer, 0224-212357.

## **VAN DE BESTUURSTAFEL**

Een goed gevoel, maar voor hoelang? Onze nieuwe parochiecoördinator Marion Hofman is inmiddels aan het werk. Zij heeft een aanstelling voor 6 maanden (tot 1 mei 2019). Lies kijkt nog even over haar schouder mee maar zal zich steeds meer terugtrekken. Natuurlijk is zij niet uit zicht omdat zij blijft zingen in het dameskoor en het familiekoor. Met andere woorden: voor vragen is Lies dichtbij. Natuurlijk waren er nog veel meer taken die Lies deed voor andere werkgroepen enz.. De bedoeling is dat zij dit zelf gaan oppakken. Dit is een proces maar zal toch moeten gebeuren want,..... de' tijdelijke aanstelling' is voor 19 arbeidsuren. Maar de opdracht van het Bisdom is: "kritisch naar de uren kijken". Als wij niet tot elkaar komen dan staan we per 1 mei met lege handen en dat willen we voorkomen. Dat zal niet meevallen, maar we vragen u allen die hierbij betrokken zijn begrip hiervoor op te brengen om er samen uit te komen. We hebben nog enkele maanden om e.e.a. goed in kaart te brengen. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om enkele uren als vrijwilliger bij te springen. Vele handen maken licht werk, toch! Schroom niet, en kom gewoon even buurten onder het genot van een kopje koffie. Wellicht is er wel wat voor u bij en vinden wij elkaar. De decembermaand is weer begonnen, de tijd van Advent en Kerstmis. Velen van ons zullen elkaar deze maand ontmoeten. Maar niet iedereen kan elkaar ontmoeten en daarom alvast via de Hoeksteen wenst het bestuur u een Vredig Kerstfeest en een Voorspoedig 2019 toe.

## **OPROEP**

**Technische zaken** - Frans Bos wordt ook een dagje ouder en heeft niet het eeuwige leven. Frans is een handig persoon en een doener als het aan komt op 'technische' zaken in de ruimste zin van het woord. Wij zijn naarstig op zoek naar een persoon die alvast met Frans mee wilt lopen en e.e.a. kan overnemen.

Heeft u interesse of vragen over deze functies/werkzaamheden, neem dan contact op met de parochie op nr. 0224-212415 zodat wij u verder bij kunnen praten. Hartelijk dank.

Het parochiebestuur

## **KERSTWENS AAN ALLE VRIJWILLIGERS EN ANDERE WERKERS IN ONZE PAROCHIE**

U bent gewend in de maand december een persoonlijke kerstwens van ons te ontvangen. We moeten echter bezuinigen en het maken van de kaartjes is zeer arbeidsintensief. U heeft een en ander kunnen lezen in het artikel "Van de bestuurstaafel". Daarom hopen wij u via de Hoeksteen te bereiken.

Allereerst bedanken wij u voor uw nimmer aflatende inzet voor onze parochie. Het is hartverwarmend om te zien dat zo veel mensen onze parochie een warm hart toedragen.

**Wij wensen u allen en allen die u dierbaar zijn  
een Zalig Kerstfeest  
en alle goeds voor het Nieuwe Jaar!**

Pastoor Eduard Moltzer en het parochiebestuur

## **ACTIE KERKBALANS 2018**

Het jaar loopt nu toch echt ten einde. En de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2019 zijn al in volle gang.

En wat kunnen wij u melden?... Begin december bleek dat we ons streefbedrag hebben gehaald! De stand was op 2 december namelijk: € 47.162,58. Fantastisch!  
Maar natuurlijk zou het fijn zijn als er ook in december nog giften binnenkomen. Die kunnen worden gestort op rekeningnummer NL 26 INGB 0002 8366 08.

Wij willen iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat heel hartelijk danken!  
Op naar het volgende jaar.

Het parochiebestuur

## **AANMELDING 1<sup>E</sup> COMMUNIE**

Zit uw kind in groep 4 van de basisschool en is het gedoopt of wil het nog gedoopt worden, dan nodigen wij hem/haar van harte uit om deel te nemen aan de voorbereidingen voor de Eerste H. Communie. De voorbereidingen met de kinderen zullen plaatsvinden vanaf februari 2019 op de woensdagmiddagen, dus buiten schooltijd. Het feest van de Eerste Communie is op zondag 26 mei in onze kerk. Zit uw kind op een katholieke basisschool in groep 4, dan heeft hij/zij via de school een uitnodiging gekregen. Is dit niet het geval, en wilt u toch dat uw kind deelneemt, dan kunt u een schriftelijke opgave doen of per e-mail.

Wij vragen van u de volgende gegevens: Naam, geboortedatum en doopdatum van uw kind, adres en telefoonnummer en op welke school uw kind zit.

Schriftelijke aanmelding via: Sint Christoforusparochie – Ged. Gracht 64 – 1741 GD Schagen – t.a.v. 'werkgroep 1<sup>e</sup> Communie', of via mail: [secretariaat@rkkerkschagen.nl](mailto:secretariaat@rkkerkschagen.nl)

Hartelijke groet van pastoor Eduard Moltzer en de werkgroep 1<sup>e</sup> Communie, Els Seuters, Corina Joosten en Monica Wildeboer (catechiste)

## KIJKEN IN DE KEUKEN VAN HET VORMSEL MET PASTOOR EDUARD

Beste leerlingen van groep 8, ouders, verzorgers,

Een aantal jaren hebben we de leerlingen van groep 8 van de katholieke basisscholen uitgenodigd voor een bezoek aan de Sint Christoforusparochie om zo jongeren te bereiken die hun Vormsel willen doen.

Dit jaar willen we het anders organiseren. We willen het kleinschaliger houden en alleen die jongeren uitnodigen, die graag meer willen weten wat het Vormsel inhoudt.

We gaan een hele ochtend op stap in onze eigen kerk op zoek naar het Vormsel. Afsluitend gaan de jongeren samen een lekkere lunch bereiden in de keuken met pastoor Eduard.

We willen deze ochtend op vrijdag 18 januari 2019 houden vanaf 9.00 uur. Dit alles gaat in overleg met de school.

Denk je: 'dit is wat voor mij', of u als ouder/verzorger denkt: 'ik wil graag dat mijn zoon /dochter hieraan deelneemt', meld je dan aan voor 21 december 2018.

Soms twijfel je of dit wat voor je is..... Om dat te ontdekken nodigen we ook jou uit. Ervaar zelf wat er op de 18<sup>e</sup> januari gebeurt en beslis daarna of je het Vormsel wilt ontvangen. Je bent van harte welkom.

Aanmelden voor 21 december kan per e-mail: [coordinator@rkkerkschagen.nl](mailto:coordinator@rkkerkschagen.nl), graag met vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer

We hopen ook dit jaar weer op een leuke groep jongeren, om samen het Vormsel voor te bereiden!

Met vriendelijke groet,  
Pastoor Eduard Moltzer, Monica Wildeboer, Monique van Doormaal, Anneke Schouten

## OPBRENGST MISSIEROMMELMARKT

De boeken- en rommelmarkt op 26/27 oktober van de Werkgroep Missie en Ontwikkeling is weer bijzonder goed verlopen. Een prachtige opbrengst: **€ 13.000,00 voor het goede doel!!**

Dit resultaat hebben wij bereikt mede dankzij onze sponsors:

Bakkerij Slijkerman  
Rumors Bar & Quisine  
Restaurant Stiel  
Hema  
De Kapershut-Ameland  
Mike Groot Interieurarchitect  
Groenveld marktkramen  
Transportbedrijf MJB  
By As Womens Wear



Ook zijn wij natuurlijk heel blij dat het Regius College aan de Hofstraat ons gastvrijheid verleent en dat de familie Boogaard gedurende het jaar opslagruimte ter beschikking stelt.

Maar ook danken wij de vele vrijwilligers die een hele week met veel plezier hard hebben gewerkt, de mensen die spullen hebben aangeleverd en natuurlijk de vele kopers die de centen in het laatje hebben gebracht.

De prijzen van de loterij zijn inmiddels allemaal bij de winnaars afgeleverd.

Namens de Werkgroep  
Wil Niesten  
0224-214278  
wilniesten@hetnet.nl

## ADVENTSACTIE

Wie ooit moeder werd, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens, maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt de toekomst zichtbaar. Kinderen brengen hoop, zoals het kind van Bethlehem hoop bracht. Hoop dat naastenliefde de norm is.

**Adventsactie** maakt daar werk van en zet vier bijzondere projecten voor moeders en kinderen in het Licht van Advent.

Hulp aan straatkinderen in Rwanda. In de hoofdstad leven zo'n 3.000 kinderen op straat. Hun leven is gevaarlijk en onzeker, ze zijn ondervoed, lijden aan ziektes en velen zijn verslaafd.

Adventsactie steunt de opvang om ze een toekomst te geven.

Geboorteregistratie in Malawi: ruim 65 % van de inwoners leeft onder de armoedegrens en heeft geen geboortebewijs. Zij mogen geen gebruikmaken van school en gezondheidszorg. Adventsactie steunt het project BRAVO hiervoor.

Jonge alleenstaande moeders (tussen 13 en 23 jaar) in Congo zijn nauwelijks geschoold en hebben geen werk. Met steun van Adventsactie hebben de paters een hulpprogramma voor hen opgezet.

Arme vrouwen in Burkina Faso leven in een cyclus van armoede, geweld en uitbuiting. De zusters van Liefde bieden een opvang en opleiding en hulp bij het vinden van werk.

**Sluit u aan bij Franciscus van Assisi. Die zei: "Laat mij hoop brengen bij wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt, licht waar het duister is."**

Adventsactie gaat deze vier projecten ondersteunen en rekent daarbij op onze hulp.

Daarom staan de bekende **groene bussen** weer achterin de kerk, maar u kunt natuurlijk ook helpen via bankrekening NL89INGB 06531 00000 t.n.v. Adventsactie, Den Haag.

Kijk ook eens op [www.adventsactie.nl](http://www.adventsactie.nl)

Werkgroep Missie & Ontwikkeling

### BEDANKJE 60-JARIG HUWELIJKSFEEST

Langs deze weg willen wij, Arie en Sien Blokker-Waij, pastoor Koning bedanken voor zijn inzet en het opdragen van de mooie Heilige Mis op 18 november ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk. Ook bedanken wij het gemengd koor. Zij hebben weer fantastisch

gezongen. Als afsluiting zong Annemieke Burger-Blom het Avé Maria. Prachtig! De felicitaties en de koffie na afloop: het was geweldig! Nogmaals bedankt!

Vriendelijke groet,  
Arie en Sien

### **OP WEG NAAR KERSTMIS...**

Beste parochianen wanneer u deze Hoeksteen ontvangt is de Adventstijd al in volle gang. Bij het ontsteken van uw Adventskaarsen heeft de redactie een viertal gebedjes voor u.

Bij het aansteken van de kaarsen.

Eerste kaars,  
kleine vlam van hoop  
in het donker van de tijd,  
licht ons bij  
dat wij waakzaam blijven  
en bereid, net als  
Maria,  
lichtdragers te zijn.  
Licht raak ons aan,  
wees licht in ons.

Tweede kaars,  
Gij, die ernaar verlangt  
te wonen onder ons,  
kom aan het licht  
in het werk van onze handen,  
in onze voetstappen tot vrede,  
in onze woorden van liefde.  
Keer ons naar Uw licht.

Derde kaars,  
Groeiend licht  
vlammen vol warmte  
die de kilte om ons heen  
verdrijven.  
Raak ons aan, open ons  
voor Uw aanwezigheid,  
Uw komst in ons midden.  
Wees licht in ons.

Vierde kaars,  
Allerhoogste,  
wij prijzen Uw naam,  
Schenker van leven,  
Schepper van licht.  
In het donker van deze dagen  
ontsteken wij een nieuw licht,  
dat ons bemoedigt  
om uit te zien naar Uw toekomst.  
Wij bidden U:  
Wees hier aanwezig in ons midden,  
opdat het groeiende licht ons opent  
voor het feest van Geboorte.  
Amen.

**Wij wensen u allen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar.**

## PAROCHIEAGENDA

---

Zo.	16 dec	10.00 uur	<b>3<sup>e</sup> Zondag van de Advent:</b> Woord-, gebeds- en communieviering m.m.v. het gemengd koor.
		16.00 uur	<b>Kerstconcert</b> van het Nieuwedieper Visserskoor
Ma.	17 dec	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
		19.00 uur	Boeteviering
Di.	18 dec	08.15 uur	Kerkwerken groep 1
		19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	19 dec	19.00 uur	Oecumenische kerstviering in de Carrousel in 'De Bron': pastor Louise Kooiman
Vr.	21 dec	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
		19.00 uur	Oefenen familiekoor in de pastorie

---

Za.	22 dec	19.00 uur	Vervalt
Zo.	23 dec	10.00 uur	<b>4<sup>e</sup> Zondag van de Advent:</b> Eucharistieviering met samenzang
Ma.	24 dec	17.30 uur	<b>Kerstavond:</b> Familieviering m.m.v. het familiekoor
		20.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
		22.30 uur	Eucharistieviering met samenzang
Di.	25 dec	10.30 uur	<b>Kerstmis:</b> Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor
		15.00 uur	Kindje wiegen
Wo.	26 dec	10.30 uur	<b>2<sup>e</sup> Kerstdag:</b> Eucharistieviering met samenzang
		10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
Vr.	28 dec	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

---

Zo.	30 dec	10.30 uur	<b>Heilige Familie:</b> Eucharistieviering met samenzang
Ma.	31 dec	19.00 uur	<b>Oudjaar:</b> Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Di.	01 jan	10.30 uur	<b>Nieuwjaar:</b> Eucharistieviering met samenzang
Vr.	04 jan	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

---

Za.	05 jan	16.00	Tamilviering
Zo.	06 jan	10.00 uur	<b>Openbaring des Heren:</b> Eucharistieviering met samenzang. Tevens is er <b>Kinderkerk</b> in de pastorie. U kunt een artikel voor de voedselbank meenemen en achter in de kerk afgeven bij de PCI. Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken achter in de kerk verzorgd door leden van de wijkcontactraad: Cees Rodenburg, Marja Renken, Beitske Bakker, Ans Wessel
		15.30 uur	Nieuwjaarsconcert door Tjeerd van der Ploeg
Ma.	07 jan	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	08 jan	08.15 uur	Kerkwerken groep 2
		19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	09 jan	10.45 uur	Woorddienst in 'De Bron': de heer Adriaan Rodenburg
Vr.	11 jan	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

---

Za	12 jan	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
----	--------	-----------	----------------------------------

Zo.	13 jan	10.00 uur	<b>Doop van de Heer:</b> Eucharistieviering m.m.v. het gregoriaans koor
Ma.	14 jan	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	15 jan	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	16 jan	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
Vr.	18 jan	09.00 uur	Kinderen groep 8 – Kijken in de keuken van het Vormsel met pastoor Eduard.
		09.30 uur	H. Mis vervalt
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Za.	19 jan	19.00 uur	<b>2<sup>e</sup> Zondag door het jaar:</b> Eucharistieviering met samenzang
Zo.	20 jan	10.00 uur	Oecumenische viering in de kerk op de Markt
Ma.	21 jan	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
		20.00 uur	Vergadering Wijkcontactraad
Di.	22 jan	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Vr.	25 jan	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
		19.00 uur	Oefenen familiekoor in de pastorie
<hr/>			
Za.	26 jan	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	27 jan	10.00 uur	<b>3<sup>e</sup> Zondag door het jaar:</b> Eucharistieviering met samenzang. Na de viering is er voor de alleengaanden gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de pastorie, verzorgd door leden van de Christoforusbezoekgroep
Ma.	28 jan	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	29 jan	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
		19.45 uur	Ouderavond 1 <sup>e</sup> communie
Wo.	30 jan	10.45 uur	Woorddienst in 'De Bron': de heer Adriaan Rodenburg
Vr.	01 feb	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Za.	02 feb	19.00 uur	<b>Opdracht van de Heer in de tempel:</b> Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor
Zo.	03 feb	10.00 uur	<b>4<sup>e</sup> Zondag door het jaar:</b> Eucharistieviering m.m.v. het gregoriaans koor. Aan het eind van de viering kunt u de Blasiuszegen ontvangen. U kunt een artikel voor de voedselbank meenemen en achter in de kerk afgeven bij de PCI.
Ma.	04 feb	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	05 feb	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Vr.	08 feb	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
		19.00 uur	Oefenen familiekoor in de pastorie
<hr/>			
Za.	09 feb	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	10 feb	10.00 uur	<b>5<sup>e</sup> Zondag door het jaar:</b> Familieviering m.m.v. het familiekoor. De eerste communicantjes worden voorgesteld.
		15.30 uur	Orgelconcert door Tjeerd van der Ploeg
Ma.	11 feb	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	12 feb	08.15 uur	Kerkwerken groep 1
		19.00 uur	Avondmis in de dagkapel



<b>Wo.</b>	<b>13 feb</b>	<b>10.45 uur</b>	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
		<b>19.00 uur</b>	Ouderavond vormsel
<b>Vr.</b>	<b>15 feb</b>	<b>09.30 uur</b>	H. Mis in de dagkapel
		<b>19.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

---

## LECTOREN / MISDIENAARS

---

			<b>Lectoren</b>	<b>Misdienaars</b>
<b>Zo.</b>	<b>16 dec</b>	10.00 uur	Saskia Forrester	Saskia en Michael Forrester
<b>Zo.</b>	<b>23 dec</b>	10.00 uur	Ans de Ruijter	Wilma Leermakers / Noah Vrolijk
<b>Ma.</b>	<b>24 dec</b>	17.30 uur	Familieviering	Mauro Roubos / Dishan Anthiresu
<b>Ma.</b>	<b>24 dec</b>	20.00 uur	Dilani Anthiresu	Solveg Steur / Petra de Wever / Rajihven Francis
<b>Ma.</b>	<b>24 dec</b>	22.30 uur	Chris van Lint	Solveg Steur / Lia Vermeulen
<b>Di.</b>	<b>25 dec</b>	10.30 uur	Janny van der Zee	Solveg Steur / Renod en Ruchita Francis
<b>Wo.</b>	<b>26 dec</b>	10.30 uur	Bernard Gee	Nora Bruins / Evie Roubos
<b>Zo.</b>	<b>30 dec</b>	10.30 uur	Frans Wildeboer	Jeson Jeganatham / Renoshan Francis
<b>Ma.</b>	<b>31 dec</b>	19.00 uur	Saskia Forrester	Petra de Wever / Denisshan Jeganatham
<b>Di.</b>	<b>01 jan</b>	10.30 uur	Dilani Anthiresu	Saskia en Michael Forrester
<b>Zo.</b>	<b>06 jan</b>	10.00 uur	Kitta Hogervorst	Safana en Yasmina Thevasahayam
<b>Za.</b>	<b>12 jan</b>	19.00 uur	Tom Oosterdijk	Rob, Mike en Jim van Haaren
<b>Zo.</b>	<b>13 jan</b>	10.00 uur	Ans de Ruijter	Solveg Steur, Vinida en Yonas Thevasahayam
<b>Za.</b>	<b>19 jan</b>	19.00 uur	Chris van Lint	Antony en Ashley Anthonippillai
<b>Za.</b>	<b>26 jan</b>	19.00 uur	Janny van der Zee	Wilma Leermakers / Nora Bruins
<b>Zo.</b>	<b>27 jan</b>	10.00 uur	Frans Wildeboer	Renod en Ruchita Francis
<b>Za.</b>	<b>02 feb</b>	19.00 uur	Saskia Forrester	Rajihven Francis / Denisshan Jeganatham
<b>Zo.</b>	<b>03 feb</b>	10.00 uur	Dilani Anthiresu	Solveg Steur / Saskia en Michael Forrester
<b>Za.</b>	<b>09 feb</b>	19.00 uur	Kitta Hogervorst	Rob, Mike en Jim van Haaren
<b>Zo.</b>	<b>10 feb</b>	10.00 uur	Familieviering	Mauro Roubos / Noah Vrolijk / Dishan Anthiresu

---

## KOSTERS / COLLECTANTEN

---

			<b>Koster</b>	<b>Collectanten</b>
<b>Zo.</b>	<b>16 dec</b>	10.00 uur	Jan Heddes	R. Steemers / G. de Ruijter
<b>Zo.</b>	<b>16 dec</b>	16.00 uur	Antoon Vergeer	-
<b>Zo.</b>	<b>23 dec</b>	10.00 uur	Antoon Vergeer	D. Dijkman / R. Stringer
<b>Ma.</b>	<b>24 dec</b>	17.30 uur	Antony Anthonippillai	G. de Ruijter / koster
<b>Ma.</b>	<b>24 dec</b>	20.00 uur	Theo Zuurbier / Riet Steemers	D. Dijkman / A. Wijnants / J. Huiberts
<b>Ma.</b>	<b>24 dec</b>	22.30 uur	Antoon Vergeer	Koster
<b>Di.</b>	<b>25 dec</b>	10.30 uur	Jan Heddes / Gerard Blom	R. Steemers / R. Stringer
<b>Wo.</b>	<b>26 dec</b>	10.30 uur	Theo Zuurbier	D. Dijkman / G. de Ruijter
<b>Wo.</b>	<b>26 dec</b>	16.00 uur	Antony Anthonippillai	-
<b>Zo.</b>	<b>30 dec</b>	10.30 uur	Antony Anthonippillai	J. Huiberts / R. Stringer
<b>Ma.</b>	<b>31 dec</b>	19.00 uur	Lia Vermeulen	J. Kox / C. van de Lijitgaarden

<b>Di.</b>	<b>01 jan</b>	10.00 uur	Antoon Vergeer	R. Steemers / D. Dijkman
<b>Zo.</b>	<b>06 jan</b>	10.00 uur	Lia Vermeulen	G. de Ruijter / J. Huiberts
<b>Za.</b>	<b>12 jan</b>	19.00 uur	Jan Heddes	J. Kox / C. van de Luijngaarden
<b>Zo.</b>	<b>13 jan</b>	10.00 uur	Gerard Blom	R. Stringer / A. Wijnants
<b>Za.</b>	<b>19 jan</b>	19.00 uur	Antoon Vergeer	J. Kox / C. van de Luijngaarden
<b>Za.</b>	<b>26 jan</b>	19.00 uur	Antony Anthonipillai	J. Kox / C. van de Luijngaarden
<b>Zo.</b>	<b>27 jan</b>	10.00 uur	Theo Zuurbier	G. de Ruijter / J. Huiberts
<b>Za.</b>	<b>02 feb</b>	19.00 uur	Gerard Blom	D. Dijkman / R. Steemers
<b>Zo.</b>	<b>03 feb</b>	10.00 uur	Antoon Vergeer	A. Wijnants / J. Huiberts
<b>Za.</b>	<b>09 feb</b>	19.00 uur	Lia Vermeulen	J. Kox / C. van de Luijngaarden
<b>Zo.</b>	<b>10 feb</b>	10.00 uur	Jan Heddes	D. Dijkman / R. Stringer

## MISINTENTIES

---

<b>Zo.</b>	<b>16 dec</b>	10.00 uur	Martin van der Waart, Jig de Vries en zegen over al zijn dierbaren, Cor en Ada Huiberts-van der Aar, Joop en Jeanne Hendriks-van de Winkel, Bep van Zutphen-Eldering en zegen over haar gezin
<b>Ma.</b>	<b>17 dec</b>	08.30 uur	Intentie nog open
<b>Di.</b>	<b>18 dec</b>	19.00 uur	Henk Groeliker en zegen over zijn gezin
<b>Vr.</b>	<b>21 dec</b>	09.30 uur	Intentie nog open
<b>Zo.</b>	<b>23 dec</b>	10.00 uur	Jig de Vries en zegen over al zijn dierbaren, Loek van Leuven en zegen over zijn gezin
<b>Ma.</b>	<b>24 dec</b>	17.30 uur	Cornelis en Grietje Bregman-Jansz en zus Grietje Jansz, Martin van der Waart, Cor Rus
<b>Ma.</b>	<b>24 dec</b>	20.00 uur	Rens Ansems en zegen over zijn gezin, Kees Huiberts en zegen over zijn gezin, Tiny Boersen-van Straaten, Henk en Jopie Wijers – onze ouders zijn altijd bij ons, Ben Waij, Cornelis en Trijntje Bregman-Jansz en zus Grietje Jansz, Theo Waij en zegen over zijn gezin, Joke Groot-Schut en zegen over kinderen en kleinkinderen, Nic en Alie Laan-Boots, Arie van Diepen en zegen over zijn gezin, Tiny Polizzi-Giling en uit dankbaarheid en zegen over de gezinnen, Piet Jong, Leon en zegen over zijn familie, Bep van Zutphen-Eldering en zegen over haar gezin, Piet Molenaar en zegen over zijn gezin, Theo Aanhane en kleindochter Feline Westerman, Jeffrey Vliek, Joop en Jeanne Hendriks-van de Winkel, Cees en Riet Post-Tamis en dochter Mirjam, Anton Deutekom en Albertha Deutekom-Latjes en zegen over het gezin, overleden partner Loes Stolker-Schneider en Herman Sijnesael, Frits Oudejans en dochter Carin, Alie Huiberts-Laan en zegen over haar gezin, Arie Borst en dochter Greet en zegen over zijn gezin
<b>Ma.</b>	<b>24 dec</b>	22.30 uur	Cornelis en Grietje Bregman-Jansz en zus Grietje Jansz
<b>Di.</b>	<b>25 dec</b>	10.30 uur	Piet en Emmie Verver-van Diepen, Een gedachtenmoment voor Aad Sinnige, Henk Groeliker en zegen over zijn gezin, Cornelis en Grietje Bregman-Jansz en zus Grietje Jansz, Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, Theo Waij en zegen over zijn gezin, Overleden ouders Blokker-Klaver, Sjon Poelsma, Overleden ouders Waij-Kos, Piet Boots, Bep en Leo Kocken-van der Voort, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Annie van Hees-de Blok en zegen over haar gezin, Jaap de Vries en zegen over kinderen en

			kleinkinderen, overleden familieleden Bos en Van Lochem, Cees de Boer en zegen over zijn familie, Arie en Annie Rens-Huiskes
<b>Wo.</b>	<b>26 dec</b>	10.30 uur	Intentie nog open
<b>Vr.</b>	<b>28 dec</b>	09.30 uur	Wim van de Wiel en zegen over zijn gezin, Anna Kamphorst-Jaegers en zegen over kinderen en kleinkinderen
<b>Zo.</b>	<b>30 dec</b>	10.30 uur	Intentie nog open
<b>Ma.</b>	<b>31 dec</b>	19.00 uur	Cornelis en Grietje Bregman-Jansz en zus Grietje Jansz, Annie van Hees-de Blok en zegen over haar gezin, Joop en Jeanne Hendriks-van de Winkel
<b>Di.</b>	<b>01 jan</b>	10.30 uur	Cornelis en Grietje Bregman-Jansz en zus Grietje Jansz, Ben Waij, uit dankbaarheid en om zegen over de kinderen en kleinkinderen
<b>Vr.</b>	<b>04 jan</b>	09.30 uur	Intentie nog open
<b>Zo.</b>	<b>06 jan</b>	10.00 uur	Kees Huiberts en zegen over zijn gezin, Bep van Zutphen-Eldering en zegen over haar gezin, overleden familieleden Bos en Van Lochem, voor Jaap Ros en voor de overleden familie Ros-de Wit
<b>Ma.</b>	<b>07 jan</b>	08.30 uur	Intentie nog open
<b>Di.</b>	<b>08 jan</b>	19.00 uur	Bep en Leo Kocken-van der Voort
<b>Vr.</b>	<b>11 jan</b>	09.30 uur	Intentie nog open
<b>Za.</b>	<b>12 jan</b>	19.00 uur	Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak
<b>Zo.</b>	<b>13 jan</b>	10.00 uur	Piet Godschalk en zegen over zijn gezin
<b>Ma.</b>	<b>14 jan</b>	08.30 uur	Intentie nog open
<b>Di.</b>	<b>15 jan</b>	19.00 uur	Intentie nog open
<b>Vr.</b>	<b>18 jan</b>	09.30 uur	Intentie nog open
<b>Za.</b>	<b>19 jan</b>	19.00 uur	Overleden familie Berbée-van Lierop, Jig de Vries en zegen over al zijn dierbaren, Bep van Zutphen-Eldering en zegen over haar gezin
<b>Ma.</b>	<b>21 jan</b>	08.30 uur	Intentie nog open
<b>Di.</b>	<b>22 jan</b>	19.00 uur	Intentie nog open
<b>Vr.</b>	<b>25 jan</b>	09.30 uur	Bep en Leo Kocken-van der Voort
<b>Za.</b>	<b>26 jan</b>	19.00 uur	Intentie nog open
<b>Zo.</b>	<b>27 jan</b>	10.00 uur	Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Jig de Vries en zegen over al zijn dierbaren, Cor en Ada Huiberts-van der Aar
<b>Ma.</b>	<b>28 jan</b>	08.30 uur	Intentie nog open
<b>Di.</b>	<b>29 jan</b>	19.00 uur	Intentie nog open
<b>Vr.</b>	<b>01 feb</b>	09.30 uur	Intentie nog open
<b>Za.</b>	<b>02 feb</b>	19.00 uur	Intentie nog open
<b>Zo.</b>	<b>03 feb</b>	10.00 uur	Intentie nog open
<b>Ma.</b>	<b>04 feb</b>	08.30 uur	Intentie nog open

<b>Di.</b>	<b>05 feb</b>	19.00 uur	Intentie nog open
<b>Vr.</b>	<b>08 feb</b>	09.30 uur	Intentie nog open

---

<b>Za.</b>	<b>09 feb</b>	19.00 uur	Intentie nog open
<b>Zo.</b>	<b>10 feb</b>	10.00 uur	Intentie nog open
<b>Ma.</b>	<b>11 feb</b>	08.30 uur	Intentie nog open
<b>Di.</b>	<b>12 feb</b>	19.00 uur	Intentie nog open
<b>Vr.</b>	<b>15 feb</b>	09.30 uur	Intentie nog open

---

## ONZE PASGEDOOPTEN

---

**Zasmika**                      Dochter van                      Raningsan Rajarathinam en Tharmi Tevathas

### HOOP

Je mag je  
een gelukkig mens prijzen  
vanwege die mensen  
die je een glimp  
doen opvangen  
van het  
menslievende gelaat  
van de ene  
die hoopt  
dat je goede hoop  
kunt behouden

Pater Piet Delisse (Cssp)

### DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (29)

Na het mooie verhaal over Abraham als voorspreker voor de rechtvaardigen krijgt het verhaal in Genesis 19 een heel andere wending. En na twee keer lezen dacht ik eerst: 'wat moet ik hiermee?' Maar je kunt niet zomaar passages uit de Bijbel schrappen. Ze staan erin met een reden, hoe onbegrijpelijk ze soms ook kunnen lijken. U weet het misschien nog; Lot, de neef van Abraham, de zoon van zijn overleden broer Haran, was met Abraham en Sara meegetrokken naar Kanaän. Hun bezit van onder andere vee en personeel was inmiddels zo omvangrijk geworden dat er ruzie ontstond tussen de herders van Abraham en die van Lot. Op advies van Abraham gingen zij uit elkaar: Abraham vestigde zich bij de eikenbomen van Mamre en Lot ging oostwaarts, naar de stad Sodom. Sinds die tijd (hoofdstuk 13) is Lot buiten beeld. Maar nu verschijnt hij weer ten tonele.

De twee engelen, die samen met de Heer Abraham hadden bezocht, zijn tegen de avond in Sodom aangekomen en vinden Lot zittend bij de stadspoort. Als Lot hen ziet aankomen gaat hij hen tegemoet en buigt diep voor hen, zoals Abraham deed toen zij op het heetst van de dag bij de tent van Abraham aankwamen. Zou Lot ook doorhebben dat het geen gewone gasten zijn? *'Ik bid u, mijne heren, neem intrek in het huis van uw dienaar en breng daar de nacht door; was uw voeten, dan kunt u morgenochtend uw reis voortzetten'*. In eerste instantie weigeren de gasten, maar na het blijvend aandringen gaan ze toch mee naar het huis van Lot. Als een goede gastheer geeft hij hen te eten. Maar nog voordat ze gaan slapen wordt het huis omsingeld door 'de mannen van Sodom'. Zij roepen Lot en vragen: *'Waar zijn*

*die mannen die voor vannacht bij u hun intrek hebben genomen? Breng ze naar buiten, dan kunnen wij omgang met hen hebben'.*

In de voetnoot van de Willibrordbijbel staat hierover: 'homoseksualiteit werd door de Israëlieten verafschuwd doch was zeer verspreid in Kanaän'. Maar het gaat hier niet over homoseksualiteit. Homoseksualiteit gaat over liefde en genegenheid tussen twee personen van hetzelfde geslacht. Hier in Sodom is er van liefde en genegenheid geen sprake! Het gaat hier over verkrachting, aanranding, vernedering, van het gastrecht. En dat is een ernstig vergrijp in de ogen van de Heer. De Bijbel draagt het godsvolk voortdurend op om de gastvrijheid in ere te houden. Vergeet niet dat je ooit zelf een vreemdeling was in een ver land, je weet hoe dat voelt dus behandel vreemdelingen goed. Sodomie is niet de zonde van Sodom, maar het slecht behandelen van anderen. Overal waar in de Bijbel Sodom en Gomorra verder voorkomen gaat het over schending van recht en over mishandeling van weerlozen.

Lot is ten einde raad, gaat naar buiten en zegt: *'Doe toch geen kwaad, broeders. Luister eens; ik heb twee dochters die nog nooit bij een man zijn geweest. Die wil ik wel naar buiten brengen; dan kunnen jullie met haar doen wat je wilt. Maar laat die mannen met rust, want zij staan onder bescherming van mijn huis'*. De schande en vernedering van zijn dochters zijn in de ogen van Lot minder ernstig dan het kwaad bedrijven met zijn gasten. Maar de Sodomieten zijn door het dolle heen en richten zich nu tegen Lot. Tenslotte is hij ook een vreemdeling binnen hun poort. *'Ga opzij! Dat is hier als vreemdeling komen wonen en wil nog de wet voorschrijven ook. Het zal je nog slechter vergaan dan die anderen. De twee gasten van Lot trekken hem naar binnen vergrendelen de deur en sloegen de menigte die bij het huis was met blindheid zodat zij de deur niet meer konden vinden. Wordt vervolgd.....*

Monica Wildeboer, catechiste

## **RECEPT SINAASAPPELTAART MET LANGE VINGERS**

Kerstgebak, geschikt voor bij de koffie of als toetje, om samen met (klein)kinderen of anderen te maken.

Ingrediënten:

- 2 pakken lange vingers
- 500 gram ricotta-kaas of mascarpone
- 1 kilogram sinaasappels (biologisch)
- 250 gram suiker + wat suiker voor de slagroom
- 250 ml slagroom
- 50 gram gekonfijte citroenschil
- 50 gram gekonfijte sinaasappelschil
- Beetje honing
- Hagelslag en pecannoten om te taart te versieren

Werkwijze.

1. Sinaasappelschil in ringen snijden met een citroen- of sinaasappelrasp en bewaren. Vervolgens de sinaasappels persen. Het sap aan de kook brengen met suiker. Ongeveer 20 minuten laten inkoken totdat het zo dik wordt als een pannenkoekbeslag. Laat het sap afkoelen.

2. Neem ongeveer 1/3 deel van het afgekoelde, ingedikte sap en meng dit door de ricotta (of mascarpone). Voeg de gekonfijte fruitschillen toe.

3. Bekleed een springvorm van 26 centimeter met ingevet bakpapier. Haal de lange vingers één voor één door het overgebleven sap en leg ze naast elkaar op de bodem van de springvorm. Zet halve lange vingers tegen de zijkant van de springvorm. Vul de springvorm nu voor 2/3 met het ricottamengsel. Leg hier bovenop weer een laagje lange vingers en bedek deze vervolgens weer met de rest van het ricottamengsel. Zet de springvorm 2 uur lang in de koelkast.

4. Neem een koekenpan en verwarm deze op een matig tot hoog vuur. Rooster hierin onder omroeren de pecannoten (of walnoten). Voeg 1 eetlepel honing toe en roer dit door de noten. Zet het vuur uit. Doe de noten uit de pan om af te koelen.

5. Klop de slagroom met wat suiker. Haal de taart uit de koelkast. Doe de springvorm open en draai de taart om op een taartbord. Haal het bakpapier met behulp van een mes voorzichtig van de taart. Smeer de slagroom met een spatel dun op de zijkant en bovenkant van de taart. Versier de zijkant van de taart met de gekaramelliseerde noten. Versier de bovenkant met hagelslag en met de ringen van de sinaasappelschil.

KLEURPLAAT



## HET IS NACHT

Het is nacht in Nazareth. Het is stil op straat. Alleen in het huis van Jozef, de timmerman, brandt een lichtje. Als je door het raam kijkt, kun je Jozef zien zitten aan tafel. Jozef kan niet slapen. Er is zoveel gebeurd vandaag. Daar moet hij aan denken. En daar wil hij ook over nadenken. Want Jozef weet niet zo goed wat hij doen moet.

Hij denkt aan zijn verloofde. Ze heet Maria. Ze woont ook in Nazareth. Voor Jozef is Maria het mooiste, het liefste, het slimste, het beste meisje dat hij kent. Hij is blij dat ze met hem wil trouwen. Maar vandaag is er iets gebeurd. Nu weet Jozef het niet meer zo goed.

Vanmiddag is Maria naar hem toe gekomen in zijn werkplaats. 'Ik word moeder', vertelde ze hem. 'Ik krijg een kind, een zoon'. Ze heeft hem verteld over de Engel die bij haar kwam. Een Engel die van God kwam. Die heeft het haar gezegd. 'Jouw zoon zal een bijzonder mens zijn. Hij komt van God. Hij komt voor mensen. Om mensen vrij te maken'. Dat zei de Engel. En dat heeft Maria aan Jozef verteld.

Jozef weet niet wat hij doen moet. Maria wordt moeder. Maar wordt hij dan ook vader? Wil hij dat wel? Vader van een bijzondere zoon. Jozef moet erover nadenken.

Hij staat op van zijn stoel en doet het lichtje uit. Hij gaat slapen.

Het is nacht in Bethlehem. Het is stil in de velden. Alleen in een stal brandt een lichtje. Als je door het raam kijkt, kun je een man zien zitten. Het is Jozef. Hij kijkt naar Maria die slaapt. Naast haar, in de voederbak, ligt een kindje. Hun zoon. Jezus hebben ze hem genoemd. Dat betekent 'God redt'. Want Jozef is gebleven. Hij is bij Maria gebleven. Zo is hij vader geworden voor haar kind. Toen, die nacht, toen hij toch nog in slaap viel, is de Engel ook bij hem gekomen. In zijn droom. 'Jozef, je moet bij Maria blijven. Je zult vader zijn voor haar kind. De zoon van God. En jullie moeten hem Jezus noemen'.

Dat heeft Jozef gedaan. Hij is bij Maria gebleven. Samen zijn ze naar Bethlehem gegaan. Dat moest van de keizer. Die wilde weten hoeveel mensen er in zijn land woonden. Hij wilde weten hoeveel geld hij van de mensen zou kunnen krijgen. Daarom moest iedereen gaan naar de plaats van zijn familie. Jozef is van de familie van koning David. De plaats van zijn familie is Bethlehem. Hier is hij nu, samen met Maria. Ze konden geen plaats vinden om te slapen. Het enige plekje was nog in deze stal. Hier is hun kindje geboren. Jezus.

Jozef kijkt naar het slapende kindje. Hij aait hem over zijn bolletje. Hij zal nog vaak nadenken over wat er allemaal gebeurd is. Dan doet Jozef het lampje uit. Hij gaat slapen.

Bron: Bonnefooi

## KERSTMIS

Goede Vader,

met Kerstmis heerst er overal een speciale sfeer.

Ik houd er wel van.

De kerstvakantie, de niet te tellen lichtjes in het straatbeeld,  
de kerstmarkt, het kerstshoppen,  
de vuurtjes op het marktplein,  
de warme dranken, de kerstcadeaus...

En dat allemaal om de geboorte  
van uw Zoon Jezus te herdenken.

In al die feestdrukte blijft deze gebeurtenis  
toch nog altijd het belangrijkste,  
het allerbelangrijkste.

Ja, toch?

Uit: 'God, hier ben ik'



## KERSTCONCERT NIEUWEDIEPER VISSERSKOOR



Het Nieuwedieper Visserskoor organiseert weer haar traditionele kerstconcerten op:

zaterdag 15 december 20018 in de Bethelkerk in Den Helder, aanvang 20.00 uur, en op zondag 16 december 2018 in de Sint Christoforuskerk te Schagen, aanvang 16.00 uur.

In verband met het 45 jarig bestaan van het koor worden dit extra feestelijke concerten. Daarom werken hier ook nog aan mee: Accordeonala uit Den Helder onder leiding van Cees Dito, trompettiste Marja Klazenga en bariton Henk Lamers. Op orgel Arie Horst, op de vleugel Lea Paliczova. Presentatie: Frenka Tesselaar. Dit alles onder leiding van Alfred de Jong. Toegang vrij.

## WERELDWINKEL SCHAGEN Kleurrijke cadeaus voor de Kerst

De inkoopsters van de Wereldwinkel Schagen zijn dit keer voor een kleurrijk assortiment cadeauartikelen gegaan.

Een topper is het beeld uit Mexico. Gemaakt in een werkplaats waar zestien mensen werken onder goede omstandigheden en met veel plezier. Het is een rustige werkplek met veel licht, ruimte en goede ventilatie. De werknemers zijn veelal vrouwen die weinig kansen op de arbeidsmarkt hebben en intern opgeleid worden. Het proces om te komen tot een beeld gaat als volgt. Eén van de vrouwen heeft een idee, dat wordt verder uitgewerkt in een prototype. Er worden één of zo nodig meer mallen gemaakt, de klei gewonnen uit de buurt, wordt er in gekneed. Na een halve dag drogen wordt de mal verwijderd en de details handmatig aangebracht. Daarna droogt het beeld gedurende een week in de schaduw en uit de wind aan de lucht om kromtrekken en scheuren te voorkomen. Vervolgens wordt het beeld gedurende vijf uur in een elektrische oven gebakken. De volgende stap is het aanbrengen van een dunne laag pasta die gladgeschuurd wordt om de oppervlakte egaal te maken. Hierover komt een grondlaag van olieverf die drie dagen moet drogen. De drie lagen aflak, die vervolgens worden aangebracht, geeft dynamiek aan het beeld. Door het vele handwerk zijn geen twee beelden gelijk, ieder beeld heeft zijn eigen uitstraling en karakter. Een waar sieraad voor de Kerst.

Een ander mooi artikel is het opvallende ronde kastje afkomstig uit Indonesië en gemaakt van gerecycled papier. Ook de staande lampen van Cadiz-schelpen in mooie kleuren, de wanddecoratie van vlinders, of de spiegel met een mozaïekrand van rode steentjes, allemaal afkomstig uit Indonesië, prijken op de schappen van de Wereldwinkel. Laat een lichtje

schijnen in deze donkere dagen. Dat kan prima met de waxinelicht-houdertjes, ook van Cadiz-schelpen gemaakt, in de vorm van een lotusbloem. Kleurig zijn ook de boekensteunen uit Sri Lanka.

Ideeën te over voor mooie Kerstgeschenken. Tot slot bestaat ook nog de mogelijkheid een kerstpakket samen te stellen voor elk budget.

Kom eens langs bij de Wereldwinkel in Schagen onder de toren op de Markt in Schagen.

Kijk voor meer informatie op: [www.wereldwinkelschagen.nl](http://www.wereldwinkelschagen.nl)

## **BOEKENNIEUWS**

### **Willibrord door de eeuwen heen.**

Een boek over botsende culturen en wisselende perspectieven op de apostel van de lage landen. Het verbindt geschiedenis en actualiteit op een boeiende manier. Uitgegeven door Berne Media. 205 pag. € 24,90. ISBN 978 90897230 00.

### **Wie ben ik?**

Onvergetelijke preken en nieuwe teksten van de overleden Nederlandse priester Henri Nouwen. Velen kennen hem van het boek "Eindelijk thuis", over de verloren zoon uit de Bijbel, uitgebeeld door Rembrandt. "Wie ben ik" bevat inleidingen van Leo Fijen en Jan van den Bosch, een overzicht achterin van al zijn werken die in het Nederlands verschenen zijn. Uitgegeven door Adveniat/Halewijn. 70 pag. € 9,95. ISBN 978 94 9209 375 2.

### **Youcat for Kids.**

Zo heet de nieuwe catechismus voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Hij werd gepresenteerd tijdens de Wereldgezinsdagen in Dublin, 7 jaar na de jongerencatechismus. Met een voorwoord van paus Franciscus, zal het in maar liefst 72 talen worden uitgebracht.

### **Toekomst zien in de kerk.**

Hierin wisselen de bekende Duitse monnik Anselm Grün en uitgever Leo Fijen van gedachten over de toekomst van de kerk. En dan gaat het niet over de grote Kerk maar over de kleine geloofsgemeenschap. Hoe is die gastvrij en uitnodigend? Zullen daarnaast ook mensen thuis bij elkaar gaan komen om het geloof te vieren? Uitgeverij Adveniat, 280 pag. € 19,95, ISBN 978 94 9209 370 7.

### **Ik, Maria van Gelre.**

Is eigenlijk een boek over een boek. Een uitzonderlijk mooi gebedenboek van de middeleeuwse hertogin Maria van Gelre, een nicht van de Franse koning, getrouwd met de hertog van Gelre. Een lezenswaardige catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling die nog tot 7 januari te zien is in Het Valkhof te Nijmegen. De monnik Helmich die Lewe werkte er drie jaar aan. Uitgeverij Waanders, 224 pag. € 24,95. ISBN 978 94 62622 01 2.

### **De Bijbel in Nederland.**

Reflecties over het gebruik van de Bijbel in kerk en cultuur. De Bijbel voert onbedreigd de ranglijst aan van best verkochte boeken ooit, maar wordt steeds minder gelezen. Zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Welke oorzaken zijn er aan te wijzen? Wat betekent dit voor de plaats van de Bijbel in de christelijke traditie? Met essays van o.a. Erik Borgman, Herman van Wijngaarden, Désanne van Brederode en Ad van Nieuwpoort. Het boek kost € 19,50 en is verkrijgbaar via [shop.bijbelgenootschap.nl](http://shop.bijbelgenootschap.nl) en de christelijke boekhandel.

### **De Rechte Bijbel.**

Vaak vinden mensen het handig om de Bijbel te pakken en meteen met een thema aan de slag te gaan. Dat kan met deze nieuwe themabijbel die zo scheef is dat hij zonder

hulpmiddel niet rechttop blijft staan. Teksten die gaan over recht en gerechtigheid worden gemarkeerd. Overal waar de Rechte Bijbel op tafel ligt ontstaan gesprekken over wat er scheef zit in de wereld. Deze bijbeleditie is ontwikkeld in samenwerking met verschillende organisaties, het NBG en de EO en kost € 29,50. Via [shop.bijbelgenootschap.nl](http://shop.bijbelgenootschap.nl) en de christelijke boekhandel.

### **Bijbelse Miniaturen.**

Dit boek bevat zeventig bijbelverhalen, uitgelegd door predikant Carel ter Linden. Hiermee probeert hij mensen te bereiken die zich niet-gelovig noemen. Waarbij iedereen moet voelen: dit is niet van vroeger, dit is van nu! Het zijn verhalen met een boodschap. Uitgeverij De Arbeiderspers, € 19,95.

Marijke van Asselt

## **NIEUWTJES**

### **RIJKE ROOMSE LEVEN**

Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft een site geopend met meer dan 1000 verhalen over het katholieke Brabantse leven tussen 1900 en 1970. Bezoekers kunnen hierop ook hun eigen herinneringen delen. Volgens directeur René Bastiaanse waren we in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw het meest katholieke land in de wereld. Talrijke jongens werden tot priester gewijd en vele meisjes traden in bij ordes en congregaties. Er liepen 30.000 religieuzen rond. En één op de negen missionarissen in de wereld kwam uit het kleine Nederland. Lees het allemaal op de site [www.wierookwijnwaterenworstenbrood.nl](http://www.wierookwijnwaterenworstenbrood.nl)

### **MARIA-TENTOONSTELLING**

Het Comenius Museum te Naarden is van oorsprong tussen 1440 en 1579 een nonnenklooster, het Maria Convent. Daarom wijdt het tot 13 januari 2019 een tentoonstelling aan Maria. Kunstenaars van het Algemeen Kristelijk Kunstenaarsverbond (AKKV) tonen hedendaagse kunstwerken geïnspireerd op de persoon van Maria. Kijk op [www.comeniusmuseum.nl](http://www.comeniusmuseum.nl)

### **VATICAANSE KERSTZEGELS**

Het Vaticaan brengt twee kerstzegels uit die getekend zijn door een Italiaanse gevangene. Dit initiatief sluit aan bij de oproep van paus Franciscus om gedetineerden een nieuw perspectief te bieden. Op de geselecteerde afbeeldingen zijn te zien de Maria Boodschap en Maria met het kind Jezus. Getekend door Marcello D'Agata die een levenslange straf uitzit.

### **MUSEUM VOOR RELIGIEUZE KUNST (UDEN)**

Middeleeuwse geuren opsnuiven en virtueel op pelgrimstocht. Dat kan weer na de verbouwing van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden. Het huist in een vleugel van de Abdij van de Orde der Birgittinessen die hier wonen sinds 1713. De openingstentoonstelling heet "De stad als klooster". Over lezen, schrijven en leven in de late Middeleeuwen zo tussen 1270 en 1500. Te bezoeken tot en met 28 januari 2019.

### **FOLLOW JC GO**

Volg Jezus Christus is een variant op het populaire smartphonespel Pokémon Go. De app is ontwikkeld in voorbereiding van de Wereldjongerendagen die in januari 2019 plaatsvinden in Panama. De eerste versie is Spaanstalig maar meerdere vertalingen worden verwacht. Het is een christelijke variant. Er wordt dan ook niet gejaagd op Pokémon, maar op heiligen en bijbelse figuren. Die stellen een quizvraag zodra ze gevangen zijn. Een kerk passeren is bidden en in de buurt van een ziekenhuis krijg je punten voor een gebed voor de zieken. Paus Franciscus die weinig verstand heeft van technologie was zeer onder de indruk van het spel gecombineerd met evangelisatie. Het oorspronkelijke spel telde meer dan 800 miljoen downloads.

## CONTACTLOOS

Wil je iets geven, heb je geen geld op zak. Ja, wel een pasjeshouder of een telefoon. Maar zie daar de donatiezuil! Contactloos betalen, rechtstreeks op de rekening van de parochie. Ook een ideale oplossing voor kaarsengeld of donaties. De broeders van St. Jan in Utrecht hebben er al een in hun Majellakerk. Binnen twee weken was er al 220 euro overgemaakt. Dichter in de buurt kunt u terecht in Heiloo. Door daar een kaars aan te steken in de Genadekapel van OLV ter Nood, kun je de nieuwe betaalmogelijkheid uitproberen. Info: [www.donatiezuil.nl](http://www.donatiezuil.nl)

## 1619 – 2019

In aanwezigheid van onze koning werd onlangs een begin gemaakt met 400 jaar herdenking Synode van Dordrecht. Men vond destijds dat bij de jonge Republiek een sterke calvinistische volkskerk paste, die de rol van de katholieke kerk kon overnemen. De Synode leidde ook tot de Statenvertaling van de Bijbel in 1637. Onder de vlag van “Ode aan de Synode” heeft de gemeente Dordrecht een goed gevuld herdenkingsprogramma. Zo opende de koning de tentoonstelling “Werk, bid & bewonder, over kunst en calvinisme in het Dordrechts Museum. In Het Hof van Nederland is de expositie Te Kunst en te Keur over 400 jaar Statenbijbels. Op het plein voor Het Hof zal een robotarm de complete Statenbijbel overschrijven. Te zien tot en met 26 mei en 29 mei 2019. Op Witte Donderdag komt The Passion op TV eveneens vanuit Dordrecht. Kijk voor meer info op: [www.dordrechtmuseum.nl](http://www.dordrechtmuseum.nl) en op [www.bijbelgenootschap.nl/statenbijl](http://www.bijbelgenootschap.nl/statenbijl)

## ZANDTOVENAARS

De vertrouwde kerststal op het Sint-Pietersplein in Rome zal er dit jaar anders uitzien. Een enorme zandsculptuur zal het kersttafereel van de geboorte van Christus uitbeelden. Vier kunstenaars maken van 700 ton zand een grootse kerststal.

Marijke van Asselt