

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 27 november 2023
U kunt bij voorkeur via email aanleveren: hoeksteen@rkkerkschagen.nl

INHOUD

- Van de Pastoor
- Van de bestuurstafel
- Aanmelden Heilig Vormsel
- Aanmelding Eerste Heilige Communie
- Wie wil met ons meezingen?
- Parochieagenda
- Lectoren/ Misdiensers
- Koster/ Collectanten
- Misintenties
- Kerkvervoer
- De Bijbel en zijn verhalen (64)
- Verborgen Verleden (3)
- Adventsactie, Alle kinderen mogen kind zijn
- Brief van Pater Jan Brinkhof
- Raad van Kerken (e.o.)
- Volgers van het kruis: Inspirerende Christenen in Pakistan
- Aan tafel
- Kinderclub
- Kleurplaat
- Sint Maarten
- Bisschoppensynode in Rome
- Nieuwtjes

STILTE

Min de stilte in uw wezen,
zoek de stilte die bezielt,
zij die alle stilte vrezen
hebben nooit hun hart gelezen
hebben nooit gekniel.

BESTE PAROCHIANEN,

Van harte hoop ik dat het met jullie allemaal goed gaat!

Zoals u weet op 1 november vieren wij het Hoogfeest van Allerheiligen. Het is een vreugdevolle dag, want op die dag gedenken we al diegenen die vóór ons leefden en doordat ze Gods wil in hun leven vervulden, het goede deden, het eeuwige geluk bereikten en bij God in de hemel zijn. De Kerk herdenkt niet alleen officieel erkende heiligen, d.w.z. zij die zalig en heilig verklaard zijn, maar ook alle andere gelovige overledenen die al in de hemel zijn. Wij kunnen in hen onze voorsprekers bij God zien en voorbeelden om na te volgen. Iedere gedoopte heeft zijn eigen patroonheilige; zo heeft ook elke kerk zijn patroonheilige (hier in Schagen is het Sint Christoforus). Deze heiligen willen ons zeker helpen en wanneer wij naar de kerk komen voor

het moment van stilte en gebed, of om een kaarsje aan te steken, kunnen wij hen ook om hulp vragen.

Op 2 november is de dag van de gedachtenis van alle overleden gelovigen, die wij Allerzielen noemen. Wij komen dan samen in de kerk en gedenken al onze overledenen in het bijzonder die van het afgelopen jaar. Het is zeker een speciaal moment vooral voor diegenen die in de afgelopen tijd een dierbare hebben verloren en hen nog erg missen. Het is ongetwijfeld heel moeilijk, maar wij hopen dat de viering in de kerk en ons gezamenlijke gebed, de droefheid kan verzachten.

Als wij dan verder kijken: op 26 november vieren wij het Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal. Het feit dat Christus, Koning van het heelal is betekent dat Hij koning is van alles, en, dat moet onderstreept worden, van alles wat bestaat. Als wij dat beseffen moet het ons helpen en hoop geven. Christus is dus koning van de hele geschiedenis, dus van alles wat er in de wereld gebeurt en van alle mensen. Natuurlijk zien wij in de wereld en misschien ervaren wij zelf ook veel slechte dingen. In het nieuws horen wij over de oorlogen, natuurrampen enz., en persoonlijk hebben wij ook te maken met moeilijke dingen zoals ziektes of andere zorgelijke situaties. Het feest van Christus Koning herinnert ons, dat Jezus macht heeft over dat alles, dat Hij de wereld en ons niet verlaat, maar alles ten goede zal leiden en dat Hij uiteindelijk vrede en geluk aan iedereen wil geven.

Zoals u weet hebben wij op zondag 24 september in onze Kerk in Schagen de Familiezondag gehad. De Mis begon om 11 uur, en dus niet zoals gebruikelijk om 10 uur. Dit is omdat we graag bij de Familiezondag ook mensen uit andere parochies willen uitnodigen en deze moeten vaak van ver komen. Op zondag 26 november willen we ook weer de Familiezondag houden. De Mis zal dan ook om 11 uur beginnen, daarna hebben we nog andere activiteiten waarvoor u allen van harte uitgenodigd bent.

Het Hoogfeest van Christus Koning is het einde van het liturgisch jaar en dat betekent dat het de zondag daarop, dus 3 december, de eerste zondag van de Advent is. Hiermee zullen wij de tijd beginnen van de vreugdevolle voorbereiding op Kerst, de geboorte van Jezus.

Ik wens u allen van harte Gods zegen toe!

Pastoor Ivan

Als u een gesprek wenst met pastoor Ivan, kapelaan Maciej, diaken Hans Bruin of catechiste Monica Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkerschagen.nl en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt.

Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Ivan, 06-17129642 of kapelaan Maciej 06-25574966.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Terug bij de bestuurstafel als vicevoorzitter omdat ik (Co Wiskerke) van het Bisdom een jaar dispensatie/verlenging heb gekregen deze functie te vervullen. Er lopen nog een aantal ingewikkelde zaken, w.o. het juridische schadeproces n.a.v. het heien naast kruidenier Stam door bouwer Bakker BV. Maar het geeft ook nog 'even' tijd om een persoon te vinden die deze functie wil overnemen. Dus de vraag die ik hier weer herhaal is: "wie stelt zich beschikbaar voor de functie van vicevoorzitter van het Parochie Bestuur (PB)?" Informatie hierover bij Co Wiskerke (06-51777836) of j.wiskerke@quicknet.nl

De herfst heeft nu echt haar intrede gedaan en daarbij hoort ook het noodzakelijk onderhoud aan de bomen van de pastoretuin in relatie tot veiligheid en vallende takken. Afgelopen maand is het complete hek aan de achterzijde, dat grenst aan het pad met het gemeentehuis, vernieuwd. Ook is er aan de zijkant flink gesnoeid, mede door de overlast die daar plaatsvond. Wat er nog gesnoeid moet, staat op gemeentegrond en het wachten is dus nu op de gemeente.

Daarnaast wil de gemeente het pad naast de kerk wat verfraaien met groen en wellicht dat wij hierin samen kunnen optrekken.



door met schilderwerk



Het lopende onderhoud van de kerk en pastorie gaat voortdurend

en meer.



De Mariakapel op de Keins werkt met enthousiaste vrijwilligers die voor de schoonmaak en het aanvullen van de kaarsen zorgen.

De West-Friese donderdagen liggen achter ons en het was een succes. Vele bezoekers wisten zich een weg te vinden over de rode loper en waren bereid een kaartje in te vullen met een wens of boodschap voor een dierbare of voor of aan de wereld. Deze werden aan de wensenboom bij het altaar gehangen en meegenomen in de gebeden.

Tijdens de open monumentendagen waren wij zaterdag open en heeft een aantal mensen de kerk bezocht, waarbij verschillende donaties zijn binnengekomen. Met dank aan de vele vrijwilligers die deze dagen buiten en binnen onze kerk hebben gepromoot. Onlangs heeft diaken Hans Bruin met deze groep vrijwilligers onder het genot van een kopje met wat lekkers geëvalueerd. De evaluatiepunten worden meegenomen naar het PB.

Op de openbare begraafplaats aan de Hoep staat bij de urnengraven een groot kruis, waarvoor onze kerk verantwoordelijk is en dat kruis is er slecht aan toe. Repareren gaat niet meer en we beraden ons nu hoe we dit kruis kunnen vervangen. Het is een lastige, maar ook kostbare klus en we vragen daarvoor ook wat hulp aan bij de gemeente. Dit brengt ons dan weer bij de kerkbalans die momenteel staat op het bedrag van € 40.723,05-. Ons streefbedrag is € 50.000,-. Met andere woorden, U kunt nog een (extra) donatie doen om de vele kosten mede te dekken. Hartelijk dank.



En dan nu: voor de agenda en dus "SAVE THE DATE!"
Onze pastoor is formeel nog niet geïnstalleerd in Schagen omdat hij kwam in de tijd van Corona. Het viel niet mee om nu een geschikt moment hiervoor te vinden gezien de agenda van de bisschop en pastoor Ivan. Maar het is gelukt. De bisschop heeft zijn akkoord gegeven om de 'installatie' te laten plaatsvinden op zondag 21 januari 2024 om 10.00 uur. Hij komt dus naar Schagen. Wij zullen als parochiebestuur hiervoor de nodige voorbereidingen treffen, wat ook inhoudt dat de kerk er piekfijn uit moet zien voor deze bijzondere viering. Er is nogal wat werk aan de winkel en omdat de groep van de kerkwerkers door verschillende omstandigheden behoorlijk is uitgedund willen wij hen ondersteunen met een groep enthousiaste vrijwilligers op zaterdag 16 december. Op die dag willen wij de kerk extra schoonmaken voor Kerstmis en tevens voor de viering van de installatie. Ons visitekaartje! Reserveer alvast deze datum en in de Hoeksteen van december

komen we hierop terug. Wij hopen dat een aantal mensen ons hierbij willen helpen; vele handen maken licht werk.

Dit is het weer voor deze Hoeksteen. Wij komen bij u terug in december, in de Adventstijd.

Namens het Parochiebestuur, hartelijke groet.



AANMELDEN HEILIG VORMSEL

Jongeren die in het laatste jaar van de basisschool zitten, gaan een grote stap in hun leven zetten: ze moeten een keuze maken voor een middelbare school. Meestal hebben ze niet eerder zo'n belangrijke keuze in hun leven moeten maken!

Ook de kerk vraagt je om een keuze te maken: wil je meedoen met de voorbereiding op het Heilig Vormsel die plaatsvindt vanaf februari 2024?

Voor de vormelingen worden diverse bijeenkomsten georganiseerd; natuurlijk wordt hen uitgelegd wat het Vormsel inhoudt en gaan ze met elkaar in gesprek.

Het Vormsel noemen we ook wel 'de hernieuwing van de doopbeloften'. Jongeren vanaf groep 8 maken hierbij zelf de keuze of ze bij de kerk willen horen. We gaan in gesprek over wat geloof

en kerk voor jou persoonlijk betekenen en vertellen je over de bijbel, Jezus, de kracht van de Heilige Geest en wat 'gevormd worden' betekent. Tijdens de voorbereiding, bepaal je of je ook echt gevormd wilt worden.

Wij doen dit met behulp van het project "In Vuur en Vlam", middels gezellige bijeenkomsten met elkaar in het parochiehuus. Uiteindelijk hopen we, dat jullie aan het eind van het project volmondig "ja" kunnen zeggen. Dat jullie het fijn vinden om jullie Vormsel te doen, samen met andere jongeren van de parochies, Tuitjenhorn en Wieringerwerf/ Middenmeer.

We hopen dat we dit jaar weer een gezellige groep met jullie samen kunnen vormen, geef je daarom op voor 14 december, dit kan per onderstaand strookje bij de parochie of via email secretariaat@rkkerkschagen.nl Na opgave volgt informatie per mail!

Hopelijk tot gauw! Werkgroep Vormsel

Hierbij geef ik mij op voor het Vormselproject 2024

Inleveren voor 14 december 2023 bij de pastorie,
Gedempte Gracht 64 of per mail:
secretariaat@rkkerkschagen.nl
met onderstaande gegevens erbij



Naam vormeling:

Geboortedatum.....

Huisadres:.....

Telefoonnummer.....

E-mail.....

School:.....

AANMELDING EERSTE H. COMMUNIE 2024

Zit uw kind in groep 4 van de basisschool en is het gedoopt of wil het nog gedoopt worden, dan nodigen wij hem/haar van harte uit om deel te nemen aan de voorbereiding voor de Eerste H. Communie. De voorbereiding met de kinderen zal plaatsvinden vanaf eind januari 2024. Het feest van de Eerste H. Communie is op zondag 21 april 2024 in onze kerk.

Zit uw kind op een katholieke basisschool in groep 4, dan krijgt hij/zij waarschijnlijk via de school een uitnodiging. Is dit niet het geval, en wilt u toch dat uw kind deelneemt, dan kunt u een schriftelijke opgave doen of per e-mail.

Wij vragen van u de volgende gegevens:

Naam, geboortedatum en doopdatum van uw kind,
adres en telefoonnummer
en op welke school uw kind zit.

Schriftelijke aanmelding via: Sint Christoforusparochie Ged. Gracht 64 1741 GD Schagen – t.a.v. 'werkgroep 1^e Communie', of via e-mail: secretariaat@rkkerkschagen.nl

Hartelijke groet van pastoor Ivan Garcia en kapelaan Maciej Gradzki
Werkgroep 1^e Communie: Els Seuters, Corina Joosten, Stephanie Zanin en Monica Wildeboer (catechiste)



WIE WIL MET ONS MEEZINGEN?

Het Gemengd Koor 'Sint Gregorius' van de RK Christoforuskerk te Schagen verzorgt al vele jaren het muzikale gedeelte tijdens de maandelijkse vieringen van september t/m juni, inclusief een Kerstviering, de Oudejaarsviering, de vieringen op Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren en soms geven we een concert. Wij zingen meerstemmige Missen en andere prachtige stukken van bekende componisten onder leiding van een goed gekwalificeerde dirigente. En we vinden het belangrijk om een goed niveau te houden.

Naast het zingen zijn wij ook een heel hechte club en we hebben het heel gezellig met elkaar. Maar wij zouden onze club graag willen versterken met enkele nieuwe leden, vooral tenoren en alten kunnen wij goed gebruiken. Lijkt het u leuk om te zingen, en om met ons mee te doen, kom dan geheel vrijblijvend eens luisteren tijdens de viering of tijdens de repetitie op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur (inclusief een kwartier pauze). De contributie bedraagt slechts €5,- per maand. Voor vragen kunt u bellen met Elly Pronk 06-15672991.

PAROCHIEAGENDA

Vr.	03 nov.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Zo.	05 nov.	10.00 uur	31^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met Samenzang Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank
Di.	07 nov.	14.00 uur	Kinderclub, Pastorie
Vr.	10 nov.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Zo.	12 nov	10.00 uur	32^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor. Na afloop deelt de Kinderclub koekjes uit en de kinderen vragen u om een vrijwillige bijdrage voor de kosten van de bijeenkomsten. Alvast hartelijk dank!
		16.00 uur	Tamilviering/Allerzielen
Di.	14 nov.	08.15 uur 14.00 uur	Kerkwerken Groep 2 Kinderclub, Pastorie
Woe.	15 nov.	10.45 uur	Eucharistieviering in De Bron
Vr.	17 nov.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Zo.	19 nov.	10.00 uur	33^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor Diaconale zondag, PCI collecte
Di.	21 nov.	14.00 uur	Kinderclub, Pastorie
Vr.	24 nov.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel

Zo.	26 nov.	11.00 uur	Christus, Koning van het Heelal: Eucharistieviering, Familiezondag
Di.	28 nov.	14.00 uur	Kinderclub, Pastorie
Woe.	29 nov.	10.45 uur	Eucharistieviering in De Bron
Vr.	01 dec.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	03 dec.	10.00 uur	1^e Zondag van de Advent: Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans koor Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank
Vr.	08 dec.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	10 dec.	10.00 uur	2^e Zondag van de Advent: Eucharistieviering met Samenzang
Di.	12 dec.	14.00 uur	Kinderclub, Pastorie
Vr.	15 dec.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Zo.	17 dec.	10.00 uur	3^e Zondag van de Advent: Eucharistieviering met Samenzang
Ma.	18 dec.	19.00 uur	Boeteviering
Di.	19 dec.	08.15 uur 14.00 uur	Kerkwerken, Groep 1 Kinderclub, Pastorie
Woe	20 dec.	19.00 uur	Oecumenische Kerstviering in De Bron (Carrousel)
Vr.	22 dec.	09.30 uur 10.00 uur	Eucharistieviering in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de dagkapel
Za.	23 dec.	19.00 uur	4^e Zondag van de Advent: Eucharistieviering met Samenzang
Zo.	24 dec.		KERSTMIS – Geboorte van de Heer
		16.00 uur	Kerstavond: Kinderkerstviering m.m.v. het Kinderkoor
		20.00 uur	Kerstmacht: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor
Ma.	25 dec.	10.30 uur 15.00 16.00	Eerste Kerstdag: Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor Openstelling kerk voor bezoekers om de kerststal te bekijken. Er zijn ook nog andere activiteiten, leuk voor jonge gezinnen.
Di.	26 dec.	10.30 uur 10.45 uur 16.00 uur	Tweede Kerstdag: Eucharistieviering met Samenzang Eucharistieviering in de Bron Tamilviering

LECTOREN / MISDIENAARS

Vr.	03 nov.	09.30 uur	Piet	
Zo.	05 nov.	10.00 uur	Dilani	Denisshan, Ashley, Dishan
Vr.	10 nov.	09.30 uur	Ans	
Zo.	12 nov.	10.00 uur	Jim	Saskia, Michael, Evie
Vr.	17 nov.	09.30 uur	Piet	

Zo.	19 nov.	10.00 uur	Ans	Denisshan, Jershan, Jenosha, Prithiska
Vr.	24 nov.	09.30 uur	Ans	
Zo.	26 nov.	11.00 uur	Lebina	Ashley, Nithish, Sharwin
Vr.	01 dec.	09.30 uur	Saskia	
Zo.	03 dec.	10.00 uur	Janny	Rajihven, Kevin, Jeson
Vr.	08 dec.	09.30 uur	Piet	
Zo.	10 dec.	10.00 uur	Chris	Lia, Ravin, Jones, Kabelesh
Vr.	15 dec.	09.30 uur	Ans	
Zo.	17 dec.	10.00 uur	Kitta	Renod, Prinshika, Jerusqa, Evie
Ma.	18 dec.	19.00 uur		
Vr.	22 dec.	09.30 uur	Piet	
Za.	23 dec.	19.00 uur	Jim	Lia, Kala
Zo.	24 dec.	16.00 uur	Dilani	
		20.00 uur	Ans	Ruchita, Renoshan, Dishan
Ma.	25 dec.	10.30 uur	Janny	Denisshan, Ashley, Nithish
Di.	26 dec.	10.30 uur	Chris	Evie, Kala

KOSTERS / COLLECTANTEN

Vr.	03 nov.	09.30 uur	Solveg	
Zo.	05 nov.	10.00 uur	Denisshan, Rajihven	Riet, Ruud
Vr.	10 nov.	09.30 uur	Theo	
Zo.	12 nov.	10.00 uur	Gerard	Gerard, Ineke
		16.00 uur	Antony, Denisshan, Rajihven	
Vr.	17 nov.	09.30 uur	Solveg	
Zo.	19 nov.	10.00 uur	Theo	Leden van de PCI
Vr.	24 nov.	09.30 uur	Theo	
Zo.	26 nov.	11.00 uur	Saskia, Michael	Coen, Dilani
Vr.	01 dec.	09.30 uur	Saskia	
Zo.	03 dec.	10.00 uur	Denisshan, Rajihven	Ruud, Ageeth
Vr.	08 dec.	09.30 uur	Solveg	
Zo.	10 dec.	10.00 uur	Gerard	Gerard, Riet
Vr.	15 dec.	09.30 uur	Saskia	
Zo.	17 dec.	10.00 uur	Antony	Coen, Dilani
Ma.	18 dec.	19.00 uur	Gerard	
Vr.	22 dec.	09.30 uur	Solveg	
Za.	23 dec.	19.00 uur	Denisshan, Rajihven	Ageeth en Ruud
Zo.	24 dec.	16.00 uur	Antony	
		20.00 uur	Theo, Riet	Riet, Ineke
Ma.	25 dec.	10.30 uur	Gerard	Gerard, Jim
		15.00 uur	Monica	
Di.	26 dec.	10.30 uur	Theo	Theo, Ruud
		16.00 uur	Antony, Denisshan, Rajihven	

MISINTENTIES

Vr. 03 nov. 09.30 uur Jan Dekker

Zo. 05 nov. 10.00 uur Stella Thayalan-Emmanuel, John Pruijsen, Jan Dekker

Vr.	10 nov.	09.30 uur	Annie Sinnige-Schagen, Jan Dekker
Zo.	12 nov.	10.00 uur	In gedachten met onze ouders Ans en Henk Vroons, John Pruijsen, Sjaak Schilder in liefde herdacht, Jan Dekker
Vr.	17 nov.	09.30 uur	Jan Dekker
Zo.	19 nov.	10.00 uur	Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Jeanne en Joop Hendriks-van de Winkel, Co Stam en zegen over zijn familie, Stella Thayalan-Emmanuel, Voor het 60-jarig huwelijk van het echtpaar De Wolf en zegen over hun familie, Annie Sinnige-Schagen, Jan Dekker
Vr.	24 nov.	09.30 uur	Jan Dekker
Zo.	26 nov.	11.00 uur	Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak en Leny van Nimwegen, Tiny de Vries-Jongejan, Theo Waij en zegen over zijn gezin, Rob de Vet en zegen over zijn gezin en familie, Joop Bakker en zegen over het gezin, Jan Dekker
Vr.	01 dec.	09.30 uur	Jan Dekker
Zo.	03 dec.	10.00 uur	Stella Thayalan-Emmanuel, Jan Dekker
Vr.	08 dec.	09.30 uur	Annie Sinnige-Schagen
Zo.	10 dec.	10.00 uur	Levende en overleden familie Komen-Groot, Sophia Johanna Manuel-Wouters
Vr.	15 dec.	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	17 dec.	10.00 uur	Margriet Blom-Kuperus, Kees van Dongen voor altijd in ons hart
Ma.	18 dec.	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	22 dec.	09.30 uur	Intentie nog open
Za.	23 dec.	19.00 uur	Intentie nog open
Zo.	24 dec.	16.00 uur	Cornelis en Trijntje Bregman-Jansz en zus Grietje Jansz, Gerard Aarts en zegen over zijn gezin
		20.00 uur	Cornelis en Trijntje Bregman-Jansz en zus Grietje Jansz, In gedachten met onze ouders Ans en Henk Vroons, Jaap Kok en overleden familie Kok en Tesselaar, Sjaak Schilder in liefde herdacht, Jeanne en Joop Hendriks-van de Winkel, Theo Waij en zegen over zijn gezin, Co Stam en zegen over zijn familie, John Pruijsen, Maria Cebreros Abaigar, Pablo Labong Abaigar, Jan en Leon van der Poel en zegen over hun gezinnen, Stella Thayalan-Emmanuel, Jan van de Wolfshaar en zegen over zijn gezin, kinderen en kleinkinderen, Cees en Riet Post-Tamis en dochter Mirjam, Arnold en Truus Cornelissen-Smit
Ma.	25 dec.	10.30 uur	Cornelis en Trijntje Bregman-Jansz en zus Grietje Jansz, Arie Blokker, overleden ouders Waij-Kos, Sjon Poelsma,

overleden ouders Blokker-Klaver, Zuster Lies van der Voort, Günther Arnold en zoon Detlef en zegen over zijn familie, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Theo Waij en zegen over zijn gezin, Annie Sinnige-Schagen, Joop Bakker en zegen over het gezin, Annie van Hees-de Blok en zegen over haar gezin, Petra van Hees-Kroon en zegen over haar gezin, Sjaak Schilder in liefde herdacht, Annie Sinnige-Schagen

Di. 26 dec. 10.30 uur Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin

KERKVERVOER

1) De 60plusbus.

De bus rijdt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur, in het weekend tot 18.00 uur en op feestdagen tot 17.00 uur.

Men dient de bus een dag van tevoren te reserveren, op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 15.30 uur op tel.nr. 0224-272888.

Kosten: een euro per rit (dus heen en terug, twee euro), contant aan de chauffeur te betalen en een tien-ritten-kaart kost 10 euro.

De vaste lijst: wil men b.v. wekelijks op dezelfde dag en tijd naar de kerk, dan kan men, op verzoek, op deze vaste lijst worden gezet en dan hoeft men dus alleen maar te bellen, als men een keer niet gaat of een periode niet gaat, b.v. door vakantie.

Aanvraag voor deze vaste lijst kan bij de telefonist worden gedaan op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur.

N.B. De chauffeur van de 60plusbus kan natuurlijk ook weer gebruik maken van de vaste, met witte lijnen aangegeven, parkeerplaats op het kerkplein!

DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (64)

We zijn vorige keer geëindigd bij de positieve uitleg van de droom van de schenker. Als de opper-bakker hoort hoe gunstig deze uitleg is, wil hij Jozef ook zijn droom vertellen: *“In mijn droom zag ik drie broodkorven op mijn hoofd. In de bovenste korf lagen spijzen voor de Farao, allerlei soorten gebak; maar de vogels pikten alles weg uit de korf die ik op mijn hoofd droeg”* (Gen. 40: 16b-17). Dan legt Jozef ook deze droom uit: de drie korven zijn drie dagen. Over drie dagen zal de Farao je uit de kerker halen en je aan een paal laten ophangen, en de vogels zullen je verslinden.

Drie dagen later, op de verjaardag van de Farao, laat deze een feestmaal bereiden voor zijn hofhouding. Zowel de opperschenker als de opper-bakker laat hij uit de gevangenis halen. Hij herstelt de opperschenker in zijn ambt zodat deze opnieuw de beker aan Farao mag aanreiken. Maar de eerste van de bakkers laat hij ophangen, zoals Jozef had verklaard in zijn uitleg. De opperschenker denkt in zijn vreugde van zijn eerherstel echter niet meer aan Jozef; hij vergeet hem.

Er wordt wat af-gedroomd in het verhaal van Jozef. Het is inmiddels alweer twee jaar verder als ook de Farao begint te dromen. In zijn droom staat hij bij de rivier de Nijl en ziet zeven koeien

uit het water omhoog komen, mooie forse dieren, en zij beginnen te grazen in het gras aan de oever. Daarna komen er zeven lelijke en magere koeien omhoog uit de Nijl en voegen zich bij de andere aan de oever van de Nijl. En de lelijke, magere koeien vreten de mooie, vette koeien op. Dan wordt de Farao wakker. Als hij weer inslaapt krijgt hij nog een droom: uit één halm komen zeven aren, prachtige volle aren. Maar dan groeien er nogmaals zeven aren op, spichtig en aangetast door de oostenwind. Dan slokken de magere aren de mooie volle aren op. Dan wordt de Farao wakker en begrijpt dat het een droom is geweest.

Dan laat de Farao in hevige opwindung, alle geleerden van Egypte en alle wijzen uit het land bijeenroepen. Hij vertelt hen wat hij gedroomd heeft maar niemand kan de dromen uitleggen. Dan schiet het de opperschenker ineens te binnen hoe Jozef eens aan hem en aan de eerste bakker hun dromen had uitgelegd. En dat het daarna precies zo gegaan was zoals Jozef vertelde. Als er iemand de droom van de Farao kan duiden, dan moet dat deze vergeten Hebreëer zijn, die nog steeds in de ondergrondse kerker verblijft. En onmiddellijk laat de Farao Jozef uit de kerker naar boven halen. Wordt vervolgd.....

Monica Wildeboer,
Catechiste

Een nieuwe serie rubrieken voor de lezers van de Hoeksteen met de titel 'Verborgen verleden' Over de tijd van de eerste kerkbouw, de invloed van de graven van Holland, met veel interessante verhalen rond een kerkgebouw van toen naar nu.

Nr. 3 Kerk behalve Bidhuis ook Burcht.

De eerste kapellen waren van hout, maar hout heeft nu eenmaal niet het eeuwige leven. Pas aan het eind van de elfde eeuw werden de eerste stenen kerkjes gebouwd. Geen steen die wij kennen, maar men gebruikte uitsluitend natuursteen, voornamelijk tufsteen. Tufsteen is een uitvloeiingsgesteente van lava. Afkomstig van de uitstoot na een eruptie van een vulkaan. Tufsteen is een variant van steen dat werd gebruikt als basis-bouw materiaal die gewonnen werd in steengroeven nabij het dorp Ettringen in het oostelijk deel van de Eifel en Kretz in Duitsland. Het gewonnen tufsteen werd verhandeld en ging vanaf de Eifel via de rivier de Lech, de Rijn, de IJssel en zijrivieren naar plaatsen als Utrecht en Deventer. Vervolgens over de Zuiderzee naar Hoorn en Enkhuizen en tenslotte naar de haven in Kolhorn. De ontwikkeling van vervoer heeft er toe bijgedragen dat steengebruik voor kerkbouw in Westfriesland en Kennemerland mogelijk



waren. De nog oudste kerken staan op Wieringen en zijn deels opgetrokken met Tufsteen. In bange dagen was de kerk bij uitstek een vluchtplaats waar de bevolking, bij ernstige stormvloeddreiging van het water en ondergelopen land met hun vee een droog heenkomen zocht. Ook bij rooftochten van piraterij zocht de bevolking een heenkomen en kwam bijeen voor troost. Dit is nog zo, bij dreigend gevaar! Het enige verschil met duizend jaar geleden is dat men er toen niet uitsluitend

heen vluchtte om te bidden. Er werd wel degelijk bij een aanval teruggeslagen. De kerk diende niet alleen als bidhuis, maar ook als versterkte burcht een plaats waar men zich verdedigen kon. De meeste kerken stonden op een verhoging, een heuvel of een terp. Bij het eerste stenen kerkgebouwtje gebruikte men een mortel met een toevoeging van gebrande schelpengruis. Schelpen die destijds in grote hoeveelheden langs de kust en binnenzeeën voor het oprapen lagen. Deze bouwwijze heeft de eeuwen niet kunnen trotseren. Tufstenen kerkjes zijn er ook niet meer alleen restanten in funderingen of als sierelementen. De basisvorm van een kerkje kan een klein half rond of rechthoekig koor zijn waar het altaar stond, een zaalvormig schip om de gelovige een plaats te bieden. Later kwam voor de zaal een toren die de uiterlijke vorm van de kerk bepaalde. Tot vandaag de dag heeft de toren zijn functie behouden. De toren geeft uitzicht over een groot gebied naar gelang de hoogte van de toren. Via de toren kan de vijand van grote afstand worden gezien en eventuele waarschuwingen voor de bevolking gemeld worden. Aan de vorm van de toren kon men ook de kerk herkennen. Pas in de vroege vijftiende eeuw werden, mits je het kon betalen, een bouwmeester – architect ingeschakeld. Er golden inmiddels regels voor een officiële bouwkunst en daar moest men zich aan houden. Je lekker creatief uitleven op een kerkgebouw was niet altijd aan de orde. Het centrum van de Godsdienst was Rome en het is daarom niet zo verwonderlijk dat in onze streek gebruikte bouwstijlen van daaruit beïnvloed werden. De bouwwijze benaming is niet zo vreemd als we zien dat deze bouwstijl opmerkelijk overeenkomsten vertoont met die van de Romeinen. Men noemt dit de Romaanse stijl gevolgd door de Gotiek, Barok en Hollands Classicisme. Het bleef primair een zaak van de kloosterorden. Zij vormden in zekere zin de hiërarchie, niet alleen geestelijk, maar ook militair, bestuurlijk, politiek en op cultureel vlak. Het was door de Grondwetsherziening van 1848 door de liberaal Thorbecke, die bepaalde dat alle godsdiensten voor de staat gelijk waren, dat katholieken maar ook niet-hervormde protestanten en joden voortaan niet meer achtergesteld werden, en het Herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland mogelijk maakte. Pas na 1850 namen de lokale geestelikheden de taak van bouwpastoor over in samenwerking met een gespecialiseerd architect. De pastoor ging de boer op en zorgde voor een financiële inkomenssteun voor de bouw van de kerk en/of een pastorie. Hierdoor ontstond een explosie aan kerkgebouwen in een eigen stijl. ‘Waterstaatsgotiek’ is de benaming voor Nederlandse kerkgebouwen waarbij het ministerie van Waterstaat toezag op de bouw, naar ontwerp van ingenieurs van Rijkswaterstaat, veelal met financiële steun van de landelijke overheid. Naar schatting zijn er tussen 1850 tot 1920 bijna 800 kerken in Nederland gebouwd. Door terugloop van gelovigen worden bij regelmaat kerken gesloten of krijgen zij een andere functie.



Prent 1 Groeve tufsteen bij 't plaatsje Ettringen en Kretz

Prent 2 Verschillende ontwikkelingen in kerkgroei van een kleine naar een grote kerk

Prent 3 Waterstaatskerk Sint- Martinuskerk 't Veld

Nr. 4 Versteende kerkgebouw

Architectuur historicus Hans van Kampen

ADVENTSACTIE

ALLE KINDEREN MOGEN KIND ZIJN

In de winkels verschijnen alweer de Sinterklaasspulletjes, de tijd voor extra aandacht aan de kinderen. Dat doet ook de ADVENTSACTIE !

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er wereldwijd maar liefst 160 miljoen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden.

Denk maar eens aan kinderen die in de mijnbouw werken, in fabrieken of in de brandende zon op plantages. De kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad een opleiding te volgen. Dit jaar besteedt Adventsactie daarom extra aandacht aan het belangrijke onderwerp 'kinderarbeid'. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

Wat doet Vastenactie/Adventsactie?

Jaarlijks steunt Adventsactie projecten die zich richten op kinderen en jongeren die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan.

Enkele voorbeelden: Onderwijs voor werkende kinderen in India. Het werk in baksteenfabrieken in India is zwaar en ongezond, helemaal voor kinderen. Ze maken lange dagen en gaan niet naar school. Op speciale crèches en scholen bij de fabrieken krijgen de jonge kinderen een opleiding, gezond eten en goede zorg.

Jonge migranten uit Bangladesh zijn kwetsbaar voor misbruik.

In Bangladesh leven talloze gezinnen van het geld dat hun familieleden in het buitenland verdienen. Onder deze migranten zijn ook veel kinderen. Zij zijn extra kwetsbaar en lopen groot risico in handen te vallen van mensenhandelaren. Speciale voorlichtingsprogramma's en een opleiding maken de jonge migranten weerbaarder.

Voor meer info kijk op www.vastenactie.nl/adventsactie

In de adventstijd staan de bekende groene bussen weer achterin de kerk voor uw bijdrage aan deze kinderen.

U kunt natuurlijk ook uw bijdrage leveren via NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

BRIEF UIT LIMA, PERU

Beste mensen in Schagen,

Gegroet uit het warme land Peru, waar de temperatuur nu 25 gr. is, midden in de winter, met normaal 15 gr. De gevolgen zijn te zien: het zuiden droogt uit en het noorden verzuipt.



We hopen dat het jullie goed gaat. Ikzelf ben pas geholpen aan bloedaderen bij het hart en dus hoop ik dat het nu is opgelost. Het is altijd weer een stapje terug als je 85 bent. Ik ben nu geen pastoor meer, dus een grote verantwoordelijkheid minder. Rustig aan nu, de Mis en één activiteit per dag. Wel ga ik door met de projecten, de eetplaatsen. Die zijn uitgegroeid tot prachtige organisaties en nu ook geheel op vorming afgestemd. Onze kerken zitten vol, tot nu toe, maar helaas steeds minder jongeren. We hebben hier Jezuiten bisschoppen en een Jezuiten kardinaal, die doen met de jeugd geweldig werk. Maar ze worden wel "rooien" en "communisten" genoemd. Ze strijden tegen de honger en de corruptie en dat hoort de regering en het Congres niet graag!! De corruptie is zo groot dat de regering maar 5% steun heeft en het congres 8%! Tegen de helft worden processen gevoerd over leugens, corruptie, vervalsing, geweld. Geweld en onveiligheid zijn hier erg groot. Ze stelen van alles, soms in groepen. Of ze vragen "cupos" dat is dat bedrijven geld moeten geven, zo niet dan krijg je een bom op je bedrijf en familie. Bedrijven en winkels sluiten. Verder zijn er grote drugsproblemen en elke dag wel één of meer doden.

Ja we zitten in grote veranderingen in de wereld en dat geeft veel problemen. Vandaag is "koffiedag". De koffieteelt is heel belangrijk hier, hoofdzakelijk voor de export.

Zomaar wat nieuws uit Peru. Allemaal de hartelijke groeten,

Pater Jan Brinkhof

Pater Brinkhof wordt al jaren door de missiewerkgroep gesteund. Hij werkt in de slums van Lima en probeert de wijk "leefbaar" te maken, wat redelijk goed gelukt is. Ook u kunt pater Jan steunen want er is nog veel te doen en dat kost geld.
Bankrek. NL03RABO01462 03542 t.n.v. J. Brinkhof.

Er staat meer info op onze website: www.missie-ontwikkeling-schagen.nl/projecten

RAAD VAN KERKEN SCHAGEN e.o.

Arjen Poley



Ook dit najaar organiseert de Raad van Kerken Schagen e.o. weer een interessante lezing, in dit herdenkingsjaar gerelateerd aan slavernij. Maja Drenthe komt vertellen over de zoektocht naar haar achtergrond die onlosmakelijk verbonden is met slavernij. Slavernij is echter niet alleen deel van haar persoonlijke geschiedenis maar maakt deel uit van ons aller gezamenlijke geschiedenis. Maja's zoektocht begon in 2000 toen ze samen met haar vader de familiestamboom ging uitzoeken. Die zoektocht leidde uiteindelijk naar haar betovergrootmoeder, een tot slaaf gemaakte vrouw, die werkte als "veldmeid" op een suikerplantage. Vele jaren later werd Maja gids in het Stedelijk Museum Alkmaar en mag zij de bezoekers van de tentoonstelling "Plantage Alkmaar" alles vertellen over de slavernij in het algemeen en over slavernij in relatie tot plantage Alkmaar in Suriname.

De toegang is vrij. Een vrijwillige bijdrage in de deurcollecte na afloop wordt op prijs gesteld.

5 nov 2023, 15:00 Slavernij. Mijn verhaal

Maja Drenthe, Kerk te Callantsoog, Kerkplein 1
(inloop vanaf 14:30 met koffie of thee)

VOLGERS VAN HET KRUIS: INSPIRERENDE CHRISTENEN IN PAKISTAN

Op woensdag 22 november is het weer 'Red Wednesday', een initiatief van 'Kerk in Nood' die zich wereldwijd inzet voor vervolgte christenen. Momenteel worden er 359 miljoen christenen in 97 landen zwaar tot extreem zwaar vervolgd. Maandagavond 13 november komt Dennis Peeters die werkzaam is voor 'Kerk in Nood' een inleiding geven over dit thema en uitleg geven

waarom het zo belangrijk is om op 22 november zoveel mogelijk kerken in rood licht te zetten. Vorig jaar is Dennis in Pakistan geweest en vanuit die gesprekken en getuigenissen wil hij ons daarover vertellen.

De avond begint op 13 november om 19.30 (inloop koffie/thee 19.15). Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden, wel zal er een collecte zijn voor één van de vele mooie initiatieven van Kerk in Nood. Locatie: RK Pastorie Schagen, Ged. Gracht 64. Van harte aanbevolen!

Op woensdag 22 nov. zal er om 17.00 in de Christoforuskerk een vesper worden gebeden waar u ook allen van harte bij uitgenodigd bent.

Hartelijke groet, diaken Hans Bruin, Eveline van Arem en catechiste Monica Wildeboer

AAN TAFEL

Op 19 november zal er weer een Aan tafelmaaltijd plaatsvinden in de Hans Leijdekkerszaal van de Grote kerk op de Markt.

Inloop vanaf 15.20 uur, opening om 16.00 uur en sluiting om 18.00 uur.

Deze maaltijd is voor iedereen. Wel of geen kerklid. Mannen, vrouwen, kinderen, inwoners van Schagen enz. U bent allen van harte welkom! Wel is het nodig dat u zich aanmeldt dit i.v.m. de bestelling die wij doen bij de cateraar. En als u zich aanmeldt, vermeld dan ook uw telefoonnummer zodat wij u kunnen bereiken bij eventuele wijzigingen.

Mocht u zich aangemeld hebben en toch niet kunnen komen wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doorgeven? Dit ook weer i.v.m. de bestelling die wij doen en met de dan vrijgekomen plek voor iemand die op de wachtlijst staat.

Aanmelden voor woensdag 15 november bij Truus Folkertsma tel. 0224-298403 of bij Ineke Draijer tel. 224-296794/06-52569991

Vriendelijke groet, Corine Leijdekkers

KINDERCLUB



Hallo allemaal,

Even een korte update over de kinderclub. Tot onze eigen verbazing is het elke week weer een gezellige bijeenkomst, met gemiddeld 14 kinderen. Er is limonade, koek, fruit en we besteden aandacht aan sport en spel en volgen het leven van Abraham en zijn familie. Ook maken we de kinderen vertrouwd met het delen met elkaar en anderen. Zo hebben we vorige week koekjes gebakken en gebracht naar de gesloten afdeling van Magnushof, dit tot groot plezier van de bewoners aldaar. We willen meer op dit vlak gaan doen en ook voor de kinderen zelf. Daarvoor hebben we bedacht dat het een goed idee is om met de kinderen weer koekjes te bakken en die dan op zondag 12 november na de Mis van 10 uur achter in de kerk tegen een vrijwillige bijdrage uit te delen, zodat we onze pot een beetje kunnen aanvullen. Alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage!

Hartelijke groeten van ons allemaal

Ps. Er kunnen nog kinderen bij hoor, hoe meer.. hoe gezelliger...
(Dinsdagsmiddags op de pastorie. Kinderen van groep 4 t/m groep 8.
Inloop 14.00 uur, start 14.30 uur tot 16.30 uur)

KLEURPLAAT



SINT-MAARTEN

Martinus is vijftien jaar als hij dienst neemt in het Romeinse leger. Als hij op een keer in de vroege winter door Frankrijk trekt komt hij voor de poorten van de stad Amiens een bedelaar tegen. Het is bar koud en Martinus aarzelt geen moment. Hij snijdt zijn soldatenmantel in tweeën en geeft de helft aan de bedelaar.

Je begrijpt dat zo'n verhaal al gauw werd rondverteld. Al gauw doen meer verhalen de ronde over zijn zorg en inzet voor de armen. Tenslotte wil men hem zelfs tot bisschop van Tours kiezen. Voor Martinus hoeft dat niet en hij verstopt zich in het ganzenhok. Maar de ganzen verraden hem met hun gegak. Op oude afbeeldingen staat hij dan ook vaak afgebeeld met een gans onder zijn arm.

In sommige streken eet men ter herinnering aan dit voorval op zijn naamdag, 11 november, gans of speelt men ganzenbord.

In 397 sterft Martinus. Zijn grafkapel trekt veel bedevaartgangers. In 650 wordt hij zelfs door het Vaticaan heilig verklaard. Zijn naamfeest wordt door heel Europa gevierd. Ook in Nederland vieren kinderen zijn dag, Sint Maarten, meestal door met lichtjes langs de huizen te lopen en liedjes te zingen. In de hoop dat de mensen ze wat snoep geven.

Op de dag na Sint-Maarten begon vroeger een vastentijd van veertig dagen ter voorbereiding op het Kerstfeest.

BISSCHOPPENSYNODE IN ROME

Inleiding

Begin oktober is in Rome de bisschoppensynode over 'synodaliteit' van start gegaan. 'Synode' betekent letterlijk 'Samen op weg'. Als de kerk een synode houdt, dan bedoelt ze: bijeenkomsten waarbij het hele Volk van God betrokken is om bepaalde vraagstukken te bespreken en de paus te helpen tot besluitvorming te komen. Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, ging nader in op drie kernwoorden van christelijk leven waarover in de synode zal worden gesproken: communio, participatio en missio. 'Communio is de gemeenschap rond de Heer, die we niet zelf maken maar die de Heer ons geeft in kracht van de Heilige Geest', aldus de bisschop. 'Communio is iets waar voortdurend aan gewerkt moet worden. Maken we zelf deel uit van die gemeenschap? Kunnen we ook anderen bij die gemeenschap betrekken?' Participatio betekent 'deelname'. Deelname vanuit je eigen geloof. De gaven en talenten die de Heilige Geest je geeft, beschikbaar stellen en zo deelnemen aan het kerkelijk leven. En Missio betekent dat we een zending hebben om erop uit te trekken, om met de Heer op weg te gaan en het evangelie te verspreiden.'

Samen op weg

Voor het eerst in de kerkgeschiedenis nemen ook 'gewone gelovigen' deel aan de bisschoppensynode, mannen en vrouwen (54 in getal), jong en oud. En deze zijn ook volwaardig lid, want aan het einde van het synodale proces, in oktober 2024, stemmen ze mee over het slotdocument. De synode is breed en wereldwijd voorbereid. De eerste fase van het synodale proces vond plaats in de bisdommen. Dat was de zgn. 'diocesane fase'. Kleine groepen, ook binnen onze eigen parochie, hebben van gedachten gewisseld over een aantal vragen. Daarvan werd een verslag gemaakt dat is ingediend bij het bisdom. Op het einde van deze fase werd één overkoepelend verslag gemaakt van alle 7 bisdommen in Nederland. Dat verslag is naar Rome gestuurd. Deze eerste fase van het synodale proces is in augustus 2022 afgesloten. Van de 114 bisschoppenconferenties wereldwijd stuurden 112 conferenties een samenvatting van de gesprekken naar Rome. Uit die verslagen blijkt dat er grote behoefte is aan veranderingen in de Kerk. Katholieken wereldwijd verlangen naar een Kerk die mensen welkom heet en waar allen worden uitgenodigd om deel te nemen en een bijdrage te leveren. In de tweede fase vonden vervolgens 'continentale' vergaderingen plaats. Doel was 'om de onderscheiding voort te zetten in overeenstemming met de sociaal-culturele bijzonderheden van hun respectieve regio's.' Op basis van de verslagen vanuit de continenten werd uiteindelijk een werkdocument opgesteld als vertrekpunt voor de bisschoppensynode in Rome.

Een weg van luisteren en onderscheiding

De algemene vergadering van de synode in Rome omvat twee sessies. De eerste sessie heeft inmiddels plaats gevonden van 4 tot 29 oktober 2023, de tweede vindt volgend jaar oktober plaats. De 364 deelnemers gaan een weg van 'luisteren en onderscheiding'. 'Het synodale luisteren is een dubbel luisteren. In de vele dingen die we zullen horen, mogen wij ontdekken wat de Heilige Geest ons wil zeggen. Het begint met het luisteren naar Gods Woord en het mondt uit in luisteren naar elkaar om te ontdekken waar dat Woord op vruchtbare bodem viel en welke vruchten gedeeld kunnen worden tot opbouw van de Kerk.' De vier weken durende eerste sessie startte op 4 oktober met een retraite. In de dagen daarna wisselden algemene bijeenkomsten en gesprekskringen elkaar af. Vele thema's en onderwerpen kwamen aan de orde. Wereldwijd komt o.m. het thema van 'de vrouw in de Kerk' sterk naar voren. Ook de plaats van homoseksuelen in de Kerk vraagt dringend om bespreking.

'Synodaliteit' betekent ook een andere vorm van kerkbestuur

In het kort gaat het erom alle gedoopte leden van de Kerk betrokken en verantwoordelijk te maken voor het bestuur van de Kerk. Paus Franciscus wil dat de Kerk minder klerikaal wordt en dat zij leert om haar gelovigen serieuzer te nemen. En dat is eigenlijk niets nieuws. Want na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) werden er prieterraden en pastorale raden geïnstalleerd in de bisdommen. We moeten (soms) nog leren hoe dat kan werken. Het gaat er voortaan om niet zonder de gewone gelovigen te besturen.

Piet Steur, em. diaken

NIEUWTJES

VISITE

Op 6 november gaat paus Franciscus in gesprek met een groep kinderen in het Vaticaan. Daarvoor zijn kinderen uitgenodigd uit alle hoeken van de wereld. De bedoeling is dat de 86-jarige paus naar hen zal luisteren om van hen te leren.

TENTOONSTELLING

In het Amsterdamse museum Ons' lieve Heer op Solder is t/m zondag 12 november de presentatie "Aan deze en gene zijde van de dood" te zien. Over hoe in de katholieke traditie in de 19^e eeuw de doden werden herdacht. De presentatie bestaat uit een unieke verzameling voorwerpen die na ruim 100 jaar voor het eerst aan het publiek getoond wordt. Zoals rouwtextiel, servies en relikwieën. Kijk voor meer informatie op de website: opsolder.nl

RENTMEESTERSCHAP

Paus Franciscus werkt aan een tweede deel van zijn encycliek 'Laudato Si'. Dit deel moet volgens de paus inspelen op de problemen die vandaag de dag spelen. "We moeten nooit vergeten dat de jongere generaties er recht op hebben om een mooie en leefbare wereld te erven. Dit betekent dat wij zware verplichtingen hebben tegenover de Schepping die wij hebben ontvangen".

PRENTENBIJBEL

In kinderboekschrijfster Sylvia van den Heede vond het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap de juiste persoon om de tekst van de Prentenbijbel op te frissen. De illustraties zijn aangepast door Marijke ten Cate. De vernieuwde Prentenbijbel telt 296 pagina's en kost € 34,95. ISBN: 978 908 912 2780.

BIJBELSE WOORDEN

Soms ben je op zoek naar een passend Bijbelcitaat voor jezelf of voor een ander. In dit boekje zijn ze verzameld rond diverse thema's. "Woorden uit de Bijbel" voor wie zoekt naar het verhaal van God met iedere mens. Samengesteld door Nynke Dijkstra en Arjen Buitsma. ISBN 978 949 327 9407. www.adveniat.nl € 14,95.

KRO-NCRV

Zendt naast het zondagse Geloofsgesprek en de Eucharistieviering op NPO 2 dit najaar een vervolg uit op de TV-serie van dit voorjaar over de Witte Zusters, met tevens een portret van de Witte Paters. Beiden waren missionarissen die in onder meer Afrika werkten. In december komt op TV een drieluik genaamd "Francis in Lourdes". Over het zogenaamde "Lourdesvirus" met sopraan Francis van Broekhuizen, die jaren als vrijwilliger mee naar Lourdes ging.

2024

Tijd voor een nieuwe kalender. We hebben de vernieuwde Mariakalender die dit jaar al verscheen in een nieuwe versie mét GROTE LETTERS. Nieuw is ook de Theologie Scheurkalender met elke dag een intrigerende gedachtegang. Zo maak je kennis met een brede theologische traditie, óók op de achterkant van ieder blad. De Mariakalender heeft op de achterzijde de gebruikelijke afwisseling van mopjes, gedichtjes, recepten, raadsels en puzzels. En dan is er natuurlijk altijd ook de oude vertrouwde Gerarduskalender.

STRIJDKREET

Het Leger des Heils heeft onlangs het glossy tijdschrift "Majoor" uitgebracht. Met op de cover haar boegbeeld Majoor Bosshardt. De in 2007 overleden Alida Bosshardt heeft een onuitwisbare indruk gemaakt. Zij keek tegen niemand op en op niemand neer. "Majoren", ofwel "Goed doen" is het thema van de glossy. Haar motto was: mensen dienen is God dienen. Er werkten tal van BN'ers aan het magazine mee, dat voor € 8,95 in de winkel ligt.

Marijke van Asselt