

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 26 november 2018
U kunt bij voorkeur via email aanleveren: hoeksteen@rkkerkschagen.nl

INHOUD

- Tot aan de poort
- Van de pastoor
- Van de bestuursafel
- Pensioen
- Aanmelding 1^e communie
- Kerkbalans 2018
- Parochieagenda
- Lectors / misdienaars
- Kosten / collectanten
- Misintenties
- Onze pasgedoopten
- Kerstmiddag voor 79+
- Deurcollecte kerstmiddag
- Vervoer naar de kerk
- Kennismaken met Gregoriaanse zang
- 8 Vragen voor een parochiaan
- Maandelijks actie Voedselbank
- Wereldwinkel Schagen
- Bewust consumeren
- Schoenendoosactie
- Kleurplaat
- Advent – op weg naar Kerstmis
- Rouwen is Liefde
- Nieuwtjes

TOT AAN DE POORT

Tot aan de poort
 heb ik je vergezeld,
 jij ging naar binnen,
 ik bleef buiten staan.
 Ik keek je na,
 verbijsterd en ontsteld
 en tastend ben ik hier
 mijn weg gegaan.
 De wereld was te groot
 voor mij alleen
 en alles wankelde,
 elk woord deed pijn.
 En daar waar gisteren
 de zon nog scheen
 hing nu een ondoordringbaar
 mistgordijn.
 Een golf van wanhoop
 stormde op mij aan,
 maar willoos ging ik verder
 moe en mat
 en in een zee van leed
 was ik vergaan
 als God mijn handen
 niet gegrepen had....

Bron:
 Mediapastoraat
 RKK/KRO

VAN DE PASTOOR

U weet dat ik heel vaak bij de afsluiting van de eucharistie een soort weerpraatje heb. Het weer maakt immers een wezenlijk onderdeel uit van ons leven. Mooi weer maakt ons blij. Slecht weer maakt ons somber. Ja, het liefst probeer ik u altijd blij te maken. Want ook Jezus probeerde steeds het goede, het blij in de mens naar boven te halen. Positief leven geeft de mens kracht.

Zo zie ik ook onze parochie. We proberen er met elkaar iets goeds van te maken. Met de middelen die ons ter beschikking staan willen we onze mooie parochie laten voortbestaan. Lies de Vries is op 17 oktober (haar 66^e verjaardag) met pensioen gegaan. Lies was een spin in het web van onze parochie. Iedereen kon op haar een beroep doen. Voor mij was zij echt een steun en toeverlaat. Zij was mijn geheugen.

Vanaf deze plaats bedank ik Lies de Vries uit de grond van mijn hart. Dat zij echt mag genieten van haar pensioen.

Al een hele tijd is ons parochiebestuur in gesprek met het bisdom om toestemming te krijgen voor een opvolger van Lies. Vooral het verschil van mening over onze financiën is hiervan de oorzaak. Maar vlak voor het ter perse gaan van deze Hoeksteen bereikte ons het bericht dat het bisdom ons een handreiking geeft door toestemming te verlenen om een nieuwe parochiecoördinator aan te nemen. Dit echter voor een tijdelijke overeenkomst van een half jaar. Natuurlijk zijn hieraan voorwaarden verbonden en blijven wij in gesprek met het bisdom.

Zo gaan we naar eind van het jaar. Naar het eind van het kerkelijk jaar en naar het eind van het kalenderjaar. Met de intense dagen van 1 en 2 november gaan we de winterperiode in. Met allen die ons heilig en dierbaar zijn gaan we het licht maken in de duisternis. Met de tijd van de advent bereiden we ons daadwerkelijk voor op het Licht dat in onze wereld komt. Om dan met Kerstmis de Heer in ons midden te verwelkomen. Bijna als een dakloze komt Jezus ter wereld. Als de meest eenvoudige wil de Eeuwige onder ons zijn. Onze goede Paus Franciscus laat dit ook altijd zien. Waar presidenten en royalty's in prachtige limousines rondrijden komt onze Paus Franciscus nog net niet in een Citroën 2cv. Geweldig. Deze Paus, die voor mij al heilig is, wijst ons de weg van eenvoud en liefde, de weg van barmhartigheid en vriendschap. Hij wijst ons een weg van warmte en dialoog. Paus Franciscus wijst ons nu precies de weg die Jezus is gegaan. Bid voor mij, vraagt Paus Franciscus iedere zondag. Ik doe dat. Maar ik bid ook voor onze parochie en voor u allen die mij dierbaar zijn. Dat we, ondanks tegenwind, met elkaar de weg van Jezus, de weg van het geloof mogen gaan. Onze kerk staat er al 135 jaar. Met vreugde hebben we dit kleine, maar mooie feest gevierd.

Met dankbaarheid verwelkom ik ook Ignas Tilma als pastoor 'in solidum' in de regio Schagen. Dit houdt in dat Ignas Tilma met mij hoofdelijk pastoor is van de gehele regio. Zijn aandacht is vooral gericht op de parochies van De Vijfhoek (Waarland, 't Veld, Nieuwe Niedorp, Heerhugowaard De Noord en Heerhugowaard 't Kruis), alsmede de parochie van Tuitjenhorn. Het is goed om samen deze verantwoordelijkheid te kunnen delen. Laten we na de Advent in dankbaarheid met elkaar Kerstmis vieren. Jezus kwam haast als een dakloze in onze wereld. Maar Hij heeft de wereld veroverd. In de duisternis en de koude van onze winter brengt Hij licht en warmte. Hier kan het KNMI niet tegen op! Lieve mensen, met Kerstmis houden we elkaar vast. Maar een jaar heeft meerdere dagen om elkaar vast te houden. Houd elkaar vast. In voor- en tegenspoed.

Een mooie herfst en goede Adventstijd voor u allen.



Als u een gesprek wenst met pastoor Eduard Moltzer, diaken Piet Steur of catechiste Monica Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkerkschagen.nl en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt.

Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Moltzer, 0224-212357.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Bij het lezen van deze Hoeksteen is Lies de Vries-Pellekoorne formeel uit haar functie als parochiecoördinator, wat zij vele jaren met toewijding heeft gedaan. Wij zijn haar als bestuur daar zeer dankbaar voor.

Maar nu: "Tijdelijke vervanging voor deze functie". Met de formele brief van het Bisdomeind september, die als het zwaard van Damocles op onze tafel viel, werd geen machtiging verleend voor de vervanging van de parochiecoördinator omdat wij een meningsverschil hebben over de financiën. Het gaat hierbij om het 'te grote' verschil tussen de pastorale kosten en de niet-pastorale kosten. Maar ook om het feit dat wij in Schagen gematigd positief zijn over de terugloop van kerkgangers in tegenstelling tot het Bisdomeind dat daar anders over denkt, is Schagen voor de toekomst wel benoemd als hoofdkerk.

Het gaat hierbij over aannames van cijfers, uitgedrukt in percentages, en daar mag je van mening over verschillen. Maar dat mag toch niet leiden tot het niet verlenen van een machtiging voor deze belangrijke functie. Bezuinigen op niet pastorale kosten is nauwelijks mogelijk en dat zouden wij ook niet moeten willen. Je gaat niet bezuinigen op je dirigent of organist die een heel belangrijke functie hebben bij onze prachtige koren en waar veel parochianen, en ook anderen, van genieten.

Wederom hebben we een herziene begroting ingediend, met daarin verwerkt minder uren voor een nieuwe coördinator, en daarbij het verzoek dit toe te staan omdat wij gewoonweg niet zonder kunnen. Op 17 oktober kwam toch een handreiking van het bisdomeind en werd er toestemming beloofd voor een coördinator voor de periode van 6 maanden.

Technische zaken – herhaalde oproep vervanging Frans Bos

In de vorige Hoeksteen hebben we u laten weten dat Frans een stapje terug wil doen. Helaas heeft zich nog niemand gemeld. Vandaar onze herhaalde oproep voor een technisch en handig persoon, die alvast met Frans mee wil lopen en e.e.a. kan overnemen.

Heeft u interesse of vragen over deze functie/werkzaamheden, neem dan contact op met de pastorie op nr. 0224-212415 (maandag t/m donderdag tussen 9 en 12 uur) zodat wij u verder bij kunnen praten. Alvast hartelijk dank.

Het Parochiebestuur

PENSIOEN

Lieve parochianen,

Zoals u wellicht al heeft gehoord of gelezen, heb ik recent mijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt en ben dan ook gestopt als parochiecoördinator. Deze (betaalde) functie en ook het vrijwilligerswerk als secretariaatsmedewerkster heb ik 8 jaar met veel plezier uitgeoefend. De lieve collega's op de pastorie, waaronder natuurlijk ook de pastoor, hebben zeker aan dat plezier bijgedragen. Echter nu is het de bedoeling dat ik samen met mijn man ga genieten van onze vrije tijd.

Tijdens mijn laatste dagen in functie heb ik al van velen van u een lieve kaart en soms zelfs bloemen of een cadeau mogen ontvangen. Heel hartelijk dank daarvoor. En tijdens de viering van 21 oktober werd ik in het zonnetje gezet door pastoor Eduard en na de viering ben ik toegezongen, onder leiding van Paul Sanders, door alle parochianen en koorleden die koffie stonden te drinken. Dit was de slagroom op de kers op de taart. De tekst van het lied wil ik u niet onthouden en vindt u hier onder.

Maar ook al ben ik met pensioen, het werk op de pastorie mag ik nu gaan overdragen aan mijn opvolgster. Dus ik ben nog even bezig op de pastorie.
En ik blijf natuurlijk wel parochiaan en blijf ook zeker zingen in het dameskoor. En wie weet wat er nog meer op mijn pad komt. We komen elkaar dus vast nog weer tegen.

Ik wil iedereen hartelijk danken voor de fijne samenwerking!

Tot ziens, Lies de Vries-Pellekooorne

BIJ DE PENSIONERING VAN EEN ZÉÉR VLIJTIG LIESJE (op de melodie van 'Zingt voor de Heer van liefde en trouw')

Wie zat er op het kerk-kantoor?
parochiële midden-voor,
jaja, u heeft het ook al door: , Allelu-LIES, Allelu-LIES.

Wie typt en print voor Christofoor?
Notulen ...Hoeksteen ... ga maar door
Blaadjes en boeltjes voor het koor: Allelu-LIES, Allelu-LIES.

Voor iedereen een luist'rend oor:
'Uw misintentie staat er, hoor!'
'Ik geef het door aan de pastoor'. Allelu-LIES, Allelu-LIES.

Ze ging nog net niet zélf voor!
Wel zong ze, tussen 't werken door,
zeer stevig mee in 't dameskoor. Allelu-LIES, Allelu-LIES.

Ze douwde soms -terecht- iets door,
hield Eduard op 't rechte spoor;
(hij gaat je t meeste missen, hoor!) Allelu-LIES, Allelu-LIES.

En daarom zingt dit hele koor:
'Er is één eretitel voor
'COORDINEREND GROOT-MAJOOR' Allelu-LIES, Allelu-LIES.

AANMELDING 1^E COMMUNIE

Zit uw kind in groep 4 van de basisschool en is het gedoopt of wil het nog gedoopt worden, dan nodigen wij hem/haar van harte uit om deel te nemen aan de voorbereidingen voor de Eerste H. Communie. De voorbereidingen met de kinderen zullen plaatsvinden vanaf februari 2019 op de woensdagmiddagen, dus buiten schooltijd. Het feest van de Eerste Communie is op zondag 26 mei in onze kerk. Zit uw kind op een katholieke basisschool in groep 4, dan heeft hij/zij via de school een uitnodiging gekregen. Is dit niet het geval, en wilt u toch dat uw kind deelneemt, dan kunt u een schriftelijke opgave doen of per e-mail.

Wij vragen van u de volgende gegevens: Naam, geboortedatum en doopdatum van uw kind, adres en telefoonnummer en op welke school uw kind zit.

Schriftelijke aanmelding via: Sint Christoforusparochie – Ged. Gracht 64 – 1741 GD Schagen – t.a.v. 'werkgroep 1^e Communie', of via mail: secretariaat@rkkerkschagen.nl

Hartelijke groet van pastoor Eduard Moltzer en de werkgroep 1^e Communie, Els Seuters, Corina Joosten en Monica Wildeboer (catechiste)

KERKBALANS 2018

Wat hebben we een prachtige zomer gehad! De meeste mensen hebben genoten van een vakantie, dichtbij of ver weg. En sinds begin september is iedereen weer een beetje in het normale ritme gekomen, maar wel nog steeds met heerlijk warm weer.

De actie Kerkbalans lag in de maanden juli en augustus wat stil. Er kwam weinig binnen. Maar in september, misschien ook omdat er herinneringsbrieven zijn verstuurd, heeft u weer geld gestort. Op 1 oktober was de stand dan ook ruim € 45.000,-. En dat komt toch aardig in de richting van ons minimale streefbedrag van € 47.000 voor 2018.

We hopen dan ook dat er nog een eindsprint komt in de resterende maanden. Heeft u nog niet gestort, dan hopen we dat u dat alsnog wilt doen. Of helpt u ons met een extra gift?

Het rekeningnummer is NL 26 INGB 0002 8366 08.

Alvast heel hartelijk dank!

Het parochiebestuur

PAROCHIEAGENDA

Zo.	04 nov	10.00 uur	31^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang. U kunt een artikel voor de Voedselbank meebrengen en afgeven bij de PCI. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de pastorie, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep
Ma.	05 nov	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	06 nov	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	07 nov	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': pastoor Eduard Moltzer
Vr.	09 nov	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
		19.00 uur	Oefenen familiekoor in de pastorie

Za.	10 nov	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	11 nov	10.00 uur	32^e Zondag door het jaar: Familieviering m.m.v. het familiekoor
		16.00 uur	Tamilviering
Ma.	12 nov	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	13 nov	08.15 uur	Kerkwerken groep 2
		19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	14 nov	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
Vr.	16 nov	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Zo.	18 nov	10.00 uur	33^e Zondag door het jaar: Diaconaal weekend. Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor. Pastor G. Koning gaat voor. Na de viering is er achter in de kerk gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken, verzorgd door leden van de Wijkcontactraad: Marja Kramer, Solveg Steur, Marion Pels, Corrie Groen en Ria Blankendaal
Ma.	19 nov	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	20 nov	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	21 nov	10.45 uur	Woorddienst in 'De Bron': pastor Louise Kooiman
Vr.	23 nov	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Za.	24 nov	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	25 nov	10.00 uur	Christus, Koning van het Heelal: Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor.
Ma.	26 nov	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	27 nov	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	28 nov	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': pastoor Eduard Moltzer
Vr.	30 nov	09.30 uur 19.00 uur	H. Mis in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
Zo.	02 dec	10.00 uur	1^e Zondag van de Advent: Eucharistieviering met samenzang. Vandaag is er kinderkerk in de pastorie. U kunt een artikel voor de Voedselbank meebrengen en afgeven bij de PCI. Na de viering is er achter in de kerk gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken, verzorgd door leden van de Wijkcontactraad: Minze van der Zee, Hannie de Graaf, Paula Mooij en Jan Spruijt
Ma.	03 dec	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	04 dec	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	05 dec	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': pastoor Eduard Moltzer
Vr.	07 dec	09.30 uur 19.00 uur	H. Mis in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
Za.	08 dec	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang. Er wordt een deurcollecte gehouden voor de kerstmiddag van de Christoforus Bezoekgroep, zie artikel verderop.
Zo.	09 dec	10.00 uur	2^e Zondag van de Advent: Eucharistieviering m.m.v. het gregoriaans koor. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de pastorie, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep. Er wordt een deurcollecte gehouden voor de kerstmiddag van de Christoforus Bezoekgroep, zie artikel verderop.
Ma.	10 dec	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	11 dec	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	12 dec	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
Vr.	14 dec	09.30 uur 19.00 uur	H. Mis in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
Zo.	16 dec	10.00 uur	3^e Zondag van de Advent: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor.
Ma.	17 dec	16.00 uur 08.00 uur 19.00 uur	Kerstconcert van het Nieuwedieper Visserskoor H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel Boeteviering
Di.	18 dec	08.15 uur 19.00 uur	Kerkwerken groep 1 Avondmis in de dagkapel
Wo.	19 dec	19.00 uur	Oecumenische kerstviering in de Carrousel in 'De Bron': pastor Louise Kooiman
Vr.	21 dec	09.30 uur 19.00 uur	H. Mis in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
Za.	22 dec	19.00 uur	Vervalt

Zo.	23 dec	10.00 uur	4^e Zondag van de Advent: Eucharistieviering met samenzang
Ma.	24 dec	17.30 uur	Kerstavond: Familieviering m.m.v. het familiekoor
		20.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
		22.30 uur	Eucharistieviering met samenzang
Di.	25 dec	10.30 uur	Kerstmis: Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor
		15.00 uur	Kindje wiegen
Wo.	26 dec	10.30 uur	2^e Kerstdag: Eucharistieviering met samenzang
		10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
Vr.	28 dec	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Zo.	30 dec	10.30 uur	Heilige Familie: Eucharistieviering met samenzang
Ma.	31 dec	19.00 uur	Oudjaar / Heilige Maria, Moeder van God: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Di.	01 jan	10.30 uur	Nieuwjaar: Eucharistieviering met samenzang
Vr.	04 jan	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

LECTOREN / MISDIENAARS

			Lectoren	Misdienaars
Zo.	04 nov.	10.00 uur	Chris van Lint	Vinida en Yasmina Thevasahayam
Za.	10 nov	19.00 uur	Janny van der Zee	Rob, Mike en Jim van Haaren
Zo.	11 nov	10.00 uur	Familieviering	Mauro en Evie Roubos
Zo.	18 nov	10.00 uur	Janny van der Zee	Gré Hoedjes / Petra de Wever
Za.	24 nov	19.00 uur	Chris van Lint	Antony en Ashley Anthonipillai
Zo.	25 nov	10.00 uur	Bernard Gee	Nora Bruins / Kevin Auspicious
Zo.	02 dec	10.00 uur	Frans Wildeboer	Safana en Yasmina Thevasahayam
Za.	08 dec	19.00 uur	Tom Oosterdijk	Rob, Mike en Jim van Haaren
Zo.	09 dec	10.00 uur	Kitta Hogervorst	Solveg Steur / Vinida en Yonas Thevasahayam
Zo.	16 dec	10.00 uur	Saskia Forrester	Saskia en Michael Forrester
Zo.	23 dec	10.00 uur	Ans de Ruijter	Wilma Leermakers / Noah Vrolijk
Ma.	24 dec	17.30 uur	Familieviering	Mauro Roubos / Dishan Anthiresu
Ma.	24 dec	20.00 uur	Dilani Anthiresu	Solveg Steur / Petra de Wever / Rajihven Francis
Ma.	24 dec	22.30 uur	Chris van Lint	Solveg Steur / Lia Vermeulen
Di.	25 dec	10.30 uur	Janny van der Zee	Solveg Steur / Renod en Ruchita Francis
Wo.	26 dec	10.30 uur	Bernard Gee	Nora Bruins / Evie Roubos
Zo.	30 dec	10.30 uur	Frans Wildeboer	Jeson Jeganatham / Renoshan Francis
Ma.	31 dec	19.00 uur	Saskia Forrester	Petra de Wever / Denissan Jeganatham
Di.	01 jan	10.30 uur	Dilani Anthiresu	Saskia en Michael Forrester

KOSTERS / COLLECTANTEN

			Koster	Collectanten
Zo.	04 nov	10.00 uur	Lia Vermeulen	R. Stringer / D. Dijkman
Za.	10 nov	19.00 uur	Gerard Blom	J. Kox / C. van de Luijtgarden
Zo.	11 nov	10.00 uur	Theo Zuurbier	J. Huiberts / R. Steemers

Zo.	11 nov	16.00 uur	Antony Anthonipillai	-
Zo.	18 nov	10.00 uur	Gerard Blom	PCI
Za.	24 nov	19.00 uur	Jan Heddes	J. Kox / C. van de Luijngaarden
Zo.	25 nov	10.00 uur	Theo Zuurbier	D. Dijkman / G. de Ruijter
Zo.	02 dec	10.00 uur	Lia Vermeulen	R. Stringer / R. Steemers
Za.	08 dec	19.00 uur	Gerard Blom	J. Kox / C. van de Luijngaarden
Zo.	09 dec	10.00 uur	Antoon Vergeer	J. Huiberts / D. Dijkman
Zo.	16 dec	10.00 uur	Jan Heddes	R. Steemers / G. de Ruijter
Zo.	23 dec	10.00 uur	Antoon Vergeer	D. Dijkman / R. Stringer
Ma.	24 dec	17.30 uur	Lia Vermeulen	G. de Ruijter / koster
Ma.	24 dec	20.00 uur	Theo Zuurbier / Gerard Blom	D. Dijkman / A. Wijnants / J. Huiberts
Ma.	24 dec	22.30 uur	Antoon Vergeer	Koster
Di.	25 dec	10.30 uur	Jan Heddes / Gerard Blom	R. Steemers / R. Stringer
Wo.	26 dec	10.30 uur	Theo Zuurbier	D. Dijkman / G. de Ruijter
Wo.	26 dec	16.00 uur	Antony Anthonipillai	-
Zo.	30 dec	10.30 uur	Lia Vermeulen	J. Huiberts / R. Stringer
Ma.	31 dec	19.00 uur	Antony Anthonipillai	J. Kox / C. van de Luijngaarden
Di.	01 jan	10.30 uur	Antoon Vergeer	R. Steemers / D. Dijkman

MISINTENTIES

Zo.	04 nov	10.00 uur	Annie Burger-van Stein en zegen over kinderen, kleinkinderen en familie, Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, Joop en Karl Molenaar en zegen over het gezin, Arie van Diepen en zegen over zijn gezin, Bep van Zutphen- Eldering en zegen over haar gezin, Hilda Genoveva, Jan Vader
Ma.	05 nov	08.00 uur	Hilda Genoveva, Jan Vader
Di.	06 nov	19.00 uur	Hilda Genoveva, Jan Vader
Vr.	09 nov	09.30 uur	Hilda Genoveva, Jan Vader
Za.	10 nov	19.00 uur	Hilda Genoveva, Jan Vader
Zo.	11 nov	10.00 uur	Quirinus en Sjaan Vink-Groenendijk en zegen over hun gezin, Jig de Vries en zegen over al zijn dierbaren, Piet Jong, Hilda Genoveva, Jan Vader
Ma.	12 nov	08.00 uur	Hilda Genoveva, Jan Vader
Di.	13 nov	19.00 uur	Hilda Genoveva, Jan Vader
Vr.	16 nov	09.30 uur	Hilda Genoveva, Jan Vader
Zo.	18 nov	10.00 uur	Kees Huiberts en zegen over zijn gezin, Jeanne Hendriks- van de Winkel, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Bep van Zutphen-Eldering en zegen over haar gezin, Hilda Genoveva, Jan Vader, Uit dankbaarheid b.g.v. het 60-jarig huwelijk van Arie en Sien Blokker en voor de overleden ouders Waij-Kos, Sjon Poelsma en overleden ouders Blokker-Klaver en overleden broers, zusters, schoonzusters en zwagers
Ma.	19 nov	08.00 uur	Hilda Genoveva, Jan Vader
Di.	20 nov	19.00 uur	Hilda Genoveva, Jan Vader
Vr.	23 nov	09.30 uur	Hilda Genoveva, Jan Vader

Za.	24 nov	19.00 uur	Cor Rus, Jan Vader
Zo.	25 nov	10.00 uur	Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak, Bep van Zutphen-Eldering en zegen over haar gezin, Loek van Leuven en zegen over zijn gezin
Ma.	26 nov	08.00 uur	Wim van de Wiel en zegen over zijn gezin
Di.	27 nov	19.00 uur	Tiny Polizzi-Giling - uit dankbaarheid en zegen over de gezinnen
Vr.	30 nov	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	02 dec	10.00 uur	Karin Schipper, Annie Burger-van Stein en zegen over kinderen, kleinkinderen en familie, Jig de Vries en zegen over al zijn dierbaren
Ma.	03 dec	08.00 uur	Intentie nog open
Di.	04 dec	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	07 dec	09.30 uur	Intentie nog open
Za.	08 dec	19.00 uur	Levende en overleden familie Komen-Groot
Zo.	09 dec	10.00 uur	Joop en Karl Molenaar en zegen over het gezin, Piet Jong, Bep van Zutphen-Eldering en zegen over haar gezin
Ma.	10 dec	08.00 uur	Intentie nog open
Di.	11 dec	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	14 dec	09.30 uur	Intentie nog open
Zo.	16 dec	10.00 uur	Martin van der Waart, Jig de Vries en zegen over al zijn dierbaren, Cor en Ada Huiberts-van der Aar, Jeanne Hendriks-van de Winkel, Bep van Zutphen-Eldering en zegen over haar gezin
Ma.	17 dec	08.00 uur	Intentie nog open
Di.	18 dec	19.00 uur	Henk Groeliker en zegen over zijn gezin
Vr.	21 dec	09.30 uur	Intentie nog open
Za.	22 dec	19.00 uur	Intentie nog open
Zo.	23 dec	10.00 uur	Jig de Vries en zegen over al zijn dierbaren
Ma.	24 dec	17.30 uur	Cornelis en Grietje Bregman-Jansz en zus Grietje Jansz, Martin van der Waart, Cor Rus, Loek van Leuven en zegen over zijn gezin
Ma.	24 dec	20.00 uur	Rens Ansems en zegen over zijn gezin, Kees Huiberts en zegen over zijn gezin, Tiny Boersen-van Straaten, Henk en Jopie Wijers – onze ouders zijn altijd bij ons, Jeanne Hendriks-van de Winkel, Ben Waij, Cornelis en Trijntje Bregman-Jansz en zus Grietje Jansz, Theo Waij en zegen over zijn gezin, Joke Groot-Schut en zegen over kinderen en kleinkinderen, Nic en Alie Laan-Boots, Arie van Diepen en zegen over zijn gezin, Tiny Polizzi-Giling en uit dankbaarheid en zegen over de gezinnen, Piet Jong, Leon en zegen over zijn familie, Bep van Zutphen-Eldering en zegen over haar gezin, Piet Molenaar en zegen over zijn gezin
Ma.	24 dec	22.30 uur	Cornelis en Grietje Bregman-Jansz en zus Grietje Jansz

Di.	25 dec	10.30 uur	Piet en Emmie Verver-van Diepen, Een gedachtenmoment voor Aad Sinnige, Henk Groeliker en zegen over zijn gezin, Cornelis en Grietje Bregman-Jansz en zus Grietje Jansz, Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, Theo Waij en zegen over zijn gezin, Overleden ouders Blokker-Klaver, Sjon Poelsma, Overleden ouders Waij-Kos, Piet Boots, Bep en Leo Kocken-van der Voort, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Annie van Hees-de Blok en zegen over haar gezin, Jaap de Vries en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen
Wo.	26 dec	10.30 uur	Intentie nog open
Vr.	28 dec	09.30 uur	Wim van de Wiel en zegen over zijn gezin, Anna Kamphorst-Jaegers en zegen over kinderen en kleinkinderen

Zo.	30 dec	10.30 uur	Intentie nog open
Ma.	31 dec	19.00 uur	Cornelis en Grietje Bregman-Jansz en zus Grietje Jansz, Jeanne Hendriks-van de Winkel, Annie van Hees-de Blok en zegen over haar gezin
Di.	01 jan	10.30 uur	Cornelis en Grietje Bregman-Jansz en zus Grietje Jansz, Ben Waij
Vr.	04 jan	19.00 uur	Intentie nog open

ONZE PASGEDOOPTEN

Lynn	Dochter van	Michael Bakker en Jennifer Commandeur
Sarah	Dochter van	Adriaan Rozing en Marijke Rozing-Hanewinkel

KERSTMIDDAG CHRISTOFORUS BEZOEK GROEP VOOR PAROCHIANEN 79 PLUS

Met veel genoegen nodigen wij u uit voor een gezellige middag in kerstsfeer. Deze kerstmiddag wordt gehouden op: **ZATERDAG 15 DECEMBER 2018.**

Alle parochianen van 79 jaar en ouder, waarvan bekend is dat ze deze middag willen bijwonen, krijgen een uitnodiging thuisgebracht. Deze uitnodiging geldt ook voor de eventuele partner/echtgenoot.

Wanneer u, als 79-plusser, geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u zich **voor 1 december** aanmelden bij mevr. Paauw. Telefoon: 0224 – 296553 of 06 – 30852736.

Heeft u zich aangemeld maar bent u alsnog verhinderd te komen; dan graag afmelden bij mevr. Paauw op bovenstaande nummers.

U bent onze gast:

Datum : Zaterdag 15 december

Aanvang: 14.00 uur (Zaal open vanaf 13.30 uur)

Plaats: Regiuscollege, Hofstraat te Schagen

Vervoer: Dient u zelf voor te zorgen (evt. de 60plus bus)

Graag tot ziens op 15 December!

Met vriendelijke groet, namens de Christoforus Bezoekgroep,
Mevr. M. Paauw (secretaresse)

DEURCOLLECTE T.B.V. DE KERSTMIDDAG

Zoals u hierboven kunt lezen verzorgt de Christoforus Bezoek Groep op zaterdag 15 december weer een aangename kerstmiddag voor alle parochianen van 79 jaar en ouder.

De kosten van dit sfeervolle samenzijn worden grotendeels gedragen door onze PCI. Maar ook aan de parochianen wordt een bijdrage gevraagd via een deurcollecte. Deze deurcollecte zal worden gehouden na de vieringen op 8 en 9 december.

De CBG dankt u bij voorbaat voor uw bijdrage.

VERVOER NAAR DE KERK EN TERUG DOOR VRIJWILLIGERS

In de laatste vergadering van de Wijkcontactraad is men op het idee gekomen om parochianen, die graag zondags naar de kerk willen, maar geen vervoer daar naartoe hebben b.v. doordat men slecht ter been is, vervoer met de auto door een vrijwilliger aan te bieden.

Dit systeem van autovervoer door vrijwilligers, om toerbeurt, wordt reeds al geruime tijd gebruikt door de Protestantse Gemeente in Schagen en met groot succes.

Dit systeem houdt in, dat b.v. zes chauffeurs, via een door hen afgesproken schema, b.v. iedere zes weken een keer rijden.

Iedere chauffeur krijgt dit overzicht en men kan dan precies zien, welke zondag men ingeroosterd is, zodat men eventueel ruim van tevoren onderling kan ruilen in noodgevallen.

In iedere Hoeksteen kunnen de Parochianen dan ook zien, op welke zondag, welke chauffeur rijdt, met het telefoonnummer erbij, zodat men tijdig een afspraak kan maken over de tijd en plaats van ophalen.

Dit systeem voor onze kerk kan alleen van de grond komen, als er genoeg chauffeurs hieraan willen meedoen.

En hoe meer chauffeurs zich hiervoor willen inzetten, hoe minder ze behoeven te rijden en zes chauffeurs is dan toch wel het minimumaantal dat er nodig is om te starten met dit mooie, sociale vervoer-naar de kerk-systeem.

Daarom doen wij als Wijkcontactraad nu dringend een oproep aan parochianen om zich persoonlijk (of b.v. als echtpaar) aan te melden als vrijwillig chauffeur voor het vervoer van mede-parochianen, die om een of andere reden een of meerdere keren niet naar de kerk kunnen.

Dus heeft u een auto en u zou toch ook naar de kerk gaan op zondag, dan zou het fantastisch zijn, als u een parochiaan, zonder vervoer, mee zou kunnen nemen, en dat op een door u aangegeven tijdstip.

U kunt zich opgeven voor dit nieuwe vervoersysteem in onze Katholieke kerk, door te bellen of mailen naar:

Jan Spruijt; telefoonnummer 0224-213220; email: jmcm8@xs4all.nl of

Kees Rodenburg ; telefoonnummer: 0224-214235; email: cf.rodenburg@quicknet.nl

Indien er genoeg aanmeldingen komen voor dit mooie sociale vervoersysteem in onze kerk, kunnen wij met de betreffenden om de tafel gaan om hier verder over te praten om tot goede afspraken te komen en dan ook de redactie van de Hoeksteen hierover te benaderen.

Groeten, ook namens de Wijkcontactraad,
Jan Spruijt en Kees Rodenburg

STILTE IN KLANK: KENNISMAKEN met GREGORIAANSE ZANG

De gregoriaanse zang is het oudste muzikale erfgoed van onze westerse muziek. Al eeuwenlang wordt er wereldwijd gregoriaans gezongen. Binnen de liturgie van kerken en kloosters, maar in toenemende mate ook daarbuiten. De subtiele schoonheid van deze liturgische zang is niet gericht op uiterlijk vertoon, maar zoekt vooral verstillend en verdiepend. Het zijn vooral de teksten van de psalmen die vertegenwoordigd zijn. En waar wordt meer uitdrukking gegeven aan de menselijke emoties dan in de psalmen?

Tjeerd van der Ploeg, organist van de Sint Christoforuskerk en leider van onder meer het gregoriaans koor van de Sint Christoforuskerk zal van alles vertellen over deze zang en over de achtergronden. Ook zal er gezongen worden door alle aanwezigen om zo deze oeroude zangvorm zelf te ondergaan, o.a. in de ruimte van de kerk.

Belangstellenden, mannen en vrouwen, zijn op maandagavond 12 november van harte welkom in de pastorie van deze kerk, Gedempte Gracht 64, Schagen. Aanvang 19.30 uur. Aanmelden via het secretariaat, e-mail: secretariaat@rkkerkschagen.nl, is prettig, maar niet noodzakelijk. Deelname is gratis.

8 VRAGEN VOOR EEN PAROCHIAAN

Mijn naam is Denise de Wever en ik ben 26 jaar. Ik ben opgegroeid in Schagen en woon hier ook. Ik werk op een kinderdagverblijf met veel plezier bij de buitenschoolse opvang.

Vraag 1 Wat betekent geloof voor u?

Ik heb op de Rank, een katholieke school, gezeten. Ik vond de verhalen rond Pasen en Kerst altijd erg mooi. Mijn Juf van toen, Wil Adams, kon ook erg mooi vertellen. Ik ben gedoopt en heb mijn eerste communie gedaan en het vormsel ontvangen. Ik denk dat dat wel iets heeft toegevoegd aan wie ik nu ben. Thuis deden wij niet veel met het geloof, maar mijn moeder stak bijvoorbeeld wel vaak een kaarsje aan, wanneer iemand een moeilijk examen had of als iemand ziek was. Nu ik een eigen huis heb, probeer ik dat ook te doen. Ik kom maandelijks in de kerk omdat ik in het Gemengd Koor zing. Ik vind dat uur in de kerk fijn, omdat ik dan even stil kan staan bij de dingen die in het dagelijks leven gebeuren.

Vraag 2 Wat is uw betrokkenheid bij de Christoforusparochie?

Vanaf groep 4 mocht je meezingen met het kinderkoor. Samen met mijn vriendin Edie Corver heb ik dit jaren gedaan. Toen we 16 waren, zijn we overgestapt naar het Gemengd Koor waar ik nog steeds met veel plezier bij mag zingen. Ook bij de missiemarkt in oktober help ik graag een handje. Ik vind dit altijd een hele gezellige week.

Vraag 3 Als u lid was van het PB, welk initiatief zou u dan nemen?

Ik moet eerlijk bekennen dat ik mij daar niet echt in verdiep. De mensen die dat doen, doen hun werk goed.

Vraag 4 Wat maakt u gelukkig?

Mooie reizen maken met mijn zusje Joyce. Wij schelen maar 2 jaar en hebben een hele hechte band. We hebben al veel mooie dingen gezien, maar nog mooier vind ik het dat we dat met elkaar kunnen delen. Ik word ook blij van een avond uit eten met mijn vader of kletsen met mijn moeder over van alles en nog wat met een kopje thee aan de keukentafel. Ook de jaarlijkse familie barbecue vind ik altijd super gezellig. Kortom, met mijn familie en vrienden om mij heen, ben ik gelukkig.

Vraag 5 Wie zou u wel eens willen ontmoeten?

Ik vind het inspirerend om mensen te ontmoeten waar ik iets van kan leren. Zo heb ik een tijdje geleden iemand leren kennen die in India is geweest voor een opleiding tot yogalerares en nu hier in Nederland af en toe lesjes yoga geeft, zodat ze kan oefenen. Dankzij haar heb ik nu weer een leuke hobby ontdekt.

Vraag 6 Welk verhaal uit de bijbel past bij u?

Ik ben niet opgegroeid met de bijbel, dus ik ken lang niet alle verhalen. De liedjes die wij met het kinderkoor zongen, hadden altijd mooie teksten, die ik als kleine verhaaltjes met een boodschap zag.

Vraag 7 Als u een keer mocht preken, waar gaat de preek dan over?

Ik vind dat we best wat beter voor de aarde en de natuur om ons heen mogen zorgen. Ik denk dat God wel zijn best heeft gedaan om er iets moois van te maken. Aan ons de taak om het mooi te houden.

Vraag 8 Waar vraagt u voor te bidden?

Dat mensen lief zijn voor elkaar. Nu is dat lang niet altijd makkelijk, maar ik denk dat wanneer je een ander behandelt zoals je zelf behandeld zou willen worden, dat je daar best ver mee komt. Ook ik zou iedereen een positieve mindset gunnen. Ik probeer uit allerlei situaties iets leerzaams te halen. Het leven is vaak een stukje leuker als je er een positieve draai aan kunt geven!

Ik geef het stokje door aan Marloeske Hummeling. Zij zingt ook in het gemengd koor.

MAANDELIJKSE ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK

December 2016 zijn we de maandelijkse actie voor de Voedselbank gestart. Iedere eerste zondag van de maand wordt de kerkbezoekers gevraagd houdbare levensmiddelen mee te brengen welke door de Voedselbank kunnen worden uitgereikt.

Voor mensen die liever geen levensmiddelen willen meenemen naar de kerk maar wel een bijdrage willen geven bestaat de mogelijkheid een geldelijke bijdrage te geven. Hiervan wordt door veel parochianen gebruik gemaakt. In 2018 hebben wij namens u in totaal alweer € 895,90 aan de Voedselbank kunnen overmaken.

De actie loopt dus nog steeds zeer goed. Wij zijn zeer verheugd namens de parochianen van Schagen iedere maand één of meer dozen met producten naar de Voedselbank te kunnen brengen en een bedrag over te kunnen maken. Gelukkig betreft het bijna altijd voor langere tijd houdbare producten. Soms echter moeten wij ook producten weggooien, omdat de houdbaarheidstermijn is verstreken of omdat de producten open zijn gemaakt dan wel gedeeltelijk al gebruikt. U zult begrijpen dat dergelijke producten door de Voedselbank niet meer aangeboden mogen worden. Het is dus niet zinvol om dergelijke producten in te brengen.

De Voedselbank is ook zeer blij met de financiële bijdrage. Er is namelijk veel geld nodig voor aanschaf van de benodigde goederen en voor de bijkomende operationele kosten (huisvesting, transport, koel- en vriescapaciteit, etc.) om de producten op te slaan en de pakketten bij de klanten te krijgen.

Wij vinden het geweldig dat zo veel parochianen de zorg voor elkaar belangrijk vinden en deze actie blijven steunen. We gaan er dan ook graag mee door.

We willen u namens de klanten van de Voedselbank hartelijk danken en hopen dat u ook in de toekomst uw bijdrage wilt blijven leveren.

Wij zullen u in ieder geval in de Hoeksteen regelmatig over de actie informeren.

Namens de Parochiële Charitas Instelling te Schagen

Janny van der Zee

BREED SCALA CADEAUS IN DE WERELDWINKEL SCHAGEN

De inkoopsters van de Wereldwinkel Schagen zijn dit keer voor een breed assortiment van de meest fraaie cadeauartikelen gegaan.

Een topvoorbeeld zijn de met de hand gevilde sjaals afkomstig uit Nepal. De groothandel met toepasselijke naam MooiVilt betreft deze sjaals van een vrouwvriendelijk bedrijf in dat Himalayaland. De vrouwen vilten de wol van Merinosschape met de hand. Weliswaar wordt de wol geïmporteerd uit Australië, de zijde die dient als ondergrond voor de wol, is afkomstig van recyclede zijden sari's. Aan deze bedrukte ondergrond herkent u deze sjaal. De vilten kindertasjes, ook uit Nepal, worden door hetzelfde bedrijf geïmporteerd. Ook voor deze artikelen reist de eigenaresse naar Nepal om met de vrouwen van naaiatelier Friends Handicraft tot mooie ontwerpen te komen. De liefde voor Nepal, het natuurproduct en de authenticiteit zie je terug in de prachtige producten.

Vilt viert hoogtij in de Wereldwinkel Schagen. Ook de engeltjes zijn van dit materiaal gemaakt, ze komen alleen niet uit Nepal maar uit Indonesië.

Andere producten, van natuurlijke materialen gemaakt, zijn de motoren en engeltjes van zwerf- en drijfhout, de keramische vazen uit Indonesië van klei, de rieten manden uit Bangladesh.

Waar de artikelen ook vandaan komen en van welk materiaal ze gemaakt zijn, met het kopen van zo'n cadeau steunt u de makers uit deze landen. Daardoor hebben zij meer bestaanszekerheid en kunnen hun kinderen naar school zodat ook zij een betere toekomst tegemoet gaan.

Uiteraard staan de schappen van de Wereldwinkel onder de toren van de kerk op de Markt in Schagen vol met vele andere leuke en originele cadeaus voor elke gelegenheid en elke beurs.

En mocht je dringend behoefte voelen om ook wat te betekenen voor de Wereldwinkel en voor de producenten in de verre landen, bel met 0224-212191. Dank!

[Kijk voor meer informatie op: www.wereldwinkelschagen.nl](http://www.wereldwinkelschagen.nl)

BEWUST CONSUMEREN

Tips van Paus Franciscus:

- trek een trui aan en zet de verwarming lager
- gebruik geen of minder plastic en wees zuinig met papier

- neem de bus of de trein of probeer te carpoolen
- kook niet meer dan je kunt opeten
- laat dingen die kapot zijn repareren
- hergebruik zo veel mogelijk

Voor de paus is duurzaam omgaan met het milieu een ware christelijke deugd.

SCHOENENDOOSACTIE – CADEAU VOOR EEN KIND

Een pakje krijgen in de decembermaand. Het hoort er eigenlijk een beetje bij in onze rijke westerse wereld. In veel achtergebleven gebieden hebben ouders wel wat anders aan hun hoofd. Voor hun kinderen blijft een cadeautje krijgen een droom.

Maar daar gaan we iets aan doen.

Via Actie4kids. Het gaat hierbij om kinderen die via de Actie Schoenendoos, in actie komen voor kinderen in nood door een schoenendoos voor een kind te versieren en te vullen met speelgoed en schoolspulletjes.

Vorig jaar deelde de Operation Christmas Child wereldwijd maar liefst 8 miljoen dozen uit. Dus doe mee en laat jouw doos een verre reis maken. Tover een glimlach op het gezichtje van een onbekend kind, zodat het even de ellende van alledag kan vergeten.

Nu hoef je natuurlijk geen kind te zijn om zo'n feestelijke doos te maken. Dus vaders, moeders, opa's en oma's, kom in actie en lever een doos af op de pastorie.

Wat kun je in de doos doen?

Schoolspullen: pennen, (kleur)potloden, gum, schrijfblok, schriften, puntenslijper, etui, liniaal en een kleurboek.

Speelgoed: pop, auto, kleine bal, jojo, pet, knuffel, puzzeltje, ballonnen, knikkers, springtouw, muziekinstrumentje.

Toiletartikelen: tandpasta, tandenborstel, zeep, haarspeldjes, kam, borstel, toilettasje.

Dit zijn zo wat ideetjes.

Wat vooral NIET in de doos mag is: snoep of andere etenswaren en natuurlijk geen oorlogsspeelgoed!

Let op: het ideale formaat van een schoenendoos is ongeveer 21-22 cm breed, 30-35 cm lang en 12-15 cm hoog. Doos en deksel moeten apart ingepakt/versierd worden. Daarna een elastiek erom. De schoenendoos gaat een verre reis maken. Dat kost € 5,- per doos. Dat geld kan in een envelop tussen het elastiek worden gestopt.

Zonder de verzendkosten kan de doos niet worden opgestuurd.

De gevulde schoenendoos kan uiterlijk 8 november worden ingeleverd op de pastorie.

Van maandag t/m donderdag tussen 9 en 12 uur. Of tijdens de weekendvieringen in de kerk, maar uiterlijk zondag 11 november.

Lia Vermeulen

KLEURPLAAT



ADVENT – OP WEG NAAR KERSTMIS

Op woensdagavond 12 december willen wij u een avond aanbieden rondom Advent. We gaan samen kijken naar enkele Bijbelteksten en bespreken een tekst uit Jesaja, de profeet waar regelmatig uit gelezen wordt tijdens de Adventsperiode. Verder willen we gaan kijken naar de ontstaansgeschiedenis van Advent en de betekenis ervan. We sluiten af met een korte Adventsmeditatie n.a.v. het Magnificat.

U bent van harte welkom in de pastorie van de Sint Christoforuskerk.
De inloop met koffie en thee is om 19.15 uur. Om 19.30 uur willen we van start gaan.
Wij hopen u die avond te ontmoeten!
Aanmelden kunt u telefonisch: 0224-214208 of via mail: mcwildeboer@planet.nl.

Hartelijke groet namens het pastoraal team,

Monica Wildeboer, catechiste

ROUWEN IS LIEFDE

Over rouw kan niets gezegd worden zonder iets over de Liefde te zeggen

Zelfs als die liefde maar kort was

Zelfs als die liefde nooit volwassen werd

Zelfs als alleen het verlangen naar liefde onvoltooid bleef

Zelfs als die liefde kwetste en onder de maat bleef

Rouwen gaat over liefde. Ruimte voor rouwen is ruimte voor liefde in al haar veelvoud.

Het is zwaar en verdrietig een geliefde te moeten missen door de dood. De wereld staat stil

en de zin en glans lijkt weg te vloeien uit het leven. Iedereen gaat hier anders mee om.

Iedereen rouwt verschillend. Toch voelt het vaak goed om samen te komen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. De eenzame strijd van heimwee en verdriet kun je delen met

anderen. Daarom wordt er het komend seizoen een groep rondom rouw gestart, voor

mensen die een dierbare hebben verloren. Samen komen om je verhaal met anderen te

delen, ervaren dat het heilzaam kan zijn om je erkend te voelen in je verdriet, om het niet

weg te stoppen en op te kroppen.

Samen zoeken naar waar we elkaar kunnen steunen.

Deze bijeenkomsten zullen, evenals voorgaande jaren, gegeven worden in de Grote Kerk op de Markt en geleid worden door Pastor Louise Kooiman.

Wie belangstelling heeft voor deze kring, kan zich opgeven op onderstaand telefoonnummer.

U hoeft geen lid te zijn van de kerk.

De kring zal, bij voldoende deelname, ongeveer begin december van start gaan en bij voorkeur overdag.

We willen om de twee weken totaal zes tot acht keer bij elkaar komen.

Wilt u zich opgeven of heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar:

Pastor Louise Kooiman tel. 0228-592970

NIEUWTJES

ZALIG

Negentien Algerijnse martelaren, onder wie de zeven trappistenmonniken van Tibhirine, worden op 8 december zalig verklaard. De monniken die altijd vreedzaam leefden tussen de bevolking, werden in maart 1996 ontvoerd vanuit hun klooster Onze Lieve Vrouw van de Atlas. De extremistische GIA maakte 23 mei bekend dat zij waren vermoord. Hun leven werd enkele jaren geleden verfilmd.

THE PASSION 2019

Het is nog wat vroeg, maar de live-uitzending op Witte Donderdag 18 april komt vanuit de oudste stad van Holland: Dordrecht. Die stad is gekozen omdat daar 400 jaar geleden tijdens de Synode van Dordrecht de opdracht werd gegeven voor de eerste officiële Nederlandse Bijbelvertaling: De Statenbijbel. Thema van de paasvertelling zal zijn: "Je bent niet alleen", waarbij de nadruk ligt op eenzaamheid en aandacht hebben voor elkaar. Wie de zangpartijen gaan uitvoeren wordt op z'n vroegst eind januari bekend gemaakt.

GEKOESTERDE OVERBLIJFSELEN

Stoffelijke resten en voorwerpen die worden geassocieerd met heiligen worden al sinds mensenheugenis vereerd. Relieken dienen vaak als steun of inspiratie van de gelovige. Museum Catharijneconvent in Utrecht toont een aantal buitengewone exemplaren. Te bezichtigen t/m 3 februari 2019. Kijk voor info op: www.catharijneconvent.nl

KERK EN KAAS

Het is 02.20 uur. De wekker loopt af voor broeder Isaac (67), de prior van het trappistenklooster in Berkel-Enschot. In november 2014 openden de monniken hun

kaasmakerij. Wekelijks maken ze van 2000 liter geitenmelk en 4000 liter koemelk zo'n 600 kilo trappistenkaas. Een prijswinnend product. De verkoop vindt vooral plaats in speciaalzaken en op de weekmarkt van Den Bosch. En....binnenkort is de kaas verkrijgbaar in 160 vestigingen van Albert Heijn. Daaraan vooraf gaat een groot artikel in het AH-blad Allerhande. Volgens de prior verkopen kwaliteit en aandacht het product.

PEERKEPAD

Voor wie de Camino te lang vindt is er een goed alternatief. Het Peerkepad van Wittem naar Tilburg. Peerke is de zalige Petrus Donders, de Tilburgse weverszoon die priester werd en als missionaris naar Suriname trok. De route loopt niet naar zijn graf in Paramaribo maar rond de 25 km. van het Zuid-Limburgse Wittem naar het Peerke Donders-heiligdom in Tilburg. Pater Henk Erinkveld beschreef de route in een gids van 128 pagina's. Uitg. TIC, € 12,50 ISBN 978 94 93048 003.

HEILIGEN EN HUN PATRONATEN

Zo heet dit jaar de thematentoonstelling van het Heiligenbeeldenmuseum in het Gelderse Vorden. Gevestigd in een bijzondere Cuyperskerk, wordt dit keer aandacht besteed aan de beroepen van heiligen. Het museum beschikt over 1600 beelden. In de buurt van het museum staan meerdere gebouwen van Cuypers. Deze zijn te bewonderen via een speciale Cuyperswandeling. Kijk voor meer informatie op heiligenbeeldenmuseum.nl

NA DE DOOD

De dood is een onderwerp waar we eigenlijk niet zo goed raad mee weten. Het tijdschrift 'Overleven na de dood' kan hier hulp bij bieden. Het magazine heeft een katholiek uitgangspunt. Is gemaakt in opdracht van missieorganisatie Missio in samenwerking met de uitgeverijen Adveniat en Halewijn. Alle facetten die iets met de dood te maken hebben komen voorbij. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan kinderen. Hoe spreek je met hen over de dood? Het laagdrempelig geschreven tijdschrift telt 144 pag. en kost € 8,95. ISBN 978 90 8528 461 1.

JONGERENKLOOSTER

Sinds kort kent Nederland een heus jongerenklooster. Nieuw Sion in de voormalige Abdij Sion, de plek die de cisterciënzer monniken een paar jaar geleden achter zich lieten omdat die te groot voor ze was geworden. De jongeren die er nu wonen zijn op zoek naar een soort rust die ze elders nog nooit hebben ervaren. De wortels liggen in de traditie van Taizé. Oprichter Ben Lamoree zag steeds vaker jonge mensen naar retraitecentrum De Spil komen. Hij hoopt dat de jongeren wanneer ze hier een tijdje hebben gewoond het kloosterritme ook in een andere setting weten te creëren. Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn maar ze hebben dan routine opgebouwd. Vervolgens is het een kwestie van discipline of je dat ook doet. Info: www.jongerenklooster.nl

TOPATTRACTIE

De Klim naar de Hemel bij de Alkmaarse Grote Kerk is geschiedenis. Het evenement rond het 500-jarig jubileum was eerder al verlengd tot en met Alkmaars Ontzet op 8 oktober. De klim trok bijna 94.000 betalende bezoekers. De logeerpartij van de altaarstukken is ook beëindigd. Die zijn weer terug naar de Dom in het Zweedse Linköping. Ze waren eeuwen geleden ooit verkocht aan Zweden. Hierdoor ontsnapten ze destijds aan de Beeldenstorm van 1573, toen protestantse horden katholieke kunst vernielden.

Marijke van Asselt