

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 8 april 2019
U kunt bij voorkeur via email aanleveren: hoeksteen@rkkerkschagen.nl

INHOUD

- Heer wees mijn kracht
- Van de pastoor
- Vertrek Karin Blaauw
- Van de bestuurstafel
- Kerkbalans 2019
- Op het leven!
- Sobere maaltijd Goede Vrijdag
- Veertig dagen onderweg
- Tien vastenpuntjes
- Vastenactie
- Parochieagenda
- Kerkvervoer rooster
- Lectoren / misdienaars
- Koster / collectanten
- Misintenties
- Kerkvervoer vrijwilligers
- In de Heer overleden
- De Bijbel en zijn verhalen (31)
- 8 Vragen voor een parochiaan
- Banneux 2019
- Naar Rome
- Vrouw & Geloof
- Een vastenmaaltijd
- De Ark van Noach
- The Missionary School
- YoungSeven
- Kleurplaat
- Sixtijnse kapel in Beurs van Berlage
- Wereldwinkel Schagen
- Nieuwtjes

HEER WEES MIJN KRACHT

Heer wees mijn kracht
 wees mijn hoop
 wees mijn leven
 Heer wees mijn warmte
 en wees mijn gevoel.
 Geef mij telkens woord
 om het beste te geven.
 Help me te zoeken
 naar wat U bedoelt.

*Pastoor Ed Smeets,
 Landgraaf*

VAN DE PASTOOR

De eerste maanden van 2019 zijn voor mij bijzonder intensief geweest. De verhuizing naar de Spreeuwenlaan verloopt goed. Maar u weet allemaal wat een verhuizing is. Wat ben ik blij en dankbaar met de hulp die ik van alle kanten krijg. Fantastisch. Woensdag 20 februari ben ik in de Spreeuwenlaan gaan slapen en wonen. Sinds zaterdag 2 maart is het definitief.
Mijn nieuwe adres: Spreeuwenlaan 51, 1742 GA Schagen.

Lieve mensen ik ben dankbaar voor de tijd die jullie mij op de pastorie aan de Gedempte Gracht hebben gegeven. Ik heb er heerlijk gewoond. Nu een andere fase in mijn leven. Heus, ik blijf met veel liefde jullie pastoor. Daar geniet ik iedere dag van. Intussen gebeuren er zo veel dingen om je heen. Eind februari de zogenaamde misbruikt op in het Vaticaan.

Ik ben niet gewend mijn preken te publiceren. Het zijn woorden tussen u en mij. Maar uit de reacties uit uw midden lijkt het mij goed de preek van zondag 24 februari hieronder te laten volgen.

We gaan nu op, naar Pasen. Woensdag 6 maart, Aswoensdag, begint de Vastentijd. Dat deze mooie tijd ons de bezinning op ons leven mag geven.

En dan nu de preek van 24 februari. Ter bezinning en liefde voor ons allemaal!

"Een weerbarstige wereld. U hoort mij deze uitdrukking nogal eens gebruiken. Je hoeft het nieuws in onze wereld maar te bekijken en je wordt bedreefd door alles wat er gebeurt. Bijvoorbeeld Venezuela, een land in diepe ellende. Iedereen wil helpen, maar alleen de Russen worden toegelaten. En dan het migrantenprobleem. In Europa worstelen wij er mee. In Amerika is er iemand die een muur wil bouwen om migranten te kunnen tegenhouden. En de ellende van het seksueel misbruik, dat in de gehele wereld aanwezig is. De mensheid moet zich schamen voor al deze verschrikkelijke dingen.

Komt al deze ellende niet voort uit machtsmisbruik? Verschil in macht: oorzaak van seksueel misbruik, waar dan ook. Geld en macht, het grootste kwaad in onze wereld. De geschiedenis staat er bol van. Ook onze eigen Nederlandse geschiedenis.

Eind februari vond er in het Vaticaan een vergadering plaats over het seksuele misbruik binnen onze eigen katholieke kerk. Het is goed dat paus Franciscus deze vergadering heeft georganiseerd. In de media wordt deze zogenaamde misbruiktop cruciaal genoemd voor onze kerk en de paus zelf. Maar alleen al dat deze top plaatsvindt is goed. Zeker, menigeen zal deze top met gemengde gevoelens volgen. Er is heel veel leed geschied.

Zoals in de gehele wereld leiders tekortschieten is dit in de katholieke kerk ook gebeurd. Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren. Ik herinner mij enkele jaren geleden, toen het rapport Deetman werd uitgebracht, dat we allemaal verdrietig waren. We durfden er zelfs niet voor uit te komen dat we katholiek zijn! Met andere woorden, het raakt ons allemaal. Deze zelfde Deetman is onlangs bij de paus op bezoek geweest. En bisschop Van den Hende heeft het rapport mee naar Rome genomen. In alle geledingen in de samenleving komt seksueel misbruik voor. Maar dat kardinalen, bisschoppen en priesters zich hieraan schuldig maken is des te erger tegen de achtergrond van wat de kerk is en verkondigt: de blijde boodschap. En wat zegt deze blijde boodschap ons vandaag?

De lat wordt hoog gelegd: Bemin uw vijanden horen we Jezus zeggen. Wees goed en doe goed. Leen iets uit zonder er op te rekenen iets terug te krijgen. Oordeel en veroordeel niet! Wees voor elkaar even goed als de Eeuwige voor ons is.

Enkele zinnen die onze dagelijkse werkelijkheid doen schudden.

Nee, we kunnen niet volmaakt zijn. We kunnen niet zo barmhartig en goed zijn als de eeuwige God.

We zijn maar eenvoudige mensen. Niet alleen wij zijn maar eenvoudige mensen, maar ook de paus, de bisschoppen, de priesters.

Jezus wijst ons vandaag een weg. Een weg die haaks staat op ons 'normale gedachtengoed'. Deze weg doet ons allen schudden en laten we hopen dat deze weg ons doet nadenken. En als we nadenken en als we begrip tonen, kan dit werkelijk een goede weg worden.

Ook David was zeker niet altijd rechtschapen. Maar hij liet Saul zien wie hij was.

Bidden we voor een goede weg: voor de paus, voor de kerk en voor onszelf."

Lieve mensen, dat de Vastentijd ons de kracht en genegenheid voor elkaar mag geven, om elkaar straks een Zalig Pasen toe te wensen..

Eduard Molten, pastoor

Als u een gesprek wenst met pastoor Eduard Moltzer, diaken Piet Steur of catechiste Monica Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkkerkschagen.nl en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt.

Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Moltzer, 0224-212357.

VERTREK KARIN BLAAUW

In een periode van 15 jaar heeft Karin Blaauw met veel verve gestalte gegeven aan het regionale jongerenpastoraat en tijdens zeven jaren de vormingscursus "Op reis in het Land van Geloven" georganiseerd en gegeven. Daarnaast heeft zij verschillende themacursussen verzorgd voor volwassenen en ook enkele jaren de Adventswandeling in Schoorl georganiseerd. Van september 2004 tot eind 2010 was zij werkzaam in het voormalige dekenaat Hoorn en vanaf begin 2011 in de regio Schagen en de voormalige regio Geestmerambacht.

Na wederzijds overleg is besloten dat zij, na het afronden van de werkzaamheden van het lopende seizoen, haar functie per 1 september 2019 neerlegt. Nu alvast bedanken wij Karin voor haar enorme, nimmer aflatende inzet, met name voor de jongeren in onze beide regio's.

Pastoor Eduard Moltzer

VAN DE BESTUURSTAFEL

In het kantoor van de pastorie doet onze nieuwe coördinator het goed. Langzamerhand begint Marion Hofman wat overzicht te krijgen over de vele werkzaamheden, die zich in onze parochie voordoen. Zij voelt zich al aardig thuis op de pastorie en in het team. Met speciale vragen kan zij altijd bij Lies terecht. Lies heeft ook nog de organisatie van alle werkzaamheden rondom de kerkbalans voor haar rekening genomen. Daar zijn wij haar erg dankbaar voor.

Aangezien we moeten bezuinigen op het aantal beschikbare uren voor Marion zullen er wat werkzaamheden komen te vervallen. Het was een mooie gewoonte om alle jubilerende bruidsparen een felicitatie te sturen. Helaas past dit niet meer in het werkschema.

Zo zullen er in de loop van de tijd meer taken vervallen.

Aan de andere kant zijn wij blij dat de voorkomende kantoortaken kunnen worden gecontinueerd, evenals de werkzaamheden voor het verschijnen van de Hoeksteen.

Het is fijn dat door het team, Lia Vermeulen, Martine van Kampen, Marion Hofman en Frans Bos, de pastorie op de ochtenden van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur bereikbaar is.

Wij zijn blij met hen en wensen hen veel succes en sterkte.

Het parochiebestuur

KERKBALANS 2019

Het jaar 2019 is alweer even onderweg. Eind januari heeft u de brief over de actie Kerkbalans 2019 ontvangen, maar eerst willen we u nog de eindstand van 2018 laten weten: € 48.200,-. Een prachtig bedrag en meer dan ons streefbedrag! U allen hartelijk dank hiervoor!

De actie Kerkbalans 2019 heeft als speerpunt het onderhoud en restauratie van de kerktoren. Ook hiervoor is weer veel geld nodig. De maanden januari en februari hebben al het mooie bedrag van € 30.679,- opgebracht. We hebben dan ook de hoop en verwachting dat we dit jaar met elkaar € 50.000,- gaan halen. Helpt u ons weer?

Parochiebestuur

OP HET LEVEN!

Een bijzondere avond met Hans Bouma.

De verhalen van Judas en Lazarus

Woensdag, 3 april 2019 om 19.30 uur in de Grote Kerk op de Markt te Schagen. (Kerk open vanaf 19.15 uur)

Hans Bouma, verhaal en poëzie – Wim Rasing, piano

Twee personen die in de veertig-dagen-tijd wel zeer tot de verbeelding spreken: Judas en Lazarus. Bij monde van Hans Bouma vertellen ze deze avond in alle openheid hun verhaal.

Om te beginnen Judas. Wij treffen hem aan op het land van de pottenbakker, inmiddels een dodenakker. Terugblikkend, evaluerend, wanhopig zoekend naar zijn identiteit. Wie is hij? Titel van zijn verhaal: **De mond van een vriend.**

Vervolgens Lazarus. Op weg naar Jeruzalem, met de dood voor ogen, verheft Jezus zijn vriend Lazarus tot een teken, een zeer reële profetie van zijn opstanding. Zeven jaar na zijn opwekking vertelt Lazarus, met als titel **Op het leven!**, zijn verhaal.

Ieder verhaal wordt ingeleid door een poëtisch-muzikale collage.

Mensen die deelnemen aan de sobere maaltijd kunnen dus gewoon in de kerk blijven.

Andere belangstellenden zijn vanaf 19.15 uur welkom.

Wie deel wil nemen aan de sobere maaltijd kan zich aanmelden bij Truus Folkertsma tel.

0224 298403 / 06 83999736

SOBERE MAALTIJD EN AVOND OVER 'GOEDE VRIJDAG'

Op woensdag 17 april kunt u deelnemen aan een sobere maaltijd i.v.m. de Veertigdagentijd. U bent daar vanaf 17.30 uur welkom. De maaltijd begint rond 18.00 uur en wordt besloten met een kort meditatief moment. Na afloop wordt er een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld ter bestrijding van de onkosten. Daarna volgt er een meditatieve avond over 'Goede Vrijdag' o.l.v. catechiste Monica Wildeboer. We zullen beginnen met een inleiding over 'Goede Vrijdag' n.a.v. wat de Bijbel en de Traditie daarover zeggen. Daarna zullen we in stilte de 14

Kruiswegstaties van de Duitse kunstenaar en katholiek priester Sieger Köder (+ 2015 op 90 jarige leeftijd) bekijken, met daarbij een opdracht. We zullen de avond afsluiten met het lezen en bespreken van de 'Lijdenspsalm'; Psalm 22.

De locatie is: de Grote Kerk op de Markt. U kunt zich opgeven bij: Truus Folkertsma, tel. nr. 0224-298403 of 06-83999736.

Wilt u s.v.p. aangeven of u komt voor de maaltijd, voor de avond over 'Goede Vrijdag' of voor beiden.

VEERTIG DAGEN ONDERWEG

Berne Heeswijk: Tekst ter bezinning

Veertig dagen onderweg. Weten we nog waarheen?

Pasen: doortocht naar nieuw leven.

Maar onderweg zijn er zoveel keuzes mogelijk.

In onze tijd is er zoveel te kiezen.

Het is niet eenvoudig de goede weg te kiezen.

De weg van God is de goede weg,
maar hoe weet ik dat ik de weg van God ga?

Wetten geven wel houvast,
het zijn onze ANWB-borden onderweg.

Maar de borden moet je leren lezen
én je moet jouw bestemming kennen.

Soms ga je een zijweg in of neem je een omweg.

Ben je dan verloren voor Gods weg?

Jezus neemt er de tijd voor,

Hij zet ons aan het denken.

Een liefdevol oordeel opent nieuwe wegen naar God.

Dus laten we niet achterom kijken,
maar samen uitzien naar een nieuw begin.

TIEN VASTENPUNTJES VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD

Bisdom Brugge, Tine de Leeuw

1. Kies als vastenpuntje iets kleins en haalbaars, iets dat tot je dagelijks leven behoort.
2. Wanneer je honger hebt en je eet, gaat je honger over..... als je geestelijk voedsel tot je neemt, dan krijg je steeds meer honger.
3. Vasten is een weg doorheen de woestijn.
Geen Pasen zonder Goede Vrijdag.
4. Er zijn geen ideale omstandigheden.
Probeer christen te zijn in het leven zoals het is.
5. Maak tijd voor God.
Vertoef dagelijks een haalbare 5 minuten bij Hem.
6. Mijn keuzes.....
Wat staat centraal in mijn leven: God of mijn agenda?
7. Een woestijnervaring kan leiden tot het goede.
De Geest werkt doorheen het leven met al zijn pijn en desillusies.
8. Mijn keuzes..... Ben ik goed voor de andere omwille van die andere of om mezelf waar te maken?
9. Jezus navolgen betekent:
niet Hem na-apen maar in zijn Geest leven.

10. Laat ik me door Christus raken
in mijn ontmoetingen met anderen?

VASTENACTIE

Vastenactie : Bouw van een Mother's place!

De stichting 'Een Betere Start' van Mariette Berbée uit Warmenhuizen (vroeger Breezand) heeft met haar eigen project in Oeganda (district Kasese) een kraamkliniek laten bouwen door de bevolking. De RK kerken uit de Noordkop, die eerder in de Vastentijd daarvoor hadden gespaard waren een grote steun. De kraamkliniek is klaar sinds 2015 en is prachtig geworden. De vrouwen uit de wijde omgeving kunnen hier onder deskundige begeleiding bevallen.

De wens van de bevolking is nu dat er eenzelfde gebouw bij komt voor de hoogzwangere vrouwen, die vaak lopend van heel ver moeten komen, om voor de bevalling te verblijven. Men verwacht dat dan nog meer dames de kliniek boven een onhygiënische hut verkiezen om te bevallen van hun kind.

De RK kerken uit de Noordkop, te weten Schagen, Langedijk, Texel, Den Helder, Julianadorp, 't Zand, Anna Paulowna en Breezand, gaan weer voor 'Een Betere Start' sparen in de Vastentijd.

Ook de RK scholen doen weer mee!

De Vastenactie zal het streefbedrag met 30% aanvullen.

Wat zal het mooi zijn als het gebouw volgend jaar klaar is. Men is al begonnen met de bouw, de fundering staat al. Helpt u mee om de 'Mother's place' te voltooien?

Meer informatie en prachtige foto's kunt u vinden op www.beterestart.com

Uw bijdrage kunt u storten op IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, onder vermelding van het Projectnummer 401243.

Ook staan er weer de bekende groene bussen achterin de kerk.

Namens de moeders, hartelijk dank voor uw bijdrage!

Werkgroep Missie & Ontwikkeling.

PAROCHIEAGENDA

Zo.	17 mrt	10.00 uur	2^e Zondag in de Veertigdagentijd: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor. Kinderen zijn welkom in de pastorie bij de Kinderkerk. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken in de pastorie, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep.
		16.00 uur	Tamilviering
Ma.	18 mrt	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	19 mrt	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	20 mrt	10.45 uur	Woorddienst in 'De Bron': De heer J. Bruin
Vr.	22 mrt	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Za.	23 mrt	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	24 mrt	10.00 uur	3^e Zondag in de Veertigdagentijd: Eucharistieviering met samenzang
Ma.	25 mrt	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	26 mrt	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Vr.	29 mrt	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Zo.	31 mrt	10.00 uur	4^e Zondag in de Veertigdagentijd: Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor.
		17.00 uur	Choral Evensong door Guildford Cathedral Choir uit Engeland
Ma.	01 april	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	02 april	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	03 april	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': pastoor Eduard Moltzer
Vr.	05 april	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
		19.00 uur	Oefenen familiekoor in de pastorie

Zo.	07 april	10.00 uur	5^e Zondag in de Veertigdagentijd: Eucharistieviering met samenzang. U kunt vandaag een artikel meebrengen voor de Voedselbank en achter in de kerk afgeven bij de PCI.
Ma.	08 april	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	09 april	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	10 april	10.45 uur	Woorddienst in 'De Bron': de heer Adriaan Rodenburg
Vr.	12 april	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
		19.00 uur	Oefenen familiekoor in de pastorie

Za.	13 april	19.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. het gregoriaans koor
Zo.	14 april	10.00 uur	Palmzondag: Familieviering m.m.v. het familiekoor. De kinderen mogen hun Palmpasestok meenemen voor de optocht door de kerk.
		17.00 uur	Vespers door Vrouwenschola o.l.v. Tjeerd van der Ploeg
Ma.	15 april	08.30 uur	H. Mis in de kerk. Aansluitend koffiedrinken in de pastoriezaal i.v.m. de verjaardag van pastoor Eduard Moltzer
		19.00 uur	Boeteviering
Di.	16 april	08.15 uur	Kerkwerken groep 1
		19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	17 april	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
Do.	18 april	19.00 uur	Witte Donderdag – Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde: Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor
Vr.	19 april	15.00 uur	Goede Vrijdag: Kruisweg - Kinderkruisweg in de pastorie
		15.00 uur	Kruisweg in 'De Bron': diaken Piet Steur
		19.00 uur	Gedachtenis van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus m.m.v. het gemengd koor

Za	20 april	21.30 uur	Paaswake: Eucharistieviering m.m.v. het gregoriaans koor
Zo.	21 april	10.00 uur	Pasen: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor.
		16.00 uur	Tamilviering

Ma.	22 april	10.00 uur	2^e Paasdag: Eucharistieviering met samenzang
		10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
Di.	23 april	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Vr.	26 april	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Za.	27 april	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	28 april	10.00 uur	2^e Zondag van Pasen – Beloken Pasen: Eucharistieviering met samenzang. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken in de pastorie, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep.
		15.30 uur	Orgelconcert door Willeke Smits, organiste van de Hooglandse kerk te Leiden
Ma.	29 april	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	30 april	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	01 mei	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': pastoor Eduard Moltzer
Vr.	03 mei	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Zo.	05 mei	10.00 uur	3^e Zondag van Pasen: Eucharistieviering m.m.v. cantors van de Petrus en Pauluskerk Den Helder. Kinderen zijn welkom in de pastorie bij de Kinderkerk . U kunt vandaag een artikel meebrengen voor de Voedselbank en achter in de kerk afgeven bij de PCI.
		17.00 uur	Rozenkransgebed in de kapel op de Keins
Ma.	06 mei	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	07 mei	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	08 mei	10.45 uur	Woorddienst in 'De Bron': pastor Louise Kooiman
Vr.	10 mei	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Za.	11 mei	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	12 mei	10.00 uur	4^e Zondag van Pasen: Eucharistieviering met samenzang.
		17.00 uur	Rozenkransgebed in de kapel op de Keins
Ma.	13 mei	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	14 mei	08.15 uur	Kerkwerken groep 2
		19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	15 mei	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
Vr.	17 mei	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
		19.00 uur	Oefenen familiekoor in de pastorie

KERKVERVOER

Gelieve niet te bellen of te mailen eerder dan een week voor de betreffende zondag!

17 mrt	Liesbeth Ranzijn	0224-720483	liesbethranzijn@outlook.com
24 mrt	Monica Wildeboer	0224-214208	mcwildeboer@planet.nl
31 mrt	Hans Boomgaard	06-12779911	hans.boomgaard@quicknet.nl
07 apr	Nelly Sier-Poland	0224-215036	Nelly-sier-poland@ziggo.nl
14 apr	Nico Kuin	0224-216356	nicokuin@hetnet.nl
21 apr	Hans Boomgaard	06-12779911	hans.boomgaard@quicknet.nl

22 apr	Liesbeth Ranzijn	0224-720483	liesbethranzijn@outlook.com
28 apr	Nelly Sier-Poland	0224-215036	nelly-sier-poland@ziggo.nl
5 mei	Nelly Sier-Poland	0224-215036	nelly-sier-poland@ziggo.nl
12 mei	Nico Kuin	0224-216356	nicokuin@hetnet.nl

LECTOREN / MISDIENAARS

			Lectoren	Misdienaars
Zo.	17 mrt	10.00 uur	Kitta Hogervorst	Mauro en Evie Roubos
Za.	23 mrt	19.00 uur	Chris van Lint	Vinida en Yonas Thevasahayam
Zo.	24 mrt	10.00 uur	Johan Korse	Nora Bruins / Dishan Anthiresu
Zo.	31 mrt	10.00 uur	Ans de Ruijter	Rajihven Francis / Denisshan Jeganatham
Zo.	07 april	10.00 uur	Dilani Anthiresu	Vinida en Yonas Thevasahayam
Za.	13 april	19.00 uur	Saskia Forrester	Rob, Mike en Jim van Haaren
Zo.	14 april	10.00 uur	Familieviering	Kevin Auspicious / Renoshan Francis
Do.	18 april	19.00 uur	Janny van der Zee	Nora Bruins / Jeson Jeganatham
Vrij.	19 april	15.00 uur	Chris van Lint	Yasmina en Yonas Thevasahayam
Vrij.	19 april	19.00 uur	Johan Korse	Ashley en Antony Anthonipillai
Za.	20 april	21.30 uur	Kitta Hogervorst	Solveg Steur / Lia Vermeulen / Saskia Forrester
Zo.	21 april	10.00 uur	Dilani Anthiresu	Michael Forrester / Safana en Vinida Thevasahayam
Ma.	22 april	10.00 uur	Saskia Forrester	Mauro en Evie Roubos
Za.	27 april	19.00 uur	Chris van Lint	Lia Vermeulen / Yasmina Thevasahayam
Zo.	28 april	10.00 uur	Ans de Ruijter	Renod Francis / Ruchita Francis
Zo.	5 mei	10.00 uur	Frans Wildeboer	Denisshan Jeganatham / Rajihven Francis
Za.	11 mei	19.00 uur	Janny van der Zee	Rob, Mike en Jim van Haaren
Zo.	12 mei	10.00 uur	Johan Korse	Kevin Auspicious / Dishan Anthiresu

KOSTERS / COLLECTANTEN

			Koster	Collectanten
Zo.	17 mrt	10.00 uur	Lia Vermeulen	G. de Ruijter / D. Dijkman
		16.00 uur	Antony Anthonipillai	-
Za.	23 mrt	19.00 uur	Jan Heddes	J. Kox / C. van de Luitgaarden
Zo.	24 mrt	10.00 uur	Antoon Vergeer	R. Steemers / Koster
Zo.	31 mrt	10.00 uur	Gerard Blom	D. Dijkman / J. Huiberts
Zo.	07 april	10.00 uur	Lia Vermeulen	G. de Ruijter / R. Steemers
Za.	13 april	19.00 uur	Antoon Vergeer	J. Kox / C. van de Luitgaarden
Zo.	14 april	10.00 uur	Antony Anthonipillai	D. Dijkman / G. de Ruijter
Ma.	15 april	19.00 uur	Jan Heddes	-
Do.	18 april	19.00 uur	Theo Zuurbier / Jan Heddes	PCI
Vrij.	19 april	15.00 uur	Theo Zuurbier	-
Vrij.	19 april	19.00 uur	Lia Vermeulen / Gerard Blom	A. Wijnants / J. Huiberts
Za.	20 april	21.30 uur	Theo Zuurbier / Antoon Vergeer	A. Wijnants / J. Kox / C. van de Luitgaarden
Zo.	21 april	10.00 uur	Gerard Blom / Jan Heddes	R. Steemers / D. Dijkman
Zo.	21 april	16.00 uur	Antony Anthonipillai	-
Ma.	22 april	10.00 uur	Antoon Vergeer	G. de Ruijter / Koster
Za.	27 april	19.00 uur	Gerard Blom	J. Kox / C. van de Luitgaarden
Zo.	28 april	10.00 uur	Jan Heddes	J. Huiberts / D. Dijkman
Zo.	5 mei	10.00 uur	Lia Vermeulen	R. Steemers / R. Steemers

Za.	11 mei	19.00 uur	Jan Heddes	J. Kox / C. van de Luytgaarden
Zo.	12 mei	10.00 uur	Antony Anthonipillai	A. Wijnants / G. de Ruijter

MISINTENTIES

Zo.	17 mrt	10.00 uur	Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Joop en Jeanne Hendriks-van de Winkel, Jan Vader en zegen over zijn gezin, Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, Joop en Karl Molenaar en zegen over het gezin, Siem de Lange en zegen over zijn dierbaren, Cor Schouten, Joke Groot-Schut en zegen over kinderen en kleinkinderen	
Ma.	18 mrt	08.30 uur	Intentie nog open	
Di.	19 mrt	19.00 uur	Emmy Bontje-Kouw	
Vr.	22 mrt	09.30 uur	Intentie nog open	

Za.	23 mrt	19.00 uur	Ben Waij, Pieter van Rijk, Leon en zegen over zijn familie	
Zo.	24 mrt	10.00 uur	Kees Huiberts en zegen over zijn gezin, Cor en Ada Huiberts-van der Aar, Overleden ouders Rozing-de Haan en zegen over kinderen en kleinkinderen, Cor Schouten, Emma Kuijper-Baas	
Ma.	25 mrt	08.30 uur	Wim van de Wiel	
Di.	26 mrt	19.00 uur	Intentie nog open	
Vr.	29 mrt	09.30 uur	Simon van der Voort	

Za.	30 mrt	19.00 uur	Intentie nog open	
Zo.	31 mrt	10.00 uur	Henk Groeliker en zegen over zijn gezin, Cor Schouten	
Ma.	01 april	08.30 uur	Intentie nog open	
Di.	02 april	19.00 uur	Intentie nog open	
Vr.	05 april	09.30 uur	Intentie nog open	

Zo.	07 april	10.00 uur	Cor Schouten, Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie	
Ma.	08 april	08.30 uur	Intentie nog open	
Di.	09 april	19.00 uur	Piet en Trien Groen-de Boer	
Vr.	12 april	09.30 uur	Intentie nog open	

Za.	13 april	19.00 uur	Intentie nog open	
Zo.	14 april	10.00 uur	Overleden familieleden Bos en Van Lochem, Cor Schouten	
Ma.	15 april	08.30 uur	Intentie nog open	
Di.	16 april	19.00 uur	Emmy Bontje-Kouw	
Do.	18 april	19.00 uur	Leon en zegen over zijn familie	

Za.	20 april	21.30 uur	Intentie nog open	
Zo.	21 april	10.00 uur	Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Overleden ouders Waij-Kos, Sjon Poelsma, Overleden ouders Blokker-Klaver, Henk Groeliker en zegen over zijn gezin, Ben Waij, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Bep van Zutphen-Eldering en zegen over haar gezin, Joop en Jeanne Hendriks-van de Winkel, Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, Overleden ouders Rozing-de Haan en zegen over	

			kinderen en kleinkinderen, Theo Waij en zegen over zijn gezin, Cor Schouten, Piet van Duin uit dankbaarheid en om zegen voor zijn gezin
Ma.	22 april	10.00 uur	Intentie nog open
Di.	23 april	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	26 april	09.30 uur	Intentie nog open

Za.	27 april	19.00 uur	Intentie nog open
Zo.	28 april	10.00 uur	Joop en Karl Molenaar en zegen over het gezin, Theo Waij en zegen over zijn gezin, Cor Schouten, Piet van Duin uit dankbaarheid en om zegen voor zijn gezin
Ma.	29 april	08.30 uur	Wim van de Wiel
Di.	30 april	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	03 mei	09.30 uur	Intentie nog open

Zo.	05 mei	10.00 uur	Cor Schouten, Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie
Ma.	06 mei	08.30 uur	Jig de Vries en zegen over al zijn dierbaren
Di.	07 mei	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	10 mei	09.30 uur	Intentie nog open

Za.	11 mei	19.00 uur	Bep en Leo Kocken-van der Voort, Jan Vader en zegen over zijn gezin
Zo.	12 mei	10.00 uur	Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Bep van Zutphen-Eldering en zegen over haar gezin, Cor Schouten
Ma.	13 mei	08.30 uur	Intentie nog open
Di.	14 mei	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	17 mei	09.30 uur	Emmy Bontje-Kouw, Piet van Duin; uit dankbaarheid en om zegen voor zijn gezin

VERVOER NAAR DE KERK EN TERUG DOOR VRIJWILLIGERS

Vijf vrijwilligers hebben zich aangemeld om op zon- en feestdagen parochianen, die geen vervoer hebben, naar de kerk te vervoeren.

Als men op een bepaalde zondag vervoerd wil worden, dan moet men de betreffende chauffeur van die zondag bellen op maandag t/m vrijdag voor die betreffende zondag tussen 18.00 en 20.00 uur of men kan een e-mail sturen. Dan kan er een afspraak worden gemaakt tussen de chauffeur en de parochiaan. De lijst van chauffeurs staat in de Hoeksteen vermeld na de Parochieagenda. **Gelieve niet te bellen of te mailen eerder dan een week voor de betreffende zondag!**

Een chauffeur kan maximaal drie personen meenemen. En voor de chauffeur wordt op het kerkplein een plek gereserveerd om zijn passagier(s) te laten in/uitstappen.

Een chauffeur is bij schade of ongeval verzekerd via zijn autoverzekering en kan eventueel als vrijwilliger ook een beroep doen op de collectieve gemeenteverzekering.

Indien er onderling geruild moet worden of men kan een chauffeur niet bereiken, dan kan men altijd contact opnemen met de contactpersonen, Jan Spruijt of Kees Rodenburg.

Het aantal vrijwilligers is beperkt, dus het zou heel goed zijn, als er nog meer vrijwilligers zich zouden willen aanmelden, zodat men met meerderen, minder hoeft te rijden.

Namens de Wijkcontactraad, Jan Spruijt (tel. 213220; e-mail: jmcm8@xs4all.nl) en Kees Rodenburg (tel. 2145235; e-mail: cf.rodenburg@quicknet.nl)

IN DE HEER OVERLEDEN

In memoriam Petrus van Duin, Piet

* Zijpe, 23-10-1931

† Schagen, 30-12-2018

'Terugkijkend op een mooi leven en dankbaar voor alle goede zorgen en liefde die hij ons heeft gegeven, nemen wij afscheid van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en trotse opa'.

Dit was de tekst op de rouwkaart van onze lieve Piet, pap en opa. En op de voorkant van de kaart een afbeelding van schapjes in een weiland achter een houten hek, in een lichte nevel gehuld. Een idyllisch plaatje wat zo bij hem paste. Piet was dol op schapen, dol op buiten zijn; samen met Nel fietsen, de groententuin, hij genoot ervan en hield ervan. Maar het allermeest hield hij van 'zijn meissie', Nel, waarmee hij aankomende 29 april 60 jaar getrouwd zou zijn, en van zijn kinderen en kleinkinderen. Piet was een warm persoon en een echt familiemens. Een tragisch gebeuren in het gezin was het overlijden van Ilse, de eerste vrouw van zoon Peter, op zo jonge leeftijd. Gelukkig kwam daar Jolanda in het leven van Peter en de kinderen, daar was Piet heel blij mee, maar Ilse bleef een bijzonder plekje in zijn hart houden en haar foto staat nog altijd op Piet zijn nachtkastje.

Piet had een enorme dosis humor, en zelfs toen hij ziek werd en uiteindelijk bleek dat zijn ziekte hem fataal zou gaan worden, bleef hij zijn humor bewaren. Maar ook zijn geloof, en bijzonder zijn devotie tot Maria. Er zullen wat kaarsjes gebrand zijn op de Keins, in de kapel. Hij was niet bang om dood te gaan, hij geloofde dat hij wel in de hemel zou komen: 'ik heb niet zoveel stoute dingen gedaan, ik ben niet zo ondeugend geweest' zei hij, dus het zou wel goed komen. Hij zag er niet tegen op om te gaan, maar hij vond het heel naar voor Nel, om haar alleen te laten. Op de ochtend vlak voor Piet overleed zei hij nog dat Petrus voor de hemelpoort al druk bezig was het straatje voor hem te vegen. Humor tot het laatst toe. En wij geloven dat hij een mooi plaatsje in de hemel heeft, Maria zal zeker een goed woordje voor hem hebben gedaan! Dat Piet een zeer geliefd mens was bleek wel uit de vele blijken van medeleven in de vorm van berichtjes, kaarten en aanwezigheid bij zijn afscheid in de kerk en de dag erna in het crematorium. Dat gaf veel kracht en troost.

Lieve Piet; pap, opa, we missen je en zullen je blijven missen. Maar onze liefde voor elkaar blijft bestaan; want liefde is oneindig, eeuwig, liefde gaat over de grenzen van de dood heen. De warme herinneringen aan jou zijn onze kracht en steun, de gedachten aan jouw grapjes brengen steeds weer een glimlach op ons gezicht, en jouw geloof is een inspiratie. Hier op aarde zullen wij goed zorgen voor mama en oma, hou jij vanuit de hemel een oogje in het zeil? We houden van je, voor altijd!

Namens de familie Van Duin, Nel, de kinderen en kleinkinderen

Monica Wildeboer, catechiste

Corrie van Diepen-Romein

* 23 november 1934

† 2 januari 2019

Mam groeide in Wognum op met nog 14 broers en zussen. Een mooie maar drukke tijd met zo'n groot gezin.

Ze trouwde en ging met pap in de Wogmeer wonen, waar alle vier de kinderen zijn geboren. In 1969 zijn we met z'n allen naar Schagen verhuisd.

De afgelopen Kerst was het al de 10^e keer dat ze onze vader moest missen.

Mam kreeg een herseninfarct en is daar goed uitgekomen. Ze heeft moeten knokken, wat iedere dag weer veel energie kostte.

Niet lang daarna besloot ze om het grote eengezinshuis waar ze zo lang had gewoond, te verlaten en ging in een appartement aan het Regioplein wonen. Op de benedenverdieping, met een heerlijke tuin er bij.

Dit vond ze het in het begin best wel moeilijk maar al heel snel zei ze dat het een hele goede zet was geweest om te verhuizen. Regelmatig vertelde ze dat haar huis aanvoelde als een warme deken.

Ze stond nog midden in het leven en genoot daar iedere dag van.

Ze wist door de krant en de media ook heel goed wat er allemaal in de wereld gebeurde en kon uitgebreid over alle onderwerpen meepraten.

Na pap zijn overlijden in 2009 wilde ze niet bij de pakken neerzitten. Ze zei direct al dat ze de dingen die ze samen deden zoveel mogelijk zou gaan voortzetten. Ze is dan ook altijd nog blijven kaarten, zowel met vriendinnen als met de ouderenmiddagen. Ze bleef koersballen, bij twee verenigingen.

Als je bij haar langs wilde, kon je beter eerst even bellen of ze wel thuis was

Haar motto was "zoveel mogelijk alles zelf doen en niet lastig voor anderen zijn". Koken, wassen, boodschapjes doen en wanneer het nodig was sprongen de kinderen bij.

Ze genoot van de kinderen en de kleinkinderen.

Onze mam was een moeder vol met goedheid en liefde die zichzelf wegcijferde en alles voor anderen overhad.

Afgelopen Kerst en Oud en Nieuw heeft ze veel tijd met ons allemaal kunnen doorbrengen.

Op 2 januari werd het plotseling stil

Mam, bedankt voor alles.

Adrie van Diepen

DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (31)

Nu volgt er een stukje over Lot en zijn dochters wat voor ons als een incestverhaal zou kunnen overkomen (Gen 19:30-38). Lot vestigt zich met zijn twee dochters in de bergen vlakbij Soar, in een spelonk. Het drietal denkt als enigen op de aardbodem te zijn overgebleven na de vernietiging van Sodom en Gomorra. Om de mensheid voor uitsterving te behoeden bedenken de twee dochters het plan om hun vader dronken te voeren en gemeenschap met hem te hebben om zo een kind van hem te krijgen. Lot merkt er niets van zegt het verhaal en beide dochters worden zwanger. De oudste dochter baart een zoon: Moab; deze naam betekent: 'van de vader'. De jongste dochter baart ook een zoon: Ben-Ammi, wat 'zoon van bloedverwant' betekent. De afstammelingen van Moab, de Moabieten, onderhouden nauwe relaties met de Ammonieten, de afstammelingen van Ben-Ammi en beide stammen zijn aartsvijanden van de Israëlieten. Dit verhaal gaat niet over incest, wat ook binnen het jodendom verboden is. Het gaat over 'overleven'. Tegelijkertijd zit er een sarcastische ondertoon in van de schrijver naar de vijanden van Israël toe: Jullie zijn in en in slecht, en dat zijn jullie al vanaf jullie verwekking! Lot en zijn dochters komen verder niet meer voor in het verhaal.

Het verhaal gaat weer verder met Abraham. Hij reist naar het zuiden en slaat zijn tenten op in het land Gerar van koning Abimelek. Net als in Egypte zegt Abraham tegen Sara dat ze moet zeggen dat ze zijn zuster is. Wederom is Abraham bang dat zijn leven in gevaar is als hij zegt dat Sara zijn vrouw is. *“Zo kwam het dat Abimelek, de koning van Gerar haar liet schaken” (20:2)*. Abraham laat Sara voor de tweede keer vallen, en weer is het God die ingrijpt en voor Sara opkomt: God verschijnt in een droom aan de koning en zegt hem: *“De dood staat je te wachten, omdat je deze vrouw ontvoerd hebt; want zij heeft al een man”*. *Abimelek had echter nog geen omgang met haar gehad (vs. 4)*. De koning vraagt God hem niet te straffen omdat hij onschuldig is en niet wist dat Sara de vrouw van Abraham is.

De volgende morgen laat de koning Abraham roepen en vraagt hem waarom Abraham dit gedaan heeft: *“Ik dacht, veronderstel dat men hier God niet vreest, dan kon men mij weleens om mijn vrouw vermoorden. Zij is trouwens inderdaad mijn zuster: zij is een dochter van mijn vader, maar niet van mijn moeder; zo is zij mijn vrouw geworden”*. Wat een brutaliteit van Abraham om hier over godsvrees te spreken! Weer heeft een heiden de ‘vader van de gelovigen’ een lesje geleerd. En in diep ontzag voor Sara’s God deed Abimelek Sara naar Abraham terugkeren, met geschenken overladen. En Abimelek zei: *“Mijn land ligt voor u open; u kunt gaan wonen waar u wilt”*. Wordt vervolgd.....

Monica Wildeboer, catechiste

8 VRAGEN VOOR EEN PAROCHIAAN

Mijn naam is Dilani Anthiresu. Ik kom uit Srilanka. Woon al 24 jaar in Nederland (Schagen). Getrouwd met Kanis en heb 2 kinderen; Kevin (8) jaar en Ravin (5) jaar.

1. **Wat betekent geloof voor u?**

In Srilanka waren wij katholiek. Ik leer steeds meer over het geloof en dat steunt mij.

2. **Wat is uw betrokkenheid bij de Sint Christoforus parochie?**

Ik ben lange tijd misdienaar en acoliet geweest. Nu ben ik lectrice en help ik mee met de kinderkerk. Dat vind ik erg leuk om te doen.

3. **Als u lid was van het PB, welke initiatief zou u dan nemen?**

Meer cursussen ter verdieping en activiteiten voor jongeren. Vaker kinderkerk voor de kinderen.

4. **Wat maakt u gelukkig?**

Het gezin: mijn partner en mijn kinderen. Ook mijn ouders, schoonouders en getrouwde broers en zussen waarvan 2 zussen in Canada wonen. Alle goede en behulpzame mensen die ik in mijn leven ontmoet.

5. **Wie zou u wel eens willen ontmoeten?**

Ik zou mijn oma’s en opa’s wel willen ontmoeten. Omdat ik te weinig herinneringen aan hen heb. Ik zou ze willen vragen over Srilanka van vroeger.

6. **Welke verhaal uit de bijbel past bij u?**

De verhalen over Petrus. Wij lopen een keer per jaar processie door een stukje van Schagen. Dat is groot feest bij ons. Omdat de Tamils in ons dorp Kudathanai vissers waren, is Petrus de patroonheilige van ons dorp in Srilanka. Dat vieren wij dus hier ook nog steeds.

7. Als u een keer mocht preken, waar gaat het dan over?

Ik zou willen preken over saamhorigheid, liefde en medeleven in deze moderne tijd.

8. Waar vraagt u voor te bidden?

Ik zou graag vragen voor ondersteuning voor alle mensen en kinderen die ziek zijn en steun nodig hebben. En ook voor de rijke mensen dat ze wat afstaan voor arme mensen. Vooral dat ze leren delen.

Ik geef het stokje door aan Riet Steemers.

BANNEUX 2019

Die mooie warme plek in de Ardennen waar Maria, de Maagd der armen, op ons wacht. Wacht om ons te troosten en moed te geven.

Waar we onze zorgen en verdriet even in vertrouwde handen kunnen leggen en even weg zijn uit de snelle wereld waarin we leven. Om even op adem te komen en de normen en waarden weer te koesteren.

De bedevaart duurt vijf dagen van vrijdag tot en met dinsdag.

Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen om naar de eerste stop in Utrecht te gaan en daar koffie of thee te drinken. Dit is het verzamelpunt van alle bussen en hier ontmoet u uw medegasten en alle vrijwilligers van Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Daarna gaat de reis richting Soerendonk waar een broodmaaltijd wordt aangeboden om dan voldaan naar Banneux te vertrekken waar wij vijf volledig verzorgde dagen voor u klaar staan.

Priesters, verpleegkundigen, arts en verzorgenden staan voor u klaar om u (daar waar nodig) te begeleiden en u vijf prachtige dagen te laten beleven en weer een beetje rust te vinden in dit hectische bestaan. Rolstoelen en rollators zijn aanwezig om een wandeling of uitstapje mogelijk te maken. De reis is ook geschikt voor minder validen en zieken. Een rolstoelbus is aanwezig.

Bent u gezegend met een goede gezondheid dan bent u natuurlijk ook van harte welkom om de warmte van Banneux te ervaren.

Op de terugweg stoppen wij wederom in Soerendonk om daar een heerlijke warme maaltijd te nuttigen en dat is ook de plaats waar wij afscheid van elkaar nemen en de reis naar huis verder gaat om u veilig en wel weer bij de opstapplaats te brengen.

De kosten bedragen € 295,-- hierbij is alles inbegrepen

Data 2019

3 tot en met 7 mei - inschrijven tot eind maart

23 tot en met 27 augustus- inschrijven tot eind juni

Eva Onderwater

Tel. 0297-222208 of banneux.bisdomhaarlem@outlook.com

i.v.m. wisseldiensten van Eva kunt u ook contact opnemen met:

Ellen van der Laan

mobiel: 06-30918592

Mijn collega-vrijwilligers en ik hopen u te mogen verwelkomen.

Els Rong

NAAR ROME



Met diaken Rob Mascini naar Rome

(van ma 1 tot en met za 6 juli)

Voor wie mij niet kent: ik ben diaken Rob Mascini van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Vaak ben ik in Rome voor mijn studie en voor internationale ontmoetingen over het diaconaat en de diaconie in de kerk.

In samenwerking met DrieTour (drietour.nl) organiseer ik

regelmatig bedevaartreizen naar Rome.

Daarbij zullen we ons laten inspireren door de oudste afbeeldingen van ons geloof. Het zijn prachtige mozaïeken en eeuwenoude fresco's. Zij getuigen ervan hoe de zorg voor mensen de christenen kenmerkte. Deze zorg is er niet alleen de oorzaak van dat de kerk in de eerste eeuwen zo snel kon groeien. Het is ook de basis geworden voor onze westerse beschaving. Zo zal deze reis zeker ook een bezinning zijn op ons eigen geloof in de kerk en de maatschappij van vandaag.

Natuurlijk ontmoeten we de paus en vieren we de eucharistie in de Friezenkerk. We dwalen door de oude straatjes van de stad. We bezoeken de grote monumenten. En ik breng u naar de plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het huisje van Petrus, zijn graf diep onder de sint Pieter, prachtige onbekende kerkjes en pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op de terrasjes van de stad.

Meer info vindt u op de website van Drietour www.drietour.nl/rob-mascini-rome. Via de website kunt u zich ook aanmelden. Telefonisch reserveren kan ook. Van maandag t/m vrijdag is DrieTour 09.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar op 088-3100555. Daar kunt u ook terecht met uw zakelijke vragen over de reis.

Nadere info

Pastorale begeleiding: Pastor Rob Mascini (023-5291484) robmascini@gmail.com

Mijn inzet is ongehonoreerd, er is geen winst oogmerk. De reizen zijn pastoraal van opzet.

Kijkt u ook op mijn website www.romereizen.one

De prijs is afhankelijk van de grootte van de groep.

(bij 15 deelnemers ca €1000,00)

Pastor Rob Mascini

OECUMENISCHE WERKGROEP VROUW & GELOOF

De Oecumenische werkgroep Vrouw & Geloof organiseert **Impulsdagen** voor vrouwen. Het thema is ZUSTERSCHAP.

We willen ons bewust zijn van de kracht van vrouwen. Wat betekent vriendschap tussen vrouwen? En wat heeft geloven met Zusterschap te maken als we kijken naar de vrouwen rondom de geboorte van Mozes? De dagen zijn op **vrijdag 10 mei 2019 in Hoorn** in Dijk en Duin en op **vrijdag 24 mei 2019 in Oudorp** in de Terp en worden aangevuld met workshops waaruit een keuze gemaakt kan worden.

Beide dagen beginnen om 10.00 uur tot 16.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. De Terpkerk en de Wijkplaats zijn aan de Herenweg 4 in Oudorp. De kapel van Dijk en Duin is aan de Wilhelminalaan 2 in Hoorn.

De kosten zijn €15,00 p.p.

Aanmelden kan via email: vrouwengeloof@gmail.com of

schriftelijk naar: Oecumenische Werkgroep V&G, p/a Karveel 10, 1625 EN Hoorn

Cora ten Wolde

EEN VASTENMAALTIJD

Indische hutspot, eenvoudig te bereiden

1 kg aardappels
400 gram winterwortels, gesneden en 300 gram witte kool
4 eetlepels olie
6 eetlepels nasikruiden en 10 eetlepels pinda's.

Bereiding

Snijd de geschilde aardappels in stukken en kook ze met de gesneden winterwortels in circa 20 minuten gaar.

Verhit in een wok/vleespan de olie en roerbak daarin de gesneden witte kool in circa 8 minuten gaar. Voeg daarbij de nasikruiden en pinda's en laat het geheel even doorbakken. Giet de aardappels en wortels af, stamp ze en schep de kruidige witte kool erdoor.

DE ARK VAN NOACH

Anno 2019 zag God neer op de aarde en trof Nederland in chaos aan.

Dit is niet goed, dacht God en besloot een deel van de schepping te vernietigen.

Ene Noach kreeg de opdracht om een ark te bouwen en daarin twee exemplaren van alle levende dieren op te nemen en ook enkele goede mensen.

Dit is mijn plan, zei God, ik laat het over 6 maanden 40 dagen en nachten regenen. De Bilt zal dat niet kunnen verklaren en wellicht zeggen dat het de opwarming van de aarde is, maar zo zal het geschieden.

Toen het echter na zes maanden begon te regenen, zag God nergens een ark.

Wat is er aan de hand Noach? Noach zei: de regels zijn erg veranderd sinds de eerste ark.

Ik moest een bouwvergunning aanvragen. De burens hebben inspraak in de hoogte van de ark, er moet iemand langskomen om de geluidsoverlast te meten, het hout dat ik gebruik moet aan alle eisen voldoen en ik moet een extra bos laten planten vanwege de milieu-vliegtax. Verder zoekt de dierenbescherming nog uit of het wel verantwoord is om zoveel dieren in zo'n kleine accommodatie te huisvesten.

Maar dat is nog niet alles. Er ligt een klacht van het centrum voor racismebestrijding die de keuze van wie er mee mag discriminerend vindt.

Het CWI eist dat ik een bepaald percentage allochtonen inhuur bij de bouw en daar komt nog bij dat de belastingdienst beslag heeft gelegd op mijn bezittingen omdat ik zogenaamd illegaal het land probeer te verlaten met o.a. bedreigde diersoorten. Dan moet er nog een mestplan worden besproken door Volksgezondheid.

Tenslotte word ik gek van de lobby en het smeergeld van invloedrijke mensen die ervan overtuigd zijn dat zij in ieder geval mee moeten met de ark.

Vergeef me, God, maar het zal dus nog minstens tien jaar duren voor de ark klaar is.

Toen stopte de regen en ging de zon schijnen.

Noach vroeg verwonderd: wil dit zeggen dat U het land niet vernietigen gaat?

Nee, zei God, dat doet iedereen al.

Marijke van Asselt

THE MISSIONARY SCHOOL, EEN KANS VOOR JOU ALS JONGERE!

Weet jij al wat voor rol je wilt gaan vervullen in de samenleving? Hoe gaat de toekomst van de kerk er uit zien? En wat hebben deze twee vragen met elkaar te maken? Dat ga je ontdekken in The Missionary School, waar ontwikkeling van vaardigheden voor je professionele leven en je geloofsverdieping samenkomen. Een kans voor jou om te werken aan jouw missie!

Een traject voor jou

Ben jij een jongere en 18 jaar of ouder? Dan willen wij jou de kans en ruimte bieden om je te verdiepen in je geloof en je te ontwikkelen als leider. De verdieping biedt jou een diepere vorming voor een serieuze groei in het katholieke geloof. Je leert de Heilige Schrift begrijpen in de context van de sacramenten en traditie. Met andere woorden, je krijgt inzicht vanuit het Oude en Nieuwe Testament waarom we als Katholieke kerk de dingen doen zoals we ze doen. Je begrijpt in de kern wat en hoe we geloven, vieren en hoe je in de dagelijkse praktijk je geloof kunt toepassen en doorgeven.

Tijdens de training bespreek je lastige thema's in het licht van Jezus' Evangelie. Daarnaast leer je wat missie is en wat de essentiële kenmerken daarvan zijn. Als leider ben je na deze training in staat om proactief te handelen en op een respectvolle wijze je omgeving mee te nemen. Verder weet je hoe je een project opzet, structureert en beheert om samen met een team de gewenste resultaten te bereiken.

Gaandeweg de training zal de focus meer verschuiven naar de missie en ga je aan de slag in een lokale parochie om daar het tiener- en jongerenwerk te ondersteunen.

Wie zoeken wij?

The Missionary School is voor jongeren die hun relatie met God willen versterken en zich willen inzetten voor de kerk en haar toekomst. Als je openstaat voor wat de kerk ons meegeeft, hier meer over wilt ontdekken en een hart voor jongeren hebt, dan ben jij degene die bij The Missionary School past.

Wanneer?

Op **21 maart** in de Sint Bavo Kathedraal in Haarlem is er een informatieavond over The Missionary School. Tijdens die avond wordt uitgelegd wat je allemaal te wachten staat als je in september begint aan het trainingsjaar. De thema's van de weekenden worden voor het eerst gepresenteerd en er is ruimte genoeg om vragen te stellen. Ook hoor je wat we van jou verwachten. Afsluitend is er een kleine borrel om nog even gezellig na te kletsen.

Waar: De Sint Bavo Kathedraal in Haarlem, Leidsevaart 146, 2014 HE.

Tijd: 19:30-21:00 uur

Heb je interesse gekregen of wil je meer informatie? Neem contact op met ons via info@jongbisdomhaarlem.nl of bel naar 023-5112635

**JOUW MISSIE = ONZE
MISSIE**



Wonderen bestaan (niet)?!

Op 10 februari 2019 zijn we op onderzoek uitgegaan of wij vinden dat wonderen bestaan. Samen met 13 jongeren zijn we op onderzoek gegaan; Door het oude testament, het nieuwe testament en wonderen van niet zo heel lang geleden (traditie).

We begonnen de middag met een woordspinn, om ideeën en gedachtes over wonderen te delen. Daarna hebben wij onze kennis vergroot door middel van een Quiz over wonderen. Wist je bijvoorbeeld dat meer dan 50% van de Nederlanders gelooft in wonderen? Dat jongeren tussen de 18-34, die hoger opgeleid zijn het meest geloven in wonderen? En dat 1 op de 4 mensen zegt wel eens een wonder te hebben meegemaakt. Dit zegt dus dat wonderen niet alleen van heel lang geleden zijn, maar dat het ook van nu is! De winnaars van de quiz zijn



beloond met een heuse medaille. Daarop volgend hebben we een stuk gekeken uit de film "Wonder Broeders" in die film gebeurt er een groot wonder. Echt een aanrader om te kijken voor film liefhebbers!

Wij van YoungSeven hebben geprobeerd om wonderen uit het oude testament, nieuwe testament en vanuit de 'traditie' (wonderen die niet in de bijbel staan beschreven) in een soort tijdlijn te zetten.

Wonderen die we onder andere kort hebben besproken zijn: De mannen in de oven, Daniël in de leeuwenkuil,

De bruiloft te Kana, Jezus geeft vele mensen te eten, Het mirakel van Amsterdam, De Runxputte in Heiloo, De Keins en Chiara 'Luce' Badano.



Daarna hebben wij de bruiloft te Kana nagespeeld en was er zomaar ineens limonade in de kan (i.p.v. wijn) en tijd voor een pauze! De jongeren hebben als laatste opdracht, een van de bovenstaande wonderen uitgekozen en hebben deze op een creatieve manier vorm gegeven.



Conclusie van de dag (volgens de aanwezig jongeren en begeleiding): Wonderen bestaan!

Volgende activiteit: Sirkelslag op 22 maart 2019!

Voor meer informatie kun je kijken op:

<https://youngseven.nl/>

Wil je meedoen aan YoungSeven of vrijwilliger worden om activiteiten te organiseren?! Stuur dan een mail naar het secretariaat en dan nemen we vrijblijvend contact met je op! secretariaat@youngseven.nl



Groetjes,
Het YoungSeven team!





SIXTIJNSE KAPEL IN BEURS VAN BERLAGE

Elk jaar bezoeken miljoenen mensen de Sixtijnse kapel in Rome om de prachtige plafondfresco's van Michelangelo te bewonderen: de schepping van hemel en aarde. In de Beurs van Berlage in Amsterdam is tot en met 12 mei de expositie 'A different view' te zien, een unieke kans om dit meesterwerk op een andere manier te bekijken. Geen drukte, geen nekkramp, maar alle tijd om Michelangelo's schepping eens goed te bestuderen. Want het plafond van de Sixtijnse kapel ligt in Amsterdam op de vloer. De tentoonstelling nodigt uit om dit bijzondere werk van Michelangelo eens van dichtbij te bestuderen en via een audiotour krijgt u steeds uitleg.

Het is aan paus Julius II te danken die het plan opvatte om de sterrenhemelschildering van zijn privékapel te veranderen en aan Michelangelo dat het niet een serie van de twaalf apostelen is geworden maar dit meesterwerk van de schepping van hemel en aarde. Misschien aardig om te weten dat Michelangelo in 1508 begon met het schilderen van de fresco's met de ark van Noach. Maar het werk duurde hem te lang. Daarom schilderde Michelangelo later grotere figuren en minder details.

Beurs van Berlage | Damrak 243, Amsterdam | t/m 12 mei dagelijks van 10.00-18.00 uur | volwassenen: € 12,50; kinderen (6 t/m 16 jaar; tot 6 jaar gratis): € 5,00 (op vertoon toegangkaartje 20% korting op besteding in restaurant 'Bistro' in de Beurs) | www.beursvanberlage.com/michelangelo

Op vertoon van de kortingsbon in het maartnummer van *SamenKerk* (zie pagina 22) ontvangt u € 2,50 korting op uw bezoek aan de tentoonstelling 'A different view' in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

WERELDWINKEL SCHAGEN – BEELDEN UIT MEXICO, KUNSTZINNIG GECOMBINEERD

In de Wereldwinkel Schagen, onder de toren van de kerk op de Markt in die plaats, staan sinds kort fraaie beelden.

Ze zijn gemaakt in een werkplaats in Mexico waar zestien mensen werken onder goede omstandigheden en met veel plezier. Het is een rustige werkplek met veel licht, ruimte en goede ventilatie. De werknemers zijn veelal vrouwen die weinig kansen op de arbeidsmarkt hebben en intern worden opgeleid. Het proces om te komen tot een beeld gaat als volgt: één van de vrouwen heeft een idee. Dat wordt verder uitgewerkt in een prototype, waarvan één of zo nodig meer mallen worden gemaakt. De klei, gewonnen in de buurt, wordt er in gedrukt. Na een halve dag drogen wordt het model uit de mal verwijderd en de details handmatig aangebracht. Daarna droogt het beeld gedurende een week buiten in de schaduw, uit de wind om kromtrekken en scheuren te voorkomen. Vervolgens wordt het beeld gedurende vijf uur in een elektrische oven gebakken. De volgende stap is het aanbrengen van een dunne laag pasta die gladgeschuurd wordt om de oppervlakte egaal te maken. Hierover komt een grondlaag van olieverf die drie dagen moet drogen. De drie lagen aflak, die vervolgens worden aangebracht, geven dynamiek aan het beeld. Door het vele handwerk zijn geen twee beelden gelijk. Ieder beeld heeft zijn eigen uitstraling en karakter.

Naast deze originele beelden staat er een keur aan nieuwe cadeau-artikelen op de schappen van de Wereldwinkel. Opvallend is dat ze veelal uit Azië afkomstig zijn. Kolibri's van metaal, een vrouwenbeeld uit hout, een kinderkapstok, zeilbootjes als wanddecoratie, en vissen ook van metaal. Allemaal gemaakt in Indonesië. Uit Bangladesh komen mooie manden van zeegras. Een vlinder van vilt, met vleugels die kunnen bewegen, heeft als thuisland Nepal.

Alles bij elkaar genoeg reden om eens langs te komen bij de Wereldwinkel in Schagen.
Kijk voor meer informatie op: www.fairwinkelschagen.nl

NIEUWTJES

TENTOONSTELLING

In de vastentijd zijn in de Domkerk in Utrecht “hongerdoeken” te zien. Een eeuwenoude kunstvorm met grote zeggingskracht. Op de doeken houden kunstenaars uit de hele wereld de toeschouwer een spiegel voor: hoe staan wij in deze wereld? En hoe solidair zijn wij met anderen? Open: ma. t/m vr. van 11.00 tot 16.00 uur; za. Van 11.00 tot 15.30 uur; zo. van 13.30 tot 16.00 uur. Elke donderdag om 14.00 uur is er een rondleiding. Toegang gratis. Info: www.vastenactie.nl/hongerdoekentoonstelling. Te zien vanaf 7 maart t/m vrijdag 19 april.

GEBEDSAPP

Paus Franciscus heeft zijn eigen app. De applicatie Click To Pray moet gelovigen met elkaar verbinden. Gebruikers kunnen daarnaast gebeden met elkaar uitwisselen. De app, die is te downloaden voor smartphones, is beschikbaar in zes verschillende talen. Naast de app heeft de paus ook al een tijdje een account op Twitter en Instagram.

WERELDJONGERENDAGEN

Tijdens de slotmis van de WJD in Panama-stad maakte kardinaal Kevin Farrell bekend dat de volgende editie gehouden wordt in het Portugese Lissabon. Jongeren kunnen vast gaan sparen voor het evenement dat pas in de zomer van 2022 gehouden wordt en een stuk dichterbij huis is.

AUTHENTIEK

In alle eenvoud rustig voor zijn roeping als sacramentijn gaan. Zo probeerde emeritus-hulpbisschop Jan van Burgsteden zijn roeping in te vullen. Hij werd in 1935 geboren als telg in een groot boerengezin. Een biddend gezin, waarin hij al jong besloot priester te worden. Op 15 maart viert hij zijn 55-jarig priesterjubileum. Bij uitgeverij Adveniat verscheen onlangs het interviewboek van Christian van der Heijden “Bisschop voor de mensen”. 136 pag. € 18,95. ISBN 978 94 9209 382 0.

LECTIO DIVINA

Dat is Bijbellezen met je hart. Een manier van lezen die al door de vroegste monniken werd beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. In het boek “Samen luisteren in de stilte” wordt deze manier van lezen eenvoudig uitgelegd. Het verschijnen van dit boek gaat gepaard met een klein project, waarin gedurende de Veertigdagentijd 2019 op 40 plekken in Nederland ontmoetingen worden georganiseerd waar belangstellenden samen kennis kunnen maken met lectio divina. Via de site royaljongbloed.nl/lectio-divina is daar meer informatie over te vinden. Het boek kost € 16,99.

THE PASSION 2019

In verband met de 400^{ste} verjaardag van de Synode van Dordrecht heeft deze stad dit keer The Passion binnengehaald. De acteurs zijn onlangs bekend gemaakt. Edwin Jonker speelt Jezus, Edsilia Rombley Maria, Lucas Hamming Judas, Paul Sinha Petrus en Porgy Franssen vertolkt de rol van Pilatus. Martijn Krabbé is de verteller. De uitzending is op Witte Donderdag 18 april. Live door de EO/KRO-NCRV om 20.30 uur op NPO 1.

Marijke van Asselt