

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 24 juni 2019
U kunt bij voorkeur via email aanleveren: hoeksteen@rkkerkschagen.nl

INHOUD

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Van de pastoor - Van de bestuurstafel - Informatie over nieuwe opzet gemeentemaaltijd - Parochieagenda - Lectoren / misdienaars - Koster / collectanten - Misintenties - Kerkvervoer vrijwilligers - De Bijbel en zijn verhalen (33) - 8 Vragen voor een parochiaan - 500 jaar Maria op de Keins - Zomerreis augustus 2019 naar Beauraing - Steek je licht op in Hoeven - Met Paulus on tour - Ik denk - Zal Jezus op aarde terugkomen? - Young Seven, iets doen voor een ander - Kleurplaat - Nieuwtjes - Kloosterroeping | <p>ZOMER</p> <p>ons leven
verplaatst zich
van binnen
naar buiten
in de warme zon,
om dan
in de schaduw
naar binnen
te keren
op zoek
naar de bron</p> <p>Christian Pirenne</p> |
|---|--|

VAN DE PASTOOR

Toen ik op Paaszondag wakker werd en de radio aanzette hoorde ik, met vele anderen, het ontstellende nieuws van de terroristische aanslagen in Sri Lanka. Hierdoor kreeg Pasen een hele andere dimensie. Maar in verbondenheid met de Tamilgemeenschap in Schagen en Sri Lanka hebben we het Feest van de Verrijzenis van Heer kunnen vieren. Dat Pasen de mensen in Sri Lanka en allen die met Sri Lanka zijn verbonden de kracht van de Opstanding mag geven.

Zondag 20 mei hebben we in de maandelijkse Tamilviering in Schagen de slachtoffers van de aanslagen herdacht. De viering werd voorafgegaan door een Stille Tocht vanaf de Markt naar de Sint Christoforuskerk. Het was heel fijn dat Mgr Jan Hendriks aanwezig was en ook voorging in de Eucharistieviering. Ook onze burgemeester Marjan van Kampen was aanwezig en hield aan het begin van de viering een korte toespraak. En uiteraard waren onze Tamilpriesters Father Joe en Father Melvin aanwezig. Het is een zeer waardige herdenking geworden waarin vooral de actieve rol van vele kinderen iedereen heeft ontroerd. En ook de verbondenheid tussen de Tamilgemeenschap en onze parochiegemeenschap was duidelijk zichtbaar.

Het was, denk ik, niet toevallig dat deze zondag in het Evangelie van Johannes het gebod van Jezus klonk: jullie moeten elkaar liefhebben. Maar liefhebben gaat soms niet vanzelf. Je moet er iets aan doen. Jezus zei: 'maar slaat iemand u op uw rechterwang, keer hem dan ook de andere toe. En ook sprak Jezus: heb uw vijanden lief. Begrippen die haaks staan op onze "korte lontjes" maatschappij. Maar juist meer begrip hebben voor elkaar en luisteren naar elkaar kan een extra kracht geven aan het elkaar liefhebben.

Laten we vanuit deze gedachten bidden voor een vreedzame wereld, waarin het liefhebbende gebod van Jezus centraal staat.

Vanuit dit perspectief ontvangen we met Pinksteren de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons mag helpen om in de voetsporen van Jezus te blijven gaan. Dat de Heilige Geest ons liefhebbende mensen laat zijn.

We staan aan de vooravond van de grote vakantie. Scholieren zijn in spanning of ze overgaan naar de volgende klas/groep. De eindexamenkandidaten hebben eveneens een spannende tijd. Ik wens allen heel veel wijsheid toe en een welverdiende vakantie.

U allen wens ik een hele fijne tijd toe, met heel veel kracht en warmte en inspiratie van de Heilige Geest.

Zalig Pinksteren!



Als u een gesprek wenst met pastoor Eduard Moltzer, diaken Piet Steur of catechiste Monica Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkerkschagen.nl en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt.

Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Moltzer, 0224-212357.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Zowel binnen als buiten de kerk gaan de werkzaamheden door, hoewel niet altijd direct zichtbaar. De vervanging van de verwarming is in gang gezet en we hopen dat het voor de winter weer allemaal goed en betrouwbaar werkt.

De plannen en afspraken voor de verbouwing van de kerktoren zijn gestart. Dat is ook het onderwerp van de kerkbalans. De giften komen gestaag binnen. Alvast bedankt. En wilt u een extra bijdrage doen dan mag dat altijd op rekeningnummer: NL 35 RABO 0146102959.

Het appartement boven de pastorie, waar onze pastor woonde, staat leeg. We zijn ons, in samenspraak met het Bisdom, aan het beraden hoe we daar weer een goede bestemming aan kunnen/mogen geven om zo toch nog wat inkomsten te genereren.

De garage die door de pastoor werd gebruikt is nu verhuurd voor opslagruimte. Alle beetjes helpen. Het project aan de Laan is eindelijk gestart en de grondwerkzaamheden zijn voorlopig even klaar. Wij hebben in overleg met de projectleider een zogenoemde Nulmeting gedaan, zodat we weten als er geheid is er geen nieuwe schade is ontstaan die moet worden verhaald. Maar ook wordt gekeken naar het waterpeil omdat de fundering (heipalen) niet droog mogen komen te staan. Daarmee zou de kerk in een kwetsbare situatie komen. We proberen ook samen een nieuwe afscheiding te realiseren, zodat de privacy van zowel de bewoners van de appartementen als onze mensen in de tuin van de pastorie ongestoord kunnen leven/genieten. Op dit moment is er onderzoek naar vernieuwing van de KPN-antenne in de toren. Daarnaast is er onderzoek voor een eventuele urnenmuur op onze begraafplaats. Wordt vervolgd.

Dick Dijkman, net 85 jaar geworden en gaat na heel veel jaren gecollecteerd te hebben in de kerk stoppen. Helaas is Rob Stringer ons ook ontvallen en er zijn nog enkele op leeftijd.

Daarom heeft het bestuur een rondje gemaakt langs een aantal potentiële kandidaten. Dat heeft tot nu toe opgeleverd dat Jim Kuiper, Ruud Vermeulen en Ineke Gerritsen vanaf heden het team

komen versterken. Maar er is nog ruimte voor meer mensen. En des te groter de poule, des te gemakkelijker kan het werk verdeeld worden, want 'vele handen maken nog steeds licht werk'! Over de positie en het werk van Frans Bos hebben we al enkele keren een oproep gedaan. Er is nog geen enkele reactie en dat is zorgelijk! Wilt u een handje helpen bij de diverse werkzaamheden en bent u ook nog (wat) technisch, reageer dan s.v.p.. En als u het zelf niet kunt maar wel iemand anders kan overhalen/aandragen, graag. Hartelijk bedankt.

Het parochiebestuur

INFORMATIE OVER NIEUWE OPZET GEMEENTEMAALTIJD EN DRINGENDE OPROEP VOOR BHV-ERS

Vorig jaar was er sprake van opheffing van de Gemeentemaaltijd vanwege een dreigend tekort aan vrijwilligers. Dat zou toch wel heel jammer zijn van zo'n project dat in veler behoefte voorziet. Vier oude en vier nieuwe medewerkers willen daarom een doorstart maken en op een andere wijze gaan werken vanwege een kleiner aantal medewerkers. Dat houdt in dat wij het hoofdgerecht gaan bestellen bij een cateraar. Het voor- en nagerecht blijven we zelf maken. Dit kunnen we doen dankzij financiële ondersteuning van de Caritas en de Diaconie. Ook komen er nu 5 maaltijden i.p.v. 6 per jaar. Maar hiermee zijn we er nog niet want wij hebben nog wat extra hulp nodig.

1-Wij hebben behoefte aan iemand die de BHV-cursus heeft gedaan. Dit is nodig voor de veiligheid van het grote aantal, meest oudere, gasten. Als 5 BHV-ers zich zouden opgeven hoeft ieder slechts 1 x per seizoen aanwezig te zijn.

2-Wij hebben om 14.00 uur en om 18.00 uur 2 mannen nodig die ons helpen met het verplaatsen van de tafels naar en van de kerkzaal.

3-Ook zou het fijn zijn als meer medewerkers zich opgeven zodat we wat speling hebben in de bezetting. En dat is prettig als er eens iemand is verhinderd.

Ik vermeld hier nu al de geplande data zodat u, mocht u zich willen opgeven, weet om welke zondagmiddagen het gaat. Data in 2019: 22 september en 17 november 2019 en in 2020: 19 januari, 1 maart en 19 april. Kom en doe mee! Het is ook nog eens erg leuk om, veel meestal alleen gaanden een gezellige maaltijd met muzikale ondersteuning te bieden.

Informatie en aanmelden kan bij Corine Leijdekkers, tel. 0224-212601 of cleijdekkers@kpnmail.nl

PAROCHIEAGENDA

Za.	08 juni	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	09 juni	10.00 uur	Pinksteren: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor
		16.00 uur	Tamilviering
Ma.	10 juni	10.00 uur	2^e Pinksterdag: Oecumenische viering
		10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
Di.	11 juni	08.15 uur	Kerkwerken Groep 1
		19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	12 juni	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
Vr.	14 juni	09.30 uur	vervalt
		10.00 uur	Huwelijk Niro Sribalan en Janu Sinnavan
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Zo.	16 juni	10.00 uur	Heilige Drie-Eenheid: Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd Koor. Kinderen zijn welkom in de pastorie bij de Kinderkerk
Ma.	17 juni	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	18 juni	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	19 juni	10.45 uur	Woorddienst in 'De Bron': pastor Dries Blokker
Vr.	21 juni	09.30 uur 19.00 uur	H. Mis in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
Za.	22 juni	19.00 uur	Woord- en Communieviering met samenzang
Zo.	23 juni	10.00 uur	Sacramentsdag: Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans Koor. Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie met elkaar te drinken achter in de kerk, verzorgd door leden van de Wijkcontactraad: Elise Schaafsma, Nelly Sier, Hanneke Blitz en Els Seuters
Ma.	24 juni	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	25 juni	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	26 juni	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': pastoor Eduard Moltzer
Vr.	28 juni	09.30 uur 19.00 uur	H. Mis in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
Za.	29 juni	18.30 uur	H.H. Petrus en Paulus: Vormselviering m.m.v. het koor Arrival. Vormheer mgr. J. Hendriks
Zo.	30 juni	10.00 uur	13^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om in de pastorie een kopje koffie te drinken, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep.
Ma.	01 juli	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	02 juli	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Do.	04 juli	13.15 uur	Marktconcert door Marja van der Ploeg
Vr.	05 juli	09.30 uur 19.00 uur 19.00 uur	H. Mis in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel Oefenen familiekoor in de pastorie
Zo.	07 juli	10.00 uur	14^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor. U kunt vandaag een artikel meebrengen voor de Voedselbank en achter in de kerk afgeven bij de PCI
Ma.	08 juli	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	09 juli	08.15 uur 19.00 uur	Kerkwerken groep 2 Avondmis in de dagkapel
Wo.	10 juli	10.45 uur	Woorddienst in 'de Bron': Pastor Louise Kooiman
Do.	11 juli	13.15 uur	Marktconcert door Una Cintina
Vr.	12 juli	09.30 uur 19.00 uur 19.00 uur	H. Mis in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel Oefenen familiekoor in de pastorie
Za.	13 juli	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	14 juli	10.00 uur	15^e Zondag door het jaar: Familieviering m.m.v. het Familiekoor
Ma.	15 juli	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	16 juli	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel

Wo.	17 juli	10.45 uur	Eucharistieviering in 'de Bron': Em. pastoor Jan van der Stok
Do.	18 juli	13.15 uur	Marktconcert door Tjeerd van der Ploeg
Vr.	19 juli	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Zo.	21 juli	10.00 uur	16^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om in de pastorie een kopje koffie te drinken, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep.
Ma.	22 juli	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	23 juli	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Do.	25 juli	13.15 uur	Marktconcert door Diederik Blankesteijn
Vr.	26 juli	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Za.	27 juli	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	28 juli	10.00 uur	17^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang
		13.00 uur	Feest van Sint Petrus: Tamilviering
Ma.	29 juli	08.30 uur	vervalt
Di.	30 juli	19.00 uur	vervalt
Wo.	31 juli	10.45 uur	Eucharistieviering in 'de Bron': Pastoor Eduard Moltzer
Do.	01 aug	13.15 uur	Marktconcert door Jas Hutchinson-Bazely
Vr.	02 aug	09.30 uur	vervalt
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

LECTOREN / MISDIENAARS

			Lectoren	Misdienaars
Za.	08 juni	19.00 uur	Chris van Lint	Rob, Mike en Jim van Haaren
Zo.	09 juni	10.00 uur	Johan Korse	Safana en Yasmina Thevasahayam
Zo.	16 juni	10.00 uur	Dilani Anthiresu	Lia Vermeulen / Saskia Forrester
Za.	22 juni	19.00 uur	Frans Wildeboer	Renod en Ruchita Francis
Zo.	23 juni	10.00 uur	Janny van der Zee	Solveg Steur / Mauro en Evie Roubos
Za.	29 juni	18.30 uur	Vormselviering	Safana en Vinida Thevasahayam
Zo.	30 juni	10.00 uur	Saskia Forrester	Nora Bruins / Kevin Auspicious
Zo.	07 juli	10.00 uur	Ans de Ruijter	Gré Hoedjes / Petra de Wever
Za.	13 juli	19.00 uur	Chris van Lint	Antony en Ashley Anthonipillai
Zo.	14 juli	10.00 uur	Familieviering	Mauro Roubos / Ruchita Francis
Zo.	21 juli	10.00 uur	Kitta Hogervorst	Dishan Anthiresu / Jeson Jeganathan
Za.	27 juli	19.00 uur	Dilani Anthiresu	Saskia en Michael Forrester
Zo.	28 juli	10.00 uur	Johan Korse	Solveg Steur / Wilma Leermakers

KOSTERS / COLLECTANTEN

			Koster	Collectanten
Za.	08 juni	19.00 uur	Gerard Blom	J. Kox / C. van de Luijtgarden
Zo.	09 juni	10.00 uur	Antoon Vergeer	J. Huiberts / R. Steemers
Zo.	09 juni	16.00 uur	Anthony Anthonipillai	-
Ma.	10 juni	10.00 uur	Theo Zuurbier	Koster / G. de Ruijter
Zo.	16 juni	10.00 uur	Antony Anthonipillai	R. Steemers / J. Huiberts
Za.	22 juni	19.00 uur	Gerard Blom	J. Kox / C. van de Luijtgarden

Zo.	23 juni	10.00 uur	Lia Vermeulen	E. de Vries / J. Huiberts
Za.	29 juni	18.30 uur	Theo Zuurbier	J. Kox / C. van de Luijngaarden
Zo.	30 juni	10.00 uur	Jan Heddes	I. Gerritsen / G. de Ruijter
Zo.	07 juli	10.00 uur	Lia Vermeulen	R. Vermeulen / J. Huiberts
Za.	13 juli	19.00 uur	Antoon Vergeer	J. Kox / C. van de Luijngaarden
Zo.	14 juli	10.00 uur	Gerard Blom	R. Steemers / I. Gerritsen
Zo.	21 juli	10.00 uur	Antony Anthonipillai	J. Huiberts / R. Vermeulen
Za.	27 juli	19.00 uur	Jan Heddes	J. Kox / C. van de Luijngaarden
Zo.	28 juli	10.00 uur	Gerard Blom	J. Kuiper / A. Wijnants
Zo.	28 juli	13.00 uur	Antony Anthonipillai	-

MISINTENTIES

Za.	08 juni	19.00 uur	Piet en Trien Groen-de Boer, Theo Waij en zegen over zijn gezin, Luus van Etten-Vermeeren, Harry Hogervorst, Dorith Straathof-Bijwaard	
Zo.	09 juni	10.00 uur	Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Ben Waij, Cor en Ada Huiberts-van der Aar, Joop en Jeanne Hendriks-van de Winkel, Overleden ouders Rozing-de Haan en zegen over kinderen en kleinkinderen, Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 55-jarig huwelijk, Piet Jong, Co Stam en zegen over zijn gezin, Rob Stringer en zegen over zijn gezin, Adrianus Groot, Luus van Etten-Vermeeren, Harry Hogervorst, Dorith Straathof-Bijwaard	
Di.	11 juni	19.00 uur	Harry Hogervorst, Dorith Straathof-Bijwaard	
Vr.	14 juni	09.30 uur	vervalt	
Zo.	16 juni	10.00 uur	Overleden familie Berbée-van Lierop, Joop en Jeanne Hendriks-van de Winkel, Harry Hogervorst	
Ma.	17 juni	08.30 uur	Harry Hogervorst	
Di.	18 juni	19.00 uur	Harry Hogervorst	
Vr.	21 juni	19.00 uur	Simon van der Voort, Harry Hogervorst	
Za.	22 juni	19.00 uur	Ria de Groot-de Haan, Cor Rus, Leon en zegen over zijn familie, Harry Hogervorst	
Zo.	23 juni	10.00 uur	Harry Hogervorst	
Ma.	24 juni	08.30 uur	Wim van de Wiel, Harry Hogervorst	
Di.	25 juni	19.00 uur	Pastoor Alphons Bruin en Casper Bruin	
Vr.	28 juni	09.30 uur	Intentie nog open	
Zo.	30 juni	10.00 uur	Joop en Karl Molenaar en zegen over het gezin	
Ma.	01 juli	08.30 uur	Intentie nog open	
Di.	02 juli	19.00 uur	Intentie nog open	
Vr.	05 juli	09.30 uur	Rob Stringer en zegen over zijn gezin	
Zo.	07 juli	10.00 uur	Joop en Jeanne Hendriks-van de Winkel, Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie, Overleden ouders Van Diepen-Romein en zegen over hun gezin	
Ma.	08 juli	08.30 uur	Intentie nog open	

Di. 09 juli 19.00 uur Intentie nog open
Vr. 12 juli 09.30 uur Piet van Duin - uit dankbaarheid en om zegen over zijn gezin

Za. 13 juli 19.00 uur Martin van der Waart
Zo. 14 juli 10.00 uur Intentie nog open
Ma. 15 juli 08.30 uur Intentie nog open
Di. 16 juli 19.00 uur Intentie nog open
Vr. 19 juli 09.30 uur Intentie nog open

Zo. 21 juli 10.00 uur Tiny Boersen-van Straaten, Joop en Karl Molenaar en zegen over het gezin, Overleden ouders Rozing-de Haan en zegen over kinderen en kleinkinderen, Leon en zegen over zijn familie
Ma. 22 juli 08.30 uur Intentie nog open
Di. 23 juli 19.00 uur Intentie nog open
Vr. 26 juli 09.30 uur Intentie nog open

Za. 27 juli 19.00 uur Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak, Jan Vader en zegen over zijn gezin
Zo. 28 juli 10.00 uur Loek van Leuven en zegen over zijn gezin
Ma. 29 juli 08.30 uur Wim van de Wiel
Di. 30 juli 19.00 uur Intentie nog open
Vr. 02 aug 09.30 uur Intentie nog open

ONZE PASGEDOOPTEN

Alexander Robert Volwassene Van Veen
Francesco Zoon van Tesfaalem Michael Misgena en Kibat Ogbagergis Terke

KERKVERVOER

Gelieve niet te bellen of te mailen eerder dan een week voor de betreffende zondag!

09 juni	Nico Kuin	0224-216356	nicokuin@hetnet.nl
10 juni	Liesbeth Ranzijn	0224-720483	liesbethranzijn@outlook.com
16 juni	Nico Kuin	0224-216356	nicokuin@hetnet.nl
23 juni	Liesbeth Ranzijn	0224-720483	liesbethranzijn@outlook.com
30 juni	Monica Wildeboer	0224-214208	mcwildeboer@planet.nl
07 juli	Hans Boomgaard	06-12779911	hans.boomgaard@quicknet.nl
14 juli	Nico Kuin	0224-216356	nicokuin@hetnet.nl
21 juli	Liesbeth Ranzijn	0224-720483	liesbethranzijn@outlook.com
28 juli	Monica Wildeboer	0224-214208	mcwildeboer@planet.nl
04 aug	Hans Boomgaard	06-12779911	hans.boomgaard@quicknet.nl
11 aug	Nico Kuin	0224-216356	nicokuin@hetnet.nl
18 aug	Nelly Sier	0224-215036	nelly-sier-poland@ziggo.nl

DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (33)

Na het verhaal over de geboorte van Isaak en het wegsturen van Hagar en Ismaël komt Abimelek, de koning van de Filistijnen uit Gerar 'ineens' weer ter sprake. Alsof het verhaal even is onderbroken door de geboorte van 'de zoon der belofte' en het wegsturen van de eerstgeborene. *"Mijn land ligt voor u open; u kunt gaan wonen waar u wilt"* waren de woorden van deze koning aan Abraham na hun eerst ontmoeting. Tijdens die eerste ontmoeting heeft Abraham de koning bedrogen door te zeggen dat Sara niet zijn vrouw maar zijn zuster was. Abraham woont met zijn familie nog steeds in het land van de Filistijnen, in de Negev woestijn. De koning en zijn legeroverste spreken Abraham aan: *"God is met u in alles wat u doet. Zweer mij dan bij God dat u mij, mijn kinderen en mijn nageslacht niet(weer) zult bedriegen. Ik heb u mijn vriendschap toegezegd en daarom zul je mij en het land waar je te gast bent vriendschappelijk behandelen"*. En Abraham zweert dat hij dat doen zal.

Maar dan maakt Abraham Abimelek een verwijt over een waterput die de knechten van Abimelek zich blijkbaar hebben toegeëigend. Abimelek antwoordt dat hij niet weet wie dat heeft gedaan en voegt eraan toe dat dit ook voor het eerst is dat hij dit uit de mond van Abraham hoort. Dan neemt Abraham schapen en runderen uit zijn kudde om met Abimelek een verbond te sluiten. Zeven van de lammeren van de schapen zet hij echter apart. Abimelek begrijpt niet waarom Abraham dat doet en vraagt ernaar. Abraham wil dat Abimelek de zeven lammeren aanneemt als getuigenis dat hij deze waterput gegraven heeft. Met dit verbond tussen Abimelek en Abraham verwerft Abraham zich waterrechten, zonder waterrecht is het leven in de woestijn onmogelijk. Volgens het verhaal noemt men sindsdien deze plaats 'Berseba', wat: 'put van de eed' of 'put van zeven' betekent. 'Seba' betekent zeven; volheid/overvloed.

Berseba is al ver voor dit verhaal over Abraham geschreven is een knooppunt van karavaanwegen in de Negev woestijn; het is het verkeersknooppunt van de noord-zuid route van Hebron naar Egypte en van de oost-west route van Edom naar Askelon. Abraham maakt aanspraak op de put van Berseba, Isaak is hier geboren en later zal Jakob vanuit Berseba vluchten voor zijn broer Esau. Berseba is dus de plaats waar alle drie de Aartsvaders hebben gewoond.

Na de verbondssluiting vertrekken Abimelek en zijn legeroverste weer. Abraham plant in Berseba een Tamarisk en 'roept de naam van de Heer aan' lezen we. Een Tamarisk is een boom die zeer geschikt is om te groeien in de woestijn vanwege zijn diepe wortelsysteem. Met het 'aanroepen van de naam van de Heer' heiligt Abraham deze plaats en wijdt 'de heidense grond' toe aan de Eeuwige. *"En Abraham vertoefde vele dagen als vreemdeling in het land der Filistijnen"*, zo eindigt Genesis 21. Wordt vervolgd.....

Monica Wildeboer, catechiste

8 VRAGEN VOOR EEN PAROCHIAAN

Mijn naam is Antonius Leonardus Jozefus Vergeer (**Antoon**)

Ben geboren in 1942 te Zegveld, een plattelandsdorpje aan de grens Van Woerden.

Sinds December 2016 ben ik woonachtig in St Maartensvlotbrug en Partner van Marianne Janse.

Heb 3 kinderen en 6 kleinkinderen. Elf jaar terug heb ik mijn vrouw verloren aan kanker.

1 Wat betekent geloof voor mij?

Geloof is ergens bij horen, Geeft mij een zekere rust en brengt mensen bij elkaar. Het is niet zo dat ik diep gelovig ben, ik heb zeker wel mijn twijfels na alles wat ik heb meegemaakt, en met sommige uitspraken in de Bijbel ben ik het totaal oneens. Ook Jezus was niet altijd even braaf een gebruikte scherpe uitspraken, maar aan de andere kant kan ik het ook niet loslaten. Daarom heet het ook Geloven en geen zeker weten misschien ben ik er wel door gesterkt om te zijn wie ik ben.

2 Wat is de betrokkenheid bij de Sint Christoforus Parochie?

Ik heb 47 jaar in Woerden gewoond en ben daar meer dan 20 jaar actief geweest in de Bonaventura parochie eerst begonnen als puinruimer tijdens de renovatie van de kerk, later in de schoonmaak ploeg en de tuin, en de laatste 11 jaar ook nog een baantje als koster in een groep van vier personen. Ik heb toen de tuin laten vervallen.

Toen ik twee jaar geleden hier kwam wonen ben ik deze taken ook hier in de Christoforus Parochie gaan doen, ik heb wel een gewenning moeten doorstaan daar het hier minder taken bevat maar inmiddels ben ik aardig ingeburgerd en doe ik het met plezier.

3 Als U lid was van het P.B Welk initiatief zou U dan ondernemen?

Ik kan U zeggen dat ik geen man ben om in een bestuur te zitten, dat is voor mij beslist niet weg gelegd, ik word daar heel onzeker van, dus laat een ander maar zeggen wat er gebeuren moet, en als ze dan een hulpje nodig hebben kunnen ze altijd bij mij terecht. Maar als ik toch iets zeggen mag geef dan de verwarming een hoge prioriteit.

4 Wat maakt U gelukkig?

Mijn partner wat inmiddels 2 jaar mijn partner is, mijn kinderen en kleinkinderen mijn broers en zussen in het bijzonder mijn tweelingbroer.

5 Wie zou U wel eens willen ontmoeten?

Op de eerste plaats mijn overleden vrouw dan mijn vader die veel te vroeg is gestorven en ik hem nog heel veel vragen zou willen stellen. Mijn Moeder, mijn zus Corrie die op 24 jarige leeftijd is verongelukt en zus Bep en mijn oudste broer, maar helaas zij zijn niet meer. Ik zou ze onder andere willen vragen hoe het daar boven is??

.6 Welk verhaal uit de bijbel past bij U?

Het verhaal van de bijzondere visvangst, ik voel me soms best wel onzeker en twijfelachtig, net als Petrus. Ook hij was een twijfelaar, (en zakte door het water) ook hij was een driftig persoon en kwam op voor degene die hem naar aan het hart lagen, en dat pakte niet altijd even goed uit, en had dan spijt voor wat er een ander was aan gedaan.

(Ik denk hierbij aan het lijdensverhaal).

7 Als U een keer mocht preken waar gaat het dan over?

Het zou gaan over saamhorigheid, respect, acceptatie, vriendschap en vrede.

.8 Waar vraagt U voor te bidden

Ik vraag om te bidden voor de zieken, voor hen die in een Ziekenhuis of Hospices verblijven om genezing of om kracht en overgave. Ook voor hen die na het overlijden van hun dierbare achterblijven, dat zij steun mogen ondervinden aan de mensen om zich heen.

Ik geef het stokje door aan Chris van Lint

500 JAAR 'MARIA OP DE KEINS'

De Keins kapel staat ten noorden van Schagen, verdiept verscholen achter bomen en struikgewas. In een bocht van de West-Friese Omringdijk staan in het midden een aantal boerderijen en woningen. Samen vormen zij de buurtschap 'de Keins'. De naam 'Keins' komt van 'kin', dat 'kreek' betekent. Een andere naamsverklaring zegt dat het is afgeleid van 'kinheim', dit betekent '**Koninklijk heem**'. In de 15e eeuw bestond de omgeving van de Keins uit ondiepten, moeras en kreken. Dit gebied stond in verbinding met de 'Wielen', resten van dijkdoorbraken.

HET WONDERLIJKE VERHAAL VAN BEELD EN PUT 1508:



Tegen de West-Friese Omringdijk stroomt het water van het Zijper zeegat. Woelig water met gevaarlijke zandgronden. Bij een zware storm loopt een Portugees handelsschip op een zandbank. Het schip breekt en het boegbeeld -een beeld van de heilige Maria met het kind Jezus- drijft naar het slibbige zand van Keijnse, een buurtschap op het noordelijkste puntje van de dijk. Het verhaal gaat dat jutters op het geluid van een huilend kind afaan en het beeld vinden. Het beeld wordt

schoongemaakt in het water van de put op de Keins, waaraan sindsdien genezende kracht wordt toegekend voor mens en vee. Dit mirakel brengt vele mensen in beweging: Maria op de Keins wordt een drukbezocht bedevaartsoord.

DE EERSTE KAPEL 1519

500 jaar geleden- laat Josina van Beieren, de Vrouwe van Schagen, op de Keins een stenen kerk bouwen, met een ere-altaar waarop het beeld van Maria werd geplaatst. In oktober 1519 werd de kapel ingewijd. Maria werd de beschermvrouwe van de Kapel op de Keins. Volgens een bestaand gebruik werden de maanden mei en oktober aan haar toegewijd. Bloemen- en kaarsenhulde werden gebracht en het rozenhoedje werd gebeden. Tevens werd een processie gehouden vanaf de St. Christoforuskerk naar de Keinskapel.

De aantrekkingskracht van deze 'roomse' plek ergert de voormalige watergeus en calvinistische burgemeester van Schagen Taetz Gerritz dusdanig, dat hij de kapel in 1586 tot de grond toe laat afbreken. Het Mariabeeld is veilig gesteld maar lijkt sindsdien verdwenen. Tót in 1930 bij werkzaamheden in de Wieringermeer een beeld gevonden wordt dat heel goed het echte beeld kan zijn. Museaal onderzoek dateert het beeld rond 1475. Het bevat uitzonderlijk veel zoutkristallen. Dit kostbare Mariabeeld staat sinds 1997 in het West-Fries Museum in Hoorn.

DE TWEEDE KAPEL Maar ook zonder kerk, kapel en het oorspronkelijke Mariabeeld blijven de plaats en de put in de eeuwen daarna hun aantrekkingskracht behouden. Daarom liet pastoor Brouwer van Schagen in 1956 op de oorspronkelijke plaats een nieuwe stenen kapel bouwen. En in 2019 is de Keins- kapel nog altijd een begrip voor zeer velen die bij Maria steun en stilte zoeken.

TENTOONSTELLING

De expositie op het koorbalkon is samengesteld door historicus Hans van Kampen en archeoloog *Frans Diederik*, met materialen van de parochie, uit particulier bezit en Nieuwe Nes archeologisch centrum Schagen. In de tentoonstelling zijn bodemvondsten afkomstig van de vroege bewoning van de Keins. Door de jarenlange bedevaart en pelgrimage zijn kleine herkenbare onderdeeljes gevonden. Een aantal kaarten geven de plaats aan waar de kerk heeft gestaan. Het is de moeite waard om een kijkje te nemen en te zien hoe belangrijk de Keins was en nog is voor de geschiedenis van Schagen.



Openingstijden: Na de zondagviering en tijdens de tien West-Friese donderdagen. De tentoonstelling is tot eind oktober 2019 te bezichtigen.

ZOMERREIS MAANDAG 19 AUGUSTUS T/M ZATERDAG 24 AUGUSTUS 2019 NAAR BEAURAING

De zomerreis 2019 gaat naar de bedevaartsplaats Beauraing in de Belgische Ardennen. In 1932/1933 verscheen de heilige maagd Maria hier 33 maal aan vijf kinderen uit dit kleine stadje. Zij toonde zich als Onze Lieve Vrouw van het gouden Hart. Sindsdien komen er vele pelgrims om Maria te eren en hun intenties aan haar toe te vertrouwen. Op plechtige wijze wordt elk jaar op 22 augustus de feestdag van het Hart van Maria gevierd, waar vele pelgrims, ook uit de omliggende landen aan deel nemen. Ook wij zijn er dit jaar bij.

Tijdens deze reis is er voldoende tijd voor een stil gebed in dit bedevaartsoord, maar ook voor mooie wandelingen in het nabijgelegen nationaalpark. Ook is een bezoek mogelijk aan het stadje Dinant, mooi gelegen langs de Maas. Met een kabelbaan of per trappen omhoog gegaan naar de citadel heb je van daar uit een schitterend uitzicht over de stad.

Wie het sportiever wil doen kan een kanotocht over de Lesse maken of ondergronds gaan in de grotten van Han. Ook nodigen de binnenstad van Namen, de oude abdij Maredsous of de stad Luxemburg uit voor een bezoek.

Tijdens deze reis verblijven wij in het gastenverblijf van het bedevaartsoord met hoofdzakelijk eenpersoonskamers.

Vertrek: maandag 19 augustus 2019, 13.00 uur vanuit Limbricht

Terug: zaterdag 24 augustus 2019, 12.00 uur in Limbricht

Kosten ca. € 450,-- (volpension)

Opgave tot 15 juli 2019 bij www.platform30plus.nl of pastoor M. Otto, m.a.j.otto@hetnet.nl of 046-4515595.

STEEK JE LICHT OP IN HOEVEN

Van dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 juli 2019 worden de studiedagen voor Liturgie en Kerkmuziek georganiseerd door het Huis van de Kerkmuziek in Centrum Bovendonk te Hoeven (NB).

Gemeenteleden die genieten van zingen in een liturgische zetting maar ook voorgangers, organisten, cantors en cantorij dirigenten: komt allen kennismaken met de studiedagen voor Liturgie en Kerkmuziek onder professionele leiding en begeleiding. Leer en zing intensief, zoek en vind inkeer, zoek inspanning en vind ontspanning maar vind ook verbinding met gelijkgestemde liefhebbers.

Meer informatie over het programma, de opzet, de prijs en de wijze van aanmelden vindt u op <http://www.huisvandekekerkmuziek.nl/werkweken/werkweek-liturgie-en-kerkmuziek> .

Vragen over deze week kunt u ook stellen bij de muzikaal en algemeen eindverantwoordelijke voor de studiedagen: Elske te Lindert, etelindert@icloud.com .



De geschiedenis van Bovendonk gaat terug naar 1282, de stichting van Hoeven én Bovendonk. Broeders van de Abdij van Hemiksem vestigen zich op de plek van het huidige Bovendonk en beginnen grote delen van West-Brabant te ontginnen.

In het najaar van 1895 kreeg Petrus J.H. (Pierre) Cuypers de opdracht om een geheel nieuw klooster te ontwerpen. Het oude seminarie- en bisschopshuis werden afgebroken en een nieuw neogotisch gebouw verrees. Dit werd voor het eerst beperkt in gebruik genomen in 1907 en in september 1908 opgeleverd. (foto: seminarie 1932)

Door de terugloop van het aantal aanmeldingen van priesterkandidaten werd in 1967 het gebouw ontruimd. Enkele idealisten onder leiding van Toon Hommel stichtten een religieuze leefgemeenschap, die de basis werd voor het ontvangen van groepen. Hieruit groeide in 1983 het initiatief voor de oprichting van een nieuw type priesteropleiding voor kandidaten op rijpere leeftijd vanuit een arbeidssituatie: een deeltijdopleiding.

In 1990 werd een begin gemaakt met professionalisering en commercialisering van de exploitatie van het gebouw. De B.V. exploitatie huurt nu het gebouw om er een conferentiecentrum, hotel en brasserie te exploiteren. De bovenverdiepingen van de voorbouw zijn permanent verhuurd aan de stichting priester- en diakenopleiding.

MET PAULUS ON TOUR

De apostel Paulus zou zo een reisprogramma op TV kunnen verzorgen. Onder de titel "Met Paulus on tour" kan hij heel wat landen en steden bespreken. Want Paulus heeft veel gereisd. Hij was zo gedreven om joden en heidenen het goede nieuws over Jezus van Nazareth te vertellen, dat hij bijna zijn hele leven op weg was. Onvermoeibaar ging hij van de ene naar de andere plaats. Altijd 'on the road'.

Als hij een tijdje in Efeze heeft gewerkt, maakt hij plannen om verder te gaan. En wat voor plannen! Paulus vat het plan op om eerst nog naar Macedonië en Achaje te reizen en vervolgens naar Jeruzalem te gaan." Als ik daar ben geweest moet ik ook een bezoek aan Rome brengen".

Paulus wil dus zelfs afreizen naar het centrum van de wereldlijke macht, Rome!. Ook daar wil hij het Evangelie gaan verspreiden. Als je het hoort, word je er al moe van. Je vraagt je af waar Paulus al die energie vandaan heeft gehaald. Hij had een overvolle agenda en gunde zich weinig of geen rust.

Zijn reizen zijn geen vakanties maar werkbezoeken. Heeft hij onderweg wel het een en ander gezien? Het ging Paulus niet om het verkennen van zonovergoten stranden en heerlijke terrasjes, maar om het bekéren van de wereld.

Hij was een heel gedreven mens. Daardoor werd hij niet moe van al zijn werk. Immers, als je ergens helemaal voor gaat, geeft dat ook energie. Paulus vond het dan ook helemaal niet erg om te touren.

Jeroen Jeroense

IK DENK

Ik denk dat God een vader is
die heel veel om me geeft
en die graag wil dat ieder kind
lang en gelukkig leeft.

Ik denk dat God een moeder is
die nooit haar kind vergeet
zodat ik, wat er ook gebeurt,
me altijd veilig weet.

Ik zie God als een goede vriend
die trouw is en oprecht;
en als ik in de zorgen zit
kan ik bij hem terecht.

Ik zie God als een zus of broer
met wie ik huil en lach
en die niet klikt als ik iets doe
wat eigenlijk niet mag.

Soms voel ik God diep in mezelf
een stem die met me praat.
Hij helpt me als ik angstig ben
en geeft me goede raad.

ZAL JEZUS OP AARDE TERUGKOMEN?

Het is de eerste eeuw, kort na de dood van Jezus. De eerste groepen christenen ontstaan. In het land Israël en later ook daarbuiten.

Onder hen zijn de apostelen die Jezus hebben gekend en die Hem hebben gezien na zijn dood. Voor hen zijn die gebeurtenissen nog heel dichtbij, nog voelbaar.

Omdat ze Jezus meegemaakt hebben na zijn dood denken ze dat het niet lang meer zal duren voor Hij echt terugkeert. Het is duidelijk dat er een nieuwe tijd gaat beginnen, de tijd van God.

Zo wachten ze af. Sommige leerlingen besluiten zelfs om maar helemaal niks meer te doen. Wat heeft het voor zin je in te spannen nu het einde van de wereld nabij is? Maar het gebeurt niet. De maanden verstrijken en vervolgens ook de jaren. De christengemeenschap groeit. Door met elkaar te praten en te bidden begrijpen ze op den duur dat niemand kan zeggen wanneer Jezus zal weerkeren. Een ding weten ze zeker : eens zullen ze Jezus weer ontmoeten. Tot die tijd heeft ieder mens het leven cadeau gekregen om er iets van te maken. De christenen begrijpen dat ze niet moeten afwachten, maar dat ze iets moeten ondernemen. En zo groeit de christelijke geloofsgemeenschap, de Kerk. Dat is nogal wat. De christenen merken dat Jezus hen niet heeft verlaten. Jezus is bij hen als ze samenkomen om te bidden, de Bijbel te lezen en de maaltijd te vieren. Jezus leidt hen. En zoals Jezus hun zelf heeft geleerd: "alles wat je voor eenzame, zieke en arme mensen doet, doe je voor Mij". Uit: Maar wie is God



iets doen voor een ander!

Op 11 mei 2019 stond de activiteit “*Iets doen voor een ander*” op het programma. Samen met vijf jongeren gingen wij naar twee woonlocaties van Esdégé- Reigersdaal in Heerhugowaard. De groep werd in tweeën gesplitst; de ene groep ging samen met een aantal van de bewoners een wandeling maken in de omgeving, langs het prachtige meer van Luna in Heerhugowaard! De andere groep heeft samen met de bewoners de tuintjes opgeknapt en planten geplant in de bakken. De middag hebben we feestelijk afgesloten met versierde cakejes, gemaakt door de jongeren en de bewoners. Die we gezamenlijk hebben opgegeten, met een heerlijk kopje thee. Zowel de jongeren, alsook de bewoners en begeleiders vonden het een geslaagde middag! Esdégé- Reigersdaal hoopte ons nog een keer terug te zien. De jongeren gaven aan dat ze het heel leuk en fijn vonden om te zien hoe de bewoners leven en dat ze zulke leuke begeleiders hebben. Ze vonden het jammer dat de middag voorbij was. Een jongere benoemde aan het einde van de middag, dat je voor dit werk op een woongroep, heel veel geduld en liefde moet hebben en goed moet kunnen luisteren. Hij wist niet of hij dit zou kunnen, maar wilde hier misschien wel stage in lopen.



Al met al een geslaagde middag, waarbij er veel gelachen, gedaan en besproken is!

Ben je tussen de 12- 18 jaar en wil je een keer meedoen met YoungSeven, om te kijken of het iets voor je is, neem dan gerust contact op met het secretariaat van YoungSeven: secretariaat@youngseven.nl!

Volgende activiteit is op 30 mei 2019 - Dauwtrappen met monniken!

Groetjes,
Pastor Tilma en Rianne
namens YoungSeven!

KLEURPLAAT



NIEUWTJES

TUINTIP

Wilt u ook wel eens een gastvrije openbare kloostertuin bezoeken? Dat kan bij de Benedictijnen in Egmond-Binnen. Kijk op www.abdijtuinegmond.nl

ALLES OVER DE BIJBEL

Dé bijbelsite van Nederland is debijbel.nl Iedereen kan hier de Bijbel lezen in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling. Je vindt er een schat aan achtergrondinformatie bij de bijbelteksten. En je hebt de Bijbel altijd en overal dichtbij. Ga eens naar debijbel.nl/stilte. Stilte-experts en bijbeldeskundigen geven hun favoriete passages en nodigen je uit tot reflectie.

HOE COOL

Marijke Helwegen, ambassadeur van de mooimaak-industrie, vertoont zich steeds vaker als praktiserend katholiek bij officiële kerkelijke aangelegenheden. Onlangs kwam zij in Heerhugowaard-De Noord een speciale pelgrimskraan inzegenen. De 300 jaar oude kraan, afkomstig uit het Noord-Spaanse stadje Estella, werd gemonteerd als bron van levend water naast de kerk. Jongeren van de Vereniging Sint Virgilius stuitten vorig jaar op de kraan toen ze een deel van de bedevaartsrouten liepen naar Santiago de Compostella. De antieke exemplaren waren vervangen door moderne kranen. De jongeren besloten zo'n oude kraan mee naar huis te nemen om er daar een drinkpunt voor toeristen van te maken. Bij de Allerheiligst Hart van Jezuskerk aan de Middenweg 541 is het tappunt te bewonderen.

WERELDBOEK

In 2018 zijn wereldwijd 15 miljoen exemplaren verspreid van het Nieuwe Testament. Vooral in Azië, waar in de meeste landen christenen een minderheid zijn, vindt dit Bijbelgedeelte gretig aftrek. In Haïti werden onder kinderen anderhalf miljoen exemplaren van de zogenaamde Prentenbijbel uitgedeeld. De tekeningen in deze bijbel zijn van de hand van de Nederlandse Marijke ten Cate. (Bron: Nederlands Dagblad)

HOE ZIT DAT?

Een kathedraal is de hoofdkerk van een bisdom, waar de zetel van de bisschop staat. "Basiliek" is een eretitel, die door de Paus aan een kerk kan worden toegewezen. Dus niet iedere kathedraal is een basiliek. Slechts twee hebben die eretitel in Nederland: De Sint-Jan in Den Bosch en de Sint-Bavo in Haarlem. Hugo Kolstee, een gepensioneerde arts besloot het allemaal eens uit te zoeken. Want hoe wordt een kerk een basiliek? En waarom hoeft een basiliek op zichzelf niet heel oud te zijn? En...welke vindt hij zelf de mooiste? Hij schreef er een boek over "Alle kathedralen en basilieken van Nederland". Uitg. Berne Media, 288 pagina's en het kost € 22,95. ISBN : 978 9089 7211 67.

KLIM NAAR HET LICHT

De afronding van de 15 jaar durende restauratie van de Nieuwe Bavo in Haarlem wordt t/m 31 juli o.a. gevierd met een tijdelijke loopbrug op 60 meter hoogte tussen de 2 torens van de kathedraal als onderdeel van een bijzondere toren- en gewelventocht. Deze tocht voert ook langs tal van culturele schatten in het kerkgebouw en leidt onder meer naar de binnengalerij in de koepel, de zolders en de klokken in de torens. Een eventuele meeropbrengst van het project komt ten goede aan de instandhouding van de kathedraal en een betere uitlichting van de architectuur en de kunstschat. Kijk voor meer info op : www.klimnaarhetlicht.nl

Marijke van Asselt

KLOOSTERROEPING

Van abt Mathijssen van de St.-Adelbertabdij in Egmond-Binnen ontvingen wij informatie over het 'Kom en Zie' weekend dat wordt georganiseerd in hun abdij van 7-9 juni as. Het weekend is bedoeld voor mannen die zich willen oriënteren op een leven als broeder in de gemeenschap.

U kunt contact opnemen voor nadere informatie bij:
Drs. B.P.J. Verheijen
Coördinator St.-Adelbertabdij
Abdijlaan 26
1935 BH Egmond-Binnen
Tel: 072-5061415
e-mail: secretaris.abt@gmail.com
www.abdijvanegmond.nl