

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

**Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 26 augustus 2019**  
**U kunt bij voorkeur via email aanleveren: [hoeksteen@rkkerkschagen.nl](mailto:hoeksteen@rkkerkschagen.nl)**

## INHOUD

---

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Van de pastoor</li> <li>- Van de bestuurstafel</li> <li>- Actie Kerkbalans 2019</li> <li>- MIVA kerkcollecte 2019</li> <li>- Weer wat geleerd</li> <li>- Jongenskoor uit Londen bezoekt Schagen</li> <li>- Vormselviering</li> <li>- Maria</li> <li>- Parochieagenda</li> <li>- Lectoren / misdienaars</li> <li>- Koster / collectanten</li> <li>- Misintenties</li> <li>- Kerkvervoer vrijwilligers</li> <li>- In de Heer overleden</li> <li>- De Bijbel en zijn verhalen (34)</li> <li>- Bijbelavond</li> <li>- 8 Vragen voor een parochiaan</li> <li>- Sacramentsdag in Eijsden</li> <li>- Bezoek orgelbouwers Nicholson uit Worcester</li> <li>- Vakantie</li> <li>- Kleurplaat</li> <li>- Geen draad aan je lijf</li> <li>- Een strandlied</li> <li>- Nieuwtjes</li> </ul> | <p><b>TIJD</b></p> <p>Tijd om te werken<br/>         tijd om te rusten<br/>         Tijd om te zaaien<br/>         tijd om te oogsten<br/>         Tijd om te feesten<br/>         tijd om te rouwen<br/>         Tijd om te spreken<br/>         tijd om te zwijgen<br/>         Tijd om te luisteren<br/>         tijd om te praten<br/>         Tijd voor jezelf<br/>         tijd voor de Eeuwige</p> <p>Marinus van den Berg</p> |
|--|---|

## VAN DE PASTOOR

Terwijl ik dit schrijf is de zomer net begonnen en staan we aan de vooravond van enkele tropische dagen.

Zomer is een tijd van vakantie. Ik ben altijd blij wanneer ik in juni vlaggen zie wapperen met tassen eraan! Geslaagd. Verdrietig voor hen die het niet hebben gehaald en vervelend voor hen die zo lang op de uitslag moeten wachten. Ik wens iedereen heel veel sterkte en proficiat voor de geslaagden. En voor allen: geniet maar van een mooie vakantie!

Aan de andere kant is de zomer een periode van werken, hard werken. Voor iedereen die te maken heeft met toerisme is de zomer een mooie en drukke tijd!

En natuurlijk willen we allemaal genieten van mooi weer. In ieder geval staat de barometer voor de komende dagen heel goed.

Ik verheug me erop om weer mee te lopen met de West-Friese optocht. Het is iedere week weer een geweldig evenement. Schagen staat in het middelpunt. De vlag van Schagen wappert, de mensen zijn blij. En men geniet. Zelf geniet ik ook. Mijn verschijning roept de herinnering aan kapelaan Odekerke op. U weet misschien nog wel, de kapelaan uit "Dagboek

van een herdershond". Maar ook hoor ik roepen: zou dat de echte pastoor zijn of is hij verkleed.....Kortom de kerk loopt mee in de optocht!

De zomer is natuurlijk ook een moment van 'rust' in ons dagelijks leven. We hebben andere bezigheden. Maar juist vanuit die rust kunnen we terugblikken op wat is geweest en vooruit kijken naar wat gaat komen.

Als ik terugkijk zie ik vooral de vele mensen die in en om de kerk werkzaam zijn. Laten we daar heel dankbaar voor zijn. Want juist door die vele vrijwilligers kunnen we de parochie zijn die we zijn: warm en open. Zo kunnen we het kerkelijk jaar vieren. Zo kunnen we elkaar in vreugde en verdriet bijstaan. Zo konden bij gelegenheid van 500 jaar Maria op de Keins met een prachtig concert en een mooie tentoonstelling Maria opnieuw een plaats in ons hart geven. Heel veel dank aan iedereen die de Sint Christoforusparochie de parochie laat zijn zoals die is!

Wanneer ik vooruit kijk wens ik ons allen een voortzetting toe van de werking van de Blijde Boodschap in onze parochie. Dat er natuurlijk het nodige staat te gebeuren leest u in het artikel "Van de bestuurstafel".

Woensdag 24 juli is de feestdag van de patroonheilige van onze parochie: Sint Christoforus. Zondag 21 juli zal de zegening plaatsvinden van voertuigen en alles wat ons in ons leven ten dienste staat de weg te gaan die we kunnen en willen gaan.

Met Pinksteren mochten we de stevige bries van de Heilige Geest ontvangen.

Dat deze Geest ons mag blijven inspireren en leiden.

Ik wens u allen een mooie zomerperiode toe!

*Eduard Moltzer, pastoor*

Als u een gesprek wenst met pastoor Eduard Moltzer, diaken Piet Steur of catechiste Monica Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar [secretariaat@rkkkerkschagen.nl](mailto:secretariaat@rkkkerkschagen.nl) en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt.

Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Moltzer, 0224-212357.

## **VAN DE BESTUURSTAFEL**

Verbinding en zinvolle ontmoeting hebben de afgelopen periode veel geklonken en zo hebben we het ook mogen ervaren.

Op 3 juni was er een waardevolle bijeenkomst met de Wijk Contact Raad en een afvaardiging van het parochiebestuur. Verdieping door samen bidden, een parabel over 'is er leven na de geboorte?' voorgelezen door Monica en elkaar oprecht leren kennen. Het was goed om open te delen dat communicatie en besluitvorming zorgvuldigheid behoeven. Bevlogenheid kwam naar voren, zo ook in de ontstaansgeschiedenis van de WCR. Met elkaar is besloten dat we de Kerst-, Paas- en felicitatie kaart bij jubilea willen blijven drukken en laten verspreiden. Daarbij is het handig om bij de herziene wijkverdeling voor verspreiding mensen uit betreffende wijken te benaderen. In oktober hopen we elkaar weer te mogen ontmoeten.

Op 17 juni was er in de pastorie een intense bijeenkomst met vrijwilligers rondom de kapel bij De Keins. Intens in de zin van samen delen, samen gedenken en samen doen. Vanwege het 500 jarig bestaan staat De Keins dit jaar extra in de belangstelling waarbij velen hebben mogen genieten van het unieke Maria concert op 26 mei en tot eind oktober de tentoonstelling in dit kader op de koorzolder te bewonderen.

Spontane momenten van verbinding zijn er altijd. Zo hebben Cock van der Vliet en Nico Kuin in de Wieringermeer de eerste plechtige Eucharistieviering van priester Maciej Gradzki bijgewoond samen met familie en vrienden (ook uit Polen) en een warme parochie. Eerbied, bescheidenheid en kracht voerden de boventoon en tevoren ontstond een onverwachts gesprek over kerkbestuur met personen uit meerdere regio's. Laten we dit en tal van andere voorbeelden koesteren.

Het bedrag van de kerkbalans is groeiende door uw giften en die lijn zien we graag voortgezet. Afgelopen jaar is de verwarming financieel ondersteund waarbij nu realisatie van investering. Dit jaar is uw bijdrage voor de zo vertrouwde kerktoren opdat de verbouwing bekostigd kan worden. Rekeningnummer NL 35 RABO 0146102959 blijft hiervoor openstaan.

Samen staan en gaan voor de kerk voelt als een groot goed. Iedereen wordt om zijn / haar unieke inbreng gewaardeerd. Bij de WCR hebben we laten weten dat er inventief wordt gekeken hoe aan de geringere bezetting op de administratie en de dringende behoefte aan technische ondersteuning tegemoet gekomen kan worden. Inmiddels is er een overzicht van werkzaamheden op het gebied van technische ondersteuning en hand- en spandiensten. Vanwege de diversiteit is dit haast niet over te dragen aan 1 persoon. Wellicht kunnen we een aantal van die werkzaamheden uitsplitsen en daarvoor meerdere mensen vragen. Wij komen daar in de volgende Hoeksteen op terug.

We zijn verheugd dat Nadine Kapitein - Steur, grotendeels haar tijd kan investeren in de Hoeksteen. Met ieders bijdrage vormen we een mooi geheel.

Een hartelijke groet van het parochiebestuur

### **ACTIE KERKBALANS 2019**

De Actie Kerkbalans is al haast een half jaar onderweg. De stand t/m 30 juni is € 41.000,-. Dus ons streefbedrag van € 50.000 komt langzaam in zicht.

Nu gaan we allemaal lekker genieten van de zomer en hopelijk van mooi weer. Maar misschien kunt u in de vakantie toch ook nog even aan onze parochie denken en nog een (extra) gift overmaken naar het speciale rekeningnummer NL 26 INGB 0002836608.

Bij voorbaat alvast hartelijk dank en een fijne vakantie toegewenst.

Het parochiebestuur

## MIVA KERKCOLLECTE 2019

MIVA kerkcollecte zondag 25 augustus vraagt uw aandacht voor meisjes in Kameroen.

Zuster Clementine woont in Bangang, Kameroen.

De inwoners van dit gebied hebben sterk geleden aan de gevolgen van de ziekte aids. Er is een hele generatie verloren gegaan. De kinderen van deze generatie zijn eenzaam achtergebleven zonder ouders.

Zuster Clementine trekt zich het lot van deze kinderen aan. De achtergestelde meisjes krijgen hulp bij het ontwikkelen van hun vaardigheden. In een sober klooster, geen stromend water, geen toilet, soms elektriciteit vangt zuster Clementine deze meisjes op. Zij krijgen naailes, computerles of leren kappersvaardigheden. Dankzij zuster Clementine hebben zij weer een toekomst, maar de zuster heeft wel onze steun nodig!

De driejarige Marvelous is geboren met een afwijking aan haar benen.

Zuster Clementine zorgde dat ze geopereerd kon worden. Met een auto van MIVA kon zij Marvelous en haar familie bereiken.

In Kameroen zijn er gelukkig meer mensen als zuster Clementine. Voor hen zijn er in 2019 nog zes auto's nodig.

Daarvoor is dus de deurcollecte op 25 augustus, maar u kunt natuurlijk ook helpen via bankrek. NL42INGB 0000 0029 50

Kijk voor meer informatie en beeldmateriaal op [www.miva.nl/collecte-2019](http://www.miva.nl/collecte-2019)

**miva**<sup>®</sup>

Ondersteunt met  
vervoer en communicatie

Werkgroep Missie & Ontwikkeling

## WEER WAT GELEERD .....

In oktober had ik een klein ongelukje. Ik brak mijn enkel en moest geopereerd worden. Na de operatie lag ik even in het ziekenhuis voordat ik ontslagen werd. Ik lag op een kamer met nog twee andere patiënten. We waren allen vreemden voor elkaar. Maar zoals dat gaat, kwam er na verloop van tijd een gesprek tot stand. Er werd met elkaar gepraat over wat iedereen zo al deed. De jongeman die tegenover mij lag vertelde dat hij een aankomend journalist was bij de krant De Gelderlander. Toen hij mij vroeg wat ik deed, zei ik dat ik een missionaris was. "Een missionaris!!!!", zei hij, "Wat is dát nou ??". Hij had het woord nog nooit gehoord en had er geen enkel besef van wat het betekende. Razendsnel greep hij naast zich.....om het op te zoeken op zijn smartphone.....

( uit een preek van de Familiedag van de paters van de Heilige Geest door Albert de Jong CSSp)

## JONGENSKOOR UIT LONDEN BEZOEKT SCHAGEN

Topkoor uit Engeland – Temple Church Boyschoir – bezoekt Westfriesland

De meeste mensen kennen het jongenskoor van Kings College uit Cambridge.

Het jongenskoor van de Temple Church in Londen is van hetzelfde zeer hoge niveau.

Op **vrijdag 26 juli** treedt dit koor op in de **Grote kerk** op de Markt in Schagen.

De leeftijd van de jongens is van 9 jaar tot 13 jaar. Het optreden van dit koor begint dan ook om **half acht**. Inloop vanaf zeven uur. Kaarten - € 10,00 – zijn te koop bij damesmodezaak 'In Dubio' van Cock van der Vliet, Gedempte Gracht 67 in Schagen.

Ook kunnen ze per mail besteld worden bij Rik Laernoës: [laerburg@kpnplanet.nl](mailto:laerburg@kpnplanet.nl) of telefonisch : 06 29220184. En uiteraard kunnen ze ook aan de deur gekocht worden op de avond zelf.

Rik Laernoës  
(taakgroep 'Leren en Doen' Grote kerk Schagen)

## **TOEDIENING VAN HET SACRAMENT VAN HET H. VORMSEL.**

Na maanden van voorbereiding door de verschillende werkgroepen, Sirkelslag, de Bavodag en het oefenen met elkaar was het zaterdagavond 29 juni eindelijk zover: 21 jongeren uit de Wieringermeer, Tuitjenhorn, Schagen en een meisje uit 't Veld (zij kon er die week daarvoor in haar eigen parochie niet bij zijn) ontvingen het Sacrament van het H. Vormsel. Onze bisschop Mgr. Hendriks deed het heel mooi en spontaan naar de Vormelingen toe en pastoor Tilma regisseerde de viering op leuke ontspannen wijze. Het jongerenkoor 'Arrival' zong 'de sterren van de hemel'. Er waren veel kerkgangers, ook uit de andere parochies; echt 'samen kerk'. Het was een warme (letterlijk en figuurlijk!) en waardevolle viering!

Mooi om zo samen te mogen vieren.

Hartelijke groet namens de bisschop Jan Hendriks, pastoor Eduard Moltzer, pastoor Ignas Tilma, kapelaan Maciej Gradzki en catechiste Monica Wildeboer

## **MARIA**

Prisma geslepen uit het zuiverste kristal  
waarin het Grote Licht  
door breking  
in zeven kleuren wordt ontleed.  
In die kleuren openbaart God zich  
aan de uiterlijke wereld.  
Ik zie in je  
het purper; je bent voornaam;  
je bent de gezegende onder de vrouwen.  
Het blauw; je bent dienstbaar,  
rustgevend, standvastig.  
Het groen; je hebt vast vertrouwen.  
Je treedt niet op de voorgrond.  
Het violet; je bent serieus, bezinnend.  
Je bent de Moeder van de kerk.  
Het geel; je bent als het zonlicht,  
helder, zuiver en warm.  
Het oranje; je bent strijdvaardig en opgewekt.  
het rood; je bent een en al liefde.  
Je bent sterk in je kwetsbaarheid,  
groot in je bereidwilligheid  
Gods wil te volbrengen.

## PAROCHIEAGENDA

---

Za.	13 juli	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	14 juli	10.00 uur	<b>15<sup>e</sup> Zondag door het jaar:</b> Familieviering m.m.v. het Familiekoor
Ma.	15 juli	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	16 juli	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	17 juli	10.45 uur	Eucharistieviering in 'de Bron': Em. pastoor Jan van der Stok
Do.	18 juli	13.15 uur	Marktconcert door Tjeerd van der Ploeg
Vr.	19 juli	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

---

Zo.	21 juli	10.00 uur	<b>16<sup>e</sup> Zondag door het jaar:</b> Eucharistieviering met samenzang. Ook vieren wij de feestdag van de <b>heilige Christoforus</b> o.m. de patroonheilige van de reizigers. De pastoor zal daarom na de viering op het kerkplein alle <b>voertuigen zegenen</b> die ons helpen voortbewegen. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om in de pastorie een kopje koffie te drinken, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep.
Ma.	22 juli	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	23 juli	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Do.	25 juli	13.15 uur	Marktconcert door Diederik Blanckesteijn
Vr.	26 juli	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

---

Za.	27 juli	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	28 juli	10.00 uur	<b>17<sup>e</sup> Zondag door het jaar:</b> Eucharistieviering met samenzang
		14.00 uur	<b>Feest van de heilige Petrus:</b> Tamilviering en aansluitend een processie
Ma.	29 juli	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	30 juli	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	31 juli	10.45 uur	Eucharistieviering in 'de Bron': Pastoor Eduard Moltzer
Do.	01 aug	13.15 uur	Marktconcert door Jas Hutchinson-Bazely
Vr.	02 aug	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

---

Zo.	04 aug	10.00 uur	<b>18<sup>e</sup> Zondag door het jaar:</b> Eucharistieviering met samenzang. Vandaag kunt u een artikel voor de Voedselbank achter in de kerk inleveren bij de PCI.
Ma.	05 aug.	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	06 aug.	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Do.	08 aug.	13.15 uur	Marktconcert door Jeroen Koopman
Vr.	09 aug.	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

---

Za.	10 aug.	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	11 aug.	10.00 uur	<b>19<sup>e</sup> Zondag door het jaar:</b> Eucharistieviering met samenzang.
Ma.	12 aug.	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	13 aug.	08.15 uur	Kerkwerken Groep 1
		19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	14 aug.	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok

Do.	15 aug.	13.15 uur 19.00 uur	Marktconcert door Ingeborg van Dokkum-Prins <b>Maria ten Hemelopneming:</b> Eucharistieviering m.m.v. gregoriaans koor
Vr.	16 aug.	09.30 uur 19.00 uur	H. Mis in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
Zo.	18 aug.	10.00 uur	<b>20<sup>e</sup> Zondag door het jaar:</b> Eucharistieviering met samenzang
Ma.	19 aug.	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	20 aug.	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	21 aug.	10.45 uur	Woorddienst in 'De Bron': Ds. Dries Blokker
Do.	22 aug.	13.15 uur	Marktconcert door Carl Visser
Vr.	23 aug.	09.30 uur 19.00 uur	H. Mis in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
Za.	24 aug.	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	25 aug.	10.00 uur	<b>21<sup>e</sup> Zondag door het jaar:</b> Eucharistieviering met samenzang
Ma.	26 aug.	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	27 aug.	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	28 aug.	10.45 uur	Eucharistieviering in 'de Bron': Pastoor Eduard Moltzer
Do.	29 aug.	13.15 uur	Marktconcert door Tjeerd van der Ploeg
Vr.	30 aug.	09.30 uur 19.00 uur	H. Mis in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
Zo.	01 sept.	10.00 uur	<b>22<sup>e</sup> Zondag door het jaar:</b> Eucharistieviering met samenzang
Ma.	02 sept.	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	03 sept.	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	04 sept.	10.45 uur	Woorddienst in 'De Bron': Pastor Louise Kooiman
Vr.	06 sept.	09.30 uur 19.00 uur	H. Mis in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
Zo.	08 sept.	10.00 uur	<b>23<sup>e</sup> Zondag door het jaar:</b> Eucharistieviering met samenzang. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken achter in de kerk, verzorgd door leden van de Wijkcontactraad: Idtje Koppers, Frans en Elly Bos, Evelien Mein
		16.00 uur	Tamilviering
Ma.	09 sept.	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	10 sept.	08.15 uur 19.00 uur	Kerkwerken Groep 2 Avondmis in de dagkapel
Wo.	11 sept.	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
Vr.	13 sept.	09.30 uur 19.00 uur	H. Mis in de dagkapel Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
Za.	14 sept.	11.00 uur	<b>Open Monumentendag – kerk en museum open tot 16.00 uur</b>
		19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	15 sept.	10.00 uur	<b>24<sup>e</sup> Zondag door het jaar:</b> Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor. Na afloop is er voor alleengaanden gelegenheid om in de pastorie een kopje koffie met elkaar te drinken, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep.
Ma.	16 sept.	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel

<b>Di.</b>	<b>17 sept.</b>	<b>19.00 uur</b>	Avondmis in de dagkapel
<b>Vr.</b>	<b>20 sept.</b>	<b>09.30 uur</b>	H. Mis in de dagkapel
		<b>19.00 uur</b>	Stil gebed en aanbedding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

---

## LECTOREN / MISDIENAARS

			<b>Lectoren</b>	<b>Misdienaars</b>
<b>Za.</b>	<b>13 juli</b>	19.00 uur	Chris van Lint	Antony en Ashley Anthonipillai
<b>Zo.</b>	<b>14 juli</b>	10.00 uur	Familieviering	Mauro Roubos / Ruchita Francis
<b>Zo.</b>	<b>21 juli</b>	10.00 uur	Kitta Hogervorst	Dishan Anthiresu / Jeson Jeganathan
<b>Za.</b>	<b>27 juli</b>	19.00 uur	Dilani Anthiresu	Saskia en Michael Forrester
<b>Zo.</b>	<b>28 juli</b>	10.00 uur	Johan Korse	Solveg Steur / Wilma Leermakers
<b>Zo.</b>	<b>04 aug</b>	10.00 uur	Frans Wildeboer	Denisshan Jeganathan / Kevin Auspicious / Dishan Anthiresu
<b>Za.</b>	<b>10 aug</b>	19.00 uur	Janny van der Zee	Rob, Mike en Jim van Haaren
<b>Zo.</b>	<b>11 aug</b>	10.00 uur	Saskia Forrester	Rajihven en Renod Francis
<b>Do.</b>	<b>15 aug</b>	19.00 uur	Ans de Ruijter	Nora Bruins / Solveg Steur / Saskia Forrester
<b>Zo.</b>	<b>18 aug</b>	10.00 uur	Kitta Hogervorst	Ruchita Francis / Jeson Jeganathan
<b>Za.</b>	<b>24 aug</b>	19.00 uur	Chris van Lint	Antony en Ashley Anthonipillai
<b>Zo.</b>	<b>25 aug</b>	10.00 uur	Dilani Anthiresu	Renoshan Francis / Mauro Roubos
<b>Zo.</b>	<b>01 sept</b>	10.00 uur	Johan Korse	Safana en Yasmina Thevasahayam
<b>Zo.</b>	<b>08 sept</b>	10.00 uur	Frans Wildeboer	Gré Hoedjes / Petra de Wever
<b>Za.</b>	<b>14 sept</b>	19.00 uur	Ans de Ruijter	Rob, Mike en Jim van Haaren
<b>Zo.</b>	<b>15 sept</b>	10.00 uur	Janny van der Zee	Vinida en Yonas Thevasahayam

---

## KOSTERS / COLLECTANTEN

			<b>Koster</b>	<b>Collectanten</b>
<b>Za.</b>	<b>13 juli</b>	19.00 uur	Antoon Vergeer	J. Kox / C. van de Luijngaarden
<b>Zo.</b>	<b>14 juli</b>	10.00 uur	Gerard Blom	R. Steemers / J. Huiberts
<b>Zo.</b>	<b>21 juli</b>	10.00 uur	Antony Anthonipillai	J. Huiberts / R. Vermeulen
<b>Za.</b>	<b>27 juli</b>	19.00 uur	Jan Heddes	J. Kox / C. van de Luijngaarden
<b>Zo.</b>	<b>28 juli</b>	10.00 uur	Gerard Blom	J. Kuijper / A. Wijnants
<b>Zo.</b>	<b>28 juli</b>	14.00 uur	Antony Anthonipillai	-
<b>Zo.</b>	<b>04 aug</b>	10.00 uur	Lia Vermeulen	R. Vermeulen / J. Huiberts
<b>Za.</b>	<b>10 aug</b>	19.00 uur	Theo Zuurbier	J. Kox / C. van de Luijngaarden
<b>Zo.</b>	<b>11 aug</b>	10.00 uur	Antony Anthonipillai	R. Steemers / J. Huiberts
<b>Do.</b>	<b>15 aug</b>	19.00 uur	Gerard Blom	I. Gerritsen / A. Wijnants
<b>Zo.</b>	<b>18 aug</b>	10.00 uur	Antoon Vergeer	K. Auspicious / R. Vermeulen
<b>Za.</b>	<b>24 aug</b>	19.00 uur	Jan Heddes	J. Kox / C. van de Luijngaarden
<b>Zo.</b>	<b>25 aug</b>	10.00 uur	Gerard Blom	J. Huiberts / R. Steemers
<b>Zo.</b>	<b>01 sept</b>	10.00 uur	Lia Vermeulen	R. Vermeulen / A. Wijnants
<b>Zo.</b>	<b>08 sept</b>	10.00 uur	Theo Zuurbier	K. Auspicious / I. Gerritsen
<b>Zo.</b>	<b>08 sept</b>	16.00 uur	Antony Anthonipillai	-
<b>Za.</b>	<b>14 sept</b>	19.00 uur	Antoon Vergeer	J. Kox / C. van de Luijngaarden
<b>Zo.</b>	<b>15 sept</b>	10.00 uur	Jan Heddes	J. Huiberts / J. Kuijper

---

## MISINTENTIES

<b>Za.</b>	<b>13 juli</b>	19.00 uur	Martin van der Waart, Jan van der Poel
<b>Zo.</b>	<b>14 juli</b>	10.00 uur	Jan van der Poel
<b>Ma.</b>	<b>15 juli</b>	08.30 uur	Jan van der Poel
<b>Di.</b>	<b>16 juli</b>	19.00 uur	Jan van der Poel



<b>Vr.</b>	<b>19 juli</b>	09.30 uur	Jan van der Poel
<b>Zo.</b>	<b>21 juli</b>	10.00 uur	Tiny Boersen-van Straaten, Joop en Karl Molenaar en zegen over het gezin, Overleden ouders Rozing-de Haan en zegen over kinderen en kleinkinderen, Leon en zegen over zijn familie, Harry Hogervorst en zegen over zijn gezin
<b>Ma.</b>	<b>22 juli</b>	08.30 uur	Intentie nog open
<b>Di.</b>	<b>23 juli</b>	19.00 uur	Intentie nog open
<b>Vr.</b>	<b>26 juli</b>	09.30 uur	Intentie nog open
<b>Za.</b>	<b>27 juli</b>	19.00 uur	Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak, Jan Vader en zegen over zijn gezin
<b>Zo.</b>	<b>28 juli</b>	10.00 uur	Loek van Leuven en zegen over zijn gezin
<b>Ma.</b>	<b>29 juli</b>	08.30 uur	Wim van de Wiel
<b>Di.</b>	<b>30 juli</b>	19.00 uur	Intentie nog open
<b>Vr.</b>	<b>02 aug</b>	09.30 uur	Intentie nog open
<b>Zo.</b>	<b>04 aug</b>	10.00 uur	Piet en Trien Groen-de Boer, Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie, Rob Stringer en zegen over zijn gezin
<b>Ma.</b>	<b>05 aug</b>	08.30 uur	Intentie nog open
<b>Di.</b>	<b>06 aug</b>	19.00 uur	Intentie nog open
<b>Vr.</b>	<b>09 aug</b>	09.30 uur	Intentie nog open
<b>Za.</b>	<b>10 aug</b>	19.00 uur	Cor Rus
<b>Zo.</b>	<b>11 aug</b>	10.00 uur	Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Piet en Trien Groen-de Boer, Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin
<b>Ma.</b>	<b>12 aug</b>	08.30 uur	Intentie nog open
<b>Di.</b>	<b>13 aug</b>	19.00 uur	Intentie nog open
<b>Do.</b>	<b>15 aug</b>	19.00 uur	Gré Praat-Smit en zegen over kinderen en kleinkinderen
<b>Vr.</b>	<b>16 aug</b>	09.30 uur	Piet van Duin; uit dankbaarheid en zegen voor zijn gezin
<b>Zo.</b>	<b>18 aug</b>	10.00 uur	Overleden ouders Rozing-de Haan en zegen over kinderen en kleinkinderen
<b>Ma.</b>	<b>19 aug</b>	08.30 uur	Intentie nog open
<b>Di.</b>	<b>20 aug</b>	19.00 uur	Intentie nog open
<b>Vr.</b>	<b>23 aug</b>	09.30 uur	Intentie nog open
<b>Za.</b>	<b>24 aug</b>	19.00 uur	Annie van Hees-de Blok en zegen over haar gezin
<b>Zo.</b>	<b>25 aug</b>	10.00 uur	Ben Waij, Sophia Johanna Manuel-Wouters, Joop en Karl Molenaar en zegen over het gezin
<b>Ma.</b>	<b>26 aug</b>	08.30 uur	Wim van de Wiel
<b>Di.</b>	<b>27 aug</b>	19.00 uur	Intentie nog open
<b>Vr.</b>	<b>30 aug</b>	09.30 uur	Intentie nog open
<b>Zo.</b>	<b>01 sept</b>	10.00 uur	Annie Burger-van Stein en zegen over kinderen, kleinkinderen en familie

**Ma. 02 sept** 08.30 uur Intentie nog open  
**Di. 03 sept** 19.00 uur Rob Stringer en zegen over zijn gezin  
**Vr. 06 sept** 09.30 uur Emmy Bontje-Kouw, Rens Ansems en zegen over zijn gezin

---

**Zo. 08 sept** 10.00 uur Co Stam en zegen over zijn gezin  
**Ma. 09 sept** 08.30 uur Intentie nog open  
**Di. 10 sept** 19.00 uur Intentie nog open  
**Vr. 13 sept** 09.30 uur Piet van Duin; uit dankbaarheid en om zegen voor zijn gezin, Gré Praat-Smit en zegen over kinderen en kleinkinderen

---

**Za. 14 sept** 19.00 uur Intentie nog open  
**Zo. 15 sept** 10.00 uur Joke Groot-Schut en zegen over kinderen en kleinkinderen, Harry Hogervorst en zegen over zijn gezin  
**Ma. 16 sept** 08.30 uur Intentie nog open  
**Di. 17 sept** 19.00 uur Intentie nog open  
**Vr. 20 sept** 09.30 uur Intentie nog open

#### **ONZE PASGEDOOPTEN**

---

**Niyana** Dochter van Newton Anthiresu en Nima Niadshini Anpuchselvan

#### **KERKVERVOER**

---

**Gelieve niet te bellen of te mailen eerder dan een week voor de betreffende zondag!**

<b>14 juli</b>	<b>Nico Kuin</b>	<b>0224-216356</b>	nicokuin@hetnet.nl
<b>21 juli</b>	<b>Liesbeth Ranzijn</b>	<b>0224-720483</b>	liesbethranzijn@outlook.com
<b>28 juli</b>	<b>Monica Wildeboer</b>	<b>0224-214208</b>	mcwildeboer@planet.nl
<b>04 aug</b>	<b>Hans Boomgaard</b>	<b>06-12779911</b>	hans.boomgaard@quicknet.nl
<b>11 aug</b>	<b>Nico Kuin</b>	<b>0224-216356</b>	nicokuin@hetnet.nl
<b>18 aug</b>	<b>Nelly Sier</b>	<b>0224-215036</b>	nelly-sier-poland@ziggo.nl
<b>25 aug</b>	<b>Nico Kuin</b>	<b>0224-216356</b>	nicokuin@hetnet.nl
<b>01 sep</b>	<b>Hans Boomgaard</b>	<b>06-12779911</b>	hans.boomgaard@quicknet.nl
<b>08 sep</b>	<b>Nelly Sier</b>	<b>0224-215036</b>	nelly-sier-poland@ziggo.nl
<b>15 sep</b>	<b>Nico Kuin</b>	<b>0224-216356</b>	nicokuin@hetnet.nl
<b>22 sep</b>	<b>Liesbeth Ranzijn</b>	<b>0224-720483</b>	liesbethranzijn@outlook.com
<b>29 sep</b>	<b>Liesbeth Ranzijn</b>	<b>0224-720483</b>	liesbethranzijn@outlook.com

#### **IN DE HEER OVERLEDEN**

##### **Jaap Meereboer**

Jaap, mijn vader, is geboren op zondag 6 maart 1921 in 't Zand. Zijn vader Gerrit Meereboer en zijn moeder Maria Keet waren sinds 1918 weduwnaar en weduwe. Beiden hadden al kinderen uit hun vorige huwelijk. Gerrit had drie kinderen: Piet, Nel, en Theo en Maria had twee dochters: Trien en Nel. Ze trouwden in 1919. Kort daarna werd Jaap in 1921 geboren. Toen waren de andere kinderen al zo'n 10 jaar ouder. Hij was dus de Benjamin, en bovendien een zondagskind. Een zondagskind is iemand die altijd het positieve van de situatie inziet en met iedereen kan opschieten. Het lijkt alsof een zondagskind altijd geluk heeft, maar dat komt eigenlijk omdat deze persoon met iedereen goed kan opschieten, en

daarom iedereen hem/haar van alles gunt. Jaap, mijn vader, stond ook altijd positief in het leven.

Eind 1922 is het gezin in de Landbouwdwarsstraat in Schagen gaan wonen, nu Buiskoolstraat. Zijn vader Gerrit Meereboer had daar een schildersbedrijf, waar Jaap al vanaf jonge leeftijd mee helpt.

In zijn vrije tijd hield Jaap van zingen, reeds op 16-jarige leeftijd zong hij mee in het koor en in 1941 werd hij lid van het kerkkoor. Bij een uitwisseling van het koor, ontmoette hij zijn toekomstige vrouw Jopie uit Spanbroek. In 1948, na de oorlog trouwden zij. Samen gingen zij wonen in het ouderlijkhuys op Buiskoolstraat 7, boven de werkplaats. Zijn ouders verhuisden naar Buiskoolstraat 13. Jaap en Jopie kregen 4 kinderen: Marianne, Gerard, Annelies en Kees.

Jaap en Jopie vormden een goed team: Jaap werkte graag met zijn handen, Jopie organiseerde het zakelijke deel van het schildersbedrijf. Het schildersbedrijf liep uitstekend en tussendoor genoot hij van het zingen in zijn koren. Later is Jopie ook lid van het kerk- en Oratoriumkoor in Schagen geworden. Vanaf het moment dat zijn zoon Gerard in het bedrijf kwam kon Jaap zijn werkzaamheden afbouwen. Jarenlang zijn onze ouders lid van het Gemengd Koor geweest. Nadat Jopie in 2002 overleed is hij nog 5 jaar lid van het Gemengd koor gebleven totdat het te lastig voor hem werd. Hij was inmiddels 87 jaar.

Mijn vader had het plan om 100 jaar te worden, maar heeft dat net niet gehaald. Onderweg naar dit doel heeft hij een aantal keer behoorlijk geluk gehad. Zo viel hij op zijn 60e van het dak af bij hem thuis en wist slechts alleen zijn heup te breken. Later, op ongeveer 90-jarige leeftijd heeft hij in huis opnieuw een flinke val van de trap gemaakt. Wonderbaarlijk genoeg heeft hij ook deze val overleefd. Hij was er zelfs van opgeknapt, zijn rugpijn die hij daarvoor had was helemaal verdwenen.

Opvallend was mijn vaders interesse in oude bouwstijlen, het hedendaagse bouwen en de gebouwen van Schagen. Vooral ook wat gebouwd was door zijn neef: architect en aannemer Vlaming. Graag vertelde mijn vader over vroeger, hij was een soort "wandelende encyclopedie" over Schagen van vroeger. Hij verzamelde veel kaarten en foto's, die zijn nu terug te vinden op de facebook site: Schagen en toen.

Ook zijn inzet in het project om een prachtig kerkorgel uit Engeland naar deze kerk te halen was tekenend voor hem. Hij deed dit met passie en zette er alles voor opzij. Bij zijn uitvaart heeft zijn favoriete Nicholson-orgel nog één keer speciaal voor hem geklonken.

Toen Jaap in 2002 alleen overbleef, kwam hij vaak op zondag bij één van de kinderen eten of iemand kwam met de maaltijd bij hem.

Op zijn 90<sup>e</sup> verjaardag heeft Jaap nog 90 kaarsjes uitgeblazen op zijn verjaardagstaart. Maar het werd steeds moeilijker om zijn dag goed te besteden, hij is toen naar de dagopvang gegaan bij De Nieuwe Nes, later bij Magnushof. Zijn geheugen liet hem steeds meer in de steek. Hij kon niet meer veilig zelfstandig wonen en is op 95-jarige leeftijd naar De Bron verhuisd. Na 94 jaar in de Buiskoolstraat, heeft hij nog drie fijne jaren in de Bron gewoond. Wanneer hij op zondag na de kerk bij één van de jongens koffie had gedronken, zei hij bij terugkomst in de Bron: "Breng me maar naar de huiskamer, daar is het gezellig!"

Zijn 98<sup>e</sup> verjaardag haalde hij gelukkig nog wel. Op woensdagmorgen 29 mei heeft Jaap van de pastoor, in het bijzijn van zijn familie, het Sacrament van de zieken ontvangen. Na een langzaam verval van zijn krachten is Jaap 's avonds dezelfde dag in het bijzijn van Annelies en Martijn rustig van ons heengegaan.

Namens de familie, Kees Meereboer

\*\*\*

## Henricus Johannes Hogervorst

\* 13 september 1942

† 13 mei 2019

Er is een woord dat kan beschrijven, een woord dat zonder overdrijven, vertelt van leegte en verdriet om iemand die je niet meer ziet. Een woord dat van verlangen spreekt over de schakel die ontbreekt, van eenzaamheid en diep gemis om iemand die er niet meer is. Er is een woord dat het gevoel omschrijft wat in de ander achterblijft. Er is een woord dat het samenvat en volgens mij is heimwee dat. Nu de schakel verbroken is moeten wij verder zonder Harry maar met ontelbaar veel dierbare herinneringen.

Zorgzaam, lief, behulpzaam, geïnteresseerd, regisseur, verzamelaar, gezellig, allemaal eigenschappen zoals wij jou hebben gekend.

Geboren in Lisse in een groot gezin met 10 kinderen .Na de lagere school naar de MULO, de avond HBS, aan het werk bij de PTT. Na de opleiding bij het Nederlands Genootschap van leraren bleef je toch de PTT trouw. Diverse functies heb je daar bekleed en kon je na 40 dienstjaren op 57 jarige leeftijd met de VUT.

Het was bij de PTT waar Harry en ik elkaar leerden kennen. Na het huwelijk werden we gezegend met 2 zonen en een dochter. Zij zorgden met hun partners voor Harry's grote trots, 8 kleinkinderen: 4 kleinzonen en 4 kleindochters.

De jaarlijkse vakanties waren hoogtepunten binnen ons gezin. Met de caravan werden diverse landen bezocht.

Je hield van veel verschillende sporten, met name van voetbal. De eerste jaren actief en later als begeleider van de jeugd.

Na je pensionering werd je gelijk gevraagd voor allerlei klussen als vrijwilliger. o.a. Secretaris en gids bij de historische vereniging, warme maaltijd voorziening Wonen plus Welzijn, administratie en beheer van gebouw de Groenling, lid van de commissie van bestuur van het BAC

Je was regisseur in alles. Van het begin tot het einde wist je altijd wat en vooral hoe je iets wilde. Dit lukte je goed, behalve je gezondheid.

De laatste maanden werden zwaar. Het verplicht overgeven van taken en de regie uit handen moeten geven paste niet bij jou.

Toch ondanks je laatste moeilijke periode had je nog steeds belangstelling voor en interesse in iedereen. Tot op de laatste dag betrokken.

Bedankt voor alles wat je ons hebt meegegeven.

Je zult ons blijven volgen waar dan ook vandaan.

Onze dank gaat uit naar allen, die aanwezig waren bij het afscheid van Harry.

Ook Pastoor Moltzer voor de warme troostvolle woorden en het Gregoriuskoor voor de mooie, gevoelige Requiem-mis. Het was hartverwarmend.

Kitta, de kinderen en kleinkinderen

\*\*\*

## Jan van der Poel

***Met stenen bouwt men een huis,  
met liefde een thuis!***



En dit heeft Jan van der Poel gedaan!

Als jonge knul kwam hij vanuit Zuid Holland naar Noord Holland, met 2 stenen en 25 gulden. Zo eenvoudig is hij begonnen en heeft hij een mooi bedrijf én gezin opgebouwd.

Een bloembollenbedrijf waarin hij altijd heel hard heeft gewerkt.

Hij verbouwde tulpen, Tête à Tête, krokussen, wortelen, koolzaad; noem maar op!

Na eerst een lange samenwerking heeft Jan zijn bedrijf doorgegeven aan z'n zoon Leon; wat was hij trots! En wat is het dan pijnlijk om dit allemaal te moeten verliezen.

Boven z'n rouwkaart stond de volgende tekst:

“Het leven zonnig, altijd vrolijk en optimistisch,  
overschaduwed door het enorme verlies van zijn zoon Leon”

en dat gaf goed weer hoe Jan in het leven stond. Hij had een zonnig karakter, was altijd vrolijk en optimistisch. Vijf jaar geleden verongelukte zijn zoon Leon en dat was een groot verdriet voor hem en het gezin. Jan heeft daar erg onder geleden.

Jan is op 4 juni jl. op 83 jarige leeftijd in het bijzijn van zijn gezin rustig ingeslapen. Hij was op; het was genoeg. En Lenie en de kinderen hebben daar vrede mee. Ze kijken met veel liefde en dankbaarheid terug op zijn leven.

Op 8 juni jl. hebben we Jan herdacht tijdens de Herdenkingsdienst in het crematorium van Schagen. We hoorden verhalen over zijn leven, verteld door zijn kinderen en kleinkinderen. We hebben geluisterd naar mooie muziek van Martine Wolkers. Diaken Toon Jorink heeft hem met warme woorden gezegend.



Dat was een grote wens van Jan.

Bij het afscheid hebben we Jan liefdevol toegedekt met bloemblaadjes.

Ook werden bij de foto van Leon bloemblaadjes gestrooid.

Een troostvol ritueel voor de familie.

Dat Jan mogen rusten in vrede!

Karin Smit  
Uitvaartbegeleidster

Yvonne Heddes  
Ritueelbegeleider bij afscheid

## DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (34)

*'Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem: "Abraham!". "Hier ben ik Heer". "Neem je zoon, je enige, die je liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen die Ik je noemen zal". En Abraham ging. Ondanks alles wat Abraham reeds heeft meegemaakt wil God hem toch nog beproeven. Er wordt geen reden voor gegeven en daar vraagt Abraham ook niet naar. Zijn gehoorzaamheid is groter dan op enig ander moment in heel zijn leven.*

Zo is de geschiedenis van deze Aartsvader ooit begonnen: 'Abram, verlaat je land, je familie, je vaderhuis en ga naar het land dat Ik je wijzen zal'. En hij ging. Het ene verhaal rijmt op het andere: 'Abraham, ga!' En hij ging. Het gaat hier niet over een God die blinde gehoorzaamheid verlangt. Het gaat om de vraag of Abrahams geloof standhoudt.

En zo vertrekt Abraham in de vroege van de morgen; hij zadelt zijn ezel en neemt Isaak en twee van zijn knechten mee. Hij hakt hout voor het brandoffer en gaat op weg. *'Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij de plaats in de verte'*. 'Op de derde dag', in Israëls verhalen betekent dit dat er een beslissend moment aangebroken is. En Abraham zegt tegen zijn knechten om met de ezel daar te blijven, hij zal met de jongen verder gaan. Als ze hebben aanbeden zullen ze bij hen terugkeren, zegt Abraham. Hoezo zullen ze beiden terugkeren? Abraham weet toch dat hij zij zijn geliefde zoon moet gaan offeren?!

*'Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaak, en nam vuur en een mes met zich mee'*. Zo beklimmen zij samen de berg. Eeuwen later zal opnieuw een 'meest geliefde Zoon' die gang maken: 'met de boom des levens loodzwaar op zijn rug', het kruis, op naar Golgotha.

*'Toen sprak Isaak tot zijn vader Abraham en zei: Mijn vader, en deze zei: Hier ben ik, mijn zoon. Isaak zei: hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen'*. Als ze op de plaats zijn aangekomen bouwt Abraham een altaar, legt het hout erop en daarna bindt hij zijn zoon op het altaar. Dan neemt hij het mes en strekt zijn hand uit om zijn zoon te slachten. Maar op dat moment roept een engel van de Heer tot hem: "Abraham, Abraham!" *En hij zei: "Hier ben ik"*. Voor de derde keer antwoordt Abraham met de woorden: "Hier ben ik!". Wordt vervolgd.....

Monica Wildeboer, catechiste

## BIJBELAVOND

'Spreekt God nog tot ons?' Een vraag die ons als gelovige/zoekende mens misschien best kan aanspreken?!

Emeritus priester, oud pastoor en deken van Schagen, Jan van der Linden (\*11-07-31) heeft daar in 2018 een mooi boekje over geschreven.

Pastoor Jan van der Linden heeft jarenlang in bijbelgroepen met vele mensen in de bijbel gelezen en met hen gezocht hoe ze de tekst konden verstaan. Hij kent hun vragen en moeilijkheden. Dit boek is het resultaat van samen lezen en vele gesprekken, waardoor ze het konden verstaan als een gelovige boodschap aan het volk Israël, duizenden jaren geleden. Hun gelovige overtuiging is doorgegeven, bewaard in geschriften, vele malen herschreven tot het deze vorm heeft gekregen en zo een boodschap is geworden voor onze tijd, voor u, voor jou en mij.

Pastoor Van der Linden zou u graag aan de hand van een PowerPoint presentatie iets willen vertellen over dit boek en hoe het tot stand gekomen is. En hij wil u graag uitnodigen om daar ook met elkaar over in gesprek te gaan. Ik, Monica Wildeboer (catechiste regio Schagen) ondersteun dit initiatief van harte en vind dit boekje ook te mooi en waardevol om niets mee te doen.

Het boek is aan het eind van de avond te koop voor 10 euro (niet verplicht uiteraard), maar we denken er ook over om, n.a.v. dit boek vervolgvonden te gaan organiseren. Ik zou zeggen: laat u raken, laat u inspireren; de bijbel is te mooi om er niets mee te doen, maar het vraagt uitleg! Ik denk dat pastor Van der Linden ons (samen) verder op weg kan helpen om Gods stem, ook vandaag de dag, via de bijbel te kunnen horen.....en verstaan! Van harte aanbevelen!

Op dinsdagavond 10 september willen wij u graag uitnodigen in de pastorie van de RK Kerk in Schagen (Ged. Gracht 64). Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom voor een kopje thee/koffie en om 19.45 willen wij graag van start gaan. Hartelijke groet, ook namens pastor Jan,

Monica Wildeboer, catechiste

## **8 VRAGEN VOOR EEN PAROCHIAAN**

Mijn naam is Chris van Lint, getrouwd met Maria. Wij hebben twee zonen en twee dochters en elf kleinkinderen, twee schoondochters en twee schoonzonen.

### **1. Wat betekent geloof voor u?**

Geloof is voor mij geen zekerheid, maar ondanks mijn twijfels geeft het geloof mij toch een veilig gevoel.

### **2. Wat is uw betrokkenheid bij de Sint Christoforus parochie?**

Al heel veel jaren ben ik lid van de wijkcontactraad; tijdens de Westfriese markten heet ik de gasten die onze kerk bezoeken welkom. Ook mag ik één van de lectoren zijn tijdens de vieringen in het weekend.

### **3. Als u lid was van het PB, welk initiatief zou u dan nemen?**

Het is voor het PB nu al moeilijk om de initiatieven die nu uitgevoerd worden te verwezenlijken. Er moet aan alle kanten bezuinigd worden. Het maken van plannen voor de kerk gaat altijd gepaard met heel veel kosten. Het PB bestuurt m.i. de parochie op de juiste en efficiënte manier. De vervanging van de verwarming is bijzonder goed bestudeerd en nu wordt een begin gemaakt met de realisering daarvan. Ik spreek mijn waardering uit voor hun vakkundige aanpak. Nadat de verwarming klaar is, is het restaureren van de preekstoel misschien een mooi initiatief.

### **4. Wat maakt u gelukkig?**

Mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen zijn en blijven een bron van geluk. Maar ook de mensen om mij heen verschaffen mij veel vreugde. Ik ben heel gelukkig dat ik al zolang van mijn dierbaren heb kunnen genieten.

### **5. Wie zou u wel eens willen ontmoeten?**

Ik zou paus Franciscus wel een keertje willen ontmoeten, omdat hij heel erg begaan is, met de mensen die het in het leven niet zo gemakkelijk hebben.

#### **6. Welk verhaal uit de bijbel past u?**

Het verhaal van het laatste oordeel. (Matteüs 25: 31 – 46) Hierin worden de werken van barmhartigheid (hongerigen eten geven, dorstigen drinken geven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken bezoeken en gevangenen bevrijden) opgesomd.

Ik probeer ook voor kwetsbare mensen iets te kunnen betekenen.

#### **7. Als u een keer mocht preken, waar gaat het dan over?**

Over de naastenliefde. Dat de mensen naar elkaar luisteren, elkaar waarderen en respecteren, zoals ze zijn, ongeacht hun levensovertuiging. Dan zou er op de aarde minder oorlog en geweld zijn.

#### **8. Waar vraagt u voor te bidden?**

Ik bid voor vrede en geluk voor alle mensen. In het bijzonder bid ik voor zieken uit mijn naaste omgeving. Ik vraag dat zij vooral de kracht krijgen om hun ziekte te kunnen dragen.

Ik geef het stokje door aan Jan van de Wolfshaar.

### **SACRAMENTS DAG IN EIJS DEN**

Even in het kort de uitleg van Sacramentsdag:

Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus Zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die in de Katholieke Kerk voor de geconsacreerde heilige Hostie bestaat, wordt op deze feestdag tot uitdrukking gebracht.

Onze Limburgse vrienden hebben Theo en mij al een aantal keren gevraagd om de Sacramentsprocessie in Eijsden, onder Maastricht, te bezoeken. Dit jaar is dat gelukt en op Sacramentsdag zondag 23 juni jl. liepen we door de straten van het dorp. We keken onze ogen uit, wat een plechtige processie, wat een animo en inzet van jong en oud. Gezamenlijk werd er vorm gegeven aan het Sacrament van de Eucharistie.

Een ieder heeft zo zijn eigen taak in het geheel, versierde straten met bloemtapijten en prachtige bogen. Twee grote harmonie orkesten zorgden voor de muzikale omlijsting. Vaandeldragers, trommelslagers, de schutterij, koren, acolieten met brandende wierookvaten, misdienaartjes met bellen, engelen met koren halmen, heilige beelden gedragen op de schouders van opgroeiende jeugd, gewoon teveel om op te noemen.

Prachtige doeken waar de orde van dienst van de Eucharistie op is geborduurd. Schuldbelijdenis, Kyrie, Gloria, etc. en tenslotte werd het Lichaam van Christus, de Hostie in een prachtige monstrans onder een baldakijn, al zegenend gedragen door een priester.

De hele Eucharistie trok aan onze ogen voorbij. Na ieder doek liep een groep kinderen die al beeldend met het desbetreffende voorwerp de tekst van het doek verwoordde. Onderwijl het Wees Gegroet biddend schreed een ieder langs, heel plechtig in speciale pas en dat in de warmte van ruim 30° C.

Bij menigeen liepen er straaltjes water langs de wangen, vooral bij de muzikanten met de zware, warme hoofdbedekking.

Om negen uur in de morgen werd de processie opgesteld en al snel vertrok men om door het gehele dorp te lopen. Op speciale plaatsen werd er even halt gehouden bij een in de openlucht gebouwde altaar voor aanbidding en kort gebed. Dit moment was plechtig en werd begeleid door kanonschoten en dat was voor ons even schrikken. Voor elk altaar lag een kleurrijk opgebouwd bloementapijt.



In Eijsden staat een kasteeltje wat nog steeds door een grafelijke familie wordt bewoond. Ook hier werd voor een opgebouwd altaar stilgehouden en gezongen door een koor.

Tussen de middag werd een korte Eucharistie viering gehouden op het dorpsplein. Alle deelnemers stonden hier opgesteld en voor de bezoekers stoelen om aan deze viering deel te kunnen nemen. Dankzij de maandelijkse Gregoriaanse/Latijnse viering in onze Sint Christoforuskerk zongen wij uit volle borst mee.

Bijzonder om deze speciale dag met zoveel mensen te mogen vieren. Respect voor de jonge kinderen die de gehele dag ingetogen hun taak bleven vervullen. Ook voor de grote groep jong volwassenen die serieus hun steentje bijdroegen. Kortom voor ons was het een zeer speciale Sacramentsdag en een aanrader voor een ieder om eens mee te maken.

Theo en Leni Zuurbier de Waard

## **BEZOEK ORGELBOUWERS NICHOLSON UIT WORCESTER**

In 1841 vestigde John Nicholson zijn orgelbouwbedrijf in Worcester. Nicholson was een zogenaamde regionale orgelbouwer, dat wil zeggen dat hij instrumenten leverde aan kerken in zijn eigen regio. Er was voldoende werk want in de 19e eeuw was er een grote toename van de bevolking. Vele kerken werden in korte tijd gebouwd en er moest gezongen en gespeeld worden.

In de tweede helft van de 20e eeuw was de ontwikkeling juist tegengesteld en werden juist veel kerken gesloten en moest er voor de orgels een herbesteding worden gezocht. En zo kwam Schagen in 1981 aan een Engels orgel, en wat voor één!

Op zaterdagmiddag 22 juni brachten orgelbouwers van de firma Nicholson & Co uit Malvern, Worcestershire, een bezoek aan onze kerk. Deze firma is de voortzetting van het bedrijf dat in 1841 begon. De huidige directeur, Andrew Caskie, was hier al eens eerder geweest en stak toen zijn enthousiasme over ons Engelse orgel niet onder stoelen of banken. Dit moesten zijn werknemers ook zien en vooral horen! „This is the best Nicholson organ I have ever heard. It's a pity that it stands in the Netherlands.” De collega's die hier nu voor het eerst waren, waren euforisch over ons orgel. Lyrisch was men over de Clarabella, een fluitregister van het Great. Ook de Trombone 16' van het Pedaal werd speciaal geroemd (dit register is in Schagen aan het orgel toegevoegd en niet van Nicholson maar van William Hill (1858)). In Engeland staan nog enkele orgels van deze bouwer. In kerken waar men veel geld had werden orgels aangepast aan de heersende smaak en verloren zo hun oorspronkelijke karakter.

Toen ons Nicholson-orgel (gebouwd in 1882) in 1980 werd bezocht in de St. Mary Magdalene van Worcester lag het onder het stof. Een teken dat er weinig onderhoud was gedaan, maar ook een teken dat er niets aangepast was, en dat was gunstig. Bij plaatsing in 1981 bleek al dat dit orgel een goede keus was voor onze kerk. Het is fijn dat we nu hiervan de bevestiging krijgen! Maar wij wisten het natuurlijk al lang.

<http://www.nicholsonorgans.co.uk>

[www.nicholsonschagen.nl](http://www.nicholsonschagen.nl)

Tjeerd van der Ploeg

## **VAKANTIE**

God,  
eindelijk het is vakantie,  
er overvalt mij een blij gevoel.  
Twee maanden niet naar school,  
heerlijk buitenspelen en  
geen schoolboeken.  
Op kamp, fietsen, zwemmen,

wandelen, skeeleren.....  
Langer opblijven,  
slapen in een tent.  
Nu al zeg ik U dank  
voor al die mooie dagen.

Uit: 'God hier ben ik'

### **GEEN DRAAD AAN JE LIJF...**

"Mam, wat ben je aan het doen?" vraagt Karin aan haar moeder. "Ik ben onze kledingkasten aan het nakijken. Er is weer een kledingactie van het Leger des Heils. Heb je die plastic zakken daarvan niet gezien?" "O nee, hè, niet weer mijn mooie trui en spijkerbroek weggeven, net als de vorige keer. Ik kan er nog kwaad om worden." "Nee natuurlijk niet. Help me maar even mee." Karin en haar moeder spitten alle kledingkasten in huis door en vullen maar liefst twee grote zakken voor de actie. Even later zetten ze de zakken aan de kant van de weg. Enkele uren later haalt een speciale vrachtwagen die op. Mooi toch zo'n actie van het Leger des Heils. Kleren gooi je niet weg. Met kleren die je niet meer draagt kun je een ander helpen. Dat is precies wat Jezus ook ooit leerde aan zijn leerlingen. Geloven in God is allemaal wel leuk en aardig, maar het stelt pas echt wat voor als je iets doet voor een ander. Zo verplaatste Jezus zich in de situatie van armen, hongerigen en naakten. Mensen die geen cent te makken hadden en figuurlijk gezien in hun nakie liepen. Voor hen kwam hij op. Jezus zegt: "Ik was naakt en u gaf mij kleding. Ik verzeker u: al wat u gedaan heeft voor één van mijn broeders hier, hoe onbelangrijk hij ook was, dat hebt u voor mij gedaan!"

Hans Tissink

### **EEN STRANDLIED**

De dagen zijn als water,  
als schelpen op het strand,  
te zwak voor nu en later,  
verloren in het zand.  
Waar tij en ontij heersen,  
waar eb en vloed ons vraagt:  
o Heer, wees duin en haven,  
dat ons geen tij verjaagd.

Wij mensen zijn als schepen,  
ten prooi aan wind en weer,  
een eeuwig gaan en komen,  
op golven zonder keer,  
met ankers die niet hechten,  
geen touwwerk dat ons bindt,  
o Heer wees duin en haven,  
waarin uw tijd ons vindt.

Want Heer, U bent ons baken  
in deze zee van tijd,  
een zoeklicht voor wie varen  
in de oneindigheid.  
Een loods, een vuur een toren,  
een koers voor zwaar getij,  
o Heer, wees duin en haven  
en kom mijn tijd langszij.

*Alfred C. Bronswijk*

KLEURPLAAT



## NIEUWTJES

### ARCHIEF ONLINE

Het historisch geschreven erfgoed van de Abdij van Berne is gedigitaliseerd en kan vanaf nu online geraadpleegd worden. Het eeuwenoude archief was tot voor kort enkel te raadplegen in de abdij zelf. In 2016 liet het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) de oude documenten digitaliseren, zodat ze niet meer fysiek geraadpleegd hoeven te worden. Ze zijn in te zien via [bhic.nl](http://bhic.nl)

### HABEMUS PODCAST

Sinds kort beschikbaar: een wekelijks radioprogramma en podcast over de paus en het Vaticaan in het Latijn, dé officiële taal van de Heilige Stoel. De vijf minuten durende uitzending bevat nieuwsberichten en reportages en heet Hebdomada Papae ( de week van de paus) .Het is geen nostalgische blik in het verleden, maar een uitdaging voor de toekomst, om de officiële taal van de Kerk nieuw leven in te blazen. De uitzendingen zijn op 8 juni gestart op Radio Vaticana Italië en verschijnt als podcast op [vaticannews.va](http://vaticannews.va) Gezocht wordt nog naar een vertaling van het woord podcast want dat kenden ze in de Romeinse tijd nog niet.

### JUBILEUMBIER

De brouwerij van de Egmondse Abdij bestaat tien jaar en dat gaat gevierd worden. Met een speciaal biertje, het Jubileumbier X! als een speciale editie van de Sancti Adalberti Miraculum Novum. Er worden 2000 flessen afgevuld. Het bier gaat in processie van de brouwerij naar de abdij. Daar mogen de kopers hun eigen flessen in de kelders leggen. Na een jaar is het edele vocht dan volmaakt op dronk. (Bron: NHDagblad)

### TIP VOOR TUINLIEFHEBBERS

Van puur natuur moesten de middeleeuwen niets hebben. Te zondig en te gevaarlijk. Een tuin moest worden gecontroleerd en paradijselijk zijn. Het liefst ingesloten tussen hoge muren. Allemaal te zien in de tentoonstelling “Middeleeuwse tuinen, aardse paradijzen” in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden t/m 1 september. Er zijn combitickets met de nabij gelegen Hortus Botanicus, met een gereconstrueerde middeleeuwse tuin. Ook is zo’n tuin te zien bij het Museum voor Religieuze Kunst in Uden. Vol keuken-, pigment- en geneeskrachtige kruiden, allemaal keurig onderhouden door de zusters Birgittinessen. De naam van dit museum verandert binnenkort in Museum Krona, kunst, klooster en kruidentuin.

### BIJ ONS OP DE BIBLEBELT

Zondag is een echte rustdag, vrouwen dragen een rok en in de huiskamer staat doorgaans geen TV maar wel een orgel. Ze hebben een eigen cultuur, een eigen politieke partij, de SGP, eigen scholen, zorg, vakanties en winkels. Ook eigen studentenverenigingen en eigen media, zoals het Reformatorisch Dagblad. Maar hoe gaan ze om met de moderne tijd? Internet? Het lukt je niet om op zondag online zo’n rokje te bestellen. Dan geeft het scherm “Wij respecteren de zondagsrust”. Hoe staan ze tegenover homo- emancipatie en getrouwde werkende vrouwen? Wat zijn hun dilemma’s en waar komen hun opvattingen vandaan? We lazen er al over in de boeken van Jan Siebelink en Franca Treur. Nu is er ook een tentoonstelling. Die neemt ons mee op reis naar de Biblebelt, die dwars door Nederland loopt, van Zeeland tot Overijssel. Waar veel orthodox christenen wonen, de bevindelijk gereformeerden, ook wel refo’s genoemd. Die zondag soms nog twee keer ter kerke gaan. Kerken, refodomes, die uitpuilen van de kerkgangers in dorpen waar nog veelvuldig

bouwaanvragen voor nieuwe kerken worden ingediend. De expositie is te zien in het Catharijne Convent te Utrecht, Lange Nieuwstraat 38, van 7 juli tot 22 september.

Marijke van Asselt