

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 20 augustus 2018
U kunt bij voorkeur via email aanleveren: hoeksteen@rkkerkschagen.nl

INHOUD

- Gebed
- Van de pastoor
- Van de bestuurstafel
- Kerkbalans 2018
- Bedankje
- Hernieuwde oproep chauffeurs
- MIVA
- Parochieagenda
- Lectors / Misdiens
- Koster / Collectanten
- Misintenties
- In de Heer overleden
- Bisdombedevaart naar Assisi (verslag)
- 8 Vragen voor een parochiaan
- De Bijbel en zijn verhalen (27)
- Als een pelgrim...
- Bedevaart naar Banneux
- Het Christoforus Internaat
- Stem op Barbarugo
- Kleurplaat
- Vakantie
- Wereldwinkel Schagen
- Nieuwtjes

GEBED

Een zonovergoten dag!
 Ik zit in de tuin
 en kijk naar de
 eikenboom
 die daar mooi staat te zijn
 in zijn eik-zijn;
 het leven in en rondom hem,
 wijs en
 aandachtig schouwend.
 Ik kijk naar de bloemen die bloeien
 en mens en dier laten genieten
 van
 haar geuren en kleuren
 naar de vogels die af en aan
 vliegen,
 nestgoed zoeken.
 Ze bouwen
 aan de toekomst
 en proberen
 het voortbestaan
 van eigen soort
 te garanderen.
 Ritselende bladeren, koele bries,
 nodigen mij uit stil te zijn ...
 "Schepper, rustgevende Stilte,
 tegenstelling van oorlogsgeweld.
 Geprezen zij Uw heerlijkheid
 in het immens grote en
 in het minutieus kleine.
 Lof en dank aan U, nabije God
 nu en in eeuwigheid"
 Amen.

VAN DE PASTOOR

Wat voel ik mij bevoorrecht dat ik in India ben geweest. Na China is India het tweede land in de wereld qua inwoners. Er wonen 1,2 miljard mensen. Het is een groot land en beslaat het gehele Indische subcontinent en is een schiereiland. Ik ben in het Zuidoosten geweest. De staat/provincie Tamil Nadu. Inderdaad, hier wonen de Tamils. India ligt in de tropen, dus het is er warm. Heel warm, overdag zo'n 37 tot 40 graden en 's nachts 28 graden. Natuurlijk is het erg warm, maar het heeft mij veel goed gedaan. India is een mooi land. Maar bovenal

heb ik genoten van alle ontmoetingen die ik met mensen mocht hebben. Father Melvin heeft mij in deze 10 dagen veel mensen laten ontmoeten en hij heeft mij veel laten zien. Vooral de ontmoeting met zijn ouders was ontroerend. Gelukkig wordt er nu een huisje voor ze gebouwd, vlak naast het hele kleine huisje waarvan het dak niet meer te repareren is. U begrijpt dat deze dagen voor mij zeer intense dagen zijn geweest. Met volle teugen heb ik het Indiase leven ingeademd. Uiteraard hebben we de mis opgedragen: zomaar een donderdagavond, een volle kerk!

Al deze ervaringen en belevenissen maken mij rijk. Rijk in de zin van; hoeveel wij als mensen voor elkaar kunnen betekenen. De Tamils hier zijn donkere mensen tussen de blanke meerderheid. Ik was in India toch wel de witte man. Maar we kunnen zoveel van elkaar leren. We hebben elkaar zo veel te bieden. In Nederland moeten we daarvan profiteren, want we zijn inmiddels een multiculturele samenleving geworden. Ook Schagen is een multiculturele samenleving.

In Madras, tegenwoordig Chennai geheten, werd ik door Father Melvin meegenomen naar het Loyola College. Inderdaad een Jezuiten Universiteit. Hij studeerde hier sociale wetenschappen. We mochten met de directeur van het Instituut voor de dialoog tussen culturen en religies spreken. Het gesprek werd een college: vroeger dachten de rooms-katholieken dat hun godsdienst de enige ware was. Hieruit ontstond de wereldwijde missie om mensen te bekeren. Echter in Azië waren al grote godsdiensten als het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Hier werd het bekeringswerk moeilijk. Maar zonder het christendom te omarmen stonden de Hindoes open voor de christelijk inzichten. Aan de andere kant de ontmoeting van Christendom met Hindoeïsme, Boeddhisme en Islam hebben de christenen ook doen nadenken over hun eigen vooruitzichten. Inderdaad openstaan voor verandering en elkaars mening is heel belangrijk.

De Heilige Pachomius stond ook open voor verandering en vernieuwing. Hij liet aan de oever van de Nijl de eerste kloosters bouwen. Zo bracht hij vele kluizenaars onder één dak. Pachomius stond aan de wieg van het huidige kloosterwezen. Hij wordt afgebeeld als woestijnvader of monnik in gebed, vaak gekleed in een dierenvel zonder mouwen of korte rok; ook wel met een dierenhuid over zijn schouders. Hem worden wetstafelen overhandigd door een engel: door zijn regelgeving is hij als het ware de Mozes van het kloosterleven. In de oosterse kerken is zijn hoofd steeds bedekt met een kap.

Voor mijn zilveren priesterfeest heb ik een afbeelding van Sint Pachomius gekregen. Als schilderij en nu is het beeld klaar, beiden van de hand van Jan Komen. Het beeld staat rechts van de hoofdingang van de kerk. Aan de andere kant staat het beeld van Heilige Johannes de Doper. Twee voorlopers: de voorloper van Jezus en de voorloper van het kloosterwezen. Twee heiligen die ons de weg mogen wijzen in ons gelovige leven.

Lieve mensen, ik ben dankbaar. Dankbaar dat ik in India ben geweest en dankbaar met Sint Pachomius die mij min of meer de weg in mijn theologiestudie heeft gewezen.

Maar ook ben ik dankbaar met u allen hier in Schagen. Dat wij in samen met elkaar de weg in het leven mogen ontdekken.

Ik wens u allen een hele fijne zomerperiode toe.

Eduard Moltzer, pastoor

Als u een gesprek wenst met pastoor Eduard Moltzer, diaken Piet Steur of catechiste Monica Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkkerkschagen.nl en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt.

Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Moltzer, 0224-212357.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Vervanging verwarming in de kerk

gasloos / zonnepanelen / energietransitie / duurzaam / aardwarmte / vloerverwarming / infrarood

Zomaar enkele woorden die niet los van elkaar staan en een grote impact hebben op onze kerk. Niet alleen fysiek maar ook financieel. Maar de kosten gaan voor de baat uit, zeggen we dan maar.

Het was eind vorig jaar gemakkelijker gezegd dan nu (al) gedaan. “We gaan gasloos en over op een andere energievorm”. Het is niet eenvoudig blijkt na een half jaar van onderzoek. Opvragen van brochures, voorlichting en advies bij verschillende bedrijven, bezoeken aan verschillende kerken die ook hiermee bezig zijn, bezoeken aan beurzen enz. enz.. Let wel: ‘onze kerk is een Rijksmonument’ wat het lastig maakt.

Het advies van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) was ‘zeer terughoudend’ over het aanbrengen van zonnepanelen met een aantal argumenten. Intussen hebben wij deze argumenten kunnen weerleggen omdat wij spreken in de tijdgeest van nu. Ook bij de gemeente Schagen is advies ingewonnen vanwege het feit dat wij Rijksmonument zijn. De erfgoedcommissie heeft inmiddels hierover gesproken en zij hebben ‘positief’ advies gegeven aan RCE. Nu is het afwachten wat het antwoord wordt. Daarnaast moeten we een omgevingsvergunning aanvragen en de machtiging bij het Bisdom omdat het over heel veel geld gaat. Om op dezelfde lijn te komen met het Bisdom is op 3 juli een bezoek geweest van de bouwkundige en een bedrijf waar het Bisdom een overeenkomst mee heeft. Zij gaan een duurzaamheidsscan uitvoeren. Belangrijk is dat wij deze zaken vooraf doen en daarna pas de andere stappen nemen. Het kan dus nog wel enkele maanden duren voordat wij zekerheid hebben en tot aanbesteding kunnen overgaan.

Intussen wordt wel gekeken naar een (tijdelijk) alternatief voor de warmtetoevoer nabij het altaar. Ook wordt nog bestudeerd of wij een warmtegordijn willen aanbrengen bij de grote toegangsdeur.

Tot zover deze update.

Wilt u naast uw reguliere gift aan de kerkbalans bijdragen aan dit project, dan kan dat door uw bijdrage over te maken op rek. nr. NL35 RABO 0146 1029 59 t.n.v. Restauratiefonds Christoforuskerk Schagen o.v.v. ‘verwarming’. Wordt vervolgd.

Het Parochiebestuur

KERKBALANS 2018

Graag brengen we u weer op de hoogte van de stand van zaken bij onze actie Kerkbalans. Op 1 juni mochten we het bedrag van € 39.547,- noteren. En op 1 juli was het € 40.444,-. We zijn zeker op de goede weg, maar het streefbedrag van minimaal € 47.000,- is nog niet in zicht.

En zoals u in het voorgaande artikel heeft kunnen lezen staan we aan de vooravond van grote uitgaven, dus elke euro is nodig en welkom om dit allemaal, naast de reguliere kosten, te kunnen verwezenlijken.

Wij vragen u dan ook om na te kijken of u uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans al heeft overgemaakt dit jaar en anders alsnog over te maken. Of helpt u ons met een extra gift?

Het rekeningnummer is NL 26 INGB 0002 8366 08.

Alvast weer heel hartelijk dank!

Het parochiebestuur

BEDANKJE

Bij deze willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele felicitaties, lieve kaartjes, bloemen en cadeautjes ter gelegenheid van mijn 12½ jarig catechistenjubileum op 10 juni jl. Jullie hebben er een onvergetelijke dag van gemaakt!

Hartelijke groet,
Monica en Frans Wildeboer

HERNIEUWDE OPROEP CHAUFFEURS

Vervoer van huis naar de kerk en terug door vrijwilligers

In de laatste vergadering van de Wijkcontactraad is men op het idee gekomen om parochianen, die graag zondags naar de kerk willen, maar geen vervoer daar naartoe hebben, b.v. doordat men slecht ter been is, vervoer met de auto door een vrijwilliger aan te bieden.

Dit systeem van autovervoer door vrijwilligers, bij toerbeurt, wordt reeds geruime tijd gebruikt door de Protestantse Gemeente in Schagen én met groot succes.

Het systeem houdt in dat men, via een afgesproken schema, chauffeurs om de beurt één weekend rijden.

In de Hoeksteen kunnen de parochianen zien, op welke zondag, welke chauffeur rijdt, met het telefoonnummer erbij, zodat men tijdig een afspraak kan maken over de tijd en plaats van ophalen.

Dit systeem kan alleen voor onze kerk van de grond komen, als er genoeg chauffeurs willen meedoen. Zes chauffeurs is dan toch wel het minimumaantal dat er nodig is om te starten met dit mooie, sociale 'vervoer-naar de kerk-systeem'. Tot nu toe hebben zich twee chauffeurs aangemeld.

Daarom doen wij opnieuw een oproep aan parochianen om zich aan te melden als vrijwillig chauffeur voor het vervoer van mede-parochianen, die anders niet naar de kerk kunnen. Dus... heeft u een auto en zou u toch ook naar de kerk gaan op zondag, dan zou het fantastisch zijn, als u een parochiaan mee zou kunnen nemen.

U kunt zich opgeven voor dit nieuwe vervoersysteem in onze Katholieke kerk, door te bellen of mailen naar:

Jan Spruijt; tel nr. 0224-213220; email: jmcm8@xs4all.nl of

Kees Rodenburg; tel nr. 0224-214235; email: cf.rodenburg@quicknet.nl

Jan Spruijt en Kees Rodenburg

MIVA

Vijf uur lopen om zorg te verlenen

"Vervoer is echt ons grootste probleem" vertelt Tawanda ons. "Luiers, krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de juiste bestemming. We lopen soms vijf uur om zorg te verlenen. Met een auto kan ik vijf tot tien bezoeken per dag afleggen. Zonder auto slechts één of hooguit twee. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen."

Tawanda, een man met een duidelijke missie. Al dertien jaar zet hij zich in voor de meest kwetsbare bevolking van Zimbabwe. Hij heeft dan ook een duidelijke bestemming in zijn leven: "Ik wil mijn gemeenschap dienen".

Het gebied waar Tawanda werkt is één van de armste regio's van **Zimbabwe**. Tawanda: "De bevolking heeft hier geen geld om de busrit naar het ziekenhuis te betalen." Uren lopen als je

ziek bent of een beperking hebt is onmogelijk. Samen met een team van acht zorgverleners trekt hij de afgelegen dorpen in om voorlichting te geven en zorg te verlenen.

Daar wil MIVA graag wat aan doen, Helpt u mee?

In het weekend van 26 augustus is voor dit doel een deurcollecte, maar u kunt ook helpen via bankrekening NL42INGB 0000 0029 50.

Voor meer informatie kijk eens op www.miva.nl



PAROCHIEAGENDA

Zo.	22 juli	10.00 uur	16^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang Feest van de Heilige Christoffel; zegening van alle middelen tot vervoer. Pater Toon vertelt over zijn werk in Suriname. Daarvoor wordt een deurcollecte gehouden.
Ma.	23 juli	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	24 juli	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Do.	26 juli	13.15 uur	Marktconcert: Organist Sander Booij
Vr.	27 juli	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Za.	28 juli	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	29 juli	10.00 uur	17^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang
		14.00 uur	Tamilviering – Feest van Sint Petrus
Ma.	30 juli	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	31 juli	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	01 aug	10.45 uur	Woorddienst in 'De Bron': Adriaan Rodenburg
Do.	02 aug	13.15 uur	Marktconcert: Organist Egor Kolesov
Vr.	03 aug	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Zo.	05 aug	10.00 uur	18^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang. U kunt een artikel meebrengen voor de voedselbank.
Ma.	06 aug	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	07 aug	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Do.	09 aug	13.15 uur	Marktconcert: Organist Carl Visser
Vr.	10 aug	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Za.	11 aug	19.00 uur	Woord-, gebeds- en communieviering met samenzang
Zo.	12 aug	10.00 uur	19^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang
Ma.	13 aug	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	14 aug	08.15 uur	Kerkwerken groep 1
		19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	15 aug	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
		19.00 uur	Maria ten Hemelopneming: Eucharistieviering m.m.v. het gregoriaans koor en Anne Pellekooorne
Do.	16 aug	13.15 uur	Marktconcert: Organiste Ingeborg van Dokkum
Vr.	17 aug	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Zo.	19 aug	10.00 uur	20^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang
Ma.	20 aug	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	21 aug	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Do.	23 aug	13.15 uur	Marktconcert: Organist Una Cintina
Vr.	24 aug	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Za.	25 aug	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	26 aug	10.00 uur	21^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de pastorie, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep.
Ma.	27 aug	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	28 aug	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	29 aug	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': pastoor Eduard Moltzer
Do.	30 aug	13.15 uur	Marktconcert: Organist Tjeerd van der Ploeg
Vr.	31 aug	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
		19.00 uur	Oefenen familiekoor in pastorie

Zo.	02 sept	10.00 uur	22^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang. Herdenking Tanja Groen. U kunt een artikel meebrengen voor de voedselbank.
Ma.	03 sept	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	04 sept	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Vr.	07 sept	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
		19.00 uur	Oefenen familiekoor in pastorie

Za.	08 sept	11.00 uur	tot 16.00 uur – Open Monumentendag. Kerk, winkeltje en tentoonstelling zijn open.
		19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	09 sept	10.00 uur	23^e Zondag door het jaar: Familieviering m.m.v. het familiekoor.
		16.00 uur	Tamilviering
Ma.	10 sept	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	11 sept	08.15 uur	Kerkwerken groep 2
		19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	12 sept	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
Vr.	14 sept	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

LECTOREN / MISDIENAARS

			Lectoren	Misdienaars
Zo.	22 juli	10.00 uur	Frans Wildeboer	Rajihven en Renod Francis
Za.	28 juli	19.00 uur	Ans de Ruijter	Lia Vermeulen / Wilma Leermakers
Zo.	29 juli	10.00 uur	Saskia Forrester	Solveg Steur / Petra de Wever
Zo.	05 aug	10.00 uur	Bernard Gee	Rajihven, Renod en Renoshan Francis
Za.	11 aug	19.00 uur	Tom Oosterdijk	Solveg Steur / Lia Vermeulen
Zo.	12 aug	10.00 uur	Janny van der Zee	Saskia en Michael Forrester
Wo.	15 aug	19.00 uur	Chris van Lint	Solveg Steur / Nora Bruins / Lia Vermeulen
Zo.	19 aug	10.00 uur	Dilani Anthiresu	Denisshan en Jeson Jeganatham
Za.	25 aug	19.00 uur	Kitta Hogervorst	Rob, Mike en Jim van Haaren
Zo.	26 aug	10.00 uur	Ans de Ruijter	Saskia en Michael Forrester
Zo.	02 sept	10.00 uur	Frans Wildeboer	Petra de Wever / Kevin Auspicious
Za.	08 sept	19.00 uur	Saskia Forrester	Nora Bruins / Lia Vermeulen
Zo.	09 sept	10.00 uur	Familieviering	Wilma Leermakers / Noah Vrolijk
Za.	15 sept.	19.00 uur	Tom Oosterdijk	Safana en Yasmina Thevasahayam

KOSTERS / COLLECTANTEN

			Koster	Collectanten
Zo.	22 juli	16.00 uur	Antoon Vergeer	J. Huiberts / R. Steemers
Za.	28 juli	19.00 uur	Jan Heddes	J. Kox / C. van de Luijngaarden
Zo.	29 juli	10.00 uur	Antoon Vergeer	D. Dijkman / R. Stringer
Zo.	29 juli	14.00 uur	Anthony Anthonipillai	-
Zo.	05 aug	10.00 uur	Lia Vermeulen	G. de Ruijter / R. Steemers
Za.	11 aug	19.00 uur	Gerard Blom	J. Kox / C. van de Luijngaarden
Zo.	12 aug	10.00 uur	Jan Heddes	J. Huiberts / D. Dijkman
Wo.	15 aug	19.00 uur	Antony Anthonipillai	R. Stringer / R. Steemers
Zo.	19 aug	10.00 uur	Theo Zuurbier	G. de Ruijter / D. Dijkman
Za.	25 aug	19.00 uur	Antoon Vergeer	J. Kox / C. van de Luijngaarden
Zo.	26 aug	10.00 uur	Gerard Blom	J. Huiberts / R. Stringer
Zo.	02 sept	10.00 uur	Lia Vermeulen	R. Steemers / G. de Ruijter
Za.	08 sept	19.00 uur	Jan Heddes	J. Kox / C. van de Luijngaarden
Zo.	09 sept	10.00 uur	Gerard Blom	D. Dijkman / J. Huiberts
Zo.	09 sept	16.00 uur	Antony Anthonipillai	-
Za.	15 sept	19.00 uur	Antoon Vergeer	J. Kox / C. van de Luijngaarden
Zo.	16 sept.	10.00 uur	Theo Zuurbier	R. Stringer / R. Steemers

MISINTENTIES

Zo.	22 juli	10.00 uur	Kees Huiberts en zegen over zijn gezin, Tiny Boersen-van Straaten, Henk en Jopie Wijers-van 't Hert; onze ouders zijn altijd bij ons, Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak, Joop en Karl Molenaar en zegen over het gezin, Cor Huiberts
Ma.	23 juli	08.00 uur	Intentie nog open
Di.	24 juli	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	27 juli	09.30 uur	Anna Kamphorst-Jaegers en zegen over kinderen en kleinkinderen

Za.	28 juli	19.00 uur	Intentie nog open
Zo.	29 juli	10.00 uur	Bertus Laan en levende en overleden families Laan, Schrijver en Sintenie, Arie van Diepen en zegen over zijn gezin
Ma.	30 juli	08.00 uur	Wim van de Wiel en zegen over zijn gezin
Di.	31 juli	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	03 aug	09.30 uur	Piet en Trien Groen-de Boer

Zo.	05 aug	10.00 uur	Karin Schipper, Annie Burger-van Stein en zegen over kinderen, kleinkinderen en familie, Jig de Vries en zegen over al zijn dierbaren
Ma.	06 aug	08.00 uur	Intentie nog open
Di.	07 aug	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	10 aug	09.30 uur	Piet en Trien Groen-de Boer

Za.	11 aug	19.00 uur	Cor Rus
Zo.	12 aug	10.00 uur	Loek van Leuven en zegen over zijn gezin
Ma.	13 aug	08.00 uur	Intentie nog open
Di.	14 aug	19.00 uur	Intentie nog open
Wo.	15 aug	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	17 aug	09.30 uur	Intentie nog open

Zo.	19 aug	10.00 uur	Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, Jig de Vries en zegen over al zijn dierbaren
Ma.	20 aug	08.00 uur	Intentie nog open
Di.	21 aug	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	24 aug	09.30 uur	Intentie nog open

Za.	25 aug	19.00 uur	Ben Waij
Zo.	26 aug	10.00 uur	Henk en Jopie Wijers-van 't Hert; onze ouders zijn altijd bij ons, Joop en Karl Molenaar en zegen over het gezin, Arie van Diepen en zegen over zijn gezin
Ma.	27 aug	08.00 uur	Wim van de Wiel en zegen over zijn gezin
Di.	28 aug	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	31 aug	09.30 uur	Intentie nog open

Zo.	02 sept	10.00 uur	Annie Burger-van Stein en zegen over kinderen, kleinkinderen en familie
Ma.	03 sept	08.00 uur	Intentie nog open
Di.	04 sept	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	07 sept	09.30 uur	Intentie nog open

Za.	08 sept	19.00 uur	Rens Ansems en zegen over zijn gezin
Zo.	09 sept	10.00 uur	Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een verjaardag en zegen over het gezin Van Diepen
Ma.	10 sept	08.00 uur	Emmy Bontje-Kouw
Di.	11 sept	19.00 uur	Reijer de Moel en om zegen over zijn gezin
Vr.	14 sept	09.30 uur	Intentie nog open

IN DE HEER OVERLEDEN

Anna Maria (Anneke) van den Berg-Komen

* 7 december 1938

† 20 februari 2018

Anneke was het eerste kind van Dieuwertje Breed en Piet Komen, die na Anneke nog 13 kinderen kregen, waarvan 5 meisjes en 8 jongens. Als oudste van 14 kinderen had ze veel verantwoordelijkheid voor het gezin. Ze werkte veel in het huishouden en zorgde voor haar broertjes en zusjes.

Op 30 augustus 1967 trouwde Anneke met Geer van den Berg. Zij kregen in totaal 7 kinderen die het grootste deel van haar leven bepaalden. Zo'n groot gezin bracht ook veel zorg met zich mee. Omstreeks 1980 zijn ze in Schagen komen wonen. Daar heeft Anneke altijd met veel plezier gewoond. Vroeger ging de hele familie naar de kerstnacht mis waar het gezin van 9 personen een hele bank bezette.

In haar leven heeft Anneke veel reizen gemaakt, veelal samen met Geer. Ze heeft veel van de wereld gezien door samen met Geer hun kinderen op te zoeken in Ecuador, Kenia of Japan en ze reisden naar Florida en Zuid-Afrika voor een cruise of familiebezoek.

Waar Anneke veel van hield waren de kleine dingen in het leven. Dansen op muziek, zingen in de keuken, haar tuin in bloei zien staan, het fluiten van een vogeltje, de verhalen van de mensen die ze tegenkwam op weg naar de stad en bezoeken van haar kinderen. Het liefst werd ze omringd door mensen. Vrienden van de kinderen waren altijd welkom en iedereen kon op het laatste moment mee-eten, ook al zaten er altijd al een stuk of 6,7,8 gezinsleden aan tafel.

Als iemand een belangrijke gebeurtenis had deed ze een kaarsje aan, ze leefde altijd mee. Zoveel dat een vriend van de familie eens een examen niet had gehaald en ervan overtuigd was dat dit kwam doordat hij Anneke vergeten was te vragen een kaarsje aan te steken.

Eind 2016 is haar geestelijke gezondheid erg achteruitgegaan, waarna ze in juli 2017 in de Polder Hoeve in Anna Paulowna is gaan wonen. Daar heeft ze nog een fijne tijd gehad totdat ze op 20 februari 2018 ons heeft verlaten.

We zullen haar, haar gastvrijheid, meelevendheid en opgewektheid erg missen.

Familie van den Berg

BISDOMBEDEVAART NAAR ASSISI (VERSLAG) (28 april t/m 6 mei 2018)

Als vertegenwoordigers van Schagen hebben Netty en ik deelgenomen aan de bisdombedevaart naar Assisi, die in het teken stond van de heilige Franciscus en de heilige Clara. Beiden stammend uit een welgestelde familie, maar die bewust gekozen hebben voor de armoede.

De keuze was een korte vliegreis of een lange busreis, die op de heenweg 3 dagen in beslag nam en op de terugweg 2 dagen.

Ruim 400 pelgrims meldden zich aan, waarvan 69 busreizigers, waaronder wij en een bevriend echtpaar.

Wij kozen bewust voor de lange busreis met een dubbeldekker van de firma Bak uit Alkmaar, die door Harrie, onze bekwame chauffeur vakkundig werd bestuurd. Vertrekpunten waren Schagen en Duivendrecht. Onze pastoor deed ons in alle vroegte (6 uur) uitgeleide.

We werden in onze verwachtingen niet teleurgesteld, want op de heenweg reden we door een zonnig Tirol met nog vele besneeuwde bergtoppen en veel ontluikend groen in al zijn schakeringen, via de Brennerpas door de Povlakte, door Toscane met de kenmerkende cipressen en Umbrië met als eindbestemming Assisi.

Terug reden we via de Sint Bernardtunnel door het robuuste Zwitserland, dat de winter nauwelijks had overwonnen, zodat er nog veel sneeuw lag. Onze beide gidsen, Wil Groen en Corina van der Ende kweten zich deskundig van hun taak, zodat we ook in de bus van het nodige werden voorzien.

Ook Trees, een ervaren gids, lichtte ons in over plaatsen die wij aandeden, zoals Innsbruck, Bologna en Perugia.

Met het gebed van de bisdombedevaart gingen we op weg:

Allerhoogste, almachtige, goede Heer, U brengt ons samen op onze pelgrimstocht door het leven, wij prijzen Uw naam.

Zegen ons bisdom, onze parochies en onze bedevaart, open ons hart voor Uw licht en Uw liefde.

Vervul ons met Uw Geest. Versterk onze verbondenheid met elkaar en met Uw schepping. Geef ons vreugde van Uw nabijheid door Christus, onze Heer.

Wij danken U dat U aanwezig bent, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen

Heilige Franciscus, bid voor ons.

Heilige Clara, bid voor ons.

De tocht leidde ons langs vele kerken, waar telkens een Eucharistieviering was. De eerste kerk, die we bezochten was de St. Georg Dom in Limburg an der Lahn, een prachtige kerk met zijn zeven torens. Ons eerste overnachtingsplaats was Ulm, waar we in hotel Seligweiler, een prima hotel, de nacht doorbrachten.

Vervolgens gingen we op weg naar Bologna, onze tweede overnachtingsplaats, maar we hadden eerst nog een viering in Innsbruck, waar we gastvrij werden onthaald.

In ons hotel in Bologna was er een Chinese invasie, zodat iedereen 's morgens met ellebogenwerk aan de kost probeerde te komen, nadat men eerst lange tijd in de file had gestaan.

Op weg naar Umbrië werd in drie afleveringen, via de video, door Antoine Bodar het leven van Sint Franciscus vertoond en verklaard.

Voordat we in Assisi aankwamen bezochten we Perugia, een vestingstadje in de Apennijnen. In de kathedraal San Lorenzo hadden we een mooie viering. Jammer was, dat onze geestelijke begeleider, pastoor Rafaël, een Spaanse priester, die overigens goed Nederlands spreekt, in de preken die hij hield, zeker voor de slechthorenden niet te volgen was.

Via een soort Eftelingbaan daalden we via zelfsturende cabines af naar de parkeerplaats, waar Harrie, onze chauffeur, ons opwachtte.

Uiteindelijk bereikten we Assisi, waar we in een eenvoudig, maar gastvrij hotel onze intrek namen.

Op 1 mei hadden we in de benedenkerk van de San Francesco basiliek een pontificale Eucharistieviering, waarin Mgr. Punt en Mgr. Hendriks voorgingen. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het kathedrale koor met ca. 100 koorleden van jong tot oud. Mgr. Punt hield een mooie preek (in het kader) over de heilige van Franciscus. De basiliek was nu tijdelijk een Nederlandse enclave door de vele bedevaartgangers. Naderhand hadden we volop de gelegenheid zowel de benedenkerk als de bovenkerk met zijn prachtige fresco's van o.a. Giotto te bezichtigen. De fresco's beelden een soort stripverhaal over het leven van Franciscus uit.

De dag daarop ging Mgr. Hendriks voor in de Santa Maria degli Angeli in Assisi, waarin het leven van Clara werd belicht. Ook de volgende dag werd hier gevierd, waarin de heilige Filippus en Jakobus tot voorbeeld werden gesteld.

De 3^e mei gingen we naar Spoleto, waar in de Dom een handgeschreven brief van Franciscus aan broeder Leo is ingelijst, een brief die hij steeds bij zich heeft gedragen. Verder bezochten we Porte Golombo en de kluizenarij Greccio, waar allerlei kerststallen (geesteskind van Franciscus) zijn tentoongesteld.

We bezochten het plaatsje La Verna, dat in het teken staat van Clara en Gubbio, waar Franciscus een verslindende wolf zou hebben getemd, zodat je regelmatig afbeeldingen ziet van Franciscus met de wolf. Franciscus bleek een echte dierenvriend te zijn, zodat hij zelfs preekte voor de vogels.

Op 4 mei was er in de San Francesco (bovenkerk) een prachtige viering, waarbij het kathedrale koor het requiem van Fauré uitvoerde en de zoon van prinses Irene, Jaime de Bourbon de Parme, ambassadeur in het Vaticaan, een inspirerende toespraak hield. Na de stilteminuten om 20.00 uur werd door de gehele kerk twee coupletten van het Wilhelmus gezongen, een ontroerend moment.

Die dag werden we met busjes via allerlei haarspeldbochten naar Carserie, een kluizenarij, gereden, waar de minderbroeders hebben geleefd. Terug kon men lopend of weer met busjes naar Assisi.

Lopend betekende, een afdaling van ca. vijf kwartier, maar alleszins de moeite waard. In Assisi werden we met tromgeroffel ingehaald, daar er een volksfeest gaande was, waar we op een terras onder het genot van een biertje getuige van waren. Ook werden dansen met stelten uitgevoerd.

Er heerste een uitbundige heel gezellige sfeer.

De 4^e mei bezochten we San Damiano, het kerkje dat door Franciscus opgeknapt is, en waar hij veel contact had met Clara. Hier kwam hij tot het besluit zich voor de mensen in te zetten o.a. door hulp aan melaatsen te bieden en zich niet in gebed terug te trekken. Ook Clara woonde hier en is daar ook gestorven. Mgr. Punt had zich bij een pelgrimsgroep aangesloten en heeft de tocht ook gemaakt.

De 5^e mei stond in het teken van vertrek, vroeg uit de veren dus. In Bologna zouden we een viering hebben in de kathedraal San Pietro, maar door een misverstand belandden we eerst in een verkeerde kerk. Uiteindelijk kwam het goed. Het is op zich geen probleem een extra kerk te bezoeken, want elke kerk, zeker in Italië, heeft een aantal kunstschaten, die de moeite van het bezichtigen waard zijn.

's Avonds laat, 21.30 uur, kwamen we na een prachtige rit door de Zwitserse Alpen in Ulm aan, waar we in het ons reeds bekende hotel overnachtten.

De 6^e mei reden we van Ulm naar Keulen, waar we in de Sankt Kunibertkerk, een prachtig gerestaureerde romaanse kerk, een viering hadden.

Na een voorspoedige reis bereikten we Duivendrecht weer (18.45 uur) en daarna Schagen (ca. 20.00 uur).

Het was een mooie reis met letterlijk en figuurlijk een hoog geestelijk gehalte. De Spaanse priester (Opus Dei) heeft ons in de bus heel wat rozenhoedjes laten bidden en de litanie van Maria. We hadden een prettig reisgezelschap met gelijkgestemde mensen.

Nico Kuin

8 VRAGEN VOOR EEN PAROCHIAAN

Ik ben Petra de Wever-Pancras en ben al ruim 30 jaar met mijn man Richard en binnenkort in augustus zijn we 25 jaar getrouwd.

Ik ben geboren en opgegroeid in Heerhugowaard-de Noord. Mijn vader overleed toen ik drie jaar was en mijn moeder hertrouwde, zo werd ik uiteindelijk de oudste van 6 kinderen.

In 1989 kwamen we in Schagen wonen en we wonen er nog steeds in het zelfde huis naar volle tevredenheid.

We hebben 2 dochters gekregen, Denise en Joyce. Ze zijn beiden uit huis en op hun opleiding, baan en eigen woning kan ik alleen maar super trots zijn!

VRAAG 1 Wat betekent geloof voor u?

Als kind gingen we iedere zondag naar de kerk, dat hoorde bij de opvoeding en iedereen in ons dorp ging gewoontegetrouw, jong en oud. Mijn moeder zong bij het koor en ik ging later bij het kinderkoor. Elke week was er een andere voorganger, dat was als een soort verrassing.

Omdat ik iedere week naar de kerk moest dacht ik: 'Als ik later groot ben, ga ik niet meer iedere week.' Dat heb ik lang gedaan... tot onze kinderen kwamen en we ze toch iets mee wilden geven. Ik geloof best dat er 'iets' zal zijn maar ik ben er niet dagelijks mee bezig. Geloven doet ieder op z'n eigen wijze.

VRAAG 2 Wat is uw betrokkenheid bij de Christoforusparochie?

Ik ben al vele jaren acoliet en ik was de eerste volwassene, want toen er weinig kinderen waren, dacht ik, zal dat iets voor mij zijn? Dus uiteindelijk met mijn dochter Joyce, die al misdienaar was, heb ik dat een paar jaar samen gedaan. Dat was een heel bijzondere en leuke ervaring. Meteen daarna werd mijn vriendin Gré ook acoliet en proberen we zoveel mogelijk samen te dienen, wat met pastoor Eduard altijd tot een mooie viering komt. Verder ben ik ook al vele jaren betrokken bij de missiemarkt, een gezellige week in oktober, dat voelt als een grote familie, om dat zo samen te doen en ook om tot een mooi eindbedrag te komen.

VRAAG 3 Als u lid was van het P.B. welk initiatief zou u dan willen nemen?

Daar heb ik geen idee van, ieder heeft z'n eigen talent. Het zal moeilijk genoeg zijn om alles aan elkaar te breien. Het parochiebestuur doet het naar mijn weten prima.

VRAAG 4 Wat maakt u gelukkig?

Mijn grootste geluk is ons gezin en dat we in goede gezondheid mogen blijven. Ook familie en vriendinnen en samen leuke dingen doen.

Dan mijn thuis, huis en de tuin daar haal ik mijn geluk uit. En straks weer 4 weken met mijn man samen naar Frankrijk. Even helemaal niets moeten en genieten met elkaar.

VRAAG 5 Wie zou u wel eens willen ontmoeten?

Daar hoef ik geen seconde over na te denken, dat is mijn vader Simon Pancras, die plotseling overleed toen ik 3 jaar was. Ik heb geen enkele herinnering aan hem, wat ik soms erg kan missen. Dus ja als dat toch eens zou kunnen, een ontmoeting met hem, en dat hij kan zien hoe goed ik het nu heb.

VRAAG 6 Welk verhaal uit de bijbel past bij u?

Wij zijn opgegroeid zonder de bijbel, en ik denk toentertijd iedereen om mij heen, ook mijn vriendinnen en klasgenoten.

Dat was gewoon zo, zondags naar de kerk, op woensdagochtend een uurtje godsdienstles, in de 3e klas of zo, verder niets.

De Kerst-Paastijd heeft mooie verhalen en ook over Maria als sterke vrouw. Ook het lied Ave Maria bezorgt me vaak kippenvel.

VRAAG 7 Als u een keer mocht preken, waar gaat de preek dan over?

Over verdraagzaamheid, en iedereen in z'n waarde laten. Maar ook over deze tijden preken, maak het luchtig. Misschien trekt dit zelfs meer jongeren aan. Maar jongeren zijn druk en hebben andere interesses, ze hoeven niet van thuis, dus dat wordt een uitdaging.

Hoewel ik in de laatste Hoeksteen het prachtige stuk van Jordi Joosten las en dacht, kijk hoe mooi hij dit beleeft als jongere!

We hebben zelfs vaak samen gediend, dus leuk om dit van Jordi te lezen.

VRAAG 8 Waar vraagt u voor te bidden?

Voor de verdraagzaamheid en de mensen om mij heen. Voor ziek en zeer, er is ook zoveel ellende in de wereld. Het is vaak ver van huis, maar ook dicht bij huis, kunnen mensen soms niet samen door één deur.

Persoonlijk vind ik: laat eenieder zijn zoals hij/zij zich het beste voelt. Heb elkaar lief, wees eerlijk, het leven is er te kort voor.

Hierbij geef ik het stokje door aan Gré Hoedjes, we zijn vriendinnen, al vanaf ons 12e jaar en omdat ik haar als mijn zus beschouw.

DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN 27

Nu zei God tot Abraham: Ik zal Sarah zegenen, en ook uit haar zal Ik u een zoon schenken. Dan werpt Abraham zich ter aarde en begint te lachen. Zou een man van honderd nog een kind verwekken bij zijn vrouw van negentig? Abraham kan het niet geloven en lacht uit ongelof. Nu hebben we al eerder gelezen dat het in de Bijbel niet gaat over gynaecologie maar over theologie, en dat ieder getal een symbolische betekenis heeft. Met dit in gedachten lezen we verder. 'Ach, Heer', zegt Abraham, laat Ismaël liever Uw gunst genieten. Maar God is een God van de belofte. Sara zal een zoon baren en Abraham zal hem Isaak moeten noemen, Jitschaak in het Hebreeuws, 'hij lacht' betekent deze naam. Iedere keer als Abraham in de toekomst zijn zoon Isaak zal roepen, zal hij aan zijn eigen ongelof herinnerd worden! Met Isaak en zijn nakomelingen zal het verbond van God verder gaan. Niet met de eerstgeborene Ismaël. Deze krijgt Gods zegen en zal ook vader worden van een groot volk. Maar het verbond gaat verder met de tweede zoon; de zoon van de belofte. Hij laat echter nog even op zich wachten. Abraham kan er moedeloos van worden.

'Eens verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, toen Abraham op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan' (Gen. 18:1, 2). Deze keer verschijnt de Heer niet in een droom, een visioen of een sterrenhemel, maar op klaarlichte dag. Op het heetst van de dag kun je geen gewoon bezoek verwachten, alleen buitengewoon Bezoek. En Abraham heeft dat meteen door. Hij buigt voor zijn gasten en ontpopt zich meteen als een voortreffelijk gastheer. Hij laat water halen zodat zijn gasten het stof van hun voeten kunnen wassen en zich verfrissen. Hij geeft Sarah de opdracht van fijn meel koeken te bakken. Hij zoekt zelfs het beste kalf uit de kudde uit om dat te laten bereiden. En ook boter en melk zet hij zijn gasten voor; een waarlijk feestmaal. Bijzonder hoe de gewijde schrijver zo eenvoudig over de Eeuwige schrijft. Hij is geen God die ergens ver weg in de hemel troont. Zo intiem als God hier met Abraham omgaat, zo innig wil Hij met al zijn geliefde mensen omgaan. Als een Vriend die op bezoek gaat bij zijn moedeloze vriend.

'Abraham, waar is Sarah, je vrouw?' 'Zij is in haar tent', antwoord Abraham. 'Over een jaar kom ik bij je terug, zegt de Heer, dan zal Sarah, je vrouw, een zoon hebben'. Sarah, die bij de ingang van de tent staat te luisteren, moet lachen. De lach van het ongeloof, zoals Abraham ook overkwam. 'Waarom lacht Sarah en vraagt zij zich af of zij op haar leeftijd werkelijk nog een kind zal baren?' vraagt de Heer. Zou er voor God dan iets te moeilijk zijn? 'Over een jaar, precies op deze tijd kom ik bij je terug, en dan zal Sarah een zoon hebben'.

Monica Wildeboer, catechiste

ALS EEN PELGRIM.....

Wanneer u deze Hoeksteen leest is het volop zomervakantie. Wat het weer betreft was het al zomer in de maanden mei en juni. De zonuren zijn hoog in aantal en er wordt geadviseerd de tuin niet te besproeien. Onnodig water gebruik is funest in deze lange tijd van droogte lees ik in de krant.

Een heel ander advies, als een soort tip, is onlangs in een preek meegegeven om in deze vakantieperiode wat meer de stilte op te zoeken. Tijd nemen om de natuur in te trekken om zo ruimte in jezelf te maken. Stilte en ruimte op je in laten werken, Gods schepping bewonderen. Misschien overdenken hoe je staat in je geloof en of de Heer nog een plekje in je hart heeft.

Niet verkeerd om in het bos, langs strand en duin of gewoon bovenop de dijk te wandelen. In beweging zijn is zowel voor lichaam als geest een gezonde bezigheid. Al lopende voort kun je je hoofd leeg maken van overtollige ballast en schep je ruimte voor gedachten en gevoelens die er toe doen.

In het boek "Wijsheid van pelgrims" schrijft Anselm Grün dat de woorden lopen-gaan-wandelen in de Bijbel vol symboliek zijn.

Citaat uit zijn boek: Het woord wandelen is familie van wentelen, veranderen. Wie wandelt verandert.

Grün verwijst naar verschillende Bijbelverzen waarin over dit wandelen en veranderen wordt geschreven. Zo lezen we in Deuteronomium 8:6 over "in Zijn wegen wandelen" en in Jesaja 1:5 "wij moeten niet in het duister wandelen, maar in het licht".

Meer over dit wandelen en veranderen kunnen we overdenken in Romeinen 6:4 en 14:15. Het leven zien als een weg die wij met zijn allen bewandelen. Een ieder doet zijn of haar ervaringen op zowel mooie als minder mooie. Tijdens moeilijke periodes kan het volgende psalmvers een steun zijn:

"Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en staf, die vertroosten mij." (Psalm 23:4).

Door het lezen van Grüns boek en de verwijzingen naar de Bijbelverzen besef ik dat je ook in gedachten kunt 'wandelen en veranderen'. Met het boek op schoot, geïllustreerd met prachtige foto's, loop je mee met de pelgrim.

Leni Zuurbier de Waard

Anselm Grün
Wijsheid van pelgrims
ISBN 978 90 5877 816 1
www.forteuitlevers.nl

BEDEVAART NAAR BANNEUX (BELGISCHE ARDENNEN).

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert in augustus een bedevaart naar Banneux. Wat kunt u van ons verwachten. Prachtige vieringen waaronder een kaarsenprocessie, een internationale viering waar vele culturen zich samenvoegen. Lof met ziekenzegening.

Er zijn priesters, een arts, verpleegkundigen en vrijwilligers aanwezig. Ze staan 24 uur per dag voor u klaar, om er voor te zorgen dat het u aan niets zal ontbreken. Er is een rolstoelbus beschikbaar en de kamers kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast worden.

Bent u gezegend met een goede gezondheid dan bent u natuurlijk ook van harte welkom om de warmte van Banneux te ervaren.

De bedevaart is van 24 t/m 28 augustus.

De kosten voor deze reis bedragen € 275,--. Hierbij is alles inbegrepen.

Wilt u deze bijzondere reis met ons meebeleven en kracht halen uit de saamhorigheid van onze "Banneuxfamilie" neem dan contact op met:

Eva Onderwater, tel. 0297-222208 of banneux.bisdomhaarlem@outlook.com

i.v.m. wisseldiensten van Eva kunt u ook contact opnemen met:

Ellen van der Laan, mobiel: 06-30918592

Uiterste inschrijfdatum is 1 augustus.

Wij, vrijwilligers van Banneux, geven graag het warme lichtje van Banneux aan u door.

Els Rong

HET CHRISTOFORUS INTERNAAT

In Paramaribo staat het "Christo"-internaat dat meer dan 70 kansarme jongeren opvangt. Pater Toon Dorsthorst is daar de leider van. Net als vorig jaar wil hij, zondag 22 juli, graag naar Schagen komen om wat te vertellen over "zijn" internaat.

Het internaat bestaat 50 jaar en we willen vanuit Schagen wat extra's doen voor dit mooie doel. Daarom is er die dag een deurcollecte, die wij natuurlijk van harte aanbevelen.

Voor meer informatie kijk op

www.christoforusinternaat.com

Pater Toon zet zich ook in voor mensenrechten en ligt daarom nogal eens overhoop met Desi Bouterse.

Werkgroep Missie & Ontwikkeling



STEM OP BARBARUGO OM GHANEZEN TE HELPEN

KRO en NCRV organiseren stemactie goede doelen

Ghana is een Afrikaans land met grote problemen. Armoede, hongersnood en droogte zijn de dagelijkse praktijk voor veel inwoners. Vanuit Nederland worden veel acties opgezet om deze mensen te helpen. Dat is fijn, maar blijft vaak beperkt tot incidentele hulp. Structurele oplossingen zijn nodig, anders blijven inwoners afhankelijk van donateurs. Stichting Barbarugo biedt wél een structurele oplossing door aanleg van bamboe-plantages dat veel werk oplevert voor Ghanezen.

Bamboe

Bamboe is bestand tegen droogte en hitte, is sterk en gemakkelijk te kweken, aardt in elke grondsoort en groeit snel. Het gevolg hiervan is dat het klimaat en de leefomgeving sterk verbeteren, doordat het dichte gewas verdamping en modderlawines tegengaat. De toepassingsmogelijkheden als grondstof zijn veelzijdig.

Wat doet Barbarugo?

Barbarugo zorgt voor werk voor inwoners. Barbarugo begeleidt bij het planten, opkweken en oogsten van bamboe. Hiermee genereert de Ghanees een inkomen. Met dit geld kunnen ze voedsel kopen, hun kinderen naar school sturen. De armoede wordt minder en het ecosysteem herstelt zich.

Breng uw stem uit!

De KRO en de NCRV organiseren beide een actie waarbij mensen hun stem kunnen uitbrengen op goede doelen. Barbarugo is een van deze doelen. De KRO en de NCRV geven de drie hoogst genoteerde goede doelen - met de meeste stemmen - een groot geldbedrag. Stem voor Barbarugo, zodat we onze medemens in Ghana verder kunnen helpen. Stemt u, en uw familie, mee? Stemmen kunt u tot 27 september. Kijk op www.ncrv.nl/geven/stichting-barbarugo en op www.kro.nl/geven/stichting-barbarugo voor meer informatie en om uw stem uit te brengen.

Een financiële bijdrage is ook welkom

Stemmen op Barbarugo helpt, maar u kunt ook een financiële bijdrage leveren. Kijk hiervoor op www.tiny.cc/bamboe.

Ruud Goedknecht,
Stichting Barbarugo



KLEURPLAAT



Dag tot ziens, goede vakantie...

VAKANTIE

Vrij zijn van mijn werk
en allerlei verplichtingen.
Heerlijk om er even uit
te kunnen stappen.
Geen vergaderingen, geen post,
geen telefoon.
Genieten van zoveel mooie dingen.
Maar ook...
Even stilstaan bij mezelf.
Door alle drukke bezigheden
schiets dat er vaak bij in.
Hiervoor hoef ik echter
geen verre reis te maken,
maar kan ik heel dicht
bij mezelf blijven.
Na een vakantie reis kan ik
herboren thuis komen,
omdat ik zoveel gezien
en beleefd heb.
Maar ik kan ook
bij mezelf thuis komen
omdat ik in alle rust
mezelf gezien en
beleefd heb.

FOCUS OP ZUIDELIJK AFRIKA IN DE WERELDWINKEL SCHAGEN

Dit keer vielen de inkoopsters van de Wereldwinkel Schagen voor een heel scala aan
dierfiguren veelal gemaakt van afvalmetaal.

Eén van de importeurs is daarin gespecialiseerd en haalt de producten uit landen als
Swaziland, Zimbabwe en Zuid-Afrika. Ook uit Madagascar, één van de armste landen in de
wereld.

Het doel is de producenten meer bestaanszekerheid te bieden. Een aantal keren per jaar
worden alle producenten, vaak éénpersoonsbedrijfjes, bezocht. Op die manier is een
professionele band opgebouwd welke tot uiting komt in de prettige, en vooral langdurige
samenwerking. Door vanuit Nederland te investeren in ateliers en werkplaatsen ter plaatse,
wordt bovendien een hoge kwaliteit van de producten gewaarborgd. Gelijkwaardig
partnerschap tussen alle schakels, producenten, importeurs, winkels en consumenten is
eveneens een belangrijk uitgangspunt.

De producenten, of liever de kunstenaars, want zo mag je deze mensen wel noemen,
hebben zich uitgeleefd in een aantal nieuwe artikelen die nu in de Wereldwinkel staan. Een
ibis en een meeuw gemaakt van oud metaal en een paar giraffen van sisal. Heel anders,
hoewel ook gemaakt van afvalmetaal, zijn verschillende vervoersmiddelen, een auto, een
helikopter, een fiets en een riksja.

Uiteraard staan de schappen van de Wereldwinkel onder de toren van de kerk op de Markt in
Schagen vol met vele andere leuke en originele cadeaus voor elke gelegenheid.

Kijk voor meer informatie op: www.wereldwinkelschagen.nl

NIEUWTJES

BIEREN IN EGMOND

Onlangs is er een nieuw abdijbiertje op de markt gebracht. Het heet "Vaarwel graaf zonder hoofd". Verwijzend naar de afscheidswaard van Willem van Oranje aan Lamoraal van Egmond die 450 jaar geleden samen met de Graaf van Horne werd onthoofd. Met een speciale opener kan de dop van de fles worden gelicht, met daarop het hoofd van de laatste graaf van Egmond. Gemaakt in een gloednieuwe loods in Egmond aan de Hoef. De brouwerij ontvangt ook groepen en geeft rondleidingen die je via hun site kunt boeken. Zo zijn er vijf arrangementen. Met de boot, de fiets of lopend over het Monnikenpad. Ook kun je worden opgehaald met paard en wagen en is er een proeverijtje met vier verschillende bieren. Kijk voor meer info op www.sanctiadalberti.nl

LEVENSKEUZE

Veertig jaar is Thomas Quartier en sinds enige jaren monnik van de St.-Willibrordsabdij in Doetinchem. Hij wilde serieus werk van zijn geloof maken door ruimte te creëren. "Je moet als het ware het klooster in je eigen leven ontdekken. Ben hiermee eigenlijk op een rijdende trein gestapt. In de Benedictijnse traditie heb ik deze definitieve levenskeuze gemaakt. Maar als ik dat habijt 's ochtends zie hangen, dan schrik ik er soms nog van..." Lees erover in het boek Kloostermensen van Leo Feijen en Thomas Quartier. Interviews met de generatie van nu. Uitg. Adveniat, 200 pag. € 18,95. ISBN 978 94 92093 40 0.

KLIMMEN

De Grote Kerk in Alkmaar is jarig en eindelijk kun je nu zien wat de kerk al 500 jaar ziet. Een spectaculaire steiger-constructie brengt je boven op de nok van de kerk. Ben je moeilijk ter been, dan brengt een lift je naar het eerste niveau. Klimmen naar de hemel kan nog tot 8 oktober.

Tickets reserveren kan via www.klimnaardehemel.nl

PASTOORSMEID

De wildste verhalen doen de ronde over de huishoudsters van de pastoor. Pauline Spierings werkte veertig jaar op de pastorie van de OLV- kerk in Eindhoven. Ze kent zelf geen huishoudster die met haar pastoor trouwde. Ook het kosterwerk deed Pauline (80) er lange tijd bij. Je zou een boek moeten schrijven werd haar vaak gezegd. En dat boek van de priesterassistente is er gekomen. De titel:

"Wij horen vandaag geen biecht". Het kost € 18,- en is te bestellen via: wijhorenvandaaggeenbiecht@gmail.com

EEN HEIDENS KARWEI

Dat is het nieuwe heldenepos van regisseur Roel Reiné. De film Redbad is deel 2 van een trilogie over de Nederlandse geschiedenis. Deel 1 ging over Michiel de Ruyter en deel 3 zal over de Vader des vaderlands Willem van Oranje gaan. Radboud is een Friese barbaar en heidens stamhoofd die in de 8^e eeuw de strijd aanbond met de christelijke legers van de Franken. Hij verzette zich tegen het oprukkende Christendom. Geloofstwisten van toen die raakvlakken vertonen met het religieuze geweld van nu. Volgens de regisseur moeten we onze geschiedenis weer omarmen en waarderen en begrijpen wie we zijn. "Misschien dat daaruit dan antwoorden komen op de vraag hoe we met elkaar moeten omgaan".

KLEURENPRACHT

Even was hij van de wereld na een ernstig auto-ongeluk op Tenerife. Ben, een vriend en medepassagier overleed ter plekke. Toen zag hij het licht. Zo ongelooflijk mooi heb ik de kleuren nooit meer gezien. Hij probeert ze te vangen in zijn schilderijen. Kunstschilder Ton Schulten (80) uit Ootmarsum bidt elke dag en vertelt dat het geloof altijd zijn kompas is geweest. Hij werkt soms samen met Anselm Grün en zijn werk wordt ook in kerkelijk verband

gebruikt. Is ook te zien als een omslag van een bijbeluitgave. Hoewel hij nog volop geniet van het leven zegt hij niet bang te zijn voor de dood. Is eigenlijk wel nieuwsgierig om de rest te vernemen van de glimp die hij van het Hiernamaals zegt te hebben gezien. "Ik weet wat er komt, onze toekomst, die is hierboven".

Het werk van de schilder is te zien in zijn eigen museum in Ootmarsum.

Marijke van Asselt