

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 25 februari 2019
U kunt bij voorkeur via email aanleveren: hoeksteen@rkkerkschagen.nl

INHOUD

- Moerbeitoppen
- Van de pastoor
- Van de bestuurstafel
- Afscheid lectoren
- Op vleugels gedragen
- Terugblik 2018 MOV
- Raad van Kerken
- Vervoer naar de kerk
- Parochieagenda
- Kerkvervoer vrijwilligers
- Lectoren / Misdiens
- Kosten / Collectanten
- Misintenties
- Onze pasgedoopten
- De Bijbel en zijn verhalen (30)
- 8 Vragen voor een parochiaan
- Kleurplaat
- Warmetruiendag
- Mopje
- Verzoening
- Nieuwtjes

MOERBEITOPPEN

De Moerbeitoppen ruischen
 God ging voorbij.
 Neen, niet voorbij, Hij toefde;
 Hij wist wat ik behoefde
 en sprak tot mij.

Strak tot mij in den stillen
 den stillen nacht.
 Gedachten die mij kwelden
 vervolgden en ontstelden,
 verdreef Hij zacht.

Hij liet zijn vrede dalen
 op ziel en zin,
 'k Voelde in Zijn vaderarmen
 mij koest'ren en beschermen
 en sluimerde in.

Den morgen die mij wekte,
 begroette ik blij,
 ik had zo zacht geslapen.
 En Gij, mijn schild en Wapen
 waart nog nabij.

Nicolaas Beets leefde 1814 tot 1903.

VAN DE PASTOOR

Kerstmis is weer voorbij. Met alle goede wensen voor elkaar zijn we het jaar 2019 binnengegaan. Ik dank u heel hartelijk voor alle goede wensen die ik van u mocht ontvangen! Liturgisch zijn we de gewone tijd door het jaar ingegaan. Zoals u hebt gemerkt is de liturgische kleur weer groen. Heel toepasselijk werd maandag 14 januari het Evangelie van Marcus gelezen en wel enkele verzen uit het eerste hoofdstuk: De roeping van de eerste leerlingen. Simon en Andreas en Jakobus en Johannes worden de eerste vissers van mensen. Voorafgaande aan deze roeping klinkt: 'De tijd is vervuld en het Rijks Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.' Het zijn mooie woorden, die ons aan het begin van het nieuwe jaar veel inspiratie mogen geven.

U zult inmiddels hebben gehoord dat ik ga verhuizen. Ik kan een mooi huisje aan de Spreeuwenlaan betrekken. Op dit moment wordt het opgeknapt en enigszins aangepast. Als alles klaar is kan ik verhuizen. Voor alle duidelijkheid: ik blijf pastoor van de regio Schagen. Ook heb ik met veel plezier op de pastorie gewoond. Maar gezien mijn leeftijd lijkt het mij verstandig deze stap te doen.

In november vorig jaar heb ik een gesprek met de Bisschop gehad en heb mijn ontslag als deken van Alkmaar aangeboden. Met ingang van 1 januari 2019 is mij dit ontslag verleend. Tevens ben ik teruggetreden als lid van het Kathedraal Kapittel van ons Bisdome. Uit erkentelijkheid voor al deze taken heeft de Bisschop mij tot ere-kanunnik van het Kathedraal Kapittel benoemd. Ik ben hem daar heel dankbaar voor.

U kunt zich voorstellen, dat het voor mij een emotionele tijd is. Ik ben dan ook dankbaar voor de spontane ondersteuning en hulp die ik van velen krijg.

Bekeer u en geloof in de Blijde Boodschap. Terwijl ik dit schrijf blijven deze woorden door mijn hoofd spelen. Ik spreek dan ook de wens uit dat we samen met elkaar de Blijde Boodschap gestalte mogen blijven geven om zo te werken aan de verwezenlijking van het Rijk Gods.

Ik wens u voor de komende periode vrede en alle goeds toe.

Eduard Moltzer, pastoor

Als u een gesprek wenst met pastoor Eduard Moltzer, diaken Piet Steur of catechiste Monica Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkerkschagen.nl en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt.

Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Moltzer, 0224-212357.

VAN DE BESTUURSTAFEL

De tijd staat niet stil en de kerk is in beweging op alle fronten. Er is weer heel wat gebeurd afgelopen jaar, maar dat ligt achter ons. We kijken nu vooruit met nieuwe uitdagingen.

De **Actie Kerkbalans** voor dit jaar gaat om het behoud van onze prachtige kerktoren. Een herkenningspunt voor iedereen. De brief hierover heeft u al ontvangen of is onderweg. We rekenen op u. Bedankt.

Onze parochiecoördinator Marion is alweer halverwege haar 'tijdelijke' aanstelling. Door een nieuwe aanvraag bij ons Bisdome doen we ons uiterste best om haar als parochiecoördinator te behouden.

Wij hebben een jaar van onderzoek achter ons en heel veel informatie verzameld t.a.v. van de vervanging verwarming. Maar wij zijn toch echt afhankelijk van experts die ons hierover het juiste advies kunnen geven. Een kerkgebouw is geen woonhuis. Deze maand zullen wij advies krijgen welk systeem voor onze kerk het beste is en dan kunnen we verder. Voor dit project is een lange adem nodig, maar moet ook echt zorgvuldig worden gedaan vanwege het vele geld dat ermee is gemoeid. Geld van de parochie. Uw geld. Afgelopen jaar is er bijna een halve ton voor de verwarming opgehaald via de kerkbalans en giften. Hartelijk dank voor uw bijdrage en weet dat deze hiervoor blijft gereserveerd.

Daarnaast zijn er nieuwe systemen geïmplementeerd voor de financiële administratie en ledenadministratie. Dat ging niet zonder slag of stoot en kinderziektes zijn ons niet vreemd. En over beweging gesproken.....Er zijn hier en daar bouwtechnische zaken die ook de nodige zorg en aandacht behoeven. Aan de kerkvloer is dit al goed te zien, maar er zijn legio plekken die u niet kunt zien. Dit is voor de komende jaren.

Tenslotte nogmaals de **OPROEP**

Technische zaken – Frans Bos heeft zoals aangegeven gezien zijn leeftijd te willen stoppen met zijn werkzaamheden aan/in het kerkgebouw. Frans is een handig persoon en een doener als het aankomt op ‘technische’ zaken in de ruimste zin van het woord. Wij zijn naarstig op zoek naar een persoon die alvast met Frans mee wil lopen en e.e.a. kan overnemen. Het begint URGENT te worden.

Heeft u interesse of vragen over deze functies/werkzaamheden, neem dan contact op met de parochie telefoonnummer 0224-212415 zodat wij u verder bij kunnen praten. Doen hoor. Hartelijk dank.

Het parochiebestuur

AFSCHIED LECTOREN EN EEN HERNIEUWD WELKOM!

Lieve medeparochianen, of dierbare broeders en zusters zoals ik zeg als ik ergens in de regio voorga. Op woensdag 12 december kreeg ik het droevige bericht dat Tom Oosterdijk plotseling was overleden. Tom was sinds kort één van onze lectoren. Een taak die hij heel serieus nam! Hij vond het een geweldige eer om tijdens onze vieringen voor te mogen lezen uit de H. Schrift. Helaas viel ‘deze eer’ hem niet lang te beurt om het zo maar te zeggen. Tom overleed geheel plotseling op 12 december aan een hartstilstand op 80-jarige leeftijd. Wij wensen bij deze zijn nabestaanden veel sterkte!

Wij nemen ook afscheid van Bernard Gee: Ruim 20 jaar is hij lector geweest en ook hij heeft deze taak altijd met veel liefde en devotie volbracht. Bernard zijn vrouw Sheila is zwaar long-/hartpatiënt en Bernard is nu fulltime mantelzorger. Het is voor hem niet meer mogelijk om zijn vrouw zolang alleen te laten. Bernard, bij deze wil ik je namens ons allemaal heel erg bedanken voor jouw inzet en liefde waarmee jij jouw taak al die jaren hebt vervuld! Wij wensen je alle goeds en veel zegen, voor jou en Sheila!

Een goed bericht is dat Johan Korse binnenkort zijn taak als lector weer op zich kan nemen. We zijn dankbaar dat hij herstellende is na een heftige ziekte periode. Zie het bericht in deze Hoeksteen dat we van Johan mochten ontvangen.

Heftige gebeurtenissen, die ik toch even met jullie allemaal wil delen.... Want tenslotte zijn we samen kerk!

Namens de lectoren, hartelijke groet,

Monica Wildeboer

OP VLEUGELS GEDRAGEN

Ik werd het afgelopen jaar geconfronteerd met een aanslag op mijn gezondheid in de vorm van slokdarmkanker. Dat was, en is bij tijd en wijle nog steeds, een heftige ervaring. Ik heb mij mijn leven lang gezegend gevoeld met een blakende gezondheid en sterke constitutie. En ineens werd ik geveld door een chemo- en bestralingsbehandeling, waarna nog een operatie volgde die mij bijna vier weken aan het ziekenhuisbed kluisterde.

Ik ben inmiddels redelijk aan het herstellen, fysiek en mentaal. Natuurlijk kan ik daarbij terugvallen op de goede gezondheid die voorafging aan deze behandeling. Maar ik heb mij – en met mij ook mijn liefste Andrea - ook en uitdrukkelijk gedragen gevoeld door gebed en een overweldigende vorm van ondersteuning, aandacht en belangstelling. Natuurlijk was die afkomstig van onze kinderen, familie en vrienden, maar heel zeker ook uit allerlei hoeken en gaten van de parochiegemeenschap. Ik heb mij iedere zondag gerealiseerd dat er bij de

voorbede ook voor mij gebeden zou worden. Daarnaast ontving ik, en ook Andrea, veel blijken van belangstelling, ondersteuning en bemoediging.
U moest eens weten hoe dat voelt: als op vleugels gedragen.

Heel hartelijk dank.

Johan Korse

TERUGBLIK 2018 MISSIE & ONTWIKKELING

De werkgroep kan het jaar 2018 positief afsluiten.
De grote rommel- en boekenmarkt, waar we het hele jaar naartoe werken, heeft met ca. 100 vrijwilligers 13.000 euro opgebracht!!
Wat gebeurt er eigenlijk met dat geld?
Daarmee worden een aantal kleinschalige projecten gesteund zoals:
Pater Jan Brinkhof, werkt in de sloppenwijken van Lima
Pater Jan Peeters, onderwijs en gezondheid in Congo
Pater Frans Balemans, opvanghuis en onderwijs in Burkina Faso
Betere Start kraamkliniek in Oeganda
Bij de stichting Study for Girls in Gambia sponsoren we 6 kinderen
St. Francis Hospital in Zambia
Stichting Edukans, onderwijs in ontwikkelingslanden
Uganda on Weels, hulp voor invalide kinderen in Oeganda
Gambia school project
Stichting Friends for Brikama, waar ook de vastenactie 2018 voor was.
En natuurlijk steunen we de Actie MISSIO, de Adventsactie en de Vastenactie,
Voor meer info kunt u ook kijken op www.missie-ontwikkeling-schagen.nl



De Vastenactie 2019 is voor “Betere Start”

De kraamkliniek in Oeganda functioneert prima, maar er is gebrek aan eenvoudige woningen waar de zwangere vrouwen die van ver komen hun bevalling kunnen afwachten.
Voor dat doel zijn ook de **vastenzakjes** die u in deze Hoeksteen vindt en staan er ook weer de bekende groene bussen achterin de kerk.
Van harte aanbevolen!

Werkgroep Missie & Ontwikkeling

VAN DE RAAD VAN KERKEN SCHAGEN E.O.

Terugblik oecumenische viering

Op een prachtig winterse en zonnige zondagmorgen - 20 januari 2019 - vierden wij de oecumenische viering op de eerste zondag van de week van het gebed om de eenheid in de Grote Kerk op de Markt. Thema was 'Recht voor ogen'. Het werd een mooi samen zijn. Eén onderdeel - 'Luister naar de wind' - is terug te zien en te horen op de website van de protestantse gemeente Schagen <http://pgschagen.nl/>

Van de Grote Kerk:

Caravaggio

Op **dinsdag 26 februari** willen we naar het Centraal Museum in Utrecht waar momenteel een bijzondere tentoonstelling is. Schilderijen van de Italiaanse schilder Caravaggio zijn daar te bezichtigen.

U kunt zich aanmelden bij ondergetekende. We willen met de trein van 9.07 uur vertrekken. We kunnen om 12.00 uur naar binnen. Kaarten zijn vanwege de grote belangstelling alleen van te voren via internet te bestellen en haast is geboden! Met een museumkaart kost een

kaartje € 6,00 per kaartje, zonder museumkaart € 19,50. Graag een berichtje aan ondergetekende, dan weten we op hoeveel personen we kunnen rekenen.

Op **dinsdag 19 februari** zal ds. Arie Jan van der Bom een korte toelichting geven op wat we kunnen verwachten in het museum. Om 20.00 uur in de Grote Kerk op de Markt.

Uiteraard zijn alle mensen van Schagerbrug, de Grote Kerk en de Christoforusparochie van harte uitgenodigd om mee te gaan naar Utrecht.

Aanmelden bij Rik Laernoës, tel. 0629220184 of e-mail: laerburg@kpnplanet.nl

Filmmiddag/avond

Woensdag 6 maart wordt de film 'Like father, like son' gedraaid in de Hans Leijdekkerszaal van de Grote Kerk op de Markt.

Vier ouders, twee rijke en twee minder rijke, krijgen van een ziekenhuis te horen dat hun twee zonen bij de geboorte verwisseld zijn. Ze staan voor een dilemma. Wie beschouwen ze als hun echte zoon en moeten ze de jongetjes ruilen?

We draaien de film twee keer. **'s Middags om 14.30 uur**, in het bijzonder voor mensen die moeilijk 's avonds de deur uit kunnen, en **'s avonds om 20.00 uur**.

Ook hier geldt: iedereen van harte welkom!!

Toegang is gratis, maar er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Van de Kerk Schagerbrug:

Zondag 24 februari 2019, Kerk Schagerbrug, 'Willibrordusvesper' 17.00 uur

De voorganger is ds. Arie Jan van der Bom. Muzikale medewerking door de Mannenzanggroep o.l.v. Jan Schraal, organist Hanneke Muntjewerf en fluitist Marjolein ten Cate. Na afloop is er koffie of thee.

VERVOER NAAR DE KERK EN TERUG DOOR VRWIJWILLIGERS

5 Vrijwilligers hebben zich aangemeld om op zon- en feestdagen, parochianen, die geen vervoer hebben, naar de kerk te vervoeren.

In deze Hoeksteen staat dus voor de eerste keer vermeld op welke zondag, welke chauffeur gaat rijden. En op beide zondagen van de feestdagen wordt er ook gereden.

Als men op een bepaalde zondag vervoerd wil worden, dan moet men de betreffende chauffeur van die zondag bellen op maandag t/m vrijdag voor die betreffende zondag tussen 18.00 en 20.00 uur of men kan een mail sturen. Er kan dan een afspraak worden gemaakt tussen de chauffeur en de parochiaan.

Naam van de chauffeur met het telefoonnummer en mailadres staan in de Hoeksteen vermeld **na de Parochieagenda**.

Een chauffeur kan maximaal drie personen meenemen. En voor de chauffeur wordt op het kerkplein een plek gereserveerd om zijn passagier(s) te laten in/uitstappen.

Een chauffeur is bij schade of ongeval verzekerd via zijn autoverzekering en kan eventueel als vrijwilliger ook een beroep doen op de collectieve gemeenteverzekering.

Indien er onderling geruild moet worden of men kan een chauffeur niet bereiken, dan kan men altijd contact opnemen met de contactpersonen, Jan Spruijt of Kees Rodenburg.

Het aantal vrijwilligers is beperkt. Het zou heel goed zijn, als er nog meer vrijwilligers zich zouden willen aanmelden, zodat men minder keren hoeft te rijden.

Namens de Wijkcontactraad, Jan Spruijt (tel. 213220; email: jmcm8@xs4all.nl) en Kees Rodenburg (tel. 2145235; e-mail: cf.rodenburg@quicknet.nl)

PAROCHIEAGENDA

Za.	02 feb	19.00 uur	Maria Lichtmis: Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor
Zo.	03 feb	10.00 uur	4^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het gregoriaans koor. Aan het eind van de viering kunt u de Blasiuszegen ontvangen. U kunt vandaag een artikel meebrengen voor de Voedselbank en achter in de kerk afgeven bij de PCI.
Ma.	04 feb	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	05 feb	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Vr.	08 feb	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
		19.00 uur	Oefenen familiekoor in de pastorie

Za.	09 feb	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	10 feb	10.00 uur	5^e Zondag door het jaar: Familieviering m.m.v. het familiekoor. De eerste communicantjes worden voorgesteld.
		15.30 uur	Orgelconcert door Marja van der Ploeg
Ma.	11 feb	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	12 feb	08.15 uur	Kerkwerken groep 1
		19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	13 feb	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
Vr.	15 feb	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Zo.	17 feb	10.00 uur	6^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor. Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie met elkaar te drinken achter in de kerk, verzorgd door de leden van de Wijkcontactraad: Kirsten van Dijk, Petra de Wever, Chris van Lint, Thea Wijnker
Zo.	17 feb	16.00 uur	Tamilviering
Ma.	18 feb	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	19 feb	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	20 feb	10.45 uur	Woorddienst in 'De Bron': pastor Louise Kooiman
Vr.	22 feb	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Za.	23 feb	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	24 feb	10.00 uur	7^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken in de pastorie, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep.
Ma.	25 feb	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	26 feb	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	27 feb	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': pastoor Eduard Moltzer
Vr.	01 mrt	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
		19.30 uur	Gezongen Completen door Vrouwenschola

Zo.	03 mrt	10.00 uur	8^e Zondag door het jaar: Eucharistieviering met samenzang. U kunt vandaag een artikel meebrengen voor de Voedselbank en achter in de kerk afgeven bij de PCI.
Ma.	04 mrt	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	05 mrt	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	06 mrt	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
		19.00 uur	Aswoensdag: Eucharistieviering met samenzang
Vr.	08 mrt	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Za.	09 mrt	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	10 mrt	10.00 uur	1^e Zondag in de Veertigdagentijd: Eucharistieviering m.m.v. het gregoriaans koor. Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie met elkaar te drinken achter in de kerk, verzorgd door de leden van de Wijkcontactraad: Karina Schaafsma, Petra van Hees, Corien Mooij
		15.30 uur	Orgelconcert Tjeerd van der Ploeg
Ma.	11 mrt	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	12 mrt	08.15 uur	Kerkwerken groep 2
		19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	13 mrt	10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
Vr.	15 mrt	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Zo.	17 mrt	10.00 uur	2^e Zondag in de Veertigdagentijd: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor. Kinderen zijn welkom in de pastorie bij de Kinderkerk . Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken in de pastorie, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep.
		16.00 uur	Tamilviering
Ma.	18 mrt	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
		19.00 uur	Vergadering Wijkcontactraad
Di.	19 mrt	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	20 mrt	10.45 uur	Woorddienst in 'De Bron': De heer J. Bruin
Vr.	22 mrt	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Za.	23 mrt	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	24 mrt	10.00 uur	3^e Zondag in de Veertigdagentijd: Eucharistieviering met samenzang
Ma.	25 mrt	08.30 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	26 mrt	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	27 mrt	10.45 uur	Woorddienst in 'De Bron': de heer Adriaan Rodenburg
Vr.	29 mrt	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

KERKVERVOER

03 feb	Nico Kuin	0224-216356	nicokuin@hetnet.nl
10 feb	Liesbeth Ranzijn	0224-720483	liesbethranzijn@outlook.com

17 feb	Hans Boomgaard	06-12779911	hans.boomgaard@quicknet.nl
24 feb	Monica Wildeboer	0224-214208	mcwildeboer@planet.nl
03 mrt	Nelly Poland-Sier	0224-215036	nelly-sier-poland@ziggo.nl
10 mrt	Nico Kuin	0224-216356	nicokuin@hetnet.nl
17 mrt	Liesbeth Ranzijn	0224-720483	liesbethranzijn@outlook.com
24 mrt	Monica Wildeboer	0224-214208	mcwildeboer@planet.nl
31 mrt	Hans Boomgaard	06-12779911	hans.boomgaard@quicknet.nl
07 apr	Nelly Poland-Sier	0224-215036	Nelly-sier-poland@ziggo.nl

LECTOREN / MISDIENAARS

			Lectoren	Misdienaars
Za.	02 feb	19.00 uur	Saskia Forrester	Rajihven Francis / Denissan Jeganatham
Zo.	03 feb	10.00 uur	Dilani Anthiresu	Solveg Steur / Saskia en Michael Forrester
Za.	09 feb	19.00 uur	Kitta Hogervorst	Rob, Mike en Jim van Haaren
Zo.	10 feb	10.00 uur	Familieviering	Mauro en Evie Roubos / Noah Vrolijk
Zo.	17 feb	10.00 uur	Johan Korse	Petra de Wever / Gré Hoedjes
Za.	23 feb	19.00 uur	Chris van Lint	Antony en Ashley Anthonipillai
Zo.	24 feb	10.00 uur	Ans de Ruijter	Wilma Leermakers / Rishan Anthiresu
Zo.	03 mrt	10.00 uur	Janny van der Zee	Kevin Auspicious / Renoshan Francis
Wo.	06 mrt	19.00 uur	Frans Wildeboer	Saskia en Michael Forrester
Za.	09 mrt	19.00 uur	Saskia Forrester	Rob, Mike en Jim van Haaren
Zo.	10 mrt	10.00 uur	Dilani Anthiresu	Solveg Steur / Safana en Yasmina Thevasahayam
Zo.	17 mrt	10.00 uur	Kitta Hogervorst	Mauro en Evie Roubos
Za.	23 mrt	19.00 uur	Chris van Lint	Vinida en Yonas Thevasahayam
Zo.	24 mrt	10.00 uur	Johan Korse	Nora Bruins / Denissan Jeganatham

KOSTERS / COLLECTANTEN

			Koster	Collectanten
Za.	02 feb	19.00 uur	Gerard Blom	J. Kox / C. van de Luitgaarden
Zo.	03 feb	10.00 uur	Antoon Vergeer	A. Wijnants / J. Huiberts
Za.	09 feb	19.00 uur	Lia Vermeulen	J. Kox / C. van de Luitgaarden
Zo.	10 feb	10.00 uur	Jan Heddes	D. Dijkman / R. Stringer
Zo.	17 feb	10.00 uur	Gerard Blom	G. de Ruijter / J. Huiberts
Zo.	17 feb	16.00 uur	Antony Anthonipillai	-
Za.	23 feb	19.00 uur	Antoon Vergeer	J. Kox / C. van de Luitgaarden
Zo.	24 feb	10.00 uur	Jan Heddes	J. Huiberts / R. Steemers
Zo.	03 mrt	10.00 uur	Lia Vermeulen	G. de Ruijter / D. Dijkman
Wo.	06 mrt	19.00 uur	Theo Zuurbier	D. Dijkman / R. Steemers
Za.	09 mrt	19.00 uur	Gerard Blom	J. Kox / C. van de Luitgaarden
Zo.	10 mrt	10.00 uur	Antony Anthonipillai	A. Wijnants / J. Huiberts
Zo.	17 mrt	10.00 uur	Lia Vermeulen	G. de Ruijter / D. Dijkman
Zo.	17 mrt	16.00 uur	Antony Anthonipillai	-
Za.	23 mrt	19.00 uur	Jan Heddes	J. Kox / C. van de Luitgaarden
Zo.	24 mrt	10.00 uur	Antoon Vergeer	R. Steemers / R. Stringer

MISINTENTIES

Za.	02 feb	19.00 uur	Pastoor Jan Berkhout, Piet van Duin, Cor Schouten, Corrie van Diepen-Romein, Ria de Groot-de Haan
Zo.	03 feb	10.00 uur	Pastoor Jan Berkhout, Piet van Duin, Cor Schouten, Corrie van Diepen-Romein, Ria de Groot-de Haan
Ma.	04 feb	08.30 uur	Pastoor Jan Berkhout, Piet van Duin, Cor Schouten, Corrie van Diepen-Romein, Ria de Groot-de Haan
Di.	05 feb	19.00 uur	Pastoor Jan Berkhout, Piet van Duin, Cor Schouten, Corrie van Diepen-Romein, Ria de Groot-de Haan
Vr.	08 feb	09.30 uur	Piet van Duin, Cor Schouten, Corrie van Diepen-Romein, Ria de Groot-de Haan

Za.	09 feb	19.00 uur	Piet van Duin, Cor Schouten, Corrie van Diepen-Romein, Ria de Groot-de Haan
Zo.	10 feb	10.00 uur	Piet van Duin, Cor Schouten, Corrie van Diepen-Romein, Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, Joop en Karl Molenaar en zegen over 't gezin, Ria de Groot-de Haan
Ma.	11 feb	08.30 uur	Corrie van Diepen-Romein, Ria de Groot-de Haan
Di.	12 feb	19.00 uur	Corrie van Diepen-Romein, Ria de Groot-de Haan
Vr.	15 feb	09.30 uur	Ria de Groot-de Haan

Zo.	17 feb	10.00 uur	Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Bep van Zutphen-Eldering en zegen over haar gezin, Joop en Jeanne Hendriks-van de Winkel, Ria de Groot-de Haan, Siem de Lange en zegen over zijn dierbaren
Ma.	18 feb	08.30 uur	Ria de Groot-de Haan
Di.	19 feb	19.00 uur	Ria de Groot-de Haan
Vr.	22 feb	09.30 uur	Emmy Bontje-Kouw, Ria de Groot-de Haan

Za.	23 feb	19.00 uur	Piet en Emmie Verver-van Diepen, overleden familie Berbée-van Lierop, Ria de Groot-de Haan, Leon en zegen over zijn familie
Zo.	24 feb	10.00 uur	Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak, Ria de Groot-de Haan
Ma.	25 feb	19.00 uur	Voor Wim van de Wiel, Ria de Groot-de Haan
Di.	26 feb	10.30 uur	Bep en Leo Kocken-van der Voort, Ria de Groot-de Haan
Vr.	01 mrt	19.00 uur	Intentie nog open

Zo.	03 mrt	10.00 uur	Tiny Polizzi-Giling, uit dankbaarheid en zegen over de gezinnen
Ma.	04 mrt	08.30 uur	Intentie nog open
Di.	05 mrt	19.00 uur	Jig de Vries en zegen over al zijn dierbaren
Wo.	06 mrt	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	08 mrt	09.30 uur	Intentie nog open

Za.	09 mrt	19.00 uur	Intentie nog open
------------	---------------	-----------	-------------------

Zo.	10 mrt	10.00 uur	Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Joop en Karl Molenaar en zegen over 't gezin
Ma.	11 mrt	08.30 uur	Intentie nog open
Di.	12 mrt	19.00 uur	Bep en Leo Kocken-van der Voort
Vr.	15 mrt	09.30 uur	Intentie nog open

Zo.	17 mrt	10.00 uur	Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Joop en Jeanne Hendriks-van de Winkel, Jan Vader en zegen over zijn gezin, Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, Joop en Karl Molenaar en zegen over 't gezin, Siem de Lange en zegen over zijn dierbaren
Ma.	18 mrt	08.30 uur	Intentie nog open
Di.	19 mrt	19.00 uur	Emmy Bontje-Kouw
Vr.	22 mrt	09.30 uur	Intentie nog open

Za.	23 mrt	19.00 uur	Ben Waij, Pieter van Rijk, Leon en zegen over zijn familie
Zo.	24 mrt	10.00 uur	Kees Huiberts en zegen over zijn gezin, Cor en Ada Huiberts-van der Aar
Ma.	25 mrt	08.30 uur	Voor Wim van de Wiel
Di.	26 mrt	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	29 mrt	09.30 uur	Simon van der Voort

ONZE PASGEDOOPTEN

Bram	Zoon van	Chris Wiedemeijer en Supranee Wiedemeijer-Klaikklang
Stenna	Dochter van	Jeevarathnam Rajarathinam en Sumithira Jeyakumar

DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (30)

Het verhaal eindigde vorige keer met de bedreiging van Lot en zijn gasten. Nadat de twee mannen Lot het huis hebben binnengetrokken om hem te beschermen, de deur hebben vergrendeld en de woedende menigte met blindheid hebben geslagen, vragen zij of Lot nog meer verwanten in de stad heeft. Zij geven Lot de opdracht om naar buiten te gaan en te vluchten met zijn familie. Zij hebben van God de opdracht gekregen Sodom te verwoesten. Er zijn in de hele stad nog geen tien rechtvaardigen te vinden om in Gods naam de gerechtigheid en gastvrijheid hoog te houden en te proberen het onheil te keren. Bij het aanbreken van de dageraad zetten de mannen Lot tot spoed aan, maar als Lot nog aarzelt grijpen zij hem, zijn vrouw en dochters bij de hand en brengen hen de stad uit. Want God wil Lot en zijn gezin sparen. De dag breekt aan dat Sodom en Gomorra het daglicht niet meer zullen zien. 'Vlucht en kijk niet om', maar de vrouw van Lot keek om en veranderde in een zoutklomp. Lot en zijn dochters vluchten naar het kleine stadje Soar. Maar daar voelt hij zich niet veilig en vlucht verder, de bergen in.

Vroeg in de morgen begeeft Abraham zich naar de plaats waar hij met de Heer gestaan had, kijkt naar beneden naar Sodom en Gomorra en ziet een walm van de aarde opstijgen, als de rook van een smeltoven. Sodom en Gomorra zijn verdwenen, Lot is gered, daar had Abraham voor gebeden.

Hebben Sodom en Gomorra echt bestaan? Het zoutgebergte bij de Dode Zee is een onherbergzaam gebied. Er leeft niets, er groeit niets. Ooit, nog voor er mensen waren, is

deze kale woestijn met een geweldige oerkracht uit de diepte omhooggekomen en de plek ligt er nog steeds zo bij. Logisch dat de Bijbelse mens die dit gebied zag op zoek ging naar antwoorden: Hoe kon zo'n godvergeten oord ooit zijn ontstaan? Zo'n plek vraagt om een verhaal. Alsof Gods oordeel ooit over deze plaats gegaan is, zo ziet het gebied eruit. Geologie bestond nog niet in de tijd van de Bijbelse mens, wel het geloof in een God die kan maken en verwoesten.

Tegenwoordig weten we dat er regelmatig aardverschuivingen plaatsvinden in het gebied rond de Dode Zee. Als een stad is gebouwd op een breuklijn, waar de Dode Zee op rust, dan is het mogelijk dat deze volledig verdwijnt door een aardbeving. Er is echter nog nooit iets van een spoor van deze steden gevonden, ook niet op de zeebodem. Wel is er bij opgravingen in Jordanië een mozaïekvloer gevonden met een plattegrond van de Dode Zee en de vermelding van de kleine stad Soar aan de oostzijde ervan. Wie ooit in Israël geweest is en de Dode Zee en het zoutgebergte heeft bezocht, het vreemde fenomeen van de zoutpilaren heeft aanschouwd, kan daar de vrouw van Lot in herkennen. De weglopende vrouw, die omkeek omdat ze de stad eigenlijk niet wilde verlaten, en zo haar eigen monument werd. Wordt vervolgd.....

Monica Wildeboer, catechiste

8 VRAGEN VOOR EEN PAROCHIAAN

Mijn naam is Jan Komen. Geboren en getogen in Schagen. Getrouwd met Annelies. 30 jaar werkzaam geweest als onderwijzer. Nu alweer 10 jaar als pedagogisch medewerker in de B.S.O.

Vraag 1 Wat betekent geloof voor u?

Een levenslange zoektocht naar de kern van mijn bestaan. Als kind zocht ik al naar God en vroeg mijn vader honderduit en las ik de kinderbijbel van koft tot koft. Ik zag als 7-jarige God in de lichtbanen van de zon tussen de wolken door. Door mijn nieuwsgierigheid en lessen in theologie op de Pabo en theologie voor gemeenteleden in Amsterdam zit ik op het spoor van geloven. Maar er zijn nog steeds meer vragen dan antwoorden op dit levenspad.

Vraag 2 Wat is uw betrokkenheid bij de Sint Christoforusparochie?

Als kind was ik al onder de indruk van het kathedrale karakter van onze kerk. Vooral de glas-in-loodramen, beelden en kruiswegstaties spraken mij erg aan. Na 16 jaar te hebben gedanst ging ik op zangles bij Gerard Beemster en kwam daardoor in aanraking met 'klassieke' kerkmuziek. Ik werd lid van het Gemengd koor en Gregoriaans koor, zong in uitvaarten en hielp bij het restaureren van de kerkraden in de jaren '90. Ook als ik geen functie had ging ik regelmatig naar de kerk om te leren van de teksten en preken.

Vraag 3 Als u lid was van het PB, welk initiatief zou u dan nemen?

Ik zou aandringen op meer leeractiviteiten en samenwerking met andere Christelijke groeperingen. De leegloop en ivoren toren werking van de bisschoppen doen bepaald geen goed. Pastoraal werkers kunnen ook na pensionering van betekenis zijn, zie Tuitjenhorn. We krijgen steeds vaker buitenlandse priesters. Op enkele daargelaten, zijn ze slecht te verstaan en geven mij het gevoel zich hier niet thuis te voelen. We kunnen ook met b.v. gepensioneerden uit het onderwijs veel betekenen voor de kerk.

Vraag 4 Wat maakt u gelukkig?

Samen zingen in de kerk en het gevoel van saamhorigheid.

Vraag 5 Wie zou u wel eens willen ontmoeten?

Ik ontmoet regelmatig mensen van de Jehovagetuigen, Leger des Heils en Protestantse Kerk. Daarnaast zou ik graag een gesprek willen voeren met de bisschop over het beleid t.a.v. de Katholieke Kerk.

Vraag 6 Welk verhaal uit de bijbel past bij u?

Er zijn vele verhalen; maar met name Jacob spreekt me aan in al zijn sterke maar ook zwakke kanten. De tegenstrijdigheid, die ook in mij volop aanwezig is, is kenmerkend voor de figuur Jacob.

Vraag 7 Als u een keer mocht preken, waar gaat de preek dan over?

Een enkele keer preek ik als voorganger in Eenigenburg tijdens de cyclus van de Ontmoetingskerk. Ik zou nu een preek willen houden in de zin van de oecumene. Samen op weg met Jezus.

Vraag 8 Waar vraagt u voor te bidden?

Voor meer zingeving in het leven. Te veel mensen zijn gestresst en verliezen zichzelf in materialisme. Daarnaast ervaar ik te veel onverschilligheid t.a.v. de wereld om ons heen. God heeft ons een mooie aarde doen toekomen. Wij hebben de plicht haar goed te beheren, zodat er plaats is en blijft voor de kinderen na ons.

Ik geef het stokje door aan Dilani Anthiresu.

KLEURPLAAT



GOED VOORNEMEN: WARME TRUIENDAG!

Weet je dat het op 15 februari warme truiendag is?

In 2005 hebben de machtigste landen met elkaar afgesproken dat ze energie gaan besparen, om zo de lucht schoner en de natuur gezonder te maken.

Hartstikke fijn, ook voor jou!

Als je de hoge dames en heren een handje wilt helpen met deze plannen, trek dan op 15 februari een extra warme trui aan. Dan kan de verwarming een paar graden lager en dat bespaart een hele dag energie. Je kunt ook meedoen met je vrienden, je school of -als je de boel gewoon twee dagen opschuift- met de hele kerk! Meer weten?

Kijk op www.warmetruiendag.nl

Bron: Bonnefooi

MOPJE

Een missionaris is verdwaald in het oerwoud van Afrika.

Plotseling staat hij tegenover een leeuw.

Hij is ongewapend en vluchten heeft geen zin meer.

Ten einde raad knielt de missionaris neer en begint te bidden.

De leeuw kijkt hem intussen lang en doordringend aan.

Dan gaat het roofdier liggen en legt de klauwen rustig over elkaar.

Opgelucht wil de missionaris weer opstaan.

Dan hoort hij de leeuw mompelend bidden:

“Heer, zegen deze spijs. Amen.”

VERZOENING

Aswoensdag,
memento mori,
tot stof en as.

Gedenk mens dat je stof bent
verstrooid zult worden over de aarde.
Beklemmend visioen,
bevrijdend?

Veertig dagen,
als een spoor door de woestijn.

Hongerend en dorstend,
naar perspectief,
nieuw leven,
bloei.

Mens,
waar ben je?
God zoekt mij.
Ik zoek Hem, mijn hoop,
de Heer van Leven en dood.

Hij, teken van hoop!
Na de ondergang en opstanding.
Zijn spoor volgen, zoekend het heil.
Met vallen en opstaan, dag na dag.
Gedragen door Zijn Liefde.
Uit as verrezen.
Gelouterd...
Pasen.

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO

NIEUWTJES

COADJUTOR

Paus Franciscus heeft Mgr. Jan Hendriks benoemd tot bisschop-coadjutor van Haarlem-Amsterdam. Dat betekent dat hij Mgr. Jos Punt opvolgt als deze met emeritaat gaat. Mgr. Punt hoopt de emeritaatsleeftijd van 75 in januari 2021 te bereiken. Tot die tijd zal hij de bestuurstaken geleidelijk overdragen aan Mgr. Hendriks. Die is al sinds 2011 zijn hulpbisschop.

VERBORGEN TALENT

Naast zijn vele politieke werk schrijft Van Rompuy graag haiku's. Dit zijn korte, niet-rijmende gedichten van slechts enkele lettergrepen per zin. Zoals deze:

In stilte lezen

Woorden en verhalen

Bijbelse schoonheid

MEET AND GREET THE LORD

Elke tweede vrijdag van de maand wordt voor jongeren van 16 tot 30 jaar een bijeenkomst gehouden in het diocesaan heiligdom Onze-Lieve-Vrouw ter Nood (Hoogeweg 65, Heiloo). Een bijeenkomst om God te aanbidden en stil te worden om naar Hem te luisteren. Aanvang: 20.00 uur. Info: olvternood.nl

HEY!

Iets weten uit of over de Bijbel?

Kijk op heybijbel.nl

VOLLE AGENDA

Cursussen, lezingen, boekbesprekingen, inleidingen of retraites. Ze staan allemaal op de uitgebreide agenda van de monniken in Egmond-binnen. Kijk voor het complete aanbod van de Benedictushof op www.abdijvanegmond.nl

FRANCISCUSGLASRAAM

Toen aan het eind van een lezing aan kunstenaar/glazenier Harold van de Perre gevraagd werd of hij nog een wens had grapte hij: "Doe maar een Mercedes of een glasraam voor de kathedraal in Gent".

Zijn verbazing is groot als hij twee weken later hoort dat vrienden een schenking doen om een glasraam te ontwerpen voor zijn geliefde kerk. Hij krijgt 2 steekwoorden voor het ontwerp: barmhartigheid en pater Damiaan. Het Zonnelied van Franciscus van Assisi wordt de leidraad: Laudato Si, Geprezen zijt Gij. Toevallig ook de titel van de spraakmakende milieucyclus van paus Franciscus. Op 14 december ingehuldigd, lijkt het of het raam er al eeuwen staat. Kijk ook op www.haroldvandeperre.be

Marijke van Asselt