

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

**Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 20 mei 2019**  
**U kunt bij voorkeur via email aanleveren: [hoeksteen@rkkerkschagen.nl](mailto:hoeksteen@rkkerkschagen.nl)**

## INHOUD

---

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebed</li> <li>- Van de pastoor</li> <li>- Van de bestuurstafel</li> <li>- Emmaüsgangers</li> <li>- Christoforus-Internaat</li> <li>- Algemene ledenvergadering St. Lodewijk</li> <li>- Voedselbank</li> <li>- Activiteiten in de Kerk op de Markt</li> <li>- Parochieagenda</li> <li>- Lectors / misdienaars</li> <li>- Kosten / collectanten</li> <li>- Misintenties</li> <li>- Kerkvervoer vrijwilligers</li> <li>- In de Heer overleden</li> <li>- Jezus is aan de lijn</li> <li>- De bijbel en zijn verhalen (32)</li> <li>- 8 Vragen voor een parochiaan</li> <li>- Een verbond na de bevrijding</li> <li>- De achttien doden</li> <li>- Amnesty International</li> <li>- Wereldwinkel</li> <li>- Geestelijke verzorging in Noordwest</li> <li>- Kleurplaat</li> <li>- Hemel op aarde</li> <li>- Pinksteren</li> <li>- Oecumenische werkgroep Vrouw &amp; Geloof</li> <li>- Nieuwtjes</li> </ul> | <p>Gebed</p> <p>Zegen<br/>de mensen<br/>die ik vandaag<br/>ontmoet,<br/>opdat ik in hen<br/>het gelaat van<br/>Jezus ontdek<br/>en met hen<br/>behoedzaam<br/>en zorgvuldig<br/>omga,<br/>zodat ik geloof<br/>in het goede in hen<br/>en het tevoorschijn<br/>kan lokken<br/>door mijn gedrag.</p> <p style="text-align: right;">Anselm Grün</p> |
|---|--|

## VAN DE PASTOOR

Wanneer ik dit schrijf zijn we net de lijdentijd in gegaan. Nog 2 weken en dan is het Pasen. De weg naar Pasen wordt steeds intenser. De Vastentijd en de Paastijd vormen de mooiste tijd van het liturgisch jaar.

Maar wanneer de nieuwe Hoeksteen op uw deurmat valt is Pasen alweer voorbij. Het Paasfeest zelf ligt dan achter ons, maar de Paastijd duurt tot en met Pinksteren. Het grootste feest van ons Christendom mag 50 dagen duren. Gedurende deze tijd brandt de Paaskaars, het symbool van de Verrezen Heer in ons midden. Zo blijven we ons gesterkt voelen door Pasen, de overwinning van het leven op de dood, wetend dat geen mensenleven ooit verloren gaat.

Dat geen mensenleven verloren gaat realiseer ik me maar al te goed, nu in mijn nieuwe huis de portretten en foto's van mijn voorouders weer een plaats hebben gekregen. Alles krijgt zo

langzamerhand een plek in het huis. Ik voel mij er erg gelukkig. Allereerst bedank ik iedereen die mij met de verhuizing en het opknappen van het huis hebben geholpen. Ook bedank ik allen die mij zo'n lieve kaart hebben geschreven. Veel woongenot is daarbij een sleutelwoord. Welnu ik geniet, zoals dat heet, 24/7.

Maar we naderen ook 4 en 5 mei. Nog een moment om te weten dat geen mensenleven verloren gaat. Omstreeks die dagen ging ik op Texel met kinderen van de basisschool naar het ereveld van de geallieerden. De leeftijd van de gesneuvelden is schrijnend. Rondom de 19 en 20 jaar. Maar het verdriet aan Duitse zijde moeten we ook niet vergeten. Jonge soldaten werden naar het front gestuurd. Mijn middelste broer Tom is in 1943 geboren. Mijn ouders woonden in de oorlog in Alkmaar. Mamma vertelde ons dat een jonge soldaat bij haar om de hoek kwam kijken naar de kleine Tom. Hij had zelf ook een vrouw en een baby in Duitsland. Wat een ellende!

Lieve mensen, iedere dag bid ik voor het welzijn van iedereen! Het is niet voor niets, dat ik u haast iedere zondag toewens te genieten van de mensen die u mag ontmoeten.

Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest: de kracht die onze levensweg na Pasen mag bestendigen.

Daarom een Zalig Pinksteren voor u allen en laten wij onze naaste blijven beminnen als onszelf.



Als u een gesprek wenst met pastoor Eduard Moltzer, diaken Piet Steur of catechiste Monica Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar [secretariaat@rkkkerkschagen.nl](mailto:secretariaat@rkkkerkschagen.nl) en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt.

Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Moltzer, 0224-212357.

## **VAN DE BESTUURSTAFEL**

### Vervanging verwarming in de kerk

Anderhalf jaar geleden heeft het Parochiebestuur van de Sint Christoforuskerk het besluit genomen om van het 'gas af te gaan' in relatie tot de vervanging verwarming in de kerk en de geschiedenis van Groningen. Sindsdien is er heel wat onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve energiebronnen.

Er is bewust de tijd voor genomen omdat het niet gemakkelijk is een keuze te maken uit de verschillende mogelijkheden om de kerk te verwarmen. Hierbij hebben wij steeds twee belangrijke voorwaarden aangehouden: het totale kostenplaatje en het duurzaamheid aspect.

Gasloos, zonnepanelen, energietransitie, duurzaam, aardwarmte, vloerverwarming, infrarood, warmtepomp, zijn zomaar enkele woorden die niet los van elkaar staan en een grote impact hebben voor onze kerk. 'All electric' of 'aardwarmte'? Niet alleen fysiek maar ook financieel. Wat zou voor een kerk als de onze het beste systeem zijn?

*We willen u hieronder meenemen in een kort resume van onze zoektocht:*

Wij hebben gekeken naar 'Sit heat hospitality', Stoov-kussen verwarming.

Wij hebben infrarood verwarming technieken onderzocht.

Wij hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de vloer op asbest, ingeval de keuze zou vallen op vloerverwarming. Hier zijn kosten voor gemaakt en tevens ook tekeningen en berekeningen.

Wij hebben vele brochures aangevraagd en bestudeerd over velerlei warmte technieken.

Wij hebben bij verschillende bedrijven voorlichting en advies gevraagd.

Wij hebben bezoeken aan verschillende kerken gebracht die ook hiermee bezig zijn.

Wij hebben bezoeken aan beurzen gebracht. Al met al investering om het geld van de kerkbalans zo verantwoord mogelijk te investeren.

Let wel: 'onze kerk is een Rijksmonument' wat het lastig maakt, zeker als je naar bijvoorbeeld zonnepanelen kijkt.

In relatie tot eventueel plaatsten van zonnepanelen, tevens ter vervanging van de leien op dit stuk dak die daar aan toe zijn, hebben wij eerst advies gevraagd aan het Rijks Cultureel Erfgoed (RCE). Zij waren zeer terughoudend over het aanbrengen van zonnepanelen met een aantal argumenten. Deze argumenten hebben wij kunnen weerleggen omdat wij spreken in de tijdgeest van nu. Wij hebben vele verschillende soorten zonnepanelen bekeken en offertes daarvoor laten maken.

Ook bij de gemeente Schagen is advies ingewonnen vanwege het feit dat wij Rijksmonument zijn. De erfgoedcommissie van Schagen heeft inmiddels hierover gesproken en zij hebben 'positief' advies gegeven aan RCE.

Wij hebben de mogelijkheid besproken hiervoor subsidie te verkrijgen, omdat de gemeente Schagen dit in haar beleid heeft staan t.a.v. verenigings- en culturele gebouwen. Dit is afgewezen omdat de kerk tenminste voor 90% cultureel in gebruik moet zijn wat onze kerk niet is.

Intussen kregen wij het advies van de Bouwkundig Inspecteur van het Bisdom Haarlem-Amsterdam, om een duurzaamheidsscan te doen bij het NIAG (Nederlandse Installatie Adviesgroep). Wij hebben dit advies opgevolgd en op 3 juli een scan laten uitvoeren.

Wij hebben informatie ingewonnen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 'Zonne-energie plannen en monumenten'.

Wij hebben de Handleiding energie besparen voor kerken van de Provincie NH opgevraagd.

Klimaatbeheersing voor monumentale kerken is opgevraagd bij het Cultureel Erfgoed.

Maar binnen ons bestuur is de kennis niet aanwezig om naar aanleiding van al die verworven kennis en voorlichting een zelfstandige keuze te maken voor een alternatief systeem. Er gaat veel geld mee gemoeid en dat vraagt om zorgvuldige afweging. Wij vonden dat wij voldoende onderzoek hadden gedaan maar ook dat er wat moet gebeuren voordat de verwarming het echt niet meer doet.

Daarom hebben wij de hulp ingeroepen van experts. Wij waren en zijn van mening dat dit advies bindend is.

Op 29 januari jl. heeft het bezoek plaatsgevonden aan de Sint Christoforuskerk te Schagen van een aantal personen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Dit naar aanleiding van de inspectiedienst cultureel erfgoed (subsidieverstrekker) toen wij hierover spraken.

Na dit bezoek, waar alle aspecten zijn besproken en doorgelicht, kwam als conclusie en advies: Allereerst zou ik u willen complimenteren met het gedegen vooronderzoek dat u zelf heeft verricht en heeft laten verrichten door de NIAG. U geeft aan dat de huidige installaties voldoen wat betreft het gewenste comfort en dat vochtgehalten op de juiste manier worden gereguleerd. De gasbranders zijn echter aan vervanging toe en de ambitie is geformuleerd meer duurzaam te willen verwarmen. Liefst 'van het gas af'. De in het NIAG-rapport verzamelde cijfers tonen dat (potentieel) duurzame oplossingen, zoals volledig elektrisch verwarmen of Warmte Kou Opslag aanzienlijk duurder zullen uitpakken dan het huidige systeem. U geeft aan dat dit onwenselijk is. Gas of biomassa bieden financieel de meest aantrekkelijke opties. U geeft aan praktische en logistieke bezwaren te zien voor het gebruik van houtpellets. Bovenstaande afwegingen in gedachte houdend, adviseren wij: de bestaande gasbranders door nieuwe exemplaren te vervangen.

1. De IR-stralingselementen vervangen door een nieuw exemplaar. Het is onmogelijk de toekomst te voorspellen, maar de verwachting is dat deze hun levensduur nog op gas kunnen blijven functioneren;
2. De ventilatievoorzieningen daarop eventueel aanpassen;
3. Eventueel vermogen aanpassen;
4. De luchtverwarming in de ( nabije) toekomst eventueel voorzien van een warmtepomp als warmtebron.

Deze oplossing garandeert dat de relatief gunstige klimaat omstandigheden die uw kerk kent, behouden blijven op een financieel haalbare wijze.

Inmiddels is een herziene offerte aangevraagd en ontvangen van Wardenaar Infrarood Verwarming BV en na bestudering/bespreking hiervan binnen het Parochiebestuur is de opdracht tot uitvoering gegeven. In de kerk heeft u het intussen al kunnen waarnemen. Na het vervangen van de 1<sup>ste</sup> kroon gaan we verder met de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> kroon.

Helaas is door ons onderzoek een fikse vertraging opgelopen maar wij zijn van mening dat dit de moeite waard is geweest voor nu en de toekomst. Ook om onze overwegingen met u te delen in de wetenschap dat uw bijdrage weldoordacht besteed wordt.

Het Parochiebestuur

## **VAN DE BESTUURSTAFEL (2)**

Beste parochianen,

Vanuit het parochiebestuur is er een brief naar de leden van de Wijk Contact Raad (WCR) gegaan welke we graag met jullie willen delen:

*Zoals jullie opgemerkt zullen hebben, ziet het parochiebestuur zich genoodzaakt om administratieve taken af te stoten omdat daarvoor beschikbare uren minder vanzelfsprekend zijn. In 2018 is om die reden gestopt met het drukken en het door de WCR laten verspreiden van de Kerst- en Paaskaarten. Dit zou ook gaan gelden voor het drukken en bezorgen van de felicitatiebrief aan jubilerende bruidsparen.*

*Inspeland op reacties van parochianen inclusief leden van de WCR zijn bovenstaande keuzes heroverwogen.*

*Noodzaak blijft dat keuzes gemaakt moeten worden, echter de Kerst-, Paaskaart en felicitaties bij jubilea willen we blijven drukken en laten verspreiden vanuit de volgende overweging:*

*Eerste reden is dat we graag zien dat de WCR drie keer per jaar bij elkaar blijft komen i.v.m. de verspreiding van de Kerst- en Paaskaart alsook de brieven van de Actie Kerkbalans.*

*Deze avonden van ontmoeting, zich met elkaar en de parochie verbonden voelen in combinatie met een bewust gekozen onderwerp zijn essentieel. De kerk / parochie staat voor zinvol, ontmoeting en verbinding.*

*Tweede reden is dat de verspreiding van de kaarten jaarlijks de gelegenheid biedt om alle parochianen de Blijde Boodschap van Kerstmis en Pasen te laten horen via een mooie afbeelding en een pakkende tekst. Je bereikt zoveel meer dan alleen de praktische mededeling over de vieringen en de aanvang daarvan. Daarnaast wil de kerk / parochie present zijn bij lief en leed waar de felicitatiebrief bij een huwelijksjubileum een onderdeel van is.*

*We hopen dat jullie je in deze overweging kunnen herkennen en vandaaruit de bezorging als vanouds weer willen oppakken. De brieven bij jubilea gaan vanaf nu gewoon door. De Paaskaart slaan we alleen dit jaar nog over. In december wordt de draad weer opgepakt met de Kerstkaart. Jullie zullen zoals gebruikelijk bijtijds worden uitgenodigd voor een bijeenkomst van de WCR.*

*Mochten er nog vragen zijn, weet ons dan te vinden. Met dank voor jullie inzet tot nog toe en vertrouwend op jullie blijvende medewerking,  
een hartelijke groet van het parochiebestuur*

Dat hiermee ons gezamenlijk gedachtengoed uitgedragen mag blijven worden!

Het parochiebestuur

## **EMMAÜSGANGERS**

Maar dan ontmoeten we iemand,  
Een vreemde die een tijdje meeloopt  
iemand die je aanspreekt  
iemand die je de ogen opent  
iemand die zich kenbaar maakt  
in breken en delen  
die een tijdje optrekt met ons,  
ons in vuur en vlam zet  
ons hart doet branden.

Wanneer je iemand ontmoet,  
dan word je een blik gegund  
in een andere wereld  
mag je meedelen in de vreugde,  
in de zorgen of het verdriet,  
in de hoop van een ander,  
in zijn of haar dromen.  
Wanneer je iemand ontmoet,  
mag je God ontdekken  
in het verhaal van de ander.

Ontmoeten is steeds opnieuw op weg gaan  
en onderweg de ander ontdekken  
net zoals dit ergens  
zo tussen Jeruzalem en Emmaüs gebeurde.

Auteur onbekend

## **HET CHRISTOFORUS-INTERNAAT LEIDT OP VOOR HET LEVEN**

Met Pinksteren komt pater Toon naar Schagen, dat komt goed uit want Pinksteren is altijd het feest van de missionarissen. Door de H. Geest gedreven besloten de apostelen de wereld in te gaan om het verhaal van Jezus te brengen.

En dat doet pater Toon dus ook. Hij zal Pinksterzondag verslag doen van de school waar kinderen uit het binnenland leren voor het leven en een vakopleiding krijgen. Hiermee wordt de ontwikkeling van het binnenland in zowel materieel, cultureel, maatschappelijk als godsdienstig opzicht gestimuleerd.

Het internaat heeft een capaciteit van 82 pupillen: 46 jongens en 36 meisjes.

Hun leeftijd varieert tussen 14 en 21 jaar.

Jaarlijks is er een lange wachtlijst van jongeren die op het internaat geplaatst willen worden.

De middelen hiertoe worden verkregen door ouderbijdrage (kostgeld), fondsenwerving, giften en donaties. De ouderbijdrage is lang niet kostendekkend. Daarom is het stichtingsbestuur steeds bezig middelen te zoeken voor de exploitatie en het onderhoud.

En daarom is er dan ook met Pinksteren een speciale deurcollecte voor dat doel.  
Maar u kunt ook uw bijdrage storten op bankrekening NL87 RABO 0191 281 034 t.n.v. Stichting Vrienden van Christoforus.

Voor meer informatie kijk op  
[www.christoforusinternaat.com](http://www.christoforusinternaat.com)



Van harte aanbevolen!

Werkgroep Missie & Ontwikkeling

## **ALGEMENE LEDENVERGADERING ST. LODEWIJK**

### **UITNODIGING**

#### **ALGEMENE LEDENVERGADERING R.K. BEGRAFENISVERENIGING ST. LODEWIJK**

**Datum** : **Maandag 6 mei 2019**  
**Locatie** : **Markt 18 te Schagen**  
(De zaal is beneden per lift bereikbaar)  
**Aanvang** : **20.00 uur**

### **A G E N D A**

01. Opening
02. Mededelingen
03. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 7 mei 2018
04. Jaarverslag 2018
05. Financieel jaarverslag 2018  
Het verslag is verkrijgbaar bij Dhr. J.J. de Git, Kogerlaan 36-B64 te Schagen.  
Tel.: 0224 - 213307
06. Verkiezing bestuursleden 2019  
Aftredend en herkiesbaar: Mevrouw A.C.M. Broers  
De heer P.J. van Etten
07. Rondvraag
08. Sluiting

Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 4 dagen voor de Algemene Ledenvergadering, schriftelijk worden aangemeld bij het ledensecretariaat. Kandidaatstelling dient te geschieden met vermelding van de vacature en dient door ten minste 5 leden te zijn ondertekend.

Ledensecretariaat:  
Annet Broers  
Parallelweg 15  
1741 AS Schagen  
0224 – 214229  
[annet.leen@hetnet.nl](mailto:annet.leen@hetnet.nl)

## DE MAANDELIJKSE ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK

Met veel plezier kunnen wij mededelen dat de actie voor de Voedselbank nog steeds zeer goed loopt.

Om u te informeren over het werk van de Voedselbank hebben wij Nico Vlaming gevraagd een stukje te schrijven over wat zij doen met de door u maandelijks aangeboden producten en financiële bijdragen. Hij heeft hieraan graag gehoor gegeven en het volgende geschreven.

De Voedselbank Kop van Noord, gevestigd in Anna Paulowna, voorziet wekelijks 120 gezinnen uit de gemeente Hollands Kroon en Schagen die onder het bestaansminimum moeten leven, van een voedselpakket. De inhoud van een pakket was vorig jaar gemiddeld 41 artikelen. Onder het motto "Wij verdelen de rest" worden veel artikelen opgehaald bij grote bedrijven en organisaties die voedingswaren over hebben. Dat gaat dan vooral om groente, fruit, aardappelen en brood. Verder vriezen veel supermarkten het verse vlees in dat over datum dreigt te worden. Dat wordt dan in bevroren toestand aan de cliënten verstrekt. De droge kruidenierswaren worden ingezameld bij winkelacties maar ook bij inzamelingen in kerken in de diverse dorpen en steden. Dat zijn dan vooral de artikelen die een gezin geregeld nodig heeft. Dat geeft een belangrijke meerwaarde aan het pakket. Met al deze producten kan de Voedselbank wekelijks een pakket verstrekken waarvan de waarde wordt geschat tussen de 50 en 60 euro. Dit kan alleen maar door de inzet van ongeveer 60 vrijwilligers en de medewerking van de inwoners van beide gemeentes die belangeloos de mooie spullen beschikbaar stellen.

Alhoewel het werk allemaal door vrijwilligers gebeurt en de spullen allemaal gratis beschikbaar worden gesteld heeft de Voedselbank jaarlijks toch te maken met belangrijke kosten. Sinds 2015 heeft de Voedselbank een eigen gebouw waarin al het werk gedaan wordt. Dit betekent dat er jaarlijks een groot bedrag is aan huisvestingskosten. Het vervoer wordt geregeld met een koelwagen die in 2014 is aangeschaft. Ook dat is een grote kostenpost. Gelukkig betalen de gemeentes via een bedrag per pakket een belangrijk deel van de jaarlijkse kosten. Er blijft echter toch altijd nog een behoorlijk bedrag over dat via giften binnengehaald moet worden. Het is altijd weer spannend of dat gaat lukken, want het voortbestaan van de Voedselbank hangt hier van af. Gelukkig is dat via giften van kerken, particulieren en sponsors altijd nog gelukt. Met de medewerking van eenieder ziet de Voedselbank de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

Wij hopen dat u ook in de toekomst met de actie mee wilt blijven doen. Wij zullen u in ieder geval regelmatig over de actie informeren.

Namens de Parochiële Caritas Instelling te Schagen,

Janny van der Zee

## ACTIVITEITEN IN DE KERK OP DE MARKT

### Woensdag 24 April

#### '400 jaar Synode van Dordrecht' in de Grote Kerk op de Markt

Woensdag 24 april om 20.00 u. geven onze pastores Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom aan de hand van foto's van de tentoonstelling in het Dordts Museum een presentatie over deze belangrijke kerkhistorische gebeurtenis. We zien portretten van de predikanten Bogerman en Uutenbogaard en van de Remonstrantse (!) dichteres Lucretia van Merken die meewerkte aan de Psalmberijming van 1773. Onder andere "'t Hijgend hert der jacht ontkomen" is van haar hand. Ook het dodenmasker van Abram Kuyper krijgen we te zien. Het onderwerp klinkt zwaar maar onze pastores staan garant voor een 'luchtige' avond. De geplande excursie vervalt. Uiteraard kan ieder op eigen gelegenheid een dagje Dordrecht

doen en de tentoonstelling bezoeken. Maar iedereen is welkom om deze avond in de Grote Kerk bij te wonen. Het begint om 20.00 uur.

Om alvast in de agenda te noteren.

### Zondag 7 juli

U2-kerkdienst in de Schager Muziektuin met ds. Jan Andries de Boer van Winkel. Ds. Jan Andries de Boer – rockdominee – verzorgt een bijzondere kerkdienst in de Muziektuin. Iedereen die eens een rock-kerkdienst wil bijwonen, van harte welkom. Uiteraard hopen we op mooi weer.

### Vrijdag 26 juli

Nu al maken wij u attent op het optreden van het wereldberoemde Temple Church Boyschoir uit Londen in de Grote Kerk op de Markt.

<https://www.youtube.com/watch?v=0TSS3lQfqlQ>

Dit koor is te gast in Enkhuizen en maakt een uitstap naar Schagen.

Namens de taakgroep 'Leren en Doen'

**Rik Laernoës, voorzitter (+316 29 220 184)**

**Dorpsstraat 1**

**1769 HA Haringhuizen**

### PAROCHIEAGENDA

---

<b>Za.</b>	<b>27 april</b>	<b>19.00 uur</b>	Eucharistieviering met samenzang
<b>Zo.</b>	<b>28 april</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>2<sup>e</sup> Zondag van Pasen – Beloken Pasen:</b> Eucharistieviering met samenzang. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken in de pastorie, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep.
		<b>15.30 uur</b>	Orgelconcert door Willeke Smits, organiste van de Hooglandse kerk te Leiden
<b>Ma.</b>	<b>29 april</b>	<b>08.30 uur</b>	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
<b>Di.</b>	<b>30 april</b>	<b>19.00 uur</b>	Avondmis in de dagkapel
<b>Wo.</b>	<b>01 mei</b>	<b>10.45 uur</b>	Eucharistieviering in 'De Bron': pastoor Eduard Moltzer
<b>Vr.</b>	<b>03 mei</b>	<b>09.30 uur</b>	H. Mis in de dagkapel
		<b>19.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
<b>Zo.</b>	<b>05 mei</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>3<sup>e</sup> Zondag van Pasen:</b> Eucharistieviering m.m.v. cantores van de Petrus en Pauluskerk Den Helder. Kinderen zijn welkom in de pastorie bij de <b>Kinderkerk</b> . U kunt vandaag een artikel meebrengen voor de Voedselbank en achter in de kerk afgeven bij de PCI.
		<b>17.00 uur</b>	Rozenkransgebed in de kapel op de Keins
<b>Ma.</b>	<b>06 mei</b>	<b>08.30 uur</b>	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
<b>Di.</b>	<b>07 mei</b>	<b>19.00 uur</b>	Avondmis in de dagkapel
<b>Wo.</b>	<b>08 mei</b>	<b>10.45 uur</b>	Woorddienst in 'De Bron': pastor Louise Kooiman
<b>Vr.</b>	<b>10 mei</b>	<b>09.30 uur</b>	H. Mis in de dagkapel
		<b>19.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
<b>Za.</b>	<b>11 mei</b>	<b>19.00 uur</b>	Woord- en Communieviering met samenzang
<b>Zo.</b>	<b>12 mei</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>4<sup>e</sup> Zondag van Pasen:</b> Eucharistieviering met samenzang.
		<b>17.00 uur</b>	Rozenkransgebed in de kapel op de Keins
<b>Ma.</b>	<b>13 mei</b>	<b>08.30 uur</b>	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
<b>Di.</b>	<b>14 mei</b>	<b>08.15 uur</b>	Kerkwerken groep 2



<b>Wo.</b>	<b>15 mei</b>	<b>19.00 uur</b>	Avondmis in de dagkapel
<b>Vr.</b>	<b>17 mei</b>	<b>10.45 uur</b>	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
		<b>09.30 uur</b>	H. Mis in de dagkapel
		<b>19.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
		<b>19.00 uur</b>	Oefenen familiekoor in de pastorie
		<b>19.30 uur</b>	Vespers – Schola Cantorum
<hr/>			
<b>Zo.</b>	<b>19 mei</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>5<sup>e</sup> Zondag van Pasen:</b> Eucharistieviering m.m.v. het Groot Koor uit Castricum. Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie met elkaar te drinken achter in de kerk, verzorgd door leden van de Wijkcontactraad: Nico Stuijt, Ton Steemers, Carolien Mooij en Christiene Scheepers
		<b>16.00 uur</b>	Tamilviering
		<b>17.00 uur</b>	Rozenkransgebed in de kapel op de Keins
<b>Ma.</b>	<b>20 mei</b>	<b>08.30 uur</b>	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
<b>Di.</b>	<b>21 mei</b>	<b>19.00 uur</b>	Avondmis in de dagkapel
<b>Vr.</b>	<b>24 mei</b>	<b>09.30 uur</b>	H. Mis in de dagkapel
		<b>19.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
<b>Za.</b>	<b>25 mei</b>	<b>16.00 uur</b>	Oefenen familiekoor in de pastorie
		<b>19.00 uur</b>	Eucharistieviering met samenzang
<b>Zo.</b>	<b>26 mei</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>6<sup>e</sup> Zondag van Pasen – 1<sup>e</sup> Communie:</b> Eucharistieviering m.m.v. het familiekoor
		<b>15.30 uur</b>	Mariaconcert door het Gemengd koor – 500 jaar Keins. Opening van de tentoonstelling.
		<b>17.00 uur</b>	Rozenkransgebed in de kapel op de Keins
<b>Ma.</b>	<b>27 mei</b>	<b>08.30 uur</b>	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
<b>Di.</b>	<b>28 mei</b>	<b>19.00 uur</b>	Avondmis in de dagkapel
<b>Wo.</b>	<b>29 mei</b>	<b>10.45 uur</b>	Eucharistieviering in 'De Bron': pastoor Eduard Moltzer
<b>Do.</b>	<b>30 mei</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>Hemelvaartsdag:</b> Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor
<b>Vr.</b>	<b>31 mei</b>	<b>09.30 uur</b>	H. Mis in de dagkapel
		<b>19.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
<b>Zo.</b>	<b>02 juni</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>7<sup>e</sup> Zondag van Pasen:</b> Eucharistieviering m.m.v. het gregoriaans koor. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken in de pastorie, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep. U kunt vandaag een artikel meebrengen voor de Voedselbank en achter in de kerk afgeven bij de PCI.
<b>Ma.</b>	<b>03 juni</b>	<b>08.30 uur</b>	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
<b>Di.</b>	<b>04 juni</b>	<b>19.00 uur</b>	Avondmis in de dagkapel
<b>Vr.</b>	<b>07 juni</b>	<b>09.30 uur</b>	H. Mis in de dagkapel
		<b>19.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
<b>Za.</b>	<b>08 juni</b>	<b>19.00 uur</b>	Eucharistieviering met samenzang
<b>Zo.</b>	<b>09 juni</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>Pinksteren:</b> Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor
		<b>16.00 uur</b>	Tamilviering
<b>Ma.</b>	<b>10 juni</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>2<sup>e</sup> Pinksterdag:</b> Oecumenische viering in onze kerk
		<b>10.45 uur</b>	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
<b>Di.</b>	<b>11 juni</b>	<b>19.00 uur</b>	Avondmis in de dagkapel

<b>Wo.</b>	<b>12 juni</b>	<b>10.45 uur</b>	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
<b>Vr.</b>	<b>14 juni</b>	<b>09.30 uur</b>	Vervalt
		<b>10.00 uur</b>	Huwelijk Niro Sribalan en Janu Sinnavan
		<b>19.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

<b>Zo.</b>	<b>16 juni</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>Heilige Drie-Eenheid:</b> Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd koor. Kinderen zijn welkom in de pastorie bij de <b>Kinderkerk.</b>
<b>Ma.</b>	<b>17 juni</b>	<b>08.30 uur</b>	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
<b>Di.</b>	<b>18 juni</b>	<b>19.00 uur</b>	Avondmis in de dagkapel
<b>Wo.</b>	<b>19 juni</b>	<b>10.45 uur</b>	Woorddienst in 'De Bron': pastor Dries Blokker
<b>Vr.</b>	<b>21 juni</b>	<b>09.30 uur</b>	H. Mis in de dagkapel
		<b>19.00 uur</b>	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

## LECTOREN / MISDIENAARS

			<b>Lectoren</b>	<b>Misdienaars</b>
<b>Za.</b>	<b>27 april</b>	19.00 uur	Chris van Lint	Lia Vermeulen / Yasmina Thevasahayam
<b>Zo.</b>	<b>28 april</b>	10.00 uur	Ans de Ruijter	Renod Francis / Ruchita Francis
<b>Zo.</b>	<b>5 mei</b>	10.00 uur	Frans Wildeboer	Denisshan Jeganathan / Rajihven Francis
<b>Za.</b>	<b>11 mei</b>	19.00 uur	Janny van der Zee	Rob, Mike en Jim van Haaren
<b>Zo.</b>	<b>12 mei</b>	10.00 uur	Johan Korse	Kevin Auspicious / Dishan Anthiresu
<b>Zo.</b>	<b>19 mei</b>	10.00 uur	Kitta Hogervorst	Saskia Forrester / Wilma Leermakers
<b>Za.</b>	<b>25 mei</b>	19.00 uur	Dilani Anthiresu	Antony en Ashley Anthonipillai
<b>Zo.</b>	<b>26 mei</b>	10.00 uur	1 <sup>e</sup> H. Communie	Communicantjes
<b>Do.</b>	<b>30 mei</b>	10.00 uur	Saskia Forrester	Nora Bruins / Jeson Jeganathan
<b>Zo.</b>	<b>02 juni</b>	10.00 uur	Ans de Ruijter	Vinida en Yonas Thevasahayam
<b>Za.</b>	<b>08 juni</b>	19.00 uur	Chris van Lint	Rob, Mike en Jim van Haaren
<b>Zo.</b>	<b>09 juni</b>	10.00 uur	Johan Korse	Safana en Yasmina Thevasahayam
<b>Zo.</b>	<b>16 juni</b>	10.00 uur	Dilani Anthiresu	Lia Vermeulen / Saskia Forrester
<b>Za.</b>	<b>22 juni</b>	19.00 uur	Frans Wildeboer	Renod en Ruchita Francis
<b>Zo.</b>	<b>23 juni</b>	10.00 uur	Janny van der Zee	Solveg Steur / Mauro en Evie Roubos

## KOSTERS / COLLECTANTEN

			<b>Koster</b>	<b>Collectanten</b>
<b>Za.</b>	<b>27 april</b>	19.00 uur	Gerard Blom	J. Kox / C. van de Luitgaarden
<b>Zo.</b>	<b>28 april</b>	10.00 uur	Jan Heddes	J. Huiberts / D. Dijkman
<b>Zo.</b>	<b>5 mei</b>	10.00 uur	Lia Vermeulen	R. Steemers / D. Dijkman
<b>Za.</b>	<b>11 mei</b>	19.00 uur	Jan Heddes	J. Kox / C. van de Luitgaarden
<b>Zo.</b>	<b>12 mei</b>	10.00 uur	Antony Anthonipillai	A. Wijnants / G. de Ruijter
<b>Zo.</b>	<b>19 mei</b>	10.00 uur	Theo Zuurbier	J. Huiberts / R. Steemers
<b>Zo.</b>	<b>19 mei</b>	16.00 uur	Anthony Anthonipillai	-
<b>Za.</b>	<b>25 mei</b>	19.00 uur	Jan Heddes	J. Kox / C. van de Luitgaarden
<b>Zo.</b>	<b>26 mei</b>	10.00 uur	Lia Vermeulen	D. Dijkman / G. de Ruijter
<b>Do.</b>	<b>30 mei</b>	10.00 uur	Theo Zuurbier	J. Huiberts / A. Wijnants
<b>Zo.</b>	<b>02 juni</b>	10.00 uur	Antoon Vergeer	R. Steemers / D. Dijkman
<b>Za.</b>	<b>08 juni</b>	19.00 uur	Gerard Blom	J. Kox / C. van de Luitgaarden
<b>Zo.</b>	<b>09 juni</b>	10.00 uur	Antoon Vergeer	J. Huiberts / R. Steemers
<b>Zo.</b>	<b>09 juni</b>	16.00 uur	Anthony Anthonipillai	-
<b>Ma.</b>	<b>10 juni</b>	10.00 uur	Theo Zuurbier	D. Dijkman / G. de Ruijter
<b>Zo.</b>	<b>16 juni</b>	10.00 uur	Antony Anthonipillai	R. Steemers / J. Huiberts
<b>Za.</b>	<b>22 juni</b>	19.00 uur	Gerard Blom	J. Kox / C. van de Luitgaarden

**Zo. 23 juni** 10.00 uur Lia Vermeulen D. Dijkman / J. Huiberts

#### MISINTENTIES

---

**Za. 27 april** 19.00 uur Rob Stringer, Co Stam, Tineke Timmermans, Jaap Waij  
**Zo. 28 april** 10.00 uur Joop en Karl Molenaar en zegen over het gezin, Theo Waij en zegen over zijn gezin, Cor Schouten, Piet van Duin uit dankbaarheid en om zegen voor zijn gezin, Rob Stringer, Co Stam, Tineke Timmermans, Quirinus Vink en Sjaan Vink-Groenendijk, Rens Ansems en zegen over zijn gezin, Jaap Waij  
**Ma. 29 april** 08.30 uur Wim van de Wiel, Jaap Waij  
**Di. 30 april** 19.00 uur Jaap Waij  
**Vr. 03 mei** 09.30 uur Jaap Waij

---

**Zo. 05 mei** 10.00 uur Cor Schouten, Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie, Overleden ouders Van Diepen-Romein en zegen over hun gezin, Jaap Waij  
**Ma. 06 mei** 08.30 uur Jig de Vries en zegen over al zijn dierbaren, Jaap Waij  
**Di. 07 mei** 19.00 uur Jaap Waij  
**Vr. 10 mei** 09.30 uur Jaap Waij

---

**Za. 11 mei** 19.00 uur Bep en Leo Kocken-van der Voort, Jan Vader en zegen over zijn gezin, Jaap Waij  
**Zo. 12 mei** 10.00 uur Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Bep van Zutphen-Eldering en zegen over haar gezin, Cor Schouten, Jaap Waij  
**Ma. 13 mei** 08.30 uur Jaap Waij  
**Di. 14 mei** 19.00 uur Jaap Waij  
**Vr. 17 mei** 09.30 uur Emmy Bontje-Kouw, Piet van Duin; uit dankbaarheid en om zegen voor zijn gezin, Jaap Waij

---

**Zo. 19 mei** 10.00 uur Levende en overleden familie Komen-Groot, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Joop en Jeanne Hendriks-van de Winkel, Overleden familieleden Bos en Van Lochem, Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, Overleden ouders Rozing-de Haan en zegen over kinderen en kleinkinderen, Arie en Marga Berger, Jaap Waij  
**Ma. 20 mei** 08.30 uur Jaap Waij  
**Di. 21 mei** 19.00 uur Jaap Waij  
**Vr. 24 mei** 09.30 uur Bep en Leo Kocken-van der Voort, Jaap Waij

---

**Za. 25 mei** 19.00 uur Cor Rus, Jaap Waij  
**Zo. 26 mei** 10.00 uur Bep van Zutphen-Eldering en zegen over haar gezin, Wim Schouten en zegen over kinderen en kleinkinderen, Jaap Waij  
**Ma. 27 mei** 08.30 uur Wim van de Wiel  
**Di. 28 mei** 19.00 uur Intentie nog open  
**Do. 30 mei** 10.00 uur Intentie nog open  
**Vr. 31 mei** 09.30 uur Intentie nog open

---

<b>Zo.</b>	<b>02 juni</b>	10.00 uur	Henk en Jopie Wijers-van 't Hert; onze ouders zijn altijd bij ons, Martin van der Waart, Joop en Karl Molenaar en zegen over het gezin, Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen, kleinkinderen en familie
<b>Ma.</b>	<b>03 juni</b>	08.30 uur	Intentie nog open
<b>Di.</b>	<b>04 juni</b>	19.00 uur	Intentie nog open
<b>Vr.</b>	<b>07 juni</b>	09.30 uur	Emmy Bontje-Kouw

---

<b>Za.</b>	<b>08 juni</b>	19.00 uur	Piet en Trien Groen-de Boer, Theo Waij en zegen over zijn gezin
<b>Zo.</b>	<b>09 juni</b>	10.00 uur	Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Ben Waij, Cor en Ada Huiberts-van der Aar, Joop en Jeanne Hendriks-van de Winkel, Overleden ouders Rozing-de Haan en zegen over kinderen en kleinkinderen, Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 55-jarig huwelijk, Piet Jong
<b>Di.</b>	<b>11 juni</b>	19.00 uur	Intentie nog open
<b>Vr.</b>	<b>14 juni</b>	09.30 uur	Piet van Duin uit dankbaarheid en om zegen voor zijn gezin

---

<b>Zo.</b>	<b>16 juni</b>	10.00 uur	Overleden familie Berbée-van Lierop, Joop en Jeanne Hendriks-van de Winkel
<b>Ma.</b>	<b>17 juni</b>	08.30 uur	Intentie nog open
<b>Di.</b>	<b>18 juni</b>	19.00 uur	Intentie nog open
<b>Vr.</b>	<b>21 juni</b>	19.00 uur	Simon van der Voort

---

## KERKVERVOER

**Gelieve niet te bellen of te mailen eerder dan een week voor de betreffende zondag!**

<b>28 april</b>	<b>Nelly Sier-Poland</b>	<b>0224-215036</b>	nelly-sier-poland@ziggo.nl
<b>5 mei</b>	<b>Nelly Sier-Poland</b>	<b>0224-215036</b>	nelly-sier-poland@ziggo.nl
<b>12 mei</b>	<b>Nico Kuin</b>	<b>0224-216356</b>	nicokuin@hetnet.nl
<b>19 mei</b>	<b>Liesbeth Ranzijn</b>	<b>0224-720483</b>	liesbethranzijn@outlook.com
<b>26 mei</b>	<b>Monica Wildeboer</b>	<b>0224-214208</b>	mcwildeboer@planet.nl
<b>30 mei</b>	<b>Monica Wildeboer</b>	<b>0224-214208</b>	mcwildeboer@planet.nl
<b>2 juni</b>	<b>Monica Wildeboer</b>	<b>0224-214208</b>	mcwildeboer@planet.nl
<b>9 juni</b>	<b>Nico Kuin</b>	<b>0224-216356</b>	nicokuin@hetnet.nl
<b>10 juni</b>	<b>Liesbeth Ranzijn</b>	<b>0224-720483</b>	liesbethranzijn@outlook.com
<b>16 juni</b>	<b>Nico Kuin</b>	<b>0224-216356</b>	nicokuin@hetnet.nl
<b>23 juni</b>	<b>Liesbeth Ranzijn</b>	<b>0224-720483</b>	liesbethranzijn@outlook.com
<b>30 juni</b>	<b>Monica Wildeboer</b>	<b>0224-214208</b>	mcwildeboer@planet.nl
<b>7 juli</b>	<b>Hans Boomgaard</b>	<b>06-12779911</b>	hans.boomgaard@quicknet.nl
<b>14 juli</b>	<b>Nico Kuin</b>	<b>0224-216356</b>	nicokuin@hetnet.nl

## VERVOER NAAR DE KERK EN TERUG DOOR VRIJWILLIGERS

Vijf vrijwilligers hebben zich aangemeld om op zon- en feestdagen parochianen, die geen vervoer hebben, naar de kerk te vervoeren.

Als men op een bepaalde zondag vervoerd wil worden, dan moet men de betreffende chauffeur van die zondag bellen op maandag t/m vrijdag vóór die betreffende zondag tussen 18.00 en 20.00 uur of men kan een e-mail sturen. Dan kan er een afspraak worden gemaakt

tussen de chauffeur en de parochiaan. De lijst van chauffeurs staat in de Hoeksteen vermeld na de Parochieagenda. **Gelieve niet te bellen of te mailen eerder dan een week voor de betreffende zondag!**

Een chauffeur kan maximaal drie personen meenemen. En voor de chauffeur wordt op het kerkplein een plek gereserveerd om zijn passagier(s) te laten in/uitstappen.

Een chauffeur is bij schade of ongeval verzekerd via zijn autoverzekering en kan eventueel als vrijwilliger ook een beroep doen op de collectieve gemeenteverzekering.

Indien er onderling geruild moet worden of men kan een chauffeur niet bereiken, dan kan men altijd contact opnemen met de contactpersonen, Jan Spruijt of Kees Rodenburg.

Het aantal vrijwilligers is beperkt, dus het zou heel goed zijn, als er nog meer vrijwilligers zich zouden willen aanmelden, zodat men met meerderen, minder hoeft te rijden.

Namens de Wijkcontactraad, Jan Spruijt (tel. 213220; e-mail: jmcm8@xs4all.nl) en Kees Rodenburg (tel. 2145235; e-mail: cf.rodenburg@quicknet.nl)

## IN DE HEER OVERLEDEN

### In memoriam Rob Stringer

\* Haarlem, 03-09-1939

† Schagen, 06-03-2019

Pap

En dan staat mijn leven ineens volledig in het teken van jou, terwijl het leven van jou heel lang in het teken van mij stond. Zo worden de rollen omgedraaid en heb ik samen met vele anderen voor het laatste aardse stukje van jouw reis gezorgd en je naar de brug gebracht. Je zoon Joop.

Begonnen als bakkersjongen op 12-jarige leeftijd want er moest letterlijk brood op de plank komen.

In 1958 moest je in dienst en werd je kok/hofmeester in Vinkenveen op het vakantiepark voor de officieren met mam samen kunnen genieten van boottochtjes. Daarna bij de NZH als conducteur /buschauffeur op de lijn Amsterdam-Haarlem-Zandvoort.

Maar je echte passie was toch wel vlees, heel veel vlees. Je hebt bij veel winkels gewerkt tot rond je 50<sup>e</sup> het kaarsje niet meer wilde branden. Maar je kon niet stil zitten. Toen Martin een auto bij Zentveldt kocht ging je daar auto's poetsen. Met groene kentekenplaten in de trein een auto ophalen tot je dat ook niet meer kon.

De Parkinson ging je in de weg zitten. Ook zette je je in voor de rommelmarkt van de missie, loten verkopen, taarten regelen waarvoor je de winkels langs ging.

Onze familieweekenden zullen nooit meer hetzelfde zijn zonder jouw stukken kaas, worst en vlees voor op de barbecue.

De laatste tijd deed je nog veel klaverjassen en ook daarvoor regelde je de prijsjes.

En nu is alles anders. Dank voor alles lieve Rob.

Hartverwarmend was de aandacht van zo velen bij het afscheid van mijn man, onze vader en opa Rob Stringer.

Dank ook voor de gift aan de Parkinson-vereniging.

Dini Stringer-Braak,  
kinderen en kleinkinderen

\*\*\*

## In memoriam Jacobus Stam Co

\* 18 november 1947

† 7 maart 2019

Co groeide op in Schagen in het gedeelte wat Muggenburg heet. Ze waren daar met negen personen, een groot gezin. Hij ging net als alle anderen in die tijd naar de Aloysiusschool en daarna door naar de L.T.S. om een vak te leren. Hij werd uiteindelijk timmerman en ging aan de slag bij diverse aannemers. In 1993 besloot Co om voor zichzelf te beginnen en met 30 jaar ervaring mocht hij zich dan ook een aannemersbedrijf noemen. Co had een goede naam en stond garant voor kwaliteit en daarom hoefde hij ook weinig reclame te maken. De klanten wisten hem wel te vinden en hij had dan ook voldoende werk. Daarnaast had hij een groot gevoel voor humor en dit was ook één van de redenen dat mensen graag met hem samen werkten en dat hij graag gezien was. Co zijn gezin bestond uit 5 personen: zijn vrouw Ans, en de kinderen Patricia, Maikel en John, alle drie geboren in de Kanaalstraat, waar hij jaren gewoond heeft. Uiteindelijk kocht hij het huis in de Frans Halsstraat dat hij helemaal heeft verbouwd en naar zijn zin heeft gemaakt. Dit werd en is een heerlijke stek waar hij met plezier woonde. Voetballen was zijn passie maar uiteindelijk kreeg hij een knieblesure en besloot toen om scheidsrechter te worden, om in ieder geval nog wat affiniteit met het spel te houden. Uiteindelijk ging Co met pensioen en genoot met volle teugen van zijn kleinkinderen, fietsen en biljarten bij verschillende verenigingen. In september 2017 kwam Co met een klaplong in het ziekenhuis terecht. Hier heeft hij meerdere weken gelegen en het herstel wou maar niet lukken. De long wou niet meer genezen en uiteindelijk kreeg hij de diagnose dat het longvlieskanker was. Dus in december 2018 kreeg hij dan ook te horen dat het niet meer beter werd en dat het ook niet te genezen was. Na 4 maanden heeft hij uiteindelijk afscheid van ons genomen en sliep hij voor altijd in. We missen je enorm maar de mooie herinneringen blijven.

Ans, de kinderen en kleinkinderen

## JEZUS IS AAN DE LIJN

### Je kunt Hem bellen en vertellen wat je wilt ...

Als je verdriet hebt, bel Johannes 14  
Als mensen je teleurstellen, bel Psalm 27  
Als je vruchtbaar wilt zijn, bel Johannes 15  
Als je hebt gezondigd, bel Psalm 51  
Als je je zorgen maakt, bel Mattheüs 6:19-34  
Als je in gevaar bent, bel Psalm 91  
Als God ver weg lijkt, bel Psalm 139  
Als je geloof wakker geschud moet worden, bel Hebrëeën 11  
Als je eenzaam en bang bent, bel Psalm 23  
Als je bitter en kritisch bent, bel 1 Korintiërs 13  
Voor het geheim tot geluk, bel Kolossenzen 3:12-17  
Om het christendom te begrijpen, bel 2 Korintiërs 13  
Als je je down en terneergeslagen voelt, bel Romeinen 8:13  
Als je vrede en rust wilt, bel Mattheüs 11:25-13  
Als je voor werk of recreatie op reis gaat, bel Psalm 121  
Als je gebeden lauw worden of egoïstisch, bel Psalm 67  
Voor grote vindingrijkheid, bel Jesaja 55  
Als je moed nodig hebt voor een grote taak, bel Jozua 1  
Hoe je met je naaste moet omgaan, bel Romeinen 12

Als je aan investeringen en winst denkt, bel Marcus 10  
Als je depressief bent, bel Psalm 27  
Als je portemonnee leeg is, bel Psalm 37  
Als je het vertrouwen in mensen verliest, bel 1 Korintiërs 13  
Als mensen onvriendelijk zijn, bel Johannes 15  
Als je ontmoedigd bent over je werk, bel Psalm 126

**Alternatieve nummers:**

Om met angst om te gaan, bel Psalm 34:7  
Voor veiligheid, bel Psalm 121:3  
Voor zekerheid, bel Marcus 8:35  
Voor nog meer zekerheid, bel Psalm 145:18

**Alle lijnen zijn 24 uur per dag open!**

Van een parochiaan

**DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (32)**

Eindelijk zal de langverwachte belofte in vervulling gaan: Door Gods genade schenkt Sara, die haar leven lang onvruchtbaar is geweest, het leven aan een zoon. Abraham noemt hem Jitschaak, Isaak; 'het kind van de lach'. Een jaar geleden had Sara gelachen toen God hen in hun tent kwam vertellen dat zij een zoon zou krijgen. Toen was het de lach van het ongeloof, nu kan Sara lachen uit vreugde. Abraham is honderd jaar als Isaak geboren wordt. En volgens Gods bevel besnijdt hij zijn zoon als hij acht dagen oud is.

De jongen groeit voorspoedig op en na drie jaar krijgt hij geen borstvoeding meer. Dat moet gevierd worden met een groot feest en een maaltijd. Maar als Sara de zoon van Hagar en Abraham, Ismaël, zijn eerstgeborene, ziet lachen, wordt Sara boos en eist ze van Abraham dat hij de slavin en haar kind wegstuurt: *"Jaag die slavin met haar zoon weg, want de zoon van die slavin mag geen mede-erfgenaam worden van mijn zoon Isaak"*. Abraham vindt dit ongepast, het gaat hier tenslotte om zijn eerstgeborene. Ook Ismaël is door Abraham geliefd.

Maar God zegt dat Abraham moet doen wat Sara zegt. Jaren geleden is 'de tragedie' begonnen, toen Abraham naar Sara luisterde toen zij hem voorstelde Hagar draagmoeder te laten zijn. Doordat Abraham toen naar Sara luisterde is hij geboren, die de belofde, de gezegende niet is, en nu moet Abraham met hem breken. Isaak is de zoon van de belofte, met hem zal de lijn verder gaan naar de Messias toe. *"Luister naar wat Sara zegt: want alleen door Isaak krijg je nageslacht dat jouw naam draagt. Maar ook de zoon van de slavin zal ik tot een volk maken, omdat ook hij een kind van jou is"* (Gen 21: 12b,13).

Vroeg in de morgen stuurt Abraham met pijn in zijn hart zijn eerstgeborene en zijn moeder weg met brood en een zak water. Maar onderweg verdwaalt Hagar in de woestijn van Berseba. Als de waterzak leeg is legt zij haar kind onder een struik en gaat zelf verderop zitten; zij kan het sterven van haar kind niet aanzien: *"Ze bleef daar zitten en schreide luid"*. 'God hoort', betekent de naam Ismaël: zal God horen? En God hoort het schreien van de jongen en de engel van God roept vanuit de hemel tot haar: *"Hagar, vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord. Sta op, neem de jongen op en houd hem stevig vast, want ik zal een groot volk van hem maken"*. God opent Hagar de ogen en zij ziet een bron. Ze vult de waterzak en geeft de jongen te drinken. God beschermde de jongen en toen hij groot geworden was leefde hij in de woestijn van Paran en werd boogschutter. Zijn moeder koos voor hem een vrouw uit Egypte. Wordt vervolgd.....

Monica Wildeboer, catechiste

## 8 VRAGEN VOOR EEN PAROCHIAAN

Mijn naam is Riet Steemers, getrouwd met Ton. Wij hebben drie zonen en schoondochters en twee kleinkinderen.

**1. Wat betekent geloof voor u?**

Geloof betekent voor mij houvast in mijn leven waaruit ik kracht kan putten (Psalm 23 spreekt mij zeer aan).

**2. Wat is uw betrokkenheid bij de Sint Christoforus parochie?**

De parochie betekent voor mij, dat ik mij in mag zetten b.v. als collectant, assisteren bij een uitvaart en het "bemannen van het winkeltje". Vooral op de Westfriese donderdagen is het winkeltje een visitekaartje voor de parochie en ook een stukje evangelisatie.

**3. Als u lid was van het PB, welk initiatief zou u dan nemen?**

Op dit moment zou ik zeggen de verwarming. Maar ik geloof wel dat het PB zich goed inzet voor het welzijn van de kerk.

**4. Wat maakt u gelukkig?**

Mijn gezin en veel kleine dingen, nu de lente met zijn groei en bloei, een vriendelijk woord of een goed gesprek.

**5. Wie zou u wel eens willen ontmoeten?**

Mijn vader en moeder, om hen nogmaals te kunnen bedanken voor alle zorg en liefde die ik en mijn gezin van hen mochten ontvangen.

**6. Welk verhaal uit de bijbel past u?**

De gelijkenis van de Verloren Zoon, dat wat er ook gebeurt, je altijd terug mag en kan komen bij de Vader.

**7. Als u een keer mocht preken, waar gaat het dan over?**

Geloof, Hoop en Liefde.

**8. Waar vraagt u voor te bidden?**

Ik bid voor alle mensen dat zij het geloof niet verliezen, maar vasthouden, ook als het heel moeilijk kan zijn.

Ik geef het stokje door aan Antoon Vergeer.

## EEN VERBOND NA DE BEVRIJDING

Deze dagen ga je vast weer beelden zien van de bevrijding van Nederland. De opluchting dat Nederland weer een vrij land is. De koningin die na jaren weer voet zet op Nederlandse bodem. Eindelijk onze eigen vlag weer hoog in top!

Vrede is niet vanzelfsprekend. Na de Tweede Wereldoorlog realiseert een aantal westerse landen zich dat goed. Daarom sluiten zij in april 1949 een militair verbond, de NAVO (Noord Atlantische Verdragsorganisatie). Dit jaar viert de NAVO dus haar 70<sup>ste</sup> verjaardag.

De landen beloven elkaar te steunen. Als één van hen wordt aangevallen, zullen alle landen samenwerken om de aanvaller af te weren.

Datzelfde heeft God op het oog. Daarom sluit hij met mensen een verbond. De Israëlieten waren door God uit Egypte bevrijd, na jarenlange onderdrukking. Het land van hun dromen was nog ver weg. Eerst kwamen ze in de woestijn. Daar kun je gemakkelijk verdwalen. Daarom maakt God zich dáár aan hen bekend en sluit uit liefde een verbond met hen.



Bij een bondgenootschap horen regels die je probeert na te leven. Doe je dat niet, dan neem je je partners (en jezelf !) niet serieus. De regels die God aan mensen geeft, worden de tien geboden genoemd. Dat klinkt zo negatief vinden sommigen, want de regels zijn er voor de vrijheid van mensen. Zij spreken daarom liever over de tien woorden, de tien leefregels of de tien beloftes van God. Wie zo tegen zinvolle regels aankijkt, zal ze ook naleven. Uit vrije wil. Zo iemand leeft in vrijheid.

Jannie Schalen

## **DE ACHTTIEN DOODEN**

Een cel is maar twee meter lang  
en nauw twee meter breed,  
wel kleiner nog is het stuk grond,  
dat ik nu nog niet weet,  
maar waar ik naamloos rusten zal,  
mijn makkers bovendien,  
wij waren achttien in getal,  
geen zal den avond zien.....

Dit is het eerste couplet van het gedicht dat Jan Campert schreef en dat gaat over 18 verzetsstrijders die in hun cel op hun executie wachten.

Jan Campert (1902 – 1943)

## **AMNESTY INTERNATIONAL**

### **SCHRIJF EEN BRIEF, VERANDER EEN LEVEN**

Dit is de ondertitel van de Amnesty actie 'WRITE FOR RIGHTS'.

Een groeiende groep parochianen abonneert zich op de maandelijkse briefzending van Amnesty International.

Zij ontvangen thuis per e-mail twee voorbeeldbrieven gericht aan regeringen, waarin aandacht wordt gevraagd voor rechtszaken en veroordelingen, waarbij sprake is van schendingen van mensenrechten. Ook bijgevoegd is een voorbeeldgroet voor een individuele gevangene of een groep van mensenrechtenverdedigers.

De brieven en de groet worden thuis nageschreven en verstuurd op het moment dat het past.

Regelmatig kunnen we, mede als gevolg van de wereldwijde schrijfinspanningen, goed nieuws melden.

Wat het schrijven voor de individuele gevangene betekent, kunt u lezen in de brief van Ibrahim Halawa.

Wilt u ook meeschrijven, dan kunt u zich aanmelden via [ctops@hetnet.nl](mailto:ctops@hetnet.nl)

Corrie Tops

Dublin, December 2018

Beste Amnesty-supporter,

Vier jaar brieven schrijven. Ik schreef aan iedereen die ik kende en gebruikte ieder woord waarover ik beschikte. Brief na brief, schreeuwend om hulp. In de hoop dat iemand zou antwoorden. Ik schreef over alles dat me is overkomen, van marteling tot hoeveel ik mijn thuis en mijn familie miste, hoeveel ik de vrijheid miste.

Naarmate de tijd verstreek begon ik de hoop te verliezen. Het leek alsof mensen niet meer achter me stonden, en ik vreesde dat ik nooit op tijd vrij zou komen voordat dierbaren me zouden ontvallen. Tijd werd mijn ergste vijand. Het voelde alsof de cel op mijn borst drukte en ik kon geen uiting meer geven aan mijn gevoelens, ik kon niet meer schrijven. Maar opeens was daar weer hoop.

Ik was jarig en probeerde een brief aan mijn familie in Ierland te schrijven, over hoezeer ik ze miste en hoe graag ik bij ze wilde zijn, toen ik werd opgeroepen voor een bezoek. Het bleek dat Amnesty International 25.000 mensen had gemotiveerd om mij een verjaardagskaart te sturen. Het enige wat ik erover kan zeggen is dat het mijn leven gered heeft. Want die brief aan mijn familie was een afscheidsbrief.

In de vier jaar dat ik gevangenzat heeft Amnesty niet alleen mij gesteund, maar ook mijn familie. Amnesty gaf hun niet alleen hoop, maar vooral ook juridisch advies. Doordat Amnesty mij erkende als gewetensgevangene, schonken de Verenigde Naties en het Europees Parlement aandacht aan mijn zaak.

Mijn zussen, die net als ik gearresteerd waren omdat ze gedemonstreerd hadden, werden eerder vrijgelaten dan ik en teruggestuurd naar Ierland, waar ze de strijd voor mijn vrijheid voortzetten. Ik zal hen voor altijd dankbaar zijn voor al het werk dat ze voor me verzet hebben. Mijn familie is geweldig. Maar mijn zussen waren geen ervaren actievoerders. Ze wendden zich tot Amnesty International voor hulp en lieten mijn brieven zien. Ik had er geen idee van dat Amnesty iedere brief ontvangen had waarin ik om hulp schreeuwde, en dat ze mij daarna nooit meer in de steek zouden laten.

Ik geniet iedere dag van de frisse lucht alsof het een nieuwe dag is; ik ben vrij, na een hele moeilijke periode van mishandeling en onderdrukking. Ik beklim bergen om te genieten van het uitzicht, van de eindeloze lucht of het landschap. En ik geniet van deze mooie wereld waarin we leven, omdat er organisaties als Amnesty International zijn, die mensen als ik redden, zodat ze dit soort momenten kunnen beleven.

Ik heb met mijn eigen ogen gezien welke veranderingen Amnesty International teweeg kan brengen. Sinds ik ben vrijgekomen heb ik hen geholpen en vertel ik mijn verhaal: hoe Amnesty ervoor zorgde dat ik de wereld kan zien zonder muren of tralies.

Maar buiten alles geloof ik dat zonder Amnesty je nooit verandering voor elkaar kan krijgen. Soms beseffen leden van Amnesty niet hoeveel verschil ze kunnen maken in de wereld of zelfs voor iemands leven, zoals bij mij.

Nu is het mijn beurt om in alle vrijheid en zonder zorgen een brief te schrijven, om jullie met heel mijn hart te bedanken. Jullie geloofden dat Amnesty mij kon helpen. Jullie hebben ervoor gezorgd dat ik de doodstraf ontlopen ben. Dank daarvoor. Maar anderen worden helaas nog steeds onderdrukt en de wereld heeft Amnesty nog altijd nodig. En zonder jullie kan Amnesty niet doorgaan met haar werk voor verandering.

Blijf erin geloven dat je het verschil kunt maken.

Voor mij is het nu tijd om door te gaan met de alledaagse problemen van het leven. Maar nu kan ik dat met een glimlach. Want er is niks wat mijn gevoel van vrijheid kan overtreffen.

Dank je wel,

*Ibrahim*  
Ibrahim Halawa

## **WILDE DIEREN IN DE WERELDWINKEL SCHAGEN**

De wereldwinkel onder de toren van de kerk op de Markt in Schagen is niet omgetoverd tot een dierentuin. Wel staan op de schappen sinds kort een hele reeks kunstzinnige dierfiguren gemaakt van metaal en hout.

Eén van de importeurs is gespecialiseerd in producten uit landen als Swaziland, Zimbabwe en Zuid-Afrika. De fraaie haan, de reigers en de libelle zijn goede voorbeelden daarvan. De importeur heeft zich als doel gesteld de producenten, of liever de kunstenaars, zo mag je de makers wel noemen, meer bestaanszekerheid te bieden. Een aantal keren per jaar worden alle producenten, vaak éénpersoons bedrijfjes, bezocht. Op die manier is een professionele band opgebouwd welke tot uiting komt in de prettige, en vooral langdurige samenwerking. Door vanuit Nederland te investeren in ateliers en werkplaatsen ter plaatse, wordt bovendien een hoge kwaliteit van de producten gewaarborgd. Gelijkwaardig partnerschap tussen alle schakels, producenten, importeurs, winkels en consumenten, is eveneens een belangrijk uitgangspunt.

Ook verfraaien mozaïek schalen in heldere kleuren blauw, groen, rood en turquoise de schappen van de Wereldwinkel. Natuurlijk vind je daar veel meer leuke en originele cadeaus voor elke gelegenheid en elk budget.

Mocht je zo gegrepen zijn door de artikelen en het doel van de Wereldwinkel dat je een bijdrage wilt leveren aan het verwezenlijken ervan; wij zoeken nl. mensen die ons winkelteam willen versterken, neem dan contact op via 0224 – 212191.

Kijk voor meer informatie over de winkel en het werken op: [www.fairwinkelschagen.nl](http://www.fairwinkelschagen.nl)

## **GEESTELIJKE VERZORGING IN NOORDWEST**

Binnen Noordwestziekenhuisgroep is al vele jaren een team van geestelijk verzorgers werkzaam. Basis van ons werk is het directe contact met patiënten en medewerkers. Iedereen kan en mag een beroep op ons doen. In het contact gaat het om luisteren, aandacht en respect voor de eigenheid van de ander en voor haar of zijn levensvragen en zingevingsvragen.

Iedere zondag is er een oecumenische viering. Rondom deze viering zijn veel vrijwilligers actief.

Naast deze vieringen zoeken we ook naar vormen en rituelen, die niet direct kerkelijk gebonden zijn. Het Stiltecentrum is daarvan een concreet voorbeeld. Het is een ruimte, die dag en nacht open is. Wie wil kan in een boek haar/zijn ervaringen opschrijven. Het is een plek om even rustig te zitten en een (batterij)kaarsje aan te steken. Als er een medewerker is overleden, kan in het Stiltecentrum een condoleanceregister worden neergelegd.

Begin november staat er gedurende een week een gedachtenisboom, waar mensen een beschreven kaartje in kunnen hangen. Van deze mogelijkheid wordt veel gebruik gemaakt. Daarnaast organiseren we twee keer per jaar voor nabestaanden van mensen die in het ziekenhuis zijn overleden een Herinneringsbijeenkomst. Een algemene bijeenkomst, open voor iedereen ongeacht levensovertuiging. We lezen gedichten en er klinkt muziek. Hart van dit samen zijn is het noemen van de namen van hen die zijn overleden. We merken, dat deze bijeenkomsten voorzien in een behoefte. Ik eindig met een gedicht van Marinus van den Berg, dat daar woorden aan geeft:

### Draden van verbondenheid

De draad van de liefde

verbindt mij met jou.

De draad van het gemis

verbindt mij met jou.

Zoveel draden verbinden mij

met zoveel mensen.

Maar altijd is er die draad met jou,  
hij doorkruist alle andere draden.  
Hij geeft betekenis aan alle levensdraden.

De draad van de liefde  
verbindt ons voor altijd,  
en de draad van 't gemis  
verweeft zich met die van de liefde.

**Team Geestelijke Verzorging:**

Marijke Geerse, Annerien Groenendijk, Wendelijn van der Klaauw, Nanni Kuling,  
Jos Timmerman (Alkmaar), Gert Scholten (Den Helder)

Mocht u contact met ons willen, we zijn telefonisch bereikbaar via de receptie/portiers. In  
Alkmaar: 072- 548444 en Den Helder: 0223-696969

KLEURPLAAT



## HEMEL OP AARDE

Bij de eerste les had de juf gevraagd: “En wat hebben jullie met Hemelvaart gedaan?” Nou, iedereen uit de klas had weer iets anders te vertellen. Peter en Ton hadden bij elkaar gelogeed en lekker lang uitgeslapen. Karin moest wat eerder uit bed omdat ze meedeed aan een korfbaltoernooi. Ook Annet was vroeg opgestaan om te fietsen met haar ouders. Maar Jody was het eerst wakker geworden. Ze vertelde: “Ik ben bij een kerk. Elk jaar organiseren we dauwtrappen op Hemelvaartsdag. Ik moest om vijf uur al uit de veren. Dat was wel even lastig. Maar bij de kerk stond al een groep van dertig jongeren en ouderen. We gingen wandelen in het bos. Dat was prachtig. Ik hoorde de vroege vogels fluiten. Je zag de zon opkomen. We fluisterden af en toe wat met elkaar. Iedereen was diep onder de indruk. Het mooiste van alles vond ik de dauw. Op het gras en over de velden lag een dun laagje water. Toen de zon erop scheen leek het net een lichtzilveren kleed. Het was alsof ik even in de hemel liep, zo mooi vond ik het. Wat Jody meemaakte, maakten mensen in de Bijbel soms ook mee. Een hemels moment. Een onvergetelijke ervaring. Neem Jakob. Toen hij op de vlucht was, droomde hij op een nacht iets speciaals. Hij zag een ladder die reikte tot de hemel. En op die ladder liepen engelen omhoog en omlaag. En Jakob hoorde de stem van God die zei: “Ik zal met jou meegaan. Ik zal je beschermen.” Toen Jakob wakker werd, beseftte hij dat hij als het ware even een blik in de hemel had geworpen. Het gaf hem een hemels gevoel. Even een stukje hemel op aarde. Een ervaring om nooit meer te vergeten. Herken jij dat?

Henk Tissink

## PINKSTEREN

Windvlaag en vlammen

Zondag en maandag is het Pinksteren. Vijftig dagen na Pasen vieren christenen dat de Heilige Geest neerdaalde. Het verhaal over hoe dat gebeurde staat in de Bijbel.

Met Pasen was Jezus opgestaan uit de dood. Met Hemelvaart was hij naar de hemel teruggegaan.

Nu waren de leerlingen van Jezus bij elkaar in een huis, toen ze opeens het geluid van een hevige windvlaag hoorden.

Er verschenen een soort vlammen boven de hoofden van de aanwezigen – beter bekend als ‘vurige tongen’. Dit was het teken dat ze met de Heilige Geest in aanraking kwamen.

Ze begonnen hardop in allerlei vreemde talen over God en Jezus te vertellen. Met als gevolg dat er een grote massa mensen afkomstig uit alle windstreken op hen afkwam.

Petrus, de leerling van Jezus, nam daarna het woord en hield een lange toespraak.

Degenen die het hoorden waren zo enthousiast, dat er ongeveer 3000 waren die beloofden dat ze voortaan bij Petrus en de andere leerlingen wilden horen. Dat waren de eerste christenen.

Uit: een zoutkorrel voor elke dag

## OECUMENISCHE WERKGROEP VROUW & GELOOF

De Oecumenische werkgroep Vrouw & Geloof organiseert **Impulsdagen** voor vrouwen. Het thema is ZUSTERSCHAP.

We willen ons bewust zijn van de kracht van vrouwen. Wat betekent vriendschap tussen vrouwen? En wat heeft geloven met Zusterschap te maken als we kijken naar de vrouwen rondom de geboorte van Mozes? De dagen zijn op **vrijdag 10 mei 2019 in Hoorn** in Dijk en Duin en op **vrijdag 24 mei 2019 in Oudorp** in de Terp. Ze worden aangevuld met workshops waaruit een keuze gemaakt kan worden.

Beide dagen beginnen om 10.00 uur tot 16.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. De Terpkerk en de Wijkplaats zijn aan de Herenweg 4 in Oudorp. De kapel van Dijk en Duin is aan de Wilhelminalaan 2 in Hoorn.

Voor parkeren bij Dijk en Duin wordt aanbevolen het parkeerterrein achter de kerk Het Octaaf, J.D. Polstraat 1 (betaald parkeren).

De kosten voor de Impulsdag zijn €15,00 p.p. Het bedrag mag geen bezwaar zijn, voor reductie kunt u mailen naar onderstaand e-mailadres.

Aanmelden kan via email: [vrouwengeloof@gmail.com](mailto:vrouwengeloof@gmail.com) of schriftelijk naar: Oecumenische Werkgroep V&G, P/a Karveel 10, 1625 EN Hoorn  
Graag voor 3 mei aanmelden.

Cora ten Wolde

## NIEUWTJES

### MEIMAAND MARIAMAAND

In het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg/Vorden loopt de thematentoonstelling "Maria, een bijzondere heilige". Met veel wetenswaardigheden, prachtige iconen, beelden en voorwerpen uit de volksdevotie rond Maria. Allemaal te zien t/m zondag 27 oktober.

Dagelijks, behalve maandag, open van 12.00 tot 17.00 uur. Info:

[www.heiligenbeeldenmuseum.nl](http://www.heiligenbeeldenmuseum.nl)

### ROME IN WEST-BRABANT

Met dank aan een ijverige pastoor staat Oudenbosch vol religieus erfgoed. Mark Buijs schreef er een boek over. Hoe een Brabants dorp een klein beetje Rome werd. Pastoor Willem Hellemons betaalde het bouwproject zelf, met hulp van welgestelde inwoners. Hij nam de gerenommeerde architect Pierre Cuypers in de arm en in 1867 werd de eerste steen gelegd. De basiliek van de HH Agatha en Barbara werd een kleine versie van de Sint Pieter in Rome. "Religieus erfgoed in Oudenbosch" is een uitgave van Berne Media en kost € 22,90. ISBN 978 90 8972 276 8.

### HERWAARDERING GETIJDENGEBED

Hij was hoogleraar en rector van de Gereformeerde Universiteit in Kampen. Na zijn emeritaat publiceerde hij niet meer. Tot nu, omdat hij het belangrijk vindt een katholieke traditie door te geven. Prof .dr. Mees te Velde is thans vrijwilliger in de abdij Nieuw Sion in Diepenveen. In 2015 overgenomen door een groep protestanten en katholieken, vinden hier weer drie keer per week de getijdengebeden plaats. De traditie van de cisterciënzer monniken wordt zo voortgezet. Zijn wens is dat er op meer plaatsen zulke "huizen van gebed" ontstaan.

Vandaar dit boekje van zijn hand: "Het getijdengebed, geschiedenis, betekenis, uitdagingen". Uitg. Willem de Zwijgerstichting. Prijs € 4,30.

Info: [willemdeszwijgerstichting.nl](http://willemdeszwijgerstichting.nl)

### HEILIG

Ben je dat eigenlijk al niet wanneer je bereid bent te sterven voor je mensen? De Nederlandse Jezuïet, pater Frans van der Lugt gaf zijn leven. Hij bleef 5 jaar geleden tot het bittere einde in de belegerde Syrische stad Homs. Zijn parochianen konden toch ook niet weg? Hij was de verbindende factor tussen moslims en christenen. Aan het werk in zijn tuintje kwamen twee gemaskerde mannen hem ophalen. Kort daarna werd hij op brute wijze vermoord. In Rome is het proces voor zaligverklaring begonnen. Maar voor de Syriërs van welk geloof dan ook is pater Frans nu al heilig.

In diep respect buigen we voor hem.

Bij uitgeverij Adveniat verscheen het boekje "Pater Frans, vijf jaar later".

Verkrijgbaar via tel: 088-2383600 en via [adveniat.nl](http://adveniat.nl)

VREDE (Gedicht van Leo Vroman)  
Kom vanavond met verhalen  
Hoe de oorlog is verdwenen  
En herhaal ze honderd malen  
Alle malen zal ik wenen.....

Marijke van Asselt