

Opname van artikelen zijn ter beoordeling van de redactie

Kopij inleveren voor het volgende nummer: vóór maandag 22 mei 2018
U kunt bij voorkeur via email aanleveren: hoeksteen@rkkerkschagen.nl

INHOUD

- Heilige Geest
- Van de pastoor
- Wisseling op de pastorie
- Bericht van zuster Lies
- Gastgezinnen nodig
- Friends for Brikama – dank!
- Actie Kerkbalans
- Opening museum koorzolder
- Zoals Maria
- Parochieagenda
- Lectoren / misdienaars
- Koster / collectanten
- Misintenties
- Onze pasgedoopten
- In de Heer overleden
- 8 Vragen voor een parochiaan
- De Bijbel en zijn verhalen (25)
- Wie goed doet...
- Bedevaart naar Kevelaer 2018
- Banneux
- Lourdesreis
- Wolf en lam
- Lieve Paus Franciscus
- Jongerentheater TRAXX
- YoungSeven: Ander brood
- Wake up!!! together
- Nieuwtjes

HEILIGE GEEST

God,
Uw heilige Geest
leeft in mij
en beweegt mij.

Uw Geest geeft
mij adem en genezing
en is als een vuur
in mijn hart.

Moge Hij mij helpen
en mij moed geven
om van U te
blijven getuigen
thuis, op het werk
en overal waar ik kom.
Amen.

VAN DE PASTOOR

Allereerst wil ik u allemaal heel erg bedanken dat u mij zondag 15 april echt jarig hebt laten zijn. Ik heb genoten van de H. Mis, van het koor en van alle felicitaties en cadeaus.

Wat hebben we Pasen weer mooi met elkaar gevierd. Iedereen heeft weer haar en zijn beste beentje voor gezet. De Heer is waarlijk verrezen!

Vijftig dagen duurt de vreugde van Pasen. Ik vind het mooi om de monniken van Athos Zalig Pasen te wensen en krijg dan altijd Paaswensen terug. Ondanks dat we in het Christendom verschillende kalenders hanteren, ondanks dat het Christendom kerkelijk gezien niet echt een eenheid is, blijven we met elkaar verbonden door de Heer zelf en in Zijn Feesten, vooral Pasen. Dat is ook tegelijkertijd het boeiende van het Christendom: de verschillen van inzicht.

Verschillen van inzicht merk ik ook bij onze eerste communicantjes. Ik geniet steeds van de middagen met de jongelui. Net zo goed als ik ook geniet met de jongelui die zich voorbereiden op het sacrament van het vormsel.

Weet u, verschil van inzicht, verschil van mening, dat prikkelt ons. En die prikkel doet ons leven. In feite is Jezus daar steeds mee bezig geweest. Hij prikkelde zijn leerlingen. Hij prikkelde zijn tegenstanders. In dit verband betekent prikkelen iemand aan het denken zetten.

En inderdaad, Jezus zet ons aan het denken. Jezus zet mij iedere dag aan het denken. Ik hoop dat Hij iedereen aan het denken zet. De eerste communicantjes zetten we aan het denken. Ook de vormelingen gaan denken. We denken aan wat we elkaar kunnen geven en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Prachtig is dan ook de boeteviering in de Goede Week. De communicantjes hebben het eerder gehad over het goede en kwade in hun eigen leven. Met het verhaal van de Barmhartige Samaritaan had ik een zeer luisterend oor. Alles bij elkaar is dit voor mij Pasen. Pasen is het doorgaan van het leven met alle vreugden en alle verdriet.

Zo kunnen we elkaar, jong en oud, begeleiden op onze levensweg. De grote levenswijzer is Jezus zelf. Op 22 april ontvangen de eerste communicantjes hun eerste heilige communie. En op 16 juni ontvangen de vormelingen het heilig vormsel.

Donderdag 10 mei is het de Hemelvaart van de Heer. Dan zullen we onze Duitse vriendinnen en vrienden uit Dippoldiswalde welkom heten. En op 20 mei is het Pinksteren. Het Feest van de Heilige Geest.

Laten we met elkaar, in de Geest van Jezus, de weg van liefde en vrede gaan.

Zalig Pinksteren voor u allen.



Als u een gesprek wenst met pastoor Eduard Moltzer, diaken Piet Steur of catechiste Monica Wildeboer, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkerschagen.nl en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt.

Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastoor Moltzer, 0224-212357.

WISSELING OP DE PASTORIE

In de vorige Hoeksteen hebt u gelezen, dat Anneloes Mak bij de zusters Ursulinen in Bergen is gaan werken. Bijna 10 jaar heeft zij op de pastorie gewerkt. Ik heb haar leren kennen als een zeer betrokken en alerte persoonlijkheid. Samen hebben we zeker lief en leed gedeeld. Ik wens Anneloes, namens ons allen, een fijne toekomst toe bij de zusters Ursulinen in Bergen. En heel veel dank voor de hele prettige samenwerking.

Tot onze vreugde konden we al vrij gauw Martine van Kampen op de pastorie verwelkomen. Inderdaad, zij is de dochter van Hans en Margreet van Kampen. Ik heb de indruk dat zij zich al aardig thuis begint te voelen bij ons. Martine, van harte welkom!

Zoals u waarschijnlijk al heeft gemerkt is Lia Vermeulen de opvolgster van Ans de Ruijter. In januari is zij op de pastorie begonnen. Ook Lia heten we van harte welkom! En zij is eigenlijk al vertrouwd met het kerkgebeuren.

De bezetting op de pastorie is nu als volgt: maandag en dinsdag: Lia Vermeulen, woensdag en donderdag: Martine van Kampen. Steeds van 9.00 uur tot 12.00 uur. Het parochiebestuur heeft besloten dat er op vrijdag niemand aanwezig is.

Lies de Vries werkt als coördinator/secretariaat van maandag tot en met donderdag. In oktober gaat zij met pensioen en wij hopen op korte termijn in haar opvolging te kunnen voorzien.

Lieve mensen, wat een veranderingen. Maar laten we één ding voorop stellen. Wat mogen we dankbaar zijn met eenieder die op wat voor manier dan ook zich inzet voor onze parochie.

Eduard Moltzer, pastoor

BERICHT VAN ZUSTER LIES

Lieve mensen,
na het overlijden van mijn zus Bep heb ik erg veel blijken van medeleven mogen ontvangen. Mede door mijn vertrek uit Schagen was het voor Bep en mij een hele moeilijke periode. Uw belangstelling en aandacht zijn voor mij een grote steun. Heel veel dank aan u allen.

Zuster Lies van der Voort

GASTGEZINNEN NODIG

In het kader van het sinds 1990 bestaande gemeentecontact tussen kerk en parochie in Schagen en de kerk in Dippoldiswalde (vlakbij Dresden) komt in het komende **Hemelvaartsweekeinde** een grote groep mensen uit Dippoldiswalde naar Schagen.

De groep is wat groter dan voorgaande jaren wat betekent dat we behoefte hebben aan **nieuwe gastgezinnen** waar ze kunnen overnachten.

We doen hierbij dan ook een oproep je aan te melden om een of twee Duitsers bij je thuis te laten slapen.

We hebben met de voorbereidingsgroep een mooi programma gemaakt voor de drie dagen met ruimte voor ontspanning en verdieping.

Iedereen wordt uitgenodigd hieraan mee te doen.

Wilt u meer weten of zich opgeven, dat kan bij:

Nico Kuin (tel.0224 216356)

Jan Prij (tel. 0224 573123)

FRIENDS FOR BRIKAMA – BEDANKJE N.A.V. DE VASTENACTIE

Beste allen,

in de afgelopen Veertigdagentijd hebben we gespaard voor onze stichting: 'Friends for Brikama' in Gambia. En daar zijn wij als stichting enorm blij mee! Ik heb een woordje mogen

doen aan het einde van de viering op zondag 18 februari. Sindsdien hing er een presentatie van foto's achter in de kerk en daarnaast hebben we de drie RK basisscholen in Schagen bezocht. Voor dat laatste hadden we een leuke presentatie gemaakt met foto's van het leven van 'onze gezinnen' in Gambia en dat maakte best wel indruk op de leerlingen. In Gambia is het allemaal niet zo vanzelfsprekend als in Nederland als het gaat om water, eten, naar school gaan, enzovoort.

We werden niet alleen heel gastvrij ontvangen op de scholen, maar de kinderen en leerkrachten waren ook heel erg enthousiast en hadden er zin in om wat voor de vastenactie te doen! Ik had zelf vastendoosjes gemaakt (bouwplaat die de kinderen konden uitknippen, evt. inkleuren en vastlijmen), dat was nog best een hele klus en heel veel kinderen hebben werkelijk kunstwerkjes hiervan gemaakt om daarin hun centjes voor de actie te sparen.

Sommige kinderen kregen van school uit een klusjeskaart om daarmee thuis klusjes te doen en op deze manier geld te verdienen. Er waren zelfs leerlingen die via een soort onderneming geld ophaalden, promotiefilmpjes maakten of een vrijdagmiddagverkoop hielden. Zo waren ze heel actief bezig met deze Vastenactie en dat heeft heel veel opgebracht! We zijn iedereen, en heel bijzonder de leerlingen van: de Rank, de Vogelweid en de Aloysius, onwijs dankbaar voor hun support en hulp!

Inmiddels wordt er in Jalambang een nieuwe kookgelegenheid voor de vrouwen gebouwd; van steen in plaats van klei. De cassave in de moestuin is geoogst en de zaden voor wortels, uien, tomaten en kool, die ik afgelopen november heb meegebracht, zijn gezaaid. En voor onze 16 studenten is deze maand weer het schoolgeld betaald, zodat zij weer een jaar verder kunnen studeren!

U ziet, iedere opgebrachte euro voor de Vastenactie gaat, of is al rechtstreeks naar Gambia gegaan. Nogmaals heel erg hartelijk bedankt voor uw en jullie hulp en support. De opbrengst van de scholen is € 1791,- en de parochianen hebben € 1098,- bij elkaar gebracht. Totaal dus € 2889,-! Wij zijn heel dankbaar en superblij! En wilt u ons blijven steunen, dan kan dat natuurlijk ook: 'Stichting Friends for Brikama', IBAN: NL 97 KNAB 0723 0833 98. En u mag me uiteraard altijd bellen of mailen!

Hartelijke groet,
Monica Wildeboer namens 'Friends for Brikama'
(0224-214208 / mcwildeboer@planet.nl)

ACTIE KERKBALANS 2018

De actie Kerkbalans is in de derde week van januari van start gegaan. In de brief die u als parochiaan heeft ontvangen wordt u om een bijdrage gevraagd en kon u ook lezen dat we dit jaar op iets meer hopen vanwege de aanstaande vervanging van de verwarming in de kerk. Een dure aangelegenheid!

Gelukkig hebben velen van u al gehoor gegeven aan het verzoek. We kunnen dan ook melden dat de stand van de Actie Kerkbalans voor onze parochie per eind maart € 36.848,- bedraagt. We zijn dus op de goede weg!

Mocht u nog geen bijdrage hebben overgemaakt, dan kan dat nog op rekeningnummer NL26INGB0002836608. Maar ook een extra gift is van harte welkom!

Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Het parochiebestuur

OPENING TENTOONSTELLING KOORZOLDER

‘Geef ons heden ons dagelijks brood’

Op zondag 3 juni is het Sacramentsdag, het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. Op die dag wordt de tentoonstelling geopend.

De vijfde regel van het Onze Vader - ‘**Geef ons heden ons dagelijks brood**’ - is het thema van de tentoonstelling. Want, alle dagen eten wij brood en dikwijls ontvangen wij Heilig Brood.

Sacramentsdag werd vanaf de late middeleeuwen een populaire feestdag. Uit de kronieken van de Abdij van Egmond blijkt dat rond het jaar 1357 de allereerste pastoor van Schagen een processie in en rond de kerk heeft ingesteld ter ere van het Allerheiligste Sacrament. De processie vond plaats vanaf 1357 tot aan de onteigening van de oude Sint Christoforuskerk op de Markt in 1573. Vanaf 1708 werd er boven de rivieren een gedoogbeleid gevoerd. De processies mochten weer worden gehouden, maar alleen in het kerkgebouw, dus niet op de openbare weg. Vanaf 1848 tot 1983 gold weer een processieverbod, hetgeen zelfs in de Nederlandse grondwet was vastgelegd. Door een wetwijziging in 2004 is er weer vrijheid van processie.



Speciaal op Sacramentsdag, bij gelegenheid van de opening van de tentoonstelling, maar natuurlijk vooral ter ere van de Heer, zal het gemengd koor de viering opluisteren met gezangen als: **Ave verum Corpus** (een lofzang op de tegenwoordigheid van Jezus in het Sacrament van de Eucharistie), het **Panis Angelicus** (‘Het Brood van de Engelen’) en **Cantate Domino** (‘Zing voor de Heer’, delen uit de psalm 96 en psalm 98).

Een tentoonstelling waar dagelijks brood, met onderdelen uit een bakkerij zijn opgesteld, en aan de andere kant het (ongeconsacreerde) religieuze brood met verschillende kerkelijke gebruiksvoorwerpen.

U bent van harte uitgenodigd de tentoonstelling op de koorzolder te komen bezoeken. Dit kan elke zondag na de viering, tijdens de West-Friese donderdagen, de Open Monumentendag en op afspraak via de pastorie.

De tentoonstellingscommissie
Hans van Kampen

ZOALS MARIA

Vruchtbaar door de Geest
Jezus dragen en
ter wereld brengen.

Hem volgen op zijn weg
geloven in
Gods wonderde wegen.

Je leven geven
één met Hem
in grenzeloze liefde.

Blijven bidden
om de Geest,
zoals Maria...

Christian Pirenne

PAROCHIEAGENDA

Za.	28 april	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	29 april	10.00 uur	5^e Zondag van Pasen: Woord, gebeds- en communieviering m.m.v. het dameskoor. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de pastorie, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep.
		15.30 uur	Orgelconcert door Tjeerd van der Ploeg
Ma.	30 april	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	01 mei	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	02 mei	10.45 uur	Woorddienst in 'De Bron': pastor Louise Kooiman
Vr.	04 mei	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Zo.	06 mei	10.00 uur	6^e Zondag van Pasen: Eucharistieviering met samenzang. U kunt een product voor de Voedselbank inleveren.
		17.00 uur	Rozenkransgebed in de kapel op de Keins
Ma.	07 mei	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	08 mei	08.15 uur	Kerkwerken Groep 2
		19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Do.	10 mei	10.00 uur	Hemelvaartsdag: Eucharistieviering m.m.v. het dameskoor. Bezoekers uit Dippoldiswalde.
		10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
Vr.	11 mei	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Za.	12 mei	19.00 uur	Eucharistieviering met samenzang
Zo.	13 mei	10.00 uur	7^e Zondag van Pasen: Eucharistieviering met samenzang. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken achter in de kerk, verzorgd door leden van de Wijkcontactraad: Hennie Kruis, Nico Kuin, Rietje Haring, Gré Huijberts
		17.00 uur	Rozenkransgebed in de kapel op de Keins
Ma.	14 mei	08.00 uur	H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di.	15 mei	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Vr.	18 mei	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel
		19.00 uur	Stil gebed en aanbidding (tot 19.30 uur) in de dagkapel
<hr/>			
Zo.	20 mei	10.00 uur	Pinksteren: Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor.
		10.45 uur	Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
		16.00 uur	Tamilviering
		17.00 uur	Rozenkransgebed in de kapel op de Keins
Ma.	21 mei	10.00 uur	Tweede Pinksterdag: Oecumenische viering in onze kerk.
Di.	22 mei	19.00 uur	Avondmis in de dagkapel
Wo.	23 mei	10.45 uur	Woorddienst in 'De Bron': pastor Louise Kooiman
Vr.	25 mei	09.30 uur	H. Mis in de dagkapel

19.00 uur Stil gebed en aanbedding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Za. 26 mei 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Zo. 27 mei 10.00 uur **H. Drie-Eenheid:** Eucharistieviering met samenzang. Na de viering is er voor alleengaanden gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de pastorie, verzorgd door leden van de Christoforus Bezoekgroep.
Ma. 28 mei 17.00 uur Rozenkransgebed in de kapel op de Keins
Di. 29 mei 08.00 uur H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Wo. 30 mei 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Vr. 01 juni 10.45 uur Eucharistieviering in 'De Bron': pastoor Eduard Moltzer
Vr. 01 juni 09.30 uur H. Mis in de dagkapel
Vr. 01 juni 19.00 uur Stil gebed en aanbedding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Zo. 03 juni 10.00 uur **Sacramentsdag:** Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor. U kunt een product voor de Voedselbank inleveren. Opening van de tentoonstelling op de koorzolder. Het thema van de tentoonstelling is: 'Geef ons heden ons dagelijks brood'.
Ma. 04 juni 08.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Di. 05 juni 19.00 uur Avondmis in de dagkapel
Wo. 06 juni 10.45 uur Woorddienst in 'De Bron': pastor Louise Kooiman
Vr. 08 juni 09.30 uur H. Mis in de dagkapel
Vr. 08 juni 19.00 uur Stil gebed en aanbedding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

Za. 09 juni 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang
Zo. 10 juni 10.00 uur **10^e Zondag door het jaar:** Eucharistieviering m.m.v. het gregoriaans koor.
Ma. 11 juni 16.00 uur Tamilviering
Ma. 11 juni 08.00 uur H. Mis met ochtendgebed (lauden) in de dagkapel
Di. 12 juni 08.15 uur Kerkwerken groep 1
Di. 12 juni 19.00 uur Avondmis in de dagkapel
Wo. 13 juni 10.45 uur Eucharistieviering in 'De Bron': em. pastoor Jan van der Stok
Vr. 15 juni 09.30 uur H. Mis in de dagkapel
Vr. 15 juni 19.00 uur Stil gebed en aanbedding (tot 19.30 uur) in de dagkapel

LECTOREN / MISDIENAARS

			Lectoren	Misdienaars
Za.	28 april	19.00 uur	Saskia Forrester	Safana en Vinida Thevasahayam
Zo.	29 april	10.00 uur	Bernard Gee	Petra de Wever / Ruchita Francis
Zo.	06 mei	10.00 uur	Janny van der Zee	Denisshan en Jeson Jeganatham
Do.	10 mei	10.00 uur	Johan Korse	Solveg Steur / Lia Vermeulen
Za.	12 mei	19.00 uur	Chris van Lint	Rob, Mike en Jim van Haaren
Zo.	13 mei	10.00 uur	Dilani Anthiresu	Vinida en Yasmina Thevasahayam
Zo.	20 mei	10.00 uur	Tom Oosterdijk	Lia Vermeulen / Petra de Wever
Za.	26 mei	19.00 uur	Kitta Hogervorst	Safana en Yonas Thevasahayam
Zo.	27 mei	10.00 uur	Frans Wildeboer	Rajihven en Renod Francis
Zo.	03 juni	10.00 uur	Ans de Ruijter	Denisshan en Jeson Jeganatham
Za.	09 juni	19.00 uur	Janny van der Zee	Rob, Mike en Jim van Haaren

Zo.	10 juni	10.00 uur	Saskia Forrester	Solveg Steur / Nora Bruins / Michael Forrester
Zo.	17 juni	10.00 uur	Bernard Gee	Wilma Leermakers / Mauro Roubos

KOSTERS / COLLECTANTEN

			Koster	Collectanten
Za.	28 april	19.00 uur	Antoon Vergeer	J. Kox / C. van de Luijngaarden
Zo.	29 april	10.00 uur	Jan Heddes	R. Steemers / R. Stringer
Zo.	06 mei	10.00 uur	Lia Vermeulen	D. Dijkman / G. de Ruijter
Do.	10 mei	10.00 uur	Antony Anthonipillai	A. Wijnants / D. Dijkman
Za.	12 mei	19.00 uur	Jan Heddes	J. Kox / C. van de Luijngaarden
Zo.	13 mei	10.00 uur	Gerard Blom	R. Steemers / J. Huiberts
Zo.	20 mei	10.00 uur	Antoon Vergeer	D. Dijkman / G. de Ruijter
Zo.	20 mei	16.00 uur	Anthony Anthonipillai	-
Ma.	21 mei	10.00 uur	Jan Heddes	R. Steemers / R. Stringer
Za.	26 mei	19.00 uur	Theo Zuurbier	J. Kox / C. van de Luijngaarden
Zo.	27 mei	10.00 uur	Antony Anthonipillai	R. Stringer / J. Huiberts
Zo.	03 juni	10.00 uur	Lia Vermeulen	R. Steemers / D. Dijkman
Za.	09 juni	19.00 uur	Antoon Vergeer	J. Kox / C. van de Luijngaarden
Zo.	10 juni	10.00 uur	Gerard Blom	G. de Ruijter / R. Stringer
Zo.	10 juni	16.00 uur	Anthony Anthonipillai	-
Zo.	17 juni	10.00 uur	Theo Zuurbier	D. Dijkman / J. Huiberts

MISINTENTIES

Za.	28 april	19.00 uur	Theo Waij en zegen over zijn gezin, Nic en Alie Laan-Boots, Kees van de Luijngaarden, Ada Huiberts-van der Aar, Piet van Rijk, Henk Bekker, Piet Jong
Zo.	29 april	10.00 uur	Joop en Karl Molenaar en zegen over het gezin, Quirinus en Sjaan Vink-Groenendijk en zegen over hun gezin, Ada Huiberts-van der Aar, Piet van Rijk, Henk Bekker, Piet Jong, Overleden familie François en Joséphine Richoz
Ma.	30 april	08.00 uur	Wim van de Wiel en zegen over zijn gezin, Ada Huiberts-van der Aar, Piet van Rijk, Henk Bekker, Piet Jong
Di.	01 mei	19.00 uur	Ada Huiberts-van der Aar, Piet van Rijk, Henk Bekker, Piet Jong
Vr.	04 mei	09.30 uur	Piet van Rijk, Henk Bekker, Piet Jong
Zo.	06 mei	10.00 uur	Jaap Broers, Annie Burger-van Stein en zegen over kinderen, kleinkinderen en familie, Jig de Vries en zegen over al zijn dierbaren, Henk Bekker, Piet Jong, Overleden familie François en Joséphine Richoz
Ma.	07 mei	08.00 uur	Anna Kamphorst-Jaegers en zegen over kinderen en kleinkinderen, Henk Bekker, Piet Jong
Di.	08 mei	19.00 uur	Henk Bekker, Piet Jong
Do.	10 mei	10.00 uur	Henk Bekker, Piet Jong
Vr.	11 mei	09.30 uur	Henk Bekker, Piet Jong
Za.	12 mei	19.00 uur	Karin Schipper, Piet Jong

Zo.	13 mei	10.00 uur	Elisabeth Deutekom-Lenferink en Hendricus Deutekom, Tiny Polizzi; uit dankbaarheid en zegen over de gezinnen, Overleden familie François en Joséphine Richoz, Piet Jong
Ma.	14 mei	08.00 uur	Piet Jong
Di.	15 mei	19.00 uur	Piet Jong
Vr.	18 mei	09.30 uur	Emmy Bontje-Kouw
<hr/>			
Zo.	20 mei	10.00 uur	Overleden ouders Piet en Clasiën de Groot-Huitema, Kees Huiberts en zegen over zijn gezin, Karin Schipper, Henk en Jopie Wijers-van 't Hert; onze ouders zijn altijd bij ons, Jaap Broers, Siem de Lange en zegen over al zijn dierbaren, Jeanne Hendriks-van de Winkel, Ben Waij, Overleden familieleden Bos en Van Lochem, Dirk Doodeman en zegen over zijn gezin, Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Hans van der Veen, Arie van Diepen en zegen over zijn gezin, Piet Boots, Uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 55-jarig huwelijk van Rob en Diny Stringer-Braak
Di.	22 mei	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	25 mei	09.30 uur	Intentie nog open
<hr/>			
Za.	26 mei	19.00 uur	Levende en overleden familie Komen-Groot, Cor Rus
Zo.	27 mei	10.00 uur	Arie en Marga Berger
Ma.	28 mei	08.00 uur	Wim van de Wiel en zegen over zijn gezin, Anna Kamphorst-Jaegers en zegen over kinderen en kleinkinderen
Di.	29 mei	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	01 juni	09.30 uur	Piet en Trien Groen-de Boer
<hr/>			
Zo.	03 juni	10.00 uur	Henk en Jopie Wijers-van 't Hert; onze ouders zijn altijd bij ons, Annie Burger-van Stein en zegen over kinderen, kleinkinderen en familie, Martin van der Waart, Joop en Karl Molenaar en zegen over het gezin
Ma.	04 juni	08.00 uur	Intentie nog open
Di.	05 juni	19.00 uur	Emmy Bontje-Kouw, Anna Kamphorst-Jaegers en zegen over kinderen en kleinkinderen
Vr.	08 juni	09.30 uur	Intentie nog open
<hr/>			
Za.	09 juni	19.00 uur	Karin Schipper, Cor Rus
Zo.	10 juni	10.00 uur	Theo Waij en zegen over zijn gezin, Loek van Leuven en zegen over zijn gezin, Hans van der Veen, Jig de Vries en zegen over al zijn dierbaren
Ma.	11 juni	08.00 uur	Intentie nog open
Di.	12 juni	19.00 uur	Intentie nog open
Vr.	15 juni	09.30 uur	Intentie nog open

ONZE PASGEDOOPTEN

Timo Zoon van Huub de Graaf en Marloes Bromlewe

IN DE HEER OVERLEDEN

CATHARINA VERONICA MARIA POLIZZI-GILING

*27 november 1936

*2 maart 2018

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van dit geheimenis, God het begin en het einde is.

Je gaf aan dat het niet meer ging en niet lang meer zou duren maar toch had je elke keer de kracht om weer vooruit te kijken en verder te gaan. Het huwelijk van Cirino & Astrid, je 81e verjaardag, samen met het gehele gezin de afgelopen Kerst vieren, en tot je ziekbed was het Pasen waar je mee bezig was.

Maar langzaam verloor je je kracht, het was goed zo. Je liet het los. Je vertelde ons hoe je leven verlopen was en wat je wensen waren en samen gingen we richting het einde. Een waardig einde zonder teveel gedoe dat was je wens. Eenvoud was wat je wilde. Geen ziekenhuis bezoeken meer maar thuis met ons in alle rust afscheid nemen van elkaar, een laatste woordje, een goed gesprek, dit alles met een lach en een traan en zo ben je heen gegaan.

Vooraf het geven van een thuis was voor jou en Pa belangrijk, alles draaide om het gezin, iets wat jezelf niet altijd gekend hebt door het vroege overlijden van je ouders. Je genoot van alles en iedereen om je heen. Deze eenvoud was genoeg voor een gelukkig leven.

Ook zat je samen met de kleinkinderen achter de piano en maakte je muziek met ze, samen koekjes bakken, tenten bouwen, schilderen en 15:00 uur koekjes tijd. Dit was een begrip wat de kleinkinderen van jongs af aan meekregen.

Dankbaar omdat wij ons leven met je hebben mogen delen en het ouderlijk huis altijd als thuis hebben mogen ervaren. Een thuis waar we met elkaar in gesprek waren, spelletjes speelden, lachten, huilden maar vooral samen waren.

Zwijgzaam.....stil en zonder klagen, wilde jij je ziekte dragen.
Je vocht met al je levenskracht, voor elke nieuwe dag en nacht.
Na de ziekenzalving ben je rustig ingeslapen, er kwam vrede over jou.
Nu ben je echt "naar huis" gegaan en opgenomen in Gods liefde.
Dankbaar voor alle liefde en zorg die je tijdens je leven aan ons gegeven hebt. Dankbaar voor al onze mooie herinneringen aan de allerliefste Omi

We gaan je missen en zullen je altijd in onze harten dragen.
Per sempre nei nostri cuori.

Liefs van ons allemaal

IN MEMORIAM

PIET JONG 1941 – 2018

Mijn lieve vader was een echte ouderwetse onderwijzer die zijn hele leven in het basisonderwijs heeft gewerkt. Eerst in Warmenhuizen, later in Schagen. En toen er, in het begin van de jaren zeventig, door de aanleg van de wijk Groeneweg, een nieuwe

basisschool bij zou komen, was hij het beoogde hoofd van de nieuw te bouwen Klimopschool. Tijdens de bouw van de nieuwe school in 1971 – 1972, volgden de kinderen hun lessen in de kantine van voetbalvereniging SRC. In de kantine werd een uitschuifbare wand geplaatst, zodat er twee primitieve leslokalen werden gevormd. Bij gebrek aan voldoende tafels en stoelen deden de leerlingen soms op een kruk aan de bar hun lees- en schrijfwerk. De ouderavonden vonden aan de bar plaats onder het genot van een biertje en het werd mijn vader later pas duidelijk dat het sommige ouders hier meer om te doen was, dan dat ze geïnteresseerd waren in de schoolprestaties van hun kind.

Wat was mijn vader trots toen in augustus 1972 aan de Iepenlaan de fonkelnieuwe school werd geopend! Hij hield van zijn vak, maar regelde als meester van de zesde klas o.a. ook de musical, het schoolkamp en de avondvierdaagse. Ook is hij zelfs een aantal jaar trainer geweest van het schoolvoetbalteam.

Mijn vader stond het liefst voor de klas. Hij kon zich goed inleven in de belevingswereld van kinderen. Slechts zelden trad hij echt op als hoofd van de school, maar als het moest dan deed hij dat. Op zondagavond ging hij altijd even naar school ter voorbereiding van de komende schoolweek. Hij was laaiend als hij dan zag dat de school nog niet schoongemaakt was of dat er weer eens iets was vernield. Hij nam dan echter wel direct maatregelen. Hij trad ook een keer op toen mijn broer in de bus op de terugweg van het schoolzwemmen naar school de buschauffeur brutaal vroeg om even bij ons huis te stoppen omdat de bus daar toch langs reed, dat scheelde immers weer een stuk lopen. Maar toen mijn vader dat in de gaten kreeg, sommeerde hij de buschauffeur om door te rijden en iedereen gewoon bij school te laten uitstappen.

De introductie van de basisvorming – het samenvoegen van de kleuterschool en de basisschool - in 1985 en de fusie met de Willibrordschool in 1995 hadden ingrijpende gevolgen voor mijn vader. Hij werd directeur van de nieuwe school De Rank en hierdoor stond hij steeds minder voor de klas. Vergaderen, overleggen met de gemeente, organiseren en plannen, vulden voornamelijk zijn agenda. Hij heeft later vaak aangegeven dat zijn mooiste onderwijsjaren toen voorbij waren en dat hij reikhalzend uitkeek naar zijn pensionering in 2002.

Hierna werd het tijd voor andere bezigheden. Hij werd chauffeur en later ook voorzitter van 'Graag gedaan' en genoot ervan om te rijden voor oudere mensen. Hij hield van het menselijke contact en de mooie verhalen uit lang vervlogen tijden. Ook kreeg hij zijn rubriek in de 'Hoeksteen', het blad van de katholieke kerk in Schagen, waarbij hij ruim tien jaar en bijna honderd maal een mede-parochiaan interviewde voor 'Één van ons'. Ook hier ging het hem weer om samen terug te keren naar die mooie tijd van vroeger.

Het meest hield hij echter van vakanties. Reizen, naar voornamelijk Frankrijk en Noorwegen, werden door mijn vader grondig voorbereid. Folders werden aangevraagd en alle leuke plekjes werden bezocht. Hij deed alles echter rustig aan en zo kon het gebeuren dat het wel drie dagen en twee overnachtingen duurde voordat ze op de plek van bestemming arriveerden. Na afloop werd er soms wekenlang gewerkt aan een indrukwekkend fotoboek. Tijdens een vakantie in Praag werd er eens niet goed opgelet waar de auto werd geparkeerd. De auto werd niet meer teruggevonden en de politie werd ingeschakeld. De agenten waren erg behulpzaam, maar lieten op een bepaald moment weten de zoektocht te staken aangezien hun diensttijd voorbij was. Bij het terugrijden naar het politiebureau werd op het laatste moment de auto gelukkig toch nog gevonden!

Ook voetbalvereniging SRC speelde een belangrijke rol in zijn leven. Jarenlang verzorgde hij de lotto en de toto, wat de club tienduizenden guldens opleverde. Hij was lid van de 'club van honderd', deed op zondagmiddag bestuursdienst en verzorgde voor het eerste team op zondag het programmaboekje. Ook dit deed hij weer op nauwkeurige wijze door o.a. een aantal dagen van tevoren al, de opstellingen op te vragen. Ook was hij jarenlang de vaste speaker en vaak druk bezig met het opvragen van de rust- en eindstanden van de overige wedstrijden in dezelfde klasse. Aanwezige broers en zwagers bij derby's werden door hem

persoonlijk welkom geheten en ook de doelpuntenmakers werden omgeroepen. Soms vroeg hij aan supporters wie er had gescoord en dan werd er nog wel eens bewust een verkeerde naam doorgegeven, wat tot grote hilariteit leidde! Mijn moeder hield helemaal niet van voetbal, maar heeft zich één keer om laten praten om toch eens te gaan kijken. SRC speelde toen uitgerekend één van zijn slechtste wedstrijden en verloor kansloos met grote cijfers. En aangezien er tijdens de wedstrijd alleen maar werd gemopperd, geklaagd en gezeurd, was dit voor mijn moeder een reden om nooit meer te gaan kijken! Maar omdat ons huis niet zo ver van het voetbalveld af ligt hoefde dit vaak ook niet, want als de wind gunstig stond dan kon je de speaker bij ons thuis horen!

Helaas ging de laatste paar jaar de gezondheid van mijn vader achteruit en werd het moeilijker om de dingen te kunnen blijven doen die hij graag wilde doen. Gelukkig genoot hij echter nog steeds van de dingen die hij nog wel kon en van de vele fijne mensen om hem heen die leuke dingen met hem gingen doen. Ik wil dan ook – mede namens mijn moeder en mijn broer – iedereen heel hartelijk danken die hieraan een bijdrage heeft geleverd. Wij hebben dit altijd heel erg gewaardeerd en ik ben ervan overtuigd dat mijn vader het hiermee eens zou zijn! De tijd dat het niet goed meer met mijn vader ging is gelukkig heel kort geweest.

Pap, bedankt voor de vele onvergetelijke momenten samen. We hebben heel erg van je genoten en we zullen je heel erg missen!

Mede namens mijn moeder en mijn broer,

Coen Jong

8 VRAGEN VOOR EEN PAROCHIAAN

Ik ben Ans Wessel, geboren en getogen in Haarlem. Als dochter van een melkboer was ik al vroeg te vinden in de wijk met mijn vader of in de winkel.

Toen ik Hans tegenkwam was ik “verkocht” en zijn wij na 4 jaar verkering getrouwd.

Wij hebben 3 geweldige kinderen als bekroning van een goed huwelijk gekregen.

Tel daar dan 3 schoondochters en 5 kleinkinderen bij op, dan kom je op een gezin van 12 mensen.

Ik zie u denken, dat klopt niet, toch wel, want Hans is veel te jong overleden.

Maar ik woon met mijn gezin heerlijk in Schagen en dat wil ik voorlopig zo houden.

VRAAG 1 Wat betekent geloof voor u?

Geloof is ons vroeger met de paplepel ingegoten.

Toen moesten we voor schooltijd nuchter naar de kerk, broodje mee en dat op school opeten.

Weer bidden voor de lessen begonnen en bidden na de laatste les.

Thuis voor en na het eten bidden, en nog een keertje voor het slapengaan.

Iedere Zondag naar de kerk.

Meimaand en oktober na het avondeten op de knieën voor de rozenkrans.

Nu bid ik bewuster en doe ik het meer op mijn gevoel en dat voelt prima.

Ik ga niet iedere Zondag naar de kerk, maar zit wel iedere avond op het randje van mijn bed, dan overdenk ik de dag en doe mijn eigen gebedje.

Dit is een soort houvast geworden en daar voel ik mij goed bij.

VRAAG 2 Wat is uw betrokkenheid bij de Christoforusparochie?

Ik heb denk ik 30 jaar op het Ritmisch koor gezeten.

Ook een aantal jaren bij het Rouw en Trouw koor gezongen.

Daarna nog een jaar met mijn kleindochter bij het Familiekoor.

In de Wijk en Contactraad gezeten, daar schenk ik nu nog koffie in na de Mis.

Verder ben ik lid van de bezoekersgroep.

Als ik in de Kerk zit vind ik er rust.

VRAAG 3 Als u lid was van het P.B. welk initiatief zou u dan willen nemen?

Ik denk dat ik het daar moet laten waar het is.

Het zou mij te groot zijn en daarbij vind ik dat het huidige P.B. zijn werk prima doet.

VRAAG 4 Wat maakt u gelukkig?

Allereerst mijn gezondheid en mijn gezin.

Als dat zo mag blijven gaan hoort niemand mij klagen.

Vervolgens mijn huis, daar voel ik mij echt thuis.

Dan alle mensen die om mij heen zijn. Zoals vrienden en burens, de gasten van de Zonnebloem, de Bezoekersgroep (mensen waar ik de maaltijden breng en de tijd neem voor een praatje). En niet te vergeten 'de Pannekeet' in de Bron.

De genoemde dingen zijn voor beide kanten gezellig.

Het kost een beetje energie maar je krijgt het dubbel en dwars terug.

VRAAG 5 Wie zou u wel eens willen ontmoeten?

Ik heb niet iemand in mijn hoofd, maar ik zou graag om een hoekje kijken bij de mensen die niet meer bij mij op deze aarde zijn.

Hoe hebben zij het daar, ik ben er heel benieuwd naar.

VRAAG 6 Welk verhaal uit de bijbel past bij u?

Ik zou niet weten waar het staat in de bijbel, maar als ik tijdens de uitvaartdiensten, waarbij ik zong, het loflied hoorde op de sterke vrouw deed mij dat altijd heel veel.

VRAAG 7 Als u een keer mocht preken, waar gaat de preek dan over?

Verdraagzaamheid. Dat is een groot goed en daar gaan heel veel mensen slordig mee om.

VRAAG 8 Waar vraagt u voor te bidden?

Ik denk voor hetzelfde als waar ik over zou preken.

Ik geef het stokje door aan Joke Vlieg omdat ik vind zij het samen met Martin super goed doet na het overlijden van hun zoon Jeffrey.

DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (25)

'Aan jouw nakomelingen schenk Ik dit land, vanaf de beek van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat', zo eindigde het verhaal vorige keer. Maar er is nog steeds geen beloofde nakomeling geboren. Saraï blijkt onvruchtbaar. De aartsmoeders die na haar komen zullen ook onvruchtbaar blijken. Daar zit een diepe gedachte achter: De kinderen Israëls danken hun leven niet aan eigen vruchtbaarheid en potentie, maar aan de gratie Gods. We hebben het dan ook niet over gynaecologie maar over theologie. De weg van het volk Israël zal door de tijden heen steeds weer op een dood spoor komen zonder Gods bemoeienis met zijn volk.

Maar Saraï kan niet meer wachten op Gods belofte en vraagt Abraham een kind voor haar te verwekken bij haar Egyptische slavin Hagar. Dat is geen vreemd gebruik in die tijd: de slavin als draagmoeder. Het kind zal dan eigendom van Saraï worden, net zoals Hagar haar eigendom is. Abram stemt toe. *'En hij ging tot Hagar en zij werd zwanger'* lezen we dan. Hagar weet dat zij nu Abrams eerstgeborene zal baren. En terwijl het kind in haar schoot groeit, groeit haar minachting voor haar meesteres. Zij voelt zich de meerdere van Saraï en laat dat ook merken. En dan raken de verhoudingen helemaal verstoord: de slavin, de verdrukte, heeft macht gekregen en gaat nu op haar beurt onderdrukken. En Saraï, die zich in deze situatie de mindere voelt, krijgt het onweerstaanbare verlangen om de verhoogde te vernederen. Gaat het niet vaak zo onder mensen?

Saraï doet haar beklag bij Abram: *‘Jij bent aansprakelijk voor het onrecht wat mij wordt aangedaan. Ik heb mijn slavin in jouw armen gelegd; en nu zij ziet dat ze zwanger is word ik door haar hooghartig behandeld. De Heer moge oordelen, wie van ons beiden in zijn recht staat’*. Maar Abram, die zich waarschijnlijk toch ook wel erg ongemakkelijk voelt in deze driehoeksverhouding, grijpt niet in maar laat het aan Saraï over: *‘Je kunt over je slavin beschikken: doe met haar wat je wilt’*. En dan begint Saraï het leven voor Hagar zo ondragelijk te maken, dat deze van haar weglucht richting Egypte, haar thuisland.

Abram en Saraï bekommeren zich niet om de zwangere Hagar, maar God doet dat wel. Ook Hagar en haar ongeboren kind zijn kostbaar in Gods ogen. En daarom stuurt God een engel op haar pad, die haar aantreft in de woestijn, bij de bron op de weg naar Sur. *‘Hagar, slavin van Saraï, vanwaar ben je gekomen en waar ga je heen?’* vraagt de engel haar. *‘Ik ben weggelopen bij mijn meesteres Saraï’* antwoordt ze. De engel geeft haar de opdracht terug te keren, zij moet zich opnieuw voegen in de bestaande orde: ze moet ‘omkeren’, ‘zich bekeren’. Maar ook Abram en Saraï zullen zich moeten bekeren. Hagar mag dan eigendom zijn van Saraï, zij is bovenal eigendom van God, en God bekommert zich om al zijn schepselen. Door menselijk ingrijpen is dit kind bij Hagar verwekt, het had niet moeten gebeuren, maar nu het eenmaal zo is kan het rekenen op Gods hulp en zegen. Ismaël moet Hagar hem noemen: ‘God hoort’ betekent dat. God hoorde naar Hagar. En Hagar keerde terug en baarde Abram een zoon. Abram gaf hem de naam Ismaël. Zesentachtig was Abram toen Hagar Ismaël baarde. (Dit verhaal staat in Genesis 16). Wordt vervolgd.....

Monica Wildeboer, catechiste

WIE GOED DOET...

Wie goed doet
goed ontmoet
wie respect toont
vindt respect
wie lief heeft
ontvangt liefde
wie dienstbaar is
wordt gediend.

Gezegend
wie dat onbevangen doet
en niet uit is
op eigen eer,
want wie geeft
ontvangt honderdvoud.

(kluizenarij Assisi)

BEDEVAART NAAR KEVELAER 2018

Van maandag 2 t/m woensdag 4 juli is de jaarlijkse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. De bedevaart wordt begeleid door meerdere priesters en diakens uit ons bisdom zoals de pastores Eric van Teijlingen, Eugène Jongerden en Jan van der Plas. Gaat u met ons mee?

Op 2 juli a.s. wordt vertrokken vanuit Alkmaar, Amsterdam (Sloterdijk), Amstelveen, Beverwijk, Haarlem, Heemstede, Heiloo, Langedijk, Volendam. Het programma in Kevelaer omvat een openingslof en intochtprocessie, waarna de bedevaartskars aan Maria wordt

aangeboden. De dag wordt afgesloten met een eucharistieviering in de Kaarsenkapel. Op dinsdag wordt 's ochtends de kruisweg overwogen en is er 's middags volop aandacht voor Maria met het rozenkransgebed en een Maria-uurtje. 's Avonds is er een heilige Mis, die wordt opgeluisterd door het koor en orkest van de basiliek van Kevelaer, met aansluitend de lichtprocessie. De laatste dag sluiten we af met een mooie afscheidsviering. Aan het begin van de avond bent u weer thuis. Het bedevaartprogramma biedt voldoende ruimte voor de gezellige winkeltjes en terrasjes van Kevelaer.

Meer informatie?

Voor meer informatie of aanmelding voor deze bedevaart kunt u contact opnemen met:

- Dea Broersen (06-25021417)
- Yvonne van Stiphout-Boos (06-22248723)
- Jos Martens (06-16666900)
- pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464)
- pastoor Eugene Jongerden (06-51265724)
- kevelaerbedevaart@outlook.com
-

BANNEUX

De eerste maanden van 2018 zijn al weer om. Voor de één een nieuw begin na misschien een zware tijd, voor de ander een moeizame start. Wat kan het dan mooi zijn om even bemoediging te krijgen, je verhaal te kunnen vertellen, andere verhalen over het leven te horen. Samen huilen, samen lachen.

Wij willen u graag verwelkomen in het voorjaar van 4 t/m 8 mei.

Wat een prachtige plek om te herdenken en wat een prachtige plek om dankbaar te zijn voor onze vrijheid.

In het najaar is de bedevaart van 24 t/m 28 augustus.

De bedevaart duurt vijf dagen van vrijdag tot en met dinsdag.

Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen om naar de eerste stop in Utrecht te gaan en daar koffie of thee te drinken. Dit is het verzamelpunt van alle bussen en hier ontmoet u uw medegasten en alle vrijwilligers van Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Daarna gaat de reis richting Soerendonk waar een broodmaaltijd wordt aangeboden om dan voldaan naar Banneux te vertrekken waar vijf volledig verzorgde dagen voor u klaar staan.

Priesters, verpleegkundigen, arts en verzorgenden staan voor u klaar om u (daar waar nodig) te begeleiden en u vijf prachtige dagen te laten beleven en weer een beetje rust te laten vinden in dit hectische bestaan. Rolstoelen en rollators zijn aanwezig om een wandeling of uitstapje mogelijk te maken. De reis is ook geschikt voor minder validen en zieken. Een rolstoelbus is aanwezig.

Op de terugweg stoppen wij wederom in Soerendonk om daar een heerlijke warme maaltijd te nuttigen en dat is ook de plaats waar wij afscheid van elkaar nemen en de reis naar huis verder gaat om u veilig en wel weer bij de opstapplaats te brengen.

De kosten bedragen € 275,-.

U kunt contact opnemen met

Eva Onderwater

0297-222208

banneux.bisdomhaarlem@outlook.com

I.v.m. wisseldienst van Eva kunt ook contact opnemen met:

Ellen van der Laan

06-30918592

Mijn collega-vrijwilligers en ik hopen u te mogen verwelkomen.

Els Rong

LOURDESREIS

Gaat U mee met hulpbisschop J. Hendriks!

Van dinsdag 11 t/m zondag 16 september zal Mgr. J. Hendriks vanuit ons bisdom een bedevaart naar Lourdes begeleiden, het betreft een vliegreis. De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam begeleidt al meer dan 20 jaar bedevaartreizen naar Lourdes, in samenwerking met het 'Huis van de Pelgrim'

De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud,

ziek en gezond; de combinatie van een ouder met zoon of dochter kan heel bijzonder zijn. Deelnemers die extra zorg nodig hebben kunnen in het zorghotel verzorgd worden door onze eigen Nederlandse vrijwilligers van het 'Huis van de Pelgrim'.

Het vliegtuig vertrek vanaf Maastricht Airport, maar er worden vanuit Noord-Holland bussen ingezet naar Maastricht.

Tijdens de bedevaart naar Lourdes wordt U een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën.

Voor aanvullende informatie, brochure en opgave belt U met reisleidster Joke Hoekman, of diaken Philip Weijers. Bezoek ook onze website www.lourdes-groep.nl, daar treft u ook het aanmeldformulier aan.

Cliënten bij Zorgverzekeraar CZ kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een flinke korting op de reissom. Meer informatie hierover bij Joke Hoekman.

- Joke Hoekman
(06) 42 34 77 29
jokehoekman@ziggo.nl of contact@lourdes-groep.nl
- Diaken Philip Weijers
(06) 53 88 76 41
- www.lourdes-groep.nl



WOLF EN LAM

In de omgeving van het stadje Gubbio leeft een gevaarlijke wolf. Hij is de schrik van de mensen, niemand durft er nog ongewapend op pad.

Franciscus, die het stadje bezoekt, heeft zo met de mensen te doen dat hij besluit de wolf tegemoet te treden. Iedereen huivert als Franciscus de plek nadert waar de wolf zich ophoudt, maar zelf vertrouwt hij volledig op God. Plotseling springt de wolf tevoorschijn en rent met opengesperde muil op de heilige toe. Deze echter blijft in alle rust staan, maakt een zegenend gebaar naar de wolf en roept hem toe: 'Jij, broeder wolf, kom hier en hou op met die boosheid van je. Dat beveel ik je in naam van Christus.'

En waarachtig: de wolf houdt zijn vaart in en luistert naar Franciscus' woorden. Dan buigt hij zijn hoofd en legt zich neer aan de voeten van de heilige, zo mak als een lam. 'Broeder wolf, wat heb je toch allemaal aangericht, aan mens en dier. Zijn zij niet allen beeldragers van God zelf? Eigenlijk verdien je het ergste. Maar ik wil dat er vrede komt tussen jou en hen, want in Gods rijk wonen wolf en lam in vrede samen.'

Daarop kwispelt de wolf met zijn staart ten teken dat hij instemt met Franciscus en de vrede wil naleven. De verbaasde inwoners van het stadje beloven dat de wolf geen honger meer

hoeft te lijden, zolang hij zich niet aan mens en dier vergrijpt. Met een knik van zijn kop geeft de wolf zich gewonnen en als teken van trouw legt hij zijn poot in de hand van Franciscus. Ook de toehoorders stemmen van harte in met dit vredesakkoord en beloven de wolf altijd van voedsel te zullen voorzien.

Als sindsdien 's avonds de hongerige wolf langs de gastvrije huizen van Gubbio dwaalt, denken de bewoners van het stadje met grote dankbaarheid terug aan die ontwapenende man van Assisi die vrede bracht.

KLEURPLAAT



LIEVE PAUS FRANCISCUS

In het boek 'Lieve Paus Franciscus' beantwoordt de Paus brieven van kinderen uit alle werelddelen. We hebben er één verhaal voor u uitgehaald.

Lieve Paus Franciscus,

Als u één wonder kon uitvoeren, wat zou het dan zijn?
Liefs William (7 jaar, Verenigde Staten)

Beste William,

Ik zou kinderen genezen. Ik heb nooit begrepen waarom kinderen lijden. Het is een raadsel voor me. Ik heb hier geen uitleg voor. Ik vraag me dit zelf af, en ik bid over jouw vraag. Waarom lijden kinderen? Mijn hart stelt deze vraag. Jezus huilde, en door te huilen begreep hij ons verdriet. Ik probeer het ook te begrijpen. Ja, als ik een wonder kon doen, zou ik ieder kind genezen.

Ik denk na over je tekening: er staat een groot, donker kruis en daarachter zie ik een regenboog en de zon. Dat vind ik mooi. Mijn antwoord op de pijn van kinderen is stilte, of misschien een woord dat voortkomt uit mijn tranen. Ik ben niet bang om te huilen. Jij hoeft dat ook niet te zijn.



Franciscus

JONGERENTHEATER TRAXX SPEELT "WEER-ZIN"

Zondag 3 juni 2018 - 14.30 uur - Julianaklooster, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo

Daan is 15 en een leuke, muzikale jongen. Op een dag loopt hij weg. Iedereen stomverbaasd, want wat voor reden heeft Daan nu om weg te lopen... Zijn broer Joost gaat op zoek. Langzaam wordt duidelijk dat Daan zich al lang rot voelt en dat niet meer wil voelen. Hij schaamt zich en heeft het altijd weten te verbergen...



Een ongelukkig gevoel kan eenzaamheid en somberheid veroorzaken en zelfs tot depressie leiden of nog erger. De voorstelling maakt duidelijk dat, wanneer je je rot voelt, je dat niet altijd alleen hoeft op te lossen. Er is hulp mogelijk en er zijn verschillende manieren en keuzes om je leven anders in te richten! Oftewel, hoe krijg je *weer zin* in het leven?

Doordat 'rottige' gevoelens als zwaar en zwak ervaren kunnen worden, heeft Traxx ervoor gekozen om het minder zwaar te maken, door film in te zetten en live muziek (rap) en humor. *Weer-zin* is daardoor een voorstelling met een lach en een traan.

Na de voorstelling is er een nagesprek met de spelers. Daarin wordt gesproken over: Hoe communiceer je eigenlijk? Hoe vind je dat er met jou wordt omgegaan? Kun je aangeven wat je daarin nodig hebt? Hoe ga je met anderen om? Hoe zien anderen dat je je rot voelt of verberg je dat achter een masker? Wat kunnen de gevolgen zijn als je ongelukkige gevoelens verbergt?

Met datgene, dat we gezien hebben in de voorstelling als voorbeeld, wordt duidelijk dat bepaalde gevoelens menselijk zijn, waarvoor we ons niet hoeven te schamen.

**Anmelden via e-mail karinblaauw@hetnet.nl of telefonisch (06) 2915 9489.
Een kaart kost € 12,50, incl. koffie/thee.**

Een reactie van een bezoeker bij een eerdere voorstelling:

“Een voorstelling over depressie bij jongeren, poeh heftig onderwerp, was het eerste wat ik dacht. Toch was ik vooral nieuwsgierig. Vier jonge spelers zetten het stuk in gang over Daan die hoge verwachtingen van zichzelf heeft; hij moet goede cijfers halen, aardig zijn naar iedereen, maar van binnen vecht hij met negatieve gevoelens over zichzelf. Op zijn manier probeert hij af en toe kenbaar te maken dat hem iets dwars zit, in kleine situaties. Een meisje, dat ook met zichzelf worstelt, vraagt op een overduidelijke, negatieve manier aandacht. Je ziet de impact hiervan op de andere vrienden. Beide jongeren vragen aandacht, maar worden ze wel écht gehoord of gezien?”

De voorstelling wordt mooi en waarheidsgetrouw gespeeld en afgewisseld met humoristische, luchtige momenten, zoals rap, acrobatische sprongen en liedjes. D.m.v. filmpjes en scènes, krijg je meer achtergrond mee van de personages. Als de voorstelling eindigt, denk ik: laat me hier alsjeblieft nog even mogen blijven zitten... en gelukkig vertellen de spelers dat we nog even mogen blijven. Ze vragen naar het eerste woord waar je nu aan denkt bij de voorstelling. De spelers benadrukken dat gevoelens er mogen zijn. Ik was echt geraakt door het spel en herkende situaties van tieners, waarmee ik gewerkt heb.

Theater is een geweldig middel om met elkaar in gesprek te raken. De jongeren kunnen zich met een personage identificeren en tegelijk is het veilig om het over een ander te hebben. Op een speelse manier laten de spelers het publiek nadenken over signalen die we afgeven naar de buitenwereld als het niet goed met ons gaat en over de vraag of deze signalen ook worden gezien en herkend. Het is fijn dat er heel praktisch over dit thema gesproken wordt en dat je inzicht krijgt in jezelf maar ook in hoe anderen met lastige tijden omgaan. De voorstelling geeft veel stof tot nadenken en helpt om verder te kijken dan je eigen kaders. Ik ben blij dat ik over de drempel ben gestapt en dat ik deze mooie voorstelling en het nagesprek mocht meemaken. Een indrukwekkende voorstelling voor jongeren vanaf 15 jaar en voor iedereen die zich bij jongeren betrokken voelt.”



YOUNGSEVEN: ANDER BROOD



Op zondag 11 maart kwamen 11 jongeren naar de activiteit **Ander brood** van YoungSeven. Ze werden daar verwelkomd door een echte bakker, Ruud Tesselaar, die al druk bezig was om alle ingrediënten en de ovens klaar te zetten. De jongeren gingen die middag namelijk



brood bakken. Bij elke stap kregen ze duidelijke uitleg van Ruud. Het deeg werd in de keukenmachine geknead en later door de jongeren in kleinere bolletjes verdeeld. Vervolgens konden ze er kunstige vlechtbroodjes van maken, die ze aan het eind van de middag lekker konden opeten.

Het deeg moest natuurlijk ook rijzen. Ondertussen deden de jongeren een spel. De uitdaging was om zoveel mogelijk verschillende broden te herkennen. Dat viel niet eens mee. Suikerbrood

en krentenbrood was gemakkelijk thuis te brengen (en vielen bovendien erg in de smaak!), maar andere broodsoorten leken erg op elkaar.

De jongeren hebben ook gehoord hoe brood een rol speelt in de Bijbel en in ons geloof. Pastor Tilma vertelde de verhalen van de uittocht uit Egypte, het Laatste Avondmaal en een verhaal over de viering van de Eucharistie. In al die verhalen speelde brood een rol.

Naar aanleiding van de uittocht uit Egypte hebben de jongeren nog matzes gemaakt. Het leuke daarvan was dat ze zelf van begin af aan het deeg hebben gemaakt, zonder gebruik van een keukenmachine. Dat bleek nog een hele kunst, maar uiteindelijk waren ook de matzes goed gelukt! Al met al was het een gezellige middag.



WAKE UP!!! TOGETHER (de regionale 16+ jongerengroep)

Zondag 18 maart kwamen we weer samen in Heiloo. De groep jongeren was een goede vertegenwoordiging van de regio; jongeren uit Noord-Scharwoude, Anna Paulowna, Den Oever, Lutjebroek, Oudkarspel, Waarland en Heerhugowaard. We hebben gebrainstormd over de vastentijd. Er kwamen gedachten op over sober eten, sober leven, Aswoensdag, Carnaval en Pasen, bezinningstijd, iets voor anderen doen... Deze gedachten



hebben we in relatie gebracht met het verhaal over Jezus, die na zijn doop 40 dagen en nachten

vastend rondzwervt in de woestijn en daar op de proef wordt gesteld door de duivel. We vroegen ons af wat dit verhaal ons vandaag te zeggen heeft. Bijbelverhalen hebben meerdere betekenislagen en de beelden die erin worden beschreven betekenen méér dan alleen het *beeld* dat ons wordt voorgespiegeld. We hebben getracht achter de beelden te kijken, door vragen aan het verhaal te stellen en erover in gesprek te gaan. De volgende vragen kwamen aan de orde:



- Wat betekent het dat de vastentijd 40 dagen is?
- Waarom speelt het zich af in de woestijn; wat betekent dat?
- Wat betekenen voedsel en honger als Bijbelse beelden?
- Is er in het verhaal iets waaraan je de duivel zou kunnen herkennen?
- Zou je de beelden van verleiding kunnen vertellen naar eigen leven?
- Hoe zou Jezus de kracht en moed vinden om de verleidingen te weerstaan?
- Hoe zou dat ook voor ons, hier en nu, van betekenis kunnen zijn?
- Hoe staat het met ons eigen geestelijk voedsel en met onze honger daarnaar?
- Hoe speelt de wereld om ons heen daarop in?
- Wat zijn verleidingen waar wij vandaag de dag mee te maken hebben?
- Hoe zouden we onszelf hiertegen kunnen beschermen?

We concludeerden, dat het bij verleidingen steeds gaat om hier in het tijdelijke iets te krijgen, zonder dat het verbonden is met het Eeuwige. Om verleidingen te herkennen zou het misschien kunnen helpen, als we ons bij belangrijke keuzes afvragen: *wat zou God van mij willen in deze situatie?* Dat klinkt simpel, maar het antwoord komt niet altijd meteen en is ook niet altijd heel duidelijk. Het vraagt van ons een geduldige, actief wachtende houding, waarbij we steeds opnieuw het gesprek met God aangaan en ook *de tijd nemen om te luisteren naar wat er diep binnen in ons kenbaar wordt gemaakt*. Dat is wel even oefenen natuurlijk, maar als je het doet, kun je ervaren dat er meer helderheid in je ontstaat. Het is als met onrustig water; pas als het rustig en helder is, kun je tot op de bodem zien. Daarbij zou het mooi zijn als we *durven vertrouwen* dat God altijd bij ons is – diep van binnen, in ons hart - en dat we altijd het innerlijke



gesprek met Hem kunnen aangaan én altijd Zijn steun en kracht mogen vragen. Net als Jezus, als hij het moeilijk heeft in die woestijn. Na dit gesprek zijn we gaan schilderen en hebben dit verwerkt in een papierkunstwerk. Hierbij koos iedereen een gedachte of een woord dat was blijven hangen en verwerkte dit tot een eenvoudig beeld. Er kwamen oude, bekende beelden voorbij van de duivel, de slang, de appel, het kruis, maar ook woorden als *actie* en *kracht*. Er werd hard gewerkt en de sfeer was gezellig, waarbij steeds het inhoudelijke proces voorop stond.

Karin Blaauw

NIEUWTJES

OP NAAR IERLAND

Van 21 t/m 26 augustus is in de Ierse hoofdstad Dublin een wereldwijd evenement voor families. Een deel daarvan zal paus Franciscus bijwonen. Het is voor het eerst in 40 jaar dat een paus het land aandoet. De bevolking van Ierland is voor het overgrote deel rooms-katholiek.

BID-COIN

Als alternatief voor de digitale munt bitcoin heeft een Limburgse pastoor een leuk hebbedingetje bedacht voor in je portemonnee. Het is een muntje met een boodschap. "Mensen zouden meer moeten geven in plaats van altijd meer willen hebben. Ze worden gelukkiger wanneer ze dingen weggeven", aldus pastoor Jack Honing uit Maastricht.

KLEINKUNST VAN GROOT KALIBER

De 9^e tot de 16^e eeuw geldt als de bloeiperiode van de miniatuurkunst. Ooit waren de verluchte manuscripten eigendom van kerken, kloosters en abdijen. Of ze waren de trots van vermogende families. Na veel omzwervingen zijn ze nu het kostbaar bezit van bibliotheken en musea. Ze illustreren vaak oude Bijbels, gebedenboeken en theologische teksten. Het oudste handschrift is het Evangelarium van Egmond. In de 9^e eeuw gemaakt in Reims, kwam het via Dirk II, graaf van Holland in het bezit van de benedictijner abdij van Egmond. De expositie Magische Miniaturen is t/m 3 juni te bewonderen in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Info: www.catharijneconvent.nl

BAVO-CONCERTEN

Op zaterdag 5 mei start de 45^e serie Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel in de Haarlemse Bavo-kathedraal. Centraal staan componisten en uitvoerenden die een deel van hun leven doorbrachten in de provincie Noord-Holland. Info: www.rkbavo.nl of via Facebook: basiliek.haarlem

LICHTPUNTJE

Denk je net wat meer tijd te hebben om eens wat groter leeswerk aan te pakken zoals bijv. het lezen van de Bijbel en de Psalmen, hollen je ogen achteruit. Dan is de bibliotheekservice Passend Lezen misschien iets voor u. Die heeft een collectie van 75.000 gesproken boeken, hoorspelen en hoorcolleges. Ook tijdschriften en kranten zoals het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad. Alles kan eenvoudig worden beluisterd via een speciale Daisyspeler of de website www.passendlezen.nl, tablet of smartphone. Het lidmaatschap kost 28 euro per jaar, waarmee u onbeperkt gebruik kan maken van de hele collectie. U kunt ook bellen voor informatie via 070-3381500 van de Bibliotheekservice en de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Deze laatste verstrekt info via @cbb.nl of via tel.nr. 0341-565499.

NAAR DE HEMEL

Op 1 mei gaat hij open. De reusachtige steigerconstructie rond en door de 500-jarige Grote Kerk in Alkmaar. Dagelijks kan men dan tussen 11.00 en 16.00 uur de klim naar de hemel maken. Er worden duizenden bezoekers verwacht. Er zijn zo'n 800 vrijwilligers nodig om de 'shifts' van een uur in goede banen te leiden. Boeken kan via www.klimnaardehemel.nl Per uur kunnen 150 mensen het dak op.

BUON PRANZO!

Dat wenst de paus iedere zondagmiddag na het Angelusgebed zijn toehoorders op het Sint Pietersplein toe. De paus houdt van een eenvoudige en sobere maaltijd. Overdaad is aan hem niet besteed. Het liefst eet hij gewoon in het gezamenlijke restaurant van Casa Santa Marta. Voor hij paus werd heeft hij ook veel voor zichzelf en anderen gekookt. Roberto Alborghetti schreef een boek met daarin de favoriete recepten van de paus. Matigheid, eenvoudige voedzame maaltijden en de keuken van de restjes voeren de boventoon. Het is een boek met een boodschap. Voor de paus van de ontmoeting is niets zo praktisch als samen eten.

Eten met Franciscus kost 20 euro en telt 208 pagina's. Uitgeverij Kok/Kosmos.

Marijke van Asselt